

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ
TÒA-THÁNH TÂY-NINH



TRƯỜNG-MINH-THIỆN



THÁNH-GIÁO

ĐỨC ĐIỀU-TRÌ KIM-MẪU

VÀ

CỬU-NƯƠNG



Năm Tân-Mùi ngày Rằm tháng năm
30 Juin 1931

TRƯỜNG-QUI-THIỆN
TRÍ-GIÁC-CUNG – ĐỊA-LINH-ĐỘNG

ẤN HẠNH

Thỉnh khởi trả tiền



KHANH TRUONG

Ban Thế Đạo Hải Ngoại chân thành cảm ơn
Hiền Tỷ Trương Thị Khanh Oakland CA đã
gởi tặng quyển sách này
Trân trọng
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

TRƯỜNG-MINH-THIỆN



THÁNH-GIÁO

ĐỨC ĐIỀU-TRÌ KIM-MẪU

VÀ

CỬU-NƯƠNG



*Năm Tân-Mùi ngày Rằm tháng năm
30 Juin 1931*

TRƯỜNG-QUI-THIỆN
TRÍ-GIÁC-CUNG – ĐỊA-LINH-ĐỘNG

ẤN HÀNH

Thỉnh khởi trả tiền

TRƯỜNG QUI THIÊN—TRÍ GIÁC CUNG.—ĐỊA LINH ĐỘNG

Danh Sách Chư-vị chung đậu số tiền in Thánh-Giáo

| Phái Nam | | | | | |
|-----------------|------------------|---------|----|------------------|-------|
| 1 | Lê văn Chương | 100. \$ | 12 | Trương thị Cúc | 100.— |
| 2 | Đặng thanh Sử | 100.— | 13 | Nguyễn thị Chắt | 50.— |
| 3 | Trần văn Trị | 100.— | 14 | Phan thị Kim | 50.— |
| 4 | Huỳnh văn Lễ | 100.— | 15 | Nguyễn thị Viên | 50.— |
| 5 | Nguyễn văn An | 50.— | 16 | Nguyễn thị Cảnh | 50.— |
| 6 | Trần thái Lang | 50.— | 17 | Nguyễn thị Khoái | 200.— |
| 7 | Huỳnh văn Thành | 50.— | 18 | Phạm thị Cảnh | 100.— |
| 8 | Huỳnh văn Lập | 50.— | 19 | Nguyễn thị Dần | 100.— |
| 9 | Ng. thành Thung | 100.— | 20 | Phan thị Điệp | 100.— |
| 10 | Trương văn Lạ | 50.— | 21 | Huỳnh thị Đức | 250.— |
| 11 | Bà Trần văn Mậu | 200.— | 22 | Lê thị Lài | 100.— |
| 12 | Hồ công Khanh | 100.— | 23 | Lê thị Thiên | 50.— |
| 13 | Lê bá Kỳ | 100.— | 24 | Nguyễn thị Năm | 100.— |
| 14 | Võ thành Phước | 100.— | 25 | Trần thị Sáu | 100.— |
| 15 | Nguyễn văn Ân | 100.— | 26 | Mai thị Liễu | 100.— |
| 16 | Trần văn Hưng | 100.— | 27 | Lý thị Huệ | 100.— |
| 17 | Trần ngọc Long | 100.— | 28 | Nguyễn thị Nhứt | 100.— |
| | Phái Nữ | | 29 | Trần thị Nhanh | 50.— |
| 1 | Nguyễn thị Sò | 100.— | 30 | Nguyễn thị Gấm | 50.— |
| 2 | Trần thị Săng | 100.— | 31 | Trương thị Yên | 100.— |
| 3 | Trà thị Ba | 100.— | 32 | Trương thị Phụng | 100.— |
| 4 | Nguyễn thị Hết | 50.— | 33 | Hồ thị Đông | 100.— |
| 5 | Võ thanh Xuân | 100.— | 34 | Nguyễn thị Sáu | 50.— |
| 6 | Nguyễn thị Sáu | 50.— | 35 | Lâm thị Thịnh | 100.— |
| 7 | Huỳnh thị Bé | 50.— | 36 | Nguyễn thị Mơi | 100.— |
| 8 | Phan thị Mỹ | 50.— | 37 | Lê thị Trong | 50.— |
| 9 | Lâm thị Trí | 50.— | 38 | Trang thị Khoa | 30.— |
| 10 | Trương thị Huệ | 50.— | | | |
| 11 | Trương thị Nhung | 50.— | | | |

Tổng số : 4.730. \$

TRƯỜNG-MINH-THIỆN

Tân-Mùi, ngày Rằm tháng năm

(30 Juin 1931)

THÁNH - GIÁO

Bát cú khuyên ai khá giữ-gìn,
Nương câu từ thiện nguyện tâm kinh.
Thế lễ Di-Thúc đời khen ngợi,
Liên chẳng nhiệm nề thế nề tình.
Bạch tuyết trắng phau màu chẳng thẹn,
Hoa hương muôn đậm cũng hương hình.
Nương mây hộ giá hầu KIM-MẪU,
Minh-Thiện tình thương rất trọng tình.
Chư Quý hữu biết ba em không ?
Chư Quý hữu lạy mừng ĐỨC ME.

*

DIÊU TRÌ KIM MẪU

THI

DIÊU TRÌ :chưởng-quản cả chư Tiên,
CUNG nội giá-làm đến ngự tiền.
KIM thạch đòi lời khuyên trẻ dại,
MẪU-từ giảng dạy các con hiền.

Các con khá nghe :

Công ơn MẸ biết bao che chở,
Ngỡ cho con lần nhớ theo lời.
Chốn cảnh trần biển khổ voi-voi,
Con sa đắm MẸ trông hồi thiết.
Chử cù-lao sao con chẳng biết (?)
Nỡ quên ngôi, nỡ biệt lia ngôi.
Con ôi ! Khá nhớ phản-hồi,
Chớ để MẸ Cung-Diêu ngồi đợi.
Năm canh luống ra vào khắp khỏi,
Ngày càng trông, trông đã mòn hơi.
Con ôi ! biển khổ khuyên dòi,
Mau về cảnh tịnh là nơi quê mình.
Chớ mê thế-sự phù-sinh,
Đem thân vùi lấp linh-đỉnh cõi trần.
Có thân ôi ! khổ cho thân,
Tu sao cho thoát ngươn-thần mới an.
Tầm lên cho đến Niết-Bàn,
Hiệp cùng Tiên Phật hiệp đấng MẸ con.
Đôi lời khuyên _tạc lòng son,
Đạo tâm khá giữ cho tròn mới nên.
Lần theo Đạo chánh cho bền,
Vui câu Bác-Ái làm nền Phật Tiên.
Dầu cho chẳng đặng cũng hiền,
Này lời của MẸ chép biên để lòng.

Tu sao cho gặp Long-Hoa,
Tu sao cho đặng hiệp Cha mới là.
Tu thì việc thế bỏ qua,
Tu thì mưa chớ lán-la kẻ tà.
Tu sao vững đạt Hoàng-gia,
Tu sao cho dặng nhà nhà hòa vui.
Tu là phải biết nếm mùi,
Tu mà chẳng biết như đui khác nào.
Tu thì phải biết làm sao ?.....
Tu thì biết đó là trao gương lành.
Tu thì chẳng mển lợi danh,
Tu sao cho dặng hiện thành Kim-Tiên.
Tu thì phải biết từ hiền,
Tu thì vẹn giữ năm giếng chớ xao.
Tu thì nhọn-đạo gin trao,
Tu trọn đạo người, cảnh Tạo dặng lên.
Tu tâm khuyên trẻ cho bền,
Tu mà trọn mấy lời này thì nèn.
Tu sao cho vẹn đời bền,
Tu thì Nam Nữ cũng lên Tòà-Vàng.
Đêm nay canh đã hầu tàn,
Các con tua ráng thiết Đàn đêm mai.
— MẸ ban ơn cho các con.

MẸ thắng !...

★

Tân-Mùi, Ngày 16 tháng 5 — 1931

Lẽ thu MẸ hẹn ngày nay,
Nay mừng con trẻ sắm bày lễ-nghi.
MẸ thương con đại vô-nghi,
Đem thanh MẸ đến đề thi một bài.
Trường-thiên giảng dạy các con,
Khá gin-giữ lấy cho tròn lời răn.
MẸ khuyển con trẻ từ ngần,
Đường Tiên diu-dắc lằng-mằng tầm lên.
Lên cho đến cảnh đến Đền,
Đền Vàng là chỗ bền dai hơn Trần.
Vậy con hãy khá lo lần,
Lần về cùng MẸ non thần thánh-thoi.
Khuyển-khuyển, khuyển chó mè đời,
Đời đây là tạm ấy nơi lưới trần.
Các con khá nhớ lời phân,
MẸ thương hết dạ ân-cần khuyển lớn,
Các con chó khá lạc lớn,
Phui-pha mà phải thân vương lơ-làng.
Rồi sau dầu khóc dầu than,
Dầu cho có bạc muôn ngàn chẳng tham.
Ấy là biết Đạo rồi ham,
Ham mà đã trê biết làm sao đây !
Vậy nên phải ráng lúc này,
Vun bồi Đạo cả đủ đầy công-phu.

Cùng nhau chen vệt ngút mù,
Cánh Trời tỏ rạng hoa thu muôn trùng.
Ráng tu về Ngọc-Hư-Cung,
Khởi nơi trần khổ khỏi vòng lao lung.
Mấy lời giảng dạy thủy chung,
Các con khá nhớ kính cung lời vàng.
Đào-Hoa Thánh-Mẫu tiếp sang,
Chào mừng Môn-Đệ lưỡng ban tu-bành.
Chớ mè lợi-lộc công-danh,
Chanh ranh của tạm giựt giành tróng gông.
Khá tâm theo mỗi Đạo đồng,
Thoát nơi biển khổ mới mong siêu thần.
Đặng ngồi Thần Vị đã an,
Tập tành Thánh-Ý chen hàng Phật Tiên.
Giáng lâu Đồng-Tử chẳng yên,
Đòi lời vắn tắt khuyển đòi đó ru.
Từ Đàn già hết Chư Nhu,
Khá gìn theo đó mây mù thoát qua.

Thăng



Tân-Mùi, Ngày 20 tháng 5 — 1931

Các con ;

MẸ thương dạy dỗ hôm mai,
Nên nay đi-giá xuống bày thiệt hơn.
Khuyên trong con cái tâm chơn,
Hồng-trần quét sạch nghe đờn không giầy.
Huyền huyền diệu-lý ký đây,
Khuyên trong Nam Nữ chớ khuấy lòng vàng,
Cảnh trần biển thâm mê man,
Đường Tiên rứt rỡ muôn ngàn tông xanh.
Sao con cảnh cũ quên đành,
Hồng trần còn hối giựt giành làm chi.
Thế là mây nổi khác gì !
Tiên-Đài là cảnh phương-phi trong ngời.
Ấy là cảnh, ấy là nơi,
Khuyên con khá nghĩ thừa lời MẸ phân.

Thăng

*

Tân-Mùi, Ngày mùng 1 tháng 6 — 1931

Nghe mẹ tiếp Trường-Thiên

Cuộc trần nhiều nỗi gian-truân,
Khá mau tránh bước tầm lần đường Tiên.
Khuyên con khá tập từ hiền,
Thương nhau vừa giúp giữ giềng Ngũ-Luân.
Chớ cho giận-dối tưng bừng,
Biết người tánh dữ mình đừng kiêu chơi.
Hi, ngòn chẳng ích cho đời,
Lại thêm tổn đức hơi dầu mà ngồi.
Khuyên con nghĩa-liệt trao đời,
Cang thường phạm gái giảng rồi tới Nam.
Hiếu trung là phận phải làm,
Chớ lòng lang khuyến hiểm nham chứa thàm.
Mấy lời MẸ dặn ghi tâm,
Nghĩa-nhơn cho trọn gìn cầm chớ lời.
Tin tròn nên đứng trong đời,
Không tin thì phải chơi voi một mình.
Ấy là làm mất chữ tin,
Thì ai có tưởng cho mình Nam-nhi.

Đòi lời khuyên trẻ chép ghi,
Năm giềng khá giữ chớ ly lảng lòng.
Giữ trao nhưn-đạo dặng xong,
Đường Tiên có thuở dặng mong trở về.
Nghèo hèn đừng hoát dung lè,
Một lòng chí hiếu thì về Bồng-Lai.
Đặng vậy mới đáng râu mày,
Danh xưa nay hỡi còn bày gương trong.
Nhớ hồi vua Thuấn long-dong,
Cha dũ em cười cũng trọng hiếu thời.
Trường-thiên đây đã mãn rồi,
MẸ từ con trẻ phân-hồi Thượng-Thiên.

MẸ Thằng



Tân-Mùi, Ngày 26 tháng 5 — 1931

CỬU kiếp lo tu mới dặng thành,
NƯƠNG thuyền Bát-Nhã hưởng Đài thanh.
Khuyên đời mau ráng bòn âm-chất,
Trẻ bước đường Tiên chẳng trọn lành.

★

Ráng tới Long-Hoa Đại-Hội,
Đạo trao-dồi cho đoạt dặng nguồn Tiên.
Tập mình thể Thánh noi Hiền,
Nương theo cảnh tịnh mới yên thân phàm.
Khuyên đời đừng có tánh tham,
Giữ mình theo Phật Đà-Lam mới màu.
Khuyên đời đừng có tính sầu,
Giữ cho trong sạch mới hầu Đạo ngoan.
Khuyên trong Đạo Hữu lưỡng ban,
Hết lòng cầu-nguyện Đài-Trang trở về.
Giữ cho nhọn đạo trọn bề,
Gin theo Trang-Tử mới kè Thánh-Tiên.
Người đời như thể khuôn thuyền,
Biết đâu mà dựa cho yên buổi này.
Ráng lo giữ trọn Đạo Thầy,
Không hề chìm nổi, không hầy-hấn chi.
Khuyên đời hãy ráng xét suy,
Tâm về Tiên cảnh mà đi một đường.

Tránh nơi biển khổ đùng vương,
Vương mang thì phải đoạn trường lắm ru !
Tu thì phải giữ công-phu,
Tu cho thoát chốn mây mù mới xinh.
Tu thì khá giữ Ngươn-Tinh,
Tu thì phải giữ phải gìn Hồn-Linh.
Tu sao cho đặng nên mình,
Tu gìn Ngũ-Huấn mới kinh Thần Tiên.
Tu thì trước giữ năm giềng,
Tu thì biết Chúa, biết Cha mới hiền.
Tu thì phu phụ trọn nguyên,
Tu thì huynh-đệ hòa hiền cùng nhau.
Tu cho rõ biết làm sao ?...
Tu thì bằng hữu chớ xao lãng lòng.
Tu thì diu bạn đồng song,
Tu thì độ hết cả trong cảnh trần.
Tu thì phải ráng thi-ân,
Tu thì kính sấm phải cho ân-cần.
Tu thì Thánh-Giáo tầm lần,
Tu thì phải giữ trọn phần tịnh thanh.
Tu thì gốc ở lòng lành,
Tu thì phải ráng tập thành nhưn sơ.
Tu cho danh chiếu Thiên Thơ,
Tu cho đề tiếng thế-gian sò sò.
Tu thì chớ bận cuốn tờ,
Tu thì gỡ rối mỗi tơ cho lia.

Tu thì chó tưởng nợ kia,
Tu thì phải giữ Tam-qui chó lia.
Tu trao Ngũ-giải làm bìa,
Tu thì lục đục phải lia cho xa.
Tu cho đoạt tánh mới là,
Tu thì lấy nước Ma-Ha rửa lòng.
Tu thì vận-chuyển Thanh-long.
Tu thì Bạch-hổ sai trong Ngũ-hành.
Tu thì luvện nấu chưng phanh,
Tu thì lấy thuốc cho thành nhơn-đơn.
Tu thì khó nhọc chó sòn,
Tu cho đoạt dặng Khôn-Ngươn mới là.
Tu thì sẽ gặp Long-Hoa,
Tu thì sau dặng nhà nhà âu-ca.
Tu thì báu của Quốc-Gia,
Tu nên Tiên-Vị ta bà bốn phương.
Tu cho hiệp dặng chơn-dương,
Tu sao cho dặng như dường mới hay.
Tu sao Nam Nữ ngang vai,
Tu sao cho dặng cả hai đều thành.
Tu thì khá bỏ lợi danh,
Tu như rủa trợn thì thành Kim-Tiên.
— Đàn không tịnh, xin kiếu Quý Hữu.

Thăng

★

Tân Mùi, Ngày mừng 1 tháng 6 — 1931

CỬU-phẩm Tòà-Vàng mới bước sang,
NUÔNG mây nay đến trước xem Đàn.
Đôi lời cầu chúc mừng Huynh Tỷ,
Khá đặc-dìu nhau bước rập-ràng.

Chư Quý Hữu nghe em tiếp :

Tu thì khuyên chớ đảo-điên,
Tu thì phải trả tiền-khiên buổi này.
Tu cho chong chóng chớ chầy,
Tu làm công-đức lại gây công-phu.
Tu vậy mới gọi rằng tu,
Tu vậy mới vệt mây mù thoát qua.
Đôi lời nhắn bạn Đồng-xoa,
Giữ theo ý chị mới là gái ngoan.
Đêm đêm canh đã hầu tàn,
Một phần Đồng-Tử chẳng an tinh-thần.
Nên xin từ-giã quý-nhân,
Bài dài đã dứt ân-cần hồi-cung.

— Xin mừng Đạo-Huynh, Đạo-Tỷ

Thăng

✧

Tân-Mùi, Ngày Rằm tháng 7 — 1931

QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN

Giáng Đàn

Trùm đời trung-nghĩa chúng kiên oai,
Trời khiến thay quyền Khổng-Thánh nay.
Xưa vốn phò Lưu sau dực Hón,
Phật phong Chơn-Tề thưởng Kim-Bài.

Này Chư Nhu :

Kể từ ĐẠI-ĐẠO mới hoảng-khai,
Lão chịu ra truyền mỗi Thánh-nhai.
Chỉ một tâm-trung nên đặng hưởng,
Xuân-Thu Nghĩa-khi trọn lòng ngay.

Đạo vốn không hai, mà nay cả nơi đều nghịch lẫn, mong tiếm giả quyền làm cho Đạo chịu chinh nghiêng. Ta hỏi Chư Nhu : « ĐỨC CHÍ-TÔN mở Đạo dạy cả thầy, con cái của CHÍ-TÔN chung hiệp nhau và làm cho thân-ái nhau, hay là lập đảng tàn hại nhau ? Vậy chớ lập quyền-hành đảng diu-dắc hay là lập đảng áp chế phân phứt dứt bản nhau. Có phải lập ấy, cho có kẻ lớn diu kẻ nhỏ ra làm Đạo - Đức đề gương cho hậu - tấn chắng ? Mà Chư Nhu chắng mong tâm yếu-lý của Đạo vô-vi, lấy trọn tinh - thần mà hành Đạo thì lý - yếu Chư Nhu làm sao rõ đặng. »

Vậy Ta khuyển Đạo lưỡng phái khá tương - thân, tương-ái mà diu-dắc cho nhau.

Nữ phái : Ta quá buồn vì cả Cung ĐIỀU - TRỊ mong chế sửa đức-tin cho Nữ phái, mà đã cả năm không đời tục tánh đặng đời ánh Thiêng-Liêng.

Ta rất ưu phiền,
Cho Chư Hiền Muội.
Sanh trong đời cuối,
Gặp buổi Đạo khai.
May quá đời may,
Có ĐỨC CAO ĐÀI,

Ra diu con đại.
Khuyên trai hiếu ngãi,
Dạy gái tiết-trinh.
Ba mối khá gìn,
Năm giềng nắm chặt.
Làm cho đáng mặt,
Trai hiếu gái trinh.
Ở chốn Thiên-Đình,
Thiên-Liên một thể.
Xướng phạm làm tệ,
Cứ kè Nũ-nhi.
Chẳng biết bì bầu,
Mặc dầu hay dở.
Đường Tiên bợ-ngợ,
Cuộc thế ước mơ.
Dạ thiết hằng-hò,
Bợ-ngợ biển khổ.
Trong lòng chẳng cố,
Xét thử dường mò.
Đặng lánh mê-đờ,
Hư-vò tầm đến.
Đức tánh vững bền,
Cho nèn tài gái.
Khuyên khuyên nhau phải,
Phải tập chí trai.
Đôi lời Ta dạy,
Chớ có lọt phai,
Ráng giữ dạ hoài,
Đừng cho sai ghé !
Ta mừng Chư Đạo lưỡng Phái
Thăng

CHUNG



Quyển THÁNH-GIÁO
ĐỨC ĐIỀU-TRÌ KIM-MẪU
và CỬU-NƯƠNG

In lần thứ hai 5.000 quyển
do Trường Qui-Thiện ấn-hành
Giấy phép số : 1621/BTT/XB.
Ngày 3-5-1965.

In tại nhà in riêng của nhà xuất bản MINH - TÂM