



Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông tin - Phổ truyền Giáo Lý Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Bản Tin Thế Đạo

Số 32 ngày 21-2-2015

**ẤT MÙI
2015**



Ban Thế Đạo Hải Ngoại



Chúc Mừng Năm Mới 2015

Nhân dịp Năm Mới Ất Mùi (2015) đến, Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo kính chúc:

- *- Chư Chức Sắc, Chư Vị Hiền Tài & HTDP Ban Thế Đạo.
- *- Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ lãnh đạo các Cơ Sở Đạo.
- *- Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Chức Việc Ban Trị Sự các Hương Đạo, Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Chức Việc Ban Quản Tộc các Điện Thờ Phật Mẫu.
- *- Quý Huynh Tỷ Đệ Muội Đại Đạo Thanh Niên Hội.
- *- Quý Đồng đạo và Thân hữu

Một Năm Mới Ất Mùi (2015)

**Sức Khỏe Dồi Dào &
Tinh Tấn Trên Đường Đạo**

San Jose, ngày 15-2-2015

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo
Web www.banthedao.net & Bản Tin Thế Đạo.

BÀ GIÁM SÁT CINDY CHAVER DISTRICT 2 SANTA CLARA COUNTY VIẾNG THĂM THÁNH THẤT CAO ĐÀI BẮC CALIFORNIA.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày mùng một Tết Ất Dậu (nhằm ngày 19 tháng 02 năm 2015) . dưới sự hướng dẫn của cô Trương Thị Vân Lan, bà Cindy Chaver giám sát viên district 2 Santa Clara County đã đến viếng thăm Thánh Thất Cao Đài Bắc California đường Mc Creery, San Jose, California.



Tại Thánh Thất, tiếp đón bà Giám Sát có các Hiền Huỳnh Hiền Tử Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Bé, Chánh Trị Sự Minh Ánh và các Chức Việc trong Bàn Trị Sự Hương Đạo. Ngoài ra trong thành phần tham dự cũng có sự hiện diện các các chức sắc Ban Thế Đạo: Hiền tài Nguyễn ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải ngoại, Hiền Tài Nguyễn đăng Khích Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Bắc California, Hiền Tài Nguyễn văn Cầu, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, cựu Chánh trị sự Nguyễn Cao Minh, Ký giả Duy Văn chủ nhiệm Tuần báo Đời Mới và các đồng đạo.

Sau khi làm lễ bái yết Đức Chí Tôn do ban nghi lễ của Thánh Thất tổ chức. Bà Cindy Chaver đã được Hiền Huỳnh Chánh trị sự Nguyễn văn Bé và đồng đạo tiếp tại hậu sảnh của Thánh Thất.



Hiền Huỳnh Chánh trị sự Nguyễn văn Bé đã có lời chào mừng bà Cindy Chaver và phái đoàn đã đến thăm Thánh Thất nhân ngày Tết Thiêng Liêng của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này Hiền Tài Nguyễn ngọc Dũ cũng đã trình bày một số nét sinh hoạt của Đạo Cao Đài nơi hải ngoại và đặc biệt nhất là lãnh vực của Ban Thế Đạo. Trong sự trao đổi và tìm hiểu lẫn nhau về mặt chính quyền và tôn giáo địa phương, Hiền Tài Nguyễn ngọc Dũ đã cho bà giám sát Cindy biết rằng: Từ những ngày đến định cư cho đến ngày hôm nay những tín đồ tôn giáo đạo Cao Đài đã cùng với các tôn giáo khác, các sắc dân khác đã âm thầm góp phần vào việc xây dựng và phát triển địa phương, ổn định trật tự xã hội qua việc đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn luật Đạo.

Qua cuộc nói chuyện, bà Giám Sát Cindy cũng đã nói là Bà rất hân hạnh được biết và tiếp xúc trực tiếp với các chức sắc, chức việc và đồng đạo của Thánh Thất trong ngày Tết thiêng liêng năm nay. Bà cũng cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Thánh Thất San Jose Bắc California đối với Bà.

Trong không khí vui vẻ và đầm ấm của ngày Tết, trong cuộc tiếp xúc thân mật và hiểu biết lẫn nhau, Bà Giám Sát Cindy Chaver và các vị trách nhiệm của Thánh Thất, của Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã gởi cho nhau những lời chúc Sức Khỏe và An Khang Thịnh Vượng.



Sau cùng Bà Giám Sát đã dùng cơm chay thân mật cùng với mọi người và li xì các cháu nhỏ trước khi ra về vào lúc 4.15 PM cùng ngày.

Hà Thiên Long

Độc Tin Tức - Bài Mới
Xin vào Web www.banthedao.net

Sri Lanka: Đức Giáo Hoàng viếng thăm một ngôi Chùa Phật giáo tại Thủ đô Colombo

Thích Vân Phong



Trong suốt chuyến công du Sri Lanka từ 12-15 tháng 01 năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francis đã có chuyến thăm bất ngờ đến một ngôi chùa Phật giáo ở Colombo vào sáng thứ Tư, ngày 14/01 nơi Ngài chứng kiến một nghi lễ quan trọng.

Phát ngôn viên Vatican Federico Lombardi cho biết: “Đức Giáo Hoàng Francis đến viếng thăm một ngôi chùa Phật giáo ở Thủ đô Colombo. Trong những thay đổi lịch trình của ngài vào giờ chót, đức Giáo Hoàng đã quyết định sau cuộc họp với các Giám mục Thiên Chúa giáo ở Thủ đô Colombo, Sri Lanka, Ngài đến Chùa để tỏ lòng kính trọng đối với chư tôn Thiên đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo ôn hòa tại một ngôi Tự viện quan trọng ở thủ đô Sri Lanka. Nơi đây, Ngài đã chứng kiến một nghi lễ quan trọng của Phật giáo “Lễ khai Bảo tháp di tích của hai vị đệ tử ưu tú của đức Phật Thích Ca.

Đức Giáo Hoàng cùng chư tôn đức Tăng già cử hành Nghi thức Khai Bảo Tháp di tích trong chùa Agrashravaka.

Theo thông lệ, Bảo Tháp di tích chỉ Khai cho các Phật tử và công chúng chiêm ngưỡng mỗi năm một lần. Từ khắp mọi miền đất nước, họ xếp những hàng dài trong những ngày đó để được chiêm bái và tỏ lòng cung kính đối với Thánh tích này. Họ xem việc Chiêm bái Thánh tích này là một Phúc duyên Cát tường và một đặt ân vô cùng quý báu.

Hòa thượng Banagala Upatissa, Trụ trì ngôi chùa Agrashravaka nói với Thông tấn xã AP rằng: “Việc Khai Bảo Tháp Di tích của hai vị đệ tử ưu tú của đức Phật Thích Ca cho đức Giáo Hoàng chiêm ngưỡng là một vinh dự cao nhất và tôn quý mà chúng tôi đặt biệt dành cho Ngài”.

Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho biết: “ Hòa thượng Banagala Upatissa mời đức Giáo Hoàng Francis đến Bôn Tụ trong buổi lễ chào đón tại sân bay Bandaranaike, Colombo hôm thứ ba, 13/01. Hòa thượng Banagala Upatissa lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Mahabodhi, một tổ chức Phật giáo quan trọng, rất tích cực trong cuộc đối thoại liên tôn. Hòa thượng đã từng viếng thăm Vatican và chụp hình chung với đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16. Bức ảnh kỷ niệm treo trong phòng tiếp tân của Giáo hội Phật giáo Mahabodhi.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm một ngôi chùa Phật giáo trong một chuyến thăm Thái Lan năm 1984”.

Linh Mục Federico Lombardi giải thích thêm: “Đức Giáo Hoàng Francis đã cởi giày như tất cả quan khách dự lễ tại chùa. Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự tôn trọng tuyệt vời trong lúc hành lễ cũng như những lời thuyết minh của chư Tăng về di tích trong Bảo Tháp”.



















Ý NGHĨA TẬN ĐỘ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

(Soạn thảo: HT Mai Văn Tím)

Phổ Độ và Tận Độ:

- Thánh giáo Đức Chí Tôn ngày 8-4-1926 giải nghĩa danh xưng “Tam Kỳ Phổ Độ” như sau:

“Cao Đài

Lịch con nghe Phật Như Lai nói chưa?

Tam kỳ Phổ độ là gì?

Là Phổ độ lần thứ ba,

Sao gọi là Phổ độ? Phổ độ nghĩa là gì?

Phổ là bày ra.

Độ là gì

Là cứu chúng sanh.

Muốn trọn hai chữ Phổ độ phải làm thế nào?

Chúng sanh là gì?

Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ không phải lựa chọn một phần người như các con tính rồi.

Muốn trọn hai chữ Phổ độ phải làm thế nào? Thầy hỏi? Phải bày bữu pháp chớ không đặng dẫu nữa...

Nghe và phải tuân theo” (TNHT, Q1, Trg 13)

- Theo Cao Đài Từ Điển của HT Nguyễn Văn Hồng, chữ **tận độ chúng sanh** nghĩa là cứu giúp tất cả nhơn sanh không bỏ sót một người nào.

Theo định nghĩa này thì trong danh từ Phổ Độ của Đạo Cao Đài đã bao hàm ý nghĩa Tận Độ chúng sanh trong đó rồi .

- Thật vậy qua Thánh giáo cũng như Kinh Lễ, nhiều ý nghĩa chữ tận độ được nêu lên như :

- “. . .Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy một người dữ đặng hiền, hướng chi trong Tam-kỳ Phổ-độ này các con phải độ rỗi cả nhơn loại khắp cả năm Châu, thì trách nhiệm ấy lớn lao là bực nào?” (TNHT, Q1, trg 29)
- “Tái sanh sửa đổi chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cứu tuyền diệt vong”.(kinh Đại Tường)
- “Nam Mô Thượng Đế Ngọc Hoàng,
Mở cơ Tận độ nhẹ nhàng chơn linh” (Kinh Đưa Linh Cứu)

- ...Hằng hà sa số chư Phật từng lịnh Nhiên Đăng Cổ Phật, dẫn độ chơn linh đặc Pháp, đặc Phật, đặc duyên, đặc vị, đặc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề chứng quả nhập Cực Lạc Quốc, hiệp chúng đấng Chư Phật tạo định Thiên Thi tận độ chúng sanh đặc qui Phật vị. .” (Trích Di Lạc Chơn Kinh)

Thực Hiện Cơ Tận Độ :

● Để thực hiện cơ Tận Độ như lời dạy của Đức Chí Tôn qua đoạn Thánh giáo trên :
 “. .Muốn trọn hai chữ Phổ-độ phải làm thế nào? Thầy hỏi? Phải bày bửu pháp chớ không đặng dấu nữa. .” Bửu Pháp tức là những Bí Pháp giúp người Tu đoạt Đạo trong khi còn sanh tiền hay lúc về cõi Thiêng Liêng. Những Bí Pháp mà chúng ta đã biết như: Phép Giải oan, Tắm Thánh, Hôn Phối, Làm phép xác (cắt 7 dây oan nghiệt) Hành Pháp Độ Thăng (cho Chúc sắc). . .Ngoài ra các Bí Pháp còn lồng vào trong sinh hoạt Nghi Lễ, cúng kiến hằng ngày như: Cúng Tứ Thời, dâng Tam Bửu, Cúng Đàn, Hoán Đàn, Hội Yến Diêu Trì Cung, . . .

● Mặt khác, chúng ta thấy Đức Chí Tôn đến qui nguyên Tam giáo, hiệp nhứt Ngũ chi lập thành Đại Đạo, tạo nên một công cuộc cứu rỗi quy mô nhắm vào tất cả nhân loại trên mặt địa cầu này, và tạo mọi điều kiện để công cuộc cứu rỗi được hữu hiệu. Để thực hiện cơ Tận độ, nhìn chung toàn bộ nền Đạo ta thấy các giải pháp sau đây được áp dụng như:

- Xây dựng một hệ thống giáo lý tổng hợp làm nền tảng cho một Ý Thức Hệ Đại Đồng hầu tạo nên sự thống nhứt tinh thần của toàn nhân loại.

Ngày nay những cuộc chiến tranh, khủng bố xảy ra phần lớn cũng do sự phản khắc đức tin về tôn giáo, vậy nếu mọi người đều nhìn nhận một Đấng Cha Trời là Ông Cha chung toàn cả chúng sanh thì mọi sắc dân đều là anh em ruột thịt thì đâu còn hềm thù, chém giết lẫn nhau nữa. . .

Đạo Cao Đài chủ trương tạo lập một xã hội Thánh đức, mọi người biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng lo tu tiến chớ không còn cảnh tranh giành, mạnh được yếu thua, khôn còn đại mất.

..

Ngay từ buổi mới mở Đạo, Đức Lý Giáo Tông đã đưa ra một lời tiên tri bằng Pháp ngữ: “Nhân loại sẽ là Một: Một về nòi giống, Một về tôn giáo và Một về xã hội”. Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa mọi biến chuyển kinh tế, tài chánh, xã hội, . . . đều ảnh hưởng chung khắp thế giới, thì lời tiên tri trên không phải là không thực hiện được. . .

- Qua Bộ Pháp Chánh Truyền và nền Chánh trị Đạo Đức Chí Tôn đã ban cho loài người một khuôn mẫu tổ chức thật tinh vi, thật khác lạ so với mọi tổ chức xã hội do phàm trí con người nghĩ ra từ thử, trong đó nguyên tắc dân chủ được bảo vững chắc cùng là thâm thập tinh hoa của các chế độ xã hội đã có.

“Trong chánh thể trị Đạo, quyền dân được đặc biệt tôn trọng. Coi như Hội Nhơn Sanh, trên có hai hội: Hội Thánh và Thượng Hội hiệp lại làm cơ quan của quyền Lập Pháp, tức quyền Vạn Linh. Nguyên ước của nhơn sanh, sau khi được ba Hội thảo luận và đồng ý kiến chấp thuận, được dâng lên quyền CHỈ TÔN phê chuẩn thành luật ban hành. Khác với chánh thể Dân Chủ, là dân chúng chẳng những chỉ có quyền bầu cử Nghị Hội và Tổng Thống mà thôi, mà ở đây nhơn sanh ngoài quyền bầu cử Nghị Viên và Phái Viên đại diện cho mình ở Hội Nhơn Sanh, còn có quyền chọn lựa các quan Đạo từ trong khối dân rồi tuân tự chấp thuận đề nghị thăng thưởng từ đẳng cấp theo điều kiện định trước, cho đến cuối cùng có cuộc tổng công cử GIÁO TÔNG” . . .

“ . . .Chánh Trị Đạo không đặc biệt giống một chánh thể trị Đồi nào hết, mà trong Chánh Trị Đạo hầu như gom góp cả cái hay của toàn cầu, dung hợp cùng nhau làm thành chánh thể thích hợp với cả mọi người, trong đó quyền dân được thi hành tùy sự tấn triển của dân trí, và quyền Vua được tôn trọng, tùy sự bảo tồn của nhơn phong, ta có thể tạm gọi chánh thể trị Đạo là chánh thể Quân Chủ Dân Quyền vậy” . . .

(Trích Chánh Trị Đạo, Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa)

- Nguyên tắc Trời người hiệp nhứt được áp dụng triệt để , nên xã hội loài người sẽ luôn tiến triển theo chiều hướng phù hợp với Thiên ý , hướng về Thiện lương Thánh đức chớ không còn sa đọa nữa.

Nguyên tắc này thể hiện rõ nhất là tượng Tam Thánh Ký Hòa Ước đặt ngay trước cửa Tòa Thánh, đó là Thiên Thượng, Thiên Hạ - Bác Ái, Công Bình , nghĩa là Trời Người cùng hiệp lại thực thi cho được hai điều nơi mặt thể này là Thương Yêu và Công Chánh.

“ . . .Cửu Trùng Đài là Đồi, mà Hiệp Thiên Đài là Đạo, cho nên buộc Đồi phải nương Đạo mà lập ra thiết tướng, mới mong độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa”.

“ . . .Thầy đã nói Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, ấy là nơi Thầy cầm quyền Thiêng Liêng mỗi Đạo, vậy Đạo còn thì Tòa ngự của Thầy là Hiệp Thiên Đài vẫn còn, hễ nói Đạo chẳng hề khi nào bị diệt, vì Đạo diệt thì là tận thế, vậy thì Đạo chưa tuyệt, ắt Hiệp Thiên Đài cũng không tuyệt.

Thầy đã nói Ngũ Chi Đại Đạo bị qui phạm là vì khi trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phạm, càng ngày càng xa Chánh Giáo, mà lập ra Phạm Giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy, đặng dạy dỗ các con mà thôi; chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay phạm nữa. (Pháp Chánh Truyền)

“Trong chánh thể trị Đạo, quyền dân được đặc biệt tôn trọng. Coi như Hội Nhơn Sanh, trên có hai hội: Hội Thánh và Thượng Hội hiệp lại làm cơ quan của quyền Lập Pháp, tức quyền Vạn Linh. Nguyên ước của nhơn sanh, sau khi được ba Hội thảo luận và đồng ý kiến chấp thuận, được dâng lên quyền CHỈ TÔN phê chuẩn thành luật ban hành. . .” (Chánh Trị Đạo)

- Đức Chí Tôn đã bỏ bớt những cựu luật gắt gao của các nền tôn giáo trước, luật lệ Tam Kỳ được đơn giản hóa chỉ còn giữ những điều luật cần thiết mà thôi.

Trong đạo Cao Đài các giới luật đều được qui định trong bộ Tân Luật, áp dụng chung cho từ hàng tín đồ tới hàng chức sắc. Các điều luật căn bản như Ngũ giới cấm, Tứ đại điều qui, ăn chay. . .rất đơn giản. Nếu so sánh với Phật giáo chẳng hạn một vị Tỳ kheo là chức sắc thì phải giữ cả trăm giới, còn Tỳ kheo ni tức là phái nữ tăng lên vài trăm giới. . . Đó là một thí dụ để thấy luật lệ buổi Tam Kỳ, Đức Chí Tôn ân xá cho rất nhiều .

- Đại Từ Phụ đã đem Cửu phẩm Thần Tiên để tại mặt thế nầy cho cả con cái Người do theo mà lập vị.

“Trong Cửu Trùng Đài có Đâu Sư thì đối với phẩm Địa Tiên, Chương Pháp thì đối với phẩm Nhơn Tiên, Giáo Tông thì đối với phẩm Thiên Tiên: Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Phật vị tại thế nầy. Ấy vậy, các Đấng ấy đối phẩm cùng các Đấng Trọn Lành của Bát Quái Đài. Giáo Tông giao quyền cho Đâu Sư, Đâu Sư lại phân quyền cho Chánh Phối Sư, lập Đạo đặng độ rỗi nhơn sanh; cũng như Hộ Pháp giao quyền cho Thượng Sanh và Thượng Phẩm; còn Chánh Phối Sư và Phối Sư đối phẩm Thiên Thánh, Giáo Sư đối phẩm Nhơn Thánh, Giáo Hữu đối phẩm Địa Thánh, Lễ Sanh đối phẩm Thiên Thần, Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự đối phẩm Nhơn Thần, Chu Tín Đồ đối phẩm Địa Thần. Ấy vậy, các vị ấy đối phẩm vào hàng Thánh của Bát Quái Đài là cầm quyền lập Đạo”. (Trích Pháp Chánh Truyền)

“ . . .Vậy Đức Chí Tôn đến cây nhơn sanh làm Thánh Thể của Ngài, Ngài phải bồi thường, phải trả mắc cho người, người ta mới phụng sự cho Ngài trả bằng cách đến ký hòa ước với loài người nhưt là với dân tộc Việt Nam nầy trước đã, nếu các người thay thế cho Tôi phụng sự con cái Tôi, Tôi có phận sự lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cho các người chịu không? Nếu các người chịu làm tôi cho con cái Tôi, cho vừa sức Tôi muốn, cho vừa sở ý Tôi định, thì Tôi sẽ trả mắc cho mấy người, vì công ấy Tôi thường lại ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật, tức nhiên Tôi đem đưa cơ quan giải thoát nơi tay mấy người, mấy người đạt được nơi thế nầy thế nào, nơi cõi vô hình Tôi cũng không chối cãi.

Bởi chính mình Ngài cây làm tôi tớ cho con cái Ngài tại thế nầy, Ngài mới đem Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật đưa cho ta.

Nếu chúng ta đạt được, khi trở về cõi hư linh Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và Đức Chí Tôn không hề chối cãi mà chẳng có quyền luật nào định cải được phẩm vị của chúng ta do phụng sự Vạn Linh mà lập được tại thế nầy”.(Lời Thuyết Đạo ĐHP, 1949).

- Đại Từ Phụ đã nâng đỡ Nữ phái, ban cho phẩm trật, quyền hành để có thể ngang bằng cùng Nam phái.

“Phần các con truyền đạo kỳ Phổ độ nầy cũng lắm nặng nề; bao nhiêu Nam tức bao nhiêu Nữ;

Nam biết thành Tiên Phật, chớ Nữ lại không sao? Thấy đã nói Bạch-Ngọc-Kinh có cả Nam và Nữ, mà phần nhiều Nữ lấn quyền thế hơn Nam nhiều”. (TNHT)

Theo Pháp Chánh Truyền, chức sắc Nam phái trong hàng Thánh thể có số lượng ấn định: nhứt Phật, tam Tiên, tam thập lục Thánh, thất thập nhị Hiền, tam thiên Đồ đệ, nhưng chức sắc Nữ phái thì vô hạn định chỉ không đạt đến phẩm Chương Pháp và Giáo Tông mà thôi... Thật là một ân huệ to lớn cho Nữ phái lập vị trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ...

- Đức Chí Tôn đã thay đổi đề mục tu hành, buổi Tam Kỳ lấy việc lập công quả là trọng yếu. Đây là một đề thi tương đối dễ dàng hơn các kỳ thi trước, tuy nhiên vẫn không phủ nhận việc tham thiền tịnh luyện.

“Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thân, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc Đạo phải có công quả.

Thầy đến độ rồi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên Đạo. Vậy đắc Đạo cùng chẳng tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn”. (TNHT, trg 24)

“Ấy vậy Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường thi công quả; nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng sủa, giới tâm trau đức, đặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. Chúng sanh khá nghe và xét mình cho lắm”. (trg 127).

“Vậy gắng khổ tâm, giữ lòng đạo đức, mà về bước cho đời sau, lập công quả đặng chờ ngày chung cuộc, phải nợ trần ai đem tấm lòng thiện niệm đến Tam Giáo đài mà phục hồi cảnh cũ; rừng vắng non nhàn, suối chảy tòng đưa, lành chón đọa đày đã bấy lâu ràng buộc”. (trg 137)

- Đại Đạo được phân chia thành nhiều Cơ quan để tùy hoàn cảnh thích hợp, mọi người giàu nghèo, sang hèn ; trình độ trí thức cao hay thấp đều có cơ hội lập công bồi đức tu hành được.

Thông thường chúng ta phân biệt ra làm nhiều con đường để lập vị, tùy theo khả năng hoàn cảnh, có thể kể tóm lược như sau:

Thứ 1: Lập công nơi Cửu Trùng Đài : Khởi đầu từ Bàn Tri Sự, hoặc các ban bộ như Giáo nhi, Đầu Phòng Văn, Ban Nhạc Lễ, Tổng Trạo (chèo thuyền) . . rồi cầu phong lên Lễ sanh, Giáo Hữu, . . . Con đường này dành cho những vị có điều kiện phước đời hành đạo, khả năng hành chánh Đạo, giáo hóa nhưn sanh, . . .

Thứ 2: Lập công nơi Cơ Quan Phước Thiện: như làm trong Bàn Cai Quản các Điện Thờ Phật Mẫu, rồi leo lên Thập Nhị đẳng cấp Thiêng Liêng, ngoài ra còn các cơ sở Phước Thiện như Sở nông nghiệp, Sở thủ công, Ban Kiến Trúc: thợ xây cất, thợ sơn , thợ hồ, thợ mộc, thợ đắp vẽ, lò

gạch ngói... Sở Công Kỹ nghệ: thợ điện, thợ hàn, thợ máy, ... Các cơ sở này dành cho người ít học mà có tay nghề chuyên môn.

Thứ 3: Lập công nơi Hiệp Thiên Đài như: thi vào chức sắc Bộ Pháp Chánh, gia nhập Ban Thế Đạo,

Thứ 4: Tu chơn nơi Phạm Môn hay các cơ sở Tu Chơn của Hội Thánh. . .

Ngoài ra, còn có Chức sắc thuộc Hội Thánh Ngoại Giáo, Ban Đạo Sử, Khảo Cứu Vụ, . . là những vị có khả năng thuyết giảng , nghiên cứu giáo lý thâm sâu. . .

Tùy theo nhu cầu, Hội Thánh có thể lập thêm nhiều Cơ Quan để phát triển nền Đạo . . .

- Cả con cái Chí Tôn vẫn sống đời sống bình thường trong xã hội mà vẫn tu hành được, chớ không cần phải ly gia cắt ái như những thời kỳ trước, nghĩa là Đức Chí Tôn đã đem Đạo vào Đời để độ rỗi cả con cái Người.

“Trong các con có nhiều đứa làm tướng hể vào Đạo thì phải phé hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện Đạo. Thầy nói cho các con biết: nếu công quả chưa đủ, nhơn sự chưa xong, thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu mà mong”. (TNHT, trg 81)

*· Chử hiếu phải lo vẹn phận người,
Sanh thành đạo trọng há đâu chơi.
Buông trôi ví chẳng tròn nhơn-đạo,
Còn có mong chi đến đạo Trời. (trg 232)*

*· Nhơn nghĩa gắng gìn dạ sắc-son
Thờ cha kính mẹ hiếu lo tròn.
Nghèo mà trong-sạch danh thơm rạng,
Phúc hậu Trời ban để cháu con. (trg 233)*

*· Nợ nước hai vai nặng gánh-gồng,
Thần dân phận-sự phải lo xong.
Gắng công đạo-đức trau hăng bữa,
Chiu chút đờng quên giống Lạc-Hồng. (trg 234)*

- Cuối cùng và cũng quan trọng nhưt là Đức Chí Tôn đã ban cho Kinh Tận Độ vong linh và Đại ân xá tội tình cho tất cả các đảng nhơn sanh :

Trong Lời Tựa của quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Hội Thánh đã có giải rõ như sau:

“Từ khi mở Đạo, Chí-Tôn duy giáng cơ truyền cho Phật-Giáo, Minh-Sư, Minh-Đường, Minh-Lý dạy dân kinh cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, song kinh Tận-Độ vong linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả.

Đức Quyền Giáo-Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ-Pháp, trót mười năm trường, nghĩa là từ ngày mở Đạo, đã nhiều phen dâng sớ cho Đại Từ-Phụ và các Đấng Thiêng-Liêng đặng xin kinh Tận-Độ, nhưng mà Chí-Tôn cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn sanh chúng.

Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 năm Ất Hợi (DL, 21 đến 31 - 8 - 1935) mới giáng cho Tân Kinh. Ấy là một giọt nước Cam Lộ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần cho các đấng linh hồn của toàn Thế-Giới.

Chúng ta thâm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải qua mười năm Chí Tôn mới mở cơ tận độ. **Cơ tận độ như sanh duy kể từ ngày ban Tân Kinh này mà thôi.**

Thương thay cho những kẻ vô phân chịu phạt thiệt thòi qui liễu trước ngày Tân Kinh chuyển Pháp. Ấy cũng là quả kiếp của như sanh do Thiên Thơ tiền định. Nếu chúng ta thương tưởng thì duy có một phương độ rồi là trì tụng Di Lạc Chơn Kinh hầu các đấng linh hồn đặng siêu thăng Tịnh độ”.

Như lời giải trên của Hội Thánh, Di Lạc Chơn Kinh là bản kinh quan trọng nhất để siêu độ vong linh dầu đã chết lâu hay mới chết. Khi còn sanh tiền chúng ta trì tụng kinh này hằng ngày sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng như trong đoạn kinh :

“Nhuộc hữu như thọ trì khứng kinh ma chướng, nhứt tâm thiện niệm : Nam Mô Di Lạc Vương Bồ Tát, năng cứu khổ ách, năng cứu tam tai, năng cứu tật bệnh, năng độ dẫn chúng sanh thoát chur nghiệp chướng tất đắc giải thoát”.

Ngoài ra các bài kinh khác cũng nói lên Cơ Tận Độ và Đại Ân Xá của Đạo Cao Đài như các đoạn:

“Hỗn Ngươn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi chơn truyền,
Khai cơ Tận độ cứu tuyền diệt vong”. (kinh Đại Tường)

“Nam Mô Thượng Đế Ngọc Hoàng,
Mở cơ Tận độ nhẹ nhàng chơn linh” (Kinh Đưa Linh Cứu)

“Hườn hồn chuyển đọa vi thăng”

Nghĩa là : Hườn hồn cho cả chúng sanh bị tiêu hủy được phục siêu sanh cải đọa lạc ra siêu thăng. (ĐHP)

“Trùng hườn phục vị Thiên môn”

Nghĩa là: cho trở lại ngôi xưa vị cũ là về nơi cửa Trời . (ĐHP)

Ngài Hồ Bảo Đạo giải nghĩa thêm chữ “trùng hườn” nghĩa là đi về chung một lượt ý nói số đồng cùng về ngôi xưa cảnh cũ.

“Ngươn linh hóa chủng quỷ hồn nhứt thăng”

Nghĩa là: Các Huyền linh biến hóa ra nhiều quỷ hồn cũng được siêu thăng, được đi chung đường với Thần Thánh Tiên Phật mà phục vị. (ĐHP)

“Vô địa ngục vô quỷ quan”

Không còn địa ngục cũng không còn chỗ nhốt quỷ hồn, không còn quỷ quan là cai ngục nhốt các quỷ hồn.

“Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên”.

Vì chữ đại xá nên Đạo Cao Đài gọi là : 3è Amnestie de Dieu en Orient. Chí Tôn ân xá tội tình đem cả con cái về hiệp một cùng Ngài.(ĐHP).

Kết Luận:

Cơ Tận độ Kỳ Ba này, nhân loại hưởng hồng ân vĩ đại của Đấng Cha Trời, nên chúng ta phải lo tu để về ngôi xưa vị cũ, nếu không thì không biết đời kiếp nào mới về được. Xin mượn lời Thánh Giáo Đức Chí Tôn kết luận bài này:

“ . . . nếu chẳng có một Đấng Từ Bi, lấy đức háo sanh mở Đạo Tam Kỳ, đặng vớt những kẻ hữu căn, thì toàn thể giới sẽ bị dần dần tiêu diệt, ngôi cựu vị ở chốn non thẳm rừng xưa, cũng chẳng có một bực Tiên Thánh đọa trần nào đoạt lại được. Họa Âu, tai Á sẽ vì Thiên điều mà phạt kẻ bạo tàn tội- lỗi; Càn khôn tiêu tụy, mà bước tục hởi chần chờ, nếu chẳng sớm xét mình để buổi ác xế, trắng tà, nước đời cạn bực, thuyền Bát Nhã đã lướt qua, ngành dương liễu hết rơi giọt từ bi, thì ăn năn rất muộn. Khá biết lấy, chư chúng sanh hãy nghe”.. /.

Hết

HT. Mai Văn Tím

MỤC LỤC

- 1*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo
chúc mừng Năm Mới Trang 1**
- 2*- Giám Sát Viên Đơn vị 2 Santa Clara County,
Bà Cindy Chaver, viếng thăm Thánh Thất Cao Đài Bắc CA
nhân dịp đầu năm Mới Ất Dậu 20154 (Hà Thiên Long) . . . Trang 3**
- 3*- Đức Giáo Hoàng viếng thăm một ngôi chùa Phật Giáo
tại Thủ Đô Colombo, Sri Lanca (Thích Vân Phong). Trang 6**
- 4*- Ý nghĩa tận độ trong Đạo Cao Đài (HT. Mai Văn Tím) . Trang 16**