



Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông tin - Phổ truyền Giáo Lý Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Bản Tin Thế Đạo

Số 41 ngày 28-7-2015



THÔNG BÁO của BAN TỔ CHỨC

Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas

v/v Mời thiện nguyện viên tham gia giúp Ban Tổ Chức Đại Lễ.

Lời Ban phụ trách BTTĐ:

Chúng tôi có nhận được Thông Báo của Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas v/v Mời thiện nguyện viên tham gia giúp Ban Tổ Chức Đại Lễ. Chúng tôi xin đăng lên đây nội dung Thông Báo để Quý Hiền Huynh Hiền Ty tùy nghi tham gia.

Trân trọng

Ban Tổ Chức Thánh Thất Cao Đài Houston Texas mời thiện nguyện viên tham gia giúp tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Houston Texas. File đính kèm là những điều kiện và đơn xin đăng ký. Nếu đồng đạo và đồng hương không muốn làm đơn nhưng muốn tham gia, thì cũng xin gọi thẳng Ban Tổ Chức xin cho Tên, Số Phone và Email.

Cần Thiện Nguyện Viên:

1. Tuổi từ 7 trở lên cho Chào Cờ và Show: We are the World, We are One.
2. Tuổi từ 14 trở lên giúp trong Ban Chào Cờ.
3. Tuổi từ 14 trở lên giúp trong Ban Tiếp Tân, và Ban Nghinh Đón.
4. Tuổi từ 18 trở lên giúp trong Ban Điều Khiển Parking.
5. Tuổi từ 18 trở lên giúp trong Ban Nội Vụ

Contact

Trịnh Ngọc Túy (Email: tuy_nguyen66@yahoo.com - Phone: 713-302-1625)

Lê Hải Âu (Email: haiaule@hotmail.com - Phone: 832-726-9995)

Trinh Nguyen (Email: trinh_nguyen_tu@yahoo.com - Phone: 832-275-1139)

Ban Chào Cờ:

*- Cần mặc đồng phục (Áo Dài Trắng, Còn nếu Thiện Nguyện Viên muốn mặc các sắc phục khác thì sắc phục đó ít nhất phải có ít nhất 3 người mặc sắc phục đó). Sắc Phục khác có thể là: sắc phục các Tôn Giáo khác (ví dụ Áo Nhà Phật, Thiếu Nhi Thánh Thể, v.v) đồ truyền thống của một quốc gia (ví dụ Áo Dài, Kimono, Đồ Ấn Độ, Mexican, Italy, v.v)

Nếu thiện nguyện viên ở Houston

*- Tham gia ít nhất 2 buổi huấn luyện (2-3 hrs mỗi buổi)

*- Tham gia ít nhất 2 buổi họp trong Ban Chào Cờ (có thể họp qua phone meeting hay gặp tại Thánh Thất)

2. Show - We are one:

*- Sắc Phục: giống như quần áo mặc Chào Cờ hoặc quần tây áo sơ mi trắng bỏ áo vô quần.

Nếu thiện nguyện viên ở Houston

*- Tham gia ít nhất 3 buổi huấn luyện (2-3 hrs mỗi buổi)

*- Tham gia ít nhất 2 buổi họp trong Ban Chào Cờ (có thể họp qua phone meeting hay gặp tại Thánh Thất)

3. Ban Tiếp Tân:

*- Sắc Phục: (Phụ Nữ) Áo Dài Trắng, Áo Dài màu (đồng phục). (Nam) Áo Dài Trắng - Đồ vest đen hay quần tây + sơ mi trắng (bỏ áo vào quần)

Nếu thiện nguyện viên ở Houston

*- Tham gia ít nhất 4 buổi huấn luyện hay họp

Ghi Chú:

*- Ban tiếp tân là gương mặt của toàn thể buổi lễ.

*- Mục tiêu chính của Ban Tiếp Tân - Khi khách đến mát lòng, khi khách về mát dạ và cao hơn nữa là tạo ấn tượng tốt đẹp cho từng người khách - đặc biệt với khách đặc biệt

*- Làm việc trực tiếp với Ngọc Túy, Chú Tùng, Anh Hùng trong sự sắp xếp đón khách đặc biệt

*- Escort khách đặc biệt, tiếp khách tại bàn tiếp tân, hướng dẫn giúp đỡ khách về mọi mặt kể cả v/v tiệc ăn, phụ với ban sân khấu trong việc escort khách lên xuống sân khấu nếu cần

*- Thái độ phong nhã, vui vẻ, lịch sự, ân cần.

*- Nên mang loại giày đặc biệt để di chuyển dễ dàng. Có thể giúp đón khách đặc biệt tại sân bay.

4. Ban Parking

a- Sắp xếp, hướng dẫn Xe của VIP.

b- Phải có Ban Trật Tự mang trang hiệu hướng dẫn parking cho khách.

c- Bảng hướng dẫn người đậu xe.

d- Đón khách từ Parking Lot vào Thánh Thất.

e- Cho mượn xe Van.

5. Ban Nội Vụ:

Phụ các vấn đề nội vụ như sắp xếp bàn ghế, phụ sắp xếp nhà bếp, và tất cả các vấn đề nội vụ.

THƯ MỜI

**Tham dự Lễ An vị Thánh Tượng
tại Thánh Thất San Jose mới tại số 1479
S. White Rd, San Jose, CA 95127 tổ chức vào ngày 2-8-2015**

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

(Cửu Thập Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

Thánh Thất San Jose

1479 South White Road . San Jose, Ca 95127 (Điện Thoại:408-807-0212.

Châu Đạo California
Tộc Đạo Santa Clara
Số :15/TĐ/TB

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Ban Thế Đạo Bắc Cali.
- Điện Thờ Phật Mẫu San Jose.
- Đại Đạo Thanh Niên Hội Quận Hạt Santa Clara.
- Thánh Thất Sacramento.
- Hội Tương Tế Cao Đài.

Trích yếu: Mời Lễ An vị Thánh Tượng tại Thánh Thất mới.

Tham chiếu: Biên bản phiên họp Tộc Đạo ngày 28-6-2015.

Kính quý Chức sắc, quý Chức việc và Quý Đồng Đạo.

Do quyết định phiên họp của Tộc Đạo Santa Clara, Ban Tứ Vụ Thánh Thất và Chức việc Hương Đạo San Jose 1&2, cùng một số đồng đạo có mặt trong thời cúng trưa ngày 28-6-2015 vừa qua, chúng tôi kính xin thông báo và kính mời quý Huynh Tỷ tham dự:

1. **Lễ An vị Thánh Tượng** thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng nơi Thánh Thất mới vừa tạo dựng xong, tọa lạc tại số :1479 South White Road, San Jose, CA 95127.
Sẽ được cử hành vào **Ngọ thời (12 giờ trưa) ngày Chủ Nhật, 18 tháng 6 năm Ất Mùi (DL: 02-8- 2015).**
2. Ngày Cúng Sóc Nhựt (Mùng Một) tháng 6 tới đây tại Thánh Thất cũ, sau thời cúng, sẽ có Lễ cầu nguyện Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng xin phép thỉnh Thiên nhân đến thờ nơi Thánh Thất mới để thiết lễ An vị.
3. Ngày **Rằm tháng 6 tới, sẽ không có lễ cúng** vì phải di dời Thiên bàn, sắp xếp bàn thờ, trang trí nơi thờ mới để chuẩn bị lễ An vị Thánh Tượng.
4. Kể từ sau thời cúng Mùng Một tháng 6 (tại Thánh Thất cũ) trở đi, nếu đồng đạo nào có thời giờ rảnh, xin vui lòng đến phụ giúp chúng tôi trong công việc sắp xếp thu gọn, di chuyển dụng cụ đồ đạc nơi Thánh Thất cũ về cơ sở mới.

Mọi liên lạc, thắc mắc về An vị Thánh tượng và công tác phụ giúp công quả, xin liên lạc:
CTS.Đào minh Ánh, ĐT: (408) 807-0212.

Trân trọng kính thông báo và kính mời.

San Jose, ngày 15 tháng 5 năm Ất Mùi

(DL: 30/6/2015)

TM.TỘC ĐẠO SANTA CLARA
Q.ĐẦU TỘC ĐẠO


CTS. ĐÀO MINH ÁNH



Đồng kính gửi:

- Châu Đạo California.
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
- “để kính tường”
- Hồ sơ LƯU./-



Thánh Thất San Jose mới (Ảnh Mai Xuân Thanh)

Tin Thánh Thất Dallas- Fort Worth

**ĐÊM GÂY QUỸ XÂY DỰNG HẬU ĐIỆN
THÁNH THẤT CAO ĐÀI DALLAS-FORT WORTH TX**



Thánh Thất Dallas- Fort Worth TX

**ĐÊM GÂY QUỸ XÂY DỰNG
HẬU ĐIỆN THÁNH THẤT
CAO ĐÀI DALLAS - FORT
WORTH TEXAS**

Đạo CAO ĐÀI được thành lập ở Tây Ninh vào đầu thế kỷ 20, khai sinh chính thức vào năm 1926, phát triển đến nay với hơn 5 triệu tín đồ từ Việt Nam đến Hải ngoại.

«Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ» với nhiệm vụ thiêng liêng, phát triển các Thánh Thất khắp nơi, trong đó có Thánh Thất Cao Đài Dallas-Fort Worth (1851 Apollo Rd .Garland, TX 75044 Tel: 972-974.2017), nằm cùng dãy đường với Nhà thờ Giáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh-Thất này được xây dựng bằng bao công sức của đại gia đình trong Tộc-Đạo bằng cách khuyến góp không mệt mỏi của đồng đạo khắp nơi và quyết tâm xây dựng cho bằng được hạt giống Cao Đài cho thế hệ mai hậu. Sau khi bị cháy Thánh Thất dời về Thành phố Garland (TX), đã an vị từ năm 2008. Qua 7 năm sinh hoạt, các đồng đạo của Thánh Thất đều đồng ý

nên có một Hội trường để sinh hoạt truyền bá văn hóa, dạy Việt Ngữ cho các em nhỏ và sinh hoạt đạo đức được tiện nghi hơn cho nhiều thế hệ tương lai.

Đạo hữu trong Tộc Đạo và nhiều nơi đã đóng góp và cho mượn được \$100.000 . Cách đây một tháng Thành phố cho phép xây và nhà thầu cho biết chi phí xây hậu điện rộng 5,000 sqft tốn khoản \$300,000. Vì thế Đoàn Thanh Niên Đại Đạo Cao Đài DFW đã nhận nhiệm vụ tổ chức Đêm Gây Quỹ Xây Cát hậu điện vào tối Chúa nhật 28 tháng 6 vừa qua tại nhà hàng Swayz- khu Walnut Mall. Sau gần 2 tháng làm việc không nghỉ, Đoàn Thanh Niên đã bán được 61 bàn (trong đó có 10 bàn VIP) và đêm gây quỹ sôi nổi do MC Việt Thảo điều khiển với sự đóng góp của các ca sĩ được mời đến như Tuấn Vũ, Mỹ Huyền, Ái Xuân, Thiên Tân...thêm sự hiện diện bất ngờ của ca sĩ Khả Tú.

Trong chương trình văn nghệ chúng tôi bắt ngờ một cách thích thú với Ban nhạc cổ truyền Việt Nam và các bài vọng cổ rất hay do các Anh chị Tộc Đạo trình diễn . Theo lời Ông Mai Văn Liêm trưởng ban tài chánh của Tộc Đạo

Garland thì số tiền gây quỹ bao gồm tiền bán vé, sổ số, cúng dường và bán đấu giá trộm trộm 42 ngàn đô la (chưa trừ chi phí cho nhà hàng và tiệc chay cùng các phụ phí khác).

Tôi ghi nhận sự đóng góp nhiệt thành của cả Tộc Đạo

Garland từ công sức cho đến tài chánh và cũng không thể nào không nhắc đến đóng góp của các nhân vật Cộng Đồng, Hội Đoàn, các cơ sở thương mại và các cá nhân có lòng từ thiện tại địa phương.

Dù chương trình chỉ kéo dài 4 tiếng từ 6 giờ đến 10 giờ tối nhưng ý nghĩa của Đêm Gây Quỹ đã

đem lại hạnh phúc cho quý khách tham dự vì đã đóng góp ít nhiều cho một việc làm hữu ích cho thế hệ mai hậu.

Phải nhắc thêm đến những cá nhân nổi bật trong Đoàn Thanh Niên Đại Đạo như cô Nguyễn thị ngọc Dung chủ tiệm Pacific Pure Water (Garland) đã đóng góp các đồ lưu niệm của tiệm cho chương trình đấu giá cũng như các Anh Trần hồng Hà, Anh Chị Trần văn Mỹ, Chị Bé Sáu, Anh Trần công Dân người nhiệt thành trong điều phối với ca sĩ và cô vấn các sinh hoạt cho Thanh Niên Đại Đạo

Tường trình của Leo Loc Tran

12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ KHÍ CÔNG - THỂ DỤC - ĐẠO DẪN Do Đức Hộ-Pháp Chỉ Giáo

1. - TẬP THỞ

Cách thức thi hành: Nằm ngay tay chân ra thở y như dưới đây, đúng 12 hơi, rồi sẽ nghỉ

Cách thở:



Ngậm miệng lại hít khí trời vô bằng lỗ mũi, đem khí trời vô phổi, rồi dẫn đến rún tới đờn điền. Lúc đó cái bụng nó lớn ra trước, cái ngực nở sau không hít vô được nữa, thì nín hơi một chút xíu, năm ba giây đồng hồ rồi thở ra. Lúc thở ra bóp cái bụng vô và hà hơi ra bằng miệng. Khi thở ra hết rồi, tiếp tục hít vô như trước. Khi vừa sáng 5 giờ thì thật hành chậm rãi cho đúng hơi thở Thánh giáo Đức Lý : “Hỏi ăn chi đặng sống?. Rằng Hóp khí thanh không.”

- Hít vào bụng phình ra
- Tiếp tục hít vào, ngực nở nín thở năm ba giây
- Thở ra, bụng thóp vào, ngực xẹp lại



2. - VẬN ĐỘNG TAY

Quăng tay về phía trước mặt, hai tay chéo nhau, đánh qua đánh lại 24 lần, làm cho chuyên gân tay. (cách này phải làm cho lẹ)

Nên nhớ con số 12 là con số đặc biệt của Đức Chí Tôn. Trong đó 12 con giáp linh diệu cũng là Thập Nhị Thời Thần.

* * *

Nếu cố gắng luyện đặng các môn trong bài giải cách thức sau đây thành thực theo bậc Hạ Thừa cũng sẽ đặng trường sanh bất lão. Vì thân thể ta là tiểu thiên địa.

- A. - Đứng thẳng xuôi tay
- B. - Đưa 2 tay lên trước mặt ngang tầm vai.
- C. - Hai tay đánh qua đánh lại thật nhanh 24 lần.

3. - VẬN ĐỘNG CHÂN

Đứng trên chân trái, dõ chân mặt co chân và duỗi thẳng ra phía trước, hạ chân xuống gần sát mặt đất và co lại như trước giống như đạp xe máy.



Khi co chân nhớ rút bàn chân thẳng lên và khi ngay chân ra phải duỗi bàn chân thẳng ra để lặc léo chỗ mắc cá được hoạt động đều.

Tập chân mặt xong, sang chân trái, mỗi chân vận động như thế 12 lượt.

4. - VẬN ĐỘNG XƯƠNG SỐNG



Đứng thẳng 2 chân ra, hai tay dang thẳng ngang với nhau nghĩa là dang cho 2 vai ngang với 2 tay, rồi quay mình sang bên trái và sang bên phải. Lúc quay nhớ vận chuyển cho thắt lưng, xương sống và luân cả 2 vai vì xương sống là chỗ xuất phát nhiều dây thần kinh nhưt.

Năng vận động làm cho các cơ quan bên trong được điều hòa. Quay tay lên xuống cho gần cận ngón chân cái. Cứ ngón tay bên kia gần giáp ngón chân cái bàn chân bên này. Rồi quay qua bên này, cũng phải gần giáp ngón chân cái bên kia. Mỗi bên 12 vòng hai bên là 24 vòng.

5. - VẬN ĐỘNG TRỞ TAY CHÂN



Phương pháp này chẳng những làm cho chuyển gân bàn chân mà nó cũng là phương pháp nín hơi chuyển cho dây thần kinh linh động.

Quàng tay về phía trước ngực lên hai vai rồi ngồi xuống và đứng dậy cho đủ 12 lượt.

6. - VẬN ĐỘNG DÂY THẦN KINH CỔ



Quàng 2 tay nắm với nhau phía sau lưng cho cứng, rồi day mặt, hai cặp mắt dòm qua vai mặt, rồi xoay qua dòm qua vai trái.

Thực hành như vậy mỗi bên 12 lượt. Chung bên mặt và bên trái 24 lượt.

7. - VẬN ĐỘNG NGỰC VÀ DÂY THẦN KINH



Cúi xuống đưa tay phía sau, đứng dậy, chắp 2 tay lại phía trước ngực làm như vậy đủ 12 lượt.

Cũng như Nhật Bản lạy mặt trời, mỗi buổi sáng làm cho luân chuyển hơi trong buồng phổi và ngực.



DƯƠNG CUNG

Cách thức cũng như mình cầm dây cung dương lên đặng bắn.

Tay mặt 12 lượt. Tay trái 12 lượt.



8. - VẬN ĐỘNG CHẢ VAI VÀ GÂN CỔ

Lấy 2 bàn tay gõ nhẹ lên gân cổ và 2 vai.

Mỗi phía 12 lượt.

Xong bên trái qua bên phải.

Giáp trạng tuyến là nơi tổ chức đầu não của các hạch, tiết ra chất kích thích tố trong cơ thể. Kích thích tố được đầy đủ, hoạt động các cơ năng trong thân thể được điều hòa.



Dùng bàn tay mặt xoa vào phía trước trái và dùng tay trái xoa vào phía mặt. Mỗi bên 12 lượt.

VẬN ĐỘNG BỘ RĂNG



Lấy tay đánh nhẹ cho hàm răng dưới nhịp hàm răng trên 36 lượt.

Phương pháp này làm cho hai hàm răng chắc.

9. - HẤP CẶP NHÃN



Hai lòng bàn tay xoa với nhau cho nóng, hấp sát vào mắt, rồi từ từ kéo ra 2 bên mí chót con mắt. Hấp như vậy cho đúng 12 lượt, rồi lần nhắm mắt lại rồi kéo tay ra, bùng mí mắt ra tưởng một Thiên Nhân ở trước mắt.

Tinh thần phải mạnh dạn.

VẬN ĐỘNG KHỚP XƯƠNG ĐẦU VÀ CỔ



Bằng cách lắc lư cái đầu, từ trái qua mặt, rồi bên mặt qua bên trái 12 cái.

Đồng tĩnh chuyên xây

10. - KÍCH ĐỘNG THẦN KHÍ



Tay trái chống nạnh, tay mặt xòe ra để lên mũ ác Nê hườn cung, rồi xoay vòng tròn trên mũ ác 12 vòng, chạy từ phía trái ra phía phải theo chiều kim đồng hồ.

Vì làm việc bằng trí nhiều, dùng phương pháp này để bổ thần kinh.

A. Tư thế này lúc thực hiện có thể dùng ghế ngồi thoải mái.
B. Vô đều khắp trán, tư thế này có thể ngồi ghế.

11. - KÍCH ĐỘNG BỘ MÁY TIÊU HÓA



Dùng tay xòe ra xoa bụng vòng tròn chung quanh rún, theo chiều kim đồng hồ, chạy từ phải sang trái, chú ý xoa đơn điền nằm dưới rún.

Vận động này trừ được bệnh bón uất, hoặc ăn chậm tiêu hóa, lớn tuổi, cần biết rõ hiệu nghiệm, phải thi hành đúng 2 tháng thì sự tiêu hóa sẽ điều đặn.

KÍCH ĐỘNG HAI THANH CẬT



Bằng cách day tay ra phía sau lưng, cú ngay chỗ eo ếch, xoa 12 cái.

Phương pháp này trừ đau lưng.

12. - HÔ HẤP CHO KHỎE RỜI NGHỈ



Bằng cách quay vòng tròn vòng tay lên, rồi hít hơi bằng lỗ mũi, rồi bỏ tay xuống thở ra bằng lỗ miệng, đủ 12 cái rời nghỉ.

Phải suy nghĩ cho chơn chánh, tinh thần cho trong sạch.

Kể đến giờ Cúng, khi Cúng xong là sáng, nhớ canh giờ cho đúng.

Lưu Ý Khi Thực Hành

MƯỜI HAI BÀI TẬP KHÍ CÔNG, THỂ-DỤC, ĐẠO-DẪN

Khi luyện-tập đầu óc phải yên-tĩnh, tư-tưởng phải tập-trung vào sự luyện-tập, tránh mọi tạp-nhiệm. Thực-hiện 12 bài tập như một thời công-phu thiên-định.

- Cách thở (khí-công) phải đều, chậm, sâu, êm, nhẹ. Chỉ cần để ý hít dài hơi sâu xuống bụng dưới (đơn-điền) gọi là dùng ý để điều khí, còn mọi phản-ứng của cơ-thể đều để tự-nhiên. Nín thở chừng năm ba giây theo lời chỉ-dẫn của Đức Hộ-pháp là vừa với khoa luyện-tập này, không nên nín lâu hơn.

- Các thức Đạo-dẫn (massage/xoa-bóp) thì ít có phản-ứng nghiêm-trọng, nguyên-tắc chung khi thực-hành phải chậm-rãi, đều-đặn, nhẹ-nhàng vừa sức mình.

- Các thức thể-dục (vận-động gân cốt) : Vận-động phải khoan-thai, đừng hấp-tấp vụt-chạt. Nơi nào đang bị bệnh thì đừng tập những động-tác liên-quan đến nó, như đang bị bấu cổ thì đừng tập động-tác kích-động Giáp-trạng-tuyến, cũng như các bệnh cấp-tính thuộc gân xương thì cũng đừng tập những động-tác liên-quan đến vùng đó. Còn đối với các bệnh kinh-niên mãn-tính, đau nhức khi trở trời, thì tập rất tốt.

- Các thức vận-chuyển đốt xương cổ cần phải thực-hiện rất chậm, đều và nhẹ-nhàng đừng quá ngưỡng chịu đựng, để tránh đau đầu, chóng mặt, buồn nôn...

Nguồn: Tủ sách Đại Đạo

<http://www.daotam.info/books/12bltkc.htm>

(Tiếp theo trang 25)

STT	Họ Tên	Chức Vụ	Số Tiền AU\$
07	Trần Thiện Phú	Chánh Trị Sự	100.00
08	Sử Di Sanh	Chánh Trị Sự	50.00
09	Lưu Thị Quỳnh Dao	Đạo hữu	100.00
10	Nguyễn Thị Huyền Trang	Đạo hữu	50.00
11	Phạm Đỗ Ngọc Tuyền	Phó Trị Sự	50.00
12	Ngô Tươi	Cựu Chánh Trị Sự	50.00

Tổng cộng:			800.00

Ban Thế Đạo đã nhận được Tám trăm đôla Úc (800.00 AU\$)

San Jose, ngày 28-7-2015

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tìm Hiểu Thánh Ngôn

Đức Cần Kiệm

Thánh Ngôn:

“Thầy

Các con

Vì tại sao Thầy muốn cho các con mặc đồ bô vải chăng? Vì bô vải là tấm gương đạo đức; Các con đã rõ đạo thì biết đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế gian này. Như sự lãng phí se sua ở đời này Thầy cũng cho là một việc tổn đức vậy”. (TNHT, trg 43)

Vào đầu thế kỷ trước người dân làng quê ở nước ta thường dùng chỉ sợi từ cây bô để dệt vải, nên từ “bô vải” ý nói là loại hàng vải bình dân rẻ tiền chớ không phải lụa là gấm vóc dành cho những hạng quyền quý trong xã hội.

Ngày nay kỹ nghệ dệt đã phát triển nên các loại vải rẻ tiền cũng vẫn tốt thì chúng ta cần gì phải mua những loại vải đắt tiền làm gì, đây là ý nghĩa của sự cần kiệm mà Thầy đã dạy. Chứ cần kiệm ở đây chúng ta cũng nên hiểu là tùy phận tùy duyên mà ăn mặc chớ không nên xa xỉ, se sua, mãi chạy theo thời trang là điều không tốt.

Về sự xa xỉ : như nếu chúng ta không phải là giới nghệ sĩ hay những người mẫu trình diễn thời trang thì đâu cần phải ăn mặc áo quần thật đắt tiền. Vì đó là sự lãng phí.

Còn về sự se sua: Những người làm thương mại áo quần mỗi năm đều vẽ ra những kiểu mới mới, nếu chúng ta chạy theo thời trang mỗi năm thì không bao giờ chấm dứt. Có nhiều người mua áo quần về mặc chỉ vài lần rồi bỏ đi và mua cái khác theo một mới cho đúng thời trang hiện đại, thành ra áo quần mặc không hết. Đó cũng là sự lãng phí.

Mà theo luật nhân quả, hậu quả của sự lãng phí là có lúc sẽ không có đủ áo quần để mặc. . . Cho nên Thầy mới nói sự lãng phí se sua sẽ tổn đức là vậy.

Thầy dạy “cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế gian này”, tức là chúng ta phải cần kiệm trong mọi sinh hoạt trong đời sống hàng ngày như ăn, mặc, ở . . . chớ không riêng gì vấn đề mặc.

Bây giờ ta thử xét đến việc ăn. Chúng ta may mắn được sang sống ở quốc gia giàu có như Hoa Kỳ, thức ăn tương đối rẻ so với lợi tức thu nhập nên người giàu và người nghèo trong xã hội đều ăn thức ăn tương đối như nhau. Vì thức ăn nhiều và rẻ nên người ta thường hoang phí. Có khi chỉ ăn một phần rồi bỏ đi chớ không để qua đêm . Nhất là gạo cơm còn dư cũng đem bỏ vào thùng rác. Chúng ta phải nhớ lại câu kinh :

Gạo cơm hủy hoại quen chường,

Phạt ăn dơ dáy mới ung tội hình.

Đây là nói về hình phạt dưới địa ngục do thường hủy hoại cơm gạo nó cũng còn hơi xa, nhưng chúng ta phải nghĩ tới luật nhân quả là nếu mình coi thường hạt cơm hạt gạo thì có lúc mình phải chịu cảnh đói khát không có cơm để ăn. . .

Khi nói về những tấm gương của sự hoang phí ta thường hay nghe nhắc đến vị công tử Bạc Liêu ngày nay có phổ biến nhiều trên các trang mạng. Suốt đời ông đã tiêu pha ăn chơi, phung phí hết khoảng 5 tấn vàng . Nay sang đến đời con ông phải chịu cảnh nghèo khổ. Nếu ông dùng số lớn tiền của làm việc phúc đức, chắc con cháu ông sẽ được hưởng phước lâu dài. . .

Thánh Ngôn: “Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi ; các con đã hiểu Thánh ý Thầy phải cần kiệm, mỗi sự chi vì phương tiện mà thôi”. (TNHT, trang 78)

Chúng ta thấy việc kiến tạo Tòa Thánh là công trình lưu lại ngàn sau và là biểu tượng cho hình thể của Đạo nhưng Đức Chí Tôn không dạy xây dựng cho tốt đẹp sang trọng, trái lại Thầy dạy phải cần kiệm, mọi sự chi vì phương tiện mà thôi; nghĩa là không mua những vật liệu đắt tiền, không xây thêm những chi tiết nào không cần thiết. . . Nghe đâu thời buổi ấy Đạo không có đủ tiền để mua sắt làm khuôn đồ xi măng, Đức Hộ Pháp đã dạy dùng cây tầm vông già để thay thế sắt.

Nếu không vậy thì bôn Đạo đa số hoàn cảnh nghèo phải hy sinh thêm nữa thì tội nghiệp. Ông Cha Thiêng Liêng đã thấy điều đó nên dặn dò từng chút, cho thấy lòng thương yêu con cái bao la của Người.

Đây cũng là bài học cho những Chức sắc, Chức việc hành Đạo ngày nay. Có khi những người trách nhiệm chi tiêu tiền của nhơn sanh mà không cân nhắc kỹ lưỡng sẽ phí phạm đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhơn sanh , suy cho kỹ cũng là điều mất đức.

Việc hành Đạo cũng phải tùy theo khả năng của nhơn sanh, thí dụ ở một địa phương còn ít đạo hữu mà lại xây cất Thánh Thất cho rộng lớn thì nhơn sanh phải gồng gánh số nợ quá lớn , tinh thần lúc nào cũng lo kiếm tiền để trả nợ, còn đâu thanh tịnh mà lo việc tu thân học đạo. . . Đó là ý nghĩa lời dạy “mọi sự chi chỉ vì Phương tiện mà thôi”. . .

Thánh Ngôn: “Thơ con làm Thánh tượng vậy đặng; con phải tính thế in cho nhiều một lần thì giá rẻ chút ít nghe. . .

Thầy biết một điều là trong hàng em út con đều là phần nghèo , một đồng nó đỡ một đồng nghe con” (Trích Đạo Sử, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, Quyển 2, trang 53).

Câu Thánh giáo trên Đức Chí Tôn dạy khi Ngài Thái Thơ Thanh trình lên kiểu mẫu Thánh tượng đã vẽ. Thầy chấp thuận nhưng dặn dò thêm phải kiếm thế in một lần cho nhiều thì giá sẽ rẻ hơn. Giá rẻ hơn thì mỗi khi thỉnh Thánh tượng về thờ tại tư gia thì con cái Chí Tôn trả rẻ hơn. . .

Có lẽ Thầy thấy Ngài Thái Thơ Thanh thuộc hàng nghiệp chủ giàu có thời bấy giờ nên có khi Ngài không nghĩ đến sự tiết kiệm cho đa số đồng đạo nghèo nên mới dạy những lời Thánh giáo thật chí thiết như câu “một đồng nó đỡ một đồng nghe con “ . Câu này nói lên tình thương yêu, lo lắng vô bờ cho con cái của Ông Cha Thiêng Liêng vậy.

Tóm lại, Thầy dạy chúng ta phải tập tánh cần kiệm vì sự lãng phí se sua cũng là một điều thất

đức. Sự lãng phí se sua chúng tỏ tâm chúng ta còn nhiều ích kỷ và nhiều ham muốn vật dục thế gian. . .

Là người tu, chúng ta phải dẹp bớt lòng dục vọng ham muốn thế gian thì mới mong giải thoát khỏi luân hồi nghiệp chướng, bởi vì tâm con người còn ham muốn lưu luyến thế gian thì sẽ chuyển kiếp trở lại thế gian để thỏa mãn lòng dục vọng đó. Nhà Phật dạy muốn vãng sanh về nơi Tịnh độ thì phải xả bỏ hết thế trần dục lạc là vậy.

Quang Thông
(07-2015)

BẮT ẤN TÝ ĐÚNG THEO BÍ PHÁP

(Tài Liệu sau đây được trích từ Tủ Sách Đại Đạo
trong phần tác giả TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC)

THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI

CỬU TRÙNG ĐÀI
Văn phòng
NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ thập lục niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Số5-NCPS/TT

THÔNG TRI

HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI NAM NỮ

Kính gửi Toàn thể Chức sắc Thiên Phong, chư Chức Việc và Bồn Đạo nam, nữ, NAM VÀ TRUNG TÔNG ĐẠO

Kính chư Hiền Huynh, Hiền Hữu, Hiền Tỷ, Hiền Muội,

Do phúc trình số 77PT, ngày 13 tháng Giêng Tân Hợi (dl 8.2.71) của HỘ ĐÀN PHÁP QUÂN tường trình có phần đồng Chức sắc, Chức việc và Bồn Đạo, khi vào ĐềnThánh hiến lễ Đức Chí Tôn, không giữ đúng theo Luật Đạo như sau :

-Bắt ẤN TÝ không trúng, có người ngón tay mặt gát ngang qua bàn tay trái, có người thọc sâu trong lòng bàn tay trái; như vậy là bấm không đúng chỗ như trong Kinh đã chỉ dẫn.

-Khi bắt ẤN TÝ không để trên ngực lại bỏ xuôi xuống chân và khi lạy không đưa tay khỏi đầu.

-Khi NHẠC TÁU QUÂN THIÊN đứng không yên lại còn nói chuyện làm mất vẻ tôn nghiêm trong thời cúng thất lễ với Đức Chí Tôn.

Sau khi cứu xét tờ tường trình nói trên của HỘ ĐÀN PHÁP QUÂN, HỘI THÁNH nhận thấy việc bắt ẤN TÝ trọng hệ giữ THỂ PHÁP VÀ BÍ PHÁP cho người hành lễ. **Hưởng màu**

nhệm cùng chẳng là do ấn chứng đúng PHÁP; bởi có nên ĐỨC CHÍ TÔN có dạy trong Thánh Ngôn và Hội Thánh cũng đã có ấn định rành rẽ trong Kinh-lễ. Để nghiêm chỉnh giữ đúng ẤN PHÁP nhưt luật và sự tôn nghiêm trong giờ hành lễ hầu tránh thất lễ với Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng liêng nên HỘI THÁNH quyết định triệt để thi hành các khoản sau đây:

- 1.- **Phần bắt ẤN cúng Thầy phải giữ đúng theo lời dạy của Đức Chí Tôn và Hội Thánh, nghĩa là ngón tay cái trái bấm vào ẤN TÝ rồi nắm lại; bàn tay mặt áp ngoài, ngón cái tay mặt bấm vào ẤN DÀN** chớ không được gát ngang qua ngón trỏ bàn tay trái hoặc thọc sâu bên trong lòng bàn tay trái là trái Pháp. Bởi Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần; đó là Bí Pháp của Đức Chí Tôn vậy
- 2.- **Khi bắt Ấn Tý luôn luôn phải để ngay ngực tức là để tại Tâm, không được để xuôi theo chân, hay rún và khi lạy phải đưa tay lên chí trán, chẳng nên đưa khỏi đầu hoặc thấp hơn.**
- 3.- **Trong khi còn đứng NHẠC TẤU QUÂN THIÊN thì phải giữ nghiêm trang yên lặng ngó ngay THIÊN NHÃN ở Bát Quái Đài tịnh tâm tưởng niệm cung nghinh ĐỨC CHÍ TÔN.** Không được nói chuyện, hoặc ngó qua, ngó lại để tỏ lòng tôn kính tránh thất lễ vì Đức Chí Tôn có dạy nơi Thánh Ngôn: “*như Đàn nội chẳng nghiêm, THẦY không giáng*”

Ước mong Chư Chức Sắc, Chức Việc và Bồn Đạo nam, nữ lưu tâm thực hành các điều khuyên nhắc trên đây, chẳng những giúp cho mình được hưởng nhiệm màu củaƠn Trên bố hóa mà còn gìn nghiêm luật của nền Đại Đạo để khỏi thất Pháp.

Q.THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN ban hành Thông tri này cho toàn thể Chức Sắc, Chức Việc và Bồn Đạo tuân hành nhưt luật.

Nay kính,

TÒA THÁNH, ngày 6 tháng 2 năm Tân Hợi (dl 2/3/1971)

THÁI CHÁNH PHỐI SƯ
THÁI BỘ THANH

Q.THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ
THƯỢNG TỬNG THANH

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
NGỌC NHƯỢNG THANH

XL T.V. VP NỮ CHÁNH PHỐI SƯ
Phối sư HƯƠNG NGỖ

Phê kiến

ĐẦU SƯ
CHƯƠNG QUẢN CTĐ NAM PHÁI
THƯỢNG SÁNG THANH

NỮ ĐẦU SƯ
CHƯƠNG QUẢN CTĐ NỮ PHÁI
HƯƠNG HIẾU

Vâng lệnh ban hành

Nội chánh, ngày 6 tháng 2 năm Tân Hợi (dl 2/3/1971)

Q. THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN
GIÁO SƯ NGỌC TỊNH THANH

BÀI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM 1947

(BẮT ẤN TÝ ĐÚNG THEO BÍ PHÁP)

Người Tín Đồ Cao Đài luôn luôn nằm lòng lời minh thệ, đó là nghĩa vụ mà cũng là quyền lợi của mình. Phải ghi tâm mới giữ được sự thương yêu, bạn đồng môn và chúng sanh là con chung của Đức Chí Tôn để khỏi bị thất thệ mà mình đã hứa:

“Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài...”

Cúng lạy phải tuân thủ tuyệt đối, thực hành nghiêm chỉnh và hoàn chỉnh.

“Đàn không nghiêm thì Thầy không giảng”

Chí Tôn đã dạy bắt Ấn Tý khi bái lễ hai tay con chấp lại ; song phải để tay trái bắt Ấn Tý, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái Ấn Tý và chụp lên trên. Nghĩa là đầu ngón cái tay trái điểm vào góc ngón áp út (cung Tý) nắm chặt lại để khuỷu ngón tay trái ấn vào góc ngón tay giữa (cung Sửu) tay mặt ngửa ra đỡ bàn tay trái rồi nắm lại ; ngón cái của tay mặt điểm vào góc ngón trỏ của tay trái (cung Dần) nắm chặt lại. Tức nhiên, các ngón của tay mặt không che khuất góc của 3 ngón : áp út, giữa và trỏ của bàn tay trái (tức 3 cung Tý, Sửu, Dần).

Ấn Tý là thể hiện Đức Chí Tôn nắm trọn Tam Tài : THIÊN, ĐỊA, NHƠN. Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần.

Nhớ giữ Ấn Tý nơi ngực cho chắc, mắt ngó ngay Thiên Nhãn, đó là phương pháp tịnh tâm. Thế pháp hoàn chỉnh mới mong tìm được bí pháp đó vậy. Khi bắt Ấn Tý tức điểm đủ Tam tài ; xá và lạy cũng thực hiện Tam tài đến với bản thể của chúng ta ở thế pháp mà kinh Phật mầu có câu :

... Lập Tam Tài định kiếp hòa căn,

Chuyển luân định phẩm cao thăng...

(-Đức Phật Mầu lập ra Tam Tài ‘Thiện Địa Nhơn’ nghĩa là lập thành Càn Khôn Vũ Trụ và Nhơn Loại, và định ra cái kiếp sống của con người nơi cõi trần này do nơi căn quả lành dữ đã tạo ra từ các kiếp trước.-Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà các Chơn Linh đạt lên phẩm vị cao thăng hơn nơi cõi thiêng liêng.)

Vậy Ấn Tý tiêu biểu cho Tam Kỳ Phổ Độ để chư môn đệ của Thầy sử dụng khi bái lễ Đức Chí Tôn, Đức Phật mầu và các Đấng. Nếu bắt Ấn Tý không đúng, để bàn tay phải (âm) khi nắm lại trùm phủ 3 cung Tý, Sửu, Dần; tức bao trùm Tam Tài THIÊN, ĐỊA, NHƠN ở bàn tay trái (dương) là một điều sai lạc rất hệ trọng : **“Dương thịnh tất sanh, Âm thịnh tất tử”** sẽ có ảnh hưởng đến nghiệp Đạo.

Chí Tôn đã dạy: Nơi lòng Thầy ngự, hễ động Thầy hay; nên Ấn Tý luôn ở nơi ngực, tuyệt đối không được thả xệ xuống bụng mà thất lễ. Bàn đạo nhắc lại lần nữa, khi xá và lạy đều thể hiện kính đủ Tam Tài: THIÊN, ĐỊA, NHƠN.

-Đưa tay lên trán : kính THIÊN.

-Xá thẳng hết tay, đầu hơi cúi: kính ĐỊA.

-Đưa về nơi ngực: kính NHƠN... ..

GHI CHÚ : Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy như sau :

“Khi bái lễ, hai tay con chấp lại, song phải để tay trái ẤN TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái chụp lên trên”.(Q1, Trg 10 – in 1972)

Bần đạo nói một điều nên nhớ : khi đến châu lễ Chí Tôn, không nên mặc đồ lót trong có màu sắc khác mà phải toàn màu trắng (trừ chức sắc, chức việc có sắc phục riêng khi châu lễ Chí Tôn). Khi đến châu lễ Phật Mẫu phải toàn màu trắng cả (không phân biệt đạo hữu, chức việc, chức sắc) vì ai cũng là con của Mẹ. bần đạo ban ơn cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn.

KẾT LUẬN :

Việc bắt Ấn Tý đúng rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự thịnh suy của nghiệp Đạo. Đến nay, THC mới cho biết bài thuyết Đạo năm 1947 này. Không hiểu vì sao có sự chậm trễ lâu dài đến thế. Chúng ta, kẻ hậu bối, khi biết rồi nên sửa lỗi, bắt Ấn Tý cho thật đúng vì Đức Hộ Pháp đã dạy thể pháp và bí pháp có tương liên mật thiết với nhau.

Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo sưu tầm

TÀI LIỆU

Hộ Pháp Đường	ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
Văn Phòng	(Nhị Thập Tam niên)
Số: 114 / TL	TÒA THÁNH TÂY NINH
-----	-----

THÁNH LỆNH

Hộ Pháp Chương Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng

Chiếu y Đạo Luật ngày 16-01-Mậu Dần (dl 15-02-1938) giao quyền Thống nhất Chánh Trị Đạo cho Đức Hộ Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu Sư chánh vị.

Nghĩ vì sự Phổ thông Chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là việc rất cần ích trong lúc nhơn sanh đang tiến trên con đường Hạnh phúc Hoà bình

Nghĩ vì mục đích Cao Đài Đại Đạo là đem nhân loại đến chỗ Đại Đồng tạo Tân Dân chỉ ưu chí thiện trong khuôn viên Tân Luật Pháp Chánh Truyền.

Nghĩ vì Chánh giáo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là QUI NGUYÊN TAM GIÁO PHỤC NHỨT NGŨ CHI cho đặng Phổ thông Chơn Đạo phải thông hiểu rành mạch nguyên lý của các Tôn giáo. Nên:

THÁNH LỆNH

Điều thứ nhất:

1- Thiết lập Khảo Cứu Vụ tại Toà Thánh để sưu tập Kinh điển và Thánh Ngôn, Thánh Giáo đặng khảo cứu Triết lý Cao Đài Đại Đạo và Kinh sách của Tôn giáo khác mà ra Kinh sách để Phổ Thông Đại Đạo Tam kỳ

2- Tổ chức các cuộc giảng Đạo tại Toà Thánh và các Châu Đạo để phổ thông

Triết lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

3- Tổ chức các lớp Huấn luyện Chức sắc, Chức việc để đủ tài liệu truyền Giáo.

4- Ra báo chí để Phổ thông Chơn Đạo

Điều thứ nhì: Cách Tổ chức:

A-Ban Thị sát:

Ban này gồm có:

- Một Chánh Thị sát - Hai Phó Thị sát
 - Hai Chánh Phó Thư ký - Một Chánh Giám Thủ Kinh tịch
 - Một Thủ bản - Một phó Thủ bản
- Và nhiều Hội viên thường trực để tiếp đãi tân khách, đọc giả và để sung vào việc các Ban Khảo cứu như: Cao Đài, Phật giáo, Nho giáo, Gia Tô, Lão giáo, Hồi giáo...

B-Nhiệm vụ

Một Chánh Thị sát:

a/- Hay về giao thiệp cùng các Tôn giáo trong nước và ngoại bang

b/- Tổ chức phân cấp, điều khiển các cơ quan phụ thuộc

c/- Chuẩn xuất những khoản chi tiêu một trăm đồng trở lên.

Phó Thị sát nhứt:

a/- Thế cho vị Chánh Thị Sát trong các nhiệm vụ khi vị này vắng mặt

b/- Tiếp đãi Tân khách khi nào tân khách yêu cầu thăm vị Chánh Thị sát sẽ đưa vào (Không xin tham kiến không đưa vào)

Phó Thị sát nhì:

a/- Thay thế cho vị Chánh thị Sát mà kiểm soát hành động của các cơ quan phụ thuộc.

b/- Thế cho hai vị trên nếu cả hai cùng vắng mặt.

Chánh Phó Thư ký: Lo việc thư tín giao thiệp với ngoại giới dưới của vị Chánh Phó thị sát

Chánh Phó Giám Thủ Kinh Tịch: mấy vị này giữ sổ Kinh Sách, sắp Kinh sách thứ tự trong kinh.

Chánh Thủ bản: Giữ tiền

Phó Thủ bản: Giữ sổ đầu xuất

Cả hai đều đăng phép cho xuất những khoản chi tiêu dưới một trăm đồng

(thời gian năm 1948). Nhưng phải có toa vé và sổ sách rành rẻ, mỗi phiếu xuất phải có chữ ký “đồng ý” của vị Thủ bản. Những khoản tiền xuất từ 100 đồng trở lên phải có sự chuẩn xuất và chữ ký của vị Chánh Thị sát mới hợp pháp.

Điều thứ ba: Các cơ quan phụ thuộc

1- Các cơ quan khảo cứu: lo gom góp hoặc mua sắm các kinh sách bằng Việt văn, Pháp văn, Anh văn... sắp từng loại trong kệ tủ để tiện khảo cứu và tụng đọc

Các kinh sách ấy không được cho mượn đem ra khỏi phòng khảo cứu.

Khảo Cứu vụ có:

- Một phòng tiếp khách
- Một phòng Khảo cứu
- Một phòng đọc sách báo

2- Ban tạp chí: Ban này lo việc viết bài hoặc sưu tầm các Thánh giáo, các bài Thuyết pháp họp lại tập gọi là Tạp-chí để truyền bá trong dân gian hoặc gửi đi ngoại quốc. Trước khi xuất bản Tạp chí phải trình lên ban Khảo cứu để kiểm soát và chuẩn hứa mới được xuất bản, hay buộc tái tu rồi phải tái trình.

3-Ban huấn luyện truyền giáo: Ban thị sát chọn người chuyên môn đứng ra huấn luyện, chư vị Chức sắc có phận sự đi truyền bá về khoa Giáo lý, Triết lý Cao Đài giáo trong các Ban khảo cứu

Điều thứ tư: Chương trình huấn luyện

1- Cấp Sơ đẳng:

- 1/-Đạo là gì? Tu là gì?
- 2- Tiểu sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
- 3- Nghi tiết và ý nghĩa của các tổ chức thờ phượng
- 4- Tân Luật và Pháp Chánh Truyền
- 5- Tam Qui Ngũ giới
- 6- Tiểu sử sơ đẳng của Tứ Thánh, Tam Trấn, Đức Khương Thái Công
- 7- Địa dư Việt Nam về mặt Kinh tế, Chánh trị và Tôn giáo
- 8- Phép tu luyện, trau lòng đạo đức cho trong sạch (Phương pháp này sẽ chỉ riêng)

2- Cấp Trung đẳng:

- 1- Tại sao khai Đạo ? Tại sao bế Đạo ?
- 2- Lịch sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và chánh trị của Đạo theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
- 3- Tiểu sử của Tứ Thánh, Tam Trấn, Đức Khương Thái Công, Bát Tiên (Tham khảo)

4- Địa dư các cường quốc và hoàn cầu về phương diện Kinh tế, Chánh Trị, Tôn giáo.

5- Tu niệm theo phép: Giới, Định, Huệ.

3- Cấp Cao đẳng:

1- Triết lý Phật Giáo

2- Triết lý Đạo Giáo

3- Triết lý Nho Giáo

4- Triết lý Gia Tô Giáo

5- Triết lý Hồi Giáo

6- Triết lý Bà La Môn Giáo

7-So-sánh các triết lý Tôn-giáo với các Triết lý Cao Đài giáo để phân rành chỗ hơn chỗ kém của đôi bên.

8- Tâm lý học: tâm lý con người:

- Trong thời bình trị ra sao ? Của kẻ phú quý ra sao?

- Như là phương diện Tín ngưỡng, trình độ nhơn loại hiện giờ ra sao ? Ảnh hưởng phong trào vật chất do khoa học gây nên thế cuộc nào ? Chỉ chỗ sai lầm qua tư tưởng hiện tại.

- Làm cách nào đem con người lại đường Đạo (Sưu tầm các phương pháp hạnh phúc cứu thế)

4- Phép tu luyện:

1/- **Thật hành:** Giới- Định- Huệ

2/- **Pháp tham thiền nhập định** và tiếp diễn Tiên thiên cho thân hình được tráng kiện

Điều thứ năm:

Vị Bảo Thế (Lê Thiện Phước) thừa quyền Hộ Pháp lãnh thi hành Thánh Lệnh này

Lập tại Toà Thánh ngày 15-12-Đinh Hợi

(Đl 25-01-1948)

HỘ PHÁP

PHẠM CÔNG TẮC

Chương trình của Đức Hộ-Pháp như trên chỉ thực hiện một thời gian ngắn, vì thời cuộc phải gián đoạn. Mãi đến ngày 4 tháng 5 Nhâm-Tý (dl 14-6-1972), tại Tòa Thánh, Ngài **Hiển Pháp Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài TRƯỞNG HỮU ĐỨC** ra Thánh lệnh mới.

Nguyên văn Thánh Lệnh này, xin chép ra sau đây:

Văn Phòng	ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
CHƯƠNG QUẢN	(Tứ Thập Thất niên)
Hiệp Thiên Đài	TÒA THÁNH TÂY NINH
----- Số: 53/TL	-----

CHƯƠNG QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,

Chiếu Hiến Pháp và Nội luật Hiệp Thiên Đài ngày rằm tháng 2 Nhâm Thân (dl 21-3-1932).

Chiếu Hiến pháp Hiệp Thiên Đài ngày 8-1-Giáp Thìn (dl 20-2-1964) và Hiến pháp Hiệp Thiên Đài bổ túc ngày 27-2-Ất Ty (dl 29-3-1965).

Chiếu Thánh giáo tại Cung Đạo Đền Thánh đêm mừng 6-5-Tân Hợi (dl 29-5-1971) Đức Hộ Pháp chấp nhận việc công cử Thời Quân Hiến-Pháp cầm quyền Chương quản Hiệp Thiên Đài

Chiếu Vi Bàng số 3/VB ngày 3 tháng chạp Tân Hợi (dl 18-1-1972) Hội-Thánh Lương Đài: Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện đồng quyết nghị tái lập KHẢO CỨU VỤ theo Thánh Lệnh số 114 ngày 15 tháng chạp Đinh Hợi (dl 25-1-1948). Vì sự Khảo cứu là việc cần ích chung cho Đạo, nên:

THÁNH LỆNH

Điều thứ nhất: Nay tái lập Khảo Cứu Vụ tại Tòa Thánh Tây Ninh để sưu tập Thánh Ngôn, Thánh-giáo, Kinh điển và tìm hiểu nguyên lý của các Tôn-giáo đang nghiên cứu phổ thông triết lý Đại Đạo ra khắp Ngũ châu hầu cứu rỗi nhơn loại.

Điều thứ nhì: Giao cho vị Thời-Quân Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài lãnh nhiệm vụ tổ chức và điều hành Ban Khảo Cứu Vụ do theo tinh thần Thánh Lệnh dẫn thượng.

Ban Khảo Cứu Vụ đặt Văn phòng làm việc chung với Ban Đạo Sử.

Điều thứ ba: Vị Thời-Quân Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài, các cơ quan Chánh Trị Đạo tùy nhiệm vụ thi hành và ban hành Thánh Lệnh này.

Tòa Thánh, ngày 4 tháng 5 Nhâm Tý.

(Dl 14-6-1972)

Hiến Pháp Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài
TRƯƠNG HỮU ĐỨC

(ấn ký)

MỤC LỤC

1- Thông báo của Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston TX v/v Mời Thiện nguyện viên tham gia giúp Ban Tổ Chức Đại Lễ . . .	trang 2
2- Thư Mời Tham Dự Lễ An Vị Thánh Tượng tại Thánh Thất San Jose mới tại số 1479 S. White Road, San Jose, CA 95127 tổ chức vào ngày 2-8-2015 . . .	trang 4
3- Tường trình đêm gây quỹ xây dựng Hậu Điện Thánh Thất Cao Đài Dallas-Fort Worth Texas tổ chức vào ngày 28-6-2015 (Leo Loc Tran)	trang 6
4- Mười hai (12) Bài Luyện Tập Thân Thể (Đức Hộ Pháp)	trang 7
5- Tìm hiểu Thánh Ngôn: Đức Cẩn Kiệm (Quang Thông)	trang 13
6- Bất Ẩn Tỳ đúng theo Bí Pháp (HT Nguyễn Trung Đạo sưu tầm)	trang 15
7- Tài Liệu: Thánh Lệnh số 114/TL ngày 25-1-1948 của Đức Hộ Pháp v/v thiết lập Khảo Cứu Vụ	trang 18
8- Thánh Lệnh số 53/TL ngày 14-6-1972 của Hiến Pháp Qu. Chương Quản Hiệp Thiên Đài v/v tái lập Khảo Cứu Vụ	trang 22
9- Mục Lục	trang 23
10- Báo cáo tiền yểm trợ Thánh Thất Cao Đài Houston TX mà BTĐHN đã nhận được	trang 24

ĐỌC và CỒ ĐỘNG BẢN TIN THẾ ĐẠO

Liên lạc:

Email: bannedao@comcast.net

**Xem tin tức - Bài vở - Giáo Lý
xin vui lòng vào www.bannedao.net**

**DANH SÁCH ĐỒNG ĐẠO thuộc Tộc Đạo Sydney
Hỉ Hiến Công Quả nhân Lễ Khánh Thành
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas**

STT	Họ Tên	Chức Vụ	Số Tiền AU\$
01	Tộc Đạo Sydney	Thánh Thất CĐ/NSW	1,000.00
02	Nguyễn Thành Nghiệp	Qu. Đầu Tộc Sydney	150.00
03	Lê Thị Hồng Ngọc	Nữ Qu. Đầu Tộc Sydney	100.00
04	Châu Huệ Ên	Nữ Chánh Trị Sự	50.00
05	Nguyễn Thị Tuyết Anh	Nữ Chánh Trị Sự	50.00
06	Lâm Thị Thu Hà	Nữ Phó Trị Sự	50.00
07	Nguyễn Thị Lạc	Nữ Chánh Trị Sự	50.00
08	Trần Thiện Phú	Chánh Trị Sự	50.00
09	Phạm Đỗ Ngọc Tuyền	Phó Trị Sự	50.00

Tổng cộng(1): 1,550.00

STT	Họ Tên	Số Tiền US\$
01	HT. Võ Lạc Quan, San Jose, CA	50.00
02	Htdp Nguyễn Thành Hưng, San Jose, CA	50.00

Tổng cộng(2): 100.00

Tổng cộng Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã nhận được (1) + (2) là Một trăm (100.00) đôla Mỹ và Một ngàn năm trăm năm mươi (1550.00) đôla Úc và Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ chuyển cho Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.

**DANH SÁCH ĐỒNG ĐẠO thuộc Tộc Đạo Sydney
yểm trợ in ấn Tập San Thế Đạo**

STT	Họ Tên	Chức Vụ	Số Tiền AU\$
01	Nguyễn Thành Nghiệp	Qu. Đầu Tộc Sydney	100.00
02	Lê Thị Hồng Ngọc	Nữ Qu. Đầu Tộc Sydney	50.00
03	Châu Huệ Ên	Nữ Chánh Trị Sự	50.00
04	Nguyễn Thị Tuyết Anh	Nữ Chánh Trị Sự	50.00
05	Lâm Thị Thu Hà	Nữ Phó Trị Sự	100.00
06	Nguyễn Thị Lạc	Nữ Chánh Trị Sự	50.00

(Xin xem tiếp nơi trang 12)