



Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông tin - Phổ truyền Giáo Lý Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Bản Tin Thế Đạo

Số 65 ngày 17-7-2016



TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA THƯ MỜI PICNIC HÈ 2016

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu Tây Ninh vùng Bắc California đến tham dự buổi Picnic Hè 2016 do Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California tổ chức vào:

Thời Gian: Chủ Nhật, Ngày 14 Tháng 8, 2016, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Địa Điểm: Emma Prusch Farm Park, 647 S. King Road, San Jose, CA 95116.
(Barnyard Hall & Barnyard Picnic Area, góc Story Rd & freeway 280)

Chương Trình gồm có:

- *- Hẹn mặt và Chụp hình lưu niệm.
- *- Trò chơi, xổ số, đồ vui có thưởng.
- *- Bữa ăn thân mật ngoài trời (có thức ăn mặn & chay).

*- Văn nghệ “cây nhà lá vườn” do đồng hương Tây Ninh & Thân Hữu (Đồng hương nào muốn tham gia văn nghệ xin vui lòng liên lạc với anh Duy Văn # 408-408-759-9339 để tiện việc sắp xếp chương trình; chủ đề nhạc vui và về mùa hè).

Tham dự picnic hè hoàn toàn miễn phí, nhưng Hội cũng rất trân trọng mọi đóng góp yểm trợ, xin vui lòng gửi check hay money order về địa chỉ: 45 Via De Guadalupe, San Jose, CA 95116. Xin Đa tạ.

Rất mong quý đồng hương và gia đình nhín chút thời giờ đến tham dự buổi hẹn mặt Picnic Mùa Hè 2016 để thắt chặt thêm tình đồng hương & thân hữu giúp cho Tây Ninh Đồng Hương Hội ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Điện thoại Liên lạc: Trương Thị Vân Lan: 408-299-5025 và 408-990-5335

Duy Văn: 408-759-9339, Lisa Nguyễn: 408-828-5833

*** ĐẶC SAN XUÂN TÂY NINH BẮC CALIFORNIA 2017:**

Để chuẩn bị cho Đặc San Tây Ninh Đồng Hương Hội 2017 được sớm phát hành và đúng thời hạn, kính mời quý đồng hương và thân hữu Tây Ninh viết bài và gửi về cho Hội trước ngày 4 tháng 9, 2016, tại 1 trong các điện thư sau đây: duyvan2011@gmail.com hoặc tuongnguyen169@gmail.com, vanlantruong@gmail.com, khietmtran@aol.com.

Mọi thắc mắc , xin vui lòng gọi số: 408-759-9339.

Chủ đề: Những kỷ niệm liên hệ đến Tây Ninh, trước 1975 cũng như hiện tại.

Trân Trọng,

San Jose, Ngày 10 tháng 7 năm 2016

Thay mặt BCH TNĐHH Bắc California

Trương Thị Vân Lan, Hội Trưởng.



**BẢN ĐỒ ĐẾN EMMA PRUSCH FARM PARK
(Góc Đường Story & S. King Road - Vào Park từ đường S. King Road)**

Thánh Thất Paris
33 Rue Blandin
94190 Villeneuve
Saint Georges, Paris

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Nhứt Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

TÂM THƯ

THÁNH THẤT PARIS, PHÁP QUỐC
Kêu gọi yểm trợ tái thiết sau thiên tai lũ lụt

Kính gửi: Quý Chức sắc, Quý Chức Việc các Cơ sở Đạo, quý Đồng Đạo, Đồng hương và chư vị Đạo Tâm.

Kính thưa Quý Hiền Huynh và Hiền Tỷ, cùng chư Liệt vị.

Cùng trong thảm họa thiên tai lũ lụt xảy ra tại nước Pháp trong thời gian qua, Thánh Thất Cao Đài Paris nằm trong vùng bị lũ lụt hoành hành suốt hơn hai tuần lễ, từ đầu tháng 6 đến ngày 12/06/2016 do mưa nhiều ngày, mực nước sông Seine dâng cao, đường xá ngập dâng hơn 3m (kể từ mặt đường). Thánh Thất bị chìm trong vùng nước sâu 3m trong nhiều ngày, chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, vật chất...

Ngay sau nước rút dần, CTS Nguyễn Văn Phé, Đầu Hương Đạo đã nhanh chóng khai báo với bảo hiểm (Assurance), đồng thời cùng bản Đạo tiến hành kiểm kê thiệt hại, tập trung dọn dẹp các tài sản hư hỏng... do lũ lụt gây ra.

Qua nguyện vọng chung của toàn bản Đạo, Thánh Thất cần được sớm tu sửa lại để có nơi thờ phượng, cúng kiếng lễ bái Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng, mà không thể chờ đợi bảo hiểm giải quyết vì phải mất nhiều thời gian nhiều tháng, có thể hơn một năm.

Qua chiết tính, tổng kinh phí tu sửa và mua sắm mới dự kiến khoảng **trên 50,000€** (năm mươi nghìn Euro) vượt quá khả năng hiện có của Thánh Thất vì quỹ hiện tại chỉ còn khoảng 10.000 € (mười nghìn Euro), mà khả năng góp sức công quả của bản Đạo rất là hạn hẹp, không đáng kể do đa phần lớn tuổi, về hưu . .

Trước khó khăn nêu trên, thay mặt toàn thể Hương Đạo, nay tôi xin mạo muội kính gửi bức Tâm Thư này đến Quý Chức sắc, quý Chức Việc, quý Đồng Đạo, Đồng hương và chư vị Đạo Tâm kính mong được sự quan tâm hết lòng trợ lực yểm trợ tài chính, chung sức cùng Đồng Đạo tại Thánh Thất Paris sớm vượt qua hậu quả thiên tai để sớm phục hồi việc cúng kiếng thờ phượng và các sinh hoạt Đạo sự.

Sự ủng hộ giúp đỡ, hiến hỷ của Chư Huynh, Tỷ cùng chư Liệt vị trong hoàn cảnh khó khăn của Thánh Thất hiện nay, dù ít dù nhiều sẽ là công đức vô lượng và sẽ là nguồn an ủi lớn lao đối với toàn thể đồng Đạo Thánh Thất Paris chúng tôi.

1)- Các khoản yểm trợ xin gửi về:

Assoc Cultuelle Caodaiste en France
33 Rue Blandin
94190 Villeneuve, Saint Georges
FRANCE

/Hoặc gửi vào Account của Thánh Thất tại Ngân hàng :

Assoc Cultuell Caodaiste en France
Account (IBAN) FR7820041000015030290M02055
BIC: PSSTFRPPPAR

2)- Cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc:

CTS Nguyễn Văn Phé
ĐT: +33 9540 25803
+33 6958 42855
Email: nguyenvanpheparis@gmail.com

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban tứ Hồng ân cho Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội cùng chư Liệt vị và toàn thể gia đình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may duyên trên đường phụng sự.

Nay kính đa tạ,

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Paris, ngày 21 tháng 5 Bính Thân.

(DL 25/06/2016)

TM. Ban Trị Sự và Đồng Đạo Thánh Thất Paris.

CTS. Nguyễn Văn Phé

* Đồng kính gửi:

- Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại (Cơ sở Đạo thành viên và các Ban Vụ)
 - Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
 - Quý Cơ sở Đạo và Quý Đồng Đạo tại hải ngoại.
- "Kính xin yểm trợ và xin giúp phổ biến rộng rãi"
- Lưu.



CỨU TRÙNG ĐÀI

VP KHÂM CHÂU ĐẠO
VICTORIA
Q. Khâm Châu Đạo:
HT Lê Văn Thêm
Phone: (+61) 03 9436 7380
Email:
chaudo.victoria@gmail.com

VP ĐẦU TỘC ĐẠO
MELBOURNE NORTH
Q. Đầu Tộc Đạo:
CTS Lý Phước Hùng
Phone: (+61) 0478 971 972
Email:
ctslphuochung@yahoo.com

VP ĐẦU TỘC ĐẠO
MELBOURNE EAST
Q. Đầu Tộc Đạo:
CTS Nguyễn Văn Kiêm
Phone: (+61) 0425 821 756
Email:
vkiennguyen@outlook.com

BAN NGHI LỄ CHÂU ĐẠO
CTS Lê Kim Xum
CTS Bùi Thị Tùng
Phone: (+61) 0401 310 669
Email:
tungbui1951@hotmail.com

BAN TẠO TÁC QUẢN TRỊ
THÀNH THẤT & CƠ SỞ ĐẠO
Thủ Quý: Nguyễn Bán
Phone: (+61) 0406 797 993
Email: banhuy@icloud.com

Đại - Đạo Tam - Kỳ Hộ - Độ

THIRD AMNESTY OF GOD

(Cứu Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

CAODAI CHURCH OF AUSTRALIA

110 Bulla Diggers Rest Rd Diggers Rest VIC 3427

=== oOo ===

Thư Mời

Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân

Châu Đạo Victoria, Australia trân trọng kính mời:

- Chư Chức Sắc Hiệp Thiên, Cứu Trùng, Phước Thiệt và Ban Thế Đạo,
- Chư Chức Việc Bàn Trị Sự, Ban Cai Quản, các Cơ Quan Ban Bộ và đồng đạo,
- Chư tín hữu, thân hữu, ân nhân, thiện tâm nam nữ các nơi trong và ngoài Úc Châu.

Xin dành chút thời giờ quý báu quang lâm Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân tại Thánh Thất tạm số 110 Bulla-Diggers Rest Rd Diggers Rest VIC 3427 theo chương trình như sau:

Thứ Tư 15-7 Bính Thân (Đl:17.8.16)

12.00AM, Cúng Đền Tý Thời dâng sớ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân
6.00PM, Cúng Dậy Thời và khai Di Lạc Chơn Kinh
7.00PM, Cúng Cửu Huyền Thất Tổ và chư tiên linh chung

Thứ Năm - Thứ Sáu 16-17 Bính Thân (Đl:18-19.8.16)

6.00PM, Cúng Dậy Thời và tri tụng Di Lạc Chơn Kinh cho tròn 3 đêm

Thứ Bảy 18-7 Bính Thân (Đl:20.8.16)

6.00PM, Cúng Dậy Thời và nghi thức nhập môn cho các tân tín đồ
7.00PM, Giảng Đạo

Chủ Nhật 19-7 Bính Thân (Đl:21.8.16)

10.00AM, Chương Trình Đạo Sự: Báo cáo tài chánh, Cảm tạ - tuyên dương,
Phương hướng hành đạo tương lai, Phát biểu của các phái đoàn ...
12.00PM, Cúng Ngọ Thời tạ ơn Đức Chí Tôn
1.00PM, Thọ trai

Sự hiện diện của quý vị hiệp cùng với chúng tôi trong những ngày Lễ An Vị sẽ là món quà to lớn dâng lên: làm đẹp lòng Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng.

Nay kính,

Victoria, ngày 15 tháng 5 Bính Thìn (Đl:19-6-2016)

Q. Khâm Châu Đạo



Hiển Tài Lê Văn Thêm

CHI PHIẾU HIỂN TẶNG XIN GHI - CHEQUE DONATIONS PLEASE MAKE PAYABLE TO
"Cao dai Church of Australia" mail to 110 Bulla Diggers Rest Rd, Diggers Rest VIC 3427 Australia
or deposit (cash & cheques) to: Commonwealth Bank - BSB/Account: 06 3253 1088 1902

THÁNH GIÁO ĐỨC LÝ ĐẶT DANH HIỆU 4 PHẨM CHỨC SẮC THỂ ĐẠO (có nêu ra thể lệ thăng phẩm không cần công cử, khoa mục hay cơ phong)

Giáo Tông Đường, 3-12-Quý Tỵ (dl 7-1-1954)

Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo

LÝ GIÁO TÔNG

-Chào nhị vị hiền hữu.

-Đọc Phúc Sự của Hiền Hữu Hộ Pháp...

-Hiền hữu quá bận rộn lắm há.

Hộ Pháp bạch:

-Hộ Pháp bạch nhiều quá. Cười...

-Thấy như thế, Lão nhớ lúc Lão sanh trưởng tại đời Đường, Lão đã từng chịu vào vòng lệ thuộc ấy. Một vị Đại Phu buổi nọ cảm giềng mối quốc quyền không kém chi một Thủ Tướng: ngoài biên cương, trong Nội Chánh, nhứt nhứt một tay, thì Hộ Pháp ngày nay cũng thế.

Hộ Pháp bạch: Đã có phân quyền cho mỗi người, nhưng họ cũng không làm xong.

-Có những Chức sắc như thế thì bảo sao không nặng nhọc.

-Khi hôm qua Lão có luận về Thể đạo nên căn dặn phò loan đặng Lão giải nghĩa rõ điều ấy. Hộ Pháp đã hiểu rõ tổ chức của Hội Thánh Thiên Chúa Giáo có chức sắc Thể Đạo, Pháp gọi rằng: “*Dignitaires laiques*”. Hiền hữu đã có phong phẩm **Hiền Tài**, sao không thêm vào đó 3 phẩm trên nữa cho đủ 4 như của họ?

Hộ Pháp bạch: Xin Ngài chỉ cho.

- Sĩ Tài Cao, thêm vào 3 phẩm Thể đạo này:

*- **Quốc Sĩ**

*- **Đại Phu**

*- **Phu Tử**

-Cười . . . Chư Thiên phong cầu thăng vị làm cho Lão buồn cười, nhứt là nữ phái.

-Hiền hữu Hộ Pháp có biết họ lận mặt hiền hữu thế nào không? Xem lại thông qui cầu Hàm phong. Họ thêm tuổi vào cho cao đăng lãnh chức rồi ở nhà với chồng con họ. Hiền hữu thử biểu họ trình khai sanh thì họ rút đơn liền hay là đồ thừa là không có. Cười . . .

-Hiền hữu xét lại coi như nhị vị: Giáo Hữu Hương Báu và Hương Tròn mà lên Giáo Sư nổi gì chớ? À, còn Bà Hương Nhuần mà lên Phối Sư thì sắp em nó sẽ nghị luận thế nào? Theo ý của Lão thì Hiền Hữu là người ưa mền dân trị, thì nên làm như vậy:

-Hễ muốn cho Lễ Sanh thăng lên Giáo Hữu thì mời cả Giáo Hữu hội lại công nhận, hễ đặng đa số công nhận thì cho lên, tiếp theo mấy phẩm trên kia cũng vậy, kỳ dư những Chức sắc cao trọng ở trên thì Lão sẽ đến hội hiệp cùng hiền hữu đặng quyết định có nên chăng?

Hộ Pháp bạch: Vì gần cuối năm sợ e hội lại công nhận thăng phẩm không kịp, để kỳ vía Đức Chí Tôn sẽ hội.

- Ít ai đặng xứng đáng, nhứt là buổi này Đạo đã quá cao trọng mà Thánh thể như thế đó thì hại cho uy danh của Đạo đối với toàn cầu.

Hộ Pháp bạch: Như vậy làm thế nào bây giờ?

-Lão hỏi thử hiền hữu: Ai thế cho Phối Sư Non bây giờ kiểm thử?

Hộ Pháp bạch: Giáo Sư Hoài thay thế.

-Đủ gì chưa! công nghiệp thì nhiều mà hạnh kiểm vẫn kém, có hơn chi Non đâu?

Hộ Pháp bạch: Phối Sư Tước?

-Đặng nhưng mà trái Pháp Chánh Truyền.

Hộ Pháp bạch: Tạm đỡ thôi.

-Chẳng lẽ tạm hoài, theo ý của Lão thì cho Khai Đạo còn hơn.

Hộ Pháp bạch: Sợ e có nhiều chuyện luận bàn.

-Thầy kệ, thí nghiệm thử coi rồi tái cầu Lão giúp sức cho.

-Lão xin kiếu.

THĂNG.

BẢN TIN THẾ ĐẠO

Số 65 ngày 17-7-2016

Liên Lạc:

Email: banthedao@comcast.net

Web: banthedao.net

Hộ Pháp Đường - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Văn phòng - --- (Tam thập nhị niên)

----- Tòa Thánh Tây Ninh

Số: 001/HP-HN-V

HỘ PHÁP

Chương Quản nhì hữu hình đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng

Gửi cho Chánh Phối Sư (1)

Hiền Huỳnh,

Hiền Huỳnh nên hội riêng biệt với Thượng Chánh Phối Sư Thượng Sáng Thanh và Thái Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh một cách kín đáo, hỏi hai người đủ cạn đảm đảm đương phân sự Chánh Phối Sư hay không? Rồi chính họ viết thư ngay cho Bản Đạo biết ý định. Bản Đạo không tin rằng: Đã từng tuổi như hai vị lão thành mà không nắm luật quyền đời nào uy hiệp tinh thần choặng, mà cũng là người chung đứng ký Thỏa Ước cùng chánh phủ Ngô Đình Diệm thì đã ra người quyền lực bất khả xâm phạm mà lại rụt rè sợ sệt chánh quyền Miền Nam của Ngô Đình Diệm. Nói cho cùng đi nữa, chúng dùng cường quyền bắt tù đầy hay là giết chết cũng chẳng phải lẽ đến nước nhút nhát sợ sệt như thế ấy. Đã gặp dịp làm phận sự đàn anh cho xứng đáng đứng ngồi trên đầu trên cổ con cái Đức Chí Tôn, mà nay gặp đặng việc may lập nên giá trị với chúng mà không tròn phân sự thì thật là oan uổng, là rất hổ thẹn dành để cho tương lai mình đó. Hôm nay, Đạo đã hiển nhiên biến thành trước mắt Quốc Tế là nạn nhân của Thuyết Hòa Bình Chung Sống của nơn loại, thì dầu đến nước tử Đạo đi nữa là Thánh Tử Đạo của toàn thiên hạ. Giá trị ấy không lẽ mình chẳng can đảm tử Đạo.

Coi chừng kỳ khảo được đặng đình giá mình buổi này là kỳ gặt gao không dễ luận. Hơn đôi triệu cặp mắt đang dòm ngó hành vi của chúng ta buổi này đó vậy.

Hiền Huỳnh lại còn làm ơn giùm cho Bản Đạo, mời riêng biệt chư vị Đại Thiên Phong của Hiệp Thiên Đài là Bảo Thế Lê Thiên Phước, Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, Tiếp Pháp Trương Văn Trảng và Tiếp Đạo Cao Đức Trọng hội họp cùng nhau đặng cho Bản Đạo hiểu rõ ràng hai lẽ: Một là hành Đạo, hai là không, đặng Bản Đạo quyết định.

Còn theo sự dư dịnh của Bản Đạo về tuyển chọn kẻ cầm quyền thay thế cho chư vị Đại Thiên Phong thì: Hễ tuyển chọn hàng Thiên Phong cầm quyền thì cả chức sắc Thiên Phong hội cùng nhau định cử.

Nếu Đạo không may, cả Chức Sắc Thiên Phong đều bị bắt tù đầy hết thì chừng ấy cả toàn thể tín đồ công cử nhau đặng cầm quyền của Đạo.

Cấp thời chư vị Thiên Phong đã nắm giữ chủ quyền, phải hỏi cả Thiên Phong tuyển chọn người phụ với mình cho sẵn. Thoảng như có bị Chánh Quyền bắt thì người thừa quyền đó lên thế. Còn người thừa quyền ấy cũng tiếp tục chọn người sẵn thay thế cho mình khi bị bắt. Tức cấp giờ phút này phải có sẵn người thay quyền chấp chánh cho chư vị Đại Thiên Phong.

Bản Đạo trông đợi bức thư của Hiền Huỳnh hỏi âm về kết quả của sự hội nhóm rồi sẽ ban toàn quyền cho ba vị Chánh Phối Sư làm chủ Đại Nghiệp của Đạo, chớ không từng quyền ai nữa hết.

Về những vị đã bị bắt giam tù, Hiền Huỳnh nên lập tờ ban khen cho cả Chức Sắc Thiên Phong của Đạo mà bị Chánh Quyền Ngô Đình Diệm bắt cầm tù, rồi dâng lên cho Bản Đạo phê chuẩn.

Riêng về việc Chánh Quyền buộc triệt hạ những tám bảng "Thánh Thị Vô Phòng Thủ", Hiền Huỳnh nên gửi công văn của Chánh Phủ buộc Hồi Thánh, gởi bảng ấy lên cho Bản Đạo đình liệu.

Kim Biên, ngày 20 tháng 2 Đinh Dậu (23-3-1957)

(Ấn ký)

HỘ PHÁP

(1) Ngọc Chánh Phối Sư lúc bấy giờ là Ngài Ngọc Non Thanh



SÁCH PHÁT HÀNH THÁNG 8-2016

“Thiên Nhân hiệp Nhứt” (Quyển 1)

Soạn giả: HT. Lê Văn Thêm

PHÁP CHÁNH HIỆP THIÊN LÀ GÌ? VÀ HÌNH LUẬT TAM GIÁO LÀ GÌ? ¹

Tại Đền Thánh, thời Tý mồng 1 tháng 7 Mậu Tý (dl. 5-8-1948)

Từ thử đến giờ chúng ta thường quen gọi là Tòa Hiệp Thiên Đài hay là Tòa Tam Giáo, nên đã 23 năm Đạo, mà chúng ta vẫn chưa biết chỗ dốt của mình.

Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn buổi nọ giảng bút hỏi Bần Đạo một câu bằng Pháp văn: “Expliquez étymologiquement le mot Tòa?” (Vậy chớ theo ngữ nguyên tiếng Tòa nghĩa là gì?).

Bần Đạo trả lời:

“Thưa Ngài, kêu Tòa là nơi để định án, xử tội kẻ phạm luật pháp”.

Ngài cười và nói:

“Trật, gọi Tòa là khi nào Tòa nhà, hay Tòa lâu đài gì đó, chớ tiếng Tòa không có định nghĩa về phương diện Pháp Chánh cả”. Bần Đạo thừa dịp nhờ Ngài dạy nữa. Ngài nói: “Cái tiếng của Chí Tôn đã đem đến đặt để nó khéo léo hay ho biết bao nhiêu, nghĩa lý rất thâm diệu mà tại sao lại không dùng.

Đức Chí Tôn đến lập Pháp Chánh Truyền, giao cho Hiệp Thiên Đài gìn giữ. Trong đó có diệu pháp của Chí Tôn đến lập vị cho con cái của Người tại thế gian này, Ngài mượn xác thịt của con cái Ngài tổng hợp lại cho nó có trật tự, có đẳng cấp, tức nhiên là lập Thánh Thể của Ngài, các phẩm trật có liên quan với các phần tử tức nhiên Hội Thánh tổng hợp là Thánh Thể của Ngài. Ngài lập Pháp Chánh Truyền cốt ban quyền hành cho Thánh Thể của Ngài, mà hễ đạt quyền được, tức nhiên về với Ngài được. Ấy vậy, **Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên là phương định vị, lập quyền đặng hiệp một on cái của Chí Tôn cùng Chí Tôn vậy**”.

Tới hình luật Tam Giáo: Từ thử Tam Giáo có Nho, Thích, Đạo, luật Tam Giáo có hữu hình, có luật hình vì cứ nói án, nên nói là phạm luật Thiên Điều mà thôi. Luật hình ấy gồm cả tôn chỉ của tam giáo đem đặt tại thế này cho thiên hạ thật hành, nhưng lần lần càng xa khuôn luật.

Ấy vậy, có hai phần:

1*- Pháp Chánh Hiệp Thiên.

2*- Hình Luật Tam Giáo.

Tuy hai phần khác thể, nhưng cũng đều giao cho Hiệp Thiên Đài chưởng quản hết. Nếu muốn gọi cho trúng thì gọi Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài là đủ nghĩa.

Bần Đạo giảng nghĩa: **Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài là gì?**

Cốt yếu của Đức Chí Tôn đến thế ban quyền hành cho Thánh Thể của Ngài, Ngài buộc quyền Thiêng Liêng kia hễ con cái của Ngài đắc phẩm hữu vi ở dưới thế này được toàn vẹn, thì cũng phải nhìn nhận phẩm ấy ở cõi hư linh kia. Bần Đạo tưởng nếu không phải tay của Chí Tôn thì không ai có quyền buộc các Đấng cầm quyền chánh trị của Càn Khôn Thế Giới là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải nghe theo như vậy bao giờ.

1- Trích “Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1948” Ban Thế Đạo Hải Ngoại in lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ - phát hành tháng 6-2016, bài 39 trang 123-128.

Ta cứ suy nghĩ: Một ông cha thương con nói: Tao đến với con Tao, Tao định cho nó làm Tể Tướng tại thế gian này, thì cả triều chánh phải nhìn nó là Tể Tướng, chớ không phép cãi, chỉ vâng mạng lệnh Tể Tướng của nó mà thôi. Thiết tưởng nếu không phải nhà vua thì không ai biểu như vậy mà dân phục lệnh. Nếu không phải Chí Tôn đến lập giáo thì không ai đến đây mà có quyền buộc Cửu Thiên Khai Hóa nhìn nhận Thánh Thể của Ngài được.

Tại sao Ngài giao cho Hiệp Thiên Đài?

Nếu cả Pháp Chánh đó không người cầm để thực hiện thì cả giá trị lẫn thể thống đều mất hết. Từ ngôi Giáo Tông đến ngôi Đầu Sư, giữa có ngôi Chương Pháp, nếu không phải Pháp Chánh do Hiệp Thiên Đài nắm giữ thì họ tông lúng, tông hoài, tông mãi mãi làm cho loạn Đạo theo tấn thâm kịch, ta đã thấy diễn đi diễn lại nhiều lần, mà thử hỏi tại sao họ tông không được? Là tại Hiệp Thiên Đài cầm Luật chắc chắn không cho loạn hàng thất thứ đặng. Họ tông mặc họ, ***Hiệp Thiên Đài cứ nắm giữ chặt chẽ, mà định phẩm cho con cái của Đức Chí Tôn mà thôi.*** Nếu chẳng vậy, nghĩa là nếu Hiệp Thiên Đài để họ tự do hành động, thì phải đắc tội với Chí Tôn, vì Chí Tôn đã giao cho gìn giữ cái kho tàng đã định Thánh Thể của Ngài định vị cho con cái của Ngài y như đã giao cho gìn giữ, cái kho tàng đã định chia cho đũa lớn bao nhiêu, đũa út bao nhiêu, rồi Hiệp Thiên Đài để cho người mạnh giựt giành tài sản của mấy người khác, hỏi vậy người lãnh nhiệm chia của ấy, sẽ bị hình phạt như thế nào?

Nếu không có người cầm giữ kho đó đặng phân phát công bình cho con cái của Ngài thì sợ e thiên hạ giựt giành hết mà con cái của Ngài không hưởng đặng, gia tài để dành cho họ mà chớ. Ấy vậy, hàng phẩm mà Pháp Chánh đã định, cốt yếu hiệp con cái Chí Tôn lại làm một cùng Ngài, mà muốn cho đặng hiệp cùng Ngài, thì Ngài để cho Hiệp Thiên Đài chương quản giữ gìn nghiêm luật Pháp Chánh đó. Một người về Đạo là Thượng Phẩm cầm quyền Luật Đạo định phẩm vị, một người về Thế tức là Thượng Sanh đem con cái của Đức Chí Tôn vào cửa Đạo, diu dặt con cái Ngài không ai đặng phép ngăn đường đón ngõ. Đại nghiệp của Chí Tôn để lại mặt thế này cho toàn cả nhơn loại, không ai có quyền giành hưởng một mình. Định luật như vậy mới là công bình và chánh đáng. Bần Đạo lập lại: ***Pháp Chánh cốt yếu lập quyền cho con cái Đức Chí Tôn, có hàng phẩm, quyền hành, thứ tự, đẳng cấp, giao cho Hiệp Thiên Đài sắp đặt không cho loạn hàng thứ thất, nếu loạn hàng thất thứ thì Đạo tiêu diệt.***

Bây giờ nói qua hình luật Tam Giáo:

Đạo Cao Đài không phải lấy nguồn chất của Tam Giáo làm căn bản, mà chỉ lọc lược chơn truyền của các Tôn Giáo trên địa cầu này mà tổng hợp lại. Tại sao lại kêu hình luật Tam Giáo mà thôi? Bởi ngày nay Tam Giáo qui nhứt. Các Tôn Giáo trên thế gian này thì nhiều mà không ngoài khuôn viên của ba Đạo lớn, có thay đổi chẳng là vì châm chế bớt ngoại dung, chớ bên trong đều do theo hình luật đó.

Hình luật Tam Giáo để định án chẳng? Thiên hạ sẽ nói Đạo gì mà có Tòa Án?

Người ta lầm! Vả chẳng con người chỉ có quý ở cái Tâm và hạ sanh tại đây ít nữa phải có căn duyên sao đó mà mình không biết đó thôi. Bần Đạo dám chắc dầu một vị chí Phật đến tại thế gian này mang thi hài xác thịt cũng quên hết tiền kiếp, cửa huệ quang bị bí lối, không tự biết mình, không tự hiểu phẩm vị mình, vì mang xác phàm thì cái gì cũng phàm hết. Duy có Đấng toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ là Chí Tôn mới tránh khỏi chuyển kiếp luân hồi mà thôi. Ngoài ra không vị Phật nào tránh khỏi luân hồi cả. Các chơn hồn ở các cung, các động, hoặc ở Ngọc Hư Cung đến

đây là có mạng lịnh đến tạo hình thể của Đức Chí Tôn, đó là những vị đại diện, còn tất cả bao nhiêu chúng sanh đều có căn nguyên, mà hễ có căn nguyên tức nhiên là có tội, phải đến đây đặng trả quả kiếp luân hồi.

Chí Tôn muốn cho con cái của Ngài nên Thánh thì phải làm sao? Phải đem cả thầy vô đây, tắm rửa cho sạch sẽ làm cho thiên hạ muốn gần, phải vì thương mến kính khen mà gần, vì đáng tôn sùng yêu ái mà gần.

Hình luật Tam Giáo là nước Cam Lộ tắm rửa linh hồn vậy. Chơn truyền từ trước đến nay Chí Tôn để tại mặt thế trên các Đạo Phật, Tiên, Thánh, là phương để gội rửa linh hồn mà thôi, nhứt là Công Giáo có phép xưng tội là một bí pháp, nhưng ta không hiểu tại sao Chí Tôn lại không truyền chơn pháp. Ta nghĩ, có lẽ Đức Chúa Jêsus Christ đã ban quyền cho những đại diện của Ngài, tức là cầm quyền Hội Thánh có đủ năng lực xá tội, nhưng trong khi hai đảng là kẻ xá tội và kẻ xưng tội, cũng có lẽ có người không thực tâm xưng tội, hoặc người không xứng đáng là người xá tội. Nếu xét ra người đến xưng tội và người xá tội cũng đều là phạm cả, chưa biết người này có xá tội được cho người kia chăng? Thằng không đủ quyền tha tội lại càng thêm mang tội hơn nữa. Hễ có tội tức có hình, có hình tức có phạt, có phạt phải thành án, mà án tiêu mới hết tội. Nên hễ có tội thì phải trả, mà có trả rồi thì mới hết tội. Nếu mình không tự hạ mình và không đủ can đảm cung khai thì chịu lấy. Biết mình có tội mà lại sợ nhục cái thanh danh phạm thể thì hỏng cái phẩm vị thiêng liêng thì rất nên đáng tiếc. Nếu biết trọng linh hồn thì không ngại gì, đến mấy vị Đại Thiên Phong cầm quyền Pháp Chánh kia cung khai đi, rồi họ lên án quệt lọ cho mình, không lẽ đem ra pháp trường xử tử. Tội có quá nặng đi nữa, dầu Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài có trục xuất đi nữa cũng không hại gì. Nếu mình biết ăn năn tự hối, tự tu thân tự giác tánh thêm nữa đặng đền tội, mình tu một mình dầu Hội Thánh không biết tới, mình cũng vẫn tin rằng có Đức Chí Tôn chứng lòng trọn hiếu với Đức Chí Tôn, ngày kia về cửa Thiêng Liêng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đẹp dạ hạ lòng tiếp rước trọng thể hơn nhiều, người trọn gìn đạo đức vì phẩm trật đã cao siêu từ trước giáng sanh lập vị, danh vị lập được của kẻ bình thường đâu bằng của kẻ biết ăn năn sám hối. Thằng như bị trục xuất mà tự mình biết lập vị mình, thế gian không hiểu thì còn có Đức Chí Tôn hiểu, lập tâm mà tu thì cửa Hư Linh kia cũng không đóng được. Những kẻ ấy do Đức Chí Tôn sắp đặt hàng thứ, nên Ngài đã nói: **“Cửa Hư Linh không ưa kẻ tàn bạo, lạ thay Thiêng Liêng vị phần nhiều do những kẻ tàn bạo phá cửa chung vô”**.

Thằng như mình không đủ can đảm chịu án mà mình tự tu sửa lấy mình được, dầu trong Đạo Cao Đài đây không có hiểu biết thì Chí Tôn cũng hiểu biết, anh em không hiểu mình mà ông Cha mình hiểu mình là đủ rồi, sợ e mình quá phạm mà phải thất Đạo, phải luân hồi mãi mãi mà thôi.

Bần Đạo dám nói rằng trong Càn Khôn này, số Hóa nhân còn có ít hơn là Nguyên nhân bị đọa trần, chịu luân hồi chuyển kiếp đặng đền tội nhiều phen, chỉ vì quyền luyến phạm chất, không đủ can đảm thú tội trước Đức Chí Tôn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nếu không muốn đọa để thú tội với Đức Chí Tôn thì hiện giờ vì biết mình có tội đến thú tội với chư Đại Thiên Phong Hiệp Thiên Đài cầm quyền Pháp Chánh đó đi, rồi quyết chắc đã đền xong tội phạm ắt cửa Thiêng Liêng cũng khó định nghiêm hình, vì có cố nhiên là một án chỉ có một hình.

Ngày giờ nào nhơn sanh chưa có can đảm thú tội của họ, thì cửa Hư Linh vẫn còn chối họ mãi mãi.

Hết

THƯỚC ĐO NGƯỜI TU

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không?

Cũng có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc thích tạo chùa to, tượng lớn. Có người thích nhiều chùa, đông đệ tử. Có người thích học lấy nhiều bằng cấp thế gian. Có người thích nổi tiếng, v.v... Những cái đó có phải ...là tu không?

Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không?

1. Còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không?
2. Còn dễ nổi sân hay không? Khi gặp chuyện trái ý thì có giận dữ, bực tức hay không?
3. Còn kiêu căng ngã mạn hay không? Còn thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác không? Còn thích được khen ngợi, được tặng bốc hay không?
4. Còn chấp vào Đạo của tôi, thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết? Còn có cái tâm hẹp hòi, ưa chia rẽ, bè phái, chỉ trích vu khống, chụp mũ người khác không?

Nếu còn 4 điều trên thì dù đã tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng lâu lâu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật!

Ngoài ra, một người tu còn cần phải có ít nhất những đức tính sau đây:

1. Biết làm phước, bố thí:

Có những người học (đọc) nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lý, nói đạo rất hay, nhưng không biết làm phước, bố thí, mà lại keo kiệt, bòn sẻn, bo bo bám chặt vào tài sản, tiền bạc của mình.

2. Nói lời ái ngữ:

Có người theo học đạo lâu năm mà không giữ gìn khẩu nghiệp, ăn nói xả lảng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phi báng kẻ khác.

3. Từ, Bi, Hỷ, Xả:

Thiếu 4 đức tính này thì không phải là kẻ tu hành!

4. Khiêm cung và lễ độ:

Càng tu thì cái ngã phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác, nhất là các bậc trưởng thượng. Hãy nhìn vào các phiên họp Đạo, các giao tế cộng đồng thì thấy rõ nhất.

Nếu chưa có những đức tính này thì cũng gọi là chưa biết tu hoặc tu chưa đủ để sửa đổi tâm tánh.

Hãy tự xét lại, nhìn lại mình xem, mình đạt đến đâu để dừng lại sửa ngay sơ sót, kéo uổng phí một kiếp người may mắn có Đạo.

ST (Nguồn internet)

Sáu (6) Điều Cần Tránh Để Không Đánh Mất Phúc Báo Trong Đời



Có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo mà còn khiến phúc báo bị hao tổn mất.

Dưới đây là 6 hành vi khiến phúc báo của một người bị hao tổn nhanh nhất, bạn nhất định cần lưu tâm.

1. Thường xuyên sát sinh

Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó “đoạn tuyệt” được, nhưng nếu không nhất định phải sát sinh thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra.

2. Tức giận, oán giận, cáu kỉnh

Người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận cáu

kính, sinh con sẽ khó nuôi.

Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là “lửa thiêu rùng công đức”. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng: Oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức, sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1.000 kiếp. Oán giận cha mẹ hậu quả rõ ràng nhất là “phúc mỏng mệnh nông”.

3. Xung đột với cha mẹ, người bề trên

Chống đối, mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm “tồn phúc bại lộc”. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được, ngàn vạn lần cầu cũng uổng công bởi vì tích phúc không có mà tồn phúc lại nhanh. Sự việc, nhân duyên, làm việc đều không thuận... Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thông khô, nhưng hiếu thuận với cha mẹ khiến cha mẹ an vui thì hết thủy thiên nhân, quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không xung đột, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó sau này lớn nên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp.

Người hiếu thuận nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Còn ngược lại thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú.

Nói xấu xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hồng hết huyết mạch phúc báo của gia đình.

4. Oán trời trách người, bần lộng thị phi, ghen ghét người khác

Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị hủy diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan ba thiện. Còn người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng.

Ghen ghét chàm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu như thế.

5. Khoe khoang, khoa trương bản thân

Khoe khoang bản thân, ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên, khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó.

6. Nói điều xấu, điều không đúng về người khác

Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất mà chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu thì sao có thể sống bình an đây?

Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử, cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai

lầm khuyết điểm thì trời đất, mặt trăng mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên, chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác, xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân, ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn!

Người xưa có câu: “*Thái sơn bất từ thổ nhượng, hà hải bất trạch tế lưu*” là có ý khuyên rằng: Làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình.

Nguồn: Daikynghuyenvn

<http://nguoiphuongnam52.blogspot.com.au/2016/06/6-ieu-can-tranh-e-khong-anh-mat-phuc.html>

TRONG SỐ NÀY

- 1*- Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California mời tham dự Picnic Hè 2016 tổ chức ngày 14-8-2016 tại San Jose, CA Trang 1
- 2*- Tâm thư ngày 25-6-2016 của Thánh Thất Paris Pháp kêu gọi yểm trợ tái thiết sau thiên tai lũ lụt Trang 4
- 3*- Thư Mời Lễ An vị Thánh Tượng của Châu Đạo Victoria, Úc châu, tổ chức từ ngày 17 đến ngày 21-8-2016 . . . Trang 6
- 4*- Thánh giáo Đức Lý đặt danh hiệu 4 phẩm chức sắc Ban Thế Đạo Trang 7
- 5*- Thư số 1/HP-HN-V ngày 23-3-1957 và Thánh Lệnh số 257 ngày 10-3-1957 của Đức Hộ Pháp Chương quản Nhị hữu hình Đài Trang 9
- 6*- Pháp Chánh Hiệp Thiên là gì? Hình luật tam giáo là gì? (Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp năm 1948) Trang 11
- 7*- Thước đo người tu Trang 14
- 8*- Sáu (6) điều cần tránh để không đánh mất phúc báo trong đời (daikynghuyenvn) Trang 15
- 9*- Phân ưu của Cựu Thiếu Tướng Văn Thành Cao và gia đình kính gửi Đề Đốc Trần Văn Chơn Trang 18

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Hiên thê của Đê Đốc Trần Văn Chơn là:

Đạo hữu

LÂM THỊ LOAN

Đã qui vị lúc 1.30 PM ngày 9 tháng 7 năm 2016 (Nhằm ngày 6 tháng 6 năm Bính Thân),
tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi

Chúng tôi thành kính gửi lời phân ưu này đến Đê Đốc Trần Văn Chơn cùng toàn thể tang
quyển.

Nguyện cầu hương linh cố đạo hữu Lâm Thị Loan được sớm trở về cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Thiếu Tướng Văn Thành Cao và gia đình.