

Tạp San Thế Đạo
Quarterly Magazine
Issue 66
September/October/November 2015



Ban Thế Đạo Hải Ngoại
3076 Oakbridge Dr
San Jose, CA 95121-1716
Phone: 408-238-6547

MỤC LỤC

- 01 Chương trình giáo lý phổ thông năm 2008
(Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức) 05
- 02 Phạm môn, Minh Thiện & Phước Thiện
(HT. Mai Văn Tim) 10
- 03 Tam Kỳ Phổ Độ - Sơ lược về tổ chức
Đạo Cao Đài - Thờ và cúng trong Đạo
Cao Đài - Ích lợi của việc cúng Tứ Thời
(HT. Nguyễn Trung Đạo). 33
- 04 Lời kêu gọi “Xin hãy cùng nhau Cầu
nguyện & Sám hối” của Cơ Quan Đại Diện
Cao Đài Hải Ngoại & Ban Thế Đạo
Hải Ngoại ngày 22-9-2015 51
- 05 Tin VN: Côn đồ đập phá tượng Đức
Hộ Pháp ban phép lành tại Hộ Pháp Đường
ngày 27-8-2015 54
- 06 Tìm hiểu về “Chỉnh Sát Cúng Phẩm”
(HT. Nguyễn Văn Hồng) 62
- 07 Liên lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại. 69
- 08 Tường thuật Đại Lễ Khánh Thành Thánh
Thất Cao Đài Houston TX ngày 5-6 tháng
9-2015 (Ngọc Túy) 71
- 09 Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài
(Cáp Văn Nguyễn, nhóm nhiếp ảnh
COFFA) 115

- 10 Thăm viếng Thánh Thất Houston Texas
(đường Synott) - (Nguyễn Ngọc) 124
- 11 Lễ Minh Thệ của tân Tổng Quản Nhiệm
Ban Thế Đạo Úc Châu, HTDP Lý Phước
Hùng, ngày 12-9-2015 tại Melbourne 128
- 12 Thánh Thất Dallas-FortWorth: Lễ Tưởng
Niệm Hội Yến Diêu Trì - Tết Nhi Đồng -
Bầu cử điền khuyết chức việc BTS,
Bàn Cai Quản (Mai Trần tường thuật) 131
- 12 Tâm thư xin yểm trợ xây cất Thánh Thất
Hòa Vang, Thị Xã Đà Nẵng, Việt Nam 134
- 13 Danh sách đồng đạo - Cơ sở - Thân hữu
yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại từ ngày
1-8-2015 đến ngày 20-10-2015 136
- 14 Tóm lược Hội Tương Tế Cao Đài 139
- 15 Phân ưu - Cảm tạ 141
- 16 “Về chữ Hòa” (Lạp Chúc Nguyễn Huy) . . . 158
- 17 Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp (1946-1947) 170
- 18 Tóm lược điều kiện gia nhập Ban
Thế Đạo Hải Ngoại (Hiền Tài Dự Phong)
- Thẻ thức nộp hồ sơ 185
- 19 Các cơ sở yểm trợ thường xuyên
Ban Thế Đạo Hải Ngoại. 189

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ PHỔ THÔNG năm 2008

**Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức
(Từ tháng 10-2008 đến tháng 4-2010)**

Thưa quý Đồng Đạo và thân hữu,

Trong năm 2008, Ban Thế Đạo Hải Ngoại, tiếp theo khóa Giáo Lý năm 2004, đã tổ chức Chương Trình Giáo Lý 2008 theo các chi tiết sau:

Tên gọi: Chương Trình Phổ Thông Giáo Lý 2008

I- Thành phần tham dự:

*- Hiền Tài Dự Phong, Thanh Thiếu Niên Cao Đài có ghi danh.

*- Chức việc BTS và đồng đạo ghi danh với tư cách Dự Thính.

II- Hướng dẫn viên và các Đề tài:

**Chuyên đề 1: ĐẠO SỬ: Hướng dẫn viên HT.
Mai Văn Tim, 5 đề tài:**

Đề tài 1: Phạm Môn, Minh Thiện và Phước Thiện

Đề tài 2: Lịch sử xây dựng Tòa Thánh.

Đề tài 3: Nguồn gốc và Ý nghĩa Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì.

Đề tài 4: Thỏa ước Bình Thân (1956) & Đức Thượng Sanh về Tòa Thánh hành Đạo.

Đề tài 5: Chánh sách Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp.

Chuyên đề 2: NHÂN SINH QUAN CAO ĐÀI,
Hướng dẫn viên HT. Bùi Đắc Hùng, 6 đề tài (song ngữ Việt-Anh)

Đề tài 1: Nguồn gốc con người.

Bài Đọc thêm 1: Nhân sinh quan Đạo Cao Đài (Trích Quyển “Giáo Lý” của Ngài Tiếp Pháp, Ban Thế Đạo Hải Ngoại tái bản năm Canh Thìn - 2000 tại Hoa-Kỳ).

Bài Đọc thêm 2: Nhơn sanh quan (Trích Quyển “Bước Đầu Học Đạo” của Soạn giả HT. Nguyễn Văn Hồng.

Đề tài 2: Sự thành hình của vũ trụ.

Đề tài 3: Nguồn gốc con người (2).

Đề tài 4: Con người đi về đâu sau khi chết.

Bài Đọc thêm: Kinh cầu nguyện cho người chết

Đề tài 5: Áp dụng nhân sinh quan trong sự tu hành.

Đề tài 6: Nhơn Đạo.

Chuyên đề 3: TÔN CHỈ & MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

Hướng dẫn viên: HT. Trịnh Quốc Thế & HT. Nguyễn Ngọc Nương, 5 đề tài.

Đề tài 1: Đại cương về tôn chỉ & Mục đích Đạo Cao Đài.

Bài Đọc thêm số 1: Tôn chỉ & cứu cánh của Đại Đạo (Trích Quyển Thiên Đạo của Soạn giả Nguyễn Trung Hậu và Phan Trường Mạnh. Sách do Ban Thế Đạo Hải Ngoại tái bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2001).

Bài Đọc thêm số 2: Tôn chỉ Đạo Cao Đài.
(Trích trong Cao Đài Tự Điển của Tác giả Đức Nguyên)

Đề tài 2: Ý nghĩa tôn chỉ mục đích Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Đề tài 3: Thể hiện Tôn Chỉ Mục Đích qua Hệ Thống Tô Chức & Tân Luật Pháp Chánh Truyền.

Đề tài 4: Thể hiện Tôn Chỉ & Mục đích qua Cấu Trúc Tòa Thánh Tây Ninh.

Đề tài 5: Tìm hiểu Thể Pháp – Bí Pháp Đạo Cao Đài.
(Tài liệu tham khảo trích Cao Đài Tự Điển của Đức Nguyên)

Chuyên Đề 4: TANG LỄ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI.

Hướng dẫn viên: HT. Nguyễn Trung Đạo, 4 đề tài.

Đề tài 1: Tang Lễ và Thực hành Lễ Tang.

Bài Đọc thêm: Khái niệm về Tam Thể xác thân - Nguyên nhơn - Kinh Cao Đài.

Đề tài 2: Tang Lễ và Thực hành Lễ Tang (tiếp theo).

Bài Đọc thêm: Luật Nhơn Quả - Luân Hồi.

*Trích Quyển “Trên Đường Tấn Hóa” của Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Trảng (Soạn giả: Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Trảng).

Đề tài 3: Tang Lễ và Thực hành Lễ Tang – Tang Lễ đặc biệt.

Đề tài 4: Lễ cúng sau đám tang: Tuần cửu – Tiêu Tường & Đại Tường.

Chuyên Đề 5: NGHI LỄ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI.

Hướng dẫn viên: CTS Nguyễn Văn Rài. 4 đề tài.

Đề tài 1: Nghi thức Nhập môn cầu Đạo.

Bài Đọc thêm: *- Dẫn Giải Lời Minh thệ Nhập môn. *- Giữ Luật Đạo khi vào Hiến Lễ Đức Chí Tôn. *- Ý nghĩa Lây Dầu “Phật - Pháp - Tăng” *- Ý Nghĩa Sự LAY

Đề tài 2: Thờ phượng Đức Chí Tôn tại tư gia.

Bài Đọc thêm: Tại sao thờ Thiên Nhân

(Trích Bài Giảng của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa tại Lớp Cao Đẳng Hạnh Đường khai giảng ngày 17 tháng 4 năm Giáp Dần / DL 08-05-1974).

Đề tài 3: Thượng Tượng & Cúng thờ tại tư gia.

Đề tài 4: Tìm hiểu về Thờ Cúng Cửu Huyền Thất Tổ.

Chuyên đề 6: CON ĐƯỜNG TU CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI

Hướng dẫn viên: HT. Lê Văn Thêm, 5 đề tài.

Đề tài 1: Phần Dẫn Nhập: Con Đường Tu của Đạo Cao Đài.

Đề tài 2: Tu tại Thế.

Đề tài 3: Tùng Tướng Nhập Tánh.

Đề tài 4: Thiên Đạo giải thoát.

Đề tài 5: Thiên Đạo giải thoát (tiếp theo)

Tổng cộng 6 Chuyên Đề gồm 29 đề tài hướng dẫn và sau mỗi đề tài còn có các Bài Đọc Thêm để tham khảo.

Tổ chức Chương Trình

*- Chương trình kéo dài từ tháng 10-2008 đến tháng 4-2013, (19 tháng).

*- Bài vở được chuyển đến các tham dự viên và dự thính viên bằng email và bằng bưu điện mỗi tháng 2 đề tài và giữa khóa, cuối khóa có bài trắc nghiệm kết quả việc tiếp nhận các đề tài.

Trong tinh thần học hỏi, tiếp nhận những góp ý xây dựng của đồng đạo và thân hữu, chúng tôi hôm nay xin lần lượt đăng tải các chuyên đề và các đề tài lên trang web của Ban Thế Đạo Hải Ngoại, trên Tập San Thế Đạo và *xin quý đồng đạo, thân hữu mạnh dạn đóng góp ý kiến, phê bình để chúng tôi rút kinh nghiệm, điều chỉnh, sửa chữa những sai sót, những khuyết điểm hầu những Chương Trình Giáo Lý sau này hoàn chỉnh hơn với nội dung phong phú và hoàn hảo hơn.*

Trân trọng cảm tạ quý đồng đạo và thân hữu.

San Jose, ngày 1-10-2015

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

Chương Trình Giáo Lý - 2008



Chuyên Đề I

LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI
(HDV: HT. Mai văn Tim)

Bài số 1

PHẠM MÔN, MINH THIỆN VÀ PHƯỚC THIỆN

Trong nền Đạo Cao Đài có Cơ Quan Phước Thiện mà sau này trở thành Hội Thánh Phước Thiện trực thuộc Hiệp Thiên Đài. Cơ Quan Phước Thiện có nguồn gốc từ Phạm Môn và Minh Thiện Đàn. Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử thành lập và quá trình hoạt động của các Cơ quan này.

PHẠM MÔN

A- Ý NGHĨA DANH XŨNG PHẠM MÔN.

Phạm Môn có nghĩa là Cửa Phạm tức là Cửa Phật.

Theo lời giảng của Đức Hộ Pháp thì danh từ Phạm Môn Đức Ngài lấy từ trong bài thi của Đức Chí Tôn giảng cho:

Tĩnh ngộ xá thân tại Phạm môn,

Khuyến tu hậu nhứt độ sanh hồn,

Vô lao bất phục hồi chơn mạng,

Tĩnh thể kỳ thân đắc chánh tôn.

Câu 1: nghĩa là Đức Chí Tôn kêu cả con cái của Ngài thức tỉnh cho mau lo hiến thân vào cửa Phạm (là cửa Phật).

Câu 2: là khuyên chúng sanh ráng lo tu hành để ngày sau linh hồn đặng siêu thăng vào cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Câu 3: là không có công lao khổ hạnh trong cửa Đạo thì không thể nào trở về ngôi xưa vị cũ cho đặng.

Câu 4: là nhằm thế kỷ 20 thời kỳ Đức Chí Tôn rộng mở cửa Phật độ toàn con cái của Ngài chỉ khuyên chúng ta ráng lo tu tĩnh ngộ hủy bỏ cả hành vi thế sự, đem thân vào cửa Đạo, chịu nâu sòng khổ hạnh thì tự nhiên đắc Đạo tại thế đó vậy.

Từ ngày mở cửa Phạm Môn, Nhơn sanh vào lập công đoạt vị cũng nhiều, điển hình hai vị đắc Thánh là Phối Thánh Phạm Văn Màng (chủ sở Lương điền Phạm Môn) và Phối Thánh Bùi ái Thoại (Cai sở Đắp vẽ Đền Thánh). Ngọc Hư Cung phong hai vị vào hàng Phối Thánh, còn Đức Hộ Pháp dùng quyền Chí Tôn tại thế truy phong vào hàng phẩm Thánh Nhơn.

B- NGUỒN GỐC THÀNH HÌNH PHẠM MÔN:

Phạm Môn phôi thai từ năm Kỷ Tỵ (1929), khởi thủy do Đức Hộ Pháp sang phần đất tại xóm Trường Đua thuộc xã Hiệp Ninh, quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tạo một ngôi nhà. Ngôi nhà đầu tiên này do Đức Hộ Pháp đặt cho Ông Lễ Sanh Thượng Ngươn Thanh lãnh khoán, khi làm xong kéo đem tới dựng lên (nhà cột cây lợp tranh).

Sau khi dựng xong ngôi nhà này **Đức Hộ Pháp đặt tên là Phạm Nghiệp** ban cho hai câu liêng nơi trước cổng là:

Phạm nghiệp thừa nhàn lợi lộc Công danh vô sở dụng,

Môn quan tích Đạo tinh thần pháp bửu hữu Cơ cầu.

Trong Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp ngày Rằm tháng 7
Nhâm Thân (1932), Ngài có giảng giải như sau:

“ Khi bỏ chức từ quan thì cũng đã biết thân để dành đôi chút, tưởng là để đồng tiền mà chi phí đặng an ổn thân tu, về nơi Tòa Thánh đặng làm tội tớ cho Chí Tôn cả vợ chồng con cái, nào ngờ đâu hạng vô lương tâm gởi thơ rơi nhiễu mắng rằng nhờ Đạo mà vợ no con ấm. Cốt yếu muốn đuổi Tệ Đệ ra khỏi Tòa Thánh như đuổi Cao Thượng Phẩm vậy đặng không chổ nương thân phải ra rừng mà ở cho chết đói coi chơi; họ thậm nghĩ đã bỏ chức phận mình và đường sanh nhai rồi thì còn gì mà sống.

Một phen chẳng nói chi, còn đặng liền mười bốn cái thơ, mạ nhục đến điều; nếu Tệ đệ còn ngoài đời chắc là đã sanh thế khác hơn là lo lui cui đi mua đất cất nhà cho vợ con ra khỏi Tòa Thánh. Tiền của Tệ Đệ làm mà đặng bắt lương cũng còn kiện Tệ Đệ nơi Tòa án. Ấy là Phạm Nghiệp lập ra với tư bản chút ít của Tệ Đệ và nợ của Tệ Đệ tạm cầu nơi Bà con mà lập ra”

Sau này Bà Phối Sư Hương Nhiều là bạn đời của Đức Hộ Pháp qui vị cũng được chôn cất và thờ phượng nơi đây. Trước năm 1975, Hội Thánh cho xây dựng một ngôi nhà gạch khang trang, chung quanh có vườn hoa rất đẹp mắt.

Như vậy, Phạm Nghiệp đầu tiên lập ra là tài sản của gia đình Đức Hộ Pháp nhưng ngày nay cũng do Hội Thánh quản lý.

Trong lúc đang kiến tạo ngôi nhà này có một số người Đạo Tâm tự đến xin làm giúp cho Đức Hộ Pháp. Mục đích của những người này là muốn được gần gũi Đức Hộ Pháp để

học Đạo và cứ như thế số người đến xin làm mỗi ngày thêm đông.

Đến năm Canh Ngọ (1930) Đức Hộ Pháp mới nói với những người này rằng: Chỗ này không phải chỗ làm Công quả, nếu ai muốn làm Công quả, thì về trong Tòa Thánh mà làm. Còn như em nào muốn theo Qua, thì phải làm tờ hiến thân trọn đời vào Phạm Môn và phải có cha mẹ với vợ bằng lòng ký tên cho hiến thân mới đăng, đồng thời Tờ Hiến Thân phải có Đầu Hộ Đạo vi chứng. Những anh em này họp nhau bàn tính, kết quả anh em đồng ý làm Tờ Hiến Thân. Khi làm Tờ Hiến Thân xong đệ lên Đức Hộ Pháp, Ngài xem xong rồi đệ luôn qua cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhật. (Tờ Hiến thân đợt đầu này đề ngày 15 tháng 6 năm 1930).

Từ ngày Anh, Em làm Tờ Hiến Thân rồi, Đức Thầy buộc làm công mỗi tháng phải làm đủ 27 ngày, nghỉ 3 ngày là: Mồng 1, 20 và 30. Nếu tháng thiếu nghỉ ngày 29.

Một số Cơ Sở Phạm Môn ở vùng Thánh Địa:

- Đức Thầy dạy Anh Em về Tòa Thánh tạo Sở “Khách Đình” kế lộ Phước Đức Cù, sau hậu nhà Sở Khách Đình sát với rừng cấm (hướng Nam Tòa Thánh). Nhà Sở này do Ông Nguyễn văn Lư làm chủ sở.

- Đến cuối năm Canh Ngọ (1930) Đức Thầy cho anh em xuống mở Sở Phạm Môn tại Tâm Lạch thuộc xã Trường Hòa (Tây Ninh) do Ông Lê văn Lưu làm Chủ Sở sắp đặt việc nhà cửa và canh tác ruộng rẫy. Ông Phạm văn Màng nhiệm vụ coi Anh Em người Miên làm hằng ngày. Vì Sở này có bốn chục (40) người Miên kể cả Nam, Nữ. Còn người Việt Nam lồi hai chục người (20).

- Đến năm Tân Mùi (1931) Đức Thầy dạy Ông Trịnh Phong Cương ra tạo Sở Giang Tân kế mé sông Vàm Cỏ Đông thuộc

xã Trường Hòa sát ranh với xã Long Thành.

- Sở Nam Công Nghệ gần ngã ba đi Suối Đá và đi Chà Là, tại nách đường đi vô Thái Bình Thánh Địa (nghĩa địa) do Ông Võ văn Đợi tự Đợi làm Chủ Sở.

- Sở Nữ Công Nghệ ở gần ngã tư Ao Hồ ké bên cửa số 7 ngoại ô Thánh Địa do Ông Đinh văn Tiết làm Chủ Sở.

- Sở Dưỡng Lão Đường cũng gần ngã tư Ao Hồ, nền nhà Sở là Điện Thờ Phật Mẫu Đệ Tam ngày nay (Canh Thân 1980) do Ông Lê văn Tri làm Chủ Sở.

- Ngoài ra sau này còn lập Sở Vạn Pháp Cung trên chân núi Bà lo việc phá rừng, lập vườn trồng rẫy sản xuất lương thực.

C- MINH THIỆN ĐÀN.

(Cũng là một thành phần của Phạm Môn).

Năm 1927 (Đinh Mão), Đức Phạm Hộ Pháp và Ngài Bảo Văn Pháp Quân vâng lệnh Đức Phật Mẫu đi xuống làng Phú Mỹ, huyện Châu Thành tỉnh Mỹ Tho tìm đất lập một Thánh Thất gọi là Thánh Thất Khổ Hiền Trang và giao cho ông Giáo Hữu Thượng Minh Thanh làm chủ. Đức Lý Giáo Tông có cho một bài thi khoán thủ để làm kỷ niệm như sau:

Khổ thà cam chịu chớ dưng than,
Hiền hảo cùng nhau mới vẹn toàn,
Trang điểm ngọc lành cho đáng giá,
Dồi mài chí thiện Thượng Minh Thanh.

Ngày 14 tháng 10 năm Đinh Mão (8-11-1927) ông Đinh Công Trứ, nhà ở tại làng Phú Mỹ, chấp Cơ được Đức Lý Giáo Tông giảng dạy lập Minh Thiện Đàn tại nhà của ông.

Sau đó ông Lê Văn Trung nhà cũng ở tại Phú Mỹ gia nhập Minh Thiện Đàn.

Hai ông Đinh Công Trứ và ông Lê Văn Trung (sau này đặc phong phẩm Hiền Nhon trong Cơ Quan Phước Thiện) được Đức Lý Giáo Tông dùng làm cặp phò loan chính thức của Minh Thiện Đàn. Và Đức Lý cũng chỉ định ông Đinh Công Trứ làm Chủ trưởng Minh Thiện Đàn.

Phận sự ông Giáo Hữu Thượng Minh Thanh hiệp (04) hương đạo cùng các vị đạo tâm, trí thức chung lo. Đến ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Thìn (1928) bắt đầu lập Đàn thân người vào Minh Thiện Đàn, do ông Giáo Hữu chứng minh thệ cho mỗi người rồi lập danh sách dâng lên cho ba Ngài: Đức Quyền Giáo Tông, Đức Hộ Pháp và Đức Thượng Phẩm.

Đồng thời chiêu mộ các vị đã vào Minh Thiện Đàn đưa về Tòa Thánh làm công quả phá rừng, đào giếng, bứng gốc chặt chồi.....

Sau đó **Đức Lý giảng dạy**: Minh Thiện Đàn tức là Qui Thiện, mà Qui Thiện là Phạm Môn nên phải hiệp với Đức Hộ Pháp.

Ngày 25 tháng 2 năm Kỷ Ty (DL. 4-4-1929) nghe tin Đức Hộ Pháp đang lánh nạn ở Thủ Đức (do vụ ông Tư Mắt về Tòa Thánh hành hung Đức Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm), ông Lê Văn Trung liền đi lên Thủ Đức rước Đức Hộ Pháp về Phú Mỹ. Đức Lý Giáo Tông giao Minh Thiện Đàn cho Đức Hộ Pháp chưởng quản.

Một sự kiện đáng ghi nhớ nơi Minh Thiện Đàn ở Phú Mỹ là việc Đức Hộ Pháp cùng chư vị Chức sắc, Đạo hữu đi tìm và lấy được Long Tuyền Kiếm do Trạng Tầu trấn yểm từ lâu làm cho đất nước Việt Nam không xuất hiện Nhon tài vì mỗi lần có Nhon tài xuất hiện đều bị kiếm báu Long Tuyền vốt đứt. . .

Do đàn Cơ của Bà Bát Nương mách bảo Đức Hộ Pháp vào đêm 16-10 Mậu Thìn (27-11-1928), đến ngày 28- 2- Kỷ Ty (1929) Đức Hộ Pháp cùng phái đoàn gồm 36 vị bơi xuồng vào một cánh đồng hoang vu có gò đất gọi là ngọn núi Lan. Chính nơi đây phái đoàn đã đào bới và lấy được thanh Long Tuyền Kiếm đựng trong một cái hộp bao chì và Đức Hộ Pháp đã mang về Tòa Thánh. . .

Thập Điều Giới Răn.

Đến năm 1930, Đức Hộ Pháp dạy cả Anh Em phải học Thập Điều Giới Răn, phải học cho thuộc lâu đặng khi Thầy biểu đọc lại là phải cho thuộc.

Thập Điều Giới Răn như dưới đây:

- 1- Phải tuân y Luật Pháp Chơn Truyền của Chí Tôn.
- 2- Phải trọn hiếu với Tông Đường Phụ Mẫu, trọn nghĩa Vợ Chồng, vẹn phận làm Cha.
- 3- Phải trọn giữ trai giới.
- 4- Phải xa lánh các Đảng phái.
- 5- Phải thật hành Phước Thiện, nuôi người già, dưỡng trẻ nhỏ.
- 6- Không đặng thù của chúng sanh.
- 7- Coi Anh Em đồng Đạo như ruột thịt.
- 8- Không được bội Sư phản bạn.
- 9- Phải ở như các Thánh Hiền, đừng phạm tội vong công bội đức.
- 10- Phải Thương yêu loài người và loài vật, kính trọng mạng sanh, vì theo tánh chất của Chí Tôn là Chúa sự sống.

Hồng Thệ Đào Viên Pháp:

Sau một thời gian lập công quả trong Phạm Môn, Các vị này được Đức Hộ Pháp cân thân nghĩa là dùng phương pháp đặc biệt của Ngài để xem coi ai đã đạt được trung bình trở lên về công quả cũng như về hạnh đức. Những vị được tuyển chọn sẽ có buổi Minh thệ tập thể gọi là Hồng thệ Đào Viên Pháp. Những vị này sẽ được giao cho những nhiệm vụ quan trọng hơn trong tương lai.

1- Hồng Thệ nơi Minh Thiện Đàn (Thánh Thất Khổ Hiền Trang) ngày Rằm tháng 2 Canh Ngọ (1930)

Tại Minh Thiện Đàn trong đợt đầu Đức Thầy chọn được 23 vị và cho làm lễ Hồng thệ Đào Viên Pháp trước đó vào ngày Rằm tháng 2 Canh Ngọ (1930).

Những vị này về Tòa Thánh hành Đạo sau đạt phẩm vị Chơn Nhơn, Đạo Nhơn khá nhiều. Đặc biệt có hai vị đạt đến phẩm Hiền Nhơn (đối phẩm Phối Sư bên Cửu Trùng Đài) đó là Hiền Nhơn Lê Văn Trung và Hiền Nhơn Nguyễn Văn Phú.

2- Hồng thệ tại Sở Trường Hoà: ngày mùng 3 tháng Giêng Nhâm Thân (1932)

Đúng ngày mùng 3 tháng Giêng Nhâm Thân (1932) cả Anh Em Phạm Môn Nam Nữ và luôn cả Cha Mẹ Vợ Con của Anh Em đều tựu đến Sở Trường Hoà rất đông phòng chừng lối ngàn người.

Đến 7 giờ tối Đức Thầy dạy lấy một cái thau rửa thật sạch, đem để trước Thiên Bàn, Đức Thầy nói: Đáng lẽ là mỗi người có tên Hồng Thệ hôm nay tự mình cắt tay lấy máu đựng chung trong thau này rồi mỗi người uống một hớp, nhưng mấy em là người Đạo mỗi người đều giữ trường trai không thể làm như vậy được, nên phải dùng rượu chất đỏ

thay thế, đổ rượu vào thau này cho nhiều vì mấy em đông lắm, lại thêm Cha Mẹ, Vợ Con của mấy em. Khi đổ rượu vào thau xong, Đức Thầy làm lễ Chí Tôn và hành Pháp vào thau rượu rồi kêu từ người theo danh bộ đã chọn sẵn và cả Cha Mẹ, vợ con của người được Hồng Thệ vô.

Người chánh danh Phạm Môn được Hồng Thệ quì trước Thiên Bàn nguyện như vậy:

Tôi là:tôi thề rằng:

Từ nay tôi coi Anh Em Phạm Môn như ruột thịt, sanh tử bất ly, thoảng có điều chi hoạn nạn thì tôi liều mình với Anh Em, tôi thề nguyện quyền Thiêng Liêng hành pháp tận đọa tam đồ bất năng thoát tục, và Thầy tôi không nhìn đến tôi nữa.

Lạy ba lạy đứng dậy, rồi thọc ngón tay giữa bàn tay mặt vô rượu chát đỏ mà nói rằng: “ Đây là huyết thệ của tôi “, rồi uống mỗi người một hớp, Cha Mẹ, vợ con của người chánh danh cũng uống mỗi người một hớp, như vậy, kẻ người sau đó cũng làm y như vậy tiếp theo mãi cho hết.

Những người Hồng Thệ kỳ mồng 3 tháng Giêng Nhâm Thân (DL. 7-2-1932), Đức Thầy chọn được 67 vị. Ông Lê Văn Tri xin thêm 5 vị nữa ở Gò Chai, Long Vĩnh, Đức Thầy cho nhưng Đức Thầy nói: Mấy người em xin thêm đó nếu sau này có nên được, em vanh tay Qua đi. Sau quả y lời như Đức Thầy nói.

3- Hồng Thệ đợt sau tại Hộ Pháp Đường: Đến tháng 8 năm Ất Hợi (1935), Đức Thầy cho Ông Nguyễn Văn Gia Thủ Bồn Phạm Môn hay đến ngày 18 tháng 8 Ất Hợi (15-9-1935) sẽ làm Lễ Hồng Thệ cho những vị Phạm Môn chưa Hồng thệ kỳ trước, Ông Thủ Bồn Phạm Môn liền gởi thơ các Sở hay, và đúng ngày đã định Anh Chị Em đều tựu về

nhà sau tại Hộ Pháp Đường hồi đó còn nhà cột cây lợp tranh.

Việc Hồng Thệ (Đào Viên Pháp) kỳ này cũng thi hành y như kỳ mồng 3 tháng Giêng Nhâm Thân (1932) và kỳ này kết quả được 52 Nam và 27 Nữ.

D- HOẠT ĐỘNG CỦA PHẠM MÔN.

Đức Thầy (Đức Hộ Pháp) thường đến thăm Anh Em nơi các Sở Phạm Môn, đi bằng cách cỡi ngựa, vì thời này đa số đều là rừng rậm, chớ không có đường lưu thông rộng rãi như ngày nay, chỉ đi theo con đường xe bò, nên dầu có xe đạp cũng khó đi lắm ! Có khi Đức Thầy đi một mình, có khi thì có một hoặc hai người đi theo.

Cũng trong khoảng thời gian này, khi đến thăm các Sở, hễ gặp người bệnh thì Đức Thầy kêu Chủ Sở dặn phải tận tâm lo thuốc men cho người bệnh, không nên vì việc làm mà bỏ người bệnh.

Vì lúc này, Sở nào cũng đều là đất rừng mới khai phá ra nên bệnh chổi nước, sốt rét rất nhiều. Mỗi lần Đức Thầy đi thăm đều thấy như vậy, hơn nữa càng ngày số người bệnh lại càng đông hơn trước.

Nhận thấy không thể đành như vậy được, nên đến tháng Giêng năm Quý Dậu (1933), Đức Thầy mới kêu Anh Em đến sửa soạn ngôi nhà sau hậu Hộ Pháp Đường , lót ván sạp dài thành hai dãy dọc theo hai bên, để cho người bệnh ở các chỗ Phạm Môn về, nằm trị bệnh (Nam tả, Nữ hữu). Khi sắp sửa chỗ nơi xong, Đức Thầy cho các vị Chủ Sở hay, kể từ nay các Sở Phạm Môn hễ có người bệnh, dầu Nam hay Nữ, đều đem hết về giao cho Đức Thầy chăm sóc điều trị.

Phân trị bệnh chia ra 2 khoa:

Đông y do Ông Bùi văn Hưng (Ông Tư Hưng) làm Bảo Bịnh điều trị bằng Đông y.

Tây y Đức Thầy bổn thân chăm sóc chích thuốc và cho uống Tây y.

Vì trong thời gian này (1933), những người hiện làm công quả tại Tòa Thánh và các Sở Phạm Môn không người nào biết chích thuốc, và điều trị bằng thuốc Tây, chỉ có Sài Gòn mới có một tiệm bán thuốc Tây mà thôi.

Về việc Đức Thầy chích thuốc Tây trị bệnh cho Anh Em rất kết quả, vì đa số là bệnh chói nước, rét rùng nên chích ký nin (Quinine) rất công hiệu, nhưng rất tiếc là công việc trị bệnh đang tiến hành, kể bị nhóm người Chi Phái đối lập với Tòa Thánh Tây Ninh tố cáo với chánh quyền Pháp tại Tây Ninh, nên Ông Trưởng Tâm (xếp mật vụ Pháp Tây Ninh) đi với bốn người lính Cảnh Sát vô tại Hộ Pháp Đường, khám lấy kim chích, và cả dụng cụ chích thuốc

Từ đó Đức Thầy không còn chích được nữa, những người bệnh chói nước rét rùng thì ra ở tại nhà Cô Tư (Chi ruột của Đức Thầy) ở tại chợ củ Tây Ninh, đặng mỗi bữa sáng đến nhà Thương Tây Ninh chích thuốc.

Đến cuối năm Quý Dậu (1933), gần Tết Nguyên Đán, Ông Trưởng Tâm xếp lính kín Tây Ninh đi với bốn, năm người nữa mặc đồ thường (không biết chức vụ), đến tại Hộ Pháp Đường trình giấy chứng của Quan Chánh Tham Biện (Tỉnh Trưởng) Tây Ninh, cho lệnh khám xét Hộ Pháp Đường

Sau đó, lổi hai tháng thì có lệnh đóng cửa các Sở Phạm Môn, do chánh quyền làm sẵn, đem đến dựng trước cửa mỗi nhà Sở một tấm bảng như vậy: “Niêm cửa lại vì lập Hội không xin phép trước “.

Mặc dù có lệnh của chánh quyền đóng cửa như vậy, nhưng Anh Em cũng âm thầm ở tại nhà Sở như từ trước, chỉ đóng cửa trước không mở, và giảm sự tụ họp đông đảo như trước mà thôi.

Vì làng, xã tại địa phương thấy Anh Em nơi đây đều là lo làm ăn tu hành, và cả thầy đều trường trai chớ không có điều chi khả nghi làm cách mạng nên họ ngó lơ cho Anh Em ở đó.

Cũng trong năm Quý Dậu (1933), cơ quan Đạo biến động, Chức Sắc Đại Thiên Phong nghịch lẫn nhau, rồi lần đi đến chỗ chia phe, phân phái.

- Ông Đầu Sư Thượng Tương Thanh (Nguyễn Ngọc Tương) và Đầu Sư Ngọc Trang Thanh (Lê Bá Trang) lập “Ban Chính Đạo”, địa điểm tại Bến Tre, tức là Tòa Thánh An Hội Bến Tre.

- Ông Lê Kim Ty và Giáo Hữu Chính lập ra phái “Tiên Thiên”, địa điểm bìa Sân Cu, giáp ranh với Bàu Đé, và sau này dời về Sóc Sãi, Bến Tre.

- Ông Phối Sư Thái Ca Thanh (Đốc Phủ Ca) lập phái “Chơn Minh Lý”, địa điểm tại Mỹ Tho.

- Ông Ngô Đức Nhuận và Nguyễn Ngọc Điền (Chín Rung) lập một phái gọi là phái “Tuyệt Cốc”, không có địa điểm chính thức và còn nhiều phái khác nữa...

Từ đây, những nhóm người tách rời Tòa Thánh thường đánh đổ Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật và Đức Hộ Pháp, thậm chí có phần tử dựa vào quyền đòi để gây rối rắm trong Đạo.

Đến tháng Giêng năm Giáp Tuất (1934), khi cúng Đàn rằm tháng Giêng vừa xong, liền được tin đến ngày 20 tháng

Giêng này là có Chi Phái về Tòa Thánh Đấng Điện, tức là lên Ngôi Giáo Tông, và sẽ đuổi Đức Quyền Giáo Tông ra khỏi Tòa Thánh. Đức Quyền Giáo Tông lấy làm lo lắng, nên đến cho Đức Thầy hay và nhờ Đức Thầy liệu cách bảo vệ sự an toàn cho Tòa Thánh.

Đức Thầy nói:”Xin Anh Cả yên tâm, để mặc Em lo liệu”. Và liền kể đó, Đức Thầy ra cho Thủ Bồn Phạm Môn là Ông Nguyễn văn Gia khẩn cấp kêu hết Anh Em Chủ Sở và Đạo Sở nơi các Sở Phạm Môn phải có mặt tại Tòa Thánh trước 5 giờ sáng ngày 20 tháng Giêng Giáp Tuất (1934), để Đức Thầy dạy việc, mỗi Cơ Sở chừa lại một người giữ nhà mà thôi.

Vừa rạng sáng ngày 20 tháng Giêng Giáp Tuất (1934), cả Anh Em lớn nhỏ nơi các Sở Phạm Môn đều tụ đến đủ mặt tại Hiệp Thiên Đài, Đức Thầy giao cho Ông Giáo Sư Thượng Minh Thanh lãnh trách nhiệm điều động thống nhất phân ra giữ các cửa ra vào Nội Ô Tòa Thánh.

Đúng như ngày đã định, lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng giêng Giáp Tuất (DL. 5/3/1934), nhóm người Chi Phái kéo về Tòa Thánh rất đông, vừa đến cửa Hòa Viện (cửa số 1) thì ngưng lại rồi phân ra . Một nhóm thì kéo vào cửa số 1, còn một nhóm thì lại kéo đến cửa số 2, cũng đồng xông vào Nội Ô.

Những người giữ cửa được lệnh của người làm đầu bảo ngăn lại không cho vô và nói rằng: các Hiền Huynh nán đợi chúng tôi báo cáo với Đức Quyền Giáo Tông và đợi có lệnh Anh Cả cho mời các Hiền Huynh sẽ vô cũng không muộn. . .Rốt cuộc âm mưu của họ bất thành.

Sau cuộc biến động ngày 20 tháng Giêng kể trên, Đức Quyền Giáo Tông mời anh em Phạm Môn dự bữa tiệc thân mật, có Đức Hộ Pháp tham dự.

Trước khi nhập tiệc Đức Quyền Giáo Tông có đề lời:

“Lúc trước Đức Hộ Pháp mở Phạm Môn có một phần chức sắc lớn trong Hội Thánh đánh đổ, chớ ít ai nhìn nhận là đúng. Hễ ai nói sao Qua nghe vậy chớ thật ra Qua cũng không biết Đức Hộ Pháp mở Phạm Môn ích lợi gì? Đến hôm nay Qua mới biết, nhờ có mấy em dám hy sinh để bảo tồn nghiệp Đạo”.

Và cũng trong bữa tiệc này, Đức Quyền Giáo Tông ngỏ ý yêu cầu Đức Hộ Pháp cho Hội Thánh Cử Trùng Đài mượn người Phạm Môn để bỏ đi các Tinh hầu trấn an tinh thần môn Đạo rất hoang mang và Đức Thầy cũng hứa chịu. . .

Cơ Đạo đang gặp cơn thử thách, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đồng tâm hợp sức lèo lái con thuyền Đạo vượt qua cơn bão tố, nhưng khô nổi gặp cảnh họa vô đơn chí là đến ngày **13 tháng 10 năm Giáp Tuất (7 tháng 11 1934) Đức Quyền Giáo Tông đăng tiên** làm cho cả Hội Thánh và toàn Đạo đều ngậm ngùi thương tiếc. . .

Sau cuộc tang lễ Đức Quyền Giáo Tông, Hội Thánh liên triệu tập Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Hội Thánh để tìm phương củng cố nền Đạo.

Kết quả cả hai Đại Hội Nhơn sanh và Hội Thánh đều đồng thanh yêu cầu Đức Hộ Pháp nắm luôn quyền chưởng quản Cử Trùng Đài cho đến ngày nào có Đầu Sư chánh vị, tức là **Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cử Trùng**.

CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN

A- TỪ PHẠM MÔN CHUYỂN SANG PHƯỚC THIỆN

Như phần trên có nói kể từ đầu năm 1934, tỉnh trưởng Tây Ninh đã ra lệnh đóng cửa Phạm Môn với lý do “lập Hội

không xin phép nhà nước” và họ nghi ngờ Phạm Môn hoạt động chánh trị (chống Pháp), nay Đức Hộ Pháp đổi Phạm Môn thành Cơ Quan Phước Thiện tức hoạt động song song với Hành Chánh Đạo, có phẩm trật chức sắc rõ ràng nên nhà cầm quyền không nghi ngờ nữa.

Diễn tiến việc thành lập Cơ Quan Phước Thiện như sau:

Qua năm Ất Hợi (1935), Đức Thầy nhớ lời hứa với Đức Quyền Giáo Tông, nên Đức Thầy đưa Anh Em Phạm Môn ra cầu phong do Đàn Cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm Rằm tháng 2 Ất Hợi (ĐL 19/3/1935), Đức Lý Đại Tiên kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng Cơ phong Ông Trịnh Phong Cương là Giáo Hữu, còn những vị khác đều là Lễ Sanh Phái Thượng (gọi chung là Lễ Sanh Giáo Thiện) gồm 26 Nam và 14 Nữ Lễ Sanh Giáo Thiện.

Sau khi cầu phong, Đức Thầy lựa chọn 20 vị nam, 9 vị nữ bổ đi làm Đầu Hộ Phước Thiện một tỉnh trong 20 tỉnh Nam Phần Việt Nam thời đó. (Nghĩa là mỗi tỉnh đã có Đầu Hộ Đạo về Hành Chánh nay thêm Đầu Hộ Phước Thiện). Đức Thầy dạy bắt thăm ai trúng đâu thì đi đó. Và Đức Thầy còn ban cho mỗi người một đạo hiệu đặc biệt.

Như vậy **Cơ Quan Phước Thiện được thành lập từ đây (năm 1935)**. Đức Thầy cử Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa lãnh trách nhiệm Chương Quản Cơ Quan Phước Thiện.

Trước khi đi trấn nhậm nơi địa phương các vị này phải đến Hộ Pháp Đường mỗi đêm từ 6 đến 10 giờ để học về Kinh kệ, học đi lễ, học cách tiếp xúc, xã giao với thân hào nhân sĩ địa phương và các Chức sắc tôn giáo bạn. . . Chính Đức Thầy đích thân dạy cặn kẽ mọi điều.

Những vị Đầu Hộ Phước Thiện buổi đầu tiên khi đến địa phương đều ở tại các Thánh Thất chung với Đầu Hộ Hành

Chánh Đạo, nhưng việc ai nấy lo, nếu gặp việc cần đều chung lo giúp đỡ lẫn nhau.

- Đầu Họ Đạo Hành Chánh lo phổ độ Nhơn sanh.

- Đầu Họ Phước Thiện lo cho người Hiến Thân vào Phước Thiện khai mở Cơ Sở Lương Điền, Công Nghệ và Thương Mãi.

Về việc Đạo sự lúc này tiến triển rất khả quan, nhứt là việc người Hiến Thân vào Phước Thiện và vụ khai mở Sở Lương Điền.

Đến ngày 27 tháng Chạp Ất Hợi (1935), các vị Đầu Họ Phước Thiện tiếp được điện tín của Ngài Khai Pháp Chưởng Quản Phước Thiện cho phép về ăn Tết, mỗi người được về thăm gia đình đến ngày 8 tháng Giêng Bính Tý (1936), phải có mặt tại Tòa Thánh để cúng Vía Đức Chí Tôn và đãi lịnh (chờ lịnh) Hội Thánh.

Qua ngày mùng 9, Đức Thầy cho kêu hết những vị Đầu Họ Phước Thiện họp đủ mặt tại Hộ Pháp Đường, Đức Thầy ban cho mỗi vị bốn phép Bí Tích là:

- 1/. Phép Giải Oan
- 2/. Phép Tắm Thánh
- 3/. Phép Đoạn Căn (Hành Pháp xác)
- 4/. Phép Hôn Phối

Đức Thầy trực Thân, khai khiếu, truyền Đạo, cách thức hành pháp cho từ người, Đức Thầy lại ban cho mỗi vị một cây bạch đăng (đèn cây trắng) và dặn khi nào gặp việc khó khăn không giải quyết được, đợi lúc 12 giờ khuya để lên đốt cây đèn cây này, và thành tâm cầu nguyện thì Thầy sẽ giúp cho.

Khi các việc xong, Đức Thầy dặn, cúng Lễ Rằm tháng Giêng

rồi trở xuống Địa phương lo phận sự của mình. Còn về bảng chỉ dẫn Hành Pháp, Thầy sẽ gởi xuống sau. Việc Hành Pháp này phải ráng tập luyện, khi nhận thấy được, sẽ thực hành, và khi Hành Pháp, sự kết quả như thế nào, nhớ Phúc Trình về cho Thầy biết.

Nhờ Đức Thầy truyền Thần, khai khiêu và truyền Pháp, nên việc Hành Pháp rất kết quả khả quan nhưt là Phép Giải Oan và Giải Bệnh. Sự hiệu lực thấy hiển hiện trước mắt, nên mỗi kỳ Đàn, bốn Đạo tụ đến cúng rất đông để được Giải Oan luôn thể.

Vì những huyền diệu các Đấng Thiêng Liêng ban bố hộ trì nên Bốn Đạo hiến thân vào Phước Thiện tấp nập, và đồng thời các tỉnh khác trong miền Nam Việt Nam cũng tương tự như vậy, nghĩa là cũng nhờ huyền diệu việc Giải Oan, Giải Bệnh của các Ông Đầu Họ Phước Thiện mà người hiến thân vào Phước Thiện như lượn sóng tràn bờ.

Cũng trong năm Bính Tý (1936), có lệnh của Ngài Khai Pháp Chương Quản Phước Thiện dạy các vị Đầu Họ Phước Thiện chọn người đã hiến thân trọn đời vào Phước Thiện đưa về Tòa Thánh đăng nhập vào Công thợ tạo tác Tổ Đình lối bốn trăm (400) người, kể cả Nam lẫn Nữ. Đức Thầy dạy, nếu ai bằng lòng hy sinh làm Tổ Đình phải Minh Thệ thủ trình trong thời gian tạo tác Tòa Thánh, khi làm xong mới lập gia đình, dầu Nam hay Nữ cũng phải như vậy.

Đến ngày mùng 1 tháng 11 năm Bính Tý (14/12/1936), khởi công tạo tác Tòa Thánh. Các Họ Đạo Phước Thiện trong miền Nam Việt Nam đều tổ chức Sở Lương Điền để sản xuất lương thực cần dùng nơi Cơ Sở và giúp đỡ cho những người bệnh tật, khốn khổ tai nạn và dành ra một phần đặc biệt đem về Tòa Thánh, cho công thợ tạo tác Tổ Đình dùng hằng ngày nơi Trại Đường, kể cả thợ hồ, thợ mộc, thợ

cưa, thợ sắt, Sở đắp vữa, Sở lò gạch, Sở đào đá v.v...

B- CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN CHÍNH THỨC RA ĐỜI.

Tuy bắt đầu hoạt động từ năm 1935, nhưng lúc đó chức sắc Phước Thiện chỉ có một phẩm gọi là Lễ Sanh Giáo Thiện mà thôi, mãi đến ngày Mừng 8 tháng giêng năm Mậu Dần (7-2-1938), Hội Thánh ban hành bộ Đạo Luật năm Mậu Dần qui định rõ 4 Cơ quan trong Đạo là: Hành Chánh, Phước Thiện, Phở Tế và Tòa Đạo (sau này đổi lại là Pháp Chánh).

Trong bộ Đạo Luật Mậu Dần qui định **12 phẩm trật của Phước Thiện gọi là Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng** cùng nhiệm vụ của họ, từ dưới lên trên như sau:

- 1- Minh Đức
- 2- Tân Dân
- 3- Thính Thiện
- 4- Hành Thiện
- 5- Giáo Thiện
- 6- Chí Thiện
- 7- Đạo Nhơn
- 8- Chơn Nhơn
- 9- Hiền Nhơn
- 10- Thánh Nhơn
- 11- Tiên Tử
- 12- Phật Tử

Và đến ngày 19-10 Năm Mậu Dần (10-12-1938), Đức Hộ Pháp và Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch đồng ký tên phong **ban hành Đạo Nghị Định số 48 qui định phẩm phục,**

công cử, cầu phong cho chư chức sắc Phước Thiện. Kể từ đó Cơ Quan Phước Thiện chính thức ra đời và ngang hàng với các Cơ quan khác trong Đạo.

Từ ngày Phước Thiện được chính thức là một trong bốn Cơ quan của nền Chánh Trị Đạo và phân định rõ phạm tước, hơn nữa Đạo Luật năm Mậu Dần (1938) lại định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn phân minh thì lại càng tiến triển khả quan hơn trước, nhứt là về tạo tác Tổ Đình, phân công thợ hầu hết là người Phước Thiện, còn về lương thực công thợ dùng hằng ngày là do toàn Đạo, các địa phương hợp sức chung lo, nhưng phần lớn là nhờ các Sở Lương Điền Phước Thiện ở các tỉnh Miền Tây . . .

Cũng trong năm Kỷ Mão (1939), Cơ Đạo đang tiến triển thì bỗng nhiên dùng một cái Chính Quyền Pháp ra lệnh đóng cửa các Thánh Thất và Cơ Sở Phước Thiện trong toàn quốc, nhưng những vị Đầu Họ và Đầu Quận Phước Thiện đã len lỏi ở lại lo trách nhiệm của mình để tiếp tục việc kiến thiết Tòa Thánh.

Tới kỳ Lễ Hạ Nguồn Rằm tháng 10 Canh Thìn (1940), các vị Đầu Họ và Đầu Quận Phước Thiện về Tòa Thánh cầu Lễ Đức Chí Tôn, sáng ngày 16, Đức Thầy kêu hết qua Hộ Pháp Đường rồi Đức Thầy dạy Anh Em đến thưa cho Ngài Khai Pháp Chương Quản Phước Thiện hay là: Thầy tôi dạy đến thưa cho Sư Thúc hay rằng Thầy tôi không cho chúng tôi đi hành nhiệm Đầu Họ, Đầu Quận Phước Thiện nữa. Lúc đó Tòa Thánh mới làm vừa kín chớ chưa được hoàn tất. Rồi Đức Thầy cho Anh Em Phạm Môn phân ra kẻ lo tạo Sở mới, người trở về Sở cũ, lo tìm phương sinh sống hầu bảo bọc lẫn nhau trong cơn khốn khổ.

Bỗng dung sét đánh ngang mày, khiến toàn Đạo như gà mất mẹ, **là ngày 4 tháng 6 nhuận Tân Tỵ** (ĐL. 27-7-1941), mặt

thám Pháp ở Sài Gòn đến tại Tòa Thánh bắt Đức Thầy (Đức Hộ Pháp) đem về Sài Gòn, cách ít ngày sau đó tiếp tục bắt thêm Ông Khai Pháp và nhiều Ông khác nữa, kể chung như dưới đây:

- Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
- Khai Pháp Trần Duy Nghĩa.
- Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trọng Thanh.
- Q. Thái Chánh Phối Sư Thái Phần Thanh.
- Giáo Sư Thái Gấm Thanh (Công Viện)
- Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển.

Cả sáu vị Đại Thiên Phong nay đều bị lưu đày sang hải đảo Madagascar thuộc Phi Châu, cả toàn Đạo đều chịu cảnh như con mất cha, trò mất Thầy. Tòa Thánh thì quân đội Pháp chiếm đóng (gọi là Thành Mới). Riêng về Anh Em Phạm Môn còn ở nơi đây người thì về gia đình lo bề Nhon đạo, nhưng lòng trung nghĩa đối với Đạo, với Thầy và với cả Anh Em không bao giờ phai lợt. Anh Em thường tới lui thăm viếng và bàn bạc nhắc nhở nhau về Đạo, về Thầy và về Anh Em để đợi ngày Đức Thầy trở về cố quốc hầu tiếp nối bước đường lập công bồi đức.

Trong thời gian Đức Hộ Pháp bị lưu đày, ở nhà các vị Chức sắc hợp tác với quân đội Nhựt lập thành Nội Ứng Nghĩa Binh để lật đổ chính quyền thuộc địa Pháp để giành độc lập cho đất nước và cũng vì Pháp đã lưu đày Đức Hộ Pháp là vị giáo chủ hữu hình của Đạo. Nhưng sau đó Nhựt Bản bị thua trận và đầu hàng Đồng Minh. Pháp trở lại Việt Nam.

Khi hiểu được mục đích khôi Cao Đài, nên Pháp muốn xoa dịu lòng căm hận, mới đưa Đức Hộ Pháp trở về Việt Nam và trả lại quyền tự do hành Đạo.

Đức Thầy về tới Sài Gòn ngày 26 tháng 7 Bính Tuất (Đl. 22-8-1946) và về đến Tòa Thánh ngày 4 tháng 8 Bính Tuất (Đl.30-8-1946).

Vừa về đến Tòa Thánh, Đức Hộ Pháp liền tái thủ Đạo Quyền, chấn chỉnh lại các cơ cấu Hành Chánh Đạo.

Đến tháng 10 năm Bính Tuất (1946), liền ra lệnh phục hồi Quyền Vạn Linh tức là tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Phước Thiện, kỳ hội này là kỳ Hội Ân Xá nên việc cầu phong, cầu thăng có phần châm chế, nhờ vậy kết quả về vụ cầu phong được ân phong vào phẩm Lễ Sanh và Giáo Thiện khá nhiều.

C- NÂNG CẤP CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN THÀNH HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN:

Đến cuối năm Bính Tuất (1946), khi Đại Hội bế mạc xong, Đức Thầy liền thành lập Hội Thánh Phước Thiện, gồm đủ Cử viện giống như Hội Thánh Cử Trùng Đài. Và Hội Thánh Phước Thiện đặt trực thuộc Hiệp Thiên Đài.

Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài Phạm văn Tươi, Chương Quản Phước Thiện.

Kể đến Tết Nguyên Đán Đinh Hợi (1947), Ngài Hiến Đạo Phạm văn Tươi về quê nhà ở Cần Giuộc ăn tết rồi bị kẹt luôn không trở lên Tòa Thánh hành Đạo nữa được nên Đức Thầy chỉ định Ông Đạo Nhơn Nguyễn Tự Thế làm Chương Quản Phước Thiện và Phước Thiện vẫn mạnh tiến trên bước đường hành Đạo, Cơ cứu khổ lần lần khai mở thêm như: Cô Nhi Viện, Dưỡng Đường Phước Thiện, Bảo Sanh, Trại Hàng Cấp Tế, các Sở Hốt Thuốc Nam miễn phí để giúp cho Nhơn sanh khi bình hoạn.

Đến ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi (1947), Đức Thầy ban ra Phương Luyện Kỹ đặng vào con đường Thứ Ba Đại Đạo.

Từ ngày thành lập Hội Thánh Phước Thiện thì việc tiến triển từ Trung Ương đến Địa Phương đều rất khả quan. Người hiến thân vào Phước Thiện mỗi ngày thêm đông, nhưng không may Phước Thiện lại chịu lấy tang chung là Ông Chưởng Quản Phước Thiện Đạo Nhơn Nguyễn Tự Thế qui vị vào ngày mùng 9 tháng 11 năm Đinh Hợi (DL. 20-12-1947). Cách lối tuần lễ sau, Anh Em đệ tờ lên Đức Thầy cầu xin định người kế nhiệm Chưởng Quản Phước Thiện và được Đức Thầy chỉ định Ông Đạo Nhơn Trịnh Phong Cương cầm quyền Chưởng Quản Phước Thiện và cứ noi theo luật lệ của Đạo từ trước mà tiếp nối.

KẾT LUẬN:

Khởi đầu là Phạm Môn và Minh Thiện rồi sau đó thành Cơ Quan Phước Thiện rồi đến Hội Thánh Phước Thiện, chư vị này đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc xây dựng Đền Thánh cũng như phát triển nền Đạo. Vì vậy trong một bài thuyết Đạo tại Văn Phòng Hội Thánh Phước Thiện vào ngày 12 tháng Giêng Ất Mùi (4-2-1955), Đức Hộ Pháp thuyết giảng như sau:

“Bởi vì sự Công chánh, Bàn Đạo đứng giữa đây, Bàn Đạo phải nói, Bàn Đạo nói thiệt, cả sự nghiệp của Đạo còn tồn tại đây là do bàn tay của Phạm Môn. Nếu không có Phạm Môn thì Đạo không đứng vững.

Đức Chí Tôn đã định cho Bàn Đạo thân 72 vị môn đệ mà chỉ hành sự có 36, 37 vị. Buổi đó thầy trò chịu cực khổ, tìm phương tạo nghiệp mà bị chúng đánh đổ, đến đổi vận lương thực Lục tinh về Tòa Thánh mà cũng bị ngăn cản, quyết bỏ đói cho chết, mà tội nghiệp thay, họ cũng không thối chí ngã

lòng cứ cương quyết theo Bàn Đạo cho đến ngày lập thành Hội Thánh Phước Thiện.

Thật nổi khổ tâm của mấy em Phạm Môn, chỉ lấy hai bàn tay trắng mà tạo nên sự nghiệp cho Đạo, họ chỉ bắt gió nắm hình lấy không làm có . . .”

Đặc biệt hai vị Phạm Môn đã đắc Thánh vị là Phối Thánh Phạm Văn Màng và Phối Thánh Bùi Ái Thoại, một số vị khác đoạt Thần vị có về Cơ cho biết như ông Thần Chiếm, Thần Trần Văn Toàn, . . . Các vị này chỉ biết lo lập công quả và một lòng vì Thầy vì Đạo chớ không có tịnh luyện gì cả, đúng như lời Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy:

“Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của, ấy là về phần xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc Đạo phải có Công quả”

HT Mai Văn Tím

Biên soạn theo các tài liệu:

- *- Phạm Môn Sử Lược (Hồi ký của Nguyễn Đức Hòa)
- *-(<http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/books/vlsphammon.htm>)
- *- Phạm Môn, Minh Thiện, Phước Thiện (Thanh Minh)
- *- Cao Đài Từ Điển (HT Nguyễn Văn Hồng)

TAM KỶ PHỔ ĐỘ

(Biên soạn HT. Nguyễn Trung Đạo)

* * *



Đạo Cao Đài có Sử Quan giải thích tiến trình lịch sử của nhân loại trải qua 3 giai đoạn : Thượng Nguơn, Trung Nguơn và Hạ Nguơn. Cuối mỗi nguơn là một thời kỳ ĐỨC CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ cho truyền Đạo xuống thế gian để phổ độ nhơn sanh.

1.- Nhứt Kỳ Phổ Độ

Vào thời Thượng Nguơn, nhơn loại còn giữ được bốn tánh thiện lương của THƯỢNG ĐẾ ban cho, nên còn giữ được nếp sống thuần lương chất phác. Dân chúng sống trong an lạc ấm no, nhà ở không cần đóng cửa, cửa rơi ngoài đường không ai lượm. Sống tòng Thiên Lý, dân chúng hòa hiệp với nhau, tương thân tương ái. Do đó mà Thượng Nguơn thường được gọi là Nguơn Thánh Đức.

Đến cuối Thượng Nguơn, con người lần lần bị ô nhiễm trước trần, phải lu lờ Thánh Đức, bỏ Thiên Lý mà sa vào nhơn dục. Mặt khác, nhơn loại cần được giáo hóa để kịp đà tiến bộ, vì vậy mà THƯỢNG ĐẾ mới khai Tam Giáo để phổ độ chúng sanh bỏ dữ về lành, tức là Nhứt Kỳ Phổ Độ.

Trong Nhứt Kỳ Phổ Độ có các Đấng sau đây giáng trần để lập Đạo :

*- Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm giáo chủ Phật Giáo,

- *- Đức Thái Thượng Đạo Tổ làm giáo chủ Tiên Giáo,
- *- Đức Văn Tuyên Đế Quân làm giáo chủ Nho Giáo.

Ngoài ra, các Đấng sau đây cũng đã góp phần đặt nền tảng cho Đạo Nho trong thời Nhứt Kỳ Phổ Độ : vua Phục Hy, vua Hạ Võ, vua Văn Vương, ông Chu Công,...

2.- Nhị Kỳ Phổ Độ

Qua thời Trung Nguơn, các quốc gia bắt đầu hình thành, có biên giới tiếp giáp nhau mà sự phân ranh chủ yếu là bằng sức mạnh binh lực hơn là tập quán, dân tộc. Chính trong mỗi nước, việc soán ngôi đổi chủ cũng thường xảy ra : Xã hội loạn lạc, dân tình đói khổ muôn phần. Mặt khác, các tôn giáo mở ra vào thời Nhứt Kỳ Phổ Độ đã lần lần thất chơn truyền, điều này dễ xảy ra vì trong thời Nhứt Kỳ Phổ Độ chưa có văn tự rõ ràng. Và lại lúc bấy giờ, trình độ tiến hóa của nhơn loại đã khá cao, lại xu hướng vào đường tranh đấu giành giựt lợi quyền, xa đường đạo đức, nên Đấng THƯỢNG ĐẾ một lần nữa mở lòng từ bi, cho các Đấng Tiên Phật giáng trần chấn hưng các mối đạo đã được mở ra trong Nhứt Kỳ Phổ Độ, để thích hợp với đà tiến hóa của nhơn sanh, hầu đủ sức kèm giữ nhơn tánh của nhơn sanh, đem nhơn sanh về con đường đạo đức.

*- Đức Phật Thích Ca giáng sanh tại Ấn Độ, chấn hưng Phật Giáo có từ thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, mở ra Thích Giáo với một giáo lý rất phong phú và thiết thực để giải khổ nhơn sanh.

*- Đức Lão Tử, Chơn Linh của Đức Thái Thượng Đạo Quân, giáng sanh tại Trung Quốc, mở ra Đạo Giáo tức Lão Giáo để chấn hưng Tiên Giáo có từ thời Nhứt Kỳ Phổ Độ.

*- Đức Không Tử, Chơn Linh của Đức Văn Xương

Tiên, giáng sanh tại Trung Quốc, chấn hưng Nho Giáo có từ thời Nhứt Kỳ Phổ Độ.

*- Đức Chúa Jésus, Chơn Linh của Đức Thượng Đế, giáng sanh ở nước Do Thái, chấn hưng Do Thái Giáo để mở ra Thiên Chúa Giáo.

Các tôn giáo này, sau khi các vị Giáo Chủ qui Thiên, giao nền Đạo cho người phạm điều độ, lần lần sửa cải chơn truyền, trải qua hơn 2000 năm, các mối đạo phần nhiều đều bị qui phạm, chánh pháp đã nhiều phần bị sai lạc.

3.- Tam Kỳ Phổ Độ

Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, các Đấng giáng trần lập nhiều tôn giáo khác nhau ở những địa phương khác nhau, vì lúc đó phương tiện giao thông và truyền thông chưa được tiến bộ. Cũng do có nhiều tôn giáo mà lắm khi có sự hiểu lầm giữa những người theo tôn giáo này và những người theo tôn giáo kia. Người đời còn quá mê lầm, nên mới có người ở tôn giáo này thường bài xích tôn giáo khác, và tự cho tôn giáo mình là chánh, tôn giáo kia là tà, gây nên nhiều hiềm khích chia rẽ, để rồi đưa đến nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương. Hiện nay vẫn còn đang diễn ra trên thế giới những cuộc chiến tranh về tôn giáo. Cũng vì lý do này mà ngày nay Đức THƯỢNG ĐẾ mới thống nhứt các tôn giáo trên thành một mối đạo duy nhứt, đó là Đạo Cao Đài.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyên, Đức CHÍ TÔN có dạy:

“ Vốn từ trước THẦY lập ra Ngũ chi Đại Đạo là : Nhon Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gây Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt ¹, thì nhơn loại duy có

1-Càn vô đắc khán: Không thể thấy hết được Trời.

Khôn vô đắc duyệt : Không xem xét hết được mặt đất.

hành đạo nội tư phương mình mà thôi.

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức² thì lại bị phân nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau nên THẦY mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại nữa trước THẦY giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra Phàm Giáo. THẦY lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, mặt kiếp chốn A-Tỳ.

THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa...” (TNHT.I.16)

Nay trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN không chiết Chơn Linh giảng trần để lập Đạo nữa, mà chỉ dùng huyền diệu cơ bút để mở Đạo. Đức CHÍ TÔN cho các Đấng Thiêng như Thất Nương Diêu Trì Cung, Bát Nương Diêu Trì Cung, Đức ĐIỀU TRỊ KIM MẪU và chính Đức CHÍ TÔN tự xưng là A, Ǻ, Ǻ, cùng nhiều Tiên Phật khác nữa, qua Xây Bàn và Cơ Bút, dùng văn chương thi phú hướng dẫn các Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, v.v.... lần lần vào cửa Đạo, rồi từ đó lập ra nền Đạo.

Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN cho mở và chấn hưng các tôn giáo là Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho Giáo, Thánh Giáo tức Thiên Chúa Giáo, với những vị Giáo Chủ khác nhau, nhưng trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN chỉ cho mở có một Đạo duy nhứt, lấy tên là Đạo Cao Đài, với Giáo Lý là sự tổng hợp có sáng tạo của tinh hoa giáo lý Tam Giáo và Ngũ Chi đã có từ xưa, hiệp với Thánh Giáo ngày nay của Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, lập thành một nền Tân Giáo Lý, gồm đủ các phương diện của một nền Đại Đạo chơn chánh, do Chính Đức CHÍ

2- Càn Khôn dĩ tận thức : Con người đã biết rõ tất cả sự vật trong khắp Càn Khôn Vũ Trụ.

TÔN làm Giáo Chủ.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thường gọi là Đạo Cao Đài được ĐỨC CHÍ TÔN giao quyền chưởng quản về phần vô vi cho 3 Đấng Thiêng Liêng, gọi là Tam Trấn Oai Nghiêm, thay mặt cho 3 vị Giáo Chủ của Tam Giáo :

*- Nhứt Trấn Oai Nghiêm : Đức Lý Đại Tiên Trưởng, thay mặt Đức Lão Tử, cầm quyền Tiên Giáo,

*- Nhị Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm Như Lai, thay mặt Đức Phật Thích ca, cầm quyền Phật Giáo,

*- Tam Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Thánh Đế Quân, thay mặt Đức Khổng Tử, cầm quyền Nho Giáo.

Về phần hữu vi, Đạo Cao Đài được chưởng quản bởi HỘI THÁNH gồm quý vị Chức Sắc Thiên Phong và Đại Thiên Phong do chính ĐỨC CHÍ TÔN hoặc Đức Lý Đại Tiên Trưởng thay mặt ĐỨC CHÍ TÔN giảng cơ ban phẩm. Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là : “ Qui nguyên Tam Giáo, phục nhứt Ngũ Chi ”

Có nghĩa là : Ba nền Tôn Giáo (Nho, Thích, Lão) ở vùng Á Đông và 5 Nhánh Đạo (Phật, Tiên, Thánh, Thần, Nhơn) ở toàn thế giới đều qui về một Góc là Đức Thượng Đế

SƠ LƯỢC VỀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

* * *

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng huyền diệu cơ bút để khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường gọi là Đạo Cao Đài, vào ngày Rằm tháng Mười năm Bính Dần. Chính Đức Ngài giảng cơ ban cho Đạo Cao Đài Pháp Chánh Truyền là Hiến Pháp của Đạo.

1.- CHÁNH THỂ ĐẠO CAO ĐÀI

Ngày 24-4-1926, trước khi làm Lễ Khai Đạo, Đức Chí Tôn giảng cơ có dạy :

“ THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rồi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn có nhỏ đặt để thế cho các con diu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đảo ” (TNHT.I.16).

Chánh Thể của Đạo là hình thức tổ chức các cơ quan để cầm quyền nền Đạo, điều hành các việc trong Đạo cho có trật tự, có hệ thống duy nhứt.

2.- TÂN LUẬT - PHÁP CHÁNH TRUYỀN

Sau ngày Khai Đạo, Đức CHÍ TÔN giảng cơ ban cho Pháp Chánh Truyền, là Hiến Pháp của Đạo Cao Đài.

Trong buổi đầu Khai Đạo, vâng lệnh Đức CHÍ TÔN, Quý vị Chức Sắc Tiên Khai dựa theo Pháp Chánh Truyền để soạn thảo Luật Tu cho Đạo Cao Đài, gọi là Tân Luật, rồi dâng lên cho Thiêng Liêng duyệt.

Như vậy Luật Pháp Đạo Cao Đài có hai văn kiện quan trọng nhất là : Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.

Pháp Chánh Truyền là bộ Hiến Pháp của Đạo Cao Đài do chính Đức CHÍ TÔN và Đức Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt Trần Oai Nghiêm giảng cơ ban cho.

Công việc lập Pháp Chánh Truyền gồm có 3 giai đoạn :

*-Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài Nam Phái : 20-11-26,

*-Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài Nữ Phái : 10-2-1927,

*- Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài : 13-2-1927.

Tân Luật là luật tu của Đạo Cao Đài, thích hợp với đà tiến hóa của Nhơn Sanh ngày nay. Tân Luật duy trì các điều luật căn bản của Tam Giáo ngày xưa, đồng thời thêm vào những điều luật mới, thích hợp với thời Tam Kỳ Phổ Độ.

3.- BA ĐÀI PHÂN LẬP

Giáo Chủ của Đạo Cao Đài là Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ. Về phần vô vi, Đức Ngài giao quyền chưởng quản Cơ Đạo cho ba Đấng Thiêng Liêng gọi chung là Tam Trấn Oai Nghiêm.

*- Nhứt Trấn Oai Nghiêm: Đức Lý Đại Tiên Trưởng cầm quyền Tiên Giáo.

*- Nhị Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm Bồ Tát cầm quyền Phật Giáo.

*- Tam Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Thánh Đế Quân, cầm quyền Nho Giáo.

Về phần hữu vi, Đạo Cao Đài được chưởng quản bởi HỘI THÁNH gồm có quý vị Chức Sắc Thiên Phong, do chính Đức CHÍ TÔN hoặc Đức Lý Đại Tiên Trưởng thay mặt Đức CHÍ TÔN giáng cơ ban phẩm. Ban phẩm cho những Chức Sắc Thiên Phong, Đức CHÍ TÔN không phải căn cứ trên địa vị xã hội nơi mặt thế mà căn cứ trên nguyên căn của Chơn Linh mỗi vị khi lãnh lịnh Ngọc Hư Cung đầu kiếp xuống trần.

Theo Pháp Chánh Truyền, Đức CHÍ TÔN lập Đạo Cao Đài với hình thể gồm có ba đài: Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài và Bát Quái Đài.

1.- Cửu Trùng Đài là phần Hữu hình, là Thể xác của Đạo,

gồm có Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc và Tín đồ. Cửu Trùng Đài có nhiệm vụ phổ độ Nhơn Sanh đưa vào cửa Đạo, diu dắt Tín Đồ cho khỏi trái bước và trọn vâng theo luật lệ của Đạo. Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Phái được chia ra làm 3 Phái :

- *- Phái Thái là phái Phật, phẩm phục màu vàng,
- *- Phái Thượng là phái Tiên, phẩm phục màu Xanh,
- *- Phái Ngọc là phái Nho, phẩm phục màu Đỏ.

Các phẩm Chức Sắc Cửu Trùng Đài từ cao xuống thấp, gồm có: Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư, Phó Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh, Chức Việc và Tín Đồ.

2.- Hiệp Thiên Đài là phần Bán Hữu hình, là Chơn thân của Đạo, gồm có những vị Chức Sắc cao cấp với hai nhiệm vụ chánh :

- Nhiệm vụ phàm trần là quản lý và bảo vệ luật pháp chơn truyền của Đạo,
- Nhiệm vụ thiêng liêng là phò cơ bút để làm trung gian giữa Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài.

Hiệp Thiên Đài gồm có 3 chi : chi Pháp, chi Đạo và chi Thế.

*- Chi Pháp nắm cơ mầu nhiệm của Đạo, lo bảo hộ luật Đạo và luật Đời, gìn giữ cho Đạo khỏi qui phạm.

*- Chi Đạo lo về phần Tịnh Thất và các Thánh Thất, chăm sóc chư Môn Đệ của THẦY, bình vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng.

*- Chi Thế lo về phần Đời, nắm luật thế nơi tay mà diu dắt cả chúng sanh vào cửa Đạo. Mỗi sự chi thuộc về Đời thì về quyền của Chi Thế.

Chương Quản Hiệp Thiên Đài là Đức Hộ Pháp, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm. Mỗi Chi của Hiệp Thiên Đài có 4 vị Thời Quân, tính chung là 12 vị gọi là Thập Nhị Thời Quân.

3.- Bát Quái Đài là phần Vô hình, là Linh Hồn của Đạo, đặt dưới quyền chương quản của Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ với sự trợ giúp của các Đấng Thiêng Liêng Thần, Thánh, Tiên, Phật.

* Liên Quan Giữa Ba Đài

Cửu Trùng Đài hữu hình (Thể xác) và Bát Quái Đài vô hình (Linh hồn) liên lạc được với nhau là nhờ có Hiệp Thiên Đài bán hữu hình (Chơn thân) dùng cơ bút làm trung gian.

PHỤ CHÚ:

1.- **Bộ Pháp Chánh** trực thuộc Chi Pháp Hiệp Thiên Đài. Tám phẩm cấp của Bộ Pháp Chánh gồm có từ thấp đến cao là :

1. Luật Sự
2. Sĩ Tải
3. Truyền trượng
4. Thừa Sự
5. Giám Đạo
6. Cải Trượng
7. Chương Ấn
8. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn

2.- **Cơ Quan Phước Thiện** trực thuộc Chi Đạo Hiệp Thiên Đài, sau được nâng cấp lên thành Hội Thánh Phước Thiện. Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng của Hội Thánh Phước Thiện gồm có từ thấp đến cao là :

1. Minh Đức
2. Tân Dân
3. Thính Thiện
4. Hành Thiện
5. Giáo Thiện
6. Chí Thận
7. Đạo Nhơn
8. Chơn Nhơn
9. Hiền Nhơn
10. Thánh Nhơn
11. Tiên Tử
12. Phật Tử

3.- Ban Thế Đạo được Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập ra ngày 07-01-1954. Ban Thế Đạo trực thuộc Chi Thế Hiệp Thiên Đài, có bốn phẩm Chức Sắc từ thấp đến cao là : Hiền Tài, Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử.

THỜ VÀ CÚNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

* * *

1.- TÔN CHỈ ĐẠO CAO ĐÀI

Mở đầu bài Sớ Văn Thượng Tấu, có các hàng chữ như sau :

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ (Cửu Thập Nhứt Niên)

TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Hàng chữ trên cho biết tôn chỉ của Đạo Cao Đài là :

“ Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt ”

Tam Giáo gồm có : Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho Giáo.

Ngũ Chi gồm có : Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo.

Do theo Tôn Chỉ đã đặt ra,

* Trên Thiên Bàn hoặc Bửu Điện thờ trong Đạo Cao Đài, có hình vẽ hoặc Long Vị tượng trưng cho :

- Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ,
- Các Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo,
- Các Đấng đại diện cho Ngũ Chi Đại Đạo.

* Kinh Nhứt Tụng mà người Tín Đồ Cao Đài đọc để cúng hằng ngày có nội dung chánh là xưng tụng công đức của Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ và các Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo

2.- CÁCH THỜ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Trên Thiên Bàn hoặc Bửu Điện thờ trong Đạo Cao Đài, có hình vẽ hoặc Long Vị tượng trưng cho các Đấng Thiêng Liêng như sau :

*- Trên hết là THIÊN NHÃN tượng trưng cho Đức CHỈ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ.

*- Kế đến là Ba Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo :

*- Đức Phật Thích Ca Giáo Chủ Đạo Phật thời Nhị Kỳ PĐ.

*- Đức Lão Tử Giáo Chủ Đạo Tiên thời Nhị Kỳ Phổ Độ,

*- Đức Khổng Tử Giáo Chủ Đạo Nho thời Nhị Kỳ Phổ Độ.

Tiếp theo là Ba Đấng Tam Trấn Oai Nghiêm thay mặt Ba Đấng Giáo Chủ cầm quyền Tam Giáo trong thời Tam Kỳ Phổ Độ :

*- Nhứt Trấn : Đức Lý Đại Tiên Trưởng cầm quyền Tiên Giáo,

- *- Nhị Trấn : Đức Phật Bà Quan Âm cầm quyền Phật Giáo,
- *- Tam Trấn : Đức Quan Thánh Đế Quân cầm quyền Nho Giáo.

Các Đấng đại diện Ngũ Chi Đại Đạo gồm có :

- *- Đức Phật Thích Ca đại diện Phật Đạo,
- *- Đức Lý Đại Tiên đại diện Tiên Đạo,
- *- Đức Chúa Jésus Christ đại diện Thánh Đạo,
- *- Đức Khương Thượng đại diện Thần Đạo,
- *- Ngôi Giáo Tông Đại Đạo đại diện Nhơn Đạo.

3.-KINH NHỰT TỤNG

Kinh nhật tụng trong Đạo Cao Đài được gọi là Kinh Cúng Tứ Thời, vì mỗi ngày cúng bốn thời, vào các thời : Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, tức 12 giờ khuya, 12 giờ trưa, 6 giờ sáng, và 6 giờ chiều. Thường ngày cúng Tứ Thời Đức Chí Tôn, người Tín Đồ Cao Đài tụng các bài sau đây :

1- Niệm Hương.- Trong bài Niệm Hương, Đồng Đạo dâng hương để cung thỉnh Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng giáng xuống chứng kiến buổi lễ và ban ân điển cho Đoàn Cúng.

2- Khai Kinh.- Bài Khai Kinh là bài mở đầu cho 4 bài Kinh quan trọng gồm có Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế và 3 bài Kinh Tam Giáo. Bài Kinh còn đặt vấn đề về giáo lý Tam Giáo (Nho,Thích,Đạo) : Đức Khổng Thánh dạy đạo Trung Dung, Đức Phật dạy lòng Từ Bi, còn Đạo Tiên thì dạy phép Tu Chơn.

3- Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế: Nội dung bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế xưng tụng công đức của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế : Là Đấng Vua Trời chưởng quản cõi Vũ

Trụ bao la vô tận, Đức Thượng Đế sanh hóa và nuôi dưỡng các loài sinh vật, thống lãnh và cai trị vạn vật một cách ổn định.

4- Kinh Thích Giáo: Nội dung bài Kinh Thích Giáo xưng tụng công đức của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, Giáo Chủ Đạo Phật thời Nhứt Kỳ Phổ Độ.

5- Kinh Tiên Giáo: Nội dung bài Kinh Tiên Giáo xưng tụng công đức của Đức Thái Thượng Đạo Quân, Giáo Chủ Đạo Tiên thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, và của Đức Lão Tử, Giáo Chủ Đạo Tiên Thời Nhị Kỳ Phổ Độ.

6- Kinh Nho Giáo: Nội dung bài Kinh Nho Giáo xưng tụng công đức của Đức Văn Xương Đế Quân và Đức Khổng Khánh Tiên Sư là Giáo Chủ Đạo Nho thời Nhị Kỳ Phổ Độ.

7- Dâng Tam Bửu.- Đức Hộ Pháp thuyết đạo, có dạy như sau : “Trong một thời cúng, Bàn Đạo đã căn dặn nhiều phen, trọng hệ hơn hết là khi Dâng Tam Bửu. Dầu cho tinh thần suốt buổi cúng có nhiều lúc lo ra đi nữa, đến khi Dâng Tam Bửu, khuyên cả thầy định thần mật niệm dâng Ba Bửu trọng hệ cho CHÍ TÔN,...”(Quyển Lời Thuyết Đạo, trg 23).

Dâng Tam Bửu là Dâng Hoa, Rượu và Trà lên Đức Chí Tôn .

- Hoa tượng trưng cho TINH tức Mảnh hình hài,
- Rượu tượng trưng cho KHÍ tức Chơn thần,
- Trà tượng trưng cho THẦN tức Linh hồn.

*Dứt bài Dâng Hoa, cúi đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn : “Con xin dâng Mảnh hình hài của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.

*Dứt bài Dâng Rượu, cúi đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn : “Con xin dâng cả Trí thức Tinh thần của con cho Chí Tôn

dùng phương nào thì dùng”

*Dứt bài Dâng Trà, cúi đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn : “Con xin dâng cả Linh hồn của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.

Xong, niệm tiếp : “Cả Linh hồn, cả Trí não, cả Hình hài của con, Thầy đào tạo, đó là của Thầy thì do nơi quyền hành độc đoán của Thầy định” (Lời dạy của Đức Hộ Pháp trong Quyển Bí Pháp, trang 89-90).

Trí Não (hay Trí thức và Tinh Thần) tượng trưng cho Chơn Thần.

Kế đến là phần Dâng Sớ, xong tụng Ngũ Nguyện.

8.-Ngũ Nguyện.- Chử Nguyện trong hai câu đầu phải được hiểu theo nghĩa tích cực là mong muốn và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Chử Nguyện trong ba câu sau được hiểu theo nghĩa tiêu cực là cầu nguyện, cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban cho. Có thể hiểu bài Ngũ Nguyện như sau :

- Con quyết tâm làm cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được mở mang rộng khắp, và cứu giúp tất cả chúng sanh được giải thoát.

- Con cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng tha tội cho chúng con, phù hộ cho tất cả chúng sanh được sống yên ổn hòa bình, phù hộ toàn cả Hội Thánh và tín hữu đều được an ninh.

4.- LỜI DẠY CỦA ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Quan Âm Bồ Tát có dạy Quý vị Chức sắc Tiền khai như sau :

“ Các em phải lo cúng kiếng thường.

- Một là lập cho Chơn Thần được gần gũi các Đấng Thiêng Liêng đặng sáng lạn.

- Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh ... (TNHT.II.193 - in năm 1972).

ÍCH LỢI CỦA VIỆC CÚNG TỨ THỜI

* * *

Người không biết Đạo cho rằng cúng kiếng là dấu hiệu ỷ lại thần quyền.

Là người trong cửa Đạo, chúng ta hội đủ kinh nghiệm để tin chắc rằng cúng kiếng có một tác dụng rất hay về mặt tinh thần đạo đức, vì thế mà Tôn Giáo nào cũng coi trọng việc cúng kiếng.

Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ có định lệ cúng Tứ Thời. Tý Ngọ cúng rượu vì cúng rượu tượng trưng nguồn khí mà Tý Ngọ là giờ nguồn khí của trời đất hưng vượng. Mẹo Dậu cúng trà vì trà tượng trưng nguồn Thần mà Mẹo Dậu là giờ nguồn thần của trời đất hưng vượng.

Ở thế kỷ văn minh vật chất này, nhiều sự ồn ào náo nhiệt làm cho đạo tâm xao lãng, nào là nổi sớm lo chiều liệu trong đời sống vật chất, nào là cuộc bi thương hoan lạc, mỗi mỗi làm cho người yếu đức tin dễ xa lánh mỗi đạo, vậy cần phải có phương pháp nào để nhắc nhở và nâng đỡ con người khỏi thất Đạo, cái phương pháp thần diệu ấy là cúng Tứ Thời đó vậy.

Cúng Tứ Thời là để khép mình vào khuôn lễ giáo và thanh tịnh, kèm chế con tâm không cho phóng túng để giữ được

trạng thái hư không mà chẳng sanh vọng niệm. Càng cúng Tứ Thời đạo tâm càng phấn khởi.

Thất Nương một vị Nữ Phật tại Diêu Trì Cung đã dạy : “Lễ bái thường hành tâm đạo khởi” (Thài Hội Yến Diêu Trì Cung). Cũng với ý nghĩa đó mà trong dân gian có câu : “Vô chùa thấy Phật muốn tu”.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Quan Âm Bồ Tát có dạy Quý vị Chức sắc Tiền khai như sau :

“ Các em phải lo cúng kiếng thường:

- Một là lập cho Chơn Thần được gần gũi các Đấng Thiêng Liêng đặng sáng lạn.
- Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh.
- Ba là có tế lễ thì tâm phải cảm, cảm rồi phải ứng, ứng là lẽ tự nhiên.
- Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mãn huệ.” (TNHT.II.193 - in năm 1972).

Trong Bộ Thánh Ngôn Suu Tập của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, có lời dạy của Đức Chí Tôn về việc Cúng Tứ Thời như sau :

“ Trung,

Con biểu Mắt phải chịu khó cúng Tứ Thời và nhìn Thiên Nhân cho thường. Mỗi lần cúng cho được lâu, lâu đặng cảm lòng giáng hỏa thì hết đau mắt.

Luôn dịp, Thầy nói cho các con biết :

Cúng Tứ Thời có ích cho các con lắm, chớ không phải ích

chi cho Thầy. Nếu cúng được thường thì lòng dạ nở nang, tứ chi luân chuyển, có nhiều khi tật bệnh tiêu diệt.

Các con nên biết việc Cúng Tứ Thời nghe.

Thầy ban ơn cho các con.” (Quyển I, bài 61, trang 119)

Câu Nam Mô Phật nhắc chừng chúng ta phải thành kính tưởng niệm đấng toàn giác mà học tập theo trong muôn một.

Câu Nam Mô Pháp gọi cho chúng ta cái tướng niệm tưởng về đạo pháp hằng phải tuân theo để tu cho đúng cách.

Câu Nam Mô Tăng nhắc nhở chúng ta phải trọn lòng thành kính với Hội Tăng Già, tức Hội Thánh, mà những lời chỉ giáo đáng làm khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta noi theo để mỗi ngày tăng cao đạo đức và học vấn của mình.

Bài Khai Kinh nhắc cho chúng ta nhớ hằng ngày cái tôn chỉ cao siêu của Tam giáo “Gốc bởi lòng làm phải làm lành” và câu “sửa lòng trong sạch tụng cầu thánh kinh”, dạy chúng ta trước khi vào châu Đúc Chí Tôn, phải giữ mình hoàn toàn trong sạch, chẳng những trong sạch hoàn toàn về thể xác, lại còn trong sạch về tâm hồn, mà mỗi ngày giữ được bốn phận làm như thế không phải là quý hóa sao ?

Đúc Chí Tôn có dạy :

Phải thường hỏi lấy mình, trước khi đem mình vào lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy xong chưa và lương tâm có điều chi cần rút chằng ? Nếu phận còn nét chưa rồi, lương tâm chưa an tịnh, thì phải biết cải quá, ráng chuộc lấy cái lỗi đã làm, thì các con lo chi chằng bị bực chí Thánh, thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình ấy thì lấy làm may mắn cho đạo, và các con sẽ đặng thông dong mà treo gương cho kẻ khác...

Vậy cúng Tứ Thời cũng là phương pháp kiểm soát việc làm hằng bữa để răn lòng sửa tánh.

Lại mỗi lần cúng Tứ Thời, chúng ta gom tất cả năng lực của đức tin để tưởng Trời, Tưởng Phật tức là dùng tư tưởng mà cảm thông với Trời Phật và tiếp điện lành từ trên ban xuống, cho tâm hồn thắm tươi, trong sạch, nhẹ nhàng mà hiệp ứng với cơ mâu tạo hóa.

Cúng Tứ Thời có ích cho chúng ta sở dĩ là thế.

HT. Nguyễn Trung Đạo biên soạn

Tài liệu:

- 1- Bài giảng của Ngài Bảo Pháp NGUYỄN TRUNG HẬU
- 2- Bài Giảng Giáo Lý 19 Trích từ quyển ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG CỦA SOẠN GIẢ Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu và Bảo Thế Lê Thiện Phước.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Niên

TÒA THÁNH - TÂY NINH

LỜI KÊU GỌI

Xin hãy cùng nhau Cầu Nguyện và Sám Hối

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại &
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Kính gửi:

*- Quý Chức Sắc, Chức Việc phụ trách các Tộc Đạo, Hương Đạo cùng chư Chức Việc nam nữ tại các Cơ sở Đạo tại hải ngoại.

*- Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ Qu. Quản Tộc các Điện Thờ Phật Mẫu ở hải ngoại.

*- Cùng toàn thể chư Huynh Tỷ, Đệ Muội Đồng Đạo tại hải ngoại.

Đồng kính gửi:

*- Quý Chức Sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài) và quý vị Hiền Tài Dự Phong Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Kính thưa Chư Huynh Tỷ, Đệ Muội,

Sau biến cố năm 1975, cũng như các tôn giáo khác, Đạo Cao Đài liên tục gặp phải nhiều Pháp nạn nhưt là từ lúc Bản Ấn Cao Đài năm 1978 và tiếp sau là Đạo Lệnh số 01 năm 1979 ra đời.

Đến nay đã hơn 40 năm trôi qua, Đạo Cao Đài không ngừng bị biến thiên trong vòng xoáy của chủ nghĩa vô thần. Qua

bao nhiêu đổi thay, Chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn khai mở dần bị mai một, cơ chế mới điều hành nền Đạo tại Tòa Thánh hiện nay, tuy mang danh Hội Thánh nhưng không còn đầy đủ quyền năng diu dắt, giáo hóa và độ rỗi như sanh. Trong nước, không ít thảm cảnh đau lòng nhan nhản xảy ra trước mắt như sanh đã làm hoen ố thanh danh của mối Đạo Trời; con cái của Đức Chí Tôn không ngừng bị cuốn hút trong chia rẽ, hiểm khích cả thù hận. . .Đau xót nhất là gần đây, vào ngày 14 tháng 7 năm Ất Mùi (27/8//2015) tượng Đức Hộ Pháp tại Hộ Pháp Đường trong khuôn viên Nội ô Tòa Thánh bị đập phá. Đức Tin Cao Đài đã bị xúc phạm.

Trong hơn 40 năm qua, nhiều Chức sắc, Chức việc và tín đồ Cao Đài chân chính vẫn sắt son kiên định giữ một lòng trung kiên vì Thầy, vì Đạo, đã không bảo vệ trọn vẹn được nền Đạo lúc bị chinh nghiêng. Đó là điều ai ai cũng phải đau lòng và khắc khoải.

Trước những biến cố đau thương nghiệt ngã do cơ Trời, vận Nước, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Hải Ngoại cùng thành tâm kêu gọi các Cơ sở Đạo và đồng Đạo ở hải ngoại:

- Tại các Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu xin đề nghị tổ chức Lễ Tụng Kinh Sám Hối để cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp cùng các Đấng Thiêng Liêng tha thứ tội tình cho chúng ta đã không chu toàn được bổn phận của người tín đồ Cao Đài trong cơn Pháp nạn; đồng thời cũng xin Ông Trên tha thứ tội tình, chuyển hóa phàm tâm và độ trì những kẻ mê lầm sớm trở về con đường thiên lương Đạo đức.

- Trong các Đoàn cúng các kỳ Sóc Vọng và các dịp Đại Lễ

trong năm, cũng như trong các thời cúng tại tư gia, xin mỗi tín đồ Cao Đài hằng tâm cầu nguyện cho Cơ Đạo sớm thoát vòng Pháp nạn; cho nền Đạo hải ngoại được an bình; cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi vòng oan nghiệt trả vay để Dân tộc sớm được sống trong cảnh an bình, ấm no hạnh phúc... Đồng thời cầu nguyện cho thế giới sớm thoát khỏi thảm họa chiến tranh, tai trời ách nước đã và đang gây ra bao cảnh tang thương, khổ đau và bất hạnh cho nhân loại.

Chúng tôi thành tâm Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng bố hóa hồng ân cho tất cả chư Chưc Sắc, Chưc Việc Bàn Trị Sự, chư Huynh Tỷ Ban Quản Tộc ĐTTPM và toàn thể Đồng Đạo được dồi dào sức khỏe, tinh thần mẫn huệ, trí não quang minh để kiên định Đức Tin, chung hiệp giữ vững nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn ban cho toàn cả nhơn loại vào thời Hạ Ngươn Mạt Pháp.

Rất mong được sự chung tâm của toàn thể chư Huynh Tỷ, Đệ Muội.
Xin chân thành đa tạ.

Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 9 năm 2015

TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm
(ấn ký)

Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ

TM. Cơ Quan Đại Diện
Cao Đài Hải Ngoại
Qu. Chủ Trưởng
(ấn ký)

Hiền Tài Phạm Văn Khảm

Tin Việt Nam

Nguồn: Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh

TIN KHẨN

Thứ 5 Tháng 8 - 27, 2015 5:39 pm

V/V côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành tại Hộ Pháp Đường trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh.



Kính đến Quý đồng đạo trong nước và hải ngoại.

Hôm nay ngày 14 – 07 - Ất Mùi (Đl 27 – 08 – 2015), tại Hộ Pháp Đường vào lúc gần 10g sáng, có 2 người đàn ông đi trên một chiếc xe honda đậu trước cửa, họ đến tại tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành, một người xông vào đập bể má

bên trái của Đức Hộ Pháp, một người đứng quay phim, chụp hình. Trong khi đó đồng đạo ở sau hậu điện lo chung bông đề cúng không thấy, nhưng nghe tiếng đập phá nên chạy ra xem thì 2 tên này thoát lên xe chạy mất và bỏ lại một cây mã tấu trước cửa Hộ Pháp Đường.

Hiện nay thợ hồ do HĐCQ điều động đang sửa chữa lại

Đây là lời kể của một vị bảo thủ chơn truyền đã đến tận nơi, xem tận mắt kể lại.

Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi có được đăng lên để quý đồng đạo tường.





Thợ hồ đang xem lại di ảnh của Đức Hộ Pháp để đắp vá lại cho đúng





Thợ hồ đang khấn trang đắp vá lại tượng Đức Hộ Pháp

TIN TỨC VIỆT NAM

**Đàn cúng Rằm Trung Ngươn 14/7 Ất Mùi
(27-8-2015) tại Tòa Thánh Tây Ninh thiếu
vắng “Chức sắc Hiệp Thiên Đài”**

(Cửu Thập Niên)

TOÀ-THÁNH TÂY-NINH

CÁI-TRẠNG HIỆP-THIÊN-ĐÀI.

Kính gửi: Đạo-Huynh Thượng ĐẤU-SU

CHƯƠNG-QUẢN HỘI-THÁNH.

Kính Đạo Huynh,

Bịnh tôi có thể kéo dài, nên tôi xin tạm giao nhiệm-vụ Hộ-Đàn và chính-xác cúng phẩm cho vị Truyền-Trạng NGUYỄN CẨM-LUÂN đến khi sức khoẻ được phục hồi.

Nay kính,

Ngày 09 tháng 7 năm Ất-Mùi.

(đi: 22. 8. 2015)
Phó CQ TT HTĐ Điều Hành Pháp-Luật-Đạo.



Nguyễn Văn...

Luân đẩu
Ho Chi Minh
Đã có lời khuyên của Đ. Lê Đạo

Thầy
Đ. Lê Đạo
Trần Văn Đạo

Thầy
Đ. Lê Đạo

Có khi phải cần làm cái gì cho quý vị
đều phải nghĩ cho kỹ. Sau khi nghĩ rồi phải viết
thứ gì lên đó. Sau đó phải viết một cái khác lên
bên phải của nó. Rồi thì nghĩ lại. Rồi thì viết
điều gì lên đó. Rồi thì nghĩ lại. Rồi thì viết
điều gì lên đó.

Đang làm ở đây -

Đang làm ở đây -
Đang làm ở đây -



Đang làm ở đây -
Đang làm ở đây -
Đang làm ở đây -

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ

(Cửu Thập-Niên)

TOÀ-THÁNH TÂY-NINH

THÔNG - BÁO

Kính gửi,

Chư Chức-Sắc Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng, Phước-Thiện tân cựu.

Chư Chức-Việc cùng quý-vị Đạo-Tâm thân mến, trong cũng như ngoài nước.

Các bạn Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài hiện có mặt trong buổi lễ Trung-Ngươn năm nay 15.7.Ất-Mùi (2015).

Quý Huynh-Tỷ thương kính,

Tôi nhân danh Truyền-Trang Hiệp-Thiên-Đài Nguyễn Cẩm-Luân, là một Chức-Sắc nhỏ nhen bao nhiêu năm gắn bó dưới cửa Hiệp-Thiên.

Hôm nay tôi không thể không nói lên một sự thật vừa xảy ra là sự vắng mặt của tôi trong đêm Đại-Đàn Trung-Ngươn năm nay.

Thưa quý Huynh-Tỷ kính mến,

Nhân ngày mùng 6 tháng 7 Ất-Mùi vừa qua Trưởng Huynh Cải-Trạng Lê Minh-Khuyên là Chức-Sắc cao-cấp nhất của Hiệp-Thiên-Đài hiện nay, đã lâm trọng bệnh và nhập viện tại bệnh-viện Lê-Ngọc-Tùng hồi 15 giờ 30 trong ngày. Đến nay sức khoẻ chưa hoàn-toàn hồi phục. Tuy nhiên, trên giường bệnh người luôn luôn âu-lo cho trách-nhiệm của mình, ngày Rằm Trung-Ngươn cận kề. Thật cảm-động thay, người gắng gượng viết từng chữ một, phân-công cho anh em Hiệp-Thiên-Đài chúng tôi thực hiện các Pháp và Nghi-Thức mà Hiệp-Thiên-Đài vẫn đảm trách từ lâu.

Nên tôi được phân-công của Trưởng Huynh để ngày 09 tháng 7 năm Ất-Mùi (22.8.2015). Với những lời lẽ vô cùng thống-thiết (bệnh tôi có thể kéo dài, nên tôi xin tạm giao nhiệm-vụ Hộ-Đàn và Chính-Sát Cúng-Phẩm cho vị Truyền-Trang Nguyễn Cẩm-Luân đến khi sức khoẻ được phục-hồi) và gửi bản văn này cho Đạo Huynh Thượng Đẩu-Sư Chưởng-Quản Hội-Thánh.

- Vị Truyền-Trang Trần Anh-Dũng thủ phước Thượng-Phẩm.

- Vị Sĩ-Tái Đổ-văn-Minh thủ phươn Thượng-Sanh.

Còn kèm theo những lời khuyên chúng tôi không nên vắng mặt, bỏ phân-sự sẽ đắc tội với thiêng-liêng Đức Hộ-Pháp, Đức Thượng-Phẩm, Đức Thượng-Sanh cùng Chư Vị Thời-Quán, như là Đức Hộ-Pháp. (đây là sự sắp xếp nội-bộ của Hiệp-Thiên-Đài).

Vào sáng ngày 13.7.Ất-Mùi (2015) tôi có mặt tại Hiệp-Thiên-Đài được Hiền-Huynh Truyền-Trạng Trần Anh-Dũng cho hay có quý vị Ngọc Chánh Phối-Sư Ngọc-Thường-Thanh và Phối-Sư Ngọc-Hồng-Thanh đến HTE cho biết việc cúng Đại-Đàn để cho Cửu-Trùng-Đài sắp xếp.

Hết sức ngạc nhiên vì việc của Hiệp-Thiên-Đài mà Cửu-Trùng-Đài sắp xếp !!?

Sáng hôm nay 14 tháng 7 Ất-Mùi, tôi cùng Sĩ-Tái Đổ-văn-Minh đến gặp Phối-Sư Ngọc-Hồng-Thanh, ông cho biết các anh nên gặp ông Ngọc Chánh Phối-Sư để hiểu rõ hơn, do đó chúng tôi liền đến gặp ông Ngọc Chánh Phối-Sư ông cho biết việc này có bàn qua nội bộ, được ông Đầu-Sư cho biết việc ông Cải-Trạng bịnh, phần Hộ-Đàn thì để cho Ban Trật-Tự lo liệu, khỏi phải thay thế làm gì. Vì Hộ-Đàn tương đương với Phẩm Giáo-Sư.

- Còn hành-pháp Chính-Sát Cúng-Phẩm thì sao ?

- Ông cho biết: Việc ấy để cho vị Giáo-Sư Thượng-Chiến-Thanh lên cầu-nguyện từng bửu phẩm xong mang đi luôn, vì ông cho rằng không có người hành-pháp này.

- Tôi (Truyền-Trạng Luân) nói: Việc Hành-Pháp bên Hiệp-Thiên-Đài chúng tôi có được Ngài Bảo-Đạo ban tư liệu và chỉ dẫn từ lâu, nên Trưởng Huynh Cải-Trạng hiểu rõ và phân công việc ấy như hôm nay.

Cuối cùng ông nói : "để chiều nay tôi sẽ trình lên trên và sẽ cho biết sau, ông có xin số điện-thoại và cuộc gặp kết thúc lúc 10 giờ 20.

Vào 15 giờ tôi nhận được cuộc gọi của ông Ngọc CPS mời tôi đến văn-phòng để cho biết kết quả.

Ông cho biết Đạo Huynh Đầu-Sư cho rằng việc phân-công của ông Cải-Trạng là sai :

1. Vì không trình qua ý kiến của Đầu-Sư Chương-Quán Hội-Thánh.

Tôi nói : Sự phân-công của ông Cải-Trạng đã được trình qua Đạo-Huynh Đầu-Sư rồi và xin thưa thật cùng anh, đây là bí-pháp của Hiệp-Thiên-Đài, nếu các anh căn-phân trên phẩm tước thì tôi xin nói thẳng rằng : tôi phải thối bước, tức là xin vắng mặt trong đàn cúng kỳ này. Là người thua cuộc tôi xin nhận mọi hình phạt cùng Đức Chí-Tôn và toàn thể nhơn-sanh. Vì tôi quá nhu-nhược yếu-hèn, không thực hiện được sự uỷ-thác của bề trên giao phó.

Kính thưa quý vị, xin quý vị an lòng, để cho một chức sắc tiểu cấp như tôi gánh hết tội tình trước cơn đại-khảo. Vì nghĩ rằng: Các anh Cửu-Trùng Đài của chúng ta đã quên rồi câu: “Hiệp-Thiên-Đài không nhỏ hơn ai mà cũng chẳng lớn hơn ai” và trong Pháp-Chánh-Truyền có đoạn : “Đạo còn thì Hiệp Thiên-Đài còn, nhơn-loại tuyệt chớ Hiệp-Thiên-Đài không tuyệt”.

Hôm nay sở dĩ phải nói lên lời thông-báo này để chúng ta cùng chung suy gẫm Hiệp-Thiên-Đài đang bị bác bỏ quyền cầm Chơn-Pháp Bí-Truyền thì cơ Đạo của Chí-Tôn sẽ về đâu !!!?

Xin quý vị thành tâm hướng về Chí-Tôn, nguyện-cầu cho cơ Đạo sớm xua tan màn u-tối . /.

Nam Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha Tát.

Nay kính,

Hiệp-Thiên-Đài, ngày 14 tháng 7 năm Ất-Mùi
(27. 8. 2015)

1. Truyền-Trạng Nguyễn-Cầm-Luân

2. Sĩ-Tài Đỗ-văn-Minh

Tìm hiểu về:
“CHÍNH SÁT CÚNG PHẨM”
Trong Đại Đàn ở tại Tòa Thánh Tây Ninh

- Chính: Sửa sang cho ngay ngắn, tốt đẹp.
- Sát: quan sát, xem xét.
- Cúng phẩm: phẩm vật dâng lên cúng.

“Chỉnh sát Cúng phẩm” là xem xét và sắp đặt cho ngay ngắn các phẩm vật dâng cúng.

Đây là câu xướng của vị Chức sắc xướng lễ tại Giảng đài Tòa Thánh trong nghi tiết Đại đàn. Chỉ có Đại đàn ở Tòa Thánh mới xướng câu này, còn nơi các Thánh Thất, Báo Ân Từ và Điện Thờ Phật Mẫu thì không có.

Khi cúng Đại đàn nơi Tòa Thánh, vị Giáo Sư phái Ngọc trên Giảng đài xướng “Chỉnh sát cúng phẩm” thì một vị Chức sắc HTĐ từ dưới đi lên lầu HTĐ, đến xông hương khử trước hai bàn tay và mặt, vừa niệm câu “Vạn trước tiêu tan, sanh khí phục hồi”, rồi mở Tráp Tam bửu ra xem xét đủ Tam bửu (Hoa Quả, Rượu, Trà), lấy từ món xông hương khử trước, nhớ niệm câu “Vạn trước tiêu tan, sanh khí phục hồi”.

Tiếp theo, lễ sĩ đem bó hương 12 cây trao cho, vị Chức sắc HTĐ kiểm lại có đủ 12 cây không, rồi cầm đốt cho cháy đầy đủ, đứng định thần, ngó lên Bửu điện, nhìn ngay Thiên Nhân, tay mặt cầm bó nhang 12 cây đang cháy, mắt vẽ chữ (.) ngay con người Thiên Nhân, ngón cái của chơn trái vẽ dưới gạch chữ (.), chơn trái đứng lên chữ ấy, chơn mặt ký chữ Đinh vào gót chơn trái, gọi là đạp Đinh Giáp.

Tay trái bắt ấn Hộ Pháp để ngay ngực, tay mặt cầm bó nhang, nín thở định thần vẽ chữ (.) trên Tráp Tam bửu, rồi xá và đập nắp Tráp lại, trở xuống từng dưới, đứng tại vị trí cũ.

Khi thấy Nhạc Sư đứng trên Giảng đài bên Nữ phái đưa bông sen lên làm hiệu, vị Chức sắc HTĐ ấy lên Cung Đạo, xá Đức Chí Tôn, thỉnh Năm cây nhang, đi trở xuống, đứng ngang vị Chức sắc quì Ngoại nghi, chờ.

Khi Chức sắc đứng ở Giảng đài xướng “Quì” thì cùng quì xuống với 4 Lễ sĩ, trao bó hương cho vị Chức sắc quì Ngoại

nghi, xong thì đứng dậy bày ban. Khi Lễ sĩ khởi điện hương thì vị Chức sắc HTĐ đi trở xuống, đứng tại vị trí cũ.

**- Ghi chú: Theo bài viết của tác giả Thanh Hoàng ngày 17-7-Át Mùi 2015 (được post lên TIN ĐẶC BIỆT - RẪM TRUNG NGUON /2015 Web: hoithanhphucquyen) thì “Chỉnh sát Cúng phẩm” là một Bí Pháp của nền Tân Pháp Cao Đài, (Trần Thần Tam Bửu) thuộc phận sự của Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Cơ siêu phàm nhập Thánh cũng từ đây.*

“Hộ Đoàn Pháp Quân - Tả Hữu Phan Quân”

* Hộ Đoàn Pháp Quân.

Hộ: Che chở, bảo vệ, giúp đỡ.

Đàn: đàn cúng Đức Chí Tôn hay Đức Phật Mẫu.

Pháp: luật pháp.

Quân: người, với ý tôn xưng.

Hộ Đoàn Pháp Quân là một phẩm Chức sắc đặc biệt trực thuộc Chi Pháp HTĐ, có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ đàn cúng cho được trật tự, trang nghiêm, tinh khiết.

Hộ Đoàn Pháp Quân đối phẩm với Giáo Sư của CTĐ.

Phẩm vị Hộ Đoàn Pháp Quân không có thăng phẩm, người được phong vào phẩm vị này thì giữ phẩm vị ấy suốt đời.

Vị Hộ Đoàn Pháp Quân đầu tiên do Đức Chí Tôn phong thưởng là ông Trần Văn Tạ.

Đàn cơ tại Cung Đạo Tòa Thánh đêm 15-10-Át Ty (dl 7-11-1965), Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ phong: Giáo Hữu Thượng Khanh Thanh (Đỗ Công Khanh) Thánh Vệ Trưởng vào chức Hộ Đoàn Pháp Quân.

Đàn cơ tại Giáo Tông Đường, ngày 12-11-Át Ty (dl 4-12-1965)

- HỘ PHÁP

«Thượng Sanh hỏi chi?

- Đức Thượng Sanh bạch:

Vị Tân Hộ Đàn Pháp Quân là Thượng Khanh Thanh sẽ mặc Đạo phục thế nào? Đương sự phải kiêm luôn nhiệm vụ Thánh Vệ Trưởng theo lời Đức Ngài dạy, vậy đương sự sẽ đặt dưới quyền trực thuộc của cơ quan nào?

- Hộ Đàn chịu dưới quyền trực thuộc HTĐ Chi Pháp.

Đại phục: Áo tràng rộng như Thời Quân, đội Nhựt Nguyệt Mạo, lưng thắt Dây Sắc lệnh bỏ mỗi ngày giữa.

Hộ Đàn có Tiểu phục như Thời Quân, nhưng không Dây Sắc Lệnh, đội Mão Tam Quang không có thêu, nhưng có Thiên nhãn ngay giữa, đạo phục màu trắng.

Hộ Đàn kiêm luôn Cơ Thánh Vệ và Bảo Thế, vì hai cơ quan này chịu dưới quyền thống quản của Hộ Đàn. Từ đây, quyền của Hộ Đàn được nói rộng thêm để có đủ thẩm quyền tổ chức các cơ cấu giữ gìn an ninh, trật tự trong Nội Ô Thánh Địa.

Hộ Đàn còn có bốn phận trông nom các Phận Đạo, giúp sức cho Khâm Thành, nhứt là phải tái lập Thập nhị gia Liên bảo để tiện việc kiểm tra Đạo hữu.»

Vậy, theo lời dạy của Đức Phạm Hộ Pháp thì:

1. Đạo phục: Hộ Đàn PQ có 2 bộ Đại và Tiểu phục:

Đại phục: Áo tràng trắng, rộng như của Thời Quân, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo, lưng thắt Dây Sắc Lệnh, bỏ mỗi ngày giữa bụng (trực thuộc chi Pháp)

Tiểu phục: Áo tràng trắng như của Thời Quân, không mang Dây Sắc Lệnh, đầu đội Mão Tam Quang không có thêu, ngay

phía trước có Thiên Nhân.

2. Quyền hành và Nhiệm vụ:

Hộ Đoàn Pháp Quân làm Thống quản Cơ Thánh Vệ và Cơ Bảo Thể, giữ gìn an ninh và trật tự trong vùng Châu Thành Thánh Địa gồm Nội Ô và các Phận Đạo, tổ chức Thập nhị gia Liên bảo để bảo vệ Đạo hữu.

Khi Đức Lý Giáo Tông phong cho Cựu Trung Tướng Nguyễn Văn Thành làm Tổng Thanh Tra Chánh Trị Đạo kiêm Thống Quản Thánh Vệ và Bảo Thể thì quyền hành và nhiệm vụ của Hộ Đoàn Pháp Quân chỉ còn thu gọn trong việc gìn giữ trật tự và trang nghiêm trong các đàn cúng nơi Tòa Thánh mà thôi.

*** Hữu Phan Quân - Tả Phan Quân**

Hữu: Phía mặt, trái với Tả là phía trái.

Phan: cây phướn, lá phướn.

Quân: người, với ý tôn trọng.

Tả: phía trái.

Hữu Phan Quân là vị Chức sắc đứng bên tay mặt của Đức Thượng Phẩm, cầm phướn Thượng Phẩm để dẫn đường.

Tả Phan Quân là vị Chức sắc đứng bên tay trái của Đức Thượng Sanh, cầm phướn Thượng Sanh để dẫn đường.

Hữu Phan Quân và Tả Phan Quân đối phẩm Giáo Sư Cửu Trùng Đài.

Hiện nay, Hữu Phan Quân là ông Lê Văn Thoại, Tả Phan Quân là ông Trang Văn Giáo.

Ông Lê Văn Thoại được Đức Lý Giáo Tông giáng cơ phong chức Hữu Phan Quân trong đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh vào đêm 15-10-Ất Tỵ (dl 7-11-1965).

Ông Tả Phan Quân Trang Văn Giáo đã qui vị ngày 2-5-Bính Thìn (dl 30-5-1976).

Khi cúng Đại Đàn tại Tòa Thánh, Tả Phan Quân cầm phước Thượng Sanh hướng dẫn các Lễ Sanh và Giáo Thiện đi vào Tòa Thánh, rồi đi lên lầu HTĐ, đứng dài theo bao lơn Thanh Đẳng cặp vách hông Cửa Trùng Đài. Nam phái đứng bên bao lơn Nam phái và Nữ phái đứng bên bao lơn Nữ phái.

Kế đó, sau khi dứt 4 câu kệ Bạch Ngọc Chung thì vị Hộ Đàn Pháp Quân và vị Hữu Phan Quân vào Tòa Thánh, đến đứng trước ngai Đức Hộ Pháp và Thượng Phẩm, hướng vào Bửu điện xá 3 xá, rồi quay lại xá chữ Khí 1 xá, xong Hộ Đàn Pháp Quân lấy cây cờ lệnh cầm tay, Hữu Phan Quân lấy cây phước Thượng Phẩm cầm tay, hai vị đi trở ra, Hộ Đàn đi trước, Hữu Phan Quân đi nối theo, ra rước các Chức sắc HTĐ và CTĐ vào Tòa Thánh đi hoán đàn.

Sau khi hoán đàn xong, Hữu Phan Quân trở lại đứng phía tay mặt của Đức Thượng Phẩm, và Tả Phan Quân đứng phía tay trái của Đức Thượng Sanh.

Đạo phục của Hữu Phan Quân và Tả Phan Quân giống hệt Đạo phục của Hộ Đàn Pháp Quân, nhưng không có buộc dây Sắc Lịnh ở lưng.

Đàn cơ tại Giáo Tông Đường đêm 19-6-Bính Ngọ (dl 5-8-1966), Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo, Đức Phạm Hộ Pháp giảng cơ nói về ba vị: Hộ Đàn Pháp Quân, Hữu Phan Quân và Tả Phan Quân:

«Đức Thượng Sanh bạch:

- Hội Thánh HTĐ còn thắc mắc về trường hợp của ba vị: Hộ Đàn Pháp Quân, Hữu Phan Quân và Tả Phan Quân việc

như sau đây, cầu xin Đức Ngài chỉ giáo.

1. Bạch: Trong các phiên nhóm của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để giải quyết về Chánh Trị Đạo, ba vị trên đây có được mời dự nhóm và bàn cãi hay không?

- Máy vị đó không phải Chức sắc Hiệp Thiên Đài nên miễn mời hội.

2. Bạch: Khi sắp hàng vào nội nghi đánh lễ Đức Chí Tôn, ba vị này phải giữ trật tự đi như thế nào? Hiện giờ chỉ có từ phẩm Cải Trạng trở xuống Luật Sự, sau này có phẩm Chương Ấn và Tiếp Dẫn Đạo Nhơn thì thứ tự như thế nào?

- Dầu có hai phẩm ấy hay không, Hộ Đoàn Pháp Quân và Tả Hữu Phan Quân cũng cứ ngoài vòng Chức sắc HTĐ, nên khi đánh lễ, xướng: Chức sắc HTĐ nhập nội nghi, lễ bái rồi phải xướng một lần nữa: Hộ Đoàn Pháp Quân, Tả Hữu Phan Quân nhập nội nghi. Như vậy mới đúng trật tự.

3. Bạch: Khi thiết lễ bồi yến Hội Yến Diêu Trì Cung, ba vị này có dự hay không?

- Tất cả bốn đạo đều nhớ Bản đạo không bao giờ cho việc ấy.

* * *

***Ghi chú:** Theo tài liệu trên thì Hộ Đoàn Pháp Quân, Tả, Hữu Phan Quân là “Chức sắc đặc biệt thuộc Hiệp Thiên Đài Chi PHÁP”, nằm ngoài hệ thống Chức sắc Hiệp Thiên Đài (gồm từ Sĩ Tài đến Tiếp dẫn Đạo Nhơn), đối phẩm với Giáo Sư Cửu Trùng Đài./.

(Nguồn: Tự Điển Cao Đài : Đức Nguyên)

HẾT



Liên Lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại

I- Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Địa chỉ : 3076 Oakbridge Dr.,
San Jose , CA 95121-1716.

1- HT. Nguyễn Ngọc Dũ, ĐT: (408) 238-6547

Email: dutani@comcast.net

2- HTDP. Trịnh Ngọc Túy, ĐT: (281) 489-2945.

Email: tuy_nguyen66@yahoo.com

3- HTDP. Ngô Thiên Đức, ĐT: (714) 636-3582.

Email: thienduc00@yahoo.com

II- Ban Thế Đạo Bắc California:

HT. Nguyễn Đăng Khích, ĐT: (408) 926-9186.

Email: tnndk4@gmail.com

III- Ban Thế Đạo Nam California:

HT. Bùi Văn Nho, ĐT: (951) 710-7766.

Email: caoninh12@yahoo.com

IV- Ban Thế Đạo Texas:

HT. Trịnh Quốc Thế, ĐT: (281) 489-1770.

Email: theqtrinh@yahoo.com

V- Ban Thế Đạo Úc Châu:

HTDP Lý Phước Hùng, ĐT: 61-3-9467-5361.

Email: batdaustralia@gmail.com

VI-Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại @ bang WA & bang OR:

HTDP. Trần Trung Dung, ĐT: (253) 709-6427
Email: tranyoung7@yahoo.com

VII-Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại @LA

HT. Trần Huyền Quang, ĐT: (504) 347-9326

VIII- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại @ VA

HT. Phan Văn Ba, ĐT: (703) 378-2041

IX- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại @ Pháp:

HTDP. Nguyễn Chí Hiền, ĐT: 33-1- 4852-6017.

X- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại @Đức

HTDP Đào Duy Linh, ĐT: 49-30-6646-0390
Email: duy-linh.dao@gmx.net

XI- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại @ Canada.

HT. Nguyễn Tấn Phát, ĐT: (519) 743-8996.
Email: tphatnguyen@rogers.com

Liên Lạc Tập San Thế Đạo

*- **Yểm Trợ:** Bài vở gửi đăng & Tài chánh yểm trợ
xin vui lòng liên lạc:

*- **Ban Thế Đạo Hải Ngoại**

3076 Oakbridge Dr, San Jose, CA 95121-1716
Phone: 408-238-6547. Email: dutani@comcast.net

*- **Nhận Kinh Sách:** Xin vui lòng liên lạc:

HT. Nguyễn Đăng Khích
Phone: 408-926-9186, Email: tnndk4@gmail.com

TIN HOUSTON - HOA KỲ

Tường Thuật Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas Thứ Bảy Ngày 5 và Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015.

(Ngọc Túy Tường Thuật, Hình Ảnh do Thân Hữu Group Circle of Friends for Art (COFFA) và Anh Cao Trí

Tín đồ Cao Đài Houston Texas sau bao tháng ngày cực khổ ướm đầm mồ hôi, nước mắt lưng tròng, đêm nằm thao thức, làm việc suốt đêm, cuối cùng với sự trợ giúp thiêng liêng và đồng đạo khắp nơi, đã vượt qua không biết bao nhiêu chướng ngại xây dựng thành công Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Đại Lễ Thượng Phước và Đại Lễ Khánh Thành được long trọng tổ chức vào Ngày Thứ Bảy Ngày 5 và Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 9.





Đón chào Lá Phướn là đoàn lân hướng dẫn 10 em thiếu nữ trong chiếc áo dài trắng tay nâng Lá Phướn chuẩn bị Thượng Kỳ. Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, Chánh Tri Sự Phạm Văn Soi, và Chánh Tri Sự Lê Vui thấp nhang cầu nguyện trước chánh điện. Trước đó vài giờ bầu trời Houston tối sầm với cơn mưa lũ mãnh liệt, rồi sau cơn mưa bầu trời thật trong sáng như ánh thiên quang ban hồng ân cho người thượng Đại Kỳ của Đấng Chí Tôn, một Đại Kỳ tiêu biểu cho khả năng vận chuyển càn khôn vũ trụ của Đức Ngài, có khả năng chuyển hóa nhân loại, và có uy lực lãnh đạo vạn vật muôn loài trong vũ trụ. Tín đồ Cao Đài từ các thành phố Hoa Kỳ và Canada, cùng với tín đồ Cao Đài Houston và quý thân hữu, khoảng 350 người, cùng dự Lễ Thượng Phướn Đại Kỳ tung bay trên bầu trời thành phố Houston Texas United States of America. HT Trịnh Quốc Thế phát biểu ý nghĩa Cờ Phướn cùng với

bài thơ khai cờ do HT Nguyễn Ngọc Nương sáng tác:

Đại Kỳ Chí Tôn rờ ràng bay
Đại Đạo hồng khai Hải Ngoại này
Luật pháp Thương Yêu quyền Chánh Trực
Chơn truyền hòa một chẳng phân hai
Tạo đời Thánh Đức Tàn Dân Chủ
Chuyển thế Qui Tâm sáng Đạo Thầy
Nhân loại Đại Đồng toàn thế giới
Hòa bình hạnh phúc rạng tương lai

Sau Lễ Thượng Phước là đàn cúng với đầy đủ nghi lễ với tiếng đàn, tiếng trống, cùng tiếng kinh làm cho rất nhiều tín đồ Cao Đài rơi nước mắt xúc động vì vui mừng. Các Lễ Sĩ trong chiếc áo Lễ màu xanh đứng hầu đàn tạo nên một không khí trang nghiêm và sùng kính. Anh Xuân đến từ thành phố Salt Lake Utah chia sẻ sự xúc động của anh... anh vui mừng đến nỗi suốt đêm đó không ngủ được, tâm hồn băng khuâng dào dạt tràn đầy đức tin và hy vọng trong tương lai.







Sáng Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 tín đồ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas cùng toàn thể tín đồ Cao Đài đến từ khắp nơi tung bừng tổ chức Đại Lễ Khánh Thành. Quý khách khi bước vào cổng tam quan được sự đón tiếp nồng hậu và hoan nghênh nhiệt liệt của Ban Tổ Chức từ mọi lứa tuổi...các em thanh thiếu niên và thiếu nhi, các Cô Chú Bác mặc áo dài trắng không ngại trời nắng cùng nhau đón chào quan khách lần lượt đến dự Đại Lễ Khánh Thành.



Rất nhiều viên chức nghị viên thành phố Houston, dân biểu Texas Hubert Vo, Vice Mayor Ed Gonzalez, Candidate Mayor Adrian Garci, phái đoàn 5 người đại diện Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ Houston Chapter trong đó có ông President Robert Moll và Bà Teta Banks đại diện Liên Hiệp Quốc Liên Bang Hoa Kỳ Headquarter New York. Đại diện HWPL và IWPG, ông Ted Hee Dong Moon, cùng với các chính khách danh

dư khác, tất cả đều bày tỏ sự hân hoan và cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Cao Đài.

Các Chức Sắc, Chức Việc tín đồ Cao Đài, và tất cả quan khách cũng được sự tiếp đến từ đón chào theo phong cách thượng khách ngay tại cổng tam quan. Người người hớn hở vui cười ngay phút đầu tiên đặt chân vào Thánh Thất. Đoàn lân hân hoan múa chào... Đoàn ca nhạc văn nghệ truyền thống xếp dàn tại bờ hồ sen phục vụ. MC Lưu Quý Tùng, MC Alex Dũng Hoàng, MC HT Nguyễn Thừa Long cùng HTDP Ngọc Túy trong ban tổ chức hân hoan nồng nhiệt đón tiếp khách tại cổng.

Các nhà báo Houston Chronicle, đài truyền hình Van-TV, Vietface, VietTV, BYN, đặc biệt là phóng viên Võ Thành Nhân Đài SBTN làm việc không ngừng phỏng vấn rất nhiều Hiền Tài và Chức Sắc Cao Đài. Ngoài ra còn có sự có mặt của phóng viên và nhiếp ảnh Báo Houston Chronicle, Mike Tolson and Jon Shapley.

Các phái đoàn Thánh Thất Cao Đài khắp nơi đến tham dự, Ban Thế Đạo Hải Ngoại có TQN Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh có Hiền Tài Phạm Văn Khảm, đặc biệt là Thánh Thất Wichita có khoảng 45 người, và phái đoàn New Orleans 32 người đến từ Ngày Thứ Năm, tận tụy phục vụ đãi khách các món ăn chay tuyệt vời cho Ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy. Ngoài ra còn có phái đoàn San Diego 16 người, phái đoàn Canada Kitchener 6 người, và còn rất nhiều phái đoàn khác như là Portland OR, Mountain View Dallas, Fort worth Dallas, Austin, San Antonio, North Houston, Synott Houston TX, Salt Lake UT, Tennessee, Alabama, San Jose CA, Orange Wood CA, Florida, Montreal Canada, Boston MA, Kentucky, và đặc biệt là có 5 cô tín đồ Cao Đài bay từ Việt Nam qua dự lễ khánh thành.

Ngoài ra còn có đại diện của các Tôn Giáo khác như là Reverends Butch and Nell Green Nhà Thờ Baptist Church, đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Đặc biệt hơn nữa là có sự có mặt của các Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam. Các khách danh dự như Ông Bà Bác Sĩ Vũ Ban, Ông Bà Tiến Sĩ Mai Thanh Tuyết, Kiến Trúc Sư (Architect) Nguyễn Thu Tiên, phóng viên truyền hình Vietface, Ông Nam Sơn và phóng viên đài BYN Ông Quốc Bình, Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam, Anh Quốc Anh, và còn rất nhiều chính khách khác mà không thể kể hết được.

Một điều đặc biệt không thể không nhắc đến đó là President LHQ Liên Bang Hoa Kỳ Houston Chapter, Ông Robert Moll cầm lá cờ LHQ với sự hân hoan chào đón nồng nhiệt của đồng đạo. Lá cờ LHQ được đón tiếp và cùng đứng chung với cờ vàng xanh đỏ của Tam Kỳ Phổ Độ.









Không khí như một ngày hội của Người Việt. Các em trong chiếc áo dài trắng, rất tự hào mình là người Việt Nam, rất tự hào mình là người Cao Đài, rất tự hào mình là chủ nhà đón khách từ khắp nơi tới. Các cô chú bác mặc áo dài trắng không ngại mệt nhọc, không ngại trời nóng, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười trên môi, đôi mắt sáng ngời..cùng đứng chung với các em làm chủ nhà đón khách.... và mỗi một người khách đến dự lễ đều là mỗi một khách quý của Cao Đài và được chào đón theo phong cách thượng khách.



Tại bàn tiếp tân, khách được hướng dẫn ký tên vào bức hình kỷ niệm Ngày Đại Lễ. Bức hình có chiều cao 4ft, chiều dài 6ft chứa đầy hơn 800 chữ ký.







Đúng chính xác 10h, buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, hơn 40 vị VIPs được đưa vào hàng danh dự cắt băng khánh thành... HT Nguyễn Ngọc Dũ và HT Nguyễn Thừa Long vì lo phụ BTC điều hành bên trong mà quên đi nhiệm vụ làm

VIP của mình...! Các em 4 tuổi trở lên...cùng với các thanh thiếu niên...cùng với 24 thiếu nữ trong ban tiếp tân và đồng đạo hơn 100 người cùng lên bục thềm trước chánh điện hành lễ chào cờ. Khoảng 600 - 700 đồng đạo và khách đứng chung quanh nghiêm chỉnh rước cờ. Với sự điều khiển khéo léo của MCs, và sự sắp xếp nhịp nhàng của ban tổ chức, tất cả mọi người bước vào vị trí của mình trong tư thế trang nghiêm. Không gian gần như lắng đọng để chừa không gian và thời gian cho tiếng hát quốc ca, với nhiều tà áo dài trắng choàng kín những trái tim tâm hồn tràn đầy niềm tin và sự hãnh diện, hãnh diện mình là con rồng cháu tiên, hãnh diện mình là người Việt Nam, hãnh diện mình là những đứa con

của Đấng Cha Trời trong chiếc nôl của Cao Đài, hãnh diện mình là một người có được một sự may mắn... đó là sự cảm nhận được là toàn thể nhân loại có cùng một Đấng Cha Trời... toàn thể nhân loại cùng một gốc..các tôn giáo trên thế giới đều xuất phát từ một nguồn.





Sau đó là lúc cắt băng khánh thành, thật là vui, thật là sôi nổi, và vinh dự cho khách lần chủ nhà, toàn thể tín đồ Cao Đài có mặt ngày hôm đó đều là chủ nhà của Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.



Sau buổi cắt băng khánh thành là 5 phút tham quan trong Chánh Điện. Hơn 40 vị VIPs được đưa vào Chánh Điện để tham quan và xá Thầy.



Và sau đó, MC Lương Quý Tùng và MC Dũng Hoàng sử dụng song ngữ Anh-Việt, mời tất cả khách vào lễ để làm lễ khai mạc.

Hiền Tài Trịnh Quốc Thế khai mạc buổi lễ qua đoạn trích diễn văn “Thật là một niềm vinh hạnh vô bờ bến, một sự kiện ngàn năm một thuở đối với chúng tôi được đón tiếp những thiên sứ phụng sự tha nhân như quý liệt vị đến tham dự Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas hôm nay. Xin quý vị hãy lắng lòng thanh tịnh, thật thanh tịnh để đón nhận nguồn ân điển thiêng liêng của Đấng Cha Trời đang ban rưới hồng ân cho toàn thể chúng ta được mạnh khỏe, hạnh phúc, vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thoát trong suốt buổi lễ. Đại diện toàn thể Đồng Đạo Thánh Thất xin thân kính chào mừng quý liệt vị...:”



HT. Trịnh Quốc Thế

Ông giải thích rằng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là Đạo Cao Đài, được Đấng Chí Tôn, qua huyền diệu Cơ Bút sáng lập vào năm 1926 tại Tỉnh Tây Ninh miền Nam Việt Nam. Cơ Bút là phương tiện thông công giữa TRỜI và NGƯỜI trong buổi sơ khai lập nên Đại Đạo. Qua Cơ Bút, Đấng Chí Tôn đã chọn truyền về hệ thống tổ chức, ban hành Luật Lệ, Kinh Sách... dẫn dắt con người hiểu được sự

tương thông gắn bó giữa cõi Thiêng Liêng và Trần Thế...”

Ông nói thêm “Tôn chỉ và mục đích của Đạo Cao Đài là Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhất, Vạn Giáo Nhất Lý, đưa con người về căn nhà chung, con NGƯỜI là MỘT, CHÚNG SANH là MỘT, TRỜI NGƯỜI là MỘT, THẾ GIỚI là MỘT. Tất cả các Giáo Pháp đều qui hiệp về cội nguồn Thượng Đế mà biểu tượng là THIÊN NHÃN, là THẦN LƯƠNG TÂM. Điều đặc biệt là tất cả các giáo pháp vừa trình bày được cụ thể hóa trong các tầng kiến trúc Tòa Thánh Tây Ninh, một lối kiến trúc mà kiến trúc sư là Đấng vô hình, được tiết lộ là hình ảnh của Bạch Ngọc Kinh giáng thế, dựa vào đó hành giả có thể hiểu được giáo lý căn bản, tức nền VĂN HÓA THIÊN THƯỢNG giáng ban cho THIÊN HẠ...”

Qua biển cố 30/04/1975, trên bước đường lưu lạc xứ người, ngoài việc nhớ nhà nhớ nước, lòng luôn ghi khắc hình ảnh một Tòa Thánh Tây Ninh uy nghi tráng lệ, một Nội Ô Thánh Địa linh thiêng và một sứ mạng Hoàng Khai Đại Đạo, Phổ Độ Chúng Sanh. Với tâm tình này, sau khi ổn định được đời sống, đồng đạo cư ngụ tại Thành phố Houston quyết tâm đoàn kết, hy sinh, chịu gian khổ xây dựng một Thánh Thất theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh với sự tích cực hỗ trợ của toàn Đạo Hải Ngoại và quý Đồng Hương ân nhân cùng với sự hoan nghênh của chánh quyền Thành Phố Houston qua bằng Tuyên Ngôn CAO ĐÀI DAY, một chứng tích lịch sử ĐẠO ĐỜI TƯỞNG ĐẮC, một PHÁP NHÂN dành trọn quyền cho Đạo Cao Đài tự do hành Đạo!

Nhân Đại Lễ Khánh Thành hôm nay, chúng tôi xin long trọng tuyên bố kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên ngày CAO ĐÀI DAY và chân thành cảm tạ Bà Thị Trưởng Annise D. Parker, quý vị Nghị Viên Thành Phố và quý ân nhân người bản xứ đã tận tình yểm trợ.

Chúng tôi tin rằng Thánh Thất được tạo dựng nơi đây không những là nơi thờ phượng khang trang Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng mà còn là một công trình văn hóa Đại Đồng lấy Bác Ái Công Bình làm chủ đạo, không phân biệt màu da sắc tộc, tôn giáo, đạo đời, kết hợp hài hòa các nền văn hóa Đông Tây, Kim Cổ, phù hợp với thời kỳ toàn cầu hóa, thời kỳ Đại Ân Xá của Chí Tôn. Đây là nền Văn Hóa Thiên Thượng ban cho chúng ta NGUỒN SỐNG MỚI, KỶ NGUYÊN MỚI sẽ rực sáng trong bầu trời đầy sao đẹp, lấp lánh như vui cười đón nhận chúng ta, nhất là con cháu chúng ta mai sau...”

Ông nói về mối liên hệ sâu sắc giữa Thiên Thượng và Thiên Hạ mà ông đã trải nghiệm được trong khi xây dựng Thánh

Thất này. “Đây là sự huyền diệu đặc biệt mà chúng tôi cảm nhận, một minh chứng về sự phối hiệp năng lực giữa Trời và Người nhất là khi chúng ta có tấm lòng vì THẦY vì ĐẠO dẫn thân phụng sự, nhất định chúng ta sẽ được nguồn năng lực vô cùng của Thượng Đế hỗ trợ đặc biệt, dù phải trải qua bao nhiêu thử thách để trui rèn... Chúng ta phải mạnh dạn “xé rào” đi tới, nhất định sẽ thành công. Đây là bài học thiết thực chúng tôi nhận được “từ không mà có” xác minh lời dạy của Đức Chí Tôn:” Một khối Thánh Tâm tạo nên hình”.

Nói cách khác, sức mạnh nội tâm có tương quan mật thiết đến đời sống cả về tinh thần lẫn vật chất của con người! Thật sự trong sức mạnh đó có sự phối hiệp năng lực hay ánh sáng nội tâm của con người (Tiểu Linh Quang) với Thượng Đế (Đại Linh Quang). Từ đó chúng tôi hy vọng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas sẽ làm tròn sứ mạng “HOẢNG KHAI ĐẠI ĐẠO, PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH” trên con đường tiến hóa, góp sức với các Tôn Giáo bạn đưa nhân loại đến một thế giới văn minh toàn diện về cả hai mặt tâm linh và nhân sinh theo như Tôn Chỉ Mục Đích Thượng Đế đề ra trong lần mở Đạo kỳ ba”

Bài diễn văn của ông được Ngọc Túy phỏng dịch và edited bởi anh Khôi Nguyễn và Dũng Hoàng như sau. Quotes:

“It is my great honor and privilege to welcome you this unique historic event; the inauguration ceremony of the First Caodai Temple in Houston, TX. Your presence today will add a beautiful page to the book of Caodai history. I pray for your beautiful mind and your loving heart. In this special moment, let your soul smiles through your heart, let your heart smiles through your eyes, and let that radiant light of your eyes transfers into others. Together, we can compose ONE light for Peace and Harmony.

CAODAIISM, a religion that was created by God through spiritual communication with prophets in the early 20th century, a religion that teaches us to think beyond ONE religion; a religion that explains the origin of God in a universal way, the concept of oneness in all living beings. The concept that we are all connected with ONE CREATOR...you and God are ONE...The Original Holy See Caodai Temple in Tay Ninh Vietnam is architected by God, housing thousands of iconic spiritual symbols that signify and reveal the Science of Truth as seen from different religious belief systems from cultures and perspectives from around the world.

In 1975, after the fall of Saigon, thousands of Vietnamese people, including Caodai followers, escaped political turmoil and religious persecution. After years of overcoming endless challenges of life in the United States, we have now successfully built the very 1st Caodai Temple in Houston, Texas, which is a 3rd version of the original Holy See Caodai Temple in Tay Ninh Vietnam, contributing to the diverse culture of this great city. In 2013, the honorable Mayor An-nise D. Parker added one of the most beautiful pages of Caodai History, she proclaimed that September 1st, 2013 as The Caodai Day. This weekend's festivity is also a celebration of the 2nd anniversary of the Caodai Day. I am profoundly grateful to the Mayor and members of the city council.

We believe that The Caodai Temple is not only a place to worship God, but also TO SERVE as a spiritual TEACHING CENTER, PROMOTING and REVEALING the practice of Love and Justice, the Law of Balance, the wisdom of democracy, the bridge between World Religions from The Far East to The Far West, a visible connection between God and humanity, a massive interconnected structure between all living things to God...working to the goal

of reaching global Peace and Harmony.

Today, I take this opportunity to share with you my feelings. I feel the uplifting experience of the connection between us and the spiritual world. I believe that there is always collaboration between the spiritual world and the physical world and this collaboration can achieve remarkable things from the nothingness. I feel that we have the blessings from God that help us go through tremendous challenges and incredible obstacles, to give us the courage to be the pioneers in religious endeavors. When your inner strength collaborates with God, collaborate with the center of energy of physical and spiritual world, great things happen. I believe the future collaboration of all religions and humanity can achieve an ethereal Peace and Harmony in the Third Amnesty Era.

To us, this is a moment of truth, a moment of love and happiness, a moment of appreciation that will last several lifetimes, a sincere and profound “thank you” for all your efforts to make this happen. I honorably declare the opening of the inaugural ceremony.”

Sau diễn văn khai mạc là bảng báo cáo của HTDP Trịnh Quốc Tuấn và cũng là Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội Houston TX về tiến trình 3 năm xây dựng Thánh Thất Cao Đài. Đồng thời Anh cũng cho biết là Thánh Thất còn nợ nhà băng \$770,000. Anh nói rằng TTCD xây dựng được từ con số không mà làm nên là nhờ sự đóng góp của của các tín đồ trung kiên tại Houston và đồng đạo cùng quý ân nhân khắp nơi. Anh tha thiết kêu gọi mọi người hãy tiếp tục đóng góp giúp TT Houston trả hết nợ còn lại.



Tiếp đến là giây phút cầu nguyện bằng song ngữ. HTDP Ngọc Túy mời tất cả quan khách cùng đứng lên cầu nguyện. Xin được trích đoạn lời cầu nguyện:

“NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Hãy cùng nhau cầu nguyện cho những anh hùng của nhân loại, những anh hùng đã giúp cho thế hệ của Thế Kỷ 21, là thế hệ tân tiến nhất trong lịch sử loài người. Hãy cầu nguyện những anh hùng đã đấu tranh mãnh liệt cho công lý và tự do.

We are praying for the people who made 21st century the greatest time in human history and for our heroes who created beautiful history of fighting for freedom and justice.

Hãy cùng nhau cầu nguyện cho Đất Nước Hoa Kỳ, Đất Nước mà chúng ta đang chọn là quê hương Đất Mẹ thứ hai, đã và đang tiếp tục dẫn đầu thế giới, sẽ tiếp tục đưa thế giới lên tầm mức cao hơn về Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Nhân

Quyền, và Hòa Bình.

We are praying for our greatest country, the United States of America, our adopted country, continue to be the leader of the world, continue to bring the world to higher standards of democracy, humanity, peace, freedom, and justice.

Hãy cùng nhau cầu nguyện cho nhân loại được hưởng hồng ân của Đấng Cha Trời có đủ trí tuệ, khả năng, và năng lực để phục vụ xã hội, con người, gia đình và chính bản thân mình càng ngày càng thăng tiến.

We are praying for all, will get full BLESS from GOD with the knowledge, the capacity, and the energy to serve humanity including yourself, your family, and the global community to be better every day.

Hãy cùng nhau cầu nguyện cho tất cả những người có mặt ngày hôm nay, mỗi người sẽ mang theo niềm cảm xúc sâu sắc nhất, mạnh mẽ nhất, và cao cả nhất của chính bản thân mình; mỗi người sẽ cảm thấy được sự hòa bình và hạnh phúc mà chính mình xứng đáng được hưởng và hãy tặng chính mình một nụ cười thật tươi, thật đẹp và thật chân tình.

We are praying for each person attending this event today, each will bring home the strongest feeling about yourself, the sentiment of how great you are as a human being, the love and happiness that you deserve, and a beautiful smile in a mirror.”

Tiếp sau đó là phần phát biểu của hơn 20 chính khách trong đó đặc biệt là có đại diện của Liên Hiệp Quốc Liên Bang Hoa Kỳ- Houston Chapter President Robert Moll và Bà Teta Bank đại diện của Liên Hiệp Quốc Liên Bang Hoa Kỳ Headquarter New York, và bà cũng là General Council of

Liberia Ambassador, chúc mừng sự thành công của Thánh Thất Cao Đài và bày tỏ lòng ngưỡng mộ thần phục tinh thần hy sinh và phụng sự của tín đồ Cao Đài. Điều đặc biệt và nổi bật ngày hôm đó là ông Robert Moll đến rất sớm...sớm hơn rất nhiều chủ nhà...và ông đem lá cờ Liên Hiệp Quốc đến cùng đứng chung với cờ Đạo Cao Đài.





HTDP Ngọc Túy cũng bày tỏ suy nghĩ của mình về sự tương giao giữa Liên Hiệp Quốc và Tôn Giáo Cao Đài cùng một mục đích chung là xây dựng Hòa Bình cho Nhân Loại. Trích đoạn "The youth of 21st century screamed out loud a petition for a better world for the future generation, where there will be no war, where every leader on earth will resolve human conflicts through the art of diplomatic communication, through the dialogue of understanding humans' struggles, through the art of negotiations and compromises, and through the purpose of building peace and end war... The need for Peace is crucial...and who are doing an actual work of Peace Keeping? Who can do a good job of diplomatic communication? I believe it is the United Nations... and PEACE is the common ground of United Nations and The Caodai Religion."

Sau đó Dân biểu Texas Hubert Võ, và các nghị viên

thành phố cũng lần lượt phát biểu chúc mừng và tặng Recognition Awards. Cựu Nghị Viên thành phố Al Hoàng mời các chính khách chính quyền thành phố phát biểu và một điều thật đẹp là anh và Richard Nguyễn và Hubert Võ là đã từng là đối thủ với nhau ngoài chính trường chính trị, nhưng khi gặp nhau tại TTCD thì bắt tay nhau tương ứng trong cương vị của một hào kiệt. HT Trinh Quốc Thế, với nét mặt vui như Tết...hãnh diện nhận quà của các chính khách. Đặc biệt là có lời chúc mừng của Ông Man Hee Lee qua đại diện của HWPL (Heavly Culutre Wolrd Peace Restoration of Lights), Ông nhấn mạnh sự quan hệ thân hữu giữa hai tổ chức, HWPL và Tôn Giáo Cao Đài, và sự đồng thanh tương ứng giữa triết lý Cao Đài với những tiêu điểm về Hòa Bình Chung Sống của HWPL.



Buổi lễ ngày hôm đó theo THEME “PEACE AND HARMONY”. Cô Ngọc Túy nhắc đến các làn sóng ủng hộ hòa bình trên thế giới trong đó có hàng trăm tổ chức, hàng ngàn Peace Events, hàng triệu triệu người khắp nơi trên thế giới tham gia, hàng triệu triệu người có cùng một mục đích... đó là "HÒA BÌNH CHUNG SỐNG".

She said "The people of the 21st century have the power to unify, and the power to create World Peace. The Waves of Peace have touched every corner on Earth, where 100 thousands of youths around the world getting together in many Peace Events shouted out loud the Demand for Peace, the Love for Peace, and the Necessities to Build Peace. Let's make Peace to be the mission of your life."





Sau những lời phát biểu chúc mừng của hơn 20 vị khách danh dự là chương trình đặc biệt show "We Are The World - We Are One". Bắt đầu show, Cô Ngọc Túy đặt câu hỏi với mọi người "Anh là ai?" Xin trích đoạn. "Chúng ta thường đặt câu hỏi cho chính mình "Con người từ đâu tới". Các nhà khoa học tâm linh thường trả lời...chúng ta được sanh ra từ Đấng Cha Trời... Chúng ta là chiết linh của Thượng Đế... chúng ta bắt nguồn từ một gốc... Qua hàng mấy thế kỷ chưa ai chứng minh được điều đó. Câu hỏi đó vẫn nằm trong tiềm thức của mỗi chúng ta...Nhưng với con người Thế Kỷ 21, với sự tiến bộ thần tốc về khoa học hiện đại ... với sự tiến bộ kỳ diệu về nhân sinh quan và tâm linh ... với sự toàn cầu hóa...càng ngày càng cảm nhận được và chứng minh được rằng...chúng ta từ một gốc... chúng ta càng ngày càng cảm nhận được sự tương thông giữa loài người...và giữa loài người với vạn vật trong vũ trụ... Như vậy chúng ta hãy nghĩ, liệu con người hiện đại có thể trả lời được câu hỏi: Anh Là Ai?...

Cô cũng diễn đạt bằng Anh Ngữ “We sometimes ask ourselves, who are we? Where do we come from? Many spiritual scholars may suggest...we are from God, we are from one source, we are from a Little Sacred Light that come from The Great Sacred light. But, for many centuries, nobody can give a definite answer. And now... the modern human is going through the incredible progress of modern science and the magical revolution of humanity in the spiritually outlook, more so than ever we are globally connected...more so than ever we may be able to prove that we are from one source... so Who Are We!.. Who Are You?”

Cô nói rằng khoa học hiện đại đã chứng minh được DNAs của con người thời đại rất gần với vạn vật sống trên quả đất. Con người và trái chuối có cùng 50% DNA giống nhau. Con người và con gà có cùng 75% DNA giống nhau. Con người và con vượn Chimpanzee có cùng 98.8% DNA giống nhau...và tất cả những con người thời đại có cùng 99.9% DNA giống nhau.

Cô nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta có 99.9% giống nhau, và chỉ có 0.1% khác nhau...Chỉ có 0.1% sự khác nhau đó đã tạo ra sự khác nhau vô cùng phong phú đa dạng trên quả địa cầu...và mỗi người chúng ta là một cá nhân đặc biệt, có cá tính riêng, có nét phong phú đặc thù riêng..tạo nên một thế giới vô cùng phong phú và đầy tính đa dạng. Nhưng ... khi vượt qua xa tầm mắt nhìn thông thường của loài người...khi vượt qua xa quan điểm thông thường của loài người... dưới ống kính hiển vi của khoa học...dưới con mắt Trời, con mắt của Thiên Nhân...Nhân Loại Là Một"

“Scientists have proofs of human DNAs are genetically similar to other living beings. You and Banana are 60% generically similar! You and Chickens share 75% DNA!

You and Chimpanzees share 98.8% DNA! And all Modern Humans are 99.9% DNA. 99.9% DNA. We Are 99.9% the same. We are Only 1/10% difference, and in the naked eyes... that 1/10% makes the entire human beings are so difference; that makes each of us a unique individual; that makes the world with the vast beauty of diversities and varieties. However...

Beyond the naked eyes ... beyond the human perspectives... under the Microscope of Science...or under the Divine Eye, the God's Eye... We are One.”

Buổi lễ chấm dứt bởi những ánh sáng xuất phát từ trong tâm hồn và trái tim của mỗi người ngày hôm đó...cùng nhau tạo sự tổng hợp tạo nên làn sóng hòa bình...làn sóng hợp nhất...khi mà tất cả mọi người..già trẻ lớn bé, khác tôn giáo, khác ngôn ngữ, khác màu da sắc tộc... cùng với tín đồ Cao Đài với hàng trăm chiếc tà áo dài trắng ... hàng trăm người cùng đứng lên...hàng trăm chiếc đèn cây nhỏ cháy sáng ... hàng trăm đồng bào cùng để tư tưởng của mình hòa vào tình nhưn loại..., hòa vào tư tưởng hợp nhất, hòa vào tư tưởng “tất cả xuất phát từ một gốc...tất cả là anh em...tất cả có cùng 99.9%DNA”.

We are the World – We are the children
We share no room for hatred
We have love – We have hope – We are the peace to come
We shall live in the world of colors – The colors of love –
The colors of peace – the colors of happiness
Let's Start Giving! You and Me! We'll make a better day!

***Đã có quá nhiều hy sinh cho chiến tranh và mâu thuẫn.
Hãy Đoàn Kết và Thương Yêu!
Hãy bắt đầu “CHO”, cho nhiều hơn nhận!
Chỉ có Thương Yêu mới là Chân Lý!***

*Sự Sống và Sinh Tồn là món quà lớn nhất trong vũ trụ .
Thương Yêu Là Chìa Khóa Mở Cửa Bạch Ngọc Kinh*





Hàng tỉ ben giúp chèn khóa, giúp chào cờ, và chờ 2 hrs để tham gia giúp phát cộng lương "W"

Như mỗi giọt nước không thể làm nên chuyện lớn, nhưng hàng tỉ
tỉ giọt nước có thể tạo nên nguồn sóng thần... Trong khoảnh khắc
đó, mỗi người cầm ngọn nến... mỗi người là một ánh sáng nhỏ...
và bây giờ hàng trăm...sau này hàng ngàn...hàng triệu...hàng tỉ
ánh sáng nhập lại tạo nên sức mạnh tổng hợp có thể biến chuyển
thế giới đi đến con đường HÒA BÌNH CHUNG SỐNG...



Sau buổi lễ khai mạc là chương trình văn nghệ đặc sắc, đặc biệt có giọng ca ngọt ngào của Ca Sĩ Hương Thủy, và buổi cơm chay đặc biệt do các anh hùng không tên các cô dưới nhà bếp thực hiện, và những anh chiến sĩ không tên dọn bàn, trải bàn đãi gần 1,000 người khách. Những anh thanh niên tận tụy đón/đưa khách từ phi trường, những chàng trai đưa đón khách từ parking. Những nhà báo làm việc tận tụy. Những ống kính camera cố gắng ghi nhận những giây phút quý báu của Đại Lễ. Những ca sĩ cất giọng hát thánh thót những bài hát quê hương...làm chạnh lòng người xa quê hay gợi nhớ lại tuổi học trò và những kỷ niệm khó quên của người có trái tim Việt Nam. Trời thật nóng, nhưng người thật mát lòng. Tín đồ Cao Đài vững bước tiến vào tương lai.

Đầu Tộc Đạo HT Trịnh Quốc Thế thay mặt Ban Tổ Chức và toàn thể tín đồ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas xin chân thành cảm ơn tất cả các quý tộc đạo, quý thân hữu, và quý quan khách đã đến tham dự, ủng hộ BTC, và giúp đỡ tài chánh



Những anh hùng 'bò đười' trong nhà bếp



Những anh hùng 'bò đười' trong nhà bếp







8 Tiếng Đồng Hồ Sau Lễ Khánh Thành

Báo Houston Chronicle đăng tải tin tức - trích đoạn:

“Four decades after arriving with no money, little knowledge of English and scant familiarity with American customs,

Houston's Vietnamese community has grown and prospered to an extent few could have imagined in those early days.

One indication of that is the new Cao Dai temple in far southwest Houston, which was formally unveiled Sunday.

HOUSTON

“ From nothingness” to largest of its kind in America

CaoDai followers rejoice, commemorate opening of temple in southwest Houston (By Mike Tolson September 5, 2015)



Photo: Jon Shapley, Staff

From left: Anh Ngoc Truong, Huong Nguyen and Tuyet Le greet those gathered to celebrate the church opening Sunday

The imposing multi-story yellow temple, along with an adjacent pond and community hall, was built at a cost of more than \$2 million and is the largest of its kind outside of Vietnam.

Cao Dai is a faith particular to Vietnam with origins in a religious vision experienced by a high-ranking government administrator, Ngo Minh Chieu, in 1919. Five years later, on Christmas Eve, three other men employed by the ruling French colonial government said they also had received a religious message from God telling them to found a new religion.

The resulting new form of worship, which contains elements of ancient Asian mysticism and borrows from several major faiths, including Buddhism and Christianity, slowly spread across the nation and later made its way to outposts on distant shores, including Australia and the U.S.

“ From nothingness” to largest of its kind in America

CaoDai followers rejoice, commemorate opening of temple in Southwest Houston (By Mike Tolson September 6, 2015)

Photo: Jon Shapley, Staff

From left:

Kelly Sargeant, Kham Pham, The Quoc Trinh, a Reverend of CaoDai High Temple, Mayor Pro-Term Ed Gonzalez and Olga Bennett take part in the ribbon-cutting ceremony during the festivities for opening of the CaoDai Temple on Sunday in southwest Houston.



“Cao Dai is a religion that stresses connectivity with one creator,” the Rev. The Trinh told a crowd of more than 1,000 that included local Vietnamese political and business leaders and dozens of dignitaries. “The truth can be seen from different beliefs. God is like a river. We all stand in different places on the bank. We all see God in different ways, but it’s still one God.”

“We started from zero,” said Tuy Nguyen, the temple’s head of external communications. “From nothingness, we were able to make it happen. We never imagined that it could be done in such a short period of time.”

The temple’s supporters still owe over \$700,000 on the loan, she said. When that is paid off, the church hopes to acquire adjacent property and do some more building.

The Houston temple bears a resemblance to the larger version in Tay Ninh, a city northwest of the former South Vietnam capital of Saigon.



Three men greet visitors as hundreds converge to celebrate the opening ceremony for the Cao Dai Temple Sunday, Sept 6, 2015 in Houston.

Photo: Jon Shapley, Houston Chronicle

That temple is known as the Holy See, a name borrowed from the Catholic Church for the jurisdiction and government of the church in Rome. One of the speakers Sunday expressed hope that the colorful Houston Cao Dai temple, with its marble floors and incense-perfumed air, could become a tourist attraction like the one in Vietnam.

Nguyen, who has written an introductory booklet on Cao-Daism, said the religion does not stand in opposition to any faith. All major religious figures are respected and revered in Cao Dai, including Jesus Christ....”

(Ngọc Túy Tường Thuật September 10th, 2015)

Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài. (Cấp Văn Nguyễn, Nhóm Nhiếp ảnh COFFA., Hè 2015)

Hôm Lễ Khánh Thành, Cấp và một số anh chị em nhóm COFFA đi giúp chụp hình cho lễ khánh thành Thánh Thất Cao Đài tại Houston.

Chủ nhật khoảng 8:00AM chúng tôi đã tụ tập để phân chia trách nhiệm. Buổi sáng có Chị Thủy, Sơn, và Cấp. Sau đó trễ hơn có thêm BS Thuần, A Huyền, A Cường.

Để sửa soạn cho hôm chụp hình được hoàn chỉnh, tôi có tìm hiểu một chút khái quát về đạo Cao Đài từ wiki:

Cao Đài hoặc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được các tín đồ Cao Đài gọi là đạo Thầy để tỏ lòng tôn kính. Được khai sinh chính thức vào năm 1926, Cao Đài nhanh chóng phát triển quy mô và số lượng tín đồ khá đông. Theo thống kê năm 2009 của các tổ chức Cao Đài, đạo Cao Đài có trên 5 triệu tín đồ, Ngoài ra, có khoảng 30.000 tín đồ nữa sống ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc. Giáo thuyết: theo đường lối dung hợp Tam giáo (Nho-Lão-Phật).

Ngoài chụp hình những thủ tục lễ lạc chắc các bạn COFFA khác cũng đã chụp và có nhiều, tôi cố gắng đi quanh Thánh Thất để ghi nhận thêm một số sinh hoạt của cộng đồng Cao Đài ở Houston trong buổi lễ, dưới cái nhìn của một người khách và một nghệ sỹ nhiếp ảnh; Xin chia sẻ cùng quý vị.

Hình chụp tổng quan của Thánh Thất Cao Đài tại Houston, khuôn viên rất rộng rãi vùng SW Houston. Khi đến Thánh Thất ta vào cổng tam quan như đón chào quan khách, kế đến một đài tưởng niệm, cột cờ sau đó là Thánh Thất thật uy nghi với chánh điện và hai tháp cao bên cạnh.



Cổng vào với hàng cờ Việt Mỹ và cờ Cao Đài



Hình tín đồ Cao Đài chào mừng quan khách. Nhiều quan khách đến dự đại lễ, gồm các đại diện tôn giáo, chính quyền,





Lễ chào Quốc Kỳ



Quan khách
& Chức Sắc
cắt băng
Khánh Thành



Buổi Lễ và Diễn Văn trong Hội Trường



Vì số lượng khách rất đông, trong bếp có rất nhiều các tín đồ Cao Đài nấu nướng trong bếp. (họ là những anh hùng vô danh, nhưng rất quan trọng)



Khi cha mẹ bận làm
lễ chị lớn lo chăm sóc
các em nhỏ.



Hai tín nữ thân mật
hàn huyên





Tuy hôm đó ngày dài thêm nhiều ông kính, máy ảnh, và khí hậu hơi nóng, nhưng tôi cảm thấy rất vui và an bình khi tham dự buổi lễ khánh thành thánh thất Cao Đài hôm đó. Tôi cảm nhận được sự thân ái, chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng Cao Đài ở Houston. Tôi rất thán phục cộng đồng Cao Đài ở Houston vì tuy không đông nhưng họ đã đoàn kết để xây dựng được một thánh thất tôn nghiêm, bề thế, khang trang để họ và con cháu họ bây giờ và sau này có chỗ để thờ cúng tôn nghiêm.

Nhưng có lẽ tôi cảm phục nhất là mỗi người mỗi việc họ đã làm để đón tiếp và phục vụ số lượng khách đông đảo trong ngày lễ hội quan trọng này. Mong những bức hình này sẽ ghi lại cảm nhận tuyệt vời của một người khách tham dự ngày lễ, và rất vui khi hiểu thêm được phần nào tín ngưỡng của cộng đồng Cao Đài.

Kính chào quý vị.

Cấp Văn Nguyễn
Nhóm Nhiếp ảnh COFFA.
Summer 2015.

THĂM VIẾNG THÁNH THẮT HOUSTON TEXAS
(Đường Synott Houston TX)
(Nguyễn Ngọc ghi vội)

Vào ngày 5-9-2015 Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã cùng với các Chức Việc BTS và đồng đạo đã đến cúng Ngộ thờ tại Thánh Thắt Houston TX (đường Synott) và sau đó tất cả những vị trong phái đoàn đã vào lạy tại Điện Thờ Phật Mẫu. Sau cùng phái đoàn đã thăm viếng Qu. Đầu Tộc Lê Tấn Tài, Qu. Quản Tộc HT. Nguyễn Hoàng Chung, quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Chức việc BTS, Bàn Cai Quản và đồng đạo .

Trong phái đoàn gần 50 vị chúng tôi nhận thấy:

1- Hiền Tài & HT Dự Phong khoảng trên 15 vị.

2- Các Chức việc và đồng đạo các phái đoàn:

- *- Phái đoàn Thánh Thắt Wichita KS
- *- Phái đoàn Thánh Thắt San Diego, CA
- *- Phái đoàn Thánh Thắt Dallas- Fort Worth
- *- Phái đoàn Thánh Thắt Austin TX.
- *- Phái đoàn Thánh Thắt San Antonio, TX
- *- Phái đoàn Thánh Thắt Kitchener, Canada.
- *- Phái đoàn đồng đạo Miền Trung Tennessee.
- *- Phái đoàn CaoDai Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn.
- *- Đồng đạo bang Alabama

v. . .v. .

Vì đồng đạo đi quá đông nên chúng tôi không ghi nhận được hết danh tánh và các Thánh Thắt nên nếu có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình tha thứ.

Về phía Thánh Thắt và Điện Thờ Phật Mẫu Houston TX (đường Synott) chúng tôi nhận thấy:

- *- HH CTS Lê Tấn Tài, Qu. Đầu Tộc

- *- CTS Phan Thị Sáu
- *- HH HT. Nguyễn Hoàng Chung, Qu. Quản Tộc
- *- Niên Trưởng cựu Thiếu Tướng Văn Thành Cao.
và các chức việc cùng đồng đạo

Buổi cúng Ngọ thời thật trang nghiêm, mọi tấm lòng của mọi người tham dự đàn cúng đều cùng cung kính dâng lên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng lời cầu nguyện cho nền Đạo được hanh thông, con cái của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu thương yêu nhau, hòa ái cùng nhau để cùng nắm tay nhau phát triển nền Đạo.

Cuộc viếng thăm lần này là lần thứ hai tiếp nối lần trước (năm 2013) trong mục đích thực thi lời dạy của Đức Chí Tôn là “Thương Yêu Hòa Ái với nhau, Tất cả đều là Anh Em” và “Thương Yêu là Chìa Khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh”

Để ghi lại ngày lịch sử này, chúng tôi xin ghi lại đây vài hình ảnh:





CTS Lê Tấn Tài, Qu. Đầu Tộc



HT. Nguyễn Hoàng Chung, Qu. Quán Tộc



Tin Melbourne (Úc Châu)

Lễ Minh Thệ của tân Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, HTDP Lý Phước Hùng.

Vào ngày 12-9-2015 (nhằm ngày 30 tháng 7 năm Ất Mùi) tại Văn Phòng Ban Thế Đạo Úc Châu số 38 đường Elle Close Bundoora Victoria, Úc Châu đã có tổ chức Lễ Minh Thệ tân Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu HTDP Lý Phước Hùng.

Hiện diện trong buổi lễ gồm có Chức Sắc Ban Thế Đạo, Chức việc BTS, Phước Thiện và đồng đạo tại Melbourne Úc Châu. Tổng số hiện diện là 31 vị.

Trong Đoàn cúng Dậy thời tất cả đồng đạo hiện diện cầu nguyện Ôn Trên ban ơn lành hộ trì cho vị Tân Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, HTDP Lý Phước Hùng, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Sau đó HTDP Lý Phước Hùng đọc to Lời Minh Thệ và lạy Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.

Ngoài Đoàn cúng Dậy Thời và Lễ Minh Thệ của HTDP Lý Phước Hùng, tân Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, có giờ giới thiệu các vị đến tham dự. Đặc biệt ở xa đến có vị CTS Lý Phước Thành Thánh Thất Inala bang Queensland, một thành viên gia đình Phước Thiện ở Sydney bang New South Wales, và số còn lại là ở Melbourne.

Trong chương trình có phần Hỏi Đáp về Ban Thế Đạo và Hiến Tài Dự Phong và việc hỏi đáp này đã kéo dài đến 40 phút. Kế tiếp là phần ẩm thực thô sơ đạm bạc do Ban Tổ Chức khoản đãi gồm có bún mắm chay và bánh trái cùng nước trà.

Ngoài ra trong phần giáo lý, HT. Lê Văn Thêm đã trình bày

với đồng đạo về “Chất Thánh, chất Phật và chất Trời trong mỗi người”, và sơ giải những cách để phát huy chất ấy đến chỗ toàn vẹn.

Sau phần trình bày, HT. Thêm đã giải đáp những câu hỏi của đồng đạo một cách thỏa đáng.

Buổi lễ Minh Thệ bắt đầu từ 6 giờ chiều và đồng đạo chia tay nhau trong tình lưu luyến lúc 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, sau khi đồng đạo nói lời chúc mừng cuối cùng và nhận được sự cảm tạ tình Đạo của vị Tân Tổng Quản Nhiệm.
(Trích Phúc sự Ban Thế Đạo Úc Châu).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ MINH THỆ



Chuẩn bị nhập Đàn





Nhập Đoàn tại VP Ban Thế Đạo Úc Châu

Sinh hoạt Thánh Thất Dallas - FortWorth

Lễ Tưởng niệm Hội Yến Diêu Trì & Tết Nhi đồng
và Bầu cử điển khuyết chức việc BTS các Hương
đạo và Ban Cai quản Phước Thiện



Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Dallas-FortWorth đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hội Yến Diêu Trì và Tết Nhi Đồng vào ngày rằm tháng 8 năm Quý Ty thật trọng thể nhờ sự thông báo rộng rãi trên Đài phát thanh nên đồng đạo và đồng hương tham dự rất đông đảo; đặc biệt có gia đình Hiền Huỳnh Trương văn Bé từ Sóc Trăng, gia đình Hiền Tỷ Nguyễn thị Búp từ Tây Ninh, gia đình Nguyễn văn Phú và Nguyễn thị Hữu từ Bang Kansas.

Khoảng 10.30 AM đồng đạo cúng đất đai, cúng chiến sĩ trận vong, cửu huyền thất tổ. Sau đó đàn cúng Chí Tôn được tổ chức vào lúc Ngọ thời. Tiếp đến đồng đạo vào tham dự Lễ

Tướng Niệm Hội Yến Diêu Trì có nhạc lễ và đồng nhi rất trang nghiêm và vì hoàn cảnh thiếu nơi sinh hoạt cũng như thời tiết không cho phép nên Lễ Tướng niệm không cử hành vào lúc Dậu thời. Sau đàn cúng đồng đạo tụng kinh cầu nguyện theo lời kêu gọi của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại dâng lên Phụ Mẫu Vạn Linh cho nền Đạo được sớm qua cơn Đạo Nạn và Quốc Nạn cũng như người tín đồ Cao Đài cùng chung hiệp giữ vững đức tin vào nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn đã ban cho nonh loại chung hưởng trong thời kỳ Mạt Pháp này.

Trong lúc đó bên ngoài Ban tổ chức phát quà Tết Nhi Đồng. Đại diện Phước Thiện Hiền Huỳnh Chủ Trưởng Trần Công Bé và Hiền Huỳnh CTS Đoàn Tiến phát 90 phần quà cho các cháu Nhi Đồng. Hiền Huỳnh Trần công Bé cầu xin Đại Từ Mẫu ban hồng ân cho các cháu và chúc các cháu học hành tấn phát, hiếu thảo với Ông Bà Cha Mẹ. Hiền Huỳnh CTS Đoàn Tiến chúc các Cháu học hành chăm chỉ sớm thành đạt hầu giúp ích cho Đời và Đạo. HH hẹn năm sau Hội Trường cát xong sẽ tổ chức buổi lễ được tốt đẹp hơn.

Kế tiếp Ban Âm Thực thết đãi buổi cơm chay tuyệt hảo rất nhiều món ăn đặc biệt.

Sau đó Tộc Đạo và Quản Tộc Đạo tổ chức bầu cử điền khuyết bổ sung chức việc cho Hương Đạo Dallas, Hương Đạo Arlington và Ban Quản Tộc.

Phiên họp đã được tổ chức theo đúng nghi lễ Đạo: Kinh Nhập Hội, Bầu Chủ Tọa, MC, Kinh Xuất Hội Hiền Huỳnh CTS Nguyễn Công Tranh QĐT, Hiền Tỷ CTS Võ Minh Phụng QĐT, HTDP Trần công Bé Chủ Trưởng Phước Thiện ở ghé chủ tọa, Hiền Huỳnh Nguyễn Minh Cứ MC, Hiền Huỳnh CTS Mai Văn Liêm thư ký.

Tùng Hương Đạo điều khiển bầu cử đơn vị của mình. Hương Đạo Dallas do HH CTS Đoàn Tiến, Hương Đạo Arlington do HH CTS Mai Văn Liêm, Ban Quản Tộc do HTDP Trần Công Bé và kết quả như sau:

Hương Đạo Dallas : - Hiền Tỷ CTS Trần thị Ty.
- Hiền Đệ PTS Trần văn Đạo.
- Hiền Muội TS Nguyễn thị Bích Thuận

Hg Đạo Arlington: - Hiền Tỷ CTS Nguyễn Kim Hương.
- Hiền Đệ PTS Nguyễn Sơn.
- Hiền Muội PTS Trần Ngọc Trang.

Ban Phước Thiện do HH Trần Công Bé đề cử được hội nghị đồng thuận các vị sau đây:

- HH Trần Văn Mỹ, Từ hàn
- Hiền muội Nguyễn Thị Bích Tiên, Phó Chủ Trưởng
- Hiền Tỷ Trần Thị Ngọc, Giám Sát
- Hiền muội Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Thủ bản

Sau phần đọc Kinh Xuất Hội HH CTS. QĐT Nguyễn Công Tranh ngỏ lời cảm ơn quý đồng đạo đồng thời cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban ân cho quý vị tân chức việc dồi dào sức khỏe và nghị lực hâu lập công, bồi đức. Hiền Huynh CTS Mai Văn Liêm chúc mừng các vị tân cử và cầu nguyện hai Đấng Phụ Mẫu Vạn Linh hộ trì cho chúng ta có tinh thần đoàn kết vui vẻ dẫn thân phụng sự Đạo Pháp như ước nguyện chung trao lại thế hệ kế thừa tiếp nối như phiên họp ngày hôm nay.

Buổi họp chấm dứt vào lúc 5 giờ trong niềm thương yêu hòa thuận.

(Mai Trần tường thuật)

Xây Dựng Thánh Thất Hòa Vang Thị Xã Đà Nẵng - Việt Nam

Tâm Thư (Tóm lược)

Kêu Gọi Hỗ Trợ Xây Dựng Thánh Thất Họ Đạo Hòa Phong, Hòa Vang, Thị Xã Đà Nẵng

Thánh Thất Hòa Vang thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang Thị Xã Đà Nẵng (trước đây thuộc Quảng Nam) được Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cho xây dựng Thánh Thất tạm từ năm 1957. Suốt nhiều thập niên nơi này là nơi qui tụ lễ bái của tín đồ Cao Đài vùng rộng lớn từ Đà Nẵng, quận Hòa Vang và một phần của 2 quận Điện Bàn và Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam.

Trải bao thời gian tuế nguyệt, Thánh Thất đã xuống cấp trầm trọng. Ban Cai Quản Họ Đạo cùng các Ban Trị Sự và đồng Đạo được phép xây cất theo mẫu số 5 (giấy phép xây cất Số 1879 Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ngày 17/2/2013).

Đồng Đạo địa phương có cuộc sống rất khó khăn, địa phương lại còn bị thiên tai bão lụt đeo bám nên sự đóng góp chẳng được bao nhiêu. Dù vậy đồng đạo vẫn cố gắng đóng góp hàng tháng và cũng nhờ đồng Đạo các nơi yểm trợ, nhưng vẫn chưa hoàn tất phần nền móng. Vì thế cho nên hiện chỉ trông chờ những ngọn gió lành từ bốn phương gửi đến để cùng chung sức xây tạo nên ngôi thờ Đấng Cha Lành của Vạn Linh.



Để có thể tiếp tục việc xây dựng để hoàn thành Thánh Thất Họ Đạo mở đợt vận động khắp nước và hải ngoại xin quý đồng Đạo và Mạnh Thường Quân hoan hỷ góp sức cho địa phương sớm có ngôi Thờ Đức Chí Tôn nơi ngoại ô thành phố khốn khó này. Công đức vô lượng này, đồng Đạo nơi này xin ghi tạc dạ và xin cầu nguyện Thầy Mẹ ban hồng ân cho chư Huỳnh Tỷ Đệ muội gần xa.

Tâm thư gửi ngày 18/7 Ất Mùi (DL: 1-9-2015) do Lễ Sanh Thượng Đại Thanh Cai Quản Họ Đạo Hòa Phong ký.

Mọi liên lạc và yểm trợ xin gửi về:

VP Ban Cai Quản Họ Đạo Hòa Phong
(Lễ Sanh Thượng Đại Thanh)
Xã Hòa Phong,-H. Hòa Vang-TP Đà Nẵng
ĐT: 0511 3783647 – DD: 0905 767811

Danh Sách Đồng Đạo - Cơ Sở - Thân Hữu
Yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại & TSTĐ
(Từ ngày 1-8-2015 đến ngày 20-10-2015)

STT Đồng Đạo - Cơ Sở - Thân Hữu USD

I- Yểm Trợ TSTĐ

01	CTS Lê Quang Giai, San Diego, CA	20.00
02	CTS Lê Văn tiết, Kent, WA	20.00
03	DLT. Collision & service, San jose, CA . .	100.00
04	Dương văn Ngừa, San jose, CA	20.00
05	Dương Văn Thanh, Grand Prairie, TX	30.00
06	Hồ Văn Thôi, San Lorenzo, CA	20.00
07	Tri Vương, Mississauga, ON, Canada. . . .	100.00
08	Lê Ngọc Biết, Houston, TX	50.00
09	HT Lê Ngọc Thọ, Montreal, Canada	25.76
10	HT Mai Văn Tim. Everett. WA	100.00
11	HT. Nguyễn Tấn Phát & HTDP Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Kitchener, ON, Canada.	100.00
12	HT Ngô Văn Vội, Austin, TX	50.00
13	HT Phạm Văn Cờ, Garden Grove, CA. . . .	20.00
14	HTDP Lê Đình Quốc Kỳ & CTS Phan Thị Sáu, Houston, TX.	100.00
15	HTDP Lê Tấn Tài & phu nhân, Canada . .	100.00
16	HTDP Nguyễn Vạn Năng, San Jose, CA	20.00
17	HTDP Sơn Nguyễn & HTDP Trang Trần, Dallas-Fort Worth, TX	20.00
18	HTDP Trần công Bé, Fort Worth, TX	20.00
19	HTDP Trần Văn Lào, H. Beach, CA	30.00
20	HTDP Võ Ngọc Độ, Doraville, GA	40.00

21	Huỳnh Trung Ngôn, Seattle, WA	50.00
22	Huỳnh Văn Thịnh, Chandler, AZ	20.00
23	Jackie Lộc Nguyễn, Houston, TX	20.00
24	Khiết Trần, DDS, San Jose, CA.	200.00
25	Lê Ngọc Huệ, San Diego, CA	50.00
26	Lê Thiện Thành, Plan City, FL.	100.00
27	Lê Văn Bé, Arlington, TX	20.00
28	Lê Văn Lộc, Anaheim, CA.	20.00
29	Lisa Nguyễn, San Jose, CA.	100.00
30	CTS Mai Văn Liêm, Arlington, TX	20.00
31	Nguyễn Kim Mừng, Aurora, CO	60.00
32	Nguyễn Lý Sáng, Fountain Valley, CA	50.00
33	Nguyễn Minh, Harvey, LA.	20.00
34	Nguyễn Ngọc Khâm, Haar, Tây Đức (100 euros).	108.09
35	Nguyễn Thị Kim Liên	40.00
36	Nguyễn Thị The, Tiller, Na Uy	50.00
37	Nguyễn Thu Anh, Biloxi, MS	20.00
38	Cựu TT Văn Thành Cao, Houston TX	200.00
39	PTS Ngô Quang Tuấn, San Jose, CA.	20.00
40	Tăng Mỹ Thuận, Brampton, ON, Canada (100 đôla Canada)	71.44
41	Thomas Quang Đỗ, San Antonio, TX	20.00
42	Tường Nguyễn, DDS & Huệ Tô, DDS San Jose, CA.	200.00
43	Thông sự Lê Thị Sang, St Louis, MO.	100.00
44	Võ Văn Phụng, Irving, TX.	50.00

Cộng (1): 2695.29

II- Niên Liễm:

01	HT Lê Ngọc Thọ, Montreal, Canada	60.00
02	HTDP Hồ Văn Trị, Carrollton, TX.	60.00

03 HTDP Trần Văn Tánh, Morrow, GA 60.00

Cộng (2): 180.00

III- In Kinh Sách

01 Ban Thế Đạo Úc Châu
(1000 đôla Úc). 696.09

02 Hoàng Văn Viên, Pearl City, HI 100.00

03 HT Trần Huyền Quang, Marrero, LA. 20.00

04 HTDP Hồ Văn Trị, Carrollton, TX. 30.00

05 Huỳnh Văn Nhứt, Renton, WA. 50.00

06 Nguyễn Minh, Garden Grove, CA. 20.00

07 Nguyễn Thành Sự, Antioch, TN. 50.00

08 Nguyễn Văn Nhứt, Houston, TX 20.00

09 Phạm Văn Hơn, Fargo, ND 20.00

Cộng (3): 1006.09

IV- In Kinh Sách & Tập San Thế Đạo

01 Nguyễn Minh Cứ, Euless, TX 100.00

02 Tsự Nguyễn Thị Ánh, San Diego, CA 50.00

Cộng (4): . . 150.00

Tổng số tiền thu được từ ngày 1-8-2015 đến ngày 18-10-2015 (cộng 1+2+3+4) là 3931.38 đôla (Ba ngàn chín trăm ba mươi một đôla ba mươi tám xu).

San Jose, ngày 20-10-2015

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tóm Lược Hội Tương Tế Cao Đài

(Tham chiếu Thông báo số 02/HĐQT ngày 25-12-2002)

A-Mục đích việc thành lập

*-**HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI** là một tổ chức xã hội bất vụ lợi (Non-Profit Organisation) được thành lập nhằm mục đích thể hiện tình tương thân tương ái giữa những người Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội, tạo điều kiện cho các thành viên trong Hội đóng góp nghĩa vụ vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ về “Hậu sự” khi có thành viên trong Hội qua đời (Chương I- Mục đích Hội)

B- Nét đặc trưng của Hội Tương Tế Cao Đài:

*- Không phân biệt sức khỏe, tuổi tác đối với người xin gia nhập.

*- Những người điều hành quản lý Hội thực sự làm việc thiện nguyện (công quả) không hưởng lương hay bất cứ trợ cấp nào khác.

*-Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giám Sát phải Minh Thệ trước Thiên Bàn Chí Tôn và Bàn Thờ Hộ Pháp.

*-Đưa “Tinh thần Cao Đài” ra toàn xã hội, mời gọi cả những người chưa phải là Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội nếu có nhu cầu và được giới thiệu.

C- Tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập:

*- Là Tín đồ Cao Đài từ 21 tuổi trở lên hiện đang sống tại Hoa Kỳ (Dưới 21 tuổi, phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc của người giám hộ hợp pháp). Thân hữu của Tín đồ Cao Đài nếu được giới thiệu cũng được gia nhập Hội.

*- Đóng một lần 40 đôla vào Quỹ Dự Trữ Phúng điếu.

*- Phải hoàn tất Hồ sơ gia nhập Hội theo qui định chung. Khi có Hội viên qua đời, đóng tiền Phúng điếu là (15) Mỹ kim (Nếu người chết là Hội viên chính thức) và (07) Mỹ kim (Nếu người chết là Hội viên Dự bị).

*- Tuân thủ quy định về thời hạn nộp tiền phúng điếu, niên liễm, các qui định về nghĩa vụ của Hội viên.

E- Quyền lợi Hội viên:

Khi Hội viên qua đời, người thụ hưởng hợp pháp được hưởng quyền lợi sau:

*- Hưởng trọn 100% tiền phúng điếu do Hội viên đương nhiệm đóng góp theo mức do Điều lệ qui định (Mức đóng góp này tùy theo người quá cố là Hội viên chính thức hay Hội viên Dự bị)

*- Được Ban Điều Hành Hội thực hiện phân ưu và phúng điếu trong điều kiện cho phép.

F- Gia nhập Hội:

Hồ sơ gia nhập Hội xin gửi về:

Hội Tương Tế Cao Đài,
3267 Moreno Ave, San Jose, CA 95127

H- Liên lạc:

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

1*- **Nguyễn Sam** - Phone : (408) 759-9339 (Cell)
E-mail: duyvan2011@gmail.com

2*- **Dương Văn Ngừa:** Phone (408) 772-0989 (Cell).
E-mail: datthong2005@yahoo.com

3*- **Nguyễn Đăng Khích:** Phone: 408-926-9186
E-mail: tnndk4@gmail.com

HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên

Đã qui vị vào lúc 9.25 giờ ngày 7-10-2015 (nhằm ngày 25- 8 năm Ất Mùi) tại Văn Phòng Hiệp Thiên Đài nội Ô Tòà Thánh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Hưởng thọ 89 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Ngài Cải Trạng và Tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban rưới hồng ân độ rỗi cho hương linh cố Cải Trạng Lê Minh Khuyên sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo

PHÂN ƯU



Nhận được tin buồn:

Hiên nội của cố Hiền Tài Nguyễn Văn Kiểm là:

Đạo hữu **Trần Thị Đô**

Đã qui vị vào lúc 8.00 PM ngày 8-10-2015 (nhằm ngày 26- 8 năm Ất Mùi) tại Cao Lãnh, Việt Nam.

Hưởng thọ 88 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Hiền Tỷ Trần Thị Đô và Tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban rưới hồng ân độ rỗi cho hương linh cố đạo hữu Trần Thị Đô sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo

PHÂN ƯU



Vô cùng thương tiếc được tin:

Hiên Thê của Hiền Đệ Phó Trị Sự Lê Hoàng Minh là:

Phó Trị Sự
NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

Đã qui vị vào lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm Ất Mùi (DL: 03-10-2015) tại bệnh viện Saint Francis, Thành Phố Wichita, Kansas, Hoa Kỳ

Hưởng dương 44 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng PTS. Lê Hoàng Minh và Tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi cho hương linh Hiền muội PTS. Nguyễn Thị Xuân Lan được sớm siêu thăng trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Bàn Trị Sự - Đồng Đạo - Đại Đạo Thanh Niên Hội
Thánh Thất & ĐTPM Cao Đài Wichita Kansas

PHÂN ƯU



Vô cùng thương tiếc được tin:

Hiên thê của Hiền Đệ Vương Vĩnh
Nghị là:

Đạo hữu Huỳnh Thị Lệ Hằng

Đã qui vị vào lúc 4:24 phút ngày 16 tháng 8 năm Ất
Mùi (DL: 28-09-2015) tại bệnh viện Wesley, Thành Phố
Wichita, Kansas, Hoa Kỳ .

Hưởng dương 47 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng Đạo Hữu Vương Vĩnh Nghị và
Tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng
Thiêng Liêng độ rỗi cho hương linh Hiền Muội HUỲNH
THỊ LỆ HẰNG được sớm siêu thăng trở về cõi Thiêng
Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Bàn Trị Sự - Đồng Đạo - Đại Đạo Thanh Niên Hội
Thánh Thất & ĐTPM Cao Đài Wichita Kansas

TM. Toàn Đạo Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
Quyền Đầu Tộc HT. Trịnh Quốc Thế

CẢM TẠ



Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân;

- *- Gia đình thông gia Trần Văn Đông
- *- Gia đình thông gia Huỳnh Ngọc Có
- *- Gia đình Phan Văn Song,
- *- Gia đình Nguyễn Văn Trần
- *- Gia đình Lê Văn Công,
- *- Gia đình Lê Anh Dũng
- *- Các bạn cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh tiểu bang NSW, Victoria, Queensland và liên bang Úc Châu.
- *- Các bạn cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh khóa Đốc Sự 13
- *- Các bạn cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California, Bắc California, miền Đông Hoa Kỳ, Texas, Canada, Hoa kỳ

*- Các thân hữu Tây Ninh Đồng Hương Hội tiểu bang NSW, Úc Châu, và Hoa Kỳ

*- Thầy Thông Tướng

*- Tuệ Quán, Từ Anh và quý Thầy, quý Cô, quý vị thiện viện Trúc Lâm Vô Ưu, Caramar, tiểu bang NSW

*- Các thân hữu Nhóm Bát Tiên, tiểu bang NSW

*- Quý Huynh Tử Đệ Muội Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Tập San Thế Đạo, Ban Thế Đạo Úc Châu, Ban Thế Đạo Bắc California, Ban Thế Đạo Nam California, Ban Thế Đạo Texas, Ban Đại Diện Ban Thế Đạo WA, OR tại LA, tại VA, tại Canada, tại Pháp và tại Đức

*- Quý Huynh Tử Đệ Muội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, tại Úc Châu, Ban Khảo Cứu Vụ Hoa Kỳ

*- Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long, Úc Châu: Các Gia Đình Trương Minh Hoàng, Nguyễn Văn Bon, Huỳnh Long Vân, Nguyễn Văn Chấn, Hồ Trọng Hiệp, Dương Đình Học, Đặng Văn Hiền, Nguyễn Văn Tới, Vương Kim Hùng và Trần Anh Kiệt và Các Gia Đình Thân Hữu: LS Lưu Tường Quang, Trần Thạnh, Liêng Khắc Văn, TS Mai Thanh Tuyết (Hoa Kỳ), Lê Quế Lâm, Trần Văn Chi (Hoa Kỳ)

*- Võ Sư Trần Đa và Lớp Dưỡng Sinh Vovinam, Bankstown

*- Gia đình các Thân Hữu: Nguyễn Thành Đờm, BS Nguyễn Thanh Sơn, Lê Tiết Quì, Vương Văn Ký, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Thiệu, Phạm Văn Giới, Nguyễn Văn Khậy, Đặng Kim Ngọc, Mai Công Minh, Mai Hoà Đường, Nguyễn Quang Long, Kim Thâu, Liêu Quốc Hùng, Liêu Hồng Ân, Trần Văn Chi, Lê Thị Hồng Ngọc,

*- Nguyễn Văn Phấn, Nguyễn Văn Chấn và Lê Thị Ngọc Diệp, Phạm Kim Đình, Trần Đan Thanh, Liêng Khắc Văn, Phùng Nhân, Huỳnh Ngọc Hoa, Nguyễn Văn Sâm, Lê Văn Ngô, Lê Vũ, Tạ Thành Căng, Khuu Tấn Châu, Trần Thị Hoa, Lê Ngọc Thành, Phạm Văn Dai, Vi Hữu Lộc, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn An Đồng, Huỳnh Thị Liễu và Nguyễn Văn Thạnh, Trần Phước Hậu, Đặng Hữu Trí, Trần Thiện Ty, Trúc Quân

*- Quý Huynh Tỷ Đệ Mọi Hội Đồng Cao Đài Giáo tiểu bang NSW, Thánh Thất Sydney

*- Ban Thế Đạo Úc Châu

*- Gia Đình Các Hiền Huynh: Nguyễn Văn Bán, Bùi Đông Phương, Nguyễn Văn Xưa, Võ Văn Phước, Mai Công Minh, Mai Hòa Đường, Hồ Tiến Thành, Bùi Lê Phong và Nhi, Trần Đan Thanh và Hồ Thị Phương Chi, Thái Nguyệt Lâm, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trần Ngọc Hạnh, Phan Thị Lợi, Đinh Thị Thia, Nguyễn Thị Sáu, Võ Kim Ngân

*- Cố Vấn Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hoa Kỳ, Hiền Tài Lê Văn Thêm (Melbourne)

*- Ban Thế Đạo Úc Châu Hiền Tài Dự Phong Lý Phước Hùng (Melbourne)

*- Quý Vị Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Các Hương Đạo, Tộc Đạo tiểu bang NSW, Victoria và Trấn Đạo Úc Châu: Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp, Quyền Đầu Tộc Nam, Tiểu Bang NSW, Hiền Tỷ Lê Thị Hồng Ngọc, Quyền Đầu Tộc Nữ, Tiểu Bang NSW, Hiền Đệ Trầm Thiện Phú và Hiền Nội Lan, Quý Huynh Tỷ Đệ Mọi Thánh Thất Cao Đài Wiley Park, NSW.

*- Quý Huynh Tỷ Đệ Mọi Điện Thờ Phật Mẫu Tiểu Bang NSW, và Cơ Quan Phước Thiện Tiểu Bang NSW, Wattle

street, Caramar, NSW.

Cùng toàn thể thân bằng, quyến thuộc và bạn hữu tại Việt Nam và Hải Ngoại đã giúp đỡ, thăm viếng, chia buồn, đọc kinh cầu nguyện, điện thoại, gửi email chia buồn, đăng báo phân ưu, tham dự tang lễ, và tiễn đưa linh cữu của bà Lê Tấn Tài, nhũ danh Nguyễn Thị Lựu, pháp danh Chơn Minh Thanh đến hỏa táng tại nghĩa trang Rockwood, Lidcombe, NSW ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Bà Lê Tấn Tài:

Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1944 Giáp Thân

Mất ngày 27-9-2015, nhằm ngày 15 tháng 8 âm lịch Ất Mùi.

Hưởng thọ 72 tuổi

Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều thiếu sót, xin quý vị niệm tình tha thứ.

TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ

Chồng: Lê Tấn Tài

Con gái: Jenny Lê Thị Nguyên Thảo, con rể Trần Thái Dương và các cháu ngoại Audrey, Evelyn

Con trai: Anthony Lê Tấn Thuận, con dâu Huỳnh Anh Thư và các cháu nội Damon, Alyssa, Alena

Con gái: Susan Lê Nguyên Thanh Thảo

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Hiên thê của Hiền Huynh HTDP Lê Tấn Tài Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu là:

Hiên Tỷ
Nguyễn Thị Lựu
Pháp danh Chơn Minh Thanh

Đã qui vị ngày 27-9-2015 (nhằm ngày 15 tháng 8 năm Ất Mùi) tại bệnh viện Bankstown, Sydney, NSW, Úc Châu.

Hưởng thọ 72 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh HTDP Lê Tấn Tài và Tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu các Đấng Từ Bi gia hộ cho hương linh Hiền Tỷ Nguyễn Thị Lựu sớm về cõi Cực Lạc Niết Bàn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo
Ban Thế Đạo Úc Châu - Ban Thế Đạo Bắc CA,
Ban Thế Đạo Nam CA - Ban Thế Đạo Texas.
Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại WA & OR,
tại LA, tại VA, tại Canada, tại Pháp và tại Đức.

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Út nam của Hiền Huỳnh cựu CTS Trần Văn Tánh (Hiền Tài Dự Phong) và Hiền Tỷ cựu Thủ Quỹ Võ Thị Riêng thuộc Hương Đạo Atlanta, bang Georgia là:

Đạo hữu **Trần Văn Lộc**

Đã qui vị vào lúc 8.00 PM ngày 30-8-2015 (nhằm ngày 17-7-Át Mùi) tại bệnh viện Southern Regional, Riverdale tiểu bang GA, Hoa Kỳ.

Hưởng dương 33 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huỳnh Trần Văn Tánh và Tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban rưới hồng ân độ rỗi cho hương linh cố đạo hữu Trần Hữu Lộc sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BTS Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài Georgia
Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi thuộc Thánh Thất Georgia.

Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài Georgia

Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia

Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại GA
(HT. Văn Công Cộng)



PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Phu quân của Hiền Tỷ Đoàn Thị Sơn là:

Đạo hữu **Lê Văn Tuồng**

Trưởng Ban Nhạc Thánh Thất San Jose, CA

Đã qui vị vào lúc 10.00 giờ ngày 29-8-2015
(nhằm ngày 16-7-Ất Mùi) tại San Jose, CA

Hưởng thọ 80 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Đoàn Thị Sơn và Tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban rưới hồng ân độ rỗi cho hương linh Cố đạo hữu Lê Văn Tuồng sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo

Ban Thế Đạo Bắc California.

Lời Cảm Tạ

Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới:

*- Quý Huynh, Đệ, Tỷ, Muội Thánh Thất Cao Đài Vancouver,

*- Quý Thánh Thất Cao Đài Seattle, Thánh Thất Cao Đài Austin Texas, Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, và Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

*- Quý vị Hội Thánh Tin Lành, Công Giáo, Phật Giáo Việt Nam tại Vancouver.

*- Quý vị Đại diện Hội đoàn, Đoàn thể, truyền thanh và báo chí.

*- Quý Bác thuộc Hội Cao Niên, Hội Tương Tế vùng Vancouver.

*- Quý vị thuộc các Hội Thiện Nguyện, Hội Phụ Nữ, Hội Thân Hữu Đồng Bằng Sông Cửu Long,

và toàn thể thân bằng quyến thuộc,

đã gọi điện, thư phân ưu, gửi lời chia buồn, an ủi, cầu nguyện và đến dự lễ tang ngày 04 và 05 tháng 09 năm 2015, tiễn đưa linh cữu của

Anh, Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi
là:

**Hiền Tài Lê Văn Khiêm
(1930-2015)**

đến nơi an nghỉ cuối cùng

Gia đình chúng tôi luôn khắc sâu trong tâm khảm những tình cảm, nghĩa cử của tất cả Quý vị qua việc phúng điếu trong buổi tang lễ để hồi hướng công đức cho người đã khuất.

Gia đình chúng tôi theo ước nguyện của Ông Lê Văn Khiêm xin phép được dùng tất cả tổng số tiền phúng điếu theo sau đây:

Thánh Thất Cao Đài Vancouver	\$8,180.00
The Canadian Diabetes Association	\$4,000.00
Hội Cao Niên Việt Nam vùng Greater Vancouver	\$2,000.00
Tổng cộng phúng điếu được là	\$14,180.00

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ xuất, gia đình chúng tôi kính mong được sự cảm thông và niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng bái tạ



PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Hiền Tài Lê Văn Khiêm

Cựu Tham Vụ

Tòa Tổng Lãnh Sự VNCH tại Hồng Kông

Đã qui vị vào lúc 12.45 AM ngày 25-8-2015 (nhằm ngày 12-7-Ất Mùi) tại Hospice Center Burnaby B.C, Canada.

Hưởng thọ 85 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Nguyễn Kim Quế và Tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban rưới hồng ân độ rỗi cho hương linh Cố Hiền Tài Lê Văn Khiêm sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hiền Tài Nguyễn Tấn Phước &
Bàn Trị Sự & Đồng đạo Thánh Thất Vancouver Canada

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo

Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Canada.

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Đạo hữu Nguyễn Văn Sung

Đã qui vị vào lúc 2.00 giờ sáng ngày 21-8-2015 (nhằm ngày 8-7-Át Mùi) tại bệnh viện Piedmont tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 72 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Nguyễn Văn Sung và Tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban rưới hồng ân độ rỗi cho hương linh Cố đạo hữu Nguyễn Văn Sung sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Tri Sự Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài GA
Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi thuộc Thánh Thất Georgia .
Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài Georgia
Đông Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia

Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại GA
(HT. Văn Công Cộng)

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Ông Vương Văn Trổ

Pháp danh Minh Hiền

Nguyên Tỉnh Trưởng Kiên Giang - Rạch Giá

Đã qui vị vào lúc 11.23 PM giờ sáng ngày 4-8-2015 tại
Bệnh Viện «West Houston Medical» thành phố Houston
Texas

Hưởng thọ 77 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Bà Nguyễn Ngọc
Anh và Tang gia hiếu quyền.

Nguyện cầu các Đấng Từ Bi gia hộ cho hương linh Ông
Vương Văn Trổ sớm về cõi Cực Lạc Niết Bàn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas

Anh Chị Em đồng hương Tây Ninh

Cựu sinh Đạo Đức Học Đường & Lê Văn Trung.

Cựu Thiếu Sinh Quân Cao Đài.

BẰNG HỮU THÂM GIAO

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| *- Phạm Ngọc Tấn | *- Phạm Văn Khảm |
| *- Võ Lạc Quan | *- Võ Hoàng Ngô |
| *- Nguyễn Ngọc Dũ | *- Nguyễn Chí Hiền |
| *- Nguyễn Tấn Phận | *- Phạm Văn Minh |
| *- Nguyễn Thành Thiều | *- Huỳnh Văn Mãng |
| *- Phạm Thành Nền | *- Nguyễn Công Tranh |
| *- Dương Văn Ngừa | *- Trần Công Bé |
| *- Nguyễn Vạn Năng | *- Đỗ Đức Thượng |
| *- Hồ Văn Thôi | *- Đặng Bá Nhị |
| *- Võ Thanh Tân | *- Lâm Hoàng Minh |
| *- Võ Văn Xạ | *- Trần Văn Điều |
| *- Đỗ Văn Đông | *- Nguyễn Hồng Sơn |
| *- Nguyễn Hiếu Liêm | *- Hồ Ngọc Phó |
| *- Lê Thành Trưởng | *- Nguyễn Văn Hải |

VỀ CHỮ HÒA

Lạp Chúc Nguyễn Huy

Lời giới thiệu: Ban biên tập chúng tôi hân hạnh giới thiệu với đồng đạo Hiền Huynh Lạp Chúc Nguyễn Huy nguyên là giáo sư Viện Đại học Cao Đài. Giáo sư cũng là một người đã nghiên cứu và đã viết rất nhiều sách về tôn giáo Cao Đài.

Hiền Huynh Lạp Chúc Nguyễn Huy qua những bài viết, những sách về Đạo Cao Đài đã ấn hành phổ biến rất hân hạnh mong được sự góp ý của đồng đạo để nội dung trong những lần tái bản sau này càng được hoàn thiện hoàn hảo hơn.

Trân trọng giới thiệu

Đi thăm cố đô Huế, đứng trước Ngọ Môn mà nhìn lên sẽ thấy bốn đại tự 正大光明 Chánh đại quang minh (1) diễn tả lý thuyết căn bản trị nước của vua nhà Nguyễn. Đó cũng là đức tánh căn bản của người tu, mọi việc đều phải sáng tỏ, không làm điều gì mờ ám hay khuất lấp, trái đạo lý.

Vào trong Điện Thái Hòa 太和, trước ngai vua có treo bốn đại tự 中和位育 Trung Hòa Vị Dục (2) đối lại với Chánh đại quang minh. Đó là bài học dạy vua cai trị thần dân bằng « Trung Hòa ».

Rồi trở về Tây Ninh đi thăm Tòa Thánh, bước vào Cửu Trùng Đài, chúng ta sẽ thấy tượng Đức Hộ Pháp kèm giữ Thất đầu xà tức kèm chế thất tình, lục dục để giữ được « Trung Hòa ». Giáo lý Cao Đài thì luôn luôn nhắc nhở tín đồ học chữ « Hòa »,

*Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau một chữ Hòa. (Thi văn dạy Đạo)*

Trung Hòa được hiểu như thế nào? Trung: 中 ở giữa. Hòa: 和 Thuận thảo, điều hòa. Trung hòa là cái tính tự nhiên của Trời Đất. Thất tình : ái (yêu thương), ó (ghét), hi (mừng), nộ (giận), ai (buồn), lạc (vui sướng), cụ (sợ hãi) khi chưa phát thì gọi là Trung, khi phát ra đúng tiết điệu hòa hài cảm ứng với nội tâm ngoại cảm gọi là Hòa. Trung Hòa là đạt đến yếu tố trong định ngoài an, để sống một cuộc sống siêu thoát mà trong cuộc sống siêu thoát thì Tiên Phật cũng thế thôi.

Trung Hòa đối với Vua

Ngôi ở ngôi vị Vua (Vị: 位) và muốn ngôi vị ngày một vững chắc thì phải biết nuôi dưỡng (Dục: 育). Muốn nuôi dưỡng ngôi vị thì phải biết kèm chế thất tình cho phát ra đúng tiết điệu hòa hài cảm ứng với nội tâm ngoại cảm. Đó là biểu lộ thất tình vui, giận... phải đúng tiết độ tức trong trạng thái Trung Hòa thì Vua mới an vị, đất nước thịnh vượng thanh bình. Trung hòa vị dục có nghĩa là như vậy.

Trung Hòa đối với Đạo Cao Đài

Tượng Đức Hộ Pháp kèm chế 7 đầu của Thất Đầu Xà là bài học giáo lý dạy người tu Đạo phải giữ cho trong định ngoài an không để cho thất tình lục dục làm rối loạn tâm can. Đó là ở trạng thái «Trung Hòa» thuộc cái tính tự nhiên của Trời Đất. Vì vậy, Đức Hộ Pháp nói :« *Phương pháp độ rỗi, chỉ khuyên lơn các chơn linh đầu Nguyên Nhơn hay Hóa Nhơn đoạt được hai chữ Hòa và Nhẫn mới về Niết Bàn được* » (Theo Tam thập lục thiên du ký của Đức Hộ Pháp)

Ngũ đức trong giáo lý Cao Đài, Hòa là Đức đứng đầu. Ngũ Đức là « Hòa (harmony), Nhẫn (patience), Khiêm (modesty), Cung (respect), Ái (love) mà Đức Hộ Pháp gọi là Ngũ đức lương châm. Vì vậy mà « *Đạo quý là tại Hòa. Tọa Thiên lập Địa cũng do âm dương hợp hòa... Tâm bất hòa thì thất tình lục dục phát khởi tranh ngôi trong vòng vật dục, chẳng hề biết Thiên lý là gì* » (TNHT,Q1, tr.87)

Thất tình là những rung cảm tự nhiên của Tâm và Tánh, tại sao phải kèm chế? Lý do thất tình thuộc khí Hậu Thiên và Ngũ Thần (Chơn Thần) là khí Tiên Thiên. Cả hai đều ở thể khí nên cùng rung cảm với nhau. Nếu thất tình rung động thái quá thì sẽ làm cho Ngũ Thần khó trở về hiệp với Chơn Thần tức Khí Tiên Thiên. Hiện tượng đó được hiểu thất tình lục dục là yếu tố làm ô trược Chơn Thần và ngăn cản việc qui Ngũ Thần.

Về ngũ hành Tiên Thiên và Hậu Thiên

Trong trời đất vạn vật không có vật chi hóa sanh biến dưỡng mà không có Tiên Thiên, Hậu Thiên, ngũ hành áp dụng vào nhân thân. Sự tác động vô hình của Thái Cực, Âm Dương tạo thành ngũ hành ở Tiên Thiên và ở Hậu Thiên. Ngũ hành là trung gian giữa hữu và vô là yếu tố sơ thi góp phần cấu tạo vạn hữu vũ trụ.

Ngũ hành tiên thiên

Trời có ngũ khí là 5 sắc : đen, đỏ, xanh, trắng, vàng. Ngũ hành của Tiên Thiên hữu chất vô hình của Chơn Thần là: Thức Thần, Ý, Phách, Chí, Hồn.

Ngũ hành hậu thiên

Ngũ khí của trời kết tạo ra ngũ hành; Khí đen tụ trên không sanh ra nước, khí đỏ ra lửa, khí xanh ra cây cỏ (mộc), khí trắng ra kim, khí vàng ra đất. Cho nên đất có ngũ hành là thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. Ngũ hành là 5 chuyển động tự nhiên có ảnh hưởng tương quan, tương khắc với nhau để giải thích về cơ cấu của Càn khôn Vũ Trụ và vạn vật.

Ngũ hành trong con người

Ngũ hành Hậu Thiên kết tụ thành ngũ tạng trong con người như sau: tim (hỏa), tì (đất), phế (kim), thận (thủy), can (mộc).

Tiếp theo, ngũ hành Tiên Thiên của Chơn Thần (Thức

Thần, Ý, Phách, Chí, Hồn) nhập vào xác phàm đến ngũ trong ngũ hành Hậu Thiên hữu tượng, hữu hình là ngũ tạng (tâm, tì, phế, thận, can). Chơn Thần ngụ trong tim thì gọi là Thức Thần, trong tì là Ý, trong phế là Phách, trong thận là Chí, trong can là Hồn (3). Ngũ tạng là nơi cư ngụ của Ngũ Thần để tiếp xúc với ngoại cảnh trần thế. Do đó, Ngũ Thần có tương quan thường trực với sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, tình cảm, mùi vị trong con người...

Nguồn gốc thất tình.

Tượng của ngũ hành Hậu Thiên là: Mắt (cửa của can khí) tai (cửa của thận khí), mũi (cửa của phế khí), lưỡi (cửa của tâm khí), thân hay miệng (cửa của tì khí). Thất tình lục dục phát sanh từ tượng của ngũ hành Hậu Thiên.

Tại sao Ngũ Thần rung cảm với thất tình?

Ngũ Thần (Chơn Thần) và thất tình đều ở thể khí vô hình nên luôn luôn cùng rung cảm với nhau. Sự liên hệ này tuân theo nguyên lý “đồng khí tương cầu” dưới 2 hình thức sau :

- Tương quan giữa khí của thất tình, mùi vị... với Ngũ Thần, thí dụ như tình cảm vui hay vị đắng chạy về Thức Thần ở tim như bãng chỉ dẫn dưới đây;

- Bất Hòa hay ô trược. Nếu khí của tạng, nơi cư ngụ của Ngũ Thần, bị xáo trộn bởi tăng hay giảm thái quá vì thất tình, khí Ngũ Thần sẽ bất ổn, phân tán có nghĩa Chơn Thần ô trược vì bất ổn theo (vì cùng ở thể khí nên giao cảm với nhau). Thí dụ giận dữ thái quá, can khí xáo trộn làm Hồn trong can giao động không còn biết lý lẽ nữa. Hậu quả là giận quá hóa ngu (sân si) gây oan nghiệt, làm hại đường tu : *Để cho lửa giận một phen bùng cháy thì cũng đủ thiêu đốt Kim Đơn phải rã tan ra nước hết trơn* (TNHT, tr. 36). Đó là hiện tượng khí « Bất Hoà » làm ô trược Chơn Thần qua trung gian Ngũ Thần. Khí ô trược bất hòa làm cản trở Ngũ

Thần triều nguyên tức trở về hiệp nhứt với Chơn Thần sau khi qui tiên.

Bảng tương quan giữa cảm ứng khí Ngũ Thần với khí thất tình, mùi vị như bảng chỉ dẫn dưới đây.

<i>Ngũ hành</i>	<i>Ngũ tạng</i>	<i>Ngũ Thần</i>	<i>Tình cảm</i>	<i>Ngũ vị</i>
Hỏa (đỏ)	Tim	Thức Thần	vui	đắng
Thổ (vàng)	Tì	Ý	lo âu	ngọt
Kim (trắng)	Phế	Phách	buồn	cay
Thủy (đen)	Thận	Chí	Sợ hãi	mặn
Mộc (xanh)	Can	Hồn	Giận	chua

Các mối tương quan đó diễn tả các đụng chạm hàng ngày của khí Ngũ Thần với khí tình cảm, mùi vị v.v. của đời sống trần thế. Sự đụng chạm đó mà bất hòa thì khí Chơn Thần trở nên ô trược.

Muốn cảm nhận được sự rung cảm giữa khí Ngũ Thần với khí thất tình, chúng ta hãy cùng nhau làm thử nghiệm sau.

Tự kiểm nghiệm Ngũ Thần bằng thất tình

Tại sao lại nói ngũ tạng sanh Tình? Đức Cao Thượng Phẩm trả lời : « Trong mọi người đều có thất tình lục dục, những tình dục ấy phát sinh ra do nơi lục phủ ngũ tạng, nhưng chủ của nó là Chơn Thần đó vậy» (Luật Tam Thể, tr.20).

Trong mỗi tạng, Thần được nuôi dưỡng bởi Chơn Khí của tạng đó, thí dụ phế khí nuôi dưỡng Phách. Nếu một tình cảm liên hệ đến một tạng bộc lộ quá đáng, Chơn Khí của tạng sẽ xáo động, Chơn Khí của tạng xáo động kéo theo vọng động của Thần trong tạng đó, Thần vọng động sẽ làm Chơn Thần ô trược. Từ quan sát xáo động Chơn Khí bởi tình cảm thái quá, ai trong chúng ta cũng có thể tự kiểm chứng

được thất tình thái quá hại Ngũ Thần với những triệu chứng nào.

- Giận quá thì can khí bốc lên, mặt mày đỏ kè, chân tay run rẩy làm mờ Hồn trong can nên ngu dại làm điều trái đạo; nộ giận là một tội ác trong tam độc (tham, sân, si) và thập ác (4) nên Thượng Đế phải « *Khuyên một điều con khá giảm hờn* ».

- Buồn thái quá làm phế khí cố lại và giáng xuống, mặt xám lại, tay lạnh ngắt, hại đến Chơn Thần ở phế (Phách) khiến khó thở, tinh thần suy nhược, yếm thế;

- Vui thái quá làm tán khí tim khiến Thức Thần trong tim muốn hóa điên cuồng, miệng nói tay múa;

- Thần ở tì (Ý) chán nản, mệt mỏi nếu lo âu quá đáng làm tổn thương tì khí, ngồi buồn thiu chẳng buồn đứng ruồi muỗi;

- Sợ hãi làm Thần ở thận (Chí) mất hết ý muốn mạnh mẽ để đạt mục đích.

Tóm lại, thất tình hỉ nộ ai lạc dục theo ngũ quan nhập vào tà phá ngũ tạng, làm thần phải thương tổn nên phải luyện kỷ để trị nội thương đó, tạo thế quân bình cho trong định, ngoài an.

Tự kiểm nghiệm Ngũ Thần bằng ngũ vị

Mặc dầu xác phàm cũng sinh hoạt riêng theo bản năng tự động như tim đập, máu huyết lưu thông... Nhưng sinh hoạt tự động đó vẫn phụ thuộc vào điều kiện hài hòa của Ngũ Thần (Chơn Thần). Sau thất tình, mùi vị thực phẩm cũng có thể làm xáo trộn cung điệu thiên nhiên của Ngũ Thần và cản trở việc qui Ngũ Thần để đắc đạo. Ngũ vị là: đắng (đi về tim), ngọt (tì), cay (phế), mặn (thận), chua (can).

Dù ăn mặn hay ăn chay tu Đạo, chúng ta cũng có thể tự kiểm chứng được sự hiện diện của Ngũ Thần trong ngũ tạng với vài thí dụ sau.

Vị đắng lay động Thức Thần trong tim

Thức Thần ngụ trong tim. Vị đắng cảm ứng với khí của tim. Sau khi uống cà phê quá nhiều lại đậm đặc, tại sao tim đập mạnh, đầu óc tỉnh táo, bàn tay ướt mồ hôi? Lý do là vị đắng cà phê đi về tim nên kích thích quá mạnh khí của tim, làm xáo trộn nơi cư ngụ của Chơn Linh và làm Thức Thần (Chơn Thần) dấy động nên mới có những triệu chứng đó. Thánh Ngôn dạy: *Ngươn Thần thì sáng suốt, ưa thanh tịnh vô vi, nhưng bởi có Thức Thần nên mới hay động tác* (ĐTCG, tr.22)

Tì khí suy phát sanh lo âu

Sau khi làm việc mệt nhọc trí não hay lo âu, người sẽ cảm thấy uể oải, bủn rủn chân tay, thiếu sáng kiến. Đó là triệu chứng Chơn Thần trong tì là Ý suy nhược vì thiếu bổ dưỡng. Ăn vị ngọt (kem, bánh ngọt...) vào là Chơn Thần (Ý) trở lại bình thường ngay. Lý do là vị ngọt nuôi dưỡng khí Hậu Thiên (tì khí) bao bọc Chơn Thần.

Phế khí yếu nhược

Phế khí suy nhược sẽ có triệu chứng: tiếng nói và hơi thở yếu ớt, hay đổ mồ hôi, ho xuyên. Phách trong phế gây trạng thái chán đời, yếm thế... Trong trường hợp này thì nên kiêng vị cay vì vị cay làm tản khí của phế và bệnh nặng thêm.

Vị mặn bồi bổ Chơn Thần Chí

Vị mặn cảm ứng với thận khí và bồi bổ Chí (Chơn Thần trong thận). Nếu độ mặn trong máu xuống quá thấp vì

đồ mồ hôi quá nhiều nhất là sau khi đi bộ dưới nắng gay gắt, tập dượt thể xác, con người có thể ngất xỉu hoặc suy giảm Chí phần đầu sinh ra sợ hãi. Đó là dấu hiệu thiếu vị mặn của muối cho Chơn Thần (Chí). Một ly chanh muối là giải quyết vấn đề.

Vị chua làm Hồn thất tán

Nếu can khí suy yếu vì lạm dụng vị chua, Hồn trong can sẽ bạc nhược mà sinh ra sợ hãi, nhút nhát, thần kinh suy nhược, yếm thế, chân tay không sức lực (5). Biện pháp là giảm hay kiêng ăn vị chua cảm ứng với phế khí.

Ngũ Thần trong ngôn ngữ

Theo như tương quan giữa Ngũ Thần và thất tình, vui thái quá hại Thức Thần ngụ trong tim, lo âu hại Ý (tì), buồn hại Phách (phế), sợ hãi hại Chí (thận), oán giận hại Hồn (can). Chúng ta hãy nghe ngôn ngữ dân gian diễn tả Ngũ Thần cảm ứng với thất tình thái quá như thế nào.

Sợ hãi quá mức đến nỗi Hồn trong can xuất ra khỏi xác mà kêu rằng:

Hồn bất phụ thể.

Vì sợ hãi (kinh) mà Phách rơi rụng (lạc) hoặc mất hết (táng), Hồn thì sợ (kinh) bay mất (phi) thì nói:

Phách lạc Hồn kinh.

Hồn phi Phách táng.

Còn trong Đạo, Kinh Khi Đi Ngủ diễn tả Hồn Phách:

Trong giấc mộng nghĩ yên Hồn Phách,

Đấng Thiêng Liêng năng mách bảo giùm.

Khi mất hết (táng) can đờm (khí của đờm tức mật cho can đờm), người dân biểu lộ bằng câu nói:

*Kinh **Hồn** táng **đổm***

Còn Kinh Sám Hối thì diễn tả:

Nhiều gộp núi như đao chơm chớm,

*Thấy dùng mình táng **đổm** rất ghê.*

Còn về Hồn Vía, người dân diễn tả sợ hãi bằng mất Hồn và Vía (Phách):

*Thất kinh **Hồn Vía**.*

Thánh Ngôn thì dạy :

*Tại Trời đến mới kinh **Hồn** mất **Vía**,*

Nhớ lại Thầy, Thầy đã đi đâu.

Con thuyền trong khổ hải

Đến đây, để làm sống động giáo lý tu Tâm dưỡng Tánh, qui Ngũ Thần, thất đầu xà... chúng ta hãy hình dung hình ảnh con thuyền trong biển khổ (khổ hải), lướt trên gió thất tình (đoạn tình) và lục dục (yểm dục) để về bến (Thiên) được Kinh Khai Cứu mô tả như sau:

Ngó chi khổ hải sóng xao,

Đoạn tình yểm dục dặng vào cõi Thiên.

Với hình ảnh này, con người như chiếc thuyền buồm nhỏ lênh đênh trên biển cả, nước ví như Tinh, thất tình lục dục tựa như gió thổi tự nhiên trên mặt nước. Con thuyền không trở về được bến xưa nếu gió (thất tình, lục dục) biến Khí Ngũ Thần nổi thành bão tố, gây sóng lớn trên mặt nước có thể làm chìm đắm con thuyền (con người). Thí dụ như giận dữ thái quá thành phẫn nộ làm can hỏa bốc lên như bão tố chìm con người trong ác nghiệp. Nhìn con thuyền lao chao muốn chìm, chúng ta hiểu ngay tại sao giáo lý Cao Đài dạy phải kèm chế thất tình lục dục là vậy. Kèm chế thế nào?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta lấy một cảnh trần thế để quan sát các giai đoạn rung cảm của Tâm Tánh làm phát sanh thất tình bình thường hay thái quá che mờ Tâm.

Từ một cảnh trần thế (lục trần) là bom nổ, chết người, cảnh này tác động lên Tâm Tánh qua các giai đoạn sau :

- Giai đoạn lục căn trước lục trần: mắt nhìn thấy người chết, tai nghe bom nổ (lục căn),

- Giai đoạn lục thức nhờ có trí não. Lục thức khiến Tâm ý thức rằng đó là điều nguy hiểm, vô nhân... và làm cho Tâm rung cảm mà sanh sợ hãi hay tức giận trong thất tình,

- Giai đoạn Khí (Tánh) dấy động. Tình cảm tức giận sẽ tác động lên Chơn Thần tức Tánh qua trung gian khí của tạng can, nơi cư ngụ của Chơn Thần Hồn,

- Giai đoạn Hồn giao động. Khí tạng can giao động làm cho Hồn xáo trộn. Mức xáo trộn của Hồn tùy thuộc vào trách nhiệm của Tâm kèm chế được Tánh hay không.

Ở giai đoạn Hồn, chúng ta mới phân biệt được Thánh Tâm của người tu Tâm dưỡng Tánh với Tâm phàm « Tâm viên, ý mã » luôn luôn dao động, chạy theo ngoại cảnh trần thế.

Trước cảnh bom nổ gây chết chóc, Tâm người tu (Tâm lành, an định) giúp Tánh đi vào hiệp với Tâm để đạt đến Trung-Hòa. Chuyển động Tánh nhập Tâm biểu hiện Tâm (Chơn Linh) kèm chế được Chơn Thần, không để Chơn Thần bị lôi cuốn bởi lục căn, không để cho tình cảm (giận hay sợ hãi) vọng động trước cảnh lục trần (bom nổ). Tâm trở nên an tịnh, giữ được bản thể chơn Tánh. Nhờ đó mà hành động phát tiết đúng chừng mực (trung hòa).

Trái lại, cũng trong cảnh đó, nếu thiếu tu Tâm dưỡng Tánh, Tâm phàm sẽ chiều theo đòi hỏi của Tánh (Chơn Thần) khiến cho lục căn chạy theo lục trần, buông thả thất tình tác quái làm cho Chơn Thần mờ ám, Tâm bất an tịnh

nên vọng động. Ở trạng thái này thì thất tình trở thành « quỷ » gây oan trái, hại cho Chơn Khí và Ngũ Thần (6) như sau: Hỉ nộ (mừng, giận) không chừng mực làm *ngũ khí, tam hué (7) mau hao kém*;

Ái ó (yêu, ghét): tinh huyết, thần lực chóng giảm suy;

Ai, lạc, cụ (buồn, vui, sợ) làm sa vào những thói thấp hèn ngu dốt.

Đó là lý do tại sao có tượng thất đầu xà bị kềm chế bởi Đức Hộ Pháp tại Hiệp Thiên Đài, và tại sao Thánh ngôn dạy phải tu Tâm luyện Tánh cho đến mức Tâm và Tánh tận thiện tận mỹ, chí diệu chí linh, để hiệp nhứt vào Chơn lý hằng hữu bất biến. Thành Tiên tác Phật cũng do nơi Tâm, mà trở lại làm loài cầm thú mang lông đội sừng cũng do Tâm. Còn nếu không tu Tâm luyện Tánh thì chỉ hoài công tu:

*Đường Tâm cửa Thánh dấu chưa ven,
Có buổi hoài công bước Đạo tâm.*

Hy vọng đọc xong bài này, độc giả sẽ không còn trần trở như tôi ngày xưa khi đứng trước tượng Thất Đầu Xà mỗi lần viếng thăm Tòa Thánh sau giờ dạy ở Viện Đại Học và sau này còn bứt rứt khi phải giải thích bằng ngoại ngữ cho mấy đồng nghiệp ngoại quốc tại sao lại phải kềm chế một tình cảm tự nhiên.

Lạp Chúc Nguyễn Huy

Cựu giáo sư Viện Đại Học Cao Đài

Chú thích

1- Chánh đại quang minh là ngay thẳng, rộng lớn, sáng tỏ. Chánh: Ngay thẳng, đúng đắn, không tà vạy. Đại: lớn. Quang: sáng. Minh: sáng tỏ.

2- Trung: 中 ở giữa. Hòa: 和 Thuận thảo, điều hòa. Vị: 位

Ngôi vị, chỗ đứng. Dục: 育 Nuôi cho khôn lớn.

3- Cũng giống như một khí duy nhất (Chính khí hay Chơn Khí) lưu chuyển trong thể xác nhưng mang tên khác nhau tùy theo nhiệm vụ và vị trí lưu hành. Thí dụ, chính khí đi ra từ can thì gọi là can khí, chạy trong da bảo vệ cơ thể thì gọi vệ khí

4- Thập ác : 3 ác của thân (sát sanh, du đạo, tà dâm), 4 ác của khẩu (vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu), 3 ác của ý (tham, sân, si).

5- Thường xảy ra với người muốn giảm ký bằng ăn uống thật nhiều giấm, bưởi chua, chanh

6- Ngô Đại Tiên dạy :

Đừng cho thần tán khí hao,
Thất tình lục dục đón rào cho an.
Hay giận dữ thương can tổn mộc,
Quá mừng vui hỏa đốt tâm suy,
Buồn thương rất hại thổ tỳ,
Lo nhiều, hao tổn ích gì hành kim.
Hay sợ sệt thân hình tiều tụy,
Ngũ tạng suy, thần khí khó tu,

7- Tam huê; huê là hoa; chỉ tam bửu hiệp nhưt, tụ tại đỉnh đầu chỗ nê hườn cung (huyền quan khiếu), đắc đạo thành Tiên, Phật tại thế (Tam huê tụ đỉnh); Ngũ khí: khí của ngũ tạng (tâm, tì, phế, thận, can) « Con người vì bị thất tình lục dục mà hao tổn tinh thần, tiêu mòn khí phách». (ĐTCG).

HẾT

Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

(năm 1946-1947)

(Tiếp theo từ TSTD số 64, số 65)

LOÀI NGƯỜI DO ĐÂU MÀ ĐẾN

Đền Thánh, ngày 29-4-Năm Đinh Hợi (Đl. 17-6-1947)

Hôm nay Bản Đạo giảng về loài người do đâu mà đến. Trước khi ta tìm chơn lý ấy, ta nên biết trước Tạo Đao là Cha cả vạn vật hữu hình và tìm nguyên căn của Chí Tôn đã.

Chúng ta đã nhìn trong kinh điển hồi trước để lại, thấy cả cơ quan hữu vi nhĩn tiền này, làm cho ta biết và nhìn đến Tạo Đao, ấy là Đại Từ Phụ. Chẳng luận giống Dân nào và các nhà triết lý của các Tôn giáo cũng vậy, đều nhìn Đấng Tạo Đao Càn Khôn Thế Giới sanh hóa vạn vật và loài người, là Đấng Cha của chúng ta, ấy là các Tôn Giáo đã có từ thượng cổ đến giờ. Phật Giáo cho ta hiểu, có một Đấng quyền năng vô biên vô đối không tả được, tạo ra vạn vật Càn Khôn Vũ Trụ này. Đấng ấy đã có đến ở cùng loài người, cũng thọ bao nhiêu thống khổ, đau đớn, biết luân luân chuyển chuyển từ phẩm người đến Thần, Thánh, Tiên, Phật. Đấng ấy nắm cả quyền năng vô đối, huyền vi màu nhiệm trong tay, tạo nên Càn Khôn Thế Giới định phép công bình, lành có lành trả, ác có ác trả hiển nhiên, nên loài người tôn sùng Đấng ấy là Đức Thượng Đế, cầm quyền thống ngự vạn linh, ấy là Hoàng Đế tối cao thượng của vũ trụ vậy.

Các Tôn Giáo có nói Đức Thượng Đế, là Đấng không nhìn thấy được, vì không hình không ảnh, nhưng không một việc nào mà Ngài không biết. Trong Nho Giáo có câu: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”, nghĩa là: Trời cao lồng lộng

mà mảy hào nào cũng không qua khỏi tay Ngài và lưới thiêng liêng của Ngài, nên xưng tụng Ngài là Thiên Tôn cầm quyền Vạn Linh mục thước như một ông Tòa trị thế.

Đấng tạo ra vạn vật Càn Khôn Vũ Trụ, sanh ra nuôi nấng tạo ra bảo bọc, hằng để trong mỗi thi hài một tâm linh mới được khôn ngoan hiểu biết rằng: Có người có ta, nên ta nhìn Đấng cho ta cái tâm linh ấy là Đấng tối linh, là Cha của ta. Ngoài Đấng ấy, thì không ai nữa làm Chúa Tể của Vạn Linh đặng, tôn sùng như thế là thấy Đấng Cha cao thượng hơn ông Cha phàm, vì thế mới xưng tụng Ngài là Đại Từ Phụ. Thật thế, nhà Phật cho Ngài là Đại Từ Phụ đúng hơn hết, vì nếu Đấng ấy không cho một điểm linh quang thì thế nào bảo tồn sinh mạng đặng.

Loài thú, ta thấy hiển nhiên mới sanh ra tuy mắt còn nhắm híp mà vẫn tìm vú mẹ để sống, đến cỏ cây hễ sanh ra thì biết trải lá hứng sương tuyết, hấp thụ cái sanh khí mà nuôi sự sống, một vật có điểm linh quang ấy như thế khối linh quang ấy là Cha vậy.

Đại Từ Phụ là Cha cả Vạn Linh, chúng ta là con cái của Ngài, không phải chỉ hưởng phần hữu hình tại thế mà thôi, Ngài lại còn dành một phần quý trọng hơn là nhứt điểm linh quang, nhờ đó mà từ vật chất tiến đến thú cầm nhơn loại, mới tiến đến Phật vị mà ngang phẩm cùng Ngài, Đức Từ Phụ là Phật, Ngài muốn cho con cái cũng thành Phật, đặng đạt quyền năng bí mật như Ngài, rồi lập ra một Càn Khôn Thế Giới khác. Luật thiên nhiên một ông Cha tạo nghiệp, thì con theo nghiệp Cha mà tạo ra sự nghiệp khác nữa.

Tuy trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ, Bần Đạo biết mở Đạo Cao Đài đặng tuyển chọn trong hàng Phật đạt kiếp từ khi tạo Càn Khôn Thế Giới đến kế vị Ngài. Trong buổi Đại Từ Phụ mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có treo bảng ở Ngọc Hư Cung,

lập một ông Trời kế vị Ngài, nhưng chúng ta thấy trong hàng Phật có 3 người:

- 1 – Phật Thích Ca,
- 2 – Phật Di Lạc,
- 3 – Đức Chúa Christ

Thử hỏi 3 Người ai sẽ làm Trời. Ta tưởng 3 người sẽ có một người làm được, mà người đó chúng ta biết chắc có, tuy không quyết đoán trước đặng, chúng ta mơ màng ngó thấy nhưng không dám nói.

Hễ Đấng nào đủ quyền năng trị thế, tinh thần cho cao trọng thâm phục cả tâm lý nhơn sanh vào khuôn Đại Đạo, gồm tinh thần tư tưởng loài người lại được, thì Đấng ấy sẽ kế nghiệp Đức Chí Tôn.

LUẬT CÔNG BÌNH THIÊN LIÊN

Đền Thánh, đêm rằm tháng 5-Đình Hội (ĐI.03-7-1947)

Trên 5 năm Bản Đạo bị đồ lưu nơi hải ngoại, khi trở về bôn xứ, Bản Đạo nhìn thấy vận mạng nước nhà, thấy sự tấn hóa của toàn thể quốc dân trong hai lẽ buồn vui, nhưng có một điều làm cho Bản Đạo ngạc nhiên hơn hết là trong nhơn loại tiến bộ văn minh trên mặt địa cầu, lại có một hạng người chém giết đồng bào một cách tàn nhẫn, nếu lấy ý chí mà quyết đoán thì ta chẳng biết mục đích của họ định cho tương lai vận mạng nước nhà thế nào? Theo Bản Đạo tưởng, chẳng có một cơ quan nào mà chúng ta thấy trong hoàn cầu hiện nay, chấp nhận sự sanh sát trước mắt loài người, và của biết bao nhiêu liệt cường hơn thế nữa. Kẻ tính làm bá chủ hoàn cầu để lập thành một lực lượng với cái phương pháp tàn sát đã kết liễu thế nào, chúng ta thấy rõ. Hại thay! Nòi giống Việt Nam cũng có bọn người tạo thành một nhóm tự xưng là trí thức tinh thần, có lực lượng mạnh mẽ mong giết hại đồng

chúng của mình mà độc tài lập vị.

Nhóm cường quyền tàn bạo ấy, tưởng mình là khôn ngoan hơn hết, dùng chánh sách mị dân, áp bức đồng bào. Bàn Đạo thử hỏi đặng hay chẳng? Xin trả lời: Không hề khi nào đặng. Bàn Đạo thấy cái tàn ác sẽ động lòng Chí Tôn, nên đã biết tạo ra một đạo Thiên binh để bảo trọng cái mạng của đồng bào, cái ác nghiệt của họ làm động lòng từ bi của Ngài, nói cho chánh lý, nếu là một đạo Thiên binh mà đã đứng ra bãi chiến trường, chém tướng đoạt cờ bảo tồn quốc vận, ấy là tướng quân tạo thời cải thế đã đành, còn những kẻ tàn hại dân lành với phương tàn ác tức là quân cường đồ cướp đảng.

Bàn Đạo xét đoán cái tình thế nước nhà về hữu hình và hiện diện của Đức Chí Tôn, Bàn Đạo suy nghĩ đến cái triết lý đạo đức của Càn Khôn Thế Giới này là một cái ơn công bình Thiên Lương đã định, tức nhiên hễ có vay phải có trả chúng ta cũng không chối đặng. Chúng ta đã thấy hiện tượng một cơ quan bất công, tại sao mặt thế người ngu, kẻ trí, kẻ làm cha, người làm tôi .v.v...

Một khuôn luật công bình vô biên vô tận, tấn hóa văn minh khoa học, giết hại cả sanh mạng loài người ở thế gian này mà không có công bình thì loài người ví như con vật, mạnh đặng yếu thua, khôn còn dại mất, cái thuyết đương nhiên của thiên hạ tranh đấu, chúng ta thấy nếu còn duy trì thì loài người sẽ tận diệt, chỉ nhờ luật nhơn quả ấy nên chúng ta nói không có ai tiêu diệt loài người được, họ tưởng giết là tiêu diệt. Ấy là ngu muội.

Giết người không phải tuyệt sanh mạng của loài người, như đốn cây chẳng phải là giết chết cây, mà là làm cho nó sanh chồi nảy tược, kẻ làm ác nó tưởng giết là hết, không thể như thế được, chúng ta sẽ còn thấy tấn tuồng nhơn quả.

Nước VN ta đã từng chịu luật nhơn quả, trả vay cự trào, đã

tàn sát Ngũ Khôi, Mã Ngụy hiện còn di tích tại trường đua bây giờ, đã giết họ đặng đưa họ lên làm Chúa, 80 năm nô lệ do đó mà ra.

Kẻ tàn bạo ấy ngày nay nó tưởng giết Đạo là hết, nước Nam phải chăng đã thiếu Chúa cho nên tính giết người mà tạo Chúa, đặng ngày sau họ sẽ quỳ lạy tôn sùng, nếu không quả có vậy thì luật công bình thiêng liêng về đạo đức cũng không hề có.

NGUYÊN DO CỦA LOÀI NGƯỜI & VẤN ĐỀ ĐẠI ĐỒNG THỂ GIỚI.

Đêm 14 tháng 6 năm Đinh Hợi (DL. 31-7-1947)

Bản Đạo hôm nay, thuyết về triết lý nguyên do của loài người. Triết lý ấy là một vấn đề từ có loài người đến giờ, tìm tòi cho thấu đáo chơn lý hầu đi cho trúng con đường tức là Đạo vậy.

Từ Thượng Cổ loài người chỉ biết mình có một, nghĩa là đồng sanh đồng tử. Muốn biết nguyên căn triết lý các Đạo Giáo, truy tầm vấn đề trọng yếu ấy thì thử hỏi loài người do nơi nào mà đến? Chịu phần tử sanh cùng vạn vật để làm gì? Và chết phải đi đâu?

Chẳng lạ gì, tại thế gian này từ thử các Đạo giáo đều tìm nguyên căn ấy, tức là để trở lại nguyên do căn bản gọi là Đạo.

Cái thuyết tôi trọng tôi cao ấy phải viết sách, mới mong đủ nghĩa được. Bản Đạo có nói triết lý ấy nơi đây thì chắc chắn chư Hiền nghe cũng như không, nghĩa là không bỏ ích chi cả bởi quá sức hiểu biết.

Nên Bản Đạo hứa ngày Rằm tháng Bảy đến đây sẽ viết ra cái Chơn lý ấy trong một bài diễn văn, nguyên do cả Đạo

Đức triết lý.

Hôm nay, Bàn Đạo xin thuyết minh vấn đề đặng sử dụng hiện thời là vấn đề Đại Đồng Thế Giới (Fraternité universelle). Tại sao nước nào, dân tộc nào trong thế giới hiện giờ đang mơ mộng tìm phương pháp Đại Đồng Thế Giới? Nói thật ra, kể từ có Thánh Giáo Gia Tô, vấn đề ấy chắm một câu hỏi nguyên vẹn và thúc nhứt hơn hết. Thuyết Đại Đồng Phật Giáo đeo đuổi mãi mới lập thành giáo, rồi mới lập cả tâm lý Đại Đồng.

Loài người từ tạo thiên lập địa đồng một nguyên do, một tánh chất, đồng một nguyên linh, thúc kết triết lý ấy hơn hết là từ Đức Chúa Jésus tạo nên Thánh Giáo Gia Tô. Ngày nay, Đạo Cao Đài cũng theo đuổi mục đích ấy. Trên mặt địa cầu, người ta tìm hiểu loài người được hai ngàn bảy trăm triệu (2,700.000.000) Vì nguyên căn tinh thần hình thể, chủng tộc loài người là một nguyên do, một căn bản. Rồi đến thế này biến cải sắc da đen lên xám, lên xanh, lên đỏ, lên vàng và cuối cùng là da trắng. Đương nhiên là mãn Hạ Nguơn Tam Chuyển, lên Thượng Nguơn Tứ Chuyển, (1er cycle du 4e manvantara) vì chuyển tiến nên loài người phải chịu khảo đảo, đặng vào trường thi hầu thoát khỏi mặt địa cầu này, để đến thế giới cao trọng hơn, còn rũi rớt thì ở lại địa cầu này mà làm Thần Thông Nhơn (Race lucidé) do hai sắc da vàng và trắng hiệp lại xuất hiện.

Ấy vậy, thuyết Đại Đồng Thế Giới trong buổi này, Chí Tôn lập Đạo Cao Đài cốt yếu để làm cho loài người biết mình do một nguyên linh căn, hoặc sản xuất chung nhau, biết nhìn nhau là anh em đồng một căn nguyên mà đến. Từ cổ chí kim, các Tôn Giáo tìm đủ mọi phương làm cho loài người thức tỉnh tinh thần, biết nhìn nhau là cốt nhục. Hại thay! Loài người chẳng biết nhìn Chơn lý của Đạo những luống mơ hồ nên Chí Tôn buộc lòng phải đến tạo nền Đạo Cao

Đài, chủ trương cho loài người một đại nghiệp, hiệp một hoàn cảnh, chung sống với nhau một tinh thần, một căn bản, quy tụ cho toàn sắc Dân, hầu bảo trọng cái sống của nhau, sốt ngọt chia bùi, bảo tồn nhau cho qua sự khảo đảo đau đớn nơi khổ cảnh này từ trước.

Luận xét đến các nước ở Âu Châu, ở Á Châu, đồng tìm Chánh Sách, vạch triết lý ấy và đương hoạt động loài người hiệp nhau làm một. Bởi lý do đó, các nhà Thượng Đẳng Nhơn Sanh chia nền chánh trị ra mỗi quốc gia, dụng tâm lý chia đều quyền lợi, cố ý tìm cách thống nhứt cả loài người, làm một trong đường sinh hoạt mà thôi, đó là nước Mỹ đương thi thố hiện thời, còn nước Nga lại chia phân tài sản, dung hòa tâm lý tạo cho loài người một phẩm giá, một quyền lực đồng nhau. Phương pháp ấy khó đạt thành nguyện vọng. Chúng ta sẽ thấy những cái tư tưởng rẻ rúng ấy chẳng còn hiệu lực cao siêu trong thời gian ngắn ngủi, sau đây vì cái quyền lực muốn hiệp tâm lý cần phải yêu ái, kính trọng nhau, tôn trọng sanh mạng cho nhau, chia buồn rầu khổ não, nhìn một Đạo với nhau, lấy tình cốt nhục đối đãi với nhau, thì mới đầm ấm cả đại gia đình xã hội, tức là toàn cầu thiên hạ vậy.

Muốn đạt cho được mục đích ấy, chỉ lấy đạo đức tinh thần, muốn kính nhau, hòa nhau, nhìn nhau là ruột thịt, mà thấy nhà bạn mình có tiền, của nhiều lại ganh ghét, đố kỵ này giành của đố kia, hỏi vậy hòa được chăng? Nếu còn giành: ăn, ở, mặc, sang, giàu, cao trọng thì không thể nào đi đến đại đồng tâm lý được.

Cái hiện tượng của chúng ta đã thấy trước mắt, nước nào tìm phương pháp đại đồng thế giới mà chẳng biết hiệp tâm lý làm một, thì chỉ là chính sách vô hiệu nghiệm mà thôi.

Vì có, Chí Tôn đến tạo một gia đình này có một ý nghĩa tối cao, tối trọng, là muốn thế nào, dầu nam hay nữ, thương yêu

mục thước hiệp tâm lý cả loài người mà tạo thành khuôn mẫu, một thể hệ mà gây tình anh em cốt nhục, vừa thi hành, vừa trí thức tinh thần mà chung sống cùng nhau.

Thoảng, ngày kia toàn Đạo biết thương yêu nhau như ruột thịt, toàn quốc Dân VN hiệp một, thì hột giống đại đồng thế giới mới mong gieo rắc khắp nơi, gầy dựng tạo thành nền móng vĩnh cửu, bằng chẳng vậy thì các phương pháp khác chỉ sẽ là vô ý thức mà thôi.

CƠ QUAN ĐẠI ĐỒNG THẾ GIỚI

Đền Thánh, đêm 24-6-Đinh Hợi (Dl.10-8-1947)

Hôm nay Bản Đạo giảng về các Cơ Quan Đại Đồng Thế Giới, Bản Đạo có giải nghĩa cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển bắt đầu Nguơn Tứ Chuyển. Khởi đầu, thường thiên hạ phải nhập trường chung cuộc khảo thí. Thi đậu thì ra khỏi cảnh đau thảm khổ này, nếu rớt thì ở lại làm Thần Thông Nhon (Race Lucide).

Bởi vậy cho nên từ trước năm Bính Dần (1926) Chí Tôn đến than thở trước để thông tri mỗi lương sanh Nam, Nữ khi chưa lập Đền Thánh. Thầy than rằng: Đền tạo nền Tôn Giáo để cứu khổ cho toàn thiên hạ. Đạo mở sớm một ngày thì cứu nhơn sanh sớm một ngày.

Hại thay! Buổi ấy chúng ta nghe lời Thánh Giáo của Người, chẳng ai để trọn tâm quan sát tìm tòi cho ra minh lý, chúng ta lại đoán rằng: Sự tạo Càn Khôn Thế Giới là thời gian của Ngài chớ không phải của mình. Ai dè nó kết liễu nơi chúng ta, lần tay tính lại thấy một hoàn cảnh đau khổ của nòi giống quyết liệt, đau đớn thương tâm không tả được, chúng ta để lời trách Đại Từ Phụ và Các Đấng Thiêng Liêng, trách các bạn thân yêu của ta nữa. Chúng ta đâu có dè các vị Giáo Chủ đang giáo hóa chúng ta, đã thọ tội cùng Chí Tôn và Các Đấng Thiêng Liêng, đó là huyền vi bí mật của Chí Tôn

nên ngày nay mới có ảnh hưởng. Hỡi, Chí Tôn than, tưởng tượng như ông Cha kia thấy tình cảnh nguy ngập khổ não, làm hại con cái của Người mới đứng ra cậy mình đi đến đó đặng cứu dùm kẻ toan tuyệt mạng, chúng ta lại còn viện lý rằng: Lộ trình còn hoãn huợt dầu có trễ một ít ngày cũng chẳng hề bao. Bất ngờ đi tới nơi, thì con cái của Người đã kề bên vực tuyệt mạng.

Chúng ta có lương tâm xét đoán 22 năm tình cảnh đến nước này, tội lỗi ấy của ai? Xin hỏi thử rồi trả lời: Chính chúng ta có tội vậy. Xem xét cho đúng lý khi Chí Tôn đến lập nền Quốc Đạo làm Cơ Quan Chuyên Thế cứu mạng loài người. Toàn Đạo Nam, Nữ lãnh một cái trách nhiệm trọng hệ dưỡng ấy mà không có đủ tinh thần nghị lực làm tròn nhiệm vụ. Chư Đạo Hữu làm chứng cái điều ấy, nếu một ngày kia hình tướng của Đạo quả nhiên như vậy, Bản Đạo chẳng hề nói đã làm nên cho Đạo cho Đòi. Năm 1939 bằng chứng đem đến là giặc toàn cầu đều sôi nổi, lời tiên tri chẳng đi sai, nước Việt Nam là Thánh Địa của Chí Tôn mà tránh không khỏi cái nạn ta thán!, hồi hộp, sợ sệt. Mãi đến ngày 27-7-1941 Bản Đạo bị đồ lưu nơi Hải Ngoại, chính mình làm đầu Thánh Thể mà tự nghĩ xét làm không tròn phận sự đối với Đòi với Đạo, trong tâm có nuôi hám vọng là vui chịu bị bắt lưu đày, để gánh khổ cho nước nhà thoát nạn. Dường như đặc kể nên cái thú hưởng lạc của Bản Đạo không thể tả được, chịu chỉ có một người mà cả Nước hưởng. Không dè Đạo Cao Đài có cái tương lai gánh cả nhơn quả của toàn nhơn loại trên mặt địa cầu này, chẳng riêng một nước Việt nam mà thôi, cũng không phải riêng cho một nòi giống mình hưởng, chúng ta, con cái của Đức Chí Tôn mà bị đồ lưu tức là tội của loài người chưa trả đó.

Cả thầy đều thấy bởi Thiên Cơ, nhưng được hạnh phúc cho kẻ nào đã đi đến Thiên Thai Kiến Diện nhận định trước sự hạn định, chẳng phải giặc chiêm bao mơ mộng, ôn lại cả

hành tàng của loài người, trên mặt địa cầu này, hạn định chưa dứt, tức còn phải trả đến chừng nào, hột giống lành của Chí Tôn mọc lên đã thành cội hòa bình tâm lý, đơm bông sanh trái nơi đất Việt Nam này, mà khắp địa cầu toàn nhơn loại được hưởng hạnh-phúc, bằng chẳng thì do tội tình này mà phải chịu một phen thống khổ hơn nữa. Thảng như không đủ cương quyết thiết dụng quyền năng của Ngài thì dầu cho Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc Đạo Hữu cho đến mấy con nhỏ cũng vậy, cái họa tương lai không thể tránh thì không lấy gì làm lạ, hết giặc giã đao binh đến bịnh chướng sát hại. Đã từng chịu phong ba bão tố, bị chìm đắm mà chúng ta còn sống rồn nơi đây (Rescapé) tức là Chí Tôn dành để lại hột giống lành để làm căn bản cho cội HẠNH PHÚC HÒA BÌNH ĐẠI ĐỒNG THỂ GIỚI thì sự ưu ái nhau rất nồng nàn hơn tình cốt nhục.

Ngày nay cả toàn cầu thiên hạ đã chịu thống khổ nên hằng xem chúng mình là giống lành Thiên Liêng Chí Tôn đã lựa chọn. Nhận định là mầm chồi hạnh phúc chung thì khối THƯƠNG YÊU vô tận này, bằng ngòi viết không thể tả được. Ảnh hưởng cao trọng tuyệt đối của SỰ THƯƠNG YÊU là đó, mấy Em tìm hiểu mà tạo lấy./.

CƠ QUAN ĐẠI ĐỒNG THỂ GIỚI (Tiếp theo)

Ngày 29-6-Đinh Hợi (DL. 15-8-1947)

Hôm kỳ vía Đức Quan Thánh Đế Quân, ngày 24-6-năm Đinh Hợi Bần Đạo đã giảng về Cơ Quan Cứu Thế của Đại Đồng Thể Giới.

Biết rằng Thánh Thể của Chí Tôn là nền Đạo Cao Đài, có sứ mạng Thiên Liêng đến tại thế này để cứu độ toàn nhơn sanh đang lâm than khổ sở vì nạn đao binh. Chí Tôn có than: “Nếu mở Đạo trễ một ngày là hại nhơn sanh không biết chừng nào”, buổi ấy đương thái bình yên lặng, tưởng đâu

Chí Tôn nói vậy là giục thúc cho mình đạt đến chơn giáo, chẳng dè 5 năm sau toàn cầu thọ nạn, có lẽ trước nhưt toàn Đạo Nam, Nữ đều thấy, Bản Đạo tưởng chắc từ khi chưa có loài người đến giờ, chưa có trận chiến nào sát hại nhơn loại thảm khốc dường ấy. Hại thay! Loài người bạc nhược thiếu đức tin mà phải chịu muôn lỗi ngàn tội đối với Đức Chí Tôn.

Bản Đạo rất ưu tư khổ não về tinh thần, vì xem thấy trường sát hại nhơn sanh cứ tiếp diễn trong nước nhà của chúng ta mãi. Nếu lấy theo trí độ tinh thần của chúng ta, tưởng sự tàn sát khốc liệt đổ máu, chủng tộc ta lâm nạn, nòi da xáo thịt thì do tội tình của quốc dân thất tín, thất phận đối với Đức Chí Tôn.

Nếu thân ắt hữu tội, phải đê đầu cúi xin Đức Chí Tôn giảm bớt cái nạn ấy trong buổi Bản Đạo đang đảm nhiệm thì quốc dân Việt Nam đã bị thúc phục muốn làm cũng không dặng, muốn nói cũng không ai nghe, vì nòi giống của chúng ta thiếu tâm đức, thiếu quyền hành chánh trị.

Vậy chúng ta rán cầu nguyện cùng Đức Chí Tôn, nếu thảng nhiên có lỗi nhờ Ngài đưa tay giúp Bản Đạo cứu vãn tình thế một trường sát hại khốc liệt của nòi giống chúng ta, thì có lẽ Ngài đại từ bi chỉ rõ. Chúng ta biết rằng: Nước Pháp và Việt Nam không phải thù hận nhau, vì chúng ta đã nhận thấy đã 80 năm, đồng chia khổ não, đồng chịu nhọc nhằn khai hóa, hèn có nhau, sang có nhau, vinh nhục có nhau, cũng đã từng chung sống 2 nước có một tâm tình thiết tha, không lẽ chúng ta không giải quyết được vì không thể chối rằng: “Không có duyên có”.

Vì họ phiền nòi giống Việt Nam về tâm lý và tình ái vì xưa kia không có, nên ngày nay biến sanh cuộc thảm khốc là không biết phòng ngừa cái lạc hậu xưa kia, nó không đồng tâm lý, hễ phiền nhau thì sanh ra oán nhau, nếu muốn giải

quyết cho họ hết phiền thì chúng ta có phương thuốc cứu rồi đôi bên lấy tình hòa ái cùng nhau, lấy nghĩa thâm giao, cùng nhau chia sẻ tâm, giục cái tình thâm ái sôi nổi cháy bùng lên, có lẽ đôi đàng sẽ giải quyết sự chiến tranh vô lối, vô giá trị, vô nghĩa lý, vô ích kia được.

Ngày mai, Bàn Đạo sẽ đem tiếng chuông cảnh tỉnh, Bạch Ngọc Chung của Đức Chí Tôn đến tại Sài Thành, đặng thức tỉnh đôi bên, cho họ nhìn nhận cùng nhau, ngoài tình thâm giao họ lại còn tình cốt nhục, có một tinh thần tạo ra một đại nghiệp trong Cao Đài. Bàn Đạo xin thú thật rằng: Cả toàn con cái của Đức Chí Tôn, đừng tưởng Đạo Cao Đài riêng của mình, có thể nói rằng: Chúng ta đi một con đường chí thiện, tâm lý nhơn sanh, hoạt bát tinh thần, chúng ta đi một con đường mà thương yêu nhau, đồng chung sốt khổ cho nhau, ấy là cái đại nghiệp này, nó sẽ làm cái bửu vật nâng đỡ tinh thần của toàn thế giới đại đồng (Liberté de conscience) cả hai điều ấy hợp thành là Quốc Đạo.

Cái đại nghiệp có tinh thần, là Pháp và Nam hiệp trong tình yêu ái tinh thần đó vậy. Bàn Đạo xin nói lại một lần nữa, Đạo Cao Đài này là một đại nghiệp không phải của riêng của nước Nam mà thôi, mà có tâm lý hoãn huợt, người Pháp sẽ làm đàn anh đưa tay ra đó mà giải quyết vấn đề rắc rối mâu thuẫn của Pháp và Nam.

Vậy ngày mai Bàn Đạo sẽ đi Sài Gòn thì toàn Đạo phải nhứt tâm cầu nguyện, cầu nguyện sao cho họ mở khiếu linh quang nghe tiếng Hạc Thiêng Liêng này, đặng thức tỉnh cả tâm hồn định quyết vận mạng nước nhà và tương lai của toàn mặt địa cầu mà chớ.

ĐỨC CHÍ TÔN XUỐNG TẠI THẾ
Đền Thánh, ngày 30-7-Định Hợi (DL.14-9-1947)

Hôm nay Bàn Đạo giảng về Chí Tôn xuống tại thế.

Giảng đây nói về sự hiển hiện, một có là các báo trên hoàn cầu đã đăng và khi ấy có Vi Bằng Kiết Chứng, không phải là nguy biến.

Các Tôn Giáo bất kỳ ngôn ngữ nào, nếu đề nghị vấn đề ấy tức là nói đến Đạo Bà La Môn là một Tôn Giáo tối cổ lấy sự tích Chí Tôn giảng trần lần đầu tiên gọi là nhứt thế. Chí Tôn là Brama (Tàu dịch là Bà La Môn) đến thành Tibet (Tây Tạng) khách Tàu gọi là Lama, ấy là một Tôn Giáo tối cổ (Bàn Đạo sẽ thuyết từ nơi xứ Tibet đến Đền Lama).

Qua 10.000 năm rồi, Đức Chí Tôn mỗi 50 năm đến đó một lần, đến với hình thể chớ không phải với chơn linh như Ngài đến với chúng ta ngày nay. Việc này đã được hoàn cầu đăng khắp mặt báo. Khi Đảng Cộng Sản nổi lên đánh đổ đế quyền Nga, các Vương Hầu Khanh Tướng phần nhiều bị giết. Vị Hoàng Đế thuộc dòng Bạch Nga bị Cộng Sản giết trong lúc đảo chánh. Có một vị Hoàng Thân chạy thoát, đến lánh nạn ở Tibet nhờ lòng đạo đức của dân Tibet (Tibetians), các Quan Công Thần phò vị Hoàng Thân đến Đền Thánh Tibet ở trong chỗ mà loài người phần nhiều là đạo đức, bởi dân Lama Đạo trị, chớ không phải Thế trị. Nhờ Đức Dalai Lama bảo bọc nuôi dưỡng. Lòng ái quốc, ru quân đã giúp vị Hoàng Thân ấy thoát nạn cùng gia đình thân tộc. Khi đến Đền Thánh được trọng đãi trong 10 bữa vẫn an vui, nhưng lòng hoài cố cứ đeo đuổi theo mãi, phần thương Vua, phần nhớ nhà Ngài mới yết kiến Đại Sư, Đức Dalai Lama thấy sắc diện đoán biết tâm bệnh của ngài, mới ngó ngay nói rằng: Kỳ Chí Tôn đến ngự như đã hẹn, khuyên Hoàng Thân ráng đợi vài tháng Chí Tôn sẽ đến, nếu các Ngài thấy Chí Tôn, các Ngài sẽ được an ủi lạ thường.

Mấy vị Công Hầu ở đó trước 2 tháng rồi, có hỏi Đức Dalai Lama: Chí Tôn đến cách nào và hình thể Người ra sao? Trả lời: Các Ngài muốn biết cứ đợi đến chừng đó sẽ thấy, chỉ xin

căn dặn các Ngài một điều là chung quanh Đền Thánh có treo những Thanh Chung, chừng nào những Thanh Chung đó ré lên một lượt là Chí Tôn đến vậy. May thay! Đến ngày mấy vị Vương Hầu vì tánh tọc mạch, muốn biết nên đã vào chờ trước trong Đền Thánh. Khi cả thiên hạ vào cúng rồi, thì tất cả Thanh Chung đều khua tiếng. Các bậc Đại Sư qui niệm, mấy người kia cũng qui, nhưng cố lóng tai thì nghe từ ngoài xa dường như có nhiều tiếng chân ngựa chạy, có nhịp nhàng đến trước Đền thì dứt. Chí Tôn từ từ vào, đến ngồi trên cái Ngai để sẵn thờ Ngài trong Đền Thánh. Các vị Công Hầu hết sức kinh khủng, chư vị Đại Sư thì qui mọp mà họ chỉ qui nửa chừng, mắt lén dòm theo. Hình ảnh Chí Tôn đẹp đẽ vô cùng không bút mực nào tả được. Hào quang của Ngài rọi sáng khắp Đền.

Cứ thường lệ, mỗi năm chục năm (50 năm) Ngài đến một lần, tiên tri những hành tàng trong 50 năm sẽ tới. Bài tiên tri ấy Bản Đạo mới đọc, không nhớ ở trong Cao Đài Giáo Lý hay sách nào, Bản Đạo sẽ tìm lại đọc cho toàn Đạo nghe. Mấy người ấy thấy Ngài đúng như trong tờ Kiệt Chứng Vi Bằng, nghe tới tiếng Ngài nói, nghe tới lời Ngài giảng Đạo. Khi giảng Đạo rồi, chư vị Đại Sư bái lễ xong, thì hình ảnh Chí Tôn biến mất, đồng thời ánh hào quang cũng mất. Những người ấy vẫn chưa tin, mượn cái đèn đi đến chỗ cái Ngai ngự thì còn thấy dấu ngồi trên nệm nhung, bởi còn lần. Chí Tôn đã đến Đền Thờ đã thờ Ngài 15 ngàn năm trải qua, 10 ngàn năm Ngài đã ban ơn tại mặt Thế này. Trên Thế Giới có ba (3) Đền thờ Chí Tôn:

- Đền Thờ Lama (Tibet)
- Đền Thờ Rome
- Đền Thờ Cao Đài chúng ta mới lập sau đây.

Đã hai ngàn năm Đền Rome Chí Tôn chưa ngự đến, hỏi tại sao? Ta có thể nói tại Rome thờ không đúng hay chưa đủ

Nguồn kỳ cho Ngài giá lâm. Chúng ta để sở vọng ước ao, nhờ Chí Tôn thường đến với Chơn Thần vô hình, dụng Cơ Bút dạy Đạo tại Đền Lama thế nào, thì chúng ta cũng được Ngài ban ơn đường ấy.

Duy Dân Tây Tạng họ được hạnh phúc, kiến diện Thiên Nhan còn chúng ta chưa. Ước ao cả toàn sắc dân yêu ái chơn chánh, nhất tâm nhứt đức giữ hiếu cùng Ngài, giữ trung cùng Đạo, may ra, sau này sẽ có Ngài ngự thì hạnh phúc ấy sẽ ghi tạc sử xanh, để ngàn đời như Đền Lama.

Hỏi ta được ân ấy chẳng? Được mà kíp hay chầy do tâm đức của nòi giống Việt Nam. Giờ nào Chí Tôn đến, lập Đạo với hình thể đó nơi nước Việt Nam, thì là ấn trấn tòa tâm hồn của loài người, được vậy, mới mong mỗi được Hòa Bình Thế Giới và Đại Đồng Thiên Hạ. Ước mong thế nào mau sớm được, người ta đã 15 ngàn năm mới hưởng thì ta chưa chắc gì đặng hưởng sớm !

Xin Dân Việt Nam mà Ngài nhìn là con yêu dấu của Ngài, được đủ đầy đạo đức như dân Tây Tạng, thì mới mong sớm nhận đặc ân thâm trọng ấy. Nếu không đặng như thế, sẽ trễ nải, khó thấy được Chí Tôn, thì cái hại phân chia nhơn loại còn chịu lâu dài hơn nữa ./.

(còn tiếp)

TẬP SAN THẾ ĐẠO
Phát hành ba tháng 1 số
Thông tin sinh hoạt đạo sự
& Phổ truyền giáo lý Cao Đài

TÓM LƯỢC

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI (HIỀN TÀI DỰ PHONG) & THỂ THỨC NỘI HỒ SƠ

I.- ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP.

Muốn gia nhập vào Ban Thế Đạo với danh xưng Hiền Tài Dự Phong, các ứng viên cần phải hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1- Phải là Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (có nhập môn).

2- Hội đủ một trong các điều kiện về Văn hóa, chuyên môn hoặc các điều kiện đặc biệt dưới đây:

*-Tốt nghiệp Đại Học ở hải ngoại (Bằng BA, BS hoặc tương đương trở lên)

* Hoặc tốt nghiệp bằng Tú Tài II hoặc Cựu Sĩ Quan (thời kỳ trước năm 1975) cấp bậc từ Đại Úy trở lên hiện sinh sống ở hải ngoại.

* Hoặc những nhà kinh doanh, nhân sĩ có đạo tâm có công nghiệp giúp ích cho Đạo.

3-Được sự tiến cử của Chức sắc Thiên Phong cấp Giáo Hữu trở lên hoặc của ít nhất là (01) một vị Hiền Tài trở lên. Nếu người tiến cử là Chức sắc Hành Chánh Đạo tại địa phương (cấp Châu Đạo, Tộc Đạo) thì (01) một vị Quyền Đầu Tộc đương quyền hành Đạo trở lên tại địa phương đó có quyền đứng ra tiến cử.

Tại các địa phương chưa có Tộc Đạo, Chức Việc trong Bàn Trị sự được quyền đứng ra tiến cử nhưng phải có ít nhất là (02) hai vị trở lên mới hợp lệ.

I.- HỒ SƠ XIN GIA NHẬP.

Hồ sơ xin gia nhập gồm có:

a- Đối với Quý vị Hiền Tài Khóa VI:

Quý vị thuộc Hiền Tài Khóa VI trước đây được trân trọng mời tham gia hoạt động trong Ban Thế Đạo, không cần phải lập lại toàn bộ Hồ sơ (không cần người Tiến cử, miễn chứng minh về điều kiện văn hóa chuyên môn . . .), mà chỉ cần hoàn tất các thủ tục dưới đây:

***Nếu còn Giấy Biên nhận nộp Hồ sơ:**

Chỉ cần làm Phiếu Gia Nhập (Mẫu HT6/1) và kèm Bản chính Biên nhận nộp Hồ sơ là hợp lệ (Bản chính sẽ được hoàn lại).

***Trường hợp Giấy Biên nhận nộp Hồ sơ bị thất lạc:**

Chỉ cần làm Tờ Cam Kết (Mẫu HT6/2).

b- Đối với Ứng viên Hiền Tài Dự Phong thuộc thành phần Trí Thức ở Hải ngoại:

Hồ sơ xin gia nhập gồm có:

-Phiếu Gia nhập Ban Thế Đạo (Mẫu A)

-Tờ Tiến cử (Mẫu B).

-Bản sao (Photocopy) các Văn Bằng, Chứng Chỉ theo quy định.

-Giấy Nhập Môn (ĐĐTKPD - Tòa Thánh Tây Ninh).

***Các Trường hợp đặc biệt:**

b1- Đối với con em trong gia đình Đại Đạo (Tòa Thánh Tây Ninh):

-Nếu đã Nhập Môn nhưng Giấy Nhập Môn bị thất lạc, cần phải Tái Thệ.

-Nếu chưa Nhập Môn, thì cần đến các Cơ sở Hành Chánh Đạo như Hương Đạo, Tộc Đạo.. để làm lễ Nhập Môn vào Đạo.

b2- Đối với con em gia đình Đại Đạo (Không thuộc Tòa Thánh Tây Ninh) và những người chưa nhập môn vào Đạo:

-Nếu hội đủ các điều kiện về Văn hóa chuyên môn, về Tiến cử ... , được nộp Hồ sơ xin gia nhập Ban Thế Đạo nhưng Giấy Nhập Môn phải nộp bổ sung trong vòng (06) sáu tháng.

c- Đối với những Vị có Tú Tài II trở lên và những vị Sĩ Quan cấp bậc từ Đại Uy trở lên (Trước năm 1975 chưa có cơ hội gia nhập vào Ban Thế Đạo) : Nếu muốn gia nhập, hoạt động trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng cần lập đủ Hồ sơ như quy định cho thành phần Trí Thức ở Hải ngoại (Điểm b, Mục II).

d- Đối với những vị đã có đóng góp công nghiệp đặc biệt cho Đạo:

-Được miễn Điều kiện về Văn hóa chuyên môn.

-Cần hội đủ điều kiện về Tiến cử, về Nhập môn quy định.

-Giấy chứng minh đóng góp công nghiệp cho Đạo.

III - NƠI NỘP HỒ SƠ

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

Số: 3076 Oakbridge Dr,
SAN JOSE, CA 95121-1716

IV - THỜI HẠN NỘP ĐƠN.

Không có thời hạn. Ban Thế Đạo Hải Ngoại luôn luôn hân hoan đón nhận các hồ sơ gia nhập.

V- NƠI LIÊN LẠC CẦN THIẾT:

*-HT. Nguyễn ngọc Dũ - Phone: 408-238-6547

Email: dutani@comcast.net

*-HTDP Túy Trinh - Phone:713-302-1625

Email: tuy_nguyen66@yahoo.com

*-HTDP Ngô Thiện Đức, Phone:714-636- 3582

Email: thienduc00@yahoo.com

Nội Luật Ban Thế Đạo

“ Có nhiều bậc ưu thời mẫn thế sẵn có Đạo tâm, giàu lòng nhân ái, muốn phụng sự Đại Đạo, nhưng còn ràng buộc trách nhiệm đối với quốc gia, xã hội, chưa thể Đời hành Đạo được.

Ban Thế Đạo là nơi dụng hiền, tạo cơ hội cho những bậc có Đạo tâm thực hành thiện nguyện ấy.”

Trích Chương Mở Đầu

Nội Luật Ban Thế Đạo

DLT

COMPLETE AUTO BODY & REPAIR

60 Stockton, San Jose, CA 95126

Tel: (408)288-8856 FaX# (408)288-8855



**SMOG
CHECK**



\$33.75

+ Cert.

ĐẶC BIỆT

Có giá thương lượng
cho thân chủ
không có bảo hiểm

*- Có nhận làm Đền bị
vàng và scratch làm ra
như mới.

GIỜ MỞ CỬA

Thứ Hai - Thứ Bảy:
9.00 AM - 6.00 PM

- *- Chuyên làm đồng, kéo sườn & sơn tất cả các loại xe.
- *- Có phòng sơn hấp đặc biệt & Giàn kéo sườn tối tân.
- *- Sơn đúng màu, đẹp, láng như mới.
- *- Chủ và thợ đều có bằng tại Mỹ, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
- *- Free estimate, deductible, towing.
- *- Nhận tất cả các loại bảo hiểm và có nhân viên lo mọi thủ tục trực tiếp với hãng bảo hiểm.

**TẤT CẢ CÁC CÔNG VIỆC
ĐƯỢC CHỦ BẢO ĐẢM**

NHẬN SỬA CÁC LOẠI XE MỸ & NGOẠI QUỐC GIẢI QUYẾT MỌI TRỞ NGẠI VỀ MÁY & HỘP SỐ

- *- Engine tune-up.
- *- Thay nhớt máy, hộp số. Thay thắng tiện đĩa.
- *- Thay timing belt.
- *- Complete clutch job.
- *- Thay Máy, Hộp Số.
- *- Thay Axle, Saft.
- *- Thay Catalytic.
- *- Sửa tất cả điện xe.
- *- Computer Diagnostic.
- *- Scanner set up Check engine light.

**REBUILT MÁY, HỘP SỐ, BẢO ĐẢM 6 THÁNG HAY 1 NĂM
CHO MỌI VIỆC LÀM NHANH CHÓNG & THÀNH THẬT**

FINANCIAL SERVICES

6947 Linda Vista Road, Suite C, San Diego, CA 92111

(Trong khu chợ Thuận Phát, sau lưng Mc Donald)

Telephone: (858)467-0833 (858)277-3999

GIỮ SỔ SÁCH VÀ KHAI THUẾ (BOOKKEEPING & TAX SERVICES)

*- Giữ Sổ Sách Kế Toán
(Bookkeeping Services)

*- Làm Lương Bổng
(Payroll Services)

*- Khai Thuế
(Tax Services for
individual, Partnership,
LLC, Corporation, etc).



*- Giúp thành lập Công Ty và các Dịch Vụ Thương Mại
(Form Partnership, Corporation & Businesses).

*- Giúp sang Tiệm Nail, Tóc, Shop sửa xe, Nhà Hàng và các
Cơ Sở Thương Mại.

*- Làm các Hợp Đồng Mua Bán Tiệm, Mướn Mặt Bằng,
Thương lượng với chủ đất, Trung Tâm Thương Mại để
hoàn tất thủ tục sang nhượng hoặc mướn tiệm.

*- Thị Thực chữ ký (Notary Public) và phiên dịch các
loại đơn từ.

VĂN PHÒNG THUẾ CHUYÊN NGHIỆP HOẠT ĐỘNG QUANH NĂM

Thành Thật - Tận Tâm - Uy Tín - Lệ Phí phải chăng

Để biết thêm xin Liên Lạc:

NHỰ TƯỜNG & THÙY TRANG



LISA'S FLORIST

2424 Quimby Rd
San Jose, CA 95148

Tel: (408)528-7675 Cell: (408)828-5833

Đảm trách mọi dịch vụ về:

- *- Hoa Tươi,
- *- Hoa Đám cưới,
- *- Đám hỏi,
- *- Đám hỏi,
- *- Sinh Nhật,
- *- Thăm viếng,
- *- Ra Trường
- *- Đeo Cổ
- *- Đeo Tay
- *- Chúc Thọ
- *- Tân Gia
- v. . v. .
- *- Free Delivery



- *- Hoa Đám
- *- Hoa phủ
trên Quan tài
- *- Hoa Phúng
Điếu
- *- Trang hoàng
Thánh Đường
- *- Bàn Thờ
Gia Tiên
- *- Đặc biệt
Có nhận may
tang phục
miễn phí.

ĐẶC BIỆT

*- Vòng hoa Phúng Điếu \$89.00

Nhận ORDER 24/24

*- Bớt 15% cho các gia đình H.O
& các Hội Đoàn

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

trong năm 2013

- 1- * Bí pháp dâng Tam Bửu - Bí pháp giải thoát**
(Soạn giả: HT Lê Văn Thêm)
Sách dày 232 trang, phát hành tháng 4 năm 2013.
- 2-* Chân dung**
Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung
(Soạn giả: HT Trần Văn Rạng)

*** Phương châm Hành Đạo**
(Soạn giả: Thượng Đầy sư Lê Văn Trung)
Sách dày 240 trang, phát hành tháng 10 năm 2013
- 3-* Lược sử Khai Đạo**
(HT Nguyễn Trung Đạo)
Sách dày 232 trang, phát hành tháng 12-2013.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

trong năm 2014 - 2015

Tháng 6- 2014

- 1-* Nhìn lại 50 năm lịch sử Đạo Cao Đài.**
(HT Nguyễn Long Thành)

*** 40 năm lịch sử Đạo Cao Đài (Hoài Nhân)**
- 2-* A brief introduction to Caodaism**
(HTDP Tuý Nguyễn).

Tháng 3-2015

- * Luật Tam Thế (Đức Cao Thượng Phẩm & Bát Nương Diêu Trì Cung).**
- * Tiểu sử Đức Cao Thượng Phẩm**
(HT. Trần Văn Rạng)