



ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

Tập San
THẾ ĐẠO



The Three Venerable Saints of Cao Đài

Tập Mới
Số 65
8-2015

- *- Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (**Đức Nguyên**)
- *- Nguồn gốc và Ý nghĩa đại lễ Hội Yến Diêu Trì (**HT. Mai Văn Tùm**)
- *- Tam lập (**HT. Nguyễn Trung Đạo**)
- *- Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp (**1946-1947**)
- *- Thư Mời tham dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày 6-9-2015.

Tập San Thể Đạo
Quarterly Magazine
Issue 65 - June/July/August 2015



Ban Thể Đạo Hải Ngoại
3076 Oakbridge Dr
San Jose, CA 95121-1716

Phone: 408-238-6547

MỤC LỤC

01	Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1890-1959) (tiếp theo) (Đức Nguyên)	05
02	Tam Lập (HT. Nguyễn Trung Đạo)	30
03	Nguồn gốc và Ý nghĩa đại lễ Hội Yến Diêu Trì (HT. Mai Văn Tím)	49
04	Liên lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại	63
05	Chúc mừng.....	65
06	Danh sách đồng đạo, cơ sở và thân hữu yểm trợ Tập San Thế Đạo từ ngày 8 tháng 4-2015 đến ngày 30-7-2015	66
07	Tóm lược về Hội Tương Tế Cao Đài	71
08	Phân ưu - Cảm tạ -	73
09	Tin Tức: *- Thư Mời tham dự Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas tổ chức vào ngày 6-9-2015 tại Houston Texas	81
	*- Tin Ban Thế Đạo Hải Ngoại	92
	*- Tin Bang Virginia,USA v/v thành lập Hội Cao Đài Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn	93
	*- Tin vùng Middle Tennessee (Miền Trung bang Tennessee, Hoa Kỳ)	94

	*- Tin Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại phát hành sách dịch ra Anh Ngữ quyển “Giáo Lý” của Ngài Tiếp Pháp.	95
	*- Tin Thánh Thất Cao Đài GA công cử diễn khuyết Chức việc Bàn Trí Sự (Trần Quang Sang tường trình).....	96
	*- Tin Thánh Thất Cao Đài Dallas- Fort Worth Texas gây quỹ xây dựng Hậu Điện Thánh Thất	99
10	Ăn chay (soạn giả Thuân Đức).	101
11	Ăn chay - Ăn mặn (NTCM)	125
12	Ăn gì để sống khỏe (Lê Tấn Tài USA) ...	134
13	Mười lăm điều bạn nên buông bỏ để có được hạnh phúc	147
14	Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp (năm 1946-1947) (tiếp theo).....	157
15	Tóm lược điều kiện gia nhập Ban Thể Đạo Hải Ngoại	183

ĐỌC & CỔ ĐỘNG TẬP SAN THỂ ĐẠO

Hộ Pháp Phạm công Tắc (1890-1959)

(Đức Nguyên)

Ban Biên Tập

Tiểu sử của Đức Phạm Hộ Pháp gần như là lịch sử của Đạo Cao Đài trong thời kỳ đầu tiên. Công nghiệp của Đức Ngài đối với Đạo Cao Đài vĩ đại nhứt so việc tất cả các Chức sắc cao cấp cầm quyền điều khiển nền Đạo thuở ban đầu.

x x x

Về cuộc đời của Đức Phạm Hộ Pháp , người tín đồ Cao Đài luôn luôn ghi nhớ 3 ngày quan trọng như sau:

1*- Ngày Sinh nhật: Ngày mùng 5 tháng 5 năm Canh Dần (ngày 21-6-1890).

2*- Ngày Giáng linh: Đêm 11 rạng 12 tháng 3 năm Bính Dần (Đêm 22 rạng 23 tháng 4 năm 1926).

Đêm 11 rạng 12-tháng 3 năm Bính Dần, (đêm 22 rạng 23 tháng 4 năm 1926 Đức Chí Tôn trực xuất Chơn Thần của Ngài Phạm Công Tắc để cho Chơn thần của Đức Phật Vi Hộ Pháp nhập vào xác thân của Phạm Công Tắc. (Vi Hộ Pháp là Hộ Pháp họ Vi, tức là ông Vi Hộ đời Phong Thần, sau tu thành Phật Hộ Pháp)

Kể từ giờ phút ấy, Ngài Phạm Công Tắc trở thành Hộ Pháp của Đạo Cao Đài. Đây là trường hợp giáng linh trọn vẹn duy nhứt trong Đạo Cao Đài.

3*- Ngày qui Thiên: Ngày 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi (ngày 17-5-1959).

(Tiếp theo từ TSTD số 64)

11. Lập Phạm Môn và Cơ Quan Phước Thiện:

Khởi đầu, Đức Lý Giáo Tông lập Minh Thiện Đàn tại nhà ông Đinh Công Trứ ở làng Phú Mỹ quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho ngày 15-7-Mậu Thìn (dl 29-8-1928). Sau đó, ngày 25-2-Kỷ Tỵ (dl 4-4-1929), Đức Lý Giáo Tông giao Minh Thiện Đàn cho Đức Phạm Hộ Pháp để Ngài thành lập Phạm Môn, theo tinh thần của bài thi bốn câu của Đức Chí Tôn ban cho:

Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm Môn,
Khuyến tu hậu nhụt độ sanh hồn.
Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

Các cơ sở Lương điền Công nghệ của Phạm Môn được chánh thức khai mở vào cuối năm Canh Ngọ (1930) tại Tâm Lạch, xã Trường Hòa (Tây Ninh).

Đầu tháng Giêng năm Giáp Tuất (1934), sau khi ăn Tết xong, Đức Phạm Hộ Pháp ra lệnh triệu tập khẩn cấp tất cả các công quả Phạm Môn về Nội Ô để giữ Tòa Thánh, chống lại lực lượng của Chi phái Bến Tre kéo về dùng bạo lực đánh chiếm Tòa Thánh.

Ngày 20- Giêng- Giáp Tuất (dl 5-3-1934), lực lượng của Chi phái Bến Tre từ Sài Gòn, bao xe đò, kéo về Tòa Thánh rất đông, bị các công quả Phạm Môn chặn ngay tại các cổng lớn, kiên quyết không cho xâm nhập Nội Ô Tòa Thánh, chỉ yêu cầu vài vị đại diện của Chi phái, vào Tòa Thánh gặp Đức Quyền Giáo Tông để dàn xếp, nhưng các vị ấy không chịu vào, rốt cuộc họ không làm được việc gì, khiến âm mưu chiếm đoạt Tòa Thánh của họ bị thất bại hoàn toàn.

Những người cầm đầu Chi phái này vu cáo các công quả Phạm Môn với nhà cầm quyền Pháp nơi tỉnh Tây Ninh, khiến cho nhà cầm quyền Pháp tìm cách bắt bớ các công quả Phạm Môn, và buộc Hội Thánh đóng cửa các cơ sở Phạm Môn.

Năm Mậu Dần (1938), Đức Phạm Hộ Pháp chuyển Phạm Môn thành Cơ Quan Phước Thiện, trực thuộc Chi Đạo HTĐ, dưới quyền đặc biệt của Đức Phạm Hộ Pháp, do Đạo Nghị Định số 48/PT ngày 19-10-Mậu Dần (dl 10-12-1938) của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên, qui định 12 phẩm cấp Chức sắc Phước Thiện gọi là Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng, kể ra sau đây:

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Phật Tử. | 7. Chí Thiện. |
| 2. Tiên Tử. | 8. Giáo Thiện. |
| 3. Thánh Nhơn | 9. Hành Thiện.. |
| 4. Hiền Nhơn. | 10. Thính Thiện. |
| 5. Chơn Nhơn. | 11.Tân Dân. |
| 6. Đạo Nhơn. | 12.Minh Đức. |

Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường sanh hoạt, nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho nhơn sanh, tầm phương bảo bọc kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát, ít oi, và giúp tay cho CTĐ tận độ nhơn sanh cho tròn trách nhiệm.

12. Đức Hộ Pháp giao cầm nang cho Giáo Sư Thái Khí Thanh gìn giữ Tòa Thánh:

Thánh ý của Đức Chí Tôn muốn Đức Phạm Hộ Pháp, các Chức sắc và tín đồ Đạo Cao Đài phải chịu khổ nạn một thời gian để giải bớt oan nghiệt của dân tộc Việt Nam hồn nước VN sớm được độc lập và tự chủ, nên khiến cho nhà cầm quyền Pháp vào Tòa Thánh bắt Đức Hộ Pháp và các

Chức sắc lưu đày nơi đảo Madagascar Phi châu.

Đức Hộ Pháp vâng chịu Thánh ý của Đức Chí Tôn nên không chút sơ hãi, bí mật chuẩn bị một vài việc cần thiết trước khi khổ nạn xảy đến:

- Đức Ngài gọi ông Giáo Thiện Đinh Công Trứ đến và giao cho ông Trứ lo gìn giữ luật pháp chơn truyền của Đạo.
- Đức Ngài giao cho vị Giáo Sư người Tàu là Thái Khí Thanh một bức cẩm nang để gìn giữ Tòa Thánh, khi tới ngày giờ thì mở ra, coi theo đó mà thi hành.

Cho nên, trong trận Đệ nhị thế giới chiến tranh, khi nước Nhựt bị hai trái bom nguyên tử phải đầu hàng, quân đội Pháp trở lại đánh chiếm Việt Nam, định tiêu diệt các đoàn thể trước đây theo Nhựt đánh Pháp, trong đó có quân đội Cao Đài.

Giáo Sư Thái Khí Thanh có thuật lại như sau:

“Một vị quan ba của Pháp đem binh đội đến trấn áp vào cửa Hoà Viên, dùng súng bắn xả vào Tòa Thánh.

Tôi liền cầu nguyện với Đức Hộ Pháp, mở nang thơ ra xem, thấy Đức Hộ Pháp dặn: khi có chuyện hỗn loạn, khói lửa, thì Giáo Sư Thái Khí Thanh treo cờ Tàu (cờ Trung Hoa Dân Quốc) nơi ban-công Tòa Thánh thì Tòa Thánh được yên ổn.

Bà Tư (Hương Hiếu) và Bà Tám (Hương Nhiều) đang có mặt tại đó, ngăn cản không cho Giáo Sư Khí treo cờ Tàu vì cho rằng đây là cờ của Đồng Minh chớ không phải cờ của Đạo. Hai bà lôi kéo tôi, nhứt định không cho tôi treo cờ Tàu.

Tôi (Giáo Sư Khí thuật lại) làm thịnh không trả lời, vì việc

Đức Hộ Pháp dặn tôi tôi biết, chớ tôi không thể giải thích được. Pháp bắn vô dữ dội, bốn đạo bị thương đổ máu, có hai Bảo thể bị tử thương. Hai bà thấy vậy sợ hãi, bỏ chạy về Báo Ân Từ. Lúc bấy giờ tôi mới leo lên ban-công Tòa Thánh, xổ cờ Tàu ra treo. Quan ba Pháp thấy cờ Tàu, liền ra lệnh ngưng bắn, kéo binh từ cửa Hòa viện vào Tòa Thánh hỏi tôi.

Lúc đó, tôi đang mặc Thiên phục Giáo Sư, tôi lấy nang thơ của Đức Hộ Pháp giao cho tôi đưa cho quan ba Pháp xem, ông ta xem xong thì trả thơ lại rồi họ kéo binh ra khỏi Tòa Thánh. Bắt đầu ngày hôm sau, nhà binh Pháp ruồng bố dân chúng ở bên ngoài khổ sở vô cùng, còn nội ô vẫn yên tĩnh. (Tài liệu của ông Lê Minh Dương)

13. Đồ lưu Hải ngoại (1941-1946):

(Phần Đức Phạm Hộ Pháp bị đồ lưu hải ngoại nơi hải đảo Madagascar thuộc Phi Châu, yêu cầu độc giả xem chi tiết nơi chữ: Đồ lưu hải ngoại, vẫn Đ Cao Đài Tự Điển).

14. Tái thủ quyền hành, củng cố nền Đạo:

Khi Đức Phạm Hộ Pháp trở về Tòa Thánh thì Đức Ngài gặp phải rất nhiều việc khó khăn của Đạo mà Đức Ngài phải lo giải quyết gấp như sau đây:

- Sự hiện hữu của Quân đội Cao Đài do Giáo Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) thành lập theo sự chỉ đạo của Đức Lý Giáo Tông, trong lúc Đức Ngài bị đồ lưu nơi hải ngoại.
- Tòa Thánh còn dang dang dở ngổn ngang và hư hỏng vì việc xây dựng bị đình chỉ hơn 5 năm nay.
- Hội Thánh và các cơ quan của Đạo rã rời sau nhiều cuộc

dàn áp và khủng bố của bạo quyền.

Đức Ngài không có thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày lao khổ, liền bắt tay ngay vào việc huy động trở lại số công quả công thợ xây cất Tòa Thánh trước đây, gấp rút hoàn thành Tòa Thánh, cho có chỗ đẹp đẽ trang nghiêm cúng bái Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng. Sau gần 4 tháng tích cực làm ngày làm đêm của các công thợ, Tòa Thánh được hoàn thành, đắp vẽ đầy đủ, sơn phết trang trí rực rỡ.

Ngày mùng 6 tháng Giêng Tết Đinh Hợi (dl 27-1-1947), Đức Phạm Hộ Pháp làm lễ Trấn Thần Tòa Thánh. Kế đó, sáng ngày mùng 8 tháng Giêng thì rước Quả Càn Khôn từ Báo Ân Từ trở về an vị nơi BQĐ Tòa Thánh, kịp cúng Đại lễ Vía Đức Chí Tôn vào thời Tý.

Mặt khác, Đức Phạm Hộ Pháp lo tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh, Đại Hội Phước Thiện để thăng thưởng Chức sắc và Chức việc đã đầy đủ công quả hành đạo, bổ nhiệm các Chức sắc vào các cơ quan từ trung ương đến địa phương, để củng cố và phát triển nền Đạo.

Ngày 1-12-Bính Tuất, Đức Phạm Hộ Pháp khai Đại Hội Nhơn Sanh.

Ngày 15-12-Bính Tuất, Đức Phạm Hộ Pháp khai Đại Hội Phước Thiện.

Ngày 15-10-D. Hợi, Đức Phạm Hộ Pháp khai Đại Hội Hội Thánh CTĐ.

Về Quân Đội Cao Đài, ông Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh đã thành lập sẵn rồi, Đức Ngài chỉ thị cho Quân đội Cao Đài thực thi chủ trương: Bảo Sanh - Nhơn Nghĩa - Đại Đồng, phải là một quân đội nghĩa hiệp và gương mẫu, bảo

tồn nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn và các tín đồ.

15. Xây dựng 3 Cung 3 Động:

Đức Phạm Hộ Pháp cho xây dựng 3 Cung 3 Động, để dự bị sau này làm Tịnh Thất khi có linh Đức Chí Tôn cho phép truyền Bí pháp luyện đạo cho các vị tu chọn:

1- Trí Huệ Cung ở Thiên Hỷ Động được xây dựng cách Tòa Thánh khoảng 5 cây số, về hướng đông nam. Trí Huệ Cung là một tòa nhà vuông vức 3 tầng, mỗi bờ 12 thước, từng trệt ngầm dưới đất. Nơi đây sẽ là Tịnh Thất của Nữ phái.

2- Trí Giác Cung ở Địa Linh Động, được xây dựng trên đường đi từ Tòa Thánh đến Trí Huệ Cung, cách Tòa Thánh chừng 3 cây số. Trước khi Đức Phạm Hộ Pháp lập thành Trí Giác Cung thì nơi đây là Trường Qui Thiện do ông Đinh Công Trứ và các Đạo hữu trong Minh Thiện Đàm từ Phú Mỹ qui tụ về đây xây dựng làm cơ sở tu hành.

3- Vạn Pháp Cung ở Nhơn Hòa Động, sẽ được xây dựng tại Sở Sơn Đinh, chân núi Điện Bà, về phía Bắc Tòa Thánh, cách Tòa Thánh chừng 10 cây số. Vạn Pháp Cung dùng làm Tịnh Thất cho Nam phái.

Chờ đến ngày giờ Đức Chí Tôn định, 3 Cung này sẽ là 3 Tịnh Thất tiếp nhận bực tu thượng thừa đã đủ Tam lập, vào đây thọ Tâm pháp bí truyền luyện đạo, đắc thành Tiên Phật tại thế.

Khi Đức Hộ Pháp trấn pháp Long Tu Phiến và cây Kim Tiên nơi Thiên Hỷ Động Trí Huệ Cung, Đức Ngài có nói:

“Ngày nay là ngày vui mừng của Bần đạo hơn hết, là vì Bần đạo còn sức khỏe đầy đủ, cầm Bí pháp của Đức Chí

Tôn đã giao phó, ấy là phận sự đặc biệt của Bần đạo vậy.”

16. Cất Chợ Long Hoa và mở mang Thánh địa.

Kể từ năm 1947 trở về sau, chiến tranh giành độc lập của quân đội Việt Minh chống lại quân đội Pháp lan rộng khắp nơi, khiến cho các tín đồ Cao Đài từ khắp các nơi đổ dồn về vùng Thánh địa lập nghiệp càng lúc càng đông. Do đó, Đức Phạm Hộ Pháp cho xây dựng Chợ Long Hoa, có nhà lồng chợ bốn cánh hình chữ thập, chung quanh Chợ có 8 cửa, hướng ra 8 con đường, với ý nghĩa là: Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái, theo Vũ Trụ quan của Đạo Cao Đài. Cho nên Đức Phạm Hộ Pháp gọi Chợ Long Hoa là cái Chợ Chuyển Thế.

Ngày 5-6-Tân Mão (dl 8-7-1951), Đức Phạm Hộ Pháp trấn Thần và ban Phép lành chợ Long Hoa, có nói rằng:

“Càng ngày nhơn sanh qui tụ càng đông, vì thế nguồn sanh sống càng bị bóp nghẹt, nên Bần đạo cho lập gấp cái chợ này để tạo lại nguồn sanh sống dễ dàng cho nhơn sanh.

Ngày giờ nầy, tuy là nhìn thấy cái chợ thô sơ, nhưng rồi đây nó sẽ bành trướng rộng rãi hơn, long trọng hơn, mà chắc chắn con cái Đức Chí Tôn không bao giờ ngờ như thế, nhưng Bần đạo dám quả quyết nó phải có và nhất định có, vì là cái Chợ Chuyển Thế và huyền diệu thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã định vậy.”

Để mở mang vùng Thánh địa cho có qui củ, Đức Phạm Hộ Pháp thiết lập Phòng Kinh Lý Họa Đồ, phỏng các con đường thẳng tắp thẳng góc nhau như trong bàn cờ, phân đất ra thành từng lô để cấp phát cho bốn đạo từ các nơi về đây lập nghiệp, định nơi cất Trường học, Nhà Thương (Bệnh viện), Chợ búa, Sân máy bay, Nghĩa địa, v.v...

Đức Ngài khuyến khích bốn đạo khai phá đất rừng thành ruộng rẫy, tạo lương thực cho vùng Thánh địa được sung túc. Đức Ngài còn buộc các con em nhà đạo phải đến trường do Đạo mở ra để học chữ nghĩa.

Dần dần vùng Thánh địa mở mang rộng đến hơn 200 cây số vuông, bao bọc luôn cả Núi Điện Bà.

17. Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông lập Ban Thể Đạo.

Ngày 3-12-Quí Ty (dl 7-1-1954), trong một đàm cơ tại Giáo Tông Đường, Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ hiệp cùng Đức Phạm Hộ Pháp lập Ban Thể Đạo với bốn phẩm Chức sắc:

“Khi hôm qua, đã có luận về Thể Đạo, nên căn dặn Phò loan dặng Lão giải nghĩa điều ấy.

- Hộ Pháp đã hiểu tổ chức của Hội Thánh Thiên Chúa giáo, có Chức sắc Thể Đạo, Pháp văn gọi rằng: Dignitaires laïques. Hiền Hữu đã có phong phẩm HIỀN TÀI, sao không thêm ba phẩm trên nữa cho đủ như của họ.

Hộ Pháp bạch: - Xin Ngài chỉ rõ.

- Thêm vào 3 phẩm Thể Đạo này: QUỐC SĨ, ĐẠI PHU, PHU TỬ.”

Bản Qui Điều của Ban Thể Đạo mãi đến khi Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên rồi mới được Hội Thánh HTĐ soạn thảo, dâng lên Đức Phạm Hộ Pháp, và ngày 9-2-Ất Ty (dl 11-3-1965), Đức Ngài giáng cơ chấp thuận. Đức Thượng Sanh lúc đó cầm quyền Chưởng quản HTĐ ban hành ngày 28-2-Ất Ty (dl 30-3-1965).

Đàn cơ tại Giáo Tông Đường, đêm 4-7-Kỷ Dậu (dl 16-8-1969), Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ nói về Ban Thế Đạo:

“Đức Lý Đại Tiên có thảo luận với Bần đạo về việc tuyển Chức sắc cao cấp CTĐ thì nên tìm kiếm nhân tài trong hoặc ngoài Ban Thế Đạo, sẵn lòng tình nguyện hiến thân phục vụ cho Đạo, thì các bạn nên mời về tham khảo ý kiến, nếu được thì Đức Lý đặc cách ân phong quyền tước để phụng sự có hiệu lực hơn. Các bạn đồng ý chăng?”

18. Đức Phạm Hộ Pháp lưu vong Cao Miên.

Sau Hiệp Định Genève ngày 20-7-1954, nước VN bị phân chia thành hai miền Nam Bắc, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối thế lực Cộng sản, Miền Nam chịu ảnh hưởng của khối thế lực Tư bản.

Đức Phạm Hộ Pháp thấy rõ sẽ có cuộc nội chiến tương tàn tương sát giữa hai miền Nam Bắc, nên Đức Ngài đưa ra chánh sách Hòa bình Chung sống, hòa giải hai miền, thống nhứt với nhau bằng thương thuyết tương nhượng, nhưng không được chánh phủ hai miền ủng hộ, nhứt là Ngô Đình Diệm ở miền Nam dựa thế lực của nước Mỹ nhất định đánh Cộng sản. Do đó, Ngô Đình Diệm tìm mọi cách khủng bố Đức Phạm Hộ Pháp và trấn áp Đạo Cao Đài.

Đức Ngài bị cầm lỏng trong Hộ Pháp Đường suốt 4 tháng rưỡi. Nhận thấy không có cách nào khác hơn được nữa, nên Đức Ngài quyết định lưu vong sang thủ đô Nam Vang của nước Cao Miên.

Đúng 3 giờ sáng ngày mùng 5-Giêng-Bính Thân (dl 16-2-1956), Đức Phạm Hộ Pháp cùng vài vị Chức sắc thân cận, lên xe hơi đi lên Nam Vang theo ngã Gò Dầu.

Đức Ngài đến Nam Vang bình yên, sau đó xin Hoàng Thân Sihanouk cho tị nạn tại Cao Miên, và xin ở tại Thánh Thất Kim Biên, Nam Vang.

19. Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên.

Trong thời gian lưu vong tại Nam Vang, Đức Phạm Hộ Pháp cố gắng vận động thực hiện chánh sách Hòa bình Chung sống của Đức Ngài, nhưng lãnh đạo của mỗi miền VN đều có đường lối và ý định riêng, nên tiếng kêu của Đức Ngài không được hưởng ứng.

Đức Ngài vì tuổi già sức yếu, quá lao tâm lao lực với nền Đạo, lại bị đày đọa quá khổ cực trong hơn 5 năm đồ lưu nỗi hải đảo, ngày nay lại mang tâm bệnh nỗi lòng, Đức Ngài cảm thấy giờ qui Thiên sắp tới, nên Đức Ngài làm một văn thư gởi Hoàng Thân Sihanouk, thỉnh cầu cho Đức Ngài tạm gởi thi hài nơi đất Miên dưới sự bảo vệ của Hoàng gia Miên, đồng thời, Đức Ngài gọi các Chức sắc và bốn đạo tới bên giường bệnh để di chúc:

“Bần đạo qui Thiên, tạm gởi thể xác nơi đất Cao Miên một thời gian. Ngày nào nước nhà độc lập thống nhất hoặc thực hiện đúng theo đường lối Hòa bình Trung lập, sẽ di liên dài về Tòa Thánh Tây Ninh.”

Ngày mùng 10-4-Kỷ Hợi (dl 17-5-1959), lúc 13 giờ 30 phút, Đức Phạm Hộ Pháp thoát xác qui Thiên, để lại bao mối tiếc thương trong lòng người tín đồ Cao Đài, trước một bậc vĩ nhân đã hiến trọn đời mình khai sáng và xây dựng nền Chơn giáo của Đức Chí Tôn.

Đức Ngài hưởng thọ 70 tuổi. Thể xác được liệm vào liên dài, nhập Bửu tháp tạm, xây ngay phía sau Thánh Thất Kim Biên, Nam Vang.

Kể từ khi Đức Ngài lưu vong sang Cao Miên, ngày 5-Giêng-Bính Thân (dl 16-2-1956), cho đến ngày Đức Ngài qui Thiên, 10-4-Kỷ Hợi (dl 17-5-1959), Đức Ngài ở nơi đất Cao Miên được 3 năm 3 tháng (tính theo dương lịch).

Đêm mùng 10-4-Kỷ Hợi, lúc 10 giờ 45, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Sĩ Tải Bùi Quang Cao phò loan, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ, dặn dò công việc tế lễ và cho bài thi tạm làm bài Tài hiến lễ:

Ba năm xa cách để chờ may,
Vạn sự do Thiên đã sắp bày.
Chí muốn cao bay trong một kiếp,
Giờ đây nhờ cậy các anh tài.
Đã dành danh phận còn xa thẳm,
Nhưng đứng mà y râu chẳng mảy may.
Một kiếp vì đời tua gắng trả,
Cho rồi nợ thế khỏi ai hoài.

Đêm 13-4-Kỷ Hợi, Ngài Hồ Bảo Đạo và Sĩ Tải Cao phò loan, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ cho bài Tài khác, thay bài Tài trước, dùng hiến lễ Đức Ngài mãi về sau nầy:

Trót đã ba năm ở xứ người,
Đem thân đổi lấy phút vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chổng chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi với.
Rồi đây ai đến cầm Chơn pháp,
Tô điểm non sông, Đạo lấn Đời.

Ngay sau khi Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên, ở bên nước Pháp, Nữ Đồng Tử Sarah Barthel tại thủ đô Paris, đã

nghe được tiếng nói từ cõi thiêng liêng về sự liêu đạo của vị Giáo Chủ Đạo Cao Đài. Bà ghi lại trong bài Chứng Nghiệm, đăng trên báo Le Lien des Cercles d'Etudes số 4 tháng 5-6 năm 1959, xuất bản tại Paris, được dịch ra sau đây:

SỰ QUI THIÊN CỦA VỊ GIÁO CHỦ HOÀN CẦU CỦA ĐẠO CAO ĐÀI: HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC.

Để liên hiệp tất cả đệ tử Thần Linh thế giới, Chúng ta hãy than khóc, nhưng vẫn hy vọng!

Hỡi các đệ tử Thần Linh Tây phương!

Đối với anh chị em ta bên phương Đông và Viễn Đông, chúng ta có bốn phận là hiệp tinh thần trong việc hợp tác huynh đệ để tìm biết về vô hình.

Một tiếng nói trên không trung nói với tôi:

“Sở dĩ đạo đức đưa tới một đời sống hạnh phúc là vì đạo đức là một tình thương yêu cao cả và tình yêu này chỉ là một với tình yêu cả nhơn loại lân vũ trụ.

Tiếng nói ấy là tiếng nói nào mà nó thoát ra ngoài vật thể và nó ở ngàn chục trên thế giới địa hoán để cho tâm hồn yên lặng và mở rộng đều có thể nghe được, dẫu họ ở phương Đông cũng như phương Tây, hoặc ở phương Bắc, cũng như phương Nam, họ chờ đợi tiếp nhận những lời Thánh giáo giống nhau, trạng tỏ rõ sự thỏa hiệp của tâm hồn.

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vừa qui Thiên ngày 17-5-1959 hồi 13 giờ 30 phút (giờ Cao Miên) tại Chùa Tual Svay Prey, ở hộ đệ ngũ thuộc Châu thành Nam Vang ...

Đúng giờ đã định, những vị Thiên Thần cầm cây tàn vàng tới đón rước Ngài, và các Hung Thần bị xua đuổi ra xa tít, họp thành một lăng den xa thẳm, như đóng khung không hẹn mà nêu cho một cảnh giới thiên nhiên càng mở rộng thêm mãi.

Những Đấng đã liễu đạo, lớp mặc Thiên phục đỏ, lớp Thiên phục xanh dương, lớp nữa Thiên phục vàng, và cũng còn hàng ngàn mặc Thiên phục trắng.

Những vị Thiên phong sắc phục trắng nói rằng: Tiết độ là mối tình thương yêu làm chúng ta gìn giữ trong sạch những gì mà chúng ta yêu mến.

Những vị Thiên phong sắc phục xanh dương nói: Thận trọng là mối tình thương yêu, phân biệt điều gì đưa đẩy chúng ta đến chổ thiện và điều gì có thể lôi kéo chúng ta đi xa chổ thiện.

Những vị Thiên phong sắc phục vàng lúc bấy giờ nói: Công bình là tình thương yêu đặt chúng ta vào con đường phục vụ cho tình bác ái.

Sau chót, những vị Thiên phong sắc phục đỏ cũng tuyên bố: Dũng lực là tình thương yêu giúp ta đảm nhiệm mọi khó khăn cho cái gì chúng ta yêu mến.

Bốn lớp người nói xong thì tiếng nói của Đấng Thượng Đế, tiếng nói ở trong Tâm của mỗi người, dẫu ở Thiên giới hoặc Địa giới, hay ở Trung giới, tiếng nói ấy đã phán:

“Trong bốn màu hiệp lại thành một, con đã xuống thế, hạ mình một cách cao cả, làm một vị Giáo Chủ tốt. Hộ Pháp Phạm Công Tắc, con hãy trở về trong lòng TA và góp giữ phần trong lời Thánh Huấn của TA, tiếng nói của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế.”

Ngày 17-5-1959, hồi 7 giờ, trong toàn Địa giới, Trung giới, yên tĩnh hay phiêu lãng, tất cả những người Nam Nữ trong đại cơ quan đồng tử đều được nhìn thấy và nghe rõ tất cả những sự việc mà tôi ghi chép y như trên.

Nữ Đồng tử Sarah Barthel
20 đường Alibert, Paris X ème

(Trích trong quyển Hình Ảnh Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc qui Thiên do soạn giả Nguyễn Văn Hảo xuất bản năm 1967)

Tổng kết:

Tiểu sử của Đức Phạm Hộ Pháp gần như là lịch sử của Đạo Cao Đài trong 31 năm đầu tiên, kể từ lúc sơ khởi nền Đạo năm 1925 cho đến năm 1956 khi Đức Phạm Hộ Pháp, rời khỏi Tòa Thánh, lưu vong sang Cao Miên.

Đức Ngài là một trong những môn đệ yêu ái nhứt đầu tiên của Đức Chí Tôn, lại là người trẻ tuổi được Đức Chí Tôn đặt vào phẩm vị cao quý nhứt của HTĐ, 37 tuổi đắc phong Hộ Pháp, và kể từ năm đó, Đức Ngài xả thân hành đạo cho đến ngày sức mỏn hơi tàn, trở về thiêng liêng vị.

Cho nên công nghiệp của Đức Ngài đối với Đạo Cao Đài vĩ đại nhứt so việc tất cả các Chức sắc cao cấp cầm quyền điều khiển nền Đạo thuở ban đầu.

Trong Nội Ô Tòa Thánh, cũng như trong khắp Châu Thành Thánh địa Tây Ninh, từ những Đền thờ đến các dinh thự, từ những con đường lớn hay nhỏ đến các cây cầu, từ những ngôi chợ đến các khu nhà ở trật tự khang trang, từ những ngôi trường dạy trẻ em nhà Đạo cho đến các Y Viện, Dưỡng Lão, Cô Nhi Viện, vv... đâu đâu cũng đều thấy có

những dấu tích nhẫn công nghiệp vĩ đại của Đức Ngài. Thể xác của Đức Ngài tuy đã mất, hình bóng Đức Ngài tuy đã khuất, nhưng trong lòng của mỗi tín đồ Cao Đài trong nhiều thế hệ vẫn ghi khắc hình ảnh sống động của Đức Ngài.

Đức Ngài là bậc vĩ nhân của Đạo Cao Đài, và cũng sẽ như Đức Chúa Jésus hay Đức Phật Thích Ca, Đức Ngài sẽ là bậc vĩ nhân của toàn thể nhơn loại.

20. Nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp.

1- Theo tài liệu của Thừa Sứ Phạm Ngọc Trấn viết lưu lại, Đức Phạm Hộ Pháp có kể cho ông nghe, thuở nhỏ, Đức Ngài có lần nằm mê xuất chơn thần về Bạch Ngọc Kinh nơi cõi thiêng liêng gặp Đức Chí Tôn.

“Thuở nhỏ, Đức Hộ Pháp còn đi học, có một lần nằm mê luôn hai ngày. Lúc xuất Thần ra đi, Ngài có một người Em thiêng liêng vâng lệnh Đức Chí Tôn xuống rước Ngài về. Ngài cùng đi với người Em đến cửa Bạch Ngọc Kinh thì thấy 8 con gì như con chó xù, to lớn mạnh mẽ coi đáng ghê sợ, có con nằm đưa bàn chơn trước ra ngang ngửa giữ cửa, người Em bước lên trên chơn nó thì nó nâng lên đưa vào cửa, còn Ngài thì sợ, đứng lại. Người Em ngoái lại thấy sao Ngài không vào, nên cười và nói: Anh cứ vào, Anh đi không bao lâu mà lạ, rồi Ngài liền bước lên trên chơn con chó xù đó thì nó cũng đưa Ngài vào trong cửa Bạch Ngọc Kinh.

Người Em nói: Anh chờ một chút, Em vào bạch với Đức Chí Tôn. Ngài ngồi xem cung điện rất nguy nga tráng lệ, thấy toàn bằng trân châu báu ngọc, dưới lót bằng hào quang sáng đẹp vô cùng.

Chờ hồi lâu, Ngài kêu lớn lên thì người Em chạy ra nói:
Anh đừng sợ, chờ tôi một chút.

Đức Chí Tôn phán rằng: Con có đói không?

Ngài đáp: Thưa Thầy con đói.

Đức Chí Tôn biếu người Em Ngài đem ra ba cái bánh ếch trần. Ngài ăn hai cái thì vừa no, còn cái thứ ba Ngài nghẹn, nuốt không vô, Ngài muốn liệng nhưng vì sợ lấm cung điện, Ngài rán nuốt cho được nhưng ngán lấm.

Đức Chí Tôn hỏi: Con còn đói không?

Ngài bạch: Con no lấm rồi.

Đức Chí Tôn hỏi: Con có khát nước không?

Ngài đáp: Bạch Thầy con khát.

Đức Chí Tôn dạy đem một tô nước trong thật đầy. Ngài uống ngon lấm. Khi uống vào, Ngài thấy nhẹ nhàng lại như cũ.

Đức Chí Tôn bảo người Em Ngài đưa Ngài trở về.

Trước khi ra về, Ngài bạch: Thưa Thầy, cho con xin một con chó xù đem về giữ nhà.

Đức Chí Tôn bảo: Con về trước đi, Thầy sẽ cho nó xuống sau.”

2- Ngày 15-8-Bính Thân (dl 19-9-1956), tại Báo Ân đường Kim Biên, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Động chủ Bạch Vân Động nơi cõi thiêng liêng) giáng cơ, phò loan: Đức Phạm Hộ Pháp và Hồ Bảo Đạo, nói với Đức Phạm Hộ Pháp: (Đức Thanh Sơn tự xưng là Bần tăng, gọi Đức Phạm Hộ Pháp là Thiên Tôn)

“Nhiều điều Thiên Tôn hỏi thì Bần tăng khó trả lời đặng,

duy Nguyệt Tâm (Chơn Nhơn) đảm đương Thiên vụ, người hiểu biết rõ hơn Bần tăng, vậy Thiên Tôn nên hỏi nơi người. Chỉ có bài thi của Bần tăng có hơi huyền bí tiên tri, nên Bần tăng có thể giải đáp.

Thiên Tôn nhớ lại khi lập thành Phong Thần Bảng, những người đứng vào hàng Thất Thánh là ai?

Hộ Pháp đáp: Lý Thiên Vương, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, Vi Hộ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử.

- Phải, thì trước đây kiếp vào nhà họ Vi, còn nay vào nhà họ Phạm. Điều đó có chi khó hiểu mà phỏng đoán. Tiên tri của Bần tăng đã nhiều và chỉ rõ VN xuất Thánh thì đã hẳn rồi, còn cho không rõ rệt, hơn nữa lại còn một điều trọng hệ hơn là Di- Lạc giáng linh thì Thiên Tôn đã thấy rằng tiên tri vốn không sai sót đú điêu.”

3- Ngày 15-3-Bính Dần, Đức Chí Tôn phong Ngài Phạm Công Tắc là: Hộ giá Tiên Đồng Tá cơ Đạo Sĩ. (có chữ Hộ giá, nghĩa là hộ vệ Đức Chí Tôn khi xuất hành).

4- Đức Lý Giáo Tông thố lộ nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp và quyền năng của Ngài trong bài thi khoán thủ:

1. Hộ giá Chí Tôn trước đến giờ,
2. Pháp luân thường chuyển máy Thiên thơ.
3. Chưởng quyền Cực Lạc phân ngôi vị,
4. Quản suất Càn khôn định cõi bờ.
5. Nhị kiếp Tây Âu cầm máy Tạo,
6. Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ.
7. Hình hài Thánh Thể chử nên tướng,
8. Dài trọng hồng ân gắng cậy nhờ.

(Khoán thủ: Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài)

CHÚ THÍCH:

Câu 1: cho biết Đức Ngài là Ngự Mã Thiên Quân hộ giá Đức Chí Tôn từ trước đến nay.

Câu 2: cho biết Đức Ngài nắm về Pháp, xoay chuyển cơ Trời theo Thiên thơ đã định.

Câu 3: Đức Ngài nắm quyền phân định ngôi vị nơi cõi CLTG. (Chính Đức Ngài được Đức Chí Tôn sai đi mở cửa CLTG bằng bửu pháp Giáng Ma Xứ cho các chơn linh đạo đức nhập vào CLTG).

Câu 4: Đức Ngài sẽ thay mặt Đức Chí Tôn cầm quyền cai trị CKTG. Câu này kết hợp với bài Kinh Đại Tường cho chúng ta biết rằng, Đức Hộ Pháp sẽ giáng trần là Đức Di-Lạc Vương Phật, thay mặt Đức Chí Tôn cai trị CKTG.

Câu 5: Cho biết kiếp giáng sanh xuống trần lần thứ nhì là Đức Chúa Jésus, mở Đạo Thiên Chúa ở Do Thái rồi truyền qua Âu Châu, cứu độ các sắc dân Âu Châu.

Câu 6: Kiếp này Ngài giáng sanh xuống nước VN làm Hộ Pháp chưởng quản HTĐ, nắm giữ Thiên điều.

Câu 7: Nhờ Ngài mà hình thể của Đức Chí Tôn tại thế (tức là Hội Thánh CTĐ) được nên hình tượng.

Câu 8: Phẩm vị của Ngài rất cao trọng, nhơn sanh găng cậy nhờ ân huệ lớn lao của Ngài.

Chúng ta với trí não phàm phu thô thiển, không thể hiểu rõ huyền diệu của Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng, nhưng qua các tài liệu vừa nêu trên, chúng ta có thể nêu lên một thuyết về Nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp:

Nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp là: Ngự Mã Thiên Quân, Hộ Giá Đức Chí Tôn.

- Kiếp giáng trần thứ nhứt là Vi Hộ, với bửu pháp là Giáng Ma Xử, một trong Thất Thánh vào thời Phong Thần. (Thời Phong Thần, cuối Nhà Thương, khởi đầu Nhà Châu, trước kỷ nguyên Tây lịch chừng 1100 năm). Vi Hộ sau khi giúp mở ra nhà Châu xong thì trở về núi tu luyện, đắc quả Phật Hộ Pháp, gọi là Vi Hộ Pháp, tức là Đức Phật Hộ Pháp họ Vi.
- Kiếp giáng trần lần thứ nhì là Đức Chúa Jésus mở Đạo Thánh Thiên Chúa giáo bên Âu Châu.
- Kiếp giáng trần thời ĐĐTKPD là Hộ Pháp Phạm Công-Tắc.
- Đức Ngài sẽ giáng sanh xuống trần lần nữa là Đức Di-Lạc Vương Phật, làm Giáo Chủ Đại Hội Long Hoa, mở ra đời Thượng Nguơn Thánh đức.

21. Thượng pho tượng của Đức Phạm Hộ Pháp lên ngai Thất Đầu Xà:

Vào ngày 15-12-Quí Mão (dl 29-1-1964), Hội Thánh tổ chức một buổi lễ long trọng thượng pho tượng Đức Hộ Pháp lên Ngai Thất Đầu Xà tại HTĐ Tòa Thánh. Đây là nguyện vọng của Hội Thánh và toàn đạo khấp nơi, mong ước đã lâu nhưng vì thời cuộc, đành phải né sự đau buồn từ mấy năm qua.

Hôm nay, pho tượng Đức Hộ Pháp sắp thượng lên Ngai Thất Đầu Xà, toàn đạo tung bừng hân hoan biết bao! (Trích trong Đại Đạo Nguyệt san số 1 trang 32).

Trong dịp này, Ngài Hiến Pháp Trưởng Hữu Đức có lên

Giảng Đài Tòa Thánh nói về ý nghĩa của Lễ An Vị tượng Đức Phạm Hộ Pháp trên Thất Đầu Xà:

“Khi Đức Hộ Pháp trấn pháp, hành bí pháp cùng thể pháp các đàn Vía, Sóc, Vọng, khi Ngài đứng là Chuyển pháp, Ngài ngồi là Trụ pháp, nên khi Ngài ngồi, hai chân đạp hai đầu Ai bên tả, Nộ bên hữu, hai tay đè Ố bên hữu, Dục bên tả.

Đức Ngài nói: Khi Hộ Pháp trấn trên Thất Đầu Xà là đè nén các vật dục ở thế gian này gom lại khỏi cấu xé nhau, để Mừng, Vui, Thương cho mọi người chung hưởng thái bình, để gìn giữ đạo đức tu hành dễ dàng, nước nhà thịnh trị, e sau này Hộ Pháp xuất ngoại, Thương Sanh về ngự nơi đuôi thì Thất tình tự do lôi cuốn, cấu xé lẫn nhau, không phương kềm chế. Ấy là cơ thử thách nội và ngoại. Ngày nào Hộ Pháp trấn lại trên ngai thì mới có thể dễ dàng mọi việc Đời và Đạo.

Quyền thiêng liêng phải vậy để vay trả cho sạch oan khiên, mới đem thuần phong mỹ tục, vẫn hồi hòa bình trật tự tháng Thuấn ngày Nghiêu, trở nên thượng cổ.

Vì lời tiên tri trên của Đức Phạm Hộ Pháp mà Hội Thánh rất lo ngại nên quyết định đúc tượng của Đức Ngài gấp rút để trấn an trên Thất Đầu Xà, nghĩa là trấn áp phần nào Thất tình của con người, để tránh bớt biến cố trong Đạo, vì lời tiên tri ấy đã thể hiện rõ rệt từ ngày Đức Thương Sanh về cầm quyền tối cao trong Đạo. Có nhiều hiện tượng cho thấy rõ Thất tình đã dậy, gây sự bất hòa giữa người đạo với người đạo.

Tuy nhiên, nếu chúng ta biết thận trọng trong các hành vi và trụ vững tinh thần, đừng để Thất tình lôi cuốn thì dầu không trấn an cũng có thể tránh được bất hòa, vì chủ

trương của Đạo là hòa ái. Nếu đi ngoài chủ trương ấy là lạc Đạo vậy.

Anh chị em chúng ta có bốn phận phải thành tâm cầu nguyện Ôn Trên ban phước lành cho toàn Đạo và toàn chúng sanh để tránh những điều chẳng may, và khẩn cầu riêng Đức Hộ Pháp ban ân điển vào Thánh tượng của Ngài để ngự chế Thất Đầu Xà, tức là Thất tình, làm sao cho Đạo được êm ấm điều hòa, mới mong Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm ân xá cho tất cả, rồi mới mong đến việc cầu phong cầu thăng cho những Chức sắc đầy đủ công nghiệp. Chúng ta cũng phải cầu nguyện cùng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu ban ơn lành cho nước nhà mau bình yên thịnh trị,ặng rước liên dài của Đức Ngài về Tòa Thánh để trấn an vĩnh viễn nơi ngôi Đức Ngài ngự.”

(Trích trong bài Thuyết đạo của Ngài HIẾN PHÁP).

22. Kinh sách và Thi văn:

Đức Phạm Hộ Pháp có hai bút hiệu: Tây Sơn Đạo và Ái Dân, có trước tác hai quyển sách: - Phương Tu Đại Đạo gồm hai tập và - Thiên Thai Kiến Diện.

- Quyển Phương Tu Đại Đạo, viết theo thể thơ đặc biệt, mỗi câu có từ 7 đến 8 chữ hoặc 9 chữ, khi dùng cước vận, khi dùng yêu vận, trường thiêng, nội dung dạy về phần Nhơn Đạo cho các tín đồ nam nữ. Xin trích ra đây một đoạn ngắn:

PHẬN LÀM CHA

Cha mẹ rủi sanh con hung bạo,
Tôi dưỡng nhi bất giáo đã dành.
Với hình hài mình đã sanh thành,
Thì chữ Đạo chữ Tình cân đúng giá.

Cơ chuyển thế nơi tay đã quả,
Thay mặt cho Tạo Hóa dựng đời.
Vật tối linh thiên hạ là người,
Cha mẹ vốn là Trời phần xác thịt.
Phận nuôi dưỡng tuy vân cần ích,
Phải dạy răn kéo nghịch lòng Trời.
Đã lập Đời ắt phải dạy Đời,
Đừng dưỡng ác hại người mang nghiệp chướng...

- Quyển Thiên Thai Kiến Diện, gồm 77 bài thơ Dưỡng luật, viết vào năm 1927, thuật lại những điều mà Đức Ngài thấy tận mắt khi xuất chơn thần lên viếng cảnh Thiên Thai nơi cõi Thiêng liêng Hằng sống.

Xin chép ra sau đây bài thi số 1 mở đầu và bài 77 cuối hết để tượng trưng:

Ngoài áng Đào Nguyên sấn bước vào,
Thiên Thai Tiên cảnh trước cao cao.
Mây lành phủ động làm khuôn cửa,
Tòng rậm bao quanh giống mặt rào.
Hạc đạo đón đưa bay xạo xụ,
Nai tăng tiếp rước chạy lao xao.
Lừng trời lững đững ngàn muôn kẽ,
Cười nói mừng vui đến miệng chào.

Chùm sao khi tỏ lại khi mờ,
Thấy ngọn cờ hồng gió phất phơ.
Cõi ngoại reo vang quân dì quốc,
Trong thành ong óng tiếng con thơ.
Ruộng dầu giáo đóng đầy như giậu,
Bể hoạn nước sâu đầy quá bờ.
Chộn rộn khó phân người với quỉ,
Đền vàng người ngựa bóng u o.

Đức Phạm Hộ Pháp thường xuyên thuyết đạo trong mỗi kỳ đàn cúng, suốt mười mấy năm, kể từ năm 1946, năm Đức Ngài hồi loan từ Mã đảo (đảo Madagascar ở Phi Châu), cho đến khi Đức Ngài qui Thiên. Đức Phạm Hộ Pháp muốn “Cậy phương thuyết giáo về thành Kinh Chơn” (KNH)

Những bài thuyết đạo này được Ban Tốc Ký ghi chép lại, tập hợp theo từng năm, và theo từng đề tài, tạo thành được 8 quyển Thuyết Đạo của Đức Phạm Hộ Pháp, in được 4 cuốn, còn 4 cuốn chưa in. Hai quyển có đề tài đặc biệt là:

- Bí Pháp.
- Con đường Thiêng Liêng Hằng sống.

Đây là những tài liệu rất quý báu cho người học Đạo, nghiên cứu về Giáo lý và Triết lý của Đạo Cao Đài.

Đức Phạm Hộ Pháp cũng rất sinh thơ. Đức Ngài làm rất nhiều bài thơ đường luật, xương họa cùng các thi hữu nơi HTĐ và Cửu vị Tiên Nương DTC. Xin chép ra vài bài tượng trưng:

ĐỨC HỘ PHÁP HỌA VẬN TRẢ LỜI BÁT NUƠNG:

Hành tàng hư thiệt tại Cha Trời,
Đông Mậu năm hồ hỏa khắp nơi.
Châu ngũ khí hòa tan ác nghiệt,
Thất sơn dấy động Thất sơn dời.
Thế tiêu xuân Kỷ Long Hoa trổ,
Thưởng phạt cuối cùng Thánh đức thôi.
Long Mã ban vương tiêu trận kỵ,
Cù phi hải sụp lý thay Trời.

BẮC DU CẨM TÁC

Non nước hồn thiêng đã tinh dần,

Xuân Thu xưa nay đổi Thu Xuân.
Nam phong đỡ vững xa thơ Hán,
Bắc tục xô nghiêng đánh nghiệp Tần.
Bác ái là đề thi tiến hóa,
Nghĩa nhân ấy mục định duy tân.
Thiên thời Địa lợi đôi điều sẵn,
Chỉ thiếu hòa Nhân để hợp quần.

CẨM THUẬT

Một thân lưu xứ quá đùn hiu,
Thấy khổ nhơn sanh hết sức chiều.
Võ lực gầy bao tang tóc lại,
Đạo mâu hóa giải nghiệt oan tiêu.
Rủi sanh phải lúc đời ly loạn,
Mong gặpặng hồi chúa Thuấn Nghiêu.
Đã quyết hy sinh vì nghĩa cả,
Chỉ mong gầy dựng phước thiên thiều.

(Kim Biên, 1957)

BQĐ: Bát Quái Đài.

CKTG: Càn Khôn Thế giới.

CLTG: Cực Lạc Thế giới.

CTĐ: Cửu Trùng Đài.

CQPT: Cơ Quan Phước Thiện.

DTC: Diêu Trì Cung.

ĐĐTKPD: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

HTĐ: Hiệp Thiên Đài.

KNH: Kinh Nhập Hội.

PCT: Pháp Chánh Truyền.

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

TTTN: Tòa Thánh Tây Ninh.

TAM LẬP

(Biên soạn: HT. Nguyễn Trung Đạo)

Đức Hộ Pháp thuyết Đạo có dạy như sau :

“Ai không xuất thân hành đạo, nghĩa là không có công quả phổ độ thì không vào tịnh được, vì không đủ Tam Lập”

Tam Lập gồm có: Lập Ngôn, Lập Đức và Lập Công. Trong Lập Công có 3 cách lập công, gồm : Công Phu, Công Quả, Công Trình.

1.-LẬP NGÔN

Ngôn là lời nói, Lập Ngôn là giữ gìn lời nói cho phái Đạo, và dùng lời nói để phổ độ hơn sanh. Như vậy, việc Lập Ngôn gồm có 2 trình độ :

-Thứ nhứt, Lập Ngôn là cẩn thận trong lời nói, chỉ nói những lời chơn thật, chánh đáng, có đạo đức,...

-Thứ nhì là phải học Đạo đặng thuyết giảng giáo lý của Đạo để người nghe phát tâm hành thiện hay tu hành.

Như vậy, khi nói ra lời nào phải suy nghĩ cẩn thận, xem lời nói đó có chơn thật hay không, có gây thiệt hại hay phiền giận cho ai

Bên Tây Phương có câu cách ngôn là : *Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần.*

Nho Giáo có dạy : *Nhứt ngôn khả dĩ hưng bang, nhứt ngôn*

khả dĩ táng bang, nghĩa là một lời nói có thể làm cho nước hưng thịnh, một lời nói có thể làm cho nước mất.

Đức Chí Tôn cũng có dạy : “ *Thầy dạy các con phải cẩn ngôn cẩn hạnh, thà là các con làm tội mà chịu tội cho dành, hơn là các con nói tội mà phải mang trọng hình đồng thể* ”.

Người Tín Đồ Cao Đài muốn Lập Ngôn đúng đắn thì phải nghiêm chỉnh tuân theo giới thứ 5 của Ngũ Giới Cấm là: Ngũ Bất vọng ngữ, nghĩa là cấm: xảo trá láo xược, gạt gẩm người, khoe mình bày lối người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận nhau, ăn nói lỗ mãng thô tục, chửi rủa người, nói ra không giữ lời hứa, v.v ... ”.

Trong quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, Đức Hộ Pháp có dạy như sau :

“ *Mình học để biết Đạo là Lập Đức, nói Đạo cho thân tộc nghe là Lập Công, độ toàn nhơn loại là Lập Ngôn, có làm đủ ba điểm đó mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hóa* ”.

Con đường *Cửu Thiên Khai Hóa* là con đường tu noi Cửu Trùng Đài, đi theo Cửu Phẩm Thần Tiên, đạt phẩm vị lần lượt từ Địa Thần, Nhơn Thần, Thiên Thần, rồi lên Địa Thánh, Nhơn Thánh, Thiên Thánh, sau cùng lên phẩm Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên (Thiên Tiên tức Phật vị), nghĩa là từ Đạo Hữu lên Chức Viết, Lê Sanh, rồi Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối Sư, sau cùng lên phẩm Đầu Sư, Chưởng Pháp, Giáo Tông.

2.-LẬP CÔNG

Lập Công là đem sức lực và sự hiểu biết của mình ra làm

việc phụng sự nhơn sanh.

Việc Lập Công chia ra làm 3 phần : Công Phu, Công Quả và Công Trình.

***Công Trình.-** Thông thường, từ *Công Trình* được dùng để chỉ một công việc xây dựng lớn, như công trình thủy lợi trong Truyện Kiều có câu : *Công trình kể biết mấy mươi*. Trong Tam Lập, từ *Công Trình* có nghĩa lập hạnh tu hành, bao gồm việc gìn giữ giới luật, như : Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Diều Qui, ăn chay theo Luật Đạo, v.v... Việc lập hạnh tu hành đòi hỏi người tu phải có ý chí mạnh mẽ mới thắng nổi những sự yếu hèn và ham muốn của lục dục thất tình, Công Trình chú trọng vào việc Tu Thân.

***Công Phu.-** Công Phu gồm có hai việc : thứ nhất là học tập Kinh Sách để thông hiểu Giáo Lý và Luật Pháp của Đạo, thứ nhì là Cúng Đức Chí Tôn hay Đức Phật Mẫu vào các thời Tý, Ngọ, Mèo, Dậu. Việc Cúng Kiêng rất quan trọng vì lúc đó Chơn Thân được hấp thụ thanh điển của Ông Trên.

Thất Nương, một vị Nữ Phật tại Diêu Trì Cung đã dạy : «*Lê bái thường hành tâm đạo khởi*».

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Quan Âm Bồ Tát có dạy Quý vị Chức sắc Tiên khai như sau :

“ *Các em phải lo cúng kiêng thường*.

Một là lập cho Chơn Thân được gân gửi các Đấng Thiêng Liêng đăng sáng lạn.

- *Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh...*

***Công Quả.-** Tất cả những việc làm giúp người giúp đời, phụng sự Đạo, phụng sự nhơn sanh đều gọi là Công Quả,

vì những việc làm này tạo ra một kết quả tốt đẹp nơi cõi thiêng liêng.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có dạy như sau :

Muôn đức ngàn lành không sót một,

Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.

(TNHT.I.101 - in năm 1972)

Đức Chí Tôn khai Đại Ân Xá, mở Đạo Kỳ Ba này là lập một trường thi công quả cho nhơn sanh đắc Đạo. Đức Chí Tôn có dạy :

“Thầy hằng nói cùng các con rằng : Một trường thi công quả, các con muốn đến đăng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi ... ”. (TNHT.I.30 – in năm 1972)

Người Tín Đồ Cao Đài là những sĩ tử tham dự kỳ thi này nên cần phải luyện tập các môn Lập Ngôn, Lập Đức, Lập Công, đặc biệt là môn Lập Công. Nếu thí sinh không rèn luyện các môn chánh thức này, mà lại xem thường nó, rồi lại đi rèn luyện các môn khác không sử dụng trong kỳ thi như môn *Luyện Đạo* chẳng hạn, thì rất uổng phí thời gian cho một kiếp sanh may duyên gặp Đạo.

Ghi Chú: Trong thời kỳ Đại Ân Xá này, Đức Chí Tôn miễn cho Nhơn Sanh môn Luyện Đạo, chỉ cần lập công quả cho nhiều thì đủ đắc đạo. Đức Chí Tôn đã từng khẳng định như sau : “*Ta nói cho chúng sanh biết rằng : Gặp Tam Kỳ Phổ Độ mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi*” (TNHT.I.18). Tu trong thời Tam Kỳ Phổ Độ thì phải lập đức, làm công quả, phổ độ chúng sanh, v.v...

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy:

“Trong các con có nhiều đứa làm tướng hẽ vào Đạo thì phải phê hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có

một điều rất thấp thỏI là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết : nếu công quả chưa đủ, nhân sự chưa xong, thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu mà mong. Vậy muôn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế này thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao ” (TNHT.I.80-81 – in 1972).

Hai trường hợp đắc đạo của *Phối Thánh Phạm Văn Màng* và *Phối Thánh Bùi Ái Thoại* là những ví dụ điển hình cho thấy rằng công quả và đức hạnh đầy đủ có thể giúp cho đạt được phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng.

3.-LẬP ĐỨC

Lập Đức là dùng sự thương yêu để cứu độ chúng sanh. Đức Chí Tôn đã có dạy : “ *Sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bách Ngọc Kinh* ”.

Lập Đức lấy bố thí làm phương tiện. Bố thí gồm có : Thí Tài, Thí Công, Thí Ngôn, Thí Pháp.

Thí Tài là đem tiền của ra giúp khó trợ nghèo.

Thí Công là đem sức lực làm những công việc giúp người.

Thí Ngôn là đem lời nói mà giúp ý kiến hay cho người để giải quyết những khó khăn của người.

Thí Pháp là đem lẽ Đạo để cảm hóa giáo dục người trở nên lành.

Những cách bố thí trên, chỉ có Thí Pháp là có nhiều công đức hơn cả.

Giúp người đói, giúp người hết khổ hay thoát khỏi tai nạn, cũng chỉ qua một thuở mà thôi, duy chỉ có đem Pháp ra

hóa độ người dỡ ra hiền, người mê muội ra giác ngộ, lo tu hành để thoát vòng sinh tử luân hồi thì công đức ấy đời đời chẳng mất. Nhưng Lập Đức phải đứng trên quan điểm Vô Ngã, tức là quên mình mà lo cho người, chẳng cầu người trả, chẳng nghĩ đó là công do ta làm.

Trong Đạo Cao Đài, muốn Lập Đức cho được trọn vẹn thì phải theo con đường Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng của Hội Thánh Phước Thiện. Trong quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, Đức Hộ Pháp có dạy như sau :

“Lập vị mình theo Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng, tức là theo Hội Thánh Phước Thiện. Nơi đây, ngoài việc ăn chay, giữ gìn Luật Đạo, tùng theo Chơn Pháp của Đức Chí Tôn, còn phải dùng Đức để lập vị”.

Trong Kinh cũng có nói về việc Lập Đức cứu độ cha mẹ như sau :

*Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.*

Hai câu Kinh trên cho biết rằng : Một người nếu quyết chí tu hành, hiến thân hành đạo, miệt mài lập công bồi đức thì nhứt định sẽ cứu được Cửu Huyền Thất Tổ và cứu được Linh Hồn của cha mẹ, thoát khỏi cảnh đọa đày và được siêu thăng lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Trong Đạo Cao Đài có các chứng minh sau đây của ba vị Tiên Bối : Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu.

*Đức Chí Tôn dạy Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu như sau:
“Hiếu ! Con biết một lòng tu niệm, đạo đức của con đủ cứu Cửu Huyền Thất Tổ rồi, huống là mẹ con, để Thầy định đoạt, con đừng lo buồn.” (Trích quyển Đạo Sứ, Q1, Trg 36)

*Đức Quyền Giáo Tông hỏi Bà Bát Nương về thân phụ và thân mẫu của Ngài. Bà Bát Nương trả lời như sau :

*Bạch Y Quan nay sang Cực Lạc,
Bá phụ cùng bá mẫu đặng an.*

Đức Quyền Giáo Tông nói : Như vậy là thân phụ và thân mẫu của Qua trước ở Bạch Y Quan, nay đã sang ở yên nơi Cực Lạc Thế Giới ?

Bà Bát Nương trả lời : *Đúng đó, ấy là nhờ công tu luyện của Anh nên bá phụ và bá mẫu siêu thăng nơi Cực Lạc.*

* Công quả hành đạo của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu đã cứu được Thân Mẫu của Ngài.

Sau đây, xin trích bài Thánh Giáo của Đức Chí Tôn dạy cách sắp đặt tang lễ cho thân mẫu của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu (Thánh Ngôn Sưu Tập,Q1, bài 40 - Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng)

*Ngày 21-7-Bính Dần (28-8-1926)

Thầy sắp đặt tang lễ thân mẫu Ngài Nguyễn Trung Hậu.

THẦY

Các con,

Thầy buồn cho Hậu lấm đó, vì vậy mà hôm qua THẦY không nói chi với nó hết. Nó là môn đệ yêu dấu của THẦY, còn mẹ nó không biết tu là gì thì THẦY mới cho đứng vào đâu ? Các con xúm nhau chôn giùm mẹ nó rồi ít lâu nuôi vợ của nó nữa. Cười ...

Trung, con tức cấp xuống Cần Giuộc biếu **Tương** về và cả chư môn đệ THẦY hội lại cho đủ mặt. Phải nhớ biếu **Lịch** lên, nói với nó THẦY cần 4 Chức Sắc Minh Đường cầu kinh cho mẹ Hậu. Phải đủ mặt Lê Sanh mà làm Đại Lê cho mẹ nó.

Con Trung, viết một lá sớ như vầy :

“ *Linh Ngọc Hoàng Thượng Đế* viết *Cao Đài Tiên Ông*
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hứa dũ *Địa Tạng Vương* *Bồ Tát* khả
thâu chơn hồn thị ... tử ... nhụt ... ngoạt ... niên, giam tại
Vọng Thiên Cung, chờ công quả của *Hậu* mà thăng lầu
lên ”.

Đưa cho **Tắc** câu chú nó đọc mà đốt sớ, 4 thây Minh Đường
cứ tụng kinh cầu khấn.

*Ngày 27-7-Bính Dần (3-9-1926)

THẦY

Hậu, con còn lo nhiêu nỗi larmor hả ? Mẹ con lúc nầy đãng
an nhàn nơi *Vọng Thiên Cung*, còn chờ công quả của con.
THẦY khuyên con chớ nên tưởng điều râu buồn larmor, phải
lo chung mối Đạo. Chi chi cũng có THẦY, con biết chi mà
lo larmor.

Hậu, con nghe, con là môn đệ yêu dấu của THẦY. Vợ con
cũng larmor lúc khốn đốn, THẦY sẽ ban ơn.

Sau khi Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu tích cực hành
đạo chỉ trong khoảng hai năm rưỡi, Linh Hồn của mẹ Ngài
được thăng cấp vào Đông Đại Bộ Châu, còn được Đức Chí
Tôn cho phép giáng cơ.

*Ngày 10-1-Kỷ Ty (19-2-1929)

Phò loan : *Bảo Pháp - Hiến Pháp*.

Thân Mẫu của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu
được THẦY cho phép giáng cơ.

Mẹ mừng con,

Mẹ cảm ơn con đó. Con đâu có rõ đãng ngày nay Mẹ nhờ

công con màặng thăng cấp. Nay Mẹặng vào *Đông Đại Bộ Châu*. Ấy cũng nhở ơn của Chí Tôn rất thương mà cho Mẹặng vào phẩm ấy. Mẹặng chẳng biết lấy chi mà thông công cho hai con và các cháu, nên mới dụng huyền diệu mà Mẹagenta cầu xin Chí Tôn ban cho Mẹagenta cho con cùng cháu hay rằng : Đức Chí Tôn đã giữ lời hứa cùng con.

Nay Mẹagenta đến khuyên hai con khá lo sao cho tròn phận sự, ngày thêm vun đắp nền Đạoặng báodáp Ơn Trênđã hết lòng vì cả nhà ta. Nếu con có lòng ấy thì Mẹagenta rất vui lòng đó, con hiểu ...

Mẹagenta rất vui thấy lòng con, nên Mẹagenta mới xin phép Chí Tôn đến đây tò ít lời cho con hiểu. Vậy con khá an lòng mà lo Đạo, ...

(Thánh Ngôn Sưu Tập, Q1, bài 145 - HT.Hồng)

4.- BÀI NGŨ NGUYỆN VÀ TAM LẬP

Khi tụng kinh Cúng Tứ Thời xong, phải đọc năm câu nguyện sau đây theo giọng Nam Xuân :

Nam Mô

Nhứt nguyện : Đại Đạo hoằng khai.

Nhì nguyện : Phổ độ chúng sanh.

Tam nguyện : Xá tội đệ tử.

Tứ nguyện : Thiên hạ thái bình.

Ngũ nguyện : Thánh Thất an ninh.

Trước hết, xin tìm hiểu ý nghĩa của chữ **Nguyện**. Chữ Nguyện dùng ở đây có thể được hiểu theo hai nghĩa : Nghĩa tiêu cực (thụ động) và nghĩa tích cực (chủ động).

* Nghĩa Tiêu Cực

Hiểu theo nghĩa tiêu cực (thụ động), thì **Nguyệt** có nghĩa cầu xin cho được, như là : Cầu nguyện, Nguyệt vọng, Nguyệt ước.

Ví dụ : *Tam Nguyệt xá tội đệ tử.*

* Nghĩa Tích Cực

Hiểu theo nghĩa tích cực (chủ động), thì **Nguyệt** có nghĩa mong muốn và quyết tâm thực hiện cho bằng được một điều gì, như là : Tự nguyện, Tình nguyện, Chí nguyện.

Ví dụ :

- *Nguyệt hy sinh vì Tổ Quốc*
- *Nguyệt trung thành với Hội Thánh.*

Trong 5 Câu Nguyệt trên, chữ *Nguyệt* trong hai câu đầu phải được hiểu theo nghĩa tích cực là mong muốn và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Chữ *Nguyệt* trong ba câu sau được hiểu theo nghĩa thụ động là cầu nguyện, cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban cho. Trên cơ sở đó chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của Bài Ngũ Nguyệt như sau.

Sau mỗi thời cúng, chúng ta đều có đọc bài Ngũ Nguyệt. Nếu chúng ta thực hiện được 5 điều Nguyệt này thì chúng ta có đủ Tam Lập, là : Lập Ngôn, Lập Đức, Lập Công. Trong Lập Công có : Công Phu, Công Quả, Công Trình.

Trước tiên, xin nhắc qua ý nghĩa của Tam Lập.

1.-Lập Ngôn là cẩn thận trong lời nói và dùng lời nói để truyền bá nền Đạo.

2.-Lập Đức là dùng tình thương để cứu độ chúng sanh, như Đức Chí Tôn đã dạy : “ *Sự thương yêu là chìa khóa*

mở cửa Bách Ngọc Kinh ”.

3.-Lập Công là đem sức lực và sự hiểu biết của mình ra làm việc phụng sự cho Đạo và cho Nhơn Sanh. Việc Lập Công chia ra làm 3 phần : Công Phu, Công Quả và Công Trình.

- Công Phu là lo phần cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.
- Công Quả là làm những việc giúp Đạo, giúp Đời, phụng sự Nhơn Sanh.
- Công Trình là lập hạnh tu hành, bao gồm việc gìn giữ giới luật của Đạo. Công Trình chú trọng vào việc *tu thân*.

Bây giờ, xin tìm hiểu sự liên quan giữa khái niệm Tam Lập và Bài Ngũ Nguyên.

1.-Nhứt Nguyên : Đại Đạo hoằng khai

Đại Đạo : nói tắt của Đại Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. *Hoằng khai* : mở mang cho rộng lớn ra.

Câu Nhứt Nguyên Đại Đạo hoằng khai có nghĩa : *Điều nguyên thứ nhứt* của con là quyết tâm làm cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được mở mang rộng khắp.

*Muốn thực hiện điều nguyên này, chúng ta phải học Đạo đặng thuyết giảng giáo lý của Đạo để người nghe phát tâm hành thiện hay tu hành, đó là **Lập Ngôn**.*

2. Nhì nguyên : Phổ độ chúng sanh

Phổ : bày ra rộng khắp. *Độ* : cứu giúp.

Chúng sanh : tất cả các loài vật có sự sống, gồm : Vật chất, Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn lọai.

Phổ độ chúng sanh : cứu giúp chúng sanh ở khắp mọi nơi, về phần xác cũng như về phần hồn.

Câu Nhì Nguyện phổ độ chánh sanh có nghĩa : *Điều nguyện thứ nhì* của con là quyết tâm cứu độ chúng sanh ở khắp mọi nơi, về phần xác cũng như về phần hồn.

Muốn thực hiện điều nguyện này, phải phụng sự chúng sanh, đưa chúng sanh về đường đạo đức, đó là Công Quả (Công Quả là một phần của *Lập Công*)

Ngoài ra, *muốn độ chúng sanh, trước hết phải biết tự độ lấy mình. Cùng nhau tạo dựng một Thánh Thất để có nơi cùng chung đánh lê Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, cũng là một hình thức phổ độ chúng sanh, một hình thức lập công quả.*

3. Tam nguyện : Xá tội đệ tử

Xá tội : tha thứ tội lỗi, không trách phạt nữa.

Đệ tử : học trò, môn đệ. Đức CHÍ TÔN xưng là THẦY, gọi các tín đồ Cao Đài là đệ tử.

Câu Tam Nguyện xá tội đệ tử có nghĩa : *Điều nguyện thứ ba* của con là cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng tha tội cho chúng con. Sau khi tích cực thực hiện được hai điều nguyện thứ nhứt và thứ nhì, thì mới dám xin xá tội cho chúng đệ tử. Đối với Đức Thượng Đế, người Tín Đồ Cao Đài tự coi mình là người có tội, là vì có tội nên mới sanh ra trên thế gian này là nơi sông mê bể khổ.

Muốn được tha tội, phải biết ăn năn sám hối khi làm lỗi và lập hạnh giữ gìn giới luật tu hành như Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui, ăn chay theo Luật Đạo, v.v... đó là Công

Trình (Công Trình là một phần của *Lập Công*).

4. Tứ nguyệt : Thiên hạ thái bình

Thiên hạ : Thiên là Trời, Hạ là dưới, Thiên Hạ là dưới Trời, có nghĩa là toàn thể nhân loại. Trong Tượng Tam Thánh vẽ trước Đền Thánh và các Thánh Thất có các chữ “*Thiên Thượng Thiên Hạ...*” và được dịch ra tiếng Pháp là “*Dieu et Humanité...*” có nghĩa là Thượng Đế và Nhơn loại.

Thái bình : Thái là rất, đến chõ tuyệt cao, Bình là yên ổn, *Thái bình* là rất bình yên thịnh trị, không còn loạn lạc hay giặc giã.

Câu tứ Nguyện thiên hạ thái bình có nghĩa : *Điều nguyện thứ tư* của con là cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ cho tất cả chúng sanh được sống yên ổn hòa bình.

Muốn cho thiên hạ, trong đó có bản thân mình, được thái bình an lạc, phải thường xuyên cúng kiêng để cầu xin với Ông Trên, đó là Công Phu (Công Phu là một phần của *Lập Công*).

5. Ngũ nguyệt : Thánh Thất an ninh

Thánh Thất : Thất là nhà ở, Thánh ở đây được dùng để chỉ những gì thuộc về Đức Chí Tôn, ví dụ như Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Thánh Ý ; Thánh Thất là nơi thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật, và là nơi hội họp, sinh hoạt, hành đạo, tu học của tín đồ Cao Đài. Từ “*Thánh Thất*” ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng gồm cả Điện Thờ Phật Mẫu, Đền Thánh, các Thánh Thất, và cả

Hội Thánh cùng với vạn linh.

An Ninh : bình an, yên ổn, yên lành.

Câu Ngũ Nguyện Thánh Thất an ninh có nghĩa : *Điều nguyện thứ năm* của con là cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ toàn cả *Hội Thánh* và *Tín Hữu* đều được an ninh.

Muốn cầu nguyện cho Thánh Thất được an ninh, phải sống và hành động cho hợp lòng người, thuận ý Trời, đó là Lập Đức.

Theo trên chúng ta thấy rằng :

- Khi tích cực thực hiện được điều nguyện thứ nhất thì đã có được phần **Lập Ngôn**.
- Khi thực hiện được ba điều nguyện thứ hai, thứ ba và thứ tư thì có được phần **Lập Công** với : Công Quả, Công Trình và Công Phu.
- Khi thực hiện được điều nguyện thứ năm thi có được phần **Lập Đức**.

Như vậy nếu thực hiện được 5 Điều Nguyện sau Đàn Cúng thì có **đủ Tam Lập**.

Người Tín Đồ Cao Đài muốn được về với Đức Chí Tôn thì phải có đủ Tam Lập, hay ít nhất là phải hoàn thành phần Lập Đức, hoặc Lập Ngôn và Lập Công.

5.- CÓ TAM LẬP ĐỂ VỀ VỚI ĐỨC CHÍ TÔN

Trong quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sóng, Đức Hộ Pháp có dạy cho biết là trong cửa Đạo Cao Đài có ba cách về với Đức Chí Tôn, hay là có ba cách tu để lập vị mình. Nhưng muốn được về với Đức Chí Tôn thì phải có đủ Tam Lập, hay ít nhất phải hoàn thành phần Lập Đức,

hoặc Lập Ngôn và Lập Công.

1.- Con Đường Cửu Thiên Khai Hóa

Cách thứ nhứt hay *Con Đường Tu thứ nhứt* là hành đạo nơi Cửu Trùng Đài, đi theo *Cửu Phẩm Thần Tiên*, đạt phẩm vị lần lượt từ Địa Thần, Nhơn Thần, Thiên Thần, rồi lên Địa Thánh, Nhơn Thánh, Thiên Thánh, sau cùng lên phẩm Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên (Thiên Tiên tức Phật vị), nghĩa là từ Đạo Hữu lên Chức Việc, Lê Sanh, rồi Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối Sư, sau cùng lên phẩm Đầu Sư, Chưởng Pháp, Giáo Tông. Tu theo Hội Thánh Cửu Trùng Đài, chủ yếu là về phần Lập Ngôn và Lập Công.

Đức Hộ Pháp dạy như sau : “ Phải lập công từ Tiểu Thừa, Trung Thừa đến Thượng Thừa, phải ăn chay từ 6 ngày mỗi tháng đến 10 ngày, rồi ăn chay trường luân, phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Các Chơn Hồn đi theo phẩm trật Cửu Thiên Khai Hóa còn phải có tự tín rồi tha tín, tức là giác nhi giác tha đó vậy. Có tự tín rồi tha tín tức là có tự độ mình rồi độ chúng sanh. Đạo Cao Đài khác với các nền Tôn Giáo khác là ở chỗ đó, trước hết phải độ mình, độ gia đình rồi độ ngoài thân tộc, tức là độ cả nhơn loại vậy. Mình phải học để hiểu Đạo. Hiểu Đạo rồi, nói sao cho thân tộc mình hiểu Đạo, chẳng những nói Đạo cho thân tộc mình biết mà thôi, mà phải nói Đạo cho toàn nhơn loại nữa. Mình học để biết Đạo là **Lập Đức**, nói Đạo cho thân tộc mình biết Đạo là **Lập Công**, độ toàn nhơn loại là **Lập Ngôn**, có làm đủ 3 điểm đó mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hóa. ”

2.-Con Đường Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng

Cách thứ nhì hay *Con Đường Tu thứ nhì* là hành đạo nơi Hội Thánh Phước Thiện, đi theo *Thập Nhị Đẳng Cấp*

Thiêng Liêng, đạt phẩm vị từ Minh Đức, Tân Dân, rồi Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện, Chí Thiện, lên Đạo Nhơn, Chơn Nhơn, Hiền Nhơn, Thánh Nhơn, sau cùng lên đến Tiên Tử, Phật Tử. Tu theo Hội Thánh Phước Thiện chủ yếu là về phần Lập Đức.

Đức Hộ Pháp dạy như sau :

“ Lập Đức là gì ? Là dùng sự thương yêu để cứu độ chúng sanh, mà Đức Chí Tôn đã nói ‘*Sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bách Ngọc Kinh*’ là vậy đó.

Các đảng chơn hồn tái kiếp đang chơi vơi trong ‘*Tứ Diệu Đế Khổ*’. Muốn thoát khổ, họ phải thọ khổ, có thọ khổ mới thăng khổ. Người đi theo Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng là dạy người ta thọ khổ để thăng khổ. Muốn dạy người ta thọ khổ trước hết mình phải thọ khổ đã, muốn thọ khổ thì không gì hay hơn bằng dùng Đức Thương Yêu. Cho nên bậc thứ nhứt của *Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng* là Minh Đức đó vậy.

Có thương yêu mới thọ khổ được, ta thương Cha Mẹ ta, ta mới chịu khổ mà bảo dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Ta thương con ta, ta mới lo tảo lo tần nuôi nó lớn khôn. Ta thương người cô thế tật nguyền ta mới tầm phương giúp đỡ họ, mà tầm phương giúp họ là thọ khổ vậy.

Thọ khổ rồi mới thăng khổ, thọ khổ không phải một ngày, một bữa, mà phải thọ khổ cho đến nơi đến chốn, nghĩa là nuôi Cha Mẹ cho đến tuổi già, lo cho con từ khi nó còn bé cho đến lúc nó tự lo cho nó được. Hai điều đó còn dễ, đến lo cho thiên hạ hết khổ mới khó, vì khi lo cho người nầy, hết người nầy đến người khác và cứ như vậy trọn kiếp sanh mới gọi là thăng khổ, có thăng khổ mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng

Liêng. ”

3.- Con Đường Tu Chơn

Cách thứ ba hay *Con Đường Tu thứ ba* là cách *Tu Chơn* hay là cách *Tịnh Luyện*.

Những người đi theo Cửu Phẩm Thần Tiên hay đi theo Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng, khi mình nhận thấy đã Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn rồi mà còn sức nữa thì vào Tịnh Thất để được *Tu Chơn*. Ngoài ra, Đức Hộ Pháp thuyết đạo có giảng giải như sau : “ *Ai không xuất thân hành đạo, nghĩa là không có công phô độ thì không vào Tịnh Thất được, vì không đủ Tam Lập* ”.

Đức Hộ Pháp dạy tiếp : “ *Lập Công, Lập Ngôn rồi, hay là đã thọ khổ và thăng khổ rồi mà còn sức nữa, thì vào Nhà Tịnh để được Tu Chơn. Nơi đây các vị đó sẽ được học phương pháp luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, tức Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt là Huờn Hư* đó vậy.”

Sau đây là một số lời dạy của Đức Hộ Pháp trong quyển *Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống* về việc Tịnh Luyện.

“ Nhớ lại, từ khi Đức Chí Tôn chọn Bần Đạo làm Hộ Pháp, dạy Bần Đạo phò loan và chấp bút, đặc biệt hơn hết là chấp bút, vì nhờ chấp bút mà Bần Đạo được Đức Chí Tôn dạy cách Tham Thiền, khi biết Tham Thiền rồi mới Nhập Tịnh, nhưng Nhập Tịnh không phải dễ, chỉ sai một tí, sót một chút là có thể hỏng cả cuộc đời. Nhập Tịnh mà không tới thì bị hôn trầm tức là ngủ gục, còn Nhập Tịnh mà quá mức thì phải điên đi mà chở. Nhập tịnh mà đúng rồi, còn phải nhờ các Đẳng Thiêng Liêng mở Huệ Quang Khiếu nữa, mới xuất hồn ra được. Con đường mà Chơn Thần xuất ra rồi về với Đức Chí Tôn là *Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống* đó vậy. Chính Bần Đạo được Đức Chí Tôn mở

Huệ Quang Khiếu nêu mới về hội kiến cùng Đức Chí Tôn và đã học hỏi được nơi Đức Chí Tôn nhiều điều bí yếu bí trọng.”

4.-TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ

Đức Chí Tôn đã nhiều lần dạy rằng : Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một trường thi công quả.

Trong thời kỳ Đại Ân Xá này, môn thi là Công Quả. Đắc đạo cùng chẳng là do Công Quả.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có dạy như sau :

*Muôn đức ngàn lành không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.*

(TNHT.I.101 - in năm 1972)

Trong thời kỳ Đại Ân Xá này, Đức Chí Tôn miễn cho Nhơn Sanh môn Luyện Đạo, chỉ cần lập công quả cho nhiều thì đủ đắc đạo. Đức Chí Tôn đã từng khẳng định như sau : “*Ta nói cho chúng sanh biết rằng : Gặp Tam Kỳ Phổ Độ mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi*” (TNHT.I.18). Tu trong thời Tam Kỳ Phổ Độ thì phải lập đức, làm công quả, phổi độ chúng sanh,.v.v...

Sau đây là lời dạy của Đức Chí Tôn trong Bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển liên hệ đến Trường Thi Công Quả :

1.- “*Áy vậy Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường thi công quả ; nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng sửa, giồi tâm, trau đức, dặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới đạt dặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. Chúng sanh khá nghe và xét mình cho lăm*” (TNHT.II.127).

2.- “*Người dưới thế này muốn giàu có thì phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả. Thầy đến độ rồi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chặng, tại nơi các con muốn cùng chặng muốn. Thầy nói cho con nghe,... Nếu chặng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì chặng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ ”* (TNHT.I.24).

3.- “*Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng:*

Một trường thi công quả, các con muốn đến đăng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng: Thầy đã đến cùng với các con, các con duy có tu mà đắc đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rồi. Nay tuy các con chẳng thấy hành vi mâu nhiệm mà chính Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chơn thật. Nếu các con đợi đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác, mới thấy cơ mâu nhiệm đăng thì chừng ấy đã muộn rồi. Vậy các con khá tuân lệnh Thầy ” (TNHT.I.30 – in 1972)

GHI CHÚ : Sự đắc Thánh của các ông *Phạm Văn Màng* và *Bùi Ái Thoại* chứng tỏ một cách rõ ràng rằng : Dù phẩm vị tại thế gian này có thấp kém, nhưng công quả và hạnh đức đầy đủ thì cũng có thể đạt được phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng.

Hết

Nguồn Gốc & Ý Nghĩa Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì

(Soạn giả: HT. Mai Văn Tùm)

A- LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ LÀ GÌ?

Hội Yến Diêu Trì là ngày lễ truyền thống có tính cách đặc biệt quan trọng trong cửa Đạo Cao Đài. Cuộc lễ được tổ chức vào chiều tối ngày Rằm tháng 8 Âm Lịch tại Đền Thờ Phật Mẫu (Tòa Thánh Tây Ninh). Hội Yến Diêu Trì mang ý nghĩa về Bí pháp đạt Đạo, đây là một Hồng ân vô biên mà Đức Chí Tôn ban cho con cái Người trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ.

Hội Yến Diêu Trì là một yến tiệc nơi Cung Diêu Trì để mừng đón những Chơn hồn mới vừa đoạt Đạo trở về hội hiệp cùng Bà Mẹ Thiêng Liêng là Đức Phật Mẫu và nhập vào cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Từ khi khai mở Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn cho Đức Phật Mẫu đến lập Hội Yến Diêu Trì ngay tại mặt thế nầy nhằm đem cơ giải thoát đến tận độ cả con cái Người.

B- NGUỒN GỐC LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ.

Lễ Hội Yến Diêu Trì được tổ chức lần đầu tiên vào ngày Rằm tháng tám năm Ất Sửu (1925), tại tư gia Đức Cao Thượng Phẩm ở đường Bourdais (Sài Gòn) do lệnh dạy của Đức Chí Tôn. Đức Hộ Pháp trong một bài thuyết Đạo có diễn tả lại ngày Hội Yến này như sau:

“... Tuy buổi ban sơ mà dường như khối óc đã thâm hiểu nhiều rồi, nên Đức Chí Tôn mới ra lệnh biểu làm một cái

tiệc. Ngài dạy sắp đặt cái tiệc ấy để đai Đấng vô hình, đai 10 người: Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương. Phần hữu hình có 3 người: Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Hộ Pháp. Sắp tiệc ấy do tay bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu vâng m恙 lệnh tạo thành một tiệc, trên bàn thờ Đức Phật Mẫu, ở dưới sấp 9 cái ghế cũng như có người ngồi vậy. Chén, đũa, muỗng, nĩa, . . . bất cứ cái gì cũng giống như đai người hữu hình vậy.

Duy có 3 người xác thịt là Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Hộ Pháp. Bần Đạo mới hỏi tiệc này là tiệc gì ? Ngài nói là Hội Yến Diêu Trì . . .

Ba người sống đồng ngồi ăn, còn bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu gấp đồ ăn để vào chén cho 9 vị và trên bàn thờ Đức Phật Mẫu cũng như người sống kia vậy . . .”

Từ năm 1926 đến năm 1946, Nội ô Tòa Thánh không có thờ Phật Mẫu. Trong khoảng thời gian 1941 đến 1946, ông Đinh Công Trứ lập Trí Giác Cung, xây dựng Đền thờ ở đó. Nơi ấy được mệnh danh là Qui Thiện. Được biết nơi Trí Giác Cung Địa Linh Động là nơi ông Trứ thờ Đức Phật Mẫu đầu tiên. Đến khi Đức Hộ Pháp từ Madagascar trở về, Đức Hộ Pháp tổ chức trọng thể một cuộc lễ lớn, có sự tham dự của Hội Thánh Lưỡng đài, Chức sắc và tín đồ, “lễ rước Linh vị Phật Mẫu về Tòa Thánh”.

Linh vị rước về thờ tại một căn nhà bằng cây vách ván lợp tranh, Đức Ngài gọi là “Khách Thiện Từ”.

Cho đến khi di Quả Càn Khôn tại Báo Ân Từ về Đền Thánh để thờ (năm 1947). Linh vị Đức Phật Mẫu lại được làm lễ long trọng rước từ “Khách Thiện Từ” về Báo Ân Từ thờ cho đến nay, cũng có Hội Thánh lưỡng đài và Chức sắc, tín đồ tham dự.

C- QUANG CẢNH NGÀY LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ.

Khoảng một tuần lễ trước ngày Rằm tháng 8, công viện Phước Thiện và Hành Chánh đã bắt đầu dựng các dãy nhà rạp chung quanh Đền Thờ Phật Mẫu. Các dãy rạp phía trước và hai bên Đền thờ được phân ra thành gian độ khoảng 2 thước vuông. Mỗi gian dành cho một đơn vị Hành Chánh Đạo chưng bày bông trái quả phẩm kết thành hình tứ linh hoặc có thêm hình tượng Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương . . . có đèn màu chớp giăng trông rất đẹp mắt.

Vào ngày Đại lễ này Đồng Đạo các nơi về rất đông có khi lên đến hàng trăm ngàn người. Từ sáng sớm đã thấy người ta tấp nập. Đến trưa có cúng Đại Đàn rằm tháng 8 nơi Đền Thờ Phật Mẫu. Khoảng buổi xế chiều có phái đoàn Hội Thánh đi xem các gian hàng chấm giải cho các gian hàng đẹp nhất và có ý nghĩa nhất. Sau đó thường có buổi thuyết Đạo do các Chức sắc cao cấp thuyết giảng.

Đến 6 giờ thì cúng thời Dậu. Kế tiếp trời vừa mờ tối là có diễn hành các bộ hoa. Đầu tiên là bộ hoa Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương ngự trên Long Mã với hào quang sáng rực rỡ oai nghiêm và đẹp mắt. Ngoài ra còn có múa Long, Lân, Qui, Phụng . . . Có các ban nhạc đi diễn hành hòa tấu. Thường thì cuộc diễn hành từ Đền Thờ Phật Mẫu đến sân Đại đồng xã trước Đền Thánh rồi quay về thì cũng vừa 8, 9 giờ tối, và bên trong Điện chuẩn bị cho cuộc Lễ Hội Yến . . .

Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tổ chức tại Chánh điện Báo Ân Từ bắt đầu vào khoảng 9, 10 giờ tối 15-8-ÂL.Trong phần Nội Điện (giữa Nội nghi và Bàn thờ Đức Phật Mẫu), có đặt một cái Bàn dài, phủ tấm trải bàn màu trắng thêu hoa, chung quanh có đặt 12 cái ghế ngồi có dựa, phân ra:

- (09) cái ghế sắp theo thứ tự từ 1 đến 9, có bọc nệm và vải

thêu rất đẹp, dành cho Cửu vị Tiên Nương, trên mỗi ghế nơi chỗ dựa đều có thêu chữ: Nhứt Nương, Nhị Nương, ... đến Cửu Nương. Ở chính giữa, day lưng vào Bàn thờ Đức Phật Mẫu là ghế của Ngũ Nương.

- (03) cái ghế khác kiểu hơn, đặt ở đầu bàn phía ngoài là của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh.

Trên bàn dài, ngay trước mỗi cái ghế đều có đặt bốn món: Một bình hoa tươi, một dĩa trái cây, một cái ly dùng để rót rượu Champagne, một cái tách để rót nước trà. Trên bàn Thờ Đức Phật Mẫu cũng để ba món tương tự. Phía sau 2 dãy ghế của Cửu vị Tiên Nương, mỗi bên có đứng hầu 9 cô Giáo Nhi, sắp thành một hàng dài, mặc Đạo phục toàn trắng, đầu bịt khăn vàng.



Kế bàn Nội nghi, về phía trong có đặt thêm 2 cái bàn, một lớn một nhỏ. Bàn lớn dùng để đặt các hoa quả hay phẩm vật của quan khách hiến lễ Đức Phật Mẫu. Bàn nhỏ đặt chai rượu Champagne và Trà để Chức Sắc Hiệp Thiên Đài bồi tửu và châm trà hiến lễ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. Phía trước Bàn thờ Chư Chơn Linh Nam phái có đặt một bàn tròn thấp và các băng vòng cung bao quanh để Ban Nhạc ngồi đờn hiến lễ.



BAN TIỆC HỘI YÊN DIỀU TRÌ

Trước giờ hành lễ chừng 10 phút, các Giáo nhi vào Chánh điện bái lê Đức Phật Mẫu, có vị hầu chuông nơi Nội điện khắc chuông điều khiển. Kế đó là các Nhạc sĩ của Ban Nhạc vào bái lê. Tiếp theo là Chư Chức Sắc Cửu Trùng Đài, Phước Thiện và các Tín đồ Nam Nữ bái lê Phật Mẫu. Tất cả đều mặc áo dài trắng như hàng đạo hữu chớ không có mặc đại phục vì trước mặt Mẹ mọi con cái đều bình đẳng.

Khi tới giờ hành lễ, các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đi vào Chánh điện, bái lê Đức Phật Mẫu và cầu nguyện Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương giáng xuống Bửu điện chứng

lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Chức Sắc Hiệp Thiên Đài làm lễ xong thì đứng luôn tại chỗ trước Nội nghi, khoanh tay hầu lễ. Sau mỗi bài tài, trong khi mọi người lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật thì các vị trong Hiệp Thiên Đài đứng chầu lễ chỉ xá 3 xá.

Một vị Chức Sắc cao cấp Hiệp Thiên Đài đi lên Bàn thờ Đức Phật Mẫu, cầm lư trầm xá 3 xá rồi đem lư trầm xuống xông hương khử trước từng chiếc ghế nơi Bàn Hội Yến. Đầu tiên xông hương ghế của Nhứt Nương, tiếp theo là ghế của Nhị Nương,... đến ghế của Cửu Nương bước qua xông hương ghế của Đức Hộ Pháp, rồi ghế của Đức Thượng Phẩm, và sau cùng là ghế của Đức Thượng Sanh. Xong thì đem lư trầm đặt trở lại nơi Bàn thờ của Đức Phật Mẫu.

Vị Chức Sắc ấy trở về chỗ cũ, Ban Nhạc khởi hoà tấu 5 bài cổ nhạc hiến lễ Đức Phật Mẫu.

Năm bài cổ nhạc này là 5 bài trong Nhạc tấu Quân Thiên cúng Đại Đàn Đức Phật Mẫu, gồm: Xàng xê, Ngũ Đổi Thượng, Ngũ Đổi Hạ, Long Đăng, Tiểu Khúc.

Dứt phần tấu nhạc là tới phần tài hiến lễ Dâng Tam Bửu: Bông, Rượu, Trà.

Thái 3 tuần:

- Tuần đầu Dâng Hoa,
- Tuần giữa Dâng Rượu
- Tuần cuối Dâng Trà

Lễ Hội Yến chấm dứt khoảng 11 giờ đêm.

Chú thích:

Theo Bài Thuyết Đạo của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa

ngày Rằm tháng Tám năm Tân Hợi (DL. 3-10 1971) thì “...ở thể hưu vi chỉ có một LỄ HỘI YẾN ở tại Đền Thờ Đức Phật Mẫu tại Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi. Nếu ai mạo hiểm tự tổ chức LỄ HỘI YẾN một nơi nào khác y như ở Tòa Thánh Tây Ninh thì phải bị tội phạm pháp không sao tránh khỏi, trừ phi Đức Hộ Pháp lúc ở Kiêm Biên, nhơn danh là Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài mới tổ chức được mà thôi. Nhưng sau này Đức Hộ Pháp đăng Tiên rồi thì ở Kiêm Biên chỉ tổ chức một buổi LỄ Tưởng Niệm mà thôi (không có Tài và không có Bồi tửu)....”

D- Ý NGHĨA HỘI YẾN DIÊU TRÌ.

1)- Hội Yến Diêu Trì thể hiện tình thương yêu và bình đẳng của Đức Mẹ đối với con cái Người:

“Bây giờ chúng ta thống khổ tâm hồn, ta tìm nơi đâu an ủi? Không có nơi nào khác hơn là chúng ta về cùng bà Mẹ Thiêng Liêng chúng ta.

Thưa cùng các bạn đồng sanh, sang hèn, giàu có thế nào cũng mặc, Người chỉ biết con cái của Người mà thôi. Dầu cho vạn vật, hễ đồng sanh với một Bà Mẹ Thiêng Liêng vẫn được coi đồng một mực. Bởi vì tình thương của Bà Mẹ chẳng có thế gì phân biệt thương ghét, trọng khinh. Ấy vậy Đức Phật Mẫu là một Đấng đem công bình tâm lý an ủi con cái của Người. Người nói: Những điều bất công trước mắt con, vẫn là kiếp sanh ngắn ngủi mà thôi. Mà chỉ trước mắt Mẹ mới đủ quyền đem sự công chánh khi họ bị áp bức. Duy có Mẹ giữ tâm công chánh vì lòng Mẹ thương yêu mà thôi . . .”

(Trích Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp ngày Rằm tháng 8 Mậu Tý (1948)

2)- Hội Yến Diêu Trì là hồng ân Thiêng Liêng của Đức

Mẹ đối với con cái Người:

“...Mỗi phen chúng ta hội hiệp cùng Người mỗi năm một lần, thử khí nghiệm coi, cả con cái của Ngài khi về thì sẽ đặng an ủi và có cái vui hứng làm sao đâu, không biết mấy em Nam, Nữ có cái cảnh tượng đó hay chăng, chớ Bần Đạo mỗi phen được Hội Yến Diêu Trì, làm như Bần Đạo có uống một chén thuốc bổ. Tinh thần Bần Đạo nó vui hứng, mạnh mẽ tráng kiện làm sao đâu, có phải là cái huyền diệu ấy duy để cho cả con cái, Chức Sắc Thiên Phong, những người lãnh sứ mang cao trọng trong Đạo hay cả toàn thể con cái của Đức Chí Tôn đều hưởng được.



Bần Đạo dám quả quyết nơi Đền Thờ của Đại Từ Mẫu chúng ta, Bà không kể con cái sang trọng cao sang của con Bà đâu, trái ngược lại Bà lại thương yêu bình vực những đứa con nào nó thiệt thà hèn yếu hơn hết.

Ấy vậy Qua nói rằng: Trong cả mấy em đây, nếu có đứa

em nào thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, thiệt thòi ng hèo khổ, tật nguyền, Qua dám chắc Bà Mẹ Thiêng Liêng của chúng ta sẽ vui ở với những kẻ ấy lăm vây. Qua chẳng phải nói để an ủi mấy em, mà sự thật quả quyết vậy. Qua chỉ cho mấy em thấy một cái Bí Pháp, là khi nào mấy em quá thống khổ, quá đau đớn tâm hồn, mấy em đừng vội sầu thảm, các em quì xuống giữa không trung, các em nguyện với Bà Mẹ Thiêng Liêng ấy một lời cầu nguyện, Bần Đạo quả quyết rằng: Bà chẳng hề khi nào từ chối cùng mấy em. Qua đã thử nghiệm rồi, cả toàn con cái của Đức Phật Mẫu thí nghiệm như Qua thử coi....”

(Trích Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp ngày rằm tháng 8 Nhâm Thìn (1952)

3)- Hội Yến Diêu Trì là một Bí pháp đoạt Đạo:

“....Từ khi Đạo bị bế Ngọc Hư Cung bác luật, Cực Lạc Thế Giới thì đóng cửa nên chúng sanh toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ có tu mà thành thì rất ít, bởi phương pháp khó khăn lắm, muốn đạt pháp thì không phải dễ.

Cỗ pháp định cho Chơn hồn về nơi Diêu Trì Cung, hưởng được Hội Yến Bàn Dao tức nhiên hưởng được Hội Yến Diêu Trì, ăn được quả đào Tiên, uống được Tiên tửu mới nhập vô cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống gọi là nhập tịch. Ôi thôi! Từ thử đến giờ có ai dặng hưởng nếu có dặng hưởng cũng một phần rất ít.

Giờ phút này Đức Chí Tôn quyết định tận độ con cái của Ngài, thay vì Bí Pháp ấy độ con cái của Ngài về nơi Kim Bàn Phật Mẫu dặng hưởng đặc ân thiêng liêng của Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn buộc Phật Mẫu phải đến tại thế gian này để Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại cửa Đạo này cho con cái của

Ngài giải thoát, ấy là một Bí Pháp Thiêng Liêng duy có tay Ngài định pháp ấy mới đặng.

Hôm nay là ngày Phật Mẫu đem Bí Pháp đặng giải thoát chúng sanh, tận độ toàn Vạn linh sanh chúng. Ngài để tại mặt thế này trong cửa Đạo này mà thôi....”

(Trích Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp ngày rằm tháng 8 năm Kỷ Sửu (1949)

4)- Hội Yến Diêu Trì mục đích độ rỗi cho hết 92 ức Nguyên nhân:

“.... Hại thay 100 ức nguyên nhân do Đức Chí Tôn đã để lại mặt thế này, đặng làm bạn với các đẳng chơn hồn trong Vạn Linh sanh chúng của Ngài đã đào tạo thì Phật vị có sáu ức, Tiên Vị có hai ức, còn chín mươi hai ức nguyên nhân bị đọa trần. Từ ngày Đạo bị bế họ có lăm công tu mà thành thì không thành.

Tội nghiệp thay, vì 92 ức nguyên nhân ấy mà chính mình Đức Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn giáo của Ngài, chúng ta đã ngó thấy cái thánh ân, đặc biệt hơn hết là Đức Chí Tôn đã thấy rõ rằng: Các Nguyên nhân ấy không phương gì tự giải thoát đặng vì quá tội tình, quá mê luyến hồng trần hoặc đào tạo quả kiếp nặng nề quá đổi, vì cớ cho nên tu thì có tu mà thành thì không có thành, tức nhiên từ ngày Đạo bế thì cơ siêu thoát đã mất tại mặt thế này, chính mình Đức Chí Tôn biết rằng không thể gì các nguyên nhân tự mình đạt cơ giải thoát đặng.

Hôm nay, Ngài đến lập nền Chơn giáo của Ngài chúng ta đã ngó thấy lòng yêu ái vô tận của Ngài là thế nào?

Chúng ta thử suy đoán không ai nói cho mình nghe hơn Mẹ của mình, không ai dại dỗ mình có oai quyền hơn Mẹ của

mình, cái tình trạng ấy đối với mặt thế chúng ta thế nào thì quyền năng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống như in không có mảy may chi khác. Ngài lập giáo rồi còn một nỗi là kêu nó không đến. Ngài dạy mà không biết chi, chính mình Ngài đã nhiều lần hạ trần lập Đạo mà 92 ức nguyên nhân vẫn không biết để chun vào lòng yêu ái vô tận của Ngài, đặng hưởng cái hạnh phúc vô biên của Ngài đã đào tạo. Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu và Bần Đạo đã thuyết minh là nắm quyền Tạo hóa của Càn Khôn Vũ Trụ hữu hình trong tay Đức Phật Mẫu.

Có thể nói vào xác thịt chúng ta, để cho chúng ta nghe lời nói tinh thần thiêng liêng của Đức Chí Tôn, lời nói mà từ trước đến giờ chúng ta không thể gì nghe được, nhưng Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu cơ quan siêu thoát ấy, phải làm thế nào đặng tận độ 92 ức nguyên nhân trở về cựu vị. Muốn cho đạt đặng Bí pháp siêu thoát ấy, chúng ta ngó thấy Đức Phật Mẫu đã làm gì?

Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu nắm quyền hành để rước hết những chơn hồn khi đã đạt pháp tức nhiên đạt Cơ siêu thoát, lập vị mình đặng vào cái địa vị Thiêng Liêng, đạt đặng thì phải về Hội Yến cùng Đức Phật Mẫu, lễ Diêu Trì Cung Hội Yến mà người ta gọi là Hội, nhưng thật ra chúng ta về hội hiệp vui cùng Mẹ sanh của chúng ta đó vậy....”

(Trích Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp ngày rằm tháng 8 năm Tân Mão /1951)

5)- Hội Yến Diêu Trì là cơ Đại Ân Xá để tận độ chúng sanh:

“... Chính mình Đức Chí Tôn biểu Đức Phật Mẫu tức nhiên Mẹ sanh của chúng ta cầm cả quyền năng giải thoát trong

tay đến lập Hội Yến Diêu Trì tại mặt thế này và cả con cái của Ngài, nhứt là 92 ức nguyên nhân ấy, nếu nhập vào cửa Đạo tùng theo chơn pháp thìặng hồng ân của Đức Chí Tôn cho hưởng cái Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại thế này, cái cơ siêu thoát thiên hạ đã đạt trong tay họ sẵn, tức nhiên giờ phút cuối cùng này là giờ phút hưng thú, giờ phút chết của họ, thì họ đạt vị một cách dễ dàng, ngôi vị nào cơ quan siêu thoát Đức Chí Tôn đã cho không họ đó vậy. Nhờ đó mà cơ quan tận độ Vạn Linh của Đức Chí Tôn đã lập lại tại thế này, từ đây sẽ mở rộng cửa Thiêng Liêng Hằng Sống đểng đến gom góp cả con cái của Ngài, trở về hiệp một cùng Ngài, bí pháp Hội Yến Diêu Trì là vậy đó”

(Trích Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp, Trung thu Tân Mão/ 1951)

“... Cái nghĩa lý sâu xa ấy chúng ta thử để dấu hỏi tại sao Đức Chí Tôn đã đến bảo chúng ta Hội Yên Diêu Trì. Ngài muốn gì đó. Muốn cho toàn cả con cái của Ngài, chớ không phải với ba người đó mà thôi.

Đoạt cơ siêu thoát, tức nhiên ta nói thường ngữ của chúng ta là muốn cho toàn thể con cái của Ngài đoạt đặng cơ siêu thoát đó vậy. Vì cớ cho nên hôm rồi Bần Đạo có nói một câu rất chánh đáng: Xưa kia con người đi tìm Đạo, còn hôm nay trái lại Đạo đến tìm người. Ôi! Nếu ta tưởng tượng cái ân hậu vô biên của Đức Chí Tôn đã thi thoả, thì chúng ta hạnh phúc không thể gì có ngôn ngữ nào mà tả cho đặng”.

(Trích Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp, Trung Thu Nhâm Thìn, 1952)

6)- Hội Yến Diêu Trì là kỷ niệm ngày tạo thành hình tướng hữu vi của Đạo:

Ngài Hồ Bảo Đạo đã thuyết vào dịp Trung Thu Tân Hợi (1971):

“...Hình ảnh cuộc lễ Hội Yến Diêu Trì Cung nơi cửa Đạo Cao Đài hiện nay là một lễ Kỷ niệm lưu dấu ngày tạo thành hình tượng hữu vi của Đạo Cao Đài mà cũng là một đặc ân cho cửa Hiệp Thiên.

Lễ kỷ niệm này lẽ ra quan trọng gấp mấy lần ngày 7-10-1926 là ngày thông báo cho chánh quyền Pháp buổi ấy biết rằng Đạo Cao Đài chánh thức thành lập và cũng quan trọng hơn ngày Rằm tháng 10 là ngày gọi là Khai Đạo chớ thật sự chỉ là ngày khai sanh hay là một lễ kỷ niệm ngày khánh thành đầu tiên, chớ ngày tạo hình tượng của Đạo, tức là ngày sanh của Đạo là ngày Rằm tháng 8, vào ngày Hội Yến Diêu Trì Cung đó vậy.

Ngày ấy là ngày vui cho sự trưởng tồn vĩnh cửu của cõi Trời ngược lại cảnh đảo lộn của Tam thập lục động và cũng là ngày vui của sự trưởng tồn vĩnh cửu của Đạo Cao Đài đến thất ức niên (700 ngàn năm).

Ngày ấy yến tiệc linh đình nơi cung Diêu Trì thì cũng ngày ấy hình tượng của Thập Nhị Khai Thiên ở mặt thế nầy tức là Thập Nhị Thời Quân cũng tổ chức lễ Hội Yến để mừng ngày Đạo Cao Đài đã qui hợp đủ ba bửu vật cần thiết cho sự sống và tồn tại là Tinh, Khí và Thần và cũng là ngày tạo sanh hình tượng hữu vi của Đạo Cao Đài đó vậy”.

E- TẠI SAO CHỈ CÓ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI MỚI ĐƯỢC BỒI YẾN?

Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa thuyết vào dịp Trung Thu Tân Hợi (1971) như sau: “....Còn hỏi tại sao có mặt Thập Nhị Thời Quân dự bồi tửu trong bàn yến thì nên nhớ rằng ở cõi vô hình phải có Thập Nhị Khai Thiên tức là Thập Nhị

Thời Thần phối hợp nhau để tạo ra cung Trời thì ở mặt thế này đối tượng của Thập Nhị Khai Thiên là Thập Nhị Thời Quân cũng phải phối hợp cùng nhau để giúp tạo thành hình tướng của Đạo Cao Đài, vì đó mà Thập Nhị Thời Quân mới có mặt bồi tửu trong buổi lễ Hội Yến.

Bên Cửu Trùng Đài là hình ảnh của Cửu Thiên Khai Hóa, mà nơi cõi vô hình thì Cửu Thiên Khai Hóa chỉ là sự phân chia đẳng cấp của cơ Trời, còn về phần hữu hình thì Cửu Trùng Đài cũng chỉ là sự phân chia đẳng cấp trong cửa Đạo mà thôi. Nếu bên vô hình Cửu Thiên Khai Hóa không có dự phần phối hợp để tạo ra cung Trời thì trong đối tượng về phần hữu hình Cửu Trùng Đài cũng không có dự phần phối hợp để giúp tạo thành hình tướng của Đạo Cao Đài. Vì những nguyên do trên đây mà chức sắc Cửu Trùng Đài không có dự vào việc bồi tửu trong lễ Hội Yến Diêu Trì Cung và lễ này mới đặc biệt thuộc phần tổ chức của Hiệp Thiên Đài”.

KẾT LUẬN:

Hội Yến Diêu Trì là ngày Đại Lễ mang ý nghĩa về Bí Pháp đạt Đạo cũng như là ngày khai sanh của Đạo Cao Đài. Cho nên mỗi người tín đồ nên hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của ngày này và cũng nên về tham dự Hội Yến để được hưởng Hồng ân của Đức Phật Mẫu ban cho chớ không chỉ nhìn bề ngoài như là một Lễ hội Trung Thu vui vẻ như phong tục Á Đông xưa nay.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Soạn giả: HT. Mai Văn Tùm
(Chương Trình Phổ Thông Giáo Lý năm 2008
Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức)



Liên Lạc Ban Thể Đạo Hải Ngoại

I- Ban Thể Đạo Hải Ngoại

Địa chỉ : 3076 Oakbridge Dr.,
San Jose , CA 95121-1716.

1- HT. Nguyễn Ngọc Dũ, ĐT: (408) 238-6547

Email: dutani@comcast.net

2- HTDP. Trịnh Ngọc Túy, ĐT: (281) 489-2945.

Email: tuy_nguyen66@yahoo.com

3- HTDP. Ngô Thiện Đức, ĐT: (714) 636-3582.

Email: thienduc00@yahoo.com

II- Ban Thể Đạo Bắc California:

HT. Nguyễn Đăng Khích, ĐT: (408) 926-9186.

Email: tnndk4@gmail.com

III- Ban Thể Đạo Nam California:

HT. Bùi Văn Nho, ĐT: (951) 710-7766.

Email: caoninh12@yahoo.com

IV- Ban Thể Đạo Texas:

HT. Trịnh Quốc Thế, ĐT: (281) 489-1770.

Email: theqtrinh@yahoo.com

V- Ban Thể Đạo Úc Châu:

HTDP. Lý Phước Hùng, ĐT: 61-3-9467-5361

Email: batdaustralia@gmail.com

VI- Ban Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại @LA

HT. Trần Huyền Quang, ĐT: (504) 347-9326

VII- Ban Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại @GA

HT. Văn Công Cộng, ĐT:(404)-518-0892 (W)

VIII- Ban Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại tại bang

VA và vùng phụ cận:

HT. Phan Văn Ba ĐT: (571) 212-5740

HTDP Ngô Văn Thanh Tú ĐT: (540) 850- 3018

Email: thaotranwa@gmail.com

IX -Ban Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại @

bang WA & bang OR: HTDP. Trần Trung Dung,

ĐT: (253) 709-6427 Email: tranyoung7@yahoo.com

X- Ban Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại @ Pháp:

HTDP. Nguyễn Chí Hiền, ĐT: 33-1- 4852-6017.

XI Ban Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại @Đức

HTDP Đào Duy Linh, ĐT: 49-30-6646-0390

Email: duy-linh.dao@gmx.net

XII-Ban Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại @

Canada: HT. Nguyễn Tấn Phát, ĐT: (519) 743-8996.

Email: tphatnguyen@rogers.com

Liên Lạc Tập San Thể Đạo

***- Yểm Trợ:** Bài vở gởi đăng & Tài chánh yểm trợ
xin vui lòng liên lạc:

***- Ban Thể Đạo Hải Ngoại**

3076 Oakbridge Dr, San Jose, CA 95121-1716
Phone: 408-238-6547. Email: dutani@comcast.net

***- Nhận Kinh Sách:** Xin vui lòng liên lạc:

HT. Nguyễn Đăng Khích

Phone: 408-926-9186, Email: tnndk4@gmail.com



CHÚC MỪNG

Nhận được hồng thiệp của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích Trưởng Nhiệm Thanh Sát Ban Thế Đạo Hải Ngoại và phu nhân là Hiền Tỷ Huỳnh Thị Huệ ngụ tại San Jose, California báo tin Lễ Vu Qui của con là:

HTDP Nguyễn Ngọc Diệp Út nữ

Sánh duyên cùng:

Nguyễn Hải Sơn Danny Thứ Nam

Con của Ông Nguyễn Dzung Peter và Bà Đào Thúy Hằng ngụ tại San Jose, CA

Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy 15 tháng 8 năm 2015 tại tư gia tại San Jose, CA

Chúng tôi xin chung vui cùng Hai Họ và chúc Cô Dâu, Chú Rể:

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo

Ban Thế Đạo Bắc CA - Ban Thế Đạo Nam CA

Ban Thế Đạo Texas & Ban Thế Đạo Úc Châu

Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Canada

Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Pháp

Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Đức

Ban Đại Diện /BTĐHN tại WA & OR, tại LA,

tại GA và tại VA&vùng phụ cận.

**Danh Sách Đồng Đạo - Cơ Sở - Thân Hữu
Yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại & TSTD
(Từ ngày 28-4-2015 đến ngày 30-7-2015)**

STT	Đồng Đạo - Cơ Sở - Thân Hữu	USD
-----	-----------------------------	-----

I- Yểm Trợ TSTD

01	Ẩn danh 1.....	10.00
02	Bà Nguyễn Khuênh Hữu, Garland, TX Thánh Thất Mountain View	50.00 50.00
03	CTS Bùi Văn Quan, Dallas, TX	25.00
04	CTS Châu Huệ Ên, NSW, Úc.....	34.33
05	CTS Lê Văn Tiết, Kent, WA.....	20.00
06	CTS Mai Văn Liêm, Arlington, TX	20.00
07	CTS Nguyễn Thị Lạc, NSW, Úc.....	34.33
08	CTS Nguyễn Văn Rài, San Jose, CA	30.00
09	CTS Nguyễn T. Tuyết Anh, NSW, Úc	34.33
10	CTS Nguyễn Văn Hai & CTS Nguyễn Thị Huệ, KS, TX	40.00
11	CTS Sử Di Sanh, NSW, Úc.....	34.33
12	CTS Trầm Thiện Phú, NSW, Úc.....	68.67
13	Cựu CTS Ngô Tươi, NSW, Úc	34.33
14	Dương Văn Ngừa, San Jose, CA	20.00
15	Hồ Thị Đậm, Louisville, KY.....	30.00
16	Hà Văn Hưng, Stne Mountain, GA	40.00
17	Hồ Văn Thôi, San Francisco, CA	20.00
18	HT Lê Thành Hưng, Madison, AL	20.00
19	HT Nguyễn Thành NGhiệp, NSW, Úc	68.67
20	HT Phan Văn Ba, Chantilly, VA.....	50.00
21	HT Phạm Văn Cờ, Garden Grove, CA	20.00
22	HT Trần Huyền Quang, Marrero, LA....	20.00
23	HT Trần Văn Ô, Gardena, CA	50.00
24	HT Võ Thị Bạch Tuyết, Antelope, CA	20.00

25	Htdp Christine T. Bùi, Katy, TX	100.00
26	Htdp Duy Văn, San Jose, CA	40.00
27	Htdp Lê Tấn Tài, Lidcombe, NSW, Úc	100.00
28	Htdp Nguyễn Vạn Năng, San Jose, CA	20.00
29	Htdp Phan Văn Tranh, Houston, TX	50.00
30	Htdp Sơn Nguyễn & Htdp Trang Trần Fort Worth, TX	20.00
31	Htdp Trần Công Bé & Htdp Võ Ngọc Diệp Fort Worth, TX	20.00
32	Htdp Trần Văn Lào, Huntington Beach, CA	30.00
33	Htdp Võ Ngọc Đô, Doraville, GA	40.00
34	Khiết M. Trần, DDS, Sandy Dental PC, San Jose, CA	200.00
35	Lâm Văn Sơn, Grand Prairie, TX	30.00
36	Lê Văn Bé, Arlington, TX	20.00
37	Lê Văn Hiền, Fargo, ND	100.00
38	Lisa Nguyễn, San Jose, CA	100.00
39	Lý Quang Tú, San Jose, CA	20.00
40	Lưu Quốc Minh, Holiday, FL	40.00
41	Lưu T. Quỳnh Dao, NSW, Úc	68.66
42	Lưu Văn Chỉ, San Jose, CA	20.00
43	Đặng Thị Ngọc Phượng, Coppell, TX	30.00
44	Đặng Văn Lo, San Jose, CA	10.00
45	Ngọc Chấm Thanh, Toronto, Canada (50 đôla Canada)	39.49
46	Nguyễn Hiếu Liêm, Morrow, GA	50.00
47	Nguyễn Hộ & Bùi T. Bạch Mai, Holt, MI	20.00
48	Nguyễn Ngọc Sương, Ontario, GA	40.00
49	Nguyễn Thành Đởm, Canleys, Úc	100.00
50	Nguyễn T. Huyền Trang, NSW, Úc	34.33
51	PTS Lâm Thị Thu Hà, NSW, Úc	68.67
52	PTS Phạm Đỗ Ngọc Tuyền, NSW, Úc	34.33

53	Qu. Đầu Tộc Lê T. Hồng Ngọc, NSW, Úc	34.33
54	Thomas Tiền Nguyễn, Garden Grove, CA	20.00
55	Tường Nguyễn, DDS & Huệ Tô, DDS, San Jose, CA	200.00
56	Trần Kim Anh, Atlanta, GA	50.00
57	Trần Thị Ngọc Cang, Oakland, CA	30.00
58	Trần Văn Sung, San Jose, CA	20.00
59	Thông Sư Phạm Thị Nguyệt Nga, Sacramento, CA	30.00
60	Ẩn danh 2	400.00
61	Võ Lê Dung, Garland, TX	25.00
62	Võ Thành Tuấn, Montreal, Canada	30.00
63	Vương Văn Ký, Cabramata, NSW, Úc	100.00

Cộng (1): 3228.80

2- Yểm trợ In Kinh Sách

01	CTS Nguyễn Văn Rài, San Jose, CA	30.00
02	Hoàng Văn Viên, Pearl City, HI	100.00
03	HT Lê Thành Hưng, Madison, AL	20.00
04	HT Trần Huyền Quang, Marrero, LA	20.00
05	HT Võ Thị Bạch Tuyết, Antelope, CA	30.00
06	Htdp Đào Duy Linh, Berlin. Đức	200.00
07	Htdp Nguyễn Chí Hiền, Thiais, Pháp	60.00
08	Htdp Trần Văn Tánh, Morrow, GA	30.00
09	Huỳnh Thị Bưa, Forest Park, GA	50.00
10	Lê Thị Huyền & Nguyễn T. Thu Trang (200 đôla Canada)	147.28
11	Lê Văn Hưng, Dayton, OH	50.00
12	Nguyễn Thành Sự, Antioch, TN	50.00
13	Nguyễn Thị Thương (Lễ Sanh), Elk Grove, California	70.00
14	Đặng Kim Toàn, San Jose, CA	20.00

15	Đặng Thị Ngọc Phượng, Coppell, TX	20.00
16	Đào Thị Thu Trang, Berlin, Đức	50.00
17	Phạm Thị Minh Hải, Melbourne, Úc	330.00
18	Phạm Văn Hơn, Fargo, ND	20.00
19	Trần Mạnh Thu, Nashville, TN	50.00
20	Trần Thanh Võ, Guelph, ON, Canada	20.00
21	Trần Thị Ngọc Cang, Oakland, CA	30.00
22	Trần Văn Mỹ, Portland, OR	50.00
23	Trương Thị Thiền, Arlington, TX	50.00
24	TSự Đặng Thị Khe, Wichita, KS	100.00

Cộng (2): 1597.28

3- Niên Liếm:

01	HT Lê Thành Hưng, Madison, AL	60.00
02	Htdp Lý Kim Phụng, Thiais, Pháp	60.00
03	Htdp Đào Duy Linh, Berlin, Đức	60.00
04	Htdp Nguyễn Chí Hiền, Thiais, Pháp	60.00
05	Htdp Nguyễn Hiền Nhân, Pháp	60.00
06	Htdp Nguyễn Hiền Quân, Pháp	60.00

Cộng (3): 360.00

4- Yểm trợ In Kinh Sách & TSTĐ

01	CTS Nguyễn Văn Đặng, Sacramento, CA . . .	50.00
----	---	-------

Cộng (4): ... 50.00

Tổng cộng tiền yểm trợ thu được (1+2+3+4) từ ngày 28 tháng 4-2015 đến ngày 30-7-2015 là Năm ngàn hai trăm ba mươi sáu đôla tám xu (US\$ 5,236.08)

San Jose, ngày 30-7-2015

Ban Thể Đạo Hải Ngoại

NHẮN TIN

I- Ban Thể Đạo Hải Ngoại **đã chuyển** cho Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại tiền yểm trợ in kinh sách :

- | | | |
|----|---|-------------|
| 01 | Phạm Thị Minh Hải, Springvale, Úc | US\$ 100.00 |
| 02 | Phạm Thị Niệm, Vic, Úc | US\$ 70.00 |
| 03 | Ngụy Thanh Sơn & Đặng Kim Sơn
San Jose, CA | US\$ 50.00 |
| 04 | Ẩn Danh..... | US\$ 300.00 |

Tổng Cộng: US\$ 520.00

II- Ban Thể Đạo Hải Ngoại **sẽ chuyển** cho **Thánh Thất Cao Đài Houston Texas** tiền yểm trợ của Tộc Đạo Sydney, NSW, Úc Châu:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 01 | Tộc Đạo Sydney (TTNSW) Úc.... | AU\$ 1000.00 |
| 02 | HT Nguyễn Thành Nghiệp,
Qu. Đầu Tộc | AU\$ 150.00 |
| 03 | Lê Thị Hồng Ngọc. Qu. Đầu Tộc | AU\$ 100.00 |
| 04 | Nữ CTS Châu Huệ Ên | AU\$ 50.00 |
| 05 | CTS Nguyễn T. Tuyết Anh..... | AU\$ 50.00 |
| 06 | PTS Lâm Thị Thu Hà | AU\$ 50.00 |
| 07 | CTS Nguyễn Thị Lạc | AU\$ 50.00 |
| 08 | CTS Trần Thiện Phú | AU\$ 50.00 |
| 07 | PTS Phạm Đỗ Ngọc Tuyền..... | AU\$ 50.00 |
| 08 | HT Võ Lạc Quan, San Jose, CA | US\$ 50.00 |
| 09 | Htdp Ng. Thành Hưng, San Jose, CA | US\$ 50.00 |

Tổng cộng: AU\$ 1550.00 và US\$ 100.00

III- Ban Thể Đạo Hải Ngoại **đã chuyển** cho **Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California:**

- | | | |
|----|---------------|-------------|
| 01 | Ẩn danh | US\$ 200.00 |
|----|---------------|-------------|

San Jose, ngày 30-7-2015

Ban Thể Đạo Hải Ngoại

Tóm Lược
Hội Tương Tế Cao Đài
(Tham chiếu Thông báo số 02/HĐQT ngày 25-12-2002)

A-Mục đích việc thành lập

*-**HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI** là một tổ chức xã hội bất vụ lợi (Non-Profit Organisation) được thành lập nhằm mục đích thể hiện tình tương thân tương ái giữa những người Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội, tạo điều kiện cho các thành viên trong Hội đóng góp nghĩa vụ vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ về “Hậu sự” khi có thành viên trong Hội qua đời (Chương I- Mục đích Hội)

B- Nét đặc trưng của Hội Tương Tế Cao Đài:

*- Không phân biệt sức khỏe, tuổi tác đối với người xin gia nhập.

*- Những người điều hành quản lý Hội thực sự làm việc thiện nguyện (công quả) không hưởng lương hay bất cứ trợ cấp nào khác.

*- Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giám Sát phải Minh Thệ trước Thiên Bàn Chí Tôn và Bàn Thờ Hộ Pháp.

*-Đưa “Tinh thần Cao Đài” ra toàn xã hội, mời gọi cả những người chưa phải là Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội nếu có nhu cầu và được giới thiệu.

C- Tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập:

*- Là Tín đồ Cao Đài từ 21 tuổi trở lên hiện đang sống tại Hoa Kỳ (Dưới 21 tuổi, phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc của người giám hộ hợp pháp). Thân hữu của Tín đồ Cao Đài nếu được giới thiệu cũng được gia nhập Hội.

*- Đóng một lần 40 đôla vào Quỹ Dự Trử Phúng điếu.

*- Phải hoàn tất Hồ sơ gia nhập Hội theo qui định chung. Khi có Hội viên qua đời, đóng tiền Phúng điếu là (15) Mỹ kim (Nếu người chết là Hội viên chính thức) và (07) Mỹ kim (Nếu người chết là Hội viên Dự bị).

*- Tuân thủ quy định về thời hạn nộp tiền phúng điếu, niêm liêm, các qui định về nghĩa vụ của Hội viên.

E- Quyền lợi Hội viên:

Khi Hội viên qua đời, người thụ hưởng hợp pháp được hưởng quyền lợi sau:

*- Hưởng trọn 100% tiền phúng điếu do Hội viên đương nhiệm đóng góp theo mức do Điều lệ qui định (Mức đóng góp này tùy theo người quá cố là Hội viên chính thức hay Hội viên Dự bị)

*- Được Ban Điều Hành Hội thực hiện phân ưu và phúng điếu trong điều kiện cho phép.

F- Gia nhập Hội:

Hồ sơ gia nhập Hội xin gửi về:

Hội Tương Tế Cao Đài,
3267 Moreno Ave, San Jose, CA 95127

H- Liên lạc:

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

1*- **Nguyễn Sam** - Phone : (408) 759-9339 (Cell)
E-mail: duyvan2011@gmail.com

2*- **Dương Văn Ngừa**: Phone (408) 772-0989 (Cell).
E-mail: datthong2005@yahoo.com

3*- **Nguyễn Đăng Khích**: Phone: 408-926-9186
E-mail: tnndk4@gmail.com

HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận
được tin buồn:

Thân mẫu của Đạo Hữu Nguyễn Hồng
Phương, Nhạc mẫu của Đạo Hữu Lý
Quang Tú là:

Cựu Hành Thiện **NGUYỄN THỊ DẦN**

Đã qui vị lúc 12 : 55 PM ngày 15 tháng 06 năm Ất Mùi
(Nhằm ngày 30 tháng 07 năm 2015), tại Long Hoa Tây
Ninh.

Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Nguyễn
Hồng Phương & Hiền Huynh Lý Quang Tú cùng Tang
gia hiếu quyến.

Nguyễn cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đáng
Thiêng Liêng ban hồng ân độ rồi cho hương linh Cố Hành
Thiện NGUYỄN THỊ DẦN sớm được trở về cõi Thiêng
Liêng Hằng Sóng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Mai Xuân Thanh và gia đình (Thánh Thất San Jose, CA)



PHÂN ƯU

Đồng đạo Thánh Thất Vancouver
vô cùng thương tiếc:

Nhạc mẫu của Hiền Huynh

Chánh Trị Sự Dương Văn Be, Đầu
hương Đạo thành phố Vancouver, là:

Đạo hữu **NGUYỄN THỊ TƯ**

Đã qui vị vào ngày 7-7 năm 2015 (nhằm ngày
22 tháng 5 năm Ất Mùi) tại Vancouver, Canada.

Hưởng thượng thọ 90 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền
Huynh CTS Dương Văn Be và tang gia hiếu quyến.

Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật
Mẫu. Địa Tạng Vương Bồ Tát ban rưới hồng ân
cứu độ hương linh cố đạo hữu Nguyễn Thị Tư sớm
siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sông.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đồng đạo Thánh Thất Vancouver.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo



PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

Cựu Chánh Trị Sự VÕ THỊ PHỐ

Là Thân Mẫu của Hiền Huynh Thông
Sự Nguyễn Xuân Trường hiện tùng sự tại Thánh Thất
Cao Đài tại Tiểu Bang Georgia, USA

Đã qui vị lúc 3 giờ sáng ngày 25 – 6 - 2015 nhằm ngày
mồng 10 tháng 5 năm Ất Mùi, tại tư gia thuộc ấp Long
Thới, xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tỉnh
Tây Ninh, Việt Nam

Hưởng thương thọ 97 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Gia đình Hiền Huynh
Thông Sự NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG và vợ là Hiền Tỷ
Phó Tri Sự THÁI THỊ HUỆ cùng gia quyến

Nguyễn cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng
Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cựu Chánh Trị Sự Võ
Thị Phố sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

Ban Trị Sự Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài GA
Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi thuộc Thánh Thất Georgia.

Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài Georgia

Ban Thanh Niên Cao Đài Thánh Thất Georgia

Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia

CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân:

- *- Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm, Thượng Tọa Thích Minh Huệ, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, Chùa Pháp Quang - Grand Prairie, Texas
- *- Đồng Đạo Thánh Thất Dallas - Fort Worth, Texas
- *- Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài - Houston, Texas
- *- Đồng Đạo Các Thánh Thất Hải Ngoại
- *- Khâm Châu Đạo California
- *- Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế Đạo
- *- Ban Thế Đạo Bắc CA*- Ban Thế Đạo Nam CA
- *- Ban Thế Đạo Texas *- Ban Thế Đạo Úc Châu
- *- Ban Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Canada
- *- Ban Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Pháp
- *- Ban Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Đức
- * Ban Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại bang WA và bang Oregon, tại bang Louisiana, tại bang Georgia, tại bang Virginia và vùng phụ cận
- * Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
- *- Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu - Mountain View - Dallas, Texas
- *- Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Houston - Houston Texas
- *- Thánh Thất Georgia - Atlanta, Georgia

- *- Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Westminster - Westminster, California
- *- Thánh Thất Bắc California - San Jose, California
- *- Ban Bảo Vệ Tự Do Tín Ngưỡng Đạo Cao Đài và Trang Mạng hoithanhphucquyen.org
- *- Nhóm Cựu Thiếu Sinh Quân Cao Đài Dallas, Texas
- *- Nhóm Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khoa 29 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
- *- DFW Communications - Fort Worth, Texas
- *- The Staff of Sparkman Funeral Home - Richardson, Texas
- *- The Staff of Renal Center of Lewisville – Lewisville, Texas

* * *

Cùng thân bằng quyền thuộc và bạn hữu xa gần đã điện thoại, điện thư an ủi, phân ưu, thăm viếng, cầu nguyện và tiễn đưa Mẹ, Cô, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi là:

QUẢ PHỤ ĐĂNG QUANG DƯƠNG

Nhũ Danh: NGUYỄN THỊ HIỆP
Pháp Danh: MINH HOÀ

Sinh năm: 1926

Tại Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt-Nam
 Đã từ trần lúc 1 giờ 20 phút, sáng ngày 31 tháng 05 năm 2015 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi) tại Tư Thất: Coppell, Texas

Hưởng Thượng Thọ: 89 tuổi

Đến nơi an nghỉ cuối cùng

Trong lúc tang gia bối rối chắc chắn có nhiều điều sơ xuất, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

.....

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

Thứ Nam: Đặng Quang Hiển, vợ Trần Kim Tuyết và các con - Coppell, Texas

Trưởng Nữ: Đặng Thị Ngọc Phượng, chồng Trần Đức Thủ và con - Coppell, Texas

Thứ Nam: Đặng Quang Bạch, vợ Lê Thị Thu Hương và các con - Lewisville, Texas

Thứ Nam: Đặng Quang Vũ, vợ Trương Thị Mẫn và các con - Carrollton, Texas

Thứ Nữ: Đặng Thị Thuý Huỳnh và chồng Errol Einam – Malanda, Queensland, Australia

Thứ Nữ: Đặng Thị Minh Sơn - Los Angeles, California

Thứ Nữ: Đặng Thị Mỹ Tiên - San Francisco, California

Cháu: Gia đình Nguyễn Văn Đây – Carrollton, Texas

Cháu: Gia đình Nguyễn Văn Biểu - Carrollton, Texas

.....

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận
được tin buồn:

Quả phụ của Cố Niên Trưởng Đặng
Quang Dương và cũng là Thân mẫu
Hiền Muội Đặng Thị Ngọc Phượng,
Nhạc mẫu của Hiền Đệ Trần Đức
Tửu cư ngụ tại Coppell Texas là:

Cụ Bà **NGUYỄN THỊ HIỆP** Pháp danh Minh Hòa

Đã qui vị vào ngày 31 tháng 5 năm 2015 (nhằm
ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi) tại bang Texas, Hoa
Kỳ.

Hưởng thương thọ 89 tuổi

Chúng tôi xin chia buồn cùng Hiền Muội Đặng Thị
Ngọc Phượng, Hiền Đệ Trần Tửu cùng tang gia
hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Ông Trên ban hồng ân cho
hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Hiệp được sớm trở
về cõi Cực Lạc Niết Bàn.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo

Ban Thế Đạo Bắc CA, Ban Thế Đạo Nam CA

Ban Thế Đạo Texas, Ban Thế Đạo Úc Châu.

Ban Đại Diện/BTDHN @ Canada, @ Pháp, & tại
Đức

Ban Đại Diện /BTDHN@ WA & OR, @ LA, @
GA, @ VA và vùng phụ cận



PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận
được tin buồn:

Phu quân của Hiền Tỷ Trần Kim Em
cư ngụ tại bang Georgia, Hoa Kỳ là:

Ông

PHẠM THÁI NGUYÊN Pháp danh Thiện Trí

Đã qua đời vào lúc 6.00 AM ngày 30-4-2015 (nhằm
ngày 12 tháng 3 năm Ất Mùi) tại Southern Regional
Hospital, Riverdale, bang Georgia Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 72 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Trần Kim Em
và tang gia hiếu quyến.

Nguyễn cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
Thiêng Liêng ban hồng ân cho hương linh Ông Phạm
Thái Nguyên (pháp danh Thiện Trí) được sớm trở về cõi
Cực Lạc Niết Bàn.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BTS Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài Georgia.
Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi thuộc Thánh Thất Georgia.

Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài Georgia.
Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia.

Tin Thánh Thất Cao Đài Houston Texas

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
(Cùm Thập Niên)

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH - THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
(8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071)

THƯ MỜI

Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Trân Trọng Kính Mời

Chu Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo và Đồng Hương Ân Nhân

Chu Vị Hiền Tài và Hiền Tài Dư Phong Ban Thể Đạo Hải Ngoại

Dành chút thời gian quý báu đến tham dự ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS được long trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, Ngày 06/9/2015 (Labor Day Weekend). Chương trình tổng quát ba ngày Đại Lễ được đính kèm theo thư mời này.

Kính Thưa Các Bạn! Đôi khi lời chân thành cảm ơn chưa đủ, nhất là đối với sự nhiệt tình hỗ trợ từ vặt chất lẫn tinh thần của quý ân nhân từ trước tới nay! Hãy cho chúng tôi bày tỏ sự biết ơn bằng một món quà trang trọng, một món quà thật quý giá đối với những người có tinh thần hy sinh với trái tim đầy TÂM ĐẠO như quý vị.

Đó là một ngôi Thánh Thất Cao Đài uy nghi hoàn thành!

Có lẽ các bạn đều biết rằng Thánh Thất Cao Đài vươn lên bắt cứ nơi nào với LÁ PHƯỚN huyền vi của Đáng Chí Tôn phất phới theo chiều gió, sẽ phát sinh tiềm năng vô đối có năng lượng độ rỗi chúng sanh thoát chốn u đồ, được hưởng ĐẠI ÂM XÁ của Đáng Cha Trời. Nhìn món quà, có lẽ Các Bạn sẽ hình dung được hình ảnh dũng cảm, đức tin vô đối và sự hy sinh vô bờ bến của các vị Tiên Khai Đại Đạo cùng chung xây dựng TÒA THÁNH TÂY NINH, dân độ biết bao con cái của Đức Chí Tôn đến bờ giác... từ trước đến nay cho đến hàng vạn năm sau! Nhìn món quà, có lẽ Các Bạn sẽ thấy bao tấm lòng cao đẹp của những người con Cao Đài đang lưu lạc xứ người, với trái tim và khối óc tràn đầy niềm tin mãnh liệt, vượt qua bao sự khó khăn hàng ngày, dũng cảm dấn thân vào trường thi công quả, cùng góp bàn tay xây dựng Thánh Thất Cao Đài.

Xin nhiệt liệt đón chào Các Bạn! Hãy cùng đến chung vui với nhau dưới ánh sáng Đáng Tối Cao, dưới mái nhà chung Tam Giáo Qui Nguyên - Ngũ Chi Hiệp Nhất!

Kính Thư!

Ngày 5 Tháng 5 Năm 2015



TM BTC - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Quyền Đầu Tộc Hiền Tài Trịnh Quốc Thé

T

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHÔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
(Cửu Tháp Niên)

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH
THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS



Address: 8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071

Kính thưa quý liệt vị,

Những ngày sắp tới đây sẽ là những ngày vui mừng quá lớn đối với chúng tôi vì vừa hoàn thành được một Thánh Thất Cao Đài theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh lung linh dưới bầu trời của thành phố Houston Texas thân thương này.

Chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp quý ân nhân, những thiên sứ từ ái, dành thi giờ quý báu đến dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài, nơi mà sau khi trải qua rất nhiều cửa ải khó khăn cuối cùng cũng được xây dựng thành công hiện ngang đứng giữa bầu trời thành phố Houston Texas. Đảng Thượng Đế đang ban phước lành cho toàn chúng sanh và ban phước lành cho tín đồ Cao Đài tha phương.

Cầu chúc quý vị luôn được hạnh phúc vui tươi, quên mọi nỗi ưu phiền trong cuộc sống, hòa mình vào khối thánh linh Thiên Nhân Hiệt Nhất, trải rộng tình thương như tình thương chan chúc của Đảng Cha Trời với toàn chúng sanh!



08.31.2013 05:09



05.19.2015 09:41

CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HOÀ BÌNH DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SỦNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN



05.19.2015 09:51

Kính thưa quý ân nhân,

Sau đây xin quý ân nhân cho phép chúng tôi trình bày sơ lược về Đạo Cao Đài, tên gọi đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một tôn giáo mới, được hình thành do chính Đấng Thương Dé qua huyền diệu cơ bút xây dựng nên và được khai sáng năm 1926 tại Tỉnh Tây Ninh Miền Nam Việt Nam. CƠ BÚT là phương cách thông công giữa Trời và Người, qua cơ bút, Đấng Chí Tôn đã chọn truyền về Hệ Thông Tố Chức Đạo Cao Đài, ban hành Luật Lệ gọi là Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, ban cho Thánh Kinh Thiên Đạo và Thê Đạo, tức các Kinh Pháp dẫn dắt con người hiểu được sự tương quan gắn bó giữa cõi Thiêng Liêng và Trần Thế... Tôn chỉ và Mục đích của Đạo Cao Đài là Tam Giáo Qui Nguyên và Ngũ Chi Hiệp Nhất. Tất cả đều qui hiệp về cội nguồn, Thương Dé, mà biểu tượng là THIỀN NHÂN.

Điều đặc biệt là tất cả giáo pháp vừa trình bày được cụ thể hóa trong các tầng kiến trúc Tòa Thánh Tây Ninh, một lối kiến trúc mà Kiến Trúc Sư là Đẳng Vô Hình, được tiết lộ là hình ảnh của Bạch Ngọc Kinh giáng thế. Nói cách khác, Tòa Thánh Tây Ninh là một HỌC CỤ không lồ, dựa vào đó, chúng ta có thể tìm hiểu được giáo lý căn bản của Đạo Cao Đài.

Bản Vẽ của Chánh Điện



Kính thưa quý liệt vị,

Sau biến cố 30/04/75, dân tộc Việt Nam lại thêm một lần oằn oại dưới gông cùm của một chế độ ngoại lai, hoàn toàn khắc lạ với truyền thống dân tộc từ ngàn xưa, chẳng khác gì sống oằn oại trong thời Bắc thuộc trải dài hơn 1000 năm và hàng 100 năm dưới thời Pháp thuộc, lại thêm một lần nữa hàng triệu dân lành phải di cư tìm Tự Do nơi xứ lạ quê người trên khắp thế giới. Trên đường trốn chạy, hàng vạn người Việt Nam thân yêu làm mồi cho cá dưới biển sâu, làm mồi cho bọn cướp biển vô nhân hành hạ. Những người còn sống sót bơ vơ nơi xứ lạ quê người, mặc dù được sự tận tình giúp đỡ của dân tộc bân xú, nhưng phải bỏ một thời gian dài lo cho dời sống, lo cho con cái học hành...

Riêng người Tín Hữu Cao Đài, ngoài việc nhớ nhà nhớ nước, lòng còn ghi khắc hình ảnh một Tòa Thánh Tây Ninh uy nghi, một Nội Ô Thánh Địa linh thiêng và một sứ mạng Hoằng Khai Đại Đạo, Phổ Độ Chúng Sanh. Với tâm tình đó, đồng bào thành phố Houston Texas quyết tâm đoàn kết hy sinh gian khổ xây dựng một Thánh Thất theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh, với sự tích cực hỗ trợ của toàn Đạo Hải Ngoại và đồng hương ân nhân, cùng với sự sự hoan nghênh của chánh quyền Thành Phố Houston qua Bảng Tuyên Ngôn "Cao Đài Day" của Bà Thị Trưởng Anise Parker, và điều quan trọng hơn hết là được sự hộ trì của các Đấng Thiêng Liêng.



Cao Đài Day

WHEREAS, the City of Houston appreciates and celebrates religious and cultural diversity; and,

WHEREAS, in 1953, first大师 Ngô Văn Chén, Phan Công Tài, Cao Quỳnh Giả, and others founded the Cao Đài Religion in Vietnam;

WHEREAS, the construction of the Holy See and the Temple of Cao Đài began in 1957 in Tay Ninh and opened in 1959 with unique architecture building a mixture of Asian and European styles, of which most notably is its exterior of vivid colors and intricate carvings;

WHEREAS, after 1975, many Cao Đài followers settled all over the world and continued to practice their religion. Houston has become home to many Cao Đài followers to who have made numerous contributions by helping to strengthen our community and our city;

WHEREAS, through hard work and self-sacrifice, the followers of Cao Đài have built a Temple in Houston within District K, similar to the original Temple in Tay Ninh, demonstrating their faith and making cultural contribution and a tourist destination for the city;

WHEREAS, the City of Houston congratulates the followers of Cao Đài on the construction of the temple and extends best wishes to all devotees;

THEFORE, I, Annie D. Parker, Mayor of the City of Houston, hereby proclaim September 1, 2013, as

Cao Đài Day

in Houston, Texas.

In Witness Whereof, I have caused set my hand and have caused the Official Seal of the City of Houston to be affixed this 24th day of January, 2013.

Annie D. Parker
Mayor of the City of Houston



Và đến giờ phút này Thánh Thất Cao Đài Houston Texas uy nghi được hình thành, chúng tôi sẽ tổ chức Đại Lễ Khánh Thành đánh dấu một bước ngoặc lịch sử của Tôn Giáo Cao Đài Hải Ngoại nói chung và Thành Phố Houston nói riêng. Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân!

Thánh Thất nơi đây không những sẽ là nơi thờ phượng khang trang Đức Chí Tôn và các Đáng Thiêng Liêng mà còn là công trình văn hóa Đại Đồng lấy Bác Ái Công Bình làm chủ đạo, không phân biệt màu da sắc tộc, tôn giáo, đạo đời, kết hợp hài hòa các nền văn hóa Đông Tây kim cổ, phù hợp với thời kỳ Toàn Cầu Hóa (Càn Khôn Dĩ Tận Thức). Hy vọng sự hiện diện của Thánh Thất Cao Đài Houston sẽ giúp cho những người thiện tâm giác ngộ, giúp cho sinh viên và các nhà khảo cứu tìm hiểu công trình văn hóa đặc biệt này, từ đó nền Đại Đạo sẽ được phát huy rộng rãi theo dã tiến hóa của nhân loại. Hy vọng TTCD Houston Texas sẽ tô điểm thêm cho thành phố Houston TX một thắng cảnh thiêng liêng, một trung tâm du lịch, một ánh sáng huyền linh góp phần giúp cho con người tìm về cội phúc.

Cầu nguyện ơn trên ban bố hồng ân cho toàn thể quý ân







CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas

Thứ Bảy Ngày 5 Tháng 9 Năm 2015

- Đại Lễ Thượng Phuoton (3:00pm - 6:00pm)
- Cúng Đại Đàn (6:00pm—9:30pm)
- Chiếu Slide Show, hoà nhạc, hay ngâm thơ (10:00pm - 11:00pm)

Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015

- **Đại Lễ Khánh Thành** (9:00am - 2:30pm) - Chương trình cụ thể trình bày trang Cuối

Thứ Hai Ngày 7 Tháng 9 Năm 2015

- Trao đổi kinh nghiệm Đạo Sư và hướng dẫn tham quan TP Houston và vùng lân cận
- Tiếp khách đến từ phương xa

LỜI YÊU CẦU CỦA BAN TỔ CHỨC

1. Xin Quý Vi lãnh đạo các Cơ Sở Đạo vui lòng
 - ⇒ Vân động mời tất cả đồng đạo tham dự
 - ⇒ Xin cho biết số thành viên tham dự
 - ⇒ Xin cho biết phương tiện di chuyển, lịch trình, phi trường, khách sạn để tiện việc tiếp đón và sắp xếp
2. Nếu Cơ Sở Đạo nào không tiện tham dự Lễ Khánh Thành
 - ⇒ Xin vui lòng thông báo cho Ban Tổ Chức là đã nhận thiệp mời nhưng không tổ chức đi được
 - ⇒ Xin Đồng Đạo không đi được cũng xin nhiệt tình yểm trợ Lễ Khánh Thành về mọi mặt.
3. Mọi thông tin xin liên lạc với Ban Tổ Chức
 - ⇒ HT Trịnh Quốc Thê (Email: theqtrinh@yahoo.com - Phone: 832-755-0105)
 - ⇒ HTDP Trịnh Ngọc Túy (Email: tuy_nguyen66@yahoo.com - Phone: 713-302-1625)
 - ⇒ HTDP John Trịnh (Email: trinj001@yahoo.com - Phone: 832-528-4082)
 - ⇒ HTDP Nguyễn Minh Tài (Email: minhtaif@gmail.com - Phone: 713-972-4512)
 - ⇒ DH Lê Hải Âu (Email: haiaule@hotmail.com - Phone: 832-726-9995)
4. Yểm Trợ

Check hoặc Money Order yểm trợ xin gửi về địa chỉ:
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
P.O. Box 711385
Houston, TX 77271 - 1385

GIẢI TRÍ - THINGS TO DO HOUSTON

1. Houston Downtown
2. Houston Kemah Boardwalk
3. Galveston Beach
4. Museum of Fine Art / Museum of Natural Science
5. Space Center / NASA
6. Shopping Galleria

HOTELS

Một số hotels (2-sao và 3-sao) gần Thánh Thất Cao Đài khoảng 2 miles đến 5 miles)

1. **America's Inn (2-star)** - 3.3 mi - khoảng \$50 - \$75

Houston Southwest Hwy 59 @ Beltway 8
10552 Southwest Freeway, Houston, TX 77074
Tel: (713) 270-9559 / Fax: (713) 270-0219
<http://americasinn.net/>

2. **Courtyard Houston Sugar Land (3-star)** - 3.8 mi - khoảng \$99 - \$125

12655 Southwest Freeway, Stafford, TX
(281) 491-7700
High speed internet access · hot breakfast · high speed wireless internet
<http://www.marriott.com/hotels/travel/housw-courtyard-houston-sugar-land/>

3. **Crowne Plaza Suites Houston - (3-star)** - 3.5 mi - khoảng \$80 - \$125

9090 Southwest Freeway
Houston, TX 77074
(713) 995-0123
<http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/houston/houvr/hoteldetail>

4. **Comfort Inn Southwest - (2.5-star)** - khoảng \$75 - \$95

11230 Southwest Freeway
Houston, TX 77031
(281) 498-9000
<https://www.choicehotels.com/texas/houston/comfort-inn-hotels/txd71>

5. **Holiday Inn Houston SW - Sugar Land Area** - (3-star) - khoảng \$100 - \$113

11160 Southwest Freeway
Houston, TX 77031
(281) 530-1400
<http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/housw/hoteldetail>

Chương Trình Đại Lễ Khánh Thành

Tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
Địa Chỉ: 8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071

Chủ Nhật 06/09/2015

- 9:00am Tiếp đón quan khách, slide show, phim tài liệu
- Lễ Khai Mạc bắt đầu**
- 10:00am - Giới thiệu, Quý Lãnh Đạo Tôn Giáo, Quý Quan Khách và các Phái Đoàn
- 10:45am Nghi thức Khai Mạc, Chào Cờ Mặc Niệm
Diễn Văn Khai Mạc của Đại Diện Ban Tổ Chức
- 10:45am Trình bày Lời Nguyện Cầu
- 10:50am Slide show: Trình bày Lịch Sử Tôn Giáo Cao Đài từ Thế Kỷ 20 Bước Qua
Thế Kỷ 21
- 11:05am Slide show: Trình bày Tiến Trình Xây Dựng Thánh Thất
- 11:25am Show - We Are The World - We Are One
- 11:35am Suy Nghĩ của Thiếu Nhi và Thanh Thiếu Niên Cao Đài về Tôn Giáo
- 11:45am Phát Biểu Cảm Tưởng của Hội Đồng Liên Tôn và Quan Khách
- 12:10pm Phát Biểu Cảm Tưởng của Quý Vị Lãnh Đạo các cơ sở Cao Đài
- 12:45pm Phát bàng cảm tạ
- 12:30pm Lễ Cắt Băng Khánh Thành - Múa lân - Tham quan Thánh Thất
Dùng cơm chay & Văn Nghệ Đặc Biệt
- 1:30pm Ca Sĩ: Hương Thuý, Hương Lan, Bích Châu, Vương Phùng Sơn và Ca Sĩ
Địa Phương

Tin Ban Thể Đạo Hải Ngoại

Theo nguồn tin từ Ban Thể Đạo Hải Ngoại thì từ đầu năm 2015 đến tháng 7-2015, Ban Thể Đạo Hải Ngoại đã mời được thêm 7 vị tân Hiền Tài Dự Phong gồm có 3 vị tại Nam California, 2 vị tại Houston Texas, 1 vị tại bang Georgia và 1 vị tại Đức Quốc. Tính đến ngày hôm nay tổng số Hiền Tài Dự Phong của Ban Thể Đạo Hải Ngoại là Một trăm ba mươi sáu vị (136) và Ban Thể Đạo Hải Ngoại luôn luôn kính mời những vị tài đức tại hải ngoại tham gia vào hoạt động trong Ban Thể Đạo Hải Ngoại.

Ngoài ra để phát triển Ban Thể Đạo Hải Ngoại, Ban Thể Đạo Hải Ngoại cũng đã cử nhiệm:

1*- HTDP Đào Duy Linh hiện ngụ tại thành phố Berlin Đức Quốc giữ nhiệm vụ Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại tại Đức Quốc.

2*- HT. Văn Công Cộng hiện ngụ tại thành phố Morrow, GA giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại tại bang GA, Hoa Kỳ.

3*- HT. Phan Văn Ba hiện ngụ tại Chantilly, bang VA giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Đại Diện/ BTĐHN tại bang VA và vùng phụ cận.

*- HTDP Ngô Văn Thanh Tú hiện ngụ tại Fredericksburg bang GA giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Đại Diện / BTĐHN tại bang VA và vùng phụ cận.

Tập San Thể Đạo xin chúc mừng 7 vị tân HTDP, quý vị tân Đại Diện Ban Thể Đạo Hải Ngoại tại Đức Quốc, tại GA, tại VA và vùng phụ cận và kính chúc quý Hiền Huynh luôn luôn đầy đủ sức khỏe để phục vụ Đạo.

Tập San Thể Đạo

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh
Cao Đài Foundation Vùng Hoa Thịnh Đốn

THÔNG BÁO

Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại, Hội Cao Đài Foundation Vùng Hoa Thịnh Đốn đã được thành lập với sự hỗ trợ của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Tòa Thánh Tây Ninh. Hội được phép hoạt động, có nhiệm vụ hình thành cơ sở hành chánh Đạo và thực hiện kế hoạch xây cất Thánh Thất tại vùng Hoa Thịnh Đốn.

Ban Chấp Hành gồm có:

Hội Trưởng: Hiền Tài Phan Văn Ba

Hội phó: Đạo hữu Võ Thành Nhân

Thư Ký: HTDP Ngô Văn Tú

Thủ quỹ: HTDP Trần Ngọc Thảo.

Văn phòng liên lạc tại:

308 Hillwood Ave, #302A, Falls Church, VA 22046

Điện thoại: 703-942-5673, Fax: 571-282-3077

Email: caodaifoundation@gmail.com

Chúng tôi kính mời quý đồng đạo khắp nơi, nhất là tại vùng Hoa Thịnh Đốn vui lòng đến liên lạc ghi danh qua điện thoại hay email để biết thêm chi tiết. Chúng ta sẽ cùng nhau chung sức, đồng tâm thực hiện công quả tạo dựng nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, Phật Mẫu tại vùng thủ đô Hoa Kỳ. Cầu nguyện Ông Trên hộ trì và ban hồng ân đến toàn thể quý đồng đạo.

Trân trọng kính chào

TM. Cao Đài Foundation vùng HTĐ

HT. Phan Văn Ba, Hội Trưởng.

Tin Vùng Middle Tennessee Hoa Kỳ

Tập San Thế Đạo có nhận được một thông báo của một số đồng đạo thuộc vùng Middle Tennessee, xin đăng tải như sau:

Kính gửi quý đồng hương vùng Middle Tennessee và các vùng lân cận.

Kính thưa quý Đồng hương,

Qua bao năm sinh sống nơi hải ngoại, đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta luôn luôn được giữ mãi trong lòng.

Hiện nay vùng Middle Tennessee và vùng lân cận có nhiều đồng hương đã theo tôn giáo Cao Đài nhưng chỉ thể hiện đức tin tôn giáo mình theo phương cách tâm tâm niệm niệm trong lòng và có điều kiện thì thờ phượng tại tư gia mà thôi.

Nay đã có một số đồng hương đạo Cao Đài, hàng tháng thường đến tư gia của đạo hữu Sinh Cẩm Minh để cúng vào những ngày Sóc Vọng (ngày rằm và ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch) với mục đích là thể hiện sự đoàn kết đồng môn, lòng sùng kính tôn thờ nền chánh giáo do Đức Chí Tôn sáng lập tại miền Nam Việt Nam vào năm 1926, đồng thời cùng nhau trao đổi việc tu tập đúng theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền của nền Đại Đạo.

Vậy kính mong quý đồng hương xa gần hưởng ứng việc cúng kiêng để giữ vững Đức Tin vào tôn giáo của mình.

Trân trọng

Mọi sự liên lạc với số điện thoại:

- 1- Nguyễn Thành Sự, điện thoại: 615-556-3108
- 2- Huỳnh Văn Bớt, điện thoại: 270-725-7373
- 3- Sinh Cẩm Minh, điện thoại: 615-999-7367
- 4- Ánh: điện thoại: 615-734-9720

Tin Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại phát hành sách “Giáo Lý” của Ngài Tiếp Pháp bằng Anh Ngữ

Theo thông báo số 16/VP/QCT ngày 8-6-2015 Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại sẽ phát hành sách “Giáo Lý” của Ngài Tiếp Pháp bằng Anh Ngữ. Sách in khổ 5.5 x 8.5 cở chữ (size) 12, dày khoảng 230 trang và dự kiến sẽ phát hành vào cuối tháng 8-2015.

Trân trọng thông báo cùng quý đồng đạo, cơ sở và thân hữu và mọi thông tin về việc phát hành quyển sách này, xin vui lòng liên lạc:

HT. Nguyễn Trung Đạo,
email: daotn@gmail.com, đt: 619-573-3927

HT. Nguyễn Đăng Khích
email: tnndk4@gmail.com, đt: 408-926-9186



Tin Thánh Thất Cao Đài Georgia

Tường trình cuộc công cử điền khuyết Bàn Trí Sư Thánh Thất Cao Đài Georgia

Vào ngày 1-11-2014 Hiền huynh Chánh Tri Sư Nguyễn Thanh Bường phải đưa hiền thê là nữ Thông Sư Võ Thị Sương qua tiểu bang Texas để dưỡng bệnh. Hơn hai tháng trị bệnh, bệnh tình của Hiền Tỷ Thông sự Võ Thị Sương có phần thuyên giảm, nhưng vì công việc gia đình quá đa đoan nên Hiền Huynh Chánh Tri Sư Nguyễn Thanh Bường và Hiền Tỷ Thông Sư Võ Thị Sương đã gởi đơn xin từ nhiệm và đã được Bàn Trí Sư chấp thuận.

Vào ngày Chúa Nhật 20 tháng chạp năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 08 tháng 2 năm 2015. Ban Trí Sư Thánh Thất Cao Đài GA đã có phiên họp với sự tham dự của một số đồng đạo chứng kiến, để công cử vị tân Chánh Tri Sư và kết quả là: Vị Phó Tri Sư Nguyễn Hữu Trường đã đắc cử với đa số phiếu.

Vào ngày rằm thượng ngươn (15 tháng giêng) năm Ất Mùi, nhằm ngày 05 tháng 3 năm 2015 tân Chánh Tri Sư Nguyễn Hữu Trường đã minh thệ nhậm chức và đã nhận hồ sơ sổ sách bàn giao từ vị cựu Chánh Tri Sư Nguyễn Thanh Bường

Một tuần sau khi nhận nhiệm vụ, trong phiên họp đầu tiên tại Thánh Thất, Hiền Huynh CTS nêu lên nhu cầu cần thiết phải có đủ nhân sự để Thánh Thất hoạt động và BTS đã chọn ngày và thông báo cho đồng đạo biết để tham dự đồng đảo và bình chọn những vị trí còn khuyết nhân sự trong Bàn Trí Sư:

1- Hai (2) Phó Tri Sư nam (1 vị điền vào chỗ H/H Nguyễn Hữu Trường vừa được bầu cử giữ nhiệm vụ CTS và 1 vị

điền vào chỗ H/H PTS Châu Văn Kính xin nghỉ hưu vì phục vụ đã nhiều năm và hiện nay tuổi già sức yếu.

2- Hai (2) Thông Sư nữ (1 vị điền vào chỗ H/T Đỗ Thị Nhớ xin nghỉ hưu vì phục vụ đã nhiều năm và hiện nay già yếu, 1 vị điền vào chỗ H/T Võ Thị Sương xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Để có đủ thời gian để đồng đạo cân nhắc, chọn lựa nhân sự kỹ càng để bầu, ngày giờ họp sau đó đã được ấn định là ngày mồng 1 tháng 3 năm Ất Mùi cũng là ngày kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm, nhằm ngày 19 tháng 4 năm 2015.

Sau khi cúng Tiểu Dàn và dùng Trai do phòng trù cung cấp, H/H CTS mời quý chư hiền vào phòng họp.

Sau khi mọi người đứng lên cùng đồng nhỉ đọc kinh nhập hội. để cuộc công cử được đúng nghi thức Đạo ,H/H CTS đọc tài liệu tham khảo được giảng dạy tại Hạnh Đường năm 1970 do Hội Thánh ấn hành. Kế tiếp H/H Phạm Văn Huấn đã đề nghị Hiền Huynh Võ Ngọc Độ lớn tuổi và không có giữ nhiệm vụ gì trong BTS làm Trưởng Ban Bầu Cử, H/H TS Nguyễn Xuân Trường làm Thư Ký và H/H Bùi Văn Phúc làm nhiệm vụ thu và kiểm phiếu .

Ghi nhận phiếu bầu tên ai được ghi công khai trên bảng bởi H/H Phạm Văn Huấn và Vị Giám sát là H/H CTS Nguyễn Hữu Trường.

H/H Độ kêu gọi quý chư hiền thấy mình có khả năng và đức độ để đảm trách chức vụ, xin ứng cử. Thời gian ứng cử trôi qua,H/H Độ neu tiếp, ai nhận thấy người nào xứng đáng vào chức vụ nào? xin đề cử rõ ràng từng chức vụ, xin ưu tiên đề cử thành phần trẻ tuổi để việc hoạt động, phục vụ được lâu dài.

Đồng đạo đề cử 3 vị : H/H Võ Quốc Bảo, H/H Châu Phúc Hòa và H/H Đặng Văn Ngà để bầu vào Chức vụ Phó Tri Sư nam.

Đồng đạo cũng đề cử 3 vị: H/T Trần Thị Hiệp, H/T Nguyễn Thái Liêu Bảo Trần và H/T Trần Thị Cúc để bầu vào chức vụ Thông sự nữ.

Cuộc bầu cử đã diễn tiến rất tốt đẹp và căn cứ vào việc kiểm phiếu, kết quả việc bầu cử như sau:

Phó Tri Sư nam : Hiền Huynh Võ Quốc Bảo

Phó Tri Sư nam : Hiền Huynh Châu Phúc Hòa

Thông Sự nữ : Hiền Tỷ Trần Thị Hiệp

Thông Sự nữ : Hiền Tỷ Nguyễn Thái Liêu Bảo
Trân

Các vị được đắc cử rất xúc động khi phát biểu cảm tưởng vì đã được đồng đạo tin tưởng và giao phó trách nhiệm, hứa sẽ cố gắng chu toàn. H/H CTS cảm ơn Ban Tổ Chức bầu cử và tuyên bố Ban Tổ Chức bầu cử hết nhiệm vụ. H/H cũng cảm ơn đồng đạo đã tham dự đông đủ để công cuộc bầu cử thật long trọng, đồng thời ấn định thời hạn 1 tháng để các vị tân cử, có thời gian chuẩn bị áo Đại Phục để làm lễ minh họa nhậm chức.

Thư ký đọc biên bản ghi chép và có thu âm nguyên cuộc họp để lưu trữ.

Sau cùng tất cả chức việc trong BTS và đồng đạo đứng lên cùng đồng nhí đọc kinh xuất hội

Phiên họp bế mạc lúc 4 giờ chiều cùng ngày

(**Tường thuật: Trần Quang Sang**)

Tin Thánh Thất Cao Đài Dallas - Fort Worth Texas

ĐÊM GÂY QUỸ XÂY DỰNG HẬU ĐIỆN THÁNH THẤT CAO-ĐÀI DALLAS-FORT WORTH (TEXAS)

Đạo CAO ĐÀI được thành lập ở Tây Ninh vào đầu thế kỷ 20, khai sinh chính thức vào năm 1926, phát triển đến nay với hơn 5 triệu tín đồ từ Việt Nam đến Hải ngoại.

"Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" với nhiệm vụ thiêng liêng, phát triển các Thánh Thất khắp nơi, trong đó có Thánh Thất Cao Đài Dallas-Fort Worth (1851 Apollo Rd .Garland,TX 75044 Tel: 972-974.2017), nằm cùng dãy đường với Nhà thờ Giáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh-Thất này được xây dựng bằng bao công sức của đại gia đình trong Tộc-Đạo bằng cách khuyên gop không mệt mỏi của đồng đạo khắp nơi và quyết tâm xây dựng cho bằng được hạt giống Cao Đài cho thế hệ mai hậu. Sau khi bị cháy Thánh Thất dời về Thành phố Garland (TX), đã an vị từ năm 2008. Qua 7 năm sinh hoạt,các đồng đạo của Thánh Thất đều đồng ý nên có một Hội trường để sinh hoạt truyền bá văn hóa,dạy Việt Ngữ cho các em nhỏ và sinh hoạt đạo đức được tiện nghi hơn cho nhiều thế hệ tương lai.

Đạo hữu trong Tộc Đạo và nhiều nơi đã đóng góp và cho mượn được \$100.000 . Cách đây một tháng Thành phố cho phép xây và nhà thầu cho biết chi phí xây hậu điện rộng 5,000 sqft tốn khoản \$300,000. Vì thế Đoàn Thanh Niên Đai Đạo Cao Đài DFW đã nhận nhiệm vụ tổ chức Đêm Gây Quỹ Xây Cất hậu điện vào tối Chúa nhật 28 tháng 6

vừa qua tại nhà hàng Swayz- khu Walnut Mall. Sau gần 2 tháng làm việc không nghỉ, Đoàn Thanh Niên đã bán được 61 bàn (trong đó có 10 bàn VIP) và đêm gây quỹ sôi nổi do MC Việt Thảo điều khiển với sự đóng góp của các ca sĩ được mời đến như Tuấn Vũ, Mỹ Huyền, Ái Xuân, Thiên Tân...thêm sự hiện diện bất ngờ của ca sĩ Khả Tú.

Trong chương trình văn nghệ chúng tôi bất ngờ một cách thích thú với Ban nhạc cỗ truyền Việt Nam và các bài vọng cỗ rất hay do các Anh chị Tộc Đạo trình diễn . Theo lời Ông Mai Văn Liêm trưởng ban tài chánh của Tộc Đạo Garland thì số tiền gây quỹ bao gồm tiền bán vé, sổ số,cúng dường và bán đấu giá tròn trèm 42 ngàn đô la (chưa trừ chi phí cho nhà hàng và tiệc chay cùng các phụ phí khác).

Tôi ghi nhận sự đóng góp nhiệt thành của cả Tộc Đạo Garland từ công sức cho đến tài chánh và cũng không thể nào không nhắc đến đóng góp của các nhân vật Cộng Đồng, Hội Đoàn, các cơ sở thương mại và các cá nhân có lòng từ thiện tại địa phương.

Dù chương trình chỉ kéo dài 4 tiếng từ 6 giờ đến 10 giờ tối nhưng ý nghĩa của Đêm Gây Quỹ đã đem lại hạnh phúc cho quý khách tham dự vì đã đóng góp ít nhiều cho một việc làm hữu ích cho thế hệ mai hậu.

Phải nhắc thêm đến những cá nhân nổi bật trong Đoàn Thanh Niên Đại Đạo như cô Nguyễn Thị Ngọc Dung chủ tiệm Pacific Pure Water (Garland) đã đóng góp các đồ lưu niệm của tiệm cho chương trình đấu giá cũng như các Anh Trần hồng Hà, Anh Chị Trần Văn Mỹ, Chị Bé Sáu, Anh Trần Công Dân người nhiệt thành trong điều phối với ca sĩ và cố vấn các sinh hoạt cho Thanh Niên Đại Đạo

Tường trình của Leo Loc Tran

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH



ĂN CHAY (Người soạn THUẦN ĐỨC)

Có Ban Kiểm Dượt của Đạo xem xét
trước khi ấn hành
Hội Thánh giữ Bản Quyền

MỤC LỤC

•Lời dẫn

1. Ăn chay
2. Ăn chay đối với thân thể
3. Ăn chay đối với cơ bệnh
4. Ăn chay đối với khoa học
5. Ăn chay đối với luân lý
6. Rượu
7. Ăn chay đối với Tôn giáo
8. Cách thức ăn chay
9. Trai kỳ

•- Danh mục những quyển sách trong kết tập “ĐẠI ĐẠO CHƠN LÝ YẾU LUẬN”

LỜI DẪN

Ăn chay! Nghe hai tiếng “Ăn chay”, chắc sao cũng có người trề môi, nhăn mặt mà rằng: “Đến thế kỷ hai mươi này mà bạo gan xướng ra cái thuyết “Ăn chay”, thì còn chi đại bằng? Đã đến thời đợi văn minh lại còn muốn kéo ngược người lại thời kỳ ăn cây, ở lỗ, thì có bổ ích vào đâu?”

Đó là dư luận thường tình đối với lý thuyết nào, bất câu sang hay hèn, mà trái hẳn với thế gian tục sự.

Bất luận thời đợi nào, hễ việc chi hợp với vệ sinh, thuận theo luân lý cùng lẽ tự nhiên, thì nên đem ra bàn giải. Cổ nhân ăn cây, ở lỗ mà vẫn được mạnh khoẻ, sống lâu, ta nên nghiên cứu coi điều hạnh phúc ấy bởi đâu mà ra? Có phải phần nhiều là nhờ nơi ăn uống chăng? Mà ăn

những vật chi? Ăn cây trái, rau củ, tức là ăn chay vậy. Vả lại ăn chay, ăn mặn là do theo thói quen vậy thôi. Ai thuở nay quen ăn mặn, thì khó mà ăn chay; song hễ quyết chí tập lần, cũng có ngày được vậy. Ban đầu thử tập hai ngày, rồi lên lần sáu ngày, mười ngày, vân vân. Tập mãi như vậy thì ăn được trường trai. Trường trai rồi nghe trong mình nhẹ nhàng khoan khoái lẩm, thấy mặn không biết thèm. Đó là sự thật, ai có làm rồi đều biết.

Ở nước Nam ta, nhiều người tuy chẳng tu hành chi, song lòng hay tín ngưỡng Phật Trời, nên hai ngày sóc vọng thường giữ ăn chay.

Còn nói chi đến người mộ đạo tu hành, thì tưởng lại ai ai cũng giữ ăn chay một tháng ít nữa là sáu ngày.

Trong quyển sách nhỏ này, tôi giải sơ về điều cần ích của việc ăn chay đối với thân thể, đối với luân lý và đối với tôn giáo.

Chẳng những là đợi tu mới cần ăn chay, tưởng lại ai mà xét suy tột lý rồi, đâu không tu cũng nên tìm chay lánh mặn.

Từ khi Đạo Trời rộng mở lần ba, tức là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, nhiều người trong đạo lưu tâm về lối ăn chay, nên phát minh ra nhiều món chay rất ngon miệng, ăn không biết chán, thế thì có kém chi đồ mặn?

Ước ao sao trong Đạo có người xuống lén, dọn một quyển sách “Nấu ăn chay” cho ai chưa thạo coi theo mà dùng, tưởng cũng là một điều công đức chẳng nhỏ vậy.

TÁC GIẢ

I. ĂN CHAY

Nhiều người cứ tưởng rằng muốn có đủ sức mạnh để làm việc lao động, phải cần ăn thịt cá cho bổ dưỡng. Tưởng vậy rất sai vì nhiều nhà tu bên miền Đại Sa Mạc (Région saharienne) chẳng bao giờ dùng đến thịt cá mà cũng làm nổi lấm việc nặng nề, như đào mương đốn cây vân vân; không những mạnh khỏe như mọi người mà lại còn sống lâu hơn nữa. Người Nhựt cũng cho thịt là một vật thực ít nên thường dùng. Các bức trứ danh bên Pháp quốc kể sau nầy đều dùng toàn vật thực thảo mộc¹ Voltaire, Diderot, Jean Jacques Rousseau, Pascal.

Bên Bỉ quốc, Pháp quốc, và Anh quốc, hiện thời đều có lập “Hội Thảo mộc thực”, được nhiều nhà bác học trứ danh dự vào.

Ông Flourens, ông Daubenton, ông Cuvier, ông Buffon đồng nhận rằng cơ thể loài người không hợp với nhục thực. Các ngài cho rằng con người lẽ phải dùng vật thực toàn là cỏ, rau cây trái mới thuận theo lẽ tự nhiên.

Tôi xin phiên dịch ra đây bài luận về lý thuyết của quan lương y G. Durville.

NGƯỜI TA KHÔNG PHẢI SANH RA ĐỂ MÀ ĂN THỊT

“Người ta ngày nay hợp dùng nhục thực là nhờ buỗi trước phải lầm công trình dài đặc mới lập thành thói quen ấy; thế mà đã phải chịu lầm nỗi gay go đau đớn mới được vậy”.

1- Thảo mộc đây xin hiểu là chỉ chung hết cả loại tự nơi đất mọc lên như: Cây, trái, khoai, củ, rau, đậu, . . .

Thuở ban sơ, người ta không phải là loài ăn thịt; cơ thể và tạng phủ con người đều chứng rõ lẽ ấy và làm cho ta nhận biết rằng vật thực mà phù hợp với tỳ vị ta chính là cỏ rau cây trái vậy.

A. Răng của con người không phải răng để mà ăn thịt:

Đảng thuộc phái thực nhục nói răng con người cần phải ăn thịt vì người ta có thứ “răng chó”, mà loài chó lại là loài ăn thịt.

Nói như vậy rất sai; là vì răng của loài chó cùng là các loài thực nhục thì dài; tức là để mà xé thịt; còn răng của chúng ta mà thường gọi là «răng chó» đó (canines) lại cụt, giống như răng khỉ, mà loài khỉ thì ăn trái cây.

B. Bao tử và ruột của loài người không phải dùng để ăn thịt:

Răng cấm các loài thực nhục đều nhọn nên nhai thịt không được nát, song lại nhờ bao tử dày mạnh vận động giúp vào cho nhục thực dễ b hề tiêu tán. Bao tử của ta lại mỏng yếu, bởi không cần phải nặng công làm cho vật thực tiêu tán, là vì răng cấm của ta dày dẹp đủ sức nhai cho vật thực nát nhỏ rồi mới nuốt, mà răng cấm của ta lại giống như răng cấm của các loài vật ăn cây trái.

Ruột của loài thực nhục thì cụt, còn thịt thì mau tiêu. Ruột của ta lại dài hơn có mấy thước; ấy đủ chứng tỏ răng ruột ta rất cần ích cho thực vật nào lâu tiêu ² mà nhà sanh lý học đều biết rằng thảo mộc thì lâu tiêu hơn thịt.

2- Xin chó làm tưởng răng vật thực tiêu hóa nơi bao tử là cùng. Nó còn phải xuống đến ruột mới trộn phần tiêu tán.

C. Phần nhục thực nào thừa ra không cần ích cho châu thân, thì cơ thể của loài ăn thịt lại có thể đổi thành chất diêm cường (ammoniaque) mà theo đường tiêu tiện. Cơ thể con người lại không được vậy. Thế thì Tạo Vật sanh người ra là không chủ ý định cho loài người ăn những vật thực nào mà chứa nhiều chất thịt».

Nó còn phải xuống đến ruột mới trộn phần tiêu tán.

II.- ĂN CHAY ĐỐI VỚI THÂN THẾ

Thường thường chúng ta hay có nhiều bệnh hoạn là tại nơi không biết giữ vệ sinh về ẩm thực; cứ gọi ăn hải vị sơn trân là bổ, cho rằng uống sâm banh cô nhác là sang; nay tiểu yến, mai đại diện; thậm chí hê có mồi nhau thì chỉ mồi ăn uống, vì vậy mà hay sanh bệnh hoạn, làm cho chỗ gọi là phòng ăn phải hóa ra phòng bệnh.

Muốn ít hay bệnh hoạn ta cần phải ăn uống cho có độ lượng, và dùng ròng những vật thực nào có đủ chất bổ dưỡng và dễ bể tiêu hóa. Khoa học cho rằng chất bổ dưỡng nhơn thân là chỉ ở nơi thảo mộc, mà thảo mộc có chất bổ ấy là nhờ hấp thụ khí dương của mặt trời.

Phần nhiều thú cầm ăn thảo mộc ³ mà bổ dưỡng châu thân; ấy là cách bổ dưỡng trực tiếp (direct). Ta lại ăn thịt thú vật đó tức là tiếp lấy chất bổ thảo mộc mà đã chứa sẵn vào thịt thú vật đó vậy. Ấy là cách bổ dưỡng gián tiếp (indirect).

Ấy vậy trong hai cách bổ dưỡng, một là trực tiếp, nghĩa là dùng ngay thảo mộc làm vật thực, hai là gián tiếp,

3- Loại nào ăn thịt thì bổ dưỡng theo cách gián tiếp, thì thịt nó còn phải thua thịt của loài vật ăn thảo mộc. Thế thì ăn thịt nó có ra chi?

nghĩa là dùng nhục thực mà lấy chất bổ thảo mộc, thì cách nào phải hơn?

Nhiều người gọi mình ăn mặn mà kỳ trung mỗi ngày lại ăn chay nhiều hơn đồ mặn. Chẳng cần chi kể đến trái cây ăn thường ngày, ta thử xem trong mỗi buổi ăn, tuy gọi là đồ mặn, chớ thật là hết hai phần chay. Một tô canh chỉ phải hết hai ba phần đồ hàng bông mới có một phần thịt cá. Một đĩa đồ xào chỉ phải hết hai phần rau đậu mới có một phần tôm thịt. Vật mình ăn nhiều hơn hết là cơm, mà cơm tức thị là đồ chay. Té ra mỗi ngày mình ăn chay nhiều hơn ăn mặn mà mình không để ý vậy.

Kẻ lại nói rằng: «Trời sanh ra hễ vật thì dưỡng nhơn; nếu không ăn heo, bò, gà, vịt, cá tôm vân vân, thì thú vật ấy để mà làm chi?»

Xin đáp: Tạo Hóa vẫn là Đấng Chí Công sanh ra muôn loại là để cho chúng nó sanh sanh, hóa hóa, nòi giống nào theo nòi giống nấy, theo lẽ tự nhiên. Trên trời thì có loại phi cầm, dưới đất thì có loài tấu thú; dưới sông thì có loài thủy tộc cùng đua với nhơn loại mà làm sanh linh trong thế giới. Nếu hỏi Trời sanh ra thú vật làm chi? Sao lại không hỏi luôn như vậy: «Trời sanh nhơn loại ra để làm gì?» Có phải sanh để mà tiêu diệt cùng cướp quyền tự do của loài cầm thú khác chăng?

Con người may linh hơn vạn vật, rồi lợi dụng trí khôn của mình để ăn thịt loài này, áp chế loài kia. Ấy có phải là trái hẳn với lẽ công bình và đức háo sanh của Tạo Hóa hay chăng?

NHỤC THỰC CHẲNG NHỮNG LÀ KHÔNG BỔ

DUỖNG BẰNG THẢO MỘC, MÀ CÓ KHI CÒN LÀM HẠI CHO THÂN THẾ LÀ KHÁC.

Cơ thứ nhứt đã giải rồi, xin chỉ qua cơ sau. Nhục thực thuộc về chất nặng nề, tuy ăn mau tiêu mà tiêu không trọn, làm cho phải thương tỳ, phạt vị; phần nào không tiêu tán lại phải thúi hôi mà gây bệnh cho tạng phủ. Ai cũng biết rằng thịt ăn nhét vào kẻ răng trong giây phút thì thúi hôi lấm. Vì vậy nên loài vật nào ăn thịt thì lưỡi răng dơ dáy, hơi thở thúi hôi khó chịu.

Vả lại, cái hại của nhục thực là không phải ở nơi cấp kỵ, cho nên ít ai quan tâm đến. Tì vị ai còn mạnh mẽ thì không đến nỗi gì; đến khi suy kém rồi, tức phải vì đó mà sanh bệnh hoạn.

Ăn thịt có cái hại này nữa là nhiều khi ta ăn nhầm thịt thú vật bệnh hoạn mà ta không biết được, chớ như đồ chay, thì ta không khi nào chịu ăn vật chi thúi hôi, khô héo bao giờ.

III. ĂN CHAY ĐỐI VỚI CƠ BỊNH

Nhiều người mang bệnh hiểm nghèo, y khoa đã hết phương điều trị, lại nhờ ăn chay mà thuyên giảm. Ai đau mẩy bệnh sau này, nếu ăn chay thì đỡ lấm, dầu không dứt tuyệt cũng giảm nặng nhiều: bệnh đường (diabète), bệnh bón, ho lao, ung độc, nhức gân cốt.

Tôi không phải chuyên về y khoa mà giải kỹ vấn đề này, song cứ theo lời của nhiều người bệnh mà đã thí nghiệm đồ chay rồi, tưởng cũng là một điều rất hữu lý vậy.

Quan lương y Hồng Mao Haig và các quan lương y

Pháp quốc như Hureau de Villeneuve, Bonnejoy, Du-jardin Beaumtez, Plateau đều công nhận rằng các ngài chỉ nhờ vật thực tháo mộc mà lành bệnh.

Thường thấy các nơi duãng đường quan lương y lại cầm không cho bệnh nhơn ăn thịt. Lương dược phần nhiều lại thuộc chất tháo mộc, thế thì tháo mộc (đồ chay) có phải là bổ duãng cho bệnh nhơn chăng?

Vậy ai rủi có vương lấy bệnh chi mà uống thuốc không lành, xin thí nghiệm đến đồ chay thì sẽ thấy công hiệu.

IV. ĂN CHAY ĐỐI VỚI KHOA HỌC

Thú cầm đói biết kiêm ăn, khát biết kiêm uống, ấy là vật dục tự nhiên (instinct) của chúng nó. Con người linh hơn cầm thú, không những vì đói mà ăn, vì khát mà uống, lại còn vì ngon miệng mà ăn, thì biết chọn vật thực ngon béo, ngọt bùi. Vì vậy mới gọi món này là cao lương, vật kia là mỹ vị, nay cỗ bàn, mai yến tiệc.

Song nếu vì cao lương, mỹ vị mà không biết biệt phân vật nào bổ duãng, vật nào độc hại, thì nguy hiểm cho cơ thể chẳng biết chừng nào. Vậy mới đặt ra có vệ sinh ẩm thực phù hợp theo sanh lý học (physiologie) và hóa học (chimie) để bảo tồn sự sanh hoạt của nhơn thân.

Cơ thể con người tỉ như một cái máy hoạt động không ngừng. Sự động tác ấy làm cho cơ thể phải hao mòn thì một phần sanh vật trong châu thân tất phải tiêu tụy. Phải nhờ vật chi để bổ vào sanh vật tiêu tụy ấy? Phải nhờ vật thực.

Chẳng những vậy thôi, mà cơ thể con người cũng tỉ như một cái mòn động cơ (moteur) để làm ra sức lực nữa

(énergie). Muốn cho động cơ ấy chạy, cần phải có than củi⁴ chum vào. Vật thực tức là than củi để chum vào cho cơ thể vậy. Tóm lại, vật thực có hai phần lợi cho cơ thể:

1.Một phần để thế vào cho sanh vật nào trong cơ thể mà phải hao mòn, tiêu tụy.

2.Một phần để giúp vào cho có sức lực.

Khoa hóa học đã chứng minh rằng thực vật giúp phần sức lực là những vật nào chứa đựng nhiều thủy thán chất (hydrate de carbone), mà vật thực có thủy thán chất toàn là thực vật thuộc về thảo mộc.⁵

Đó là một bằng cớ chứng chắc rằng nhà lao động cần phải ăn vật thực thuộc thảo mộc (đồ chay) mới có đủ sức lực để làm lụng nặng nề.

Một nhà kỹ nghệ Huê Kỳ muốn nghiên cứu coi trong phe ăn chay và phe ăn mặn, phe nào làm lụng giỏi hơn, bèn chia cả dân thợ mình ra làm ba đảng: một đảng cho ăn ròng đồ chay, một đảng cho dùng cá thịt, một đảng lại ăn nửa chay, nửa mặn.

Không bao lâu thì thấy rõ là đảng ăn chay làm lụng tröi hơn hai đảng kia. Đoạn ông mới đổi cho đảng ăn cá thịt trở lại ăn chay, thì đảng ấy làm lụng lấn hơn hồi ăn mặn; khảo cứu đến đảng ăn nửa chay nửa mặn thì kết quả cũng đồng một thế.

4- Sách được viết vào năm 1928, thời bấy giờ động cơ còn chạy bằng than đá.

5- Trong vật thực thuộc về thú chất (matière animale) thì chỉ có trứng gà, trứng vịt là có thủy thán chất mà thôi.

Năm 1898, gần thành Berlin (kinh đô Đức quốc) quan Bình Bộ Thượng Thơ xứ ấy có tổ chức ra một cuộc chạy đua, có 23 người dự vào, mà trong số ấy có tám người ăn chay, mà tám người này lại toàn thắng trong cuộc chạy đua ấy.

Cũng còn nhiều chứng tích khác nữa, song kể ra cho án chđ, xin hãy đọc quyển sách «La philosophie de l'Alimentation» của quan lương y Jules Grand và quyển «Faut-il être Végétarien» của quan lương y Henri Collière thì rõ rành hơn.

V. ĂN CHAY ĐỐI VỚI LUÂN LÝ

Bất câu nước nào, dân tộc nào, ai ai cũng biết rằng rượu thịt là hai vật hằng đi cặp nhau. Nhiều kẻ ghiền rượu là tại nơi ưa thịt mà ra. Họ thường nói rằng thịt béo mà chẳng rượu ngon ăn không thú. Than ôi! Hai vật độc ấy mà đi cặp với nhau thì còn chi hại bằng? Rượu thịt không những làm cho con người bệnh hoạn, mà lại làm cho tánh tình trở nên nóng nảy, dữ dằn mà lọt vào đường tội lỗi.

Muốn cho tánh tình thuần hậu, ta phải ăn chay, vì thảo mộc có chất ôn hòa. Thủ xem một con thú ăn cỏ với một con thú ăn thịt thì đủ biết rằng thú ăn cỏ thường là hiền hơn thú ăn thịt.

Vả lại ăn chay là phương nhắc mình giữ việc nhơn lành. Ngày nào ăn chay tức là ngày đó mình biết dập lửa lòng, biết tránh điều tội lỗi. Miệng mình ăn chay, lòng mình tưởng chay⁶, mà hễ lòng chay thì kềm chế được

6- Có kẻ ăn chay một là vì bắt chước, hai là câu tiếng khen

thất tình, lục dục. Một tháng ăn đặng sáu ngày chay là giữ đặng sáu ngày lành, mười ngày chay là giữ đặng mười ngày lành, mà hễ giữ đặng trường trai, thì còn chi quí bằng? Kẻ ăn chay là biết hồi tâm hướng thiện, đặng vậy thì tánh tình hòa huynh, cư xử khiêm cung, ăn ngay ở thật, lửa giận biết dằn, lòng hay nhẫn nhịn, gặp việc phải thường chẳng bỏ qua.

Biết hồi tâm hướng thiện, không dành vì no dạ mà hại mạng con sanh vật là nhơn.

Tánh tình hòa huynh, cư xử khiêm cung là lẽ.

Ăn ngay ở thật là tín.

Lửa giận biết dằn, lòng hay nhẫn nhịn là trí.

Gặp việc phải chẳng bỏ qua là nghĩa.

Thế thì ăn chay có ảnh hưởng cho luân lý là dường nào? Một người ăn chay là một người biết hồi tâm hướng thiện, hai người ăn chay là hai người biết hồi tâm hướng thiện, v.v ... Cả nước được vậy, chẳng những nền luân lý vững vàng, mà tinh thần con người, tức là hồn nước sẽ vì đó mà nhắc cao lên mãi.

Ngày nào đặng đông người ăn chay, thì mấy cái thảm trạng “vợ khóc con than” nơi gia đình sẽ dần dần giảm bớt, mấy tấn bi kịch “gây gỗ chém đâm” mà xưa nay từng xảy ra nơi hàng rượu thịt tất phải một ngày một dứt.

Ước ao sao kẻ làm cha mẹ chớ nên lầm tưởng như xưa nay rằng ăn thịt là bổ vì nó có máu (lẽ này đã giải rành rằng mình ăn chay, chớ kỳ trung lại chẳng để lòng tưởng chay, ăn chay như thế chẳng những là không bổ ích về luân lý mà lại làm một trò cười cho thiên hạ).

nơi thiên trước, không cần nhắc lại làm chi), rồi tập lần trẻ con tiện dụng đồ chay. Làm như thế, không những là giữ gìn cho trẻ con ít hay bệnh hoạn, mà còn dưỡng dục tinh thần chúng nó trở nên tráng kiện, tánh xu hướng về việc nhơn lành. Một nhà làm như vậy, hai nhà làm vậy, ba nhà theo vậy..., không những là nơi gia đình êm ám, mà còn thuận theo lẽ Trời như quan lương y G. Durville đã giải rành nơi thiên thứ nhứt vậy.

Vả lại, ăn chay lấy làm tiết kiệm cho mình, vì đồ chay rẻ hơn đồ mặn. Một ngày ăn chay tức là một ngày tiện tặn, có tiện tặn rồi mới dư tiền mà tiêu dùng về việc ích lợi khác. Đức cần kiệm phải tập mới nên, mà tập ăn chay tức là tập cần kiệm vậy.

Có người mỗi lần quái giỗ, thường ngả heo bò cúng tế. Cứ mỗi năm quái giỗ đôi ba lần như vậy, thì tổn biết bao nhiêu tiền của? Nếu cúng chay thì lợi biết bao! Làm như vậy không phải sợ tổn (có lòng cúng tế ông bà mà còn sợ tổn nỗi gì), song tổn mà tổn cho thái quá, tổn mà hại mạng con sanh vật, há không phải là điều nên chế bỏ hay sao?

VI. RƯỢU

Rượu tuy không phải là vật mặn, song đã nói rằng nó là một giống độc đi cặp với thịt, thì cũng nên đem ra bàn giải đôi lời.

Rượu vẫn là đứng đầu trong tứ đố tường (tửu, sắc, tài, khí) lại thuộc vào hạng ngũ giải cấm (Sát sanh, Du đạo, Tà dâm, Tửu nhục, Vọng ngữ). Thế thì khoa luân lý và nhà tôn giáo thảy đều cấm rượu.

1. Vì rượu làm hại cho cơ thể và tinh thần, vì rượu làm

hại cho xã hội và luân lý.

2. Vì sao mà cấm rượu?

a) Hại cho cơ thể: Có người cho rằng uống rượu đặng ăn mau tiêu, cho dẫn huyết. Lời ấy cũng phải, song sự lợi dụng chỉ có nhứt thời, mà điều di hại lại trỗi hơn thập bội. Rượu vẫn là chất nóng, làm cho tạng phủ và cả cơ quan khác (organes) phải hoạt động tăng lên (excitant), hoạt động tăng lên chừng nào, cơ thể phải hao mòn, suy kém chừng nấy. Chẳng khác nào một anh hành khách, nếu cứ chầm rãi đi hoài, tuy không mau mà ít mệt, còn như muốn gấp, cần phải chạy; mà chạy lại mau mệt mỏi, mệt mỏi rồi phải nghỉ mất ngày giờ, thành thử muốn mau mà hóa chậm.

Vả lại, cơ quan con người cần phải giữ cho thường tráng kiện, một là để bảo tồn sự sanh hoạt (entretien de la vie), hai là để mà chống cự với muôn muôn vạn vạn loại vi trùng độc hiểm mà thường bůa ta hít vào phế phủ. Chỉ ư cơ quan vì rượu mà kém suy, bảo sao con người không vương lấy nhiều chứng bệnh hiểm nghèo truyền nhiễm.

b) Hại về tinh thần: Nhà hóa học đều công nhận rằng rượu chứa nhiều chất độc, thế thì uống rượu chẳng khác nào dùng độc dược mà thuốc lấy tạng phủ mình, mà tạng phủ lại ăn chịu với não cân⁷, tạng phủ suy thì não cân kém, não kém thì giảm phần trí lực (intelligence), cân suy lại hại đến giác quan (les sens). Vì vậy mà kẻ uống rượu nhiều thường hay lâng trí, tay chơn tê bại, tai điếc mắt lờ.

c) Hại về xã hội: Bơm rượu không những làm lụy cho

7- Não là óc, cân là gân

thân mình, mà còn lưu hại đến con cái là khác, vì con cái mạnh yếu là do nơi bẩm chất của mẹ cha. Sách vệ sinh Langsa có câu: «90% des idiots sont des enfants d'alcooliques». Nghĩa là: «Trong một trăm đứa xuân ngu, hết chín mươi đứa là con nhà bơm rượu». Suy đó thì đủ biết rằng rượu không những là hại cho cá nhơn mà lại là hại cho xã hội nữa. Nước Nam ta, người gầy vóc ốm, nếu không trừ cái “nạn rượu” đi, e khi sau rồi sẽ trở nên một hạng người “chăn chắc” nơi cõi Việt Đông này mà chớ.

d) Hại về luân lý: Rượu uống vào hùng chí, hùng chí lại nhiều lời, nên tục ngữ có câu: «Rượu vào lời ra», mà hễ nhiều lời thì sao khỏi lâm vấp, sao khỏi trái tai người mà sanh cãi cọ? Cãi cọ lại mất niềm hòa khí.

Tục ngữ lại có câu: “Đứa say như đứa dại (điếc)”. Hễ say rồi thì kể chi phải quấy, nhiều khi làm đến những việc can danh, phạm nghĩa. Về khoản này, sở dĩ lược luận đôi lời vậy thôi, chớ tưởng lại ai ai cũng đều biết cả.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế kiêm viết CAO ĐÀI, ngày Rằm tháng Chạp năm Bính Dần (1927) giáng cơ tại Tòa Thánh Tây Ninh, giới tửu như vầy:

«Các con nghe vì sao mà phải giải tửu.

Thầy đã dạy rằng thân thể con người là một khối chơn linh câu kết lại, những chơn linh ấy là đều hăng sống. Phải hiểu rằng ngũ tạng, lục phủ cũng là khối sanh vật mà thành ra, nhưng phận sự chúng nó làm, thoảng hiểu biết hay là không hiểu biết đều do nơi mạng lệnh Thầy đã phán dạy.

Vậy Thầy lấy hình chất xác phàm các con mà giảng

dạy. Trước Thầy nói vì cớ nào rượu làm hại cho thân thể con người về phần xác. Hình chất con người vẫn là thú, phải ăn uống mới nuôi sự sống, như rượu vào tỳ vị, nó chạy vào ngũ tạng lục phủ hết, thì trái tim con người chẳng khác nào như cái máy chánh để trữ sự sống, cũng phải bị nó thâm nhập vào làm cho sự lao động quá chừng đổi thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch phải vận động một cách vô chừng mà làm cho sanh khí nơi phổi chẳng đủ ngày giờ nhuận huyết tinh sạch cho đặng, trước huyết ấy thối lại cùng trong thân thể, để vật chất ô trược vào trong sanh vật, mỗi khối ấy ăn nhầm phải bệnh, một ngày thêm một chút, hết cường tráng, cốt chỉ lần lần phải chết, thì thân thể các con phải bị chết theo. Nhiều kẻ phải bị chết nửa thân mình vì rượu nêu ra đến đỗi.

Thầy dạy về cái hại phần hồn của các con.

Thầy nói cái Chơn thần là Nhị xác thân⁸ các con là khí chất (le sperme évaporé), nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy, nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mõ ác, gọi tiếng chữ là Vi Hộ, nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng mà gìn giữ Chơn linh các con, khi luyện thành Đạo đặng hiệp một với khí, rồi khí mới đưa thấu đến Chơn thần hiệp một mà siêu phàm nhập thánh.

Vậy thì óc là nguồn cội của khí, mà óc cũng bị huyết mạch vận động vô chừng làm cho đến đỗi tán loạn đi, thì Chơn thần thế nào mà an tịnh đặng điều khiển, thân thể phải ra ngây dại, trở lại chất thú hình, mất phẩm

8- Nhị xác thân là cái thân thứ nhì của con người, măt phàm khó thấy được (Périsprit). Nhị xác thân nhờ Tinh, Khí, Thần luyện thành.

nhơn loại, rồi còn mong chiặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật. Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình, mà phải chịu phận luân hồi muôn kiếp.

Vậy Thầy cấm các con uống rượu, nghe à».

VII. ĂN CHAY ĐỐI VỚI TÔN GIÁO

Đối với Tôn giáo, việc ăn chay lại cần thiết hơn nữa, vì ăn chay thì khỏi sát sanh, mà sát sanh lại là luật cấm nhặt trong Đạo.

Trời, Phật là Đức Háo Sanh, không nỡ ngồi xem cho loài người vì miếng cao lương mỹ vị mà hại mạng con sanh vật. Cầm thú tuy không biết nói, chớ cũng biết muốn sống, sợ chết như mình, cũng biết đau đớn, buồn vui như mình, cũng biết tình nghĩa thân ái như mình. Nó cũng đồng thọ một điểm linh quang của Tạo Hóa như mình. Thế thì một con sanh vật tức là một mạng sống vậy. Mình nỡ nào vì ngon miệng mà hại mạng nó cho đành?

Thầy Mạnh Tử có nói: «Quân tử chi, ư cầm thú giả, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử, kiến kỳ thinh bất nhẫn thực kỳ nhục». Nghĩa là: «Người quân tử đối với cầm thú, trông thấy sống mà không nỡ trông thấy chết, nghe tiếng kêu la mà không nỡ ăn thịt».

Ta thử xem một con bò dắt đến lò thịt, nét mặt nó vẫn dầu dầu, cặp mắt nó vẫn rưng rưng ứa lụy, vì nó biết rằng chúng dắt nó đem mà xẻ thịt. Bởi không phương chống chỏi với nhà hàng thịt bạo tàn, nên phải ép lòng chịu chết. Phải chi nó biết nói, ôi! Biết bao nhiêu đoạn thảm tình thương, biết bao tiếng trách tay độc ác.

Trong kinh: «Lão nhơn đắc ngộ», có bài thi giới sát như vầy:

«Thiên bá niên lai, hoản lý canh,
Oan thâm tự hải, hận nan bình.
Yếu tri thế thương đao binh kiếp,
Đang thính đồ môn, bán dạ thính».

THÍCH NÔM⁹

«Thường ngày cá thịt dọn đầy bàn,
Thú vật vì mình bị thác oan.
Sát khí thấu Trời, sanh giặc giả,
Như nghe tiếng thảm lúc lâm hàng».

Thiên Đạo thì chuộng phần hồn hơn phần xác. Bậc tu hành cần phải trau giồi linh hồn cho trong sạch nhẹ nhàng, hầu khi thoát xác mới có thể phi thăng lên cõi tiêu diêu cực lạc. Mà muốn cho linh hồn nhẹ nhàng trong sạch, trước phải giữ xác phàm trong sạch; mà muốn cho xác phàm trong sạch cần phải bổ dưỡng bằng thực chất nhẹ nhàng trong sạch. Vật thực nhẹ nhàng trong sạch là vật nào? Tức là vật thực thuộc về thảo mộc, tức là đồ chay vậy. Đồ chay thuộc dương, nhờ hấp thụ khí dương của mặt trời, ăn vào đã bổ mà lại trong sạch. Đồ mặn thuộc âm, là chất huyết nhục nặng nề ôtrược.

Thiên Đạo dạy có luân hồi chuyển kiếp: Tuy kiếp này ta được làm người, biết đâu kiếp trước ta không phải là con sanh vật? Nhơn loại thú cầm vẫn đồng một gốc mà ra, tức là đồng loại, mà đồng loại nỡ nào ăn thịt lẩn nhau cho đành đoạn?

9- Bài thích nôm này nguyên của ông Trần Phong Sắc (Tân An).

Tóm lại, Tam giáo (Nho, Thích, Đạo) thấy đều trọng việc ăn chay.

Về việc giữ trưỡng trai đặng luyện Đạo, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, kiêm viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương có giáng cơ ngày mồng tám, tháng 6, năm Bính Dần, dạy như vầy:

«Chư môn đệ phải giữ trai giái. Vì tại sao? Chẳng phải Thầy còn buộc theo Cựu luật, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành Tiên, Phật đặng. Thầy cắt nghĩa:

Mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai xác thân: Một phàm gọi là corporel¹⁰ còn một thiêng liêng gọi là spirituel¹¹ Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra, nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng, mà cũng có thể không thấy đặng. Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi Tinh Khí Thần mà luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không khí. Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh xác phàm như khuôn in rập. Còn như đắc đạo mà có Tinh Khí, không có Thần, thì không thể nhập mà hăng sống đặng. Còn có Thần không có Tinh Khí, thì khó huờn đặng Nhị xác thân. Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới đặng.

Nó vẫn là hình chất, tức hiệp với không khí Tiên thiên, mà trong khí Tiên thiên thì hăng có điển quang.

Cái Chơn thần buộc phải tinh tấn, trong sạch mới nhẹ hơn không khí ra khỏi ngoài Càn khôn đặng. Nó phải có bốn nguyên Chí Thánh, Chí Tiên, Chí Phật mới xuất

10- Corporel là thuộc về xác thịt

11- Spirituel là thuộc về thiêng liêng, không thấy, không nghe, không rõ được.

Thánh, Tiên, Phật đặng.

Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chơn thần tinh khiết.

Nếu như các con còn ăn mặn, luyện đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng? Như rủi bị huὸn¹² thì đến khi đắc đạo, cái trước khí ấy vẫn còn, mà trước khí thì lại là vật chất tiếp điển (bon conducteur d'électricité) thì chưa ra khỏi lăn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc «Nhơn Tiên» thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.

Vì vậy Thầy buộc các con phải trưởng trai mới đặng luyện đạo».

Nhiều nhà giàu có lại ngả heo, ngả bò mà cúng tế ông bà cha mẹ. Làm như vậy, không những mình phạm tội sát sanh, mà vong linh ông bà cha mẹ mình cũng còn phạm tội liên can với mình nữa. Tôi xin mượn tích sau này của ông Mạnh Quốc Thoại để sau Kinh Di Đà cho ai chưa xem kinh này đặng biết. Tích như vầy:

Ông Tôn Hành Giả kia (chẳng phải Đại Thánh) gần chết, trối với vợ con rằng: «Đừng cúng tôi, cúng mà ai ăn, sát sanh hại mạng buộc tội cho tôi». Vợ con nói: «Mình giàu có, nếu không cúng ông, thì người ta chê là hèn tiện, chẳng tưởng nghĩa chồng vợ, cha con. Như ông sợ sát sanh là tội, vậy cúng chạy đặng chăng?» Ông nói: «Được, có lòng một trái chuối hay là một trái mận cũng là tình nghĩa trọng». Ba năm y lời trối. Năm kế, vợ ông tưởng phải làm trâu heo, trước là cúng ổng, sau đền ơn cho kẻ giúp công, cùng tình nghĩa bậu bạn chẳng phải lo

12- Huὸn được Nhị xác thân.

cúng, thì vợ ống giết trâu heo. Tức thì vua Diêm Vương đòi ông Tôn Hành Giả xuống (ông nhơn đức hồn được về trời) tỏ cho ông biết rằng vợ con sát sanh hại mạng mà cúng ông, dạy ông phải ở lại mà giữ hồn oan chúng nó, vì chúng nó chưa tới số đòi về, không xác mà nhập, để chúng nó phá hại thì có tội. Ông Tôn Hành Giả tâu với vua Diêm Vương rằng: “Hồi tôi gần chết, có biểu vợ con đừng cúng”. Vua phán: “Như vợ con người làm mà ăn thì tội chúng nó chịu, chớ chúng nó giết mạng vật mà cúng người, thì tội người phải chịu, ấy là vạ lây tội tràn”. Ông Tôn Hành Giả tâu: “Muôn tâu bệ hạ cho tôi về nói với vợ con tôi”. Vua phê cho. Đoạn ông Tôn Hành Giả biến ra một đứa nhỏ chừng mươi hai tuổi, cõi một con trâu vô nhà coi sửa soạn cúng. Vừa tới cửa ngõ, ống xuống trâu cột đó, vô nhà một mình. Giây phút con trâu ngoài cửa ngõ nhào chết. Người thấy vậy kêu ống mà nói rằng: «Trâu mầy chết, về nói cho chủ mầy hay». Ông đi bức một nắm cỏ và nói rằng: «Trâu, trâu, dậy ăn». Mấy người thấy vậy mang ống rằng điên. Ông hỏi: “Ai điên hơn? Trâu tôi mới chết, xác còn nằm đây mà tôi cho ăn cỏ, mấy người gọi tôi rằng điên, còn ông Tôn Hành Giả chết đã hơn ba năm, thây chôn mất mà ăn uống gì? Chủ nhà cúng trâu heo cho ống bị tội lỗi, vậy ai điên hơn?». Nghe mấy lời ấy, cả thấy hồn kinh, rồi hỏi ống làm sao cho ông Tôn Hành Giả khỏi tội. Ông trả lời: “Phải chôn những trâu heo đã làm và thỉnh thây mà cầu siêu cho chúng nó”. Nói rồi biến mất vừa người và trâu.

VIII. CÁCH THỨC ĂN CHAY

Ăn chay có nhiều cách:

- 1) Có người ăn ròng trái cây chín mà thôi (Fruitarisme),

vì trong thảo mộc chỉ có trái cây là bổ hơn hết. Trái cây là cơ quan sanh trưởng của loài thảo mộc (organe de reproduction), cho nên chất bổ dưỡng đều tụ nơi đó nhiều hơn hết. Trái cây lại nhờ hấp thụ dương khí của mặt trời mà chín, vì vậy nên ăn trái cây chín rất bổ.

2) Có người lại vừa ăn trái cây chín, vừa ăn những rau đậu nào mà thuở nay để dùng ăn sống, như rau sống, dưa chuột, cải salade, v.v...

Hai bức này không chịu ăn đồ nấu nướng (đồ khói lửa) vì cho rằng: một là cách nấu nướng không hợp với lẽ tự nhiên, hai là nấu nướng làm cho cây trái giảm bớt chất bổ đi.

Ăn chay theo cách trên đây tốt lắm, song ít người giữ được, vì từ bao giờ nhơn loại đã quen dùng nấu nướng rồi.

3) Ăn cả vật thực nào thuộc về chất thảo mộc, song nấu chín mà ăn (Végétalisme).

Có người giữ chính chăn lại không dùng đến hành, hẹ, tỏi, né, kiệu vì cho là nấm thứ rau hôi nồng (ngũ huân).

4) Ăn đồ thảo mộc nấu nướng lại dùng đến sữa bò, trứng gà nữa (Végétarisme ou régime ovolacto-végétarien).

Ăn chay theo cách này rất hợp với vệ sinh (sữa bò, trứng gà là vật chứa nhiều chất bổ) song đối với tôn giáo thì trái luật. Gà vịt do nơi trứng mà nở ra, ăn một trứng tức là làm tuyệt một mạng sống vậy. Ăn sữa bò, tuy không làm hại đến mạng con bò, song sữa ấy lại thuộc về chất thú (matière animale), ăn vào không được tinh khiết cho phần xác và phần hồn.

Có người lại cho rằng phàm hẽ con gì không máu thì chay nên ăn được như: tôm tép, ngao sò, mực v.v.... Nói vậy đãng ăn cho ngon miệng đó thôi, chớ không trùng luật ăn chay của tôn giáo. Phàm những con động vật nào, hẽ thuộc về loài tứ sanh ¹³ biết bò bay, mây cưa, thì đều có sanh mạng cả, ăn thịt chúng nó tức là phạm tội sát sanh.

- 1) Thai sanh là loài đẻ con như trâu bò.
- 2) Noãn sanh, đẻ trứng.
- 3) Thấp sanh, loại ở nước.
- 4) Hóa sanh, loại hóa hình, như đuông, nhộng, v.v...

IX. TRAI KỲ

Nguơn Thủ lục trai: Giữ lục trai theo luật Nguơn Thủ thì là ăn chay ngày mồng một, mồng tám, mười bốn, răm, hăm chín, ba mươi.

Như tháng thiếu ăn thêm ngày 28.

Chuẩn Đề thập trai: Giữ thập trai theo luật Chuẩn Đề thì ăn chay ngày mồng một, mồng tám, mười bốn, răm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín, ba mươi.

Tháng thiếu ăn thêm ngày 27.

Trường trai: Giữ trường trai là ăn chay luôn luôn.

Ăn chay hai ngày Sóc, Vọng (mồng một, răm) là chú ý tập lần cho quen vây thôi, chớ không thuộc vào luật Đạo.

Ăn lục trai, thập trai phải nhớ giữ cho trọn bữa. Tỉ như ăn chay bữa mồng tám, thì phải giữ chay từ 11 giờ khuya mồng bảy cho tới 11 giờ khuya mồng tám. Bữa ăn chay
13- Tứ sanh là bốn loại sanh:

cần phải giữ mình cho tinh khiết, phải cấm phòng, phải giữ sao cho mắt chay, tai chay, mũi chay, lưỡi chay, thân chay, ý chay thì mới phải Đạo.¹⁴

CHUNG¹⁵

(Tiếp theo trang 133)

Thật ra thì tất cả chúng ta đều hàm chứa những xúc cảm yêu thương, nhưng những xúc cảm đó lại bị che lấp bởi những tập quán không thay đổi được. Tu tập có nghĩa là khơi động những xúc cảm đó để phá tan cái vô minh trong lòng để đồ tể phải buông dao!

Theo các kết quả nghiên cứu tập quán sanh hoạt của con người thì con người thời xa xưa chủ về ăn thực vật vì không có răng nanh. Sau này thay đổi vì thói quen ham ăn ngon mà thôi (ham ăn ngon là 1 trong 5 loại tham lớn nơi con người: tài sắc, danh, thực, thùy).

Ghi chú:

Bài nhận được từ Internet. Không biết địa chỉ tác giả để xin phép. Mong tác giả thứ cho. Kính)

Hết

14- Sách “Châu Thân Giải” giải rõ về khoản này.

15- Ăn Chay - Người soạn Thuần Đức - In tại nhà in TAM THANH số 108-110, Place Marechal Fouch, DAKAO-SAI-GON, 1928

Ăn chay - Ăn mặn

(NTCM)

* * *

Ăn chay.

Ăn chay có nhiều cách và nhiều lý do. Ăn chay chỉ ăn thực vật như rau quả, ngũ cốc. Có người ăn chay ăn thêm trứng, sữa. Quân đội Cao Đài ở Nam kỳ trước kia ăn chay vì tín đồ Cao Đài nhưng được phép ăn cua, tôm, trứng để có sức chiến đấu. Họ giải thích là tôm, cua không có máu nên được phép ăn. Việt Nam nghèo nên người dân phần đông đều ăn uống kham khổ. Ăn chay lại càng kham khổ hơn.

Ăn chay giữ hạnh Phật tử tránh sát sanh để tránh nghiệp báu xấu. Tuy nhiên tu sĩ Phật giáo Nam tông vẫn ăn thịt, cá khi Phật tử cúng dường. Phật giáo Tây tạng khó ăn chay vì hoàn cảnh địa lý khắc nghiệt.

Vả lại đức Phật không nói rõ về ăn chay, mà chỉ dạy rõ nghiệp quả, luân hồi. Ngày nay, nhiều người ăn chay, nhứt là giới trẻ, vì tôn trọng môi trường: bảo vệ thú vật, tránh ô nhiễm. Có nhiều thanh niên ăn chay vì thương thú vật bị giết đau đớn.

Sau cùng ăn chay để chữa bệnh hoặc ngừa bệnh.

Hamburger và trứng gà chay.

Nhấm mắt lại, há miệng ra, nhai đi ... Bạn sẽ thấy bạn đang nhai miếng thịt gà, thở thịt bám vào răng, cho cảm

giác vào lưỡi, với mùi vị thịt, gia vị của món ăn, Trứng gà làm thành món ăn, như bánh, mayonnaise, khi ăn, người ta không thể phân biệt được trứng nhân tạo với trứng thật.



Trong vài tuần nữa, những sản phẩm chay sẽ được bày bán rộng rãi trong các siêu thị ở Mỹ. Hiện chỉ mới có hơn mươi địa điểm làm thí điểm.

Nhà máy Beyond Meat tại Colombia, Huê kỳ, sản xuất thực phẩm chay đang hoạt động mạnh, vừa sản xuất để cung cấp cho thị trường, vừa tiếp tục nghiên cứu để cải tiến phẩm chất làm hài lòng khách hàng. Ông Varun Singla, người Mỹ gốc Ấn độ, ăn chay, điền hành nhà máy, nói chuyện với nhà báo Philippe Boulet-Gercourt của tuần báo Le Nouvel Observateur số 2 Oct 2014:

“ Mùi vị cho giống với thịt, không thành vấn đề vì rất dễ làm. Cái khó là làm được thớ thịt thì miếng thịt chay mới giống thật sự miếng thịt thiệt. Chúng tôi sẽ thành



công làm ra được nhiều thứ thịt nhân tạo để cung ứng thị trường ngày càng lớn. Nhà máy bắt đầu sản xuất thịt gà, thịt bò xay.

Chúng tôi bán những món chay nhưng không nói đây là những món chay vì sợ khách hàng sợ !”

Nhiều nhà tỷ phú đang làm từ thiện đang đầu tư vào ngành sản xuất mới này.

California, có nhà máy làm phó-mát. Ở San Francisco, có nhà máy làm trứng gà. Giá của các sản phẩm chay đều rẻ hơn thịt, trứng thiệt rất nhiều. Nguyên liệu được dùng nhiều là protéine của đậu vàng, gạo, xơ cà-rốt, ...

Ông Varun Singla, Tổng Giám đốc, quả quyết “Sản phẩm của chúng tôi là thịt nhưng chỉ khác nguồn gốc mà thôi”.

Sự thành công sản xuất thực phẩm chay, tức có đông đảo người tiêu thụ, sẽ đóng góp một phần không nhỏ hạn chế môi trường bị ô nhiễm. Sự thải ra từ chăn nuôi là một nguồn phá hủy môi trường rất lớn và rất lâu dài. Còn sát sanh hàng loạt nữa? Vô cùng khủng khiếp!

Mời đọc qua báo cáo của Tổ chức Lương Nông thế giới về sự gia tăng nhu cầu thịt cho bữa ăn hằng ngày từ nay tới năm 2030 để thấy tầm vóc phá hủy môi trường và khả năng sát sanh của con người.



Nhu cầu thế giới về thịt bò năm 2000 là 14 triệu tấn, năm 2030 sẽ là 39 triệu tấn; về thịt cừu, năm 2000 là 4 triệu tấn, năm 2030, sẽ là 11 triệu tấn; về thịt heo, năm 2000 là 21 triệu tấn, năm 2030 sẽ là 56 triệu tấn; về thịt gà, năm 2000 là 22 triệu tấn, năm 2030 sẽ là 82 triệu tấn. Riêng trứng, năm 2000 số tiêu thụ là 14 triệu tấn, năm 2030 sẽ tăng lên 38 triệu tấn.

Bác sĩ Tây, Jérôme Bernard-Pellet, nói chuyện về ăn chay.

Ông là Bác sĩ tổng quát (généraliste) nhưng lại chuyên về dinh dưỡng (nutritionniste) nên ông nghiên cứu về ăn chay và đi truyền bá ăn chay đủ chất dinh dưỡng như ăn mặn. Ông lúc nào cũng sẵn sàng đi nói chuyện ăn

chay nếu có người mời. Ông cũng sẵn sàng trả lời hay thảo luận về ăn chay nếu có ai hỏi hay điện thoại tới.

Ở số 104 đường Vaugirard, Paris VI, là trụ sở công giáo do các Dì Phước quản trị nhưng trong đó có cơ sở Phật giáo, với cả ngôi vườn khang trang để những người tập Thiền có thể tổ chức Thiền tập như ngồi hay đi vòng quanh như Thiền hành. Cơ sở có tên gọi rất ý nghĩa “Không gian tinh giác” (Tiếng pháp rất hay: “Terre d’Éveil”). Chính nơi này, một tổ chức của người Ấn độ đã mời ông tới nói chuyện về ăn chay.



Bác sĩ Jérôme Bernard-Pellet bắt đầu định nghĩa sơ lược về ăn chay. Theo ông thì con người ăn uống có thể được chia ra làm 3 loại:

- Ăn tạp là gấp gì ăn nấy . Ăn vừa thịt cá, vừa rau quả .
- Ăn chay là không ăn thịt động vật, tức không ăn những thứ thuộc “bò, bœuf, mây, cựa ” như trâu, bò, cọp, beo, heo, gà, mèo, chó, binh tôm, tưỡng cá, côn trùng, rắn,

rít, cóc, nhái,...nhưng có thể ăn trứng, sữa, ...

- Ăn toàn chay, tức ăn “chuyên chính” theo “khổ hạnh”. Chỉ ăn thực vật, tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì có nguồn gốc từ động vật như bơ, sữa, phó-mát, yaourt, crème, ...

Ăn mặn.

Bác sĩ Jérôme Bernard-Pellet đưa ra con số thú vật bị giết hằng năm để đánh thức lòng trắc ẩn ở con người để họ chọn ăn chay thay thế tập quán ăn uống cổ hữu từ xưa nay. Con số ông đưa ra thật kinh khủng: mỗi năm có 55 tỷ sinh vật sống trên trái đất bị giết cho bữa ăn hằng ngày của loài người gồm hơn 6 tỷ hiện nay. Cá trong áo hồ, sông ngòi, biển cả bị đánh bắt khoảng 1000 tỷ con, vừa lớn, vừa nhỏ mỗi năm.

Vì vậy có người chọn ăn chay vì môi sinh. Chăn nuôi là nguyên nhân hàng đầu làm ô nhiễm quả địa cầu . Một phần tư (1/4) tổng số CO₂ thải ra trong bầu khí quyển là do chăn nuôi (nitrate từ phân của súc vật và cá chăn nuôi).

Ăn chay để tránh nạn khan hiếm lương thực vì muốn có 1 gr chất đạm trong thịt cá phải cần đến 10 gr chất đạm của thực vật. Tiếp theo, ăn chay còn là vì lý do kinh tế và điều kiện tốt cho tu.

Lợi ích của ăn chay.

Vì ông là Bác sĩ Y khoa và chuyên về Dinh dưỡng nên ông nhấn mạnh lợi ích của ăn chay cho sức khỏe con người.

Ăn chay làm giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh nguy

hiếm từ 10% tới 15%, đem lại sự nhẹ nhàng cho thân tâm. Cụ thể, ăn chay sẽ làm chậm lại hiện tượng lão hóa cho các tế bào cơ thể, làm giảm các chứng bệnh rất phổ biến trong xã hội tân tiến ngày nay, như bệnh tim mạch, tiểu đường, máu cao, dư chất mỡ trong máu, bệnh gan, thận, sa sút trí nhớ, thấp khớp, ...

Nhiều người đồng ý ăn chay sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bản thân người ăn chay, đồng thời còn cho cả môi trường. Nhưng phải biết ăn chay cách nào đây. Cơ thể con người từ lâu nay được nuôi dưỡng bằng protéine động vật nay bỗng nhiên đổi qua thực vật. Đó là không nói tới thói quen khẩu vị mới là điều quan trọng vì bỏ đi cái thói quen không phải dễ. Thật vậy, nếu mọi người bỏ đi những thói quen thì đã tránh được bao nhiêu bệnh tật tai hại.

Nên Bác sĩ Jérôme Bernard-Pellet mới nói ăn chay phải biết cách ăn chay. Tức ăn chay đúng cách, đúng theo khoa học thì mới lợi lạc thật sự. Ông xác nhận ngay “ăn chay tốt nhất, lý tưởng nhất, là phải “ăn toàn chay”. Đúng thứ chay “chuyên chính”!

Ông nêu lên nhiều kết quả nghiên cứu khoa học khó chối cãi được, liên quan tới việc chữa trị và ngăn ngừa nhiều thứ bệnh tật, do nhờ ăn chay như: Tăng cường khả năng miễn dịch (immunité) của cơ thể và nhứt là làm gia tăng sự hoạt động hữu hiệu của tuyến tụy hay tụy trạng hay lá lách. Những nhà khoa học theo dõi một số người bị tiểu đường loại II cho biết nếu họ ăn toàn chay trong thời gian ngắn thì tình trạng bệnh sẽ được cải thiện, mặc dầu đó là một chứng bệnh mang tính di truyền.

Những nhà khoa học quan sát, phân loại và so sánh ảnh

hưởng của ăn chay trên các nhóm người khác nhau. Nhóm không ăn chay, nhóm ăn chay, nhóm ăn toàn chay. Những nhóm này còn được phân chia theo tuổi tác, nghề nghiệp, địa lý, chủng tộc, môi trường.



Thí dụ ở Huê kỳ, trẻ con 8 tuổi bị tiểu đường loại II vì ăn quá nhiều bánh mì và thịt bò xay, bánh ngọt làm bằng trứng và mỡ, uống quá nhiều coca-cola (1 lít coca-cola bằng 25 cục đường trắng). Kết quả nghiên cứu cho thấy những người ăn toàn chay đều có sức khỏe tốt hơn hết. Nếu có người mang sẵn bệnh tiểu đường thì bệnh cũng giảm nhiều. Những bệnh máu cao cũng thường giảm thấy rõ.

Ăn chay có thiếu protéine không?

Bác sĩ Jérôme Bernard-Pellet quả quyết người ăn chay có nhiều chất đạm hơn sự cần thiết của cơ thể rất nhiều. Ngay cả súc vật chăn nuôi cũng hấp thụ chất đạm 3 lần hơn nhu cầu. Chất đạm là các phân tử amino axit kết hợp lại và tạo ra cấu trúc của các tế bào. Thông thường

có khoảng 20 loại protéine khác nhau trong thực phẩm, nhưng thật sự cơ thể con người chỉ cần 8 loại protéine chính. Một phụ nữ cân nặng 50kg chỉ cần 40g protein / ngày là đủ . Các thứ protéine có sẵn trong rau quả, đậu và ngũ cốc.

Vài điều cần lưu ý người ăn chay.

Theo Bác sĩ Jérôme Bernard-Pellet, ăn chay không có gì trở ngại hết cả. Nó đơn giản hơn ăn tạp rất nhiều. Tuy nhiên ông cũng khuyên bổ túc vài loại Vitamines như B12, D, Oméga-3 . Về Oméga-3, có 2 thứ khác nhau: thứ bào chế từ thực vật và thứ bào chế từ dầu cá.

Bác sĩ J. Bernard-Pellet cho biết số bác sĩ hiểu biết tường tận về ăn chay và ăn toàn chay rất hiếm. Một số lớn các bác sĩ vì không nắm vững vấn đề ăn chay nên thường hay khuyên mọi người không nên chọn ăn chay. Những nghiên cứu y khoa quốc tế gần đây đều công nhận những lợi lộc về ăn chay, và sau đây là câu tuyên bố chung của các Hiệp Hội Hoa kỳ, Gia nã đại và Pháp (APSARES) về dinh dưỡng:

“ Các cách ăn chay (kể cả ăn toàn chay) nếu được thực hiện đúng đắn sẽ rất tốt cho sức khoẻ, thích hợp trên phương diện dinh dưỡng và hiệu quả trên phương diện phòng ngừa và trị liệu một số bệnh tật ”

Trước cảnh đau đớn do vô số động vật bị sát sanh hằng loạt để cung cấp cho bữa ăn hằng ngày của chúng ta, có những người xúc động không chịu nổi, nhưng cũng có những người thản nhiên vì họ nghĩ đức Chúa Trời sanh ra thú vật để nuôi con người.

(Xin xem tiếp trang 124)

Ăn gì để sống khỏe

Khoẻ mạnh, sống lâu luôn là mơ ước của mọi người, mọi thời đại, từ vua quan đến thứ dân. Tuy nhiên không phải ai cũng sống trường thọ được. Tiến sĩ Simin Meydani Nikbin thuộc Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng của Đại học Tufts của Mỹ cho biết ngoài việc rèn luyện thân thể bằng các bài tập vận động, người già có thể cải thiện sức khỏe của mình từ các nguồn thực phẩm mà đơn giản chỉ duy trì một lối sống lành mạnh và ăn các thức ăn chay.

Từ lâu đã có nhiều thầy thuốc, các nhà khoa học tìm hiểu chế độ dinh dưỡng và cho biết: dù ăn với chế độ ăn nào, với thức ăn gì thì cũng không bao giờ nên ăn quá no. Thật tế, thức ăn nào cũng đều có độc tố, ăn nhiều có thể gây nên các tác dụng phụ. Tuy nhiên ăn bao nhiêu không quan trọng bằng ăn cái gì. Việc sử dụng thực phẩm chay đang ngày càng trở thành xu hướng chính để cải thiện sức khỏe của con người.

Theo các nghiên cứu mới nhất, các chuyên gia dinh dưỡng đã phát hiện các thức ăn uống sau đây rất tốt cho cơ thể con người. Danh sách này liệt kê một số thức ăn thường xuyên của các người sống thọ 100 tuổi. Đây là bản nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng Tây Phương nên không có liệt kê các thức ăn Việt.

1- Trái bơ

Với hàm lượng kali (potassium) cao và muối thấp, trái bơ giúp giảm bệnh cao máu và nguy cơ bị đột quy. Một ounce bơ có hàm lượng kali nhiều hơn một ounce chuối

đến 30%, là thứ cần thiết cho những người bị cao huyết áp.



2- Hạt khô (Nuts)



Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy có mối liên hệ giữa những người ăn hạt khô (nuts) như hạnh nhân, hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí... chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho cơ thể, giúp cân bằng hàm lượng cholesterol, giảm tỉ lệ cao mỡ, tiểu đường, viêm mãn tính và vô số những vấn đề ảnh hưởng đến bệnh tim mạch.

3- Đậu



Đậu và những cây họ đậu là thực phẩm chứa nhiều protein thực vật giàu dinh dưỡng. Với hàm lượng chất béo thấp nhưng dồi dào chất xơ, đậu giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu mới đây ở Úc cho thấy người thường ăn đậu có thể sống lâu hơn những người khác.

4- Nước



Hãy uống từ 6 đến 8 ly nước mỗi ngày. Ngoài việc chống khô khát, theo nghiên cứu, việc uống đủ nước còn thúc đẩy quá trình lưu thông máu, làm giảm nguy cơ đông máu.

5- Cháo bột yến mạch (Oatmeal)

Cháo yến mạch được xem là bữa ăn sáng của những người Mỹ cao tuổi khắp nơi. Nó giúp cân bằng các chất béo, các chất carbohydrates phức tạp, và đậm thực vật, cùng với liều lượng vitamin và sắt rất tốt.



6- Bánh mì lúa mạch (Whole Wheat)

Những lát bánh mì 100% lúa mạch vừa thuận tiện vừa chứa đầy đủ dinh dưỡng khi cho thêm trái bơ hoặc bơ đậu vào ăn chung. Một lát bánh mì làm bằng lúa mạch 100% chỉ chứa 70 calories, thế nên rất tốt cho sức khỏe.



7- Sữa đậu nành



Uống sữa đậu nành không thêm đường, không thêm các hương liệu, cùng với việc ăn cereals (ngũ cốc: bắp, lúa mạch, các loại khoai, yến mạch, kê, quinoa...), thêm một tách trà được thảo cũng có thể xem như một bữa ăn sáng “sang cả” lành mạnh. Với hàm lượng chất đạm cao, chất béo ít, sữa đậu nành chứa chất phytoestrogen có thể bảo vệ chống lại một số loại ung thư.

8- Măng tây (Asparagus)



Măng tây giàu chất xơ, đậm, glucid, giàu vitamin K, C, A, pyridoxine (B6), riboflavin (B2), thiamin (B1), acid folid, rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch. Măng tây hỗ trợ dưỡng chất cho các tế bào trong cơ thể, kháng bệnh và chữa được rất nhiều bệnh.

9- Quả mọng (Berry)



Quả mọng có nhiều loại như: dâu đen (blackberry), dâu tây (strawberry), phúc bồn tử (rasberry) dồi dào chất xơ, kali, mangan, magiê, folate và vitamin C. Các loại vitamin và các chất chống oxy hóa có trong quả mọng giúp cải thiện làn da, cho bạn một hệ tim mạch khỏe mạnh và chống lão hóa. Ngoài việc chứa rất ít năng lượng, các loại quả mọng có khả năng chống kết dính tiểu cầu, giúp tăng cholesterol HDL và hạ huyết áp, có thể giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh trong đó có bệnh ung thư.

10- Sô cô la đen

Sô cô la đen là thực phẩm giàu dinh dưỡng mà bạn có

thể dễ dàng thưởng thức. Vài miếng sô cô la (loại chứa khoảng 60% hàm lượng ca cao) mỗi ngày có thể giúp bạn giảm nguy cơ đau tim, phòng chống ung thư, điều hòa mức cholesterol trong máu và đường huyết, kéo dài tuổi thọ của mạch máu, chống stress, hỗ trợ bộ não.



11- Tỏi



Các nhà khoa học khuyến cáo nên dùng tỏi trong thực đơn hàng ngày, từ một đến 10 nhánh, và dùng tỏi tươi

tốt hơn so với các dạng tỏi khác . Thành phần của tỏi chứa nhiều chất kháng sinh allicin giúp chống lại các virút gây bệnh. Tinh dầu từ tỏi giàu glucogen và aliin, fitonxit có công dụng diệt khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm. Ngoài ra, tỏi còn chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, C, D, PP, hydrat cacbon, polisaccarit, inulin, fitox-terin và các khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể như: iốt, canxi, phốt pho, magiê, các nguyên tố vi lượng.

12- Trà xanh



Không chỉ đem đến hương vị hấp dẫn, trà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng, ngăn ngừa bệnh ung thư, làm giảm tắc động mạch và nguy cơ đau tim, đột quy, có thể giảm những tác hại do tia cực tím gây ra đối với da... Trong trà xanh có chất tiêu diệt được các loại vi khuẩn ở răng miệng vốn là nguyên nhân gây sâu răng hoặc hôi miệng. Trà cũng là một loại giải độc công hiệu. Uống trà đặc làm giảm bớt tình trạng nhiễm độc CO₂ của công nhân lò than hay ngộ độc rượu. Nước trà đặc rửa vết thương, vết bỏng hoặc lở loét rất hiệu quả, giúp nhanh lên da non...

13- Nấm



Có hơn 100 loài nấm có thể ăn hoặc dùng làm thuốc, thông dụng nhất là nấm hương, nấm mõ, nấm rơm, nấm kim châm... Ngoài nguồn thu hái từ thiên nhiên, người ta đã trồng được hơn 60 loài theo phương pháp công nghiệp với năng suất cao. Nấm ăn có nhiều tác dụng được lý phong phú như: tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, kháng virus, giải độc, bảo vệ tế bào gan, hạ đường máu... Là một siêu thực phẩm với hàm lượng calo thấp, nhưng chứa nhiều chất chống oxy hóa, selen, vitamin D, giúp kiềm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư.

14- Khoai lang



Người dân ở thành phố Okinawa của Nhật Bản, nổi tiếng có tuổi thọ cao, thường ăn khoai lang mỗi ngày. Ngoài hàm lượng chất xơ và beta-carotene cao, khoai lang còn chứa hormone chống lão hóa DHEA.

15-Mật ong

Mật ong được dùng để bồi bổ cơ thể, đem đến cho bạn giấc ngủ nhanh và sâu; giảm đau họng, cảm cúm; trị bệnh đau dạ dày hiệu quả... Bên cạnh công dụng đối với sức khỏe, mật ong còn là thần dược làm đẹp tuyệt vời cho phụ nữ với khả năng chống lão hóa mạnh, chất dưỡng ẩm, hay tẩy tế bào chết.



16- Quế

Quế là một loại gia vị trong chế biến thực phẩm quen thuộc đối với chúng ta. Chiết xuất từ vỏ cây quế cũng

được sử dụng như một loại thuốc truyền thống trên khắp thế giới. Ngửi mùi quế có thể thúc đẩy quá trình nhận thức và góp phần cải thiện chức năng não bộ. Quế giúp tăng trí nhớ, sự tập trung và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Quế còn có thể làm giảm cholesterol trong máu và ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh tiểu đường.



17- Dầu ô liu



Dầu ô liu tự nhiên chứa lượng lớn axit béo không bão hòa đơn, do đó nó làm giảm sự tích tụ cholesterol trong máu và làm giảm vấn đề liên quan tới tim mạch. Chúng

cũng có tác dụng tuyệt vời đối với quá trình tiêu hóa và trao đổi chất trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên và phòng ngừa sỏi thận. Tính axit của dầu ôliu có thể ngăn chặn sự bắt đầu ung thư trực tràng và ung thư ruột, vì thế nó được cho là nhân tố bảo vệ cơ thể con người chống lại sự phát triển ung thư hiệu quả.

18- Rong biển



Thực phẩm này là một nguồn tuyệt vời của chất dinh dưỡng, từ kali, vitamin C và canxi đến beta-carotene... những chất dinh dưỡng giúp đẩy lùi lão hóa, bổ máu... Đây cũng chính là bí quyết để duy trì sự trẻ trung của phụ nữ Nhật Bản.

19- Rau củ quả

Các loại rau nói chung (như súp lơ xanh (broccoli), cần tây (celery), rau dền...) không những giàu giá trị dinh dưỡng mà còn chứa nhiều chất xơ nên rất tốt cho quá trình tiêu hóa, đào thải độc tố khỏi cơ thể. Điều này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và giảm áp lực trong việc tiêu hóa thức ăn, từ đó cũng giảm được phần nào những lo lắng khiến con người mau già.



Các loại củ như cà rốt, được gọi là củ vạn năng nhờ những ích lợi dinh dưỡng đa dạng như phát triển thị lực, cung cấp vitamin A, E tốt cho hệ tiêu hóa, tóc, mắt và trí não. Củ dền từ lâu đã nổi tiếng với những lợi ích tuyệt vời như chống thiếu máu, xơ vữa động mạch, loét dạ dày, táo bón...

Các loại quả như chuối, giàu carbohydrate, chất xơ có tác dụng giúp ruột hoạt động đều, chống táo bón. Táo (apple) dồi dào chất xơ, kali, vitamin C, A, chống oxy hóa và các khoáng chất. Lựu là một loại trái cây có thành phần nước cao, mỗi buổi sáng uống một cốc nước ép lựu có thể giúp cho hệ thần kinh tránh được sự căng thẳng và làm chậm quá trình lão hóa diễn ra trên cơ thể...

Lê Tân Tài USA

(Theo các tài liệu y khoa)

15 điều bạn nên buông bỏ để có được hạnh phúc



Ảnh Pixabay.com

Qua công việc và các bài giảng của mình, nhà văn Luminita Saviuc đã cố gắng giúp chúng ta tự nhìn lại những điều có liên quan đến hành vi ứng xử của mình và làm thế nào để chấp nhận những điều mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Con người ta hay có xu hướng giữ bên mình những điều làm chúng ta đau khổ, mệt mỏi và cam chịu.

Để được là chính mình và được hạnh phúc, chúng ta phải buông bỏ những điều không cần thiết mà chúng ta vẫn luôn cố níu giữ. Hãy cố gắng thay đổi và từ bỏ tất cả những thứ đang trói buộc chúng ta. Khi giao tiếp với mọi người, hãy thể hiện lòng tốt và sự kiên nhẫn.

1- Hãy từ bỏ lối suy nghĩ rằng bạn luôn luôn đúng:

Có rất nhiều người không thể chấp nhận mình sai và luôn cho rằng mình đúng, ngay cả khi điều này có thể làm tan vỡ một mối quan hệ tuyệt vời, và gây ra nhiều căng thẳng cho bản thân và cho cả những người khác. Nhưng thật ra nó không đáng. Bất cứ khi nào bạn tranh luận về việc ai đúng, ai sai, bạn hãy tự hỏi: Mình muốn chứng minh là mình đúng hay mình muốn làm người tốt? Mình được gì ở đây? Có phải là cái tôi của bạn quá lớn khi bạn không thể từ bỏ được?

2- Hãy từ bỏ việc kiểm soát:

Hãy sẵn sàng từ bỏ việc kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan tới bạn hoặc tới người khác: các tình huống, sự kiện và con người. Hãy chấp nhận mọi thứ và mọi người— chính xác như họ vốn là vậy— và bạn sẽ cảm thấy thoái mái. Hãy để cho mọi điều tự xảy ra.

3- Hãy từ bỏ việc đố lối cho người khác:

Hãy từ bỏ việc đố lối cho người khác về những gì bạn có hoặc không có, về những gì bạn cảm thấy hay không cảm thấy. Đừng lãng phí những phẩm chất của bạn, đừng từ bỏ sức mạnh của bạn và hãy cố gắng chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của riêng bạn thôi.

4- Hãy từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực:

Làm thế nào khiến người khác không bị tổn thương vì những thái độ tiêu cực dai dẳng và lặp đi lặp lại? Đừng cho rằng tất cả mọi thứ đang nghĩ trong đầu là đen tối và tự hủy hoại mình. Bạn có thể làm tốt hơn nhiều.

5- Hãy từ bỏ sự tự ti:

Hãy từ bỏ sự tự ti về những gì bạn có thể hoặc không thể làm được, về những gì có thể hoặc không thể. Bắt đầu từ bây giờ, đừng cho phép niềm tin của bạn giới hạn và cầm tù chính bạn. Hãy tự tin vào bản thân mình.

6- Hãy từ bỏ những lời phàn nàn:

Hãy từ bỏ việc liên tục phàn nàn về mọi thứ, về mọi người, về mọi tình huống hoặc về mọi sự kiện, những điều làm bạn không vui, buồn hay chán nản. Hãy nhớ rằng không ai có thể làm cho bạn không hạnh phúc, không có tình huống nào có thể làm cho bạn cảm thấy buồn — trừ khi bạn muốn thế. Không phải tình huống làm nảy sinh những cảm xúc này có lỗi, mà chính là cách bạn chọn để đối diện với nó. Nøøng bao giøø ñaùnh giàù thaáp söùc maïnh cuâa tö duy tích cöic.

7- Hãy từ bỏ những lời chỉ trích:

Hãy từ bỏ việc chỉ trích những thứ, những việc hay những người khác mình. Tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng tất cả cũng đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc, được yêu và được thấu hiểu.

8- Hãy từ bỏ việc cố gắng tạo ấn tượng với người khác:

Đừng cố gắng thể hiện những gì không phải là bản thân bạn chỉ để người khác chấp nhận bạn. Đừng theo cách đó. Khi bạn cố gắng từ bỏ việc thể hiện những gì không phải là mình, khi bạn lột tất cả mặt nạ của mình xuống, khi bạn thực sự chấp nhận chính mình, bạn sẽ khám phá rằng bạn sẽ thu hút mọi người mà không cần bất kỳ nỗ lực nào cho việc này.

9- Hãy từ bỏ sự không muốn thay đổi:

Thay đổi là tốt, nó giúp bạn đi từ A đến B. Thay đổi sẽ giúp bạn cải thiện cuộc sống của bạn và của những người xung quanh bạn. Hãy đi con đường của riêng bạn và chấp nhận thay đổi. “Hãy theo đuổi hạnh phúc của bạn và vữ trụ sẽ mở cửa cho bạn ngay tại nơi vốn chỉ có những bức tường” (Joseph Campbell).

10- Hãy từ bỏ việc áp đặt:

Không áp đặt lên mọi thứ, mọi người hay sự kiện mà bạn không hiểu. Hãy cố gắng từng chút một để mở rộng tâm trí của bạn, bởi tâm trí chỉ hoạt động khi nó được khai mở. “Hình thức cao nhất của sự thiếu hiểu biết là bạn từ chối một điều mà bạn không biết gì về nó” (Wayne Dyer).

11- Hãy từ bỏ nỗi sợ hãi của bạn:

Sợ hãi chỉ là một ảo ảnh, nó không tồn tại, chính bạn đã tạo ra nó. Tất cả là trong tâm trí của bạn. Hãy sửa đổi bên trong và bên ngoài sẽ hiển hiện chính xác như nó phải vậy. “Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi” (Franklin D. Roosevelt).

12- Hãy từ bỏ việc viện cớ:

Đóng gói những cái cớ và ném chúng đi. Bạn không cần đến chúng. Thường thì chúng ta chỉ giới hạn bản thân mình trong những gì chúng ta làm vì nhiều lý do. Thay vì lớn lên, nâng cao cuộc sống và tinh thần, chúng ta lại kẹt lại, tự dối bản thân, viện tới tất cả các loại lý do, mà trong 99,9% trường hợp, không phải là có thật.

13- Hãy từ bỏ quá khứ:

Chúng ta biết điều đó là rất khó khăn, đặc biệt là khi quá khứ dường như tốt hơn nhiều so với hiện tại và tương lai lại có vẻ đáng sợ. Thế nhưng, hãy suy nghĩ, hiện tại là tất cả những gì mà bạn có và nó chỉ tồn tại duy nhất một lần. Bạn mơ ước khao khát quá khứ trong khi bỏ qua hiện tại của chính mình. Bạn hãy ý thực được mọi việc mình đang làm và hãy tận hưởng cuộc sống, bởi vì cuộc sống là một hành trình mà không phải là một điểm đến. Sẽ rất tốt nếu bạn có một tầm nhìn rõ ràng về tương lai và bạn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó, nhưng luôn luôn hãy là chính mình ở đây và ngay bây giờ.

14- Hãy từ bỏ sự quyến luyến:

Đây là một quan niệm mà hầu hết chúng ta rất khó hiểu, nhưng nó không phải là một cái gì đó không thể. Khi bạn tách mình khỏi tất cả mọi thứ, bạn trở nên yên bình hơn, khoan dung, thân thiện và thanh thản hơn, như vậy bạn có thể đến một nơi mà bạn có thể hiểu tất cả mọi thứ mà không cần phải chịu đau khổ. Nó là một trạng thái vượt ra ngoài ngôn từ.

15- Hãy từ bỏ việc sống theo mong đợi của người khác:

Nhiều người sống cuộc sống của mình theo những gì người khác nghĩ là tốt nhất cho họ, mà bỏ qua những mong muốn thật sự của bản thân. Họ cố gắng sống theo sự mong đợi của người khác chỉ để làm hài lòng những người này, họ tự đánh mất bản thân mình và cũng không kiểm soát được cuộc sống của mình. Bạn có một cuộc đời, bạn phải sống cuộc đời của mình, đừng để cho những ý kiến của người khác lôi kéo bạn khỏi đường đời của mình.

15 Things You Should Give Up To Be Happy

Here is a list of 15 things which, if you give up on them, will make your life a lot easier and much, much happier. We hold on to so many things that cause us a great deal of pain, stress and suffering – and instead of letting them all go, instead of allowing ourselves to be stress free and happy – we cling on to them. Not anymore. Starting today we will give up on all those things that no longer serve us, and we will embrace change. Ready? Here we go:

1.- Give up your need to always be right

There are so many of us who can't stand the idea of being wrong – wanting to always be right – even at the risk of ending great relationships or causing a great deal of stress and pain, for us and for others. It's just not worth it. Whenever you feel the 'urgent' need to jump into a fight over who is right and who is wrong, ask yourself this question: "Would I rather be right, or would I rather be kind?" Wayne Dyer. What difference will that make? Is your ego really that big?

2- Give up your need for control

Be willing to give up your need to always control everything that happens to you and around you – situations, events, people, etc. Whether they are loved ones, coworkers, or just strangers you meet on the street – just allow them to be. Allow everything and everyone to be just as they are and you will see how much better will that make you feel.

"By letting it go it all gets done. The world is won by

those who let it go. But when you try and try. The world is beyond winning.” Lao Tzu

3- Give up on blame

Give up on your need to blame others for what you have or don’t have, for what you feel or don’t feel. Stop giving your powers away and start taking responsibility for your life.

4- Give up your self-defeating self-talk

Oh my. How many people are hurting themselves because of their negative, polluted and repetitive self-defeating mindset? Don’t believe everything that your mind is telling you – especially if it’s negative and self-defeating. You are better than that.

“The mind is a superb instrument if used rightly. Used wrongly, however, it becomes very destructive.” Eckhart Tolle

5. Give up your limiting beliefs about what you can or cannot do, about what is possible or impossible.

From now on, you are no longer going to allow your limiting beliefs to keep you stuck in the wrong place. Spread your wings and fly!

“A belief is not an idea held by the mind, it is an idea that holds the mind” Elly Roselle

6- Give up complaining

Give up your constant need to complain about those many, many, maaany things – people, situations, events that make you unhappy, sad and depressed. Nobody can

make you unhappy, no situation can make you sad or miserable unless you allow it to. It's not the situation that triggers those feelings in you, but how you choose to look at it. Never underestimate the power of positive thinking.

7- Give up the luxury of criticism

Give up your need to criticize things, events or people that are different than you. We are all different, yet we are all the same. We all want to be happy, we all want to love and be loved and we all want to be understood. We all want something, and something is wished by us all.

8- Give up your need to impress others

Stop trying so hard to be something that you're not just to make others like you. It doesn't work this way. The moment you stop trying so hard to be something that you're not, the moment you take off all your masks, the moment you accept and embrace the real you, you will find people will be drawn to you, effortlessly.

9- Give up your resistance to change

Change is good. Change will help you move from A to B. Change will help you make improvements in your life and also the lives of those around you. Follow your bliss, embrace change – don't resist it.

“Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls” Joseph Campbell

10- Give up labels

Stop labeling those things, people or events that you don't understand as being weird or different and try opening your mind, little by little. Minds only work

when open. “The highest form of ignorance is when you reject something you don’t know anything about.” Wayne Dyer

11- Give up on your fears

Fear is just an illusion, it doesn’t exist – you created it. It’s all in your mind. Correct the inside and the outside will fall into place.

“The only thing we have to fear, is fear itself.” Franklin D. Roosevelt

12- Give up your excuses

Send them packing and tell them they’re fired. You no longer need them. A lot of times we limit ourselves because of the many excuses we use. Instead of growing and working on improving ourselves and our lives, we get stuck, lying to ourselves, using all kind of excuses – excuses that 99.9% of the time are not even real.

13- Give up the past

I know, I know. It’s hard. Especially when the past looks so much better than the present and the future looks so frightening, but you have to take into consideration the fact that the present moment is all you have and all you will ever have. The past you are now longing for – the past that you are now dreaming about – was ignored by you when it was present. Stop deluding yourself. Be present in everything you do and enjoy life. After all life is a journey not a destination. Have a clear vision for the future, prepare yourself, but always be present in the now.

14- Give up attachment

This is a concept that, for most of us is so hard to grasp and I have to tell you that it was for me too, (it still is) but it's not something impossible. You get better and better at with time and practice. The moment you detach yourself from all things, (and that doesn't mean you give up your love for them – because love and attachment have nothing to do with one another, attachment comes from a place of fear, while love... well, real love is pure, kind, and self less, where there is love there can't be fear, and because of that, attachment and love cannot coexist) you become so peaceful, so tolerant, so kind, and so serene. You will get to a place where you will be able to understand all things without even trying. A state beyond words.

15- Give up living your life to other people's expectations

Way too many people are living a life that is not theirs to live. They live their lives according to what others think is best for them, they live their lives according to what their parents think is best for them, to what their friends, their enemies and their teachers, their government and the media think is best for them. They ignore their inner voice, that inner calling. They are so busy with pleasing everybody, with living up to other people's expectations, that they lose control over their lives. They forget what makes them happy, what they want, what they need....and eventually they forget about themselves. You have one life – this one right now – you must live it, own it, and especially don't let other people's opinions distract you from your path.

With all my love,

THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP (năm 1946-1947)

(Tiếp theo từ TSTD số 64)

THỜ ĐỨC PHẬT MÃU TẠI BÁO ÂN TỪ

Báo Ân Từ, ngày mồng 1 tháng 2 năm Đinh Hợi
(21-02-1947)



Từ đây chúng ta rất hân hạnh thờ Phật Mẫu tại Báo Ân Từ. Buổi mới mở Đạo, Bần Đạo biết công nghiệp của Phật Mẫu thế nào, Ngài và Cửu Vị Nữ Phật đều dắt con cái Đức Chí Tôn, từ ban sơ đến ngày đem chúng ta giao lại cho Thầy.

Ngày mở Đạo, vì cái tình cảm ấy, các vị Đại Thiên Phong buổi nọ xin thờ Phật Mẫu ở Đền Thánh, thì Phật Mẫu cho biết rằng: “Quyền Chí Tôn là Chúa còn Phật Mẫu là tôi, mà tôi thì làm sao ngang hàng với Chúa, chúng ta thấy Phật Mẫu cung kính Chí Tôn đến dường ấy, không gì lường được.”

Cả cơ quan tạo đoan hữu tướng, thảy đều do Phật Mẫu

tạo thành. Khi ta đến cõi trần mang mảnh thi hài, cái chơn linh khi đến, khi về cũng do nơi tay Phật Mẫu mà sản xuất. Phật Mẫu là mẹ của linh hồn, nếu chúng ta biết ơn nặng ấy, thì ta càng cảm mến cái công đức hóa dục sản xuất của Ngài vô cùng.

Chúng ta ngày nay trên đường tu tiến, đắc Đạo hay không cũng do bà Mẹ Thiêng Liêng ấy nâng đỡ ấp yêu, vì không có ai cưng con hơn là Phật Mẫu. Nếu chúng ta biết đặng cơ quan Tạo Hóa Càn Khôn sản xuất hữu hình của Phật Mẫu, thì chúng ta sẽ có tình cảm, kính trọng yêu thương Phật Mẫu đến ngần nào. Con cái của Ngài, xin đem Đức Ngài vào thờ ở Đền Thánh, thì Ngài từ chối, mới biết cái cung kính của Phật Mẫu đối với Đức Chí Tôn ở thế gian này, được đáo để đến đường ấy.

Còn nữ phái nên coi tánh đức của Mẹ mà làm gương tu tỉnh, lạ gì những tánh thường tình thế gian, đàn bà ăn hiếp chồng, thất kính với chồng, bỏ con trẻ bơ vơ, chẳng qua là họ không thọ bẩm cái tình thương yêu nồng nàn của Mẹ vậy.

Bây giờ nói về tại sao có Phật Mẫu. Trước khi có Đức Chí Tôn là đãng không mà có,¹ nếu nói có tất cả là không, ấy là đãng vô hình, vô ảnh ở trong cảnh vô tướng. Đức Chí Tôn vì mộng tưởng chẳng khác kẻ phàm, sanh

1- Nơi đoạn thứ 6: Bây giờ nói về tại sao có Phật Mẫu trước khi có Đức Chí Tôn là đãng không mà có, nếu nói có tất cả là không,... Chúng tôi xin đề nghị cho rõ nghĩa hơn:

Bây giờ nói về tại sao có Phật Mẫu. Trước khi có Đức Chí Tôn là đãng không mà có, nếu nói có tất cả là không...

Hay là:

Bây giờ nói về tại sao có Phật Mẫu, trước khi có Đức Chí Tôn là đãng không mà có, nếu nói có tất cả là không...

ra lớn lên lại muốn tạo nghiệp, muốn tưởng Đức Chí Tôn là nguồn cội cả Bí Pháp nên gọi là Phật. Trong Bí Pháp buổi ban sơ phân tách ra âm dương, phần âm là Phật Mẫu sản xuất cả cơ hưu vi của vũ trụ. Bởi thế nên quyền năng của Phật Mẫu là Mẹ là khí thể của ta, nên ta có ba hình thể là Tam Thủ đó vậy.

Tam Thủ là ba khí chất tạo nên hình hài xác thịt, cái xác là con kỵ vật, thiên hạ lầm tưởng hễ xác chết là mất, vậy thì thử hỏi Trời Đất vạn vật một khi đã hoại thì tan nát không còn sanh hóa nữa hay sao?

Bởi mang xác thịt, măt phàm không thể thấy, chớ nếu có huệ nhän thì thấy trong cái xác của người có ba thể: Thể thứ nhất là xác hài, thuộc vật chất khí biến sanh; thể thứ nhì là chơn thần, do tinh ba của vật chất khí mà sản xuất, từ phẩm Địa Thần đến Thiên Thần; thể thứ ba là nguồn khí, do chơn linh mà có, từ bức Thánh đổ lên.

Chúng ta đạt pháp do chúng ta có ba thể tương liên, đừng tưởng chúng ta không đạt được. Chúng ta hễ đi được thì đi hoài, đâu cũng có đường hết thảy. Song muốn đạt được pháp thì phải luyện. Ban sơ mới khai Đạo chúng ta phải thi hành thể pháp, nếu sau này không đạt được chơn pháp thì cũng như con người có quần mà không có áo vậy.

Từ cơ quan hưu tướng của Mẹ đã tạo thành, thì Đức Chí Tôn không cho Mẹ thấy nữa. Phật Mẫu thì biết tôn sùng và sợ sệt chớ không thấy Đức Chí Tôn được, nên bây giờ Mẹ vui cùng con cái, an ủi con, nhở con cái. Lạ gì tình thương của đàn bà, có mặt chồng thì ít thương con, ít ấp yêu, còn đến khi vắng mặt chồng thì mới biết thương yêu con cái vậy.

Phật Mẫu khi thấy con cái đến ngày qui liễu, bỏ cái áo, xác thịt nầy về với Ngài, Ngài rất vui lòng tiếp rước con cái, như người dàn bà gặp được đứa con yêu dấu cách biệt từ lâu.

Đền thờ nầy, là nơi lê bái Đức Phật Mẫu, trong buổi nhơn đạo mãn sang hồi cựu vị.

QUỐC SỰ VỤ

*Phiên nhóm Bộ Quốc Sự Vụ ngày mùng 9 tháng 2 năm
Đinh Hợi (01-03-1947)*

Hôm nay, chúng ta bàn giải về Quốc Sự, vậy trước khi bàn đến vấn đề Quốc Sự, tôi có mấy điều đưa ra trước, để chúng ta vạch một con đường mà chúng ta sẽ đi hay nói và sẽ làm, vì chúng ta phải có mục đích rõ ràng.

Chúng ta dư hiểu, hiện giờ các liệt cường như các nước Pháp, Anh, Mỹ, Nga mỗi nước đều có một chế độ chánh trị riêng. Nói đến chánh trị, chúng ta hiểu rằng, chế độ chánh trị là do một mục đích, một chủ nghĩa, một tinh thần của quần chúng tạo ra.

Như xưa kia, nước Pháp còn dưới chế độ Quân Chủ, độc tài làm cho dân Pháp chịu không nổi sự bất công, tàn bạo của nhà vua, nên trong quần chúng có nhiều nhà triết lý cao thâm như: Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, họ muốn đem lại công lý dân quyền, nên ngồi bóp trán suy nghĩ, tạo nên một tinh thần chánh trị dân chủ, mà một khi đã phát sinh một tinh thần dân chủ rồi, thì mới lập thành một chế độ chánh trị dân quyền.

Chế độ nầy phát sinh ra rồi, thì quần chúng Pháp nhìn nhận nó là một chủ nghĩa dân quyền, phải tìm phương thi hành cho kỳ được, để đả đảo chế độ quân chủ độc tài. Nước Nga cũng thế, trước kia dân Nga bị oằn oại

bóp chết dưới chế độ quân chủ độc tài nên Lénine cũng ngồi suy nghĩ tìm tòi phát sanh ra một tinh thần dân chủ và do tinh thần dân chủ đó nên lập thành một chế độ dân quyền Cộng Sản.

Tóm lại, quần chúng của mỗi nước vì cái nạn độc tài của quân chủ, hay của một ông Thủ lĩnh, mà phát sanh ra một tinh thần cách mạng, rồi thì quần chúng lại tạo ra chế độ dân quyền. Nếu đã có tinh thần chế độ chánh trị dân quyền rồi, thì quần chúng coi đó là một chủ nghĩa phải theo đuổi, để bài trừ một chế độ không hợp lòng dân.

Đến đây tôi xin đề ra một câu hỏi: Vậy chớ quần chúng phải làm thế nào để bài trừ chế độ chánh trị tàn bạo kia? Hầu áp dụng chế độ dân quyền?

Theo tôi thấy thì quần chúng dùng hai phương pháp sau này:

Phương pháp thứ nhất: - Tranh đấu về tinh thần như biểu tình phản động, hoặc ngoại giao tranh đấu, hoặc bất hợp tác hay dùng kinh tế mà tranh đấu để bóp chết, đánh đổ một chế độ mà quần chúng cho là bất hợp thời.

Phương pháp thứ nhì: - Vì tranh đấu theo phương pháp trên, quần chúng bị binh lực đàn áp, thế nên quần chúng hiệp lại thành một khối, tạo nên một lực lượng binh bị tương đương làm hậu thuẫn đối phó lại, để ủng hộ cái chủ nghĩa của mình.

Nói đến đây chư vị cũng dư hiểu rồi, vì ủng hộ cho một chủ nghĩa nên quần chúng tạo thành quân đội, để ủng hộ cái chủ nghĩa hay mục đích của mình vậy.

Nếu đã biết rằng vì ủng hộ một chủ nghĩa, nên chủ nghĩa đó tạo ra quân đội để làm hậu thuẫn, thì chúng ta phải nhận định rằng, chánh trị tạo ra quân đội chở quân

đội không khi nào tạo ra chánh trị.

Cũng như chúng ta ngày nay, hỏi vậy chúng ta theo đuổi chủ nghĩa nào? Có phải chúng ta theo đuổi chủ nghĩa Cao Đài không? Nếu đúng như thế, thì chủ nghĩa Cao Đài vì muốn tồn tại nên phải lập ra quân đội. Như vậy quân đội là của chánh trị lập thành, nên quân đội phải tuân theo nguyên tắc chánh trị. Như thế quân đội phải do chánh trị điều khiển vì chúng ta làm chánh trị.

Làm chánh trị là làm Quốc Sư, nên nước nào cũng có Bộ Quốc Sư. Bộ Quốc Sư muốn đạt thành con đường chánh trị của mình thì quân đội là cơ quan tạo nên để ủng hộ chánh trị đó vây.

Xin chư vị thủ nghĩ coi có phải thế không? Nếu phải thì chúng ta nên nhìn nhận rằng: Quân đội phải chịu quyền điều khiển của chánh trị, để chúng ta làm quốc sự. Chúng ta có Bộ Quốc Sư để làm chánh trị, thì quân đội phải tuân hành theo những qui tắc chánh trị, còn về việc điều khiển quân đội khi hành binh, thì Bộ Tham Mưu quân đội được trọng quyền đòi hỏi những trang bị chiến tranh nói Bộ Quốc Sư.

Tóm lại, chúng ta đã xác định rằng: Bộ Quốc Sư phải ban hành những qui tắc chánh trị để điều khiển quân đội hầu Bộ Quốc Sư đủ lực lượng và đủ điều kiện làm chánh trị.

Cũng như cổ kim lập triều đình, định chánh thể rồi, muốn ra nguyên tắc lập quân đội, quân đội không tuân hành, đi nghịch lại mạng lệnh của triều đình, thì triều đình bất lực nầy sanh loạn lạc. Bất cứ một ai trong nước, mạnh được yếu thua, giựt giàn thì không còn gì chánh

trị nhân nghĩa nữa.

Trên đây là một sự thật của lịch sử tiến hóa chánh trị hay là một phương pháp làm chánh trị.

Quần chúng vì làm chánh trị, để tranh đấu lợi quyền nên lập ra quân đội, làm hậu thuẫn cho chánh trị. Như vậy thì, quân đội của quần chúng, chớ không phải quần chúng của quân đội, hay nói với sự hiểu rộng thì triều đình lập ra quân đội vậy.

Chúng ta ngày nay, vì làm chánh trị nên phải có quân đội, ngày nào nếu chúng ta không làm chánh trị nữa thì quân đội phải giải tán.

Song thời cuộc bắt buộc chúng ta phải làm chánh trị, nên chúng ta đã bỏ tham công nhận thành lập Bộ Quốc Sư rồi để thay mặt quần chúng làm Quốc Sư. Để cứu vãn sanh mạng và quyền lợi của họ vậy. Như thế, chúng ta nên triệt để ủng hộ Bộ Quốc Sư của Hội Thánh, để chống lại cái nạn chánh trị khốc hại của chế độ bóc lột hay nói là Đế Quốc chủ nghĩa.

Một bằng cớ trước mắt chúng ta, là ông D'argenlieu sang Đông Dương để thực hiện cái trách vụ của Nội Các Pháp phú thác cho, hỏi vậy cái trách vụ ấy là những gì? Có phải là những Huấn Lịnh, những nguyên tắc, những điều kiện về chánh trị buộc D'argenlieu phải tuân hành không?

Còn ngày nay, chúng ta xem sao, chúng ta thấy rằng nước Pháp muốn áp dụng xứ này một chánh trị liên bang để thu hoạch cho được cái quyền lợi của họ, nên Nội Các Pháp sai ông Bollaert là một nhà chánh trị, có biệt tài sang Đông Dương mang theo những Huấn Lịnh,

những điều kiện, những qui tắc chánh trị để tranh-thủ với cái mục đích chánh trị của dân chúng Đông Dương mà thôi, nhứt là dân chúng Việt Nam. Bởi thế nên quân đội Pháp ở Đông Dương phải chịu dưới quyền điều khiển của ông Bollaert, nghĩa là ông Bollaert có quyền định-đoạt sự chiến hay hòa, hoặc kháng chiến, hoặc đánh với phương nào và những chỗ nào quân đội không được đụng chạm tới.

Như thế thì chúng ta phải hiểu rõ rằng: Ông Bollaert qua đây làm chánh trị, làm quốc sự chớ không phải qua đây chỉ có một lệnh chiếu.

Thứ hỏi, nếu ông Bollaert không làm chánh trị thì chiến đấu để làm gì? Cho mục đích chánh trị nào? Bây giờ chúng ta lo làm quốc sự để đạt thành chủ nghĩa của chúng ta, nên mới có Bộ Quốc Sự để đạt thành chủ nghĩa của chúng ta nên mới có Bộ Quốc Sự chuyên lo vạch con đường chánh trị sáng suốt để bàn định và giải quyết với cái chánh trị của ông Bollaert mang từ Pháp sang đây, vì theo tin tiếp được thì ông Bollaert và Thủ Tướng Hoạch sẽ đến Tòa Thánh nay mai.

Ngày nay, chúng ta trên con đường phụng sự quốc gia, phải tranh đấu về chánh trị, để thâu hoạch lại những cái gì mà chúng ta có quyền hưởng một cách xứng đáng.

Tam Bảo: TINH, KHÍ, THẦN

Đêm rằm, tháng 2 năm Đinh Hợi (07-03-1947) tại
Đền Thánh.

Phàm con người có ba món báu: Tinh là xác thân của cha mẹ sanh ra, liên quan với xác thân (corps astral) là hơi, nó tiếp xúc liên quan bảo trọng sự sống. Sự sống

là nuôi nấng lấy hình hài chúng ta bằng sanh quang do nơi Phật Mẫu tạo mà có, liên quan với linh hồn ta là Chí Tôn ban cho mà có. Ba thành một, một thành ba, gọi là TAM BỬU: TINH, KHÍ, THẦN.

Chí Tôn lại chọn lựa vật quý báu là Bông (Tinh), Rượu (Khí), Trà (Thần) là ý nghĩa: Ngài muốn đòi hỏi ở con cái của Ngài, những món quý mà ta có, để ta sống mà hiến cho Ngài, tức là Ngài muốn toàn con cái của Ngài sống mãi với Ngài đó vậy.

Muốn cho khỏi phụ lòng Chí Tôn, thì ta phải đào luyện cho đệ nhị xác thân của ta đặng tinh khiết nhẹ nhàng. Muốn được vậy, ta chỉ có hai điều là phải trai giới, chỉnh tu cho cái đệ nhị xác thân được tráng kiện hoạt bát, tùng khuôn viên thiện đức. Đệ nhị xác thân ta, khi còn sống ở quanh mình ta, bảo hộ về sanh quang tiếp với đệ tam xác thân là linh hồn. Khi lìa khỏi xác thúi hôi hữu hoại thì nó trực tiếp ngay với linh hồn, nếu nó được thanh khiết. Bằng nó ác nghiệt thì nó phải dính líu với cái xác thúi hôi nầy mà phải chịu lìa xa cái linh hồn, thì thần tử sẽ rước đi mà phải đọa là vậy. Bởi cớ Chí Tôn ban cho ta cái Bí Pháp (Phép xác) cắt đứt dây oan nghiệt cho nó rời hẳn với đệ nhứt xác thân, được khinh phù nhập một với linh hồn tức là hằng sống vậy.

Loài người quá xảo quyết khôn khéo tiềm tàng sự sung sướng xác thịt nầy, tại do đó mà gây nên biết bao nhiêu, thần sầu quỉ khóc, chiến tranh không ngớt, là do lòng tham lam tiến triển văn minh, cơ khí tối tân như là bom nguyên tử để giết người. Hiện tại nơi Mỹ Châu, Cổ Tàng Viện của họ có đến 200 triệu quyển sách. Cứ bỗn đồng một ngày xem một quyển thì phải sống đến mấy đời mới đọc hết được,

Chí Tôn biết rõ loài người tiến hóa tột bức mà tự đắc tự tôn, chỉ biết lo cho xác thịt ta mà thôi, không chuyên lo cho đệ nhị xác thân và tinh thần, nên Chí Tôn đến khai Đạo là cố ý giáo hóa cho loài người biết rõ câu tội phước, giồi luyện cho con người tận thiện đến hiệp cùng Ngài. Nếu chúng ta biết được vậy thì toàn thể thế giới này những điều tinh ma quỉ quái sẽ tiêu diệt, thần tử không hề đến ta được.

Nếu ta thấy được cõi Hư Linh kia, cái tinh của vạn loại bị giết chóc một cách tàn nhẫn, bởi loài người kết oán thù thâm với nó, chực chờ thù ghét, vì vậy mà có vay trả luân hồi mãi mãi đọa dày, bất năng thoát tục.

Mong sao, chúng ta từ đây phải biết trọng lấy lẽ ấy mà luyện đệ nhị xác thân, cho đủ đầy sự tinh khiết, là phải thương loài vật, phải thương tất cả để chấm dứt cái oan nghiệt ấy và truyền bá cái huờn thuốc linh đơn này, là đạo đức của Đức Chí Tôn, để cứu vớt quần sanh thoát vòng đọa lạc hoàn toàn.

Cả thế gian này biết được vậy, thì chắc chắn không còn cảnh thảm khốc này tái diễn lại nữa. Loài người do một nguyên căn mà thôi, bởi do tâm lý và tập quán của các nước, của các sắc dân, vì cái khác ấy mà chia phôi nhau, nghịch lẩn nhau, thù địch nhau, mà tranh tranh đấu đấu không ngừng.....!

Vậy, Thánh Ý của Đức Chí Tôn khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt là muốn dung hòa tâm lý toàn cả con cái của Ngài, để cứu vãn trọn 92 ức nguyên nhân, vì luyến thế mà phải bị sa đọa nơi đây. Chí Tôn đã đại từ đại bi, chỉ rõ căn nguyên và ban ơn cho ta, dạy dỗ cho ta để đạt ngôi vị

là phải trau luyện cho Tinh hiệp với Khí, Tinh Khí huồn Thần là cơ huyền bí để mà đắc Đạo vậy.

Trong giá trị của Tam Bửu mà Chí Tôn ưa chuộng để dâng Đại Lễ cho Ngài, là nguyên nhân chấm dứt cái họa tranh đấu, thù hận mà gây nên trường oan nghiệt cho toàn thế giới.

Ấy vậy, muốn duy trì sự hòa hiệp đại đồng nầy cũng do nơi gốc Bí Pháp đó mà thôi, dầu triết lý thâm uyên đạo đức mà tôn giáo nào cũng không qua lẽ ấy; mà nếu không đạt được thì toàn lẽ đó là do đệ nhị xác thân của toàn thể ô trước tội tình, thì thế giới sẽ điêu tàn tiêu diệt mà chớ.

TAM BỬU:
Tiên Thiên Khí - Hậu Thiên Khí &
Vật chất khí

* * *

Đền Thánh, ngày rằm tháng 2 nhuận năm Dinh Hợi
(06-4-1947)

Hôm nay Bần Đạo giảng tiếp về Tam Bửu, Bần Đạo lần lượt giảng Tam Bửu trước là vì Đức Chí Tôn lấy Bông, Rượu, Trà mà tượng hình ba thể chất, tạo nên vạn loại.

Chơn linh mới thiệt là ta, còn Chơn thần là do tinh ba của vật khí biến hình. Chơn linh ta mượn cơ quan hữu hình để thân mật cùng cả cơ quan tạo doan vĩnh trụ.

Ta đến mang mảnh hình hài như thế này để ng chi? Nguyên do nơi nào mà đến, rồi Bần Đạo lần lượt giảng vì sao mà ta phải Tu. Tu có ích gì? do nguyên lý nào

mà phải tu?

Bần Đạo sẽ giảng nguyên do con người là gì? Rồi mới tiếp giảng đến Cửu Thiên Khai Hóa, Đức Chí Tôn tạo Bát Quái Đài là gì?

Bây giờ Bần Đạo giảng về Tam Bửu, ba cơ quan tạo nên hình thể con người, Chơn linh ta do nguyên khí mà có, nguyên khí là Tiên Thiên Khí; Chơn Thần do Hậu Tiên Khí kết thành, còn xác thịt thì do vật chất mà nêu.

Hỏi vậy ta muốn sống đây do cơ quan nào? Ấy là nhờ chơn linh mới có sự sống. Chơn linh có một quyền năng vô đoán, chưa có khoa học nào tra cứu rõ thấu được. Cái quyền năng của nó là của Đức Chí Tôn ban cho. Quyền năng của Chơn linh không giới hạn, nó là quyền năng bảo trọng đường sống của vạn loại, của xác hình. Chơn thần là Hậu thiên khí, nó bảo trọng vật chất khí.

Trong ba khí chất ấy, tạo ra hình hài chúng ta, chơn linh là nhứt điểm linh quang do Chí Tôn mà có để bảo trọng cái sinh mạng, cái sống của thi hài. Đến ngày giờ nào niên kỷ đã định hết khối sinh quang rồi thì cái quyền năng ấy ra khỏi xác, thì xác phải hoại, chúng ta gọi là tử.

Ấy vậy, ta kiểm thử coi **Tiên Thiên khí, Hậu thiên khí** và **vật chất khí** là gì? Chúng ta sẽ thấy bất kỳ vật hữu hình nào cũng có 3 thể chất:

- Vật chất thì mắt ta thấy,
- Mùi vị là Hậu thiên khí,
- Năng lực là Tiên Thiên khí.

Ba khí chất này tượng ra hình hài của con người, vật

chất mùi vị, năng lực thế nào thì loài người thế ấy, như chúng ta thấy một hột gạo, nấu ra cơm, ăn vào để lấy cái tinh ba của nó là Hậu thiên khí phục nguyên khối sanh quang của ta, cho ta được tồn tại...

Tinh ba của vật chất nó vào trong mình rồi làm cho xác hài có năng lực tráng kiện. Ta thấy khi đói bủn rủn tay chơn là thiếu sanh khí đó vậy.

Chơn thần là Hậu thiên khí, ta không thấy mà chớ nên tưởng rằng không có, ta ăn hột cơm vào bụng, lọc lấy cái tinh ba làm huyết khí để nuôi lấy khối sanh vật này thì ta biết có mà không thấy được. Chơn thần chúng ta, thiên hạ kêu là “phách”, “vía” đều có.

Người hay sợ ma, là tại sao? Vì họ thấy hình ảnh của khí chất biến hình, năng minh năng ẩn, mà sự ẩn hiện ấy lấy làm lạ và trái với mắt phàm thường thấy, nên làm cho họ sợ.

Một khi ta thấy một vong linh hiện hình mà ta có phước gần gũi đặng, họ sẽ thương yêu mình hơn kẻ phàm lầm vậy.

Kẻ phàm mang xác hài hay có thất tình, lục dục, nên có sự phân cách về thể chất hữu vi, làm cho thiếu sự thương yêu vì ta sợ.

Ngày nào ta về cảnh vô hình sống trong khối tạo đoan, chừng đó ta mới biết Đạo là có phận sự, bảo trọng chúng sanh, khuyên lơn dạy dỗ và giục thúc cho các đặng linh hồn, tăng tiến trên đường tấn hóa. Ta chỉ đặng phép thương yêu bình vực chớ không ai đặng mưu hại giục hư.

Bần Đạo giảng cõi Hư linh, nếu ta đạt pháp xuất ngoại xác thân, tương hội cùng các bạn cõi vô hình thì ta thấy khác hẳn theo tánh chất phàm tâm tưởng tượng.

Cõi Hư linh các bậc cao trọng, Thánh, Tiên, Phật chỉ có mơ ước thiết thực nhất một điều là làm thế nào giúp ích cho chúng sanh. Các Đấng ấy rất may mắn gặp những dịp để an ủi tâm hồn chúng sanh, hằng giờ hằng buổi không thiếu tình thương.

Chúng ta đến làm người, cốt yếu đạt cho được cơ tạo đoan trùn nên Chí Linh, Chí Thánh, một kiếp học thêm một bức, để ngày kia mong mỏi làm Trời.

Các bạn biết Phật Thích Ca xưng là Bổn Sư, người tu gọi là Thầy, nếu các chơn linh ấy gặp được, thấy được gần được Phật thì đối với Phật không ngoài mức bạn thân ái.

Ở thế nầy dầu một vị Phật cũng không chê ai, không hạng nào chê, hạng nào khen, vì Phật đã biết con đường đi trước kia, dầu ai phàm, dầu ai lạc hậu cũng tới sau, họ chỉ biết một điều là chỉ từ nẻo quanh co, vui vẻ chỉ cho bạn đi cùng đường đạt lên Phật vị.

Họ không dám chê ai, chẳng phải đối với loài người mà thôi mà đối với tất cả vạn loại, chúng sinh chỉ là anh em còn lạc hậu đó vậy.

Con vật mà ta thấy bị giết được là vì nó vô cơ, không phương bảo vệ, ngày nay giết nó mà ăn thịt, biết đâu sau nầy các bạn lạc hậu ấy tiến hóa đến phẩm người trở lên, rồi chúng ta sẽ gặp nó bên mình, khi ấy nó ngó ta mà cười và hỏi: “Xưa kia Đức Phật có ăn tôi một lần”. Nghĩ tưởng chẳng gì sỉ hổ thiện thường bằng. Thế nên ta

phải ăn chay.

Chưa có ai nhẫn tâm giết người để ng ăn thịt, cũng không có ai đặng quyền giết các bạn lạc hậu ấy để ăn.

Ta đến đây làm bạn cùng vạn vật chúng sanh, vạn vật giúp ta học cho thấu đáo huyền vi cơ Đạo, tạo chí linh nối nghiệp Đức Chí Tôn.

Thầy có nói: Thầy không khi nào lấy lại, trừ ra kẻ nào từ bỏ, bởi Đại Từ Phụ mà không tin sao? Ông cha phàm kia còn yêu ái con, trước buổi nhắm mắt còn tính để lại một phần gia nghiệp hương hỏa.

Một điều là ông cha phàm làm với phạm vi nhỏ, phương pháp nhỏ theo phàm. Còn ông Cha Thiêng Liêng không lẽ thua ông cha phàm? Thầy nói: Thầy dành sẵn gia nghiệp ngôi vị thì Thầy không quyền cho kẻ khác, trừ khi mình bỏ. Bần Đạo tưởng, nhứt là phái Nam, thanh niên vũ chức ² Nếu mấy em biết cơ quan ấy thì không hạnh phúc nào hơn là dám hủy mình vì Chí Tôn. Bần Đạo dám chắc Thầy không hề chịu thiếu ai và Thầy không hề quên mối nợ tình ái của con cái của Ngài. Nếu Thầy không thường món nợ ấy thì Hộ Pháp hứa sẽ tái kiếp luân hồi bồi thường cho đủ.

Vì những kẻ dám đem mình làm tế vật cho Thầy để lập nên một Quốc Gia Thiên định tại thế này, Bần Đạo chắc Quốc gia ấy phải thành. Đức Chí Tôn tạo cho con cái của Ngài một cửa nhỏ, tuy khó đi mà Bần Đạo chắc rằng, những hạng con cái dám chết vì Ngài, thì chúng nó dám đẹp vắng cửa ra, chúng nó đi sấn đến. Nếu chúng ta có con mắt thiêng liêng, ngày nào họ đi ngang

2- Thanh niên có chức phận trong Quân đội Cao Đài.

qua thì ta sẽ thấy các Đấng đầu chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tức là các chơn linh cao trọng cũng phải cúi đầu.

Thầy sẽ trả bao nhiêu món nợ tình ái của con cái của Ngài thì không biết, chớ không khi nào Đức Chí Tôn trả cho có một, mà phải trả nhiều hơn là hẳn vậy. Xin cho toàn Đạo nam nữ sao lục nguyên văn để phổ thông chơn lý này.

* * *

TAM BỬU: NHO, THÍCH, ĐẠO

Đền Thánh, đêm rằm tháng 3 năm Đinh Hợi
(05-5-1947)

* * *

Hôm nay, nhơn Bần Đạo làm phép giải oan cho một người anh em của chúng ta là Hồ Tấn Khoa, nên Bần Đạo giảng tiếp về Tam Bửu.

Giảng tiếp về vấn đề đó lại, Bần Đạo tuyên bố cho toàn Đạo Nam, Nữ và chư Chức Sắc Thiên Phong, Nhị Hữu Hình Đài được nghe rõ. Đối với cơ quan đổi biến chuyển, từ ngày Bần Đạo bị đồ lưu hải ngoại, đến khi về tới nay, tính lại đã gần tám tháng, Bần Đạo thấy tình hình quốc gia của chúng ta mà cả thảy ai ai cũng biết chẳng cần phải lặp lại, vì Bần Đạo đã thuyết minh nhiều lần rồi.

Bây giờ thử hỏi, chơn truyền của Đức Chí Tôn mở Đạo là một nền chánh giáo, tôn chỉ bảo chúng ta làm gì? Và Đạo Cao Đài phải đi theo con đường nào? Chúng

ta thấy Đại Từ Phụ lấy ba Tôn giáo: Nho, Thích, Đạo làm cơ quan duy nhất, dẫu về phần Thiêng Liêng hay hữu hình cũng vậy, để làm bí mật chơn truyền đều dắt linh hồn và thi hài của chúng ta và là một phương pháp đoạt kiếp giải thoát linh hồn. Nho lấy nhơn nghĩa làm căn bản, Đạo lấy công chánh làm căn bản. Thích lấy bác ái từ bi làm căn bản. Ba triết lý ấy hiệp lại vừa lo phần Đời và phần Đạo, xác hồn chúng ta, đến tận con đường mà Đức Chí Tôn đứng chờ đợi các con hiệp một cùng Người.

Nhơn nghĩa là gì? Người có nhơn thì không oán, người có nghĩa thì không bạc. Công chánh là gì? Có công thì không phụ, có chánh thì không tà, không chối cãi điều chơn thật được. Còn **có từ bi** thì có **khoan hồng dung thứ**. Có **bác ái** mới có thể **bảo thủ** và **thân mến** toàn thiêng hạ, nếu chiếu theo chơn truyền của Đức Chí Tôn khuyên bảo chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải tuân theo thế ấy, chúng ta phải khoan hồng, tha thứ, biết yêu ái, phải có công bình chánh lý, chúng ta giữ được cả chơn truyền ấy thì không ghét ai, oán ai. Trái lại, Đại Từ Phụ còn buộc chúng ta phải thương yêu kẻ nghịch, kẻ thù của chúng ta nữa.

Chiếu theo chơn truyền ấy, đối với đời, với quốc gia chủng tộc, toàn Đạo phải xử thế nào? Chẳng lẽ Đạo Cao Đài phải nhượng bộ hạ mình trước đảng phái? Vì cái tinh thần của Đạo còn chẳng nhượng ai, huống phải hạ mình làm nô lệ cho đảng phái. Quyền tự chủ ấy là quyền Chí Tôn ban cho, Thầy đã không làm tớ ai, nên quyền Đạo chỉ có làm Thầy.

Nó tự có một năng lực, mà cái năng lực ấy không từng năng lực của ai cả. Nó có một quyền hành sở hữu, chớ

không tùng ai và không theo đảng phái nào. Nó phải lập quyền yêu ái công chánh từ bi, nó có phận sự tạo nghiệp cho đời chứ không làm tội mọi cho đời. Đời đang phải chịu vòng nô lệ thì con cái của Đức Chí Tôn bây giờ phải theo tôn chỉ nào? Phải biết rằng có Thiên mạng, con cái của Đức Chí Tôn là Thánh Thể, là ông Trời tại thế này. Trời đã không nhường ai, không làm tội ai, thì con cái của Đức Chí Tôn cũng chỉ có phận sự giúp đỡ thiên lương của con cái Ngài, vì thiên lương ấy là căn bản tạo quyền cho thiên hạ. Là con cái của Ngài, lẽ đương nhiên chúng ta phải biết phận sự đối với quốc gia xã hội, chúng ta đang ở trong tình thế bại hoại. Chúng ta chỉ biết nhìn một quyền dân Việt Nam mà thôi. Thời buổi loạn lạc dân không có quyền, trong nước đảng này phái kia, chia năm xẻ bảy, nên buộc chúng ta phải kiểm một cái quyền của nhà Vua, Vua và Dân hai quyền ấy nó tương liên với vận mạng nước Việt Nam, tìm cái kia không tìm cái nọ, cái quyền sở hữu nào chúng ta thấy thì chúng ta phải cầm lấy, giúp nhà Vua lập quyền cho nước, cho quốc gia xã hội.

Vì vậy chúng ta phải đem nhà Vua lại để lập quyền cho Dân, quyền là chánh sách Đạo Cao Đài giúp quân chủ tạo dân quyền. Bởi thế Bần Đạo đã công khai cùng Chánh Phủ rồi. Bần Đạo sẽ công khai cho toàn thiên hạ biết rằng: Chúng ta sẽ hướng ra Quân chủ Dân quyền, để tạo tương lai cho quốc vận. Chúng ta không thấy còn con đường nào khác nữa, chỉ một con đường duy nhất cao thượng này mà Đạo phải làm cho thành tựu, Bần Đạo xin cả thảy nghe và tìm hiểu chơn lý ấy rồi hằng đêm cầu nguyện để quyết định tương lai nòi giống của chúng ta.

QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC TIN

Đền Thánh, Đêm 29 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi
(20-4-1947)

* * *

Bần Đạo giảng về quyền năng của đức tin. Hôm nay vì có hàng Quân Đội Võ Chức, nên Bần Đạo cần giải rõ cái quyền năng ấy cho toàn Đạo nam nữ rõ.

Thời buổi này là thời buổi toàn con cái của Đức Chí Tôn, đưa tay lên cùng nhau nâng đỡ và vân hồi quốc vận, nên Bần Đạo giảng về cái quyền năng của đức tin, để cả thảy trụ tinh thần cầu nguyện Đại Từ Phụ ban ơn nền Quốc Đạo sớm được hoàn thành, hầu cứu vớt cả giống nòi Việt Nam chúng ta thoát nạn tương tàn, tương sát.

Toàn Đạo nên để trọng đức tin nơi Người, thì mới mong nền Quốc Đạo mau thành tương. Đức Chí Tôn tạo cơ quan cứu sanh này mà gấp phải những điều trắc trở, nguy hại không sớm giải quyết được, là bởi toàn thể quốc dân ta không biết cầu nguyện nơi Người. Bần Đạo lặp lại lời của Đức Chúa Jésus nói cùng Môn Đồ của Người rằng: “Hỡi các Môn Đồ, Đức Chúa Cha ta trên Trời dạy rằng: Nếu toàn thể các ngươi có một đức tin bằng hột mè thì nó cũng đủ sức xô ngã núi, nó đi không gì ngăn cản nổi”.

Ấy là Ngài nói cái đức tin bằng hột mè mà toàn thể quốc dân đều có, thì đâu có phải chịu cảnh trạng thương tâm thế này.

Hại thay! Dân 25 triệu, đã tự xưng là con Rồng cháu Tiên, tự biết giống nòi do một căn nguyên chí Thánh cao trọng, có máu Tiên Rồng, mà cái đức tin lại không bằng hột mè hay sao? Nếu mỗi người Việt Nam ta đều có một cái đức tin bằng hột mè mà thôi, cũng đủ dời non vét bể được.

Bần Đạo nói thật, buổi Chí Tôn đến tạo Quốc Đạo cho nòi giống Rồng Tiên này, chính Ngài cầm cơ đi đến các Tỉnh, kêu từ nhà gọi từ đứa con, cho không biết bao nhiêu bài khuyển dạy, **tạo thành một nền Tôn Giáo Cao Đài là Quốc Đạo**, Bần Đạo tưởng chưa có người nào đem cả tinh thần, tâm đức mà thi ân cho ai dường ấy. Đức Chí Tôn đến độ rồi, lập giáo rồi lại bắt minh thệ.

Hỏi tại sao Ngài lại bắt minh thệ, buộc con cái phải hiệp đồng cùng nhau. Mỗi người có một chút đức tin, Thầy bảo qui đức tin ấy lại, phải có tâm đức, tin tưởng, yêu ái lẫn nhau. Phải nhìn nhận có Thầy, có đức tin nơi Thầy.

Hại thay! Có nhiều đứa con của Ngài cũng nghe, cũng tìm Đạo, cũng thọ giáo, cũng minh thệ đủ phép tắc. Nhưng, biết bao nhiêu người, khi mới đến cùng Thầy, quì dưới chơn Thầy mà hễ ra khỏi chơn Thầy rồi, lại phản phúc Ngài và con cái của Ngài.

Bần Đạo định quyết rắng: Cái tai nạn của giống dân Việt Nam đến cảnh tượng này, chúng ta phải nhìn nhận tội của chúng ta vì thiếu đức tin nơi Ngài mà ra vậy.

Phải chi trước kia, chúng ta biết nhìn nhận Đấng đến dù dẫu yêu ái nâng đỡ, chúng ta đều để trọn vẹn đức tin

nơi Người, nghe theo Người thì cái nạn đổ máu, tương tàn, tương sát giống nòi không hề cóặng!

Cái hại về sự lưu huyết này, Bần Đạo xin nói là do cái tội bất tín nhiệm cùng Đại Từ Phụ đó vậy! Ôi! Nếu Bần Đạo tả hết cái tình cảnh của Đạo trót hai mươi năm nay, thì mới biết cái năng lực của đức tin nó mạnh đến bực nào. Từ khi Bần Đạo đến đây, ai xô cũng không ngã, đuổi cũng không đi, dầu còn, dầu mất, dầu nén, dầu hư, Đức Chí Tôn bảo Bần Đạo ngồi nơi đây, ở nơi đây, dầu tuân mạng linh ấy mà mảnh thân này, có phải tiêu diệt để bảo trọng nền Quốc Đạo, thì Bần Đạo cũng không bước ra khỏi đây một bước. Nếu Bần Đạo quý trọng sanh mạng này, thì Bần Đạo có đủ thì giờ để trốn tránh. Biết bao nhiêu bạn, khuyên lơn Bần Đạo trốn đi. Bần Đạo trốn được, tránh được mà Bần Đạo không khi nào chịu vậy. Đức Chí Tôn bảo ở, dầu sống chết ngồi nơi đây ôm chân Ngài mà thôi.

Bần Đạo chỉ để lời cầu nguyện, đem cả xác thân và tâm hồn làm tế vật cho Quốc Đạo được thành tướng mà thôi. Bần Đạo chỉ xin có bấy nhiêu mà chưa chắc đã xin được, vì phải toàn thể con cái của Đức Chí Tôn qui tụ đức tin lại thành một cái năng lực giúp chúng ta thắng nổi qui quyền và các cường lực, cố tình và gia tâm đán áp để tiêu diệt Đạo mới được..!

Chúng ta bảo trọng được Quốc Đạo, do cái năng lực của đức tin. Chúng ta qui đức tin lại. bảo trọng cơ Đạo thì thoát được cái nạn tương tàn, tương sát máu đổ thịt rơi.

Nếu toàn Đạo nam, nữ nhìn Đức Chí Tôn lậpặng cái quyền năng ấy, chúng ta nương lấy nó mạnh mẽ, cầu nguyện đồng tâm một ngày, một giờ, thử coi Đức Chí

tôn có giải thoát cho chúng ta không?

Từ khi Bần Đạo về qui tụ các con cái của Ngài, thì Bần Đạo đã giải kiết cho Đạo nhiều rồi. Chúng ta cầu nguyện thêm đôi tháng nữa mà thôi và lo tròn phận sự phú thác, thì ngày đoạt vọng không lâu, và chúng ta sẽ thấy có huyền diệu hay không về quyền năng ấy.

TAM BỬU: Nguyên thủy tạo thành càn khôn thế giới

Đền Thánh, đêm 29 tháng 3 năm Đinh Hợi
(19-5-1947)

Hôm nay Bần Đạo giảng về Tam Bửu, nguyên thủy tạo thành Càn Khôn Thế Giới.

Từ trước đến giờ thiên hạ thường nói là có Đạo, tin Đạo, nhưng Bần Đạo tưởng chắc chưa có ai hiểu Đạo là gì cả, nên Bần Đạo lần lượt giảng cái chơn nghĩa của chữ Đạo, giải rõ cái liên kết giữa Đạo và con người cùng vạn vật do nơi đâu mà có, rồi sẽ giảng về nguyên căn của Tam Bửu, là một nguyên căn, là một bốn nguyên Tinh, Khí, Thần. Đức Chí Tôn là Đấng tự hữu hằng hữu mà từ thuở đến giờ bất kỳ một Đấng Thiêng Liêng nào cũng không hiểu rõ nguyên căn của con Người đặng.

Theo lời Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn nói thì chính Ngài cũng không hiểu rõ nguyên căn của Chí Tôn, chỉ biết cái quyền năng vô đối của Người mà thôi. Bần Đạo đã vấn nạn Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn một vấn đề khó giải mà từ xưa đến nay chắc chưa có vị Giáo Chủ nào đã hỏi như Bần Đạo. Bần Đạo hỏi nguyên căn của Đức Chí Tôn và quyền năng của Người, thì Đức

Chưởng Đạo có tả một bài văn chữ Pháp dịch ra Quốc Ngữ; nhưng chính Đức Nguyệt Tâm cũng đã thú thật rằng: Không biết nguyên căn của Chí Tôn là thể nào, chỉ biết quyền năng vô đối của Người mà thôi.

Nay thuyết về vấn đề ấy, Bần Đạo chỉ nói Đấng Chí Linh hằng hữu ấy là Đức Chí Tôn, là Cha cả chơn linh vạn vật, mà nhứt là chúng ta đây đã biết với một cách thâm thúy khôi linh ấy là hơn hết, biết bao nhiêu Đấng, biết bao nhiêu người từ xưa đến nay, thường tự xét, tự hỏi vì cớ nào ta có một linh tâm cao trọng hơn cả vạn vật? Tim tôi với chẳng biết bao nhiêu sự khôn ngoan, hiểu biết và cũng vì tại nơi ấy mà buổi nào loài người

cũng chẳng hề quên Đạo. Nhìn biết và hiểu hay không hiểu, dù muốn từ chối hay không, chúng ta cũng tự xét có vật tối linh trong thân thể của ta mà vật ấy là gì mà từ trước đến giờ loài người tìm kiếm mãi nguyên do của nó.



Tiếp khai các nền Tôn Giáo hiện hữu không một nền Tôn Giáo nào nói mục thước và có một chơn lý cao siêu hơn là Phật Giáo, nhưng cũng chưa giải

rõ. Ta chẳng cần tìm đâu xa xôi làm chi, chúng ta thấy

hiểu con người có tâm linh, chúng ta có quan sát cả chơn lý của Phật Giáo từ buổi sơ khai, nên chúng ta dám chắc rằng: Chúng ta có một Tôn Giáo mà Tôn Giáo ấy là Chúa Tể các nền Tôn Giáo khác, vì bởi nó là nguyên căn của Tôn Giáo ấy là Chúa Tể các nền Tôn Giáo khác, vì bởi nó là nguyên căn của các Tôn Giáo và chính nó là một Tôn Giáo tự hữu, từ buổi Trời Đất biến sanh đã có, cái khối chơn linh ấy là Cha của chơn linh, Cha của nhứt điểm linh quang, làm sao chúng ta hiểu linh quang ấy, vì ta xét từ trước Đức Chí Tôn dùng cái thanh khí ấy mà tạo ra loài người với đất do thanh khí ấy mà biến thành vạn vật. Nhờ tấn hóa mà khôn ngoan, cũng như vạn vật nhờ tấn hóa mà được toàn năng toàn tri vậy. Các nhà triết học luận bàn đã nhiều, nhưng xét ra cũng chưa hiểu rõ cái nguyên căn ấy. Phật Giáo nói: Cái khối linh ấy phân tánh của mình, ban bố ra cả vạn vật, khối linh ấy phân tánh thì gọi Brama là Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ nhì Civa chủ về Pháp, Đức Chí Linh cầm quyền năng biến chuyển chớ không cầm quyền năng tạo doan. Pháp vận hành mà sanh Khí nên ta thấy mênh mông trước mắt ta ấy là Khí, vậy Khí là gì? Khí là khối sanh quang vạn vật nhờ thở khí ấy mà sống, cho nên chữ Khí là sự sống của vạn vật, do Khí là Pháp biến tướng ra vạn vật. Nên Đấng thứ nhì chưởng quản cái sanh khí thường gọi là “2è Logos” thuộc âm ấy là Phật Mẫu chưởng quản cả cơ quan tạo doan nầy vậy.

Như chúng ta thấy cơ quan sanh hóa vạn vật và loài người là do âm dương phối hợp mà biến tướng, Phật chiết tánh biến ra Pháp là Ngôi thứ nhì thuộc Âm, là Phật Mẫu, nhưng chúng ta không biết cái bí mật ấy là khí âm dương phối hiệp biến hình, mà Phật Mẫu dùng gì để tạo nên cơ quan hữu vi nầy, vì bởi Phật Mẫu dùng

khối sanh quang có năng lực vận hành trong không khí, chúng ta không thể thấy được. Khí biến ra hữu tướng là nước, lửa, gió, rồi nước, lửa, gió vận hành biến ra vạn vật, đi từ Hỗn nguồn khí, Hư vô khí đến Huyền ảnh khí rồi mới biến ra vạn vật, tức là Huyền ảnh khí biến ra nhơn hình vậy.

Khí mà khoa học gọi là Nguyên tử khí (Atome) Nguyên tử khí có năng lực vô biên mà loài người đã đoạt được để dùng, chớ không biết nguyên căn và nguyên tánh của nó đi đến mức nào. Kể từ ngày loài người tìm được nguyên tử chất và dùng được cái Nguyên tử khí ấy là cái khí sanh của vũ trụ, mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế sẽ nương nhờ Nguyên tử khí ấy mà qui nguyên Thánh Thể. Thủ hỏi Đức Chí Tôn cho nhơn loại đoạt Nguyên tử khí ấy để làm chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền vi bí mật ấy, mà dầu cho Đạo Giáo nào cũng vẫn còn đương mơ tưởng để kiểm hiểu. Ngày hôm nay Nguyên tử khí dùng để giết người, thì biết đâu sau này nó sẽ là phương cứu tử huờn sanh cho người, và nó sẽ đem loài người đến địa vị trường sanh bất tử.

Vì bởi Nguyên tử khí là căn nguyên sự sống của vạn loại, nếu nó đã làm chết được thì nó cũng sẽ làm sống được. Cái khí ấy sanh trược hết là nước, lửa, gió vận hành tạo ra hữu hình là vạn vật, vì cớ mà con người đối với vũ trụ hình ảnh thế nào thì tạo đoan cũng thế ấy, nên mới lấy Càn Khôn làm Đại Thiên Địa và lấy con người mà làm Tiểu Thiên Địa. Mạng sanh của con người đồng thể cùng Càn Khôn, tức là sự sống phải tương liên với Chí Tôn mà Chí Tôn lại cầm quyền năng vô đối.

Hỏi vậy, Chí Tôn tạo ra cái đại nghiệp ấy để cho ai? Để cho Vạn Linh, mà đứng đầu Vạn Linh lại là loài người,

mà loài người có hưởng được thì Đức Chí Tôn mới dành cho, nếu chúng ta một ngày kia hoặc nam hay nữ chẳng hạn, cũng sẽ có một đứa hưởng được cái quyền năng ấy. Đức chí Tôn lập ra đại nghiệp thì Ngài cũng muốn chúng ta làm được như Ngài, tức là đem Tiểu Thiên Địa đến Đại Thiên Địa.

Ấy vậy về cơ quan đoạt lấy đại nghiệp, Chí Tôn chỉ dặn chúng ta có một tiếng Tu. Tu cho hiền mới hưởng được, nhưng thế gian lại chưa hiền, thế gian còn dữ quá thì chừng nào mới đoạtặng.

(còn tiếp)

I- Bản Tin Thế Đạo: Là Bản Tin do Ban Thế Đạo Hải Ngoại phụ trách phổ biến qua email để thông tin nhanh chóng về tin tức đạo sự đến đồng đạo và thân hữu.

Quý đồng đạo và thân hữu chưa nhận được Bản Tin này, xin vui lòng cho Ban Thế Đạo Hải Ngoại qua email dutani@comcast.net Họ và Tên, Địa chỉ, Điện thoại và Email.

Hiện nay Bản Tin Thế Đạo đã phát hành được 41 số.

II- Tập San Thế Đạo: Là Tập San do Ban Thế Đạo Hải Ngoại in ấn và phát hành ba tháng một số, **Kính Biếu** gửi đến quý đồng đạo và thân hữu qua bưu điện. Hiện nay Tập San Thế Đạo đã phát hành được 65 số.

III- Web Ban Thế Đạo:

Trang web www.banthedao.net do Ban Thế Đạo Hải Ngoại phụ trách. Kính mời quý đồng đạo và thân hữu vào trang mạng này để xem tin tức đạo sự và bài vở, sách giáo lý tam giáo.

Trân trọng kính mời quý đồng đạo & thân hữu.

TÓM LUỢC

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI (HIỀN TÀI DỰ PHONG) & THẾ THỨC NỘP HỒ SƠ

I.- ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP.

Muốn gia nhập vào Ban Thế Đạo với danh xưng Hiền Tài Dự Phong, các ứng viên cần phải hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1- Phải là Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (có nhập môn).

2- Hội đủ một trong các điều kiện về Văn hóa, chuyên môn hoặc các điều kiện đặc biệt dưới đây:

*-Tốt nghiệp Đại Học ở hải ngoại (Bằng BA, BS hoặc tương đương trở lên)

* Hoặc tốt nghiệp bằng Tú Tài II hoặc Cựu Sĩ Quan (thời kỳ trước năm 1975) cấp bậc từ Đại Úy trở lên hiện sinh sống ở hải ngoại.

* Hoặc những nhà kinh doanh, nhân sĩ có đạo tâm có công nghiệp giúp ích cho Đạo.

3- Được sự tiến cử của Chức sắc Thiên Phong cấp Giáo Hữu trở lên hoặc của ít nhất là (01) một vị Hiền Tài trở lên. Nếu người tiến cử là Chức sắc Hành Chánh Đạo tại địa phương (cấp Châu Đạo, Tộc Đạo) thì (01) một vị Quyền Đầu Tộc đương quyền hành Đạo trở lên tại địa phương đó có quyền đứng ra tiến cử.

Tại các địa phương chưa có Tộc Đạo, Chức Việc trong Bàn Trị sự được quyền đứng ra tiến cử nhưng phải có ít nhất là (02) hai vị trở lên mới hợp lệ.

I.- HỒ SƠ XIN GIA NHẬP.

Hồ sơ xin gia nhập gồm có:

a- Đối với Quý vị Hiền Tài Khóa VI:

Quý vị thuộc Hiền Tài Khóa VI trước đây được trân trọng mời tham gia hoạt động trong Ban Thể Đạo, không cần phải lập lại toàn bộ Hồ sơ (không cần người Tiến cử, miễn chứng minh về điều kiện văn hóa chuyên môn . .), mà chỉ cần hoàn tất các thủ tục dưới đây:

*Nếu còn Giấy Biên nhận nộp Hồ sơ:

Chỉ cần làm Phiếu Gia Nhập (Mẫu HT6/1) và kèm Bản chính Biên nhận nộp Hồ sơ là hợp lệ (Bản chính sẽ được hoàn lại).

*Trường hợp Giấy Biên nhận nộp Hồ sơ bị thất lạc:

Chỉ cần làm Tờ Cam Kết (Mẫu HT6/2).

b- Đối với Ứng viên Hiền Tài Dự Phong thuộc thành phần Trí Thức ở Hải ngoại:

Hồ sơ xin gia nhập gồm có:

- Phiếu Gia nhập Ban Thể Đạo (Mẫu A)
- Tờ Tiến cử (Mẫu B).
- Bản sao (Photocopy) các Văn Bằng, Chứng Chỉ theo quy định.
- Giấy Nhập Môn (ĐĐTKPD - Tòa Thánh Tây Ninh).

***Các Trường hợp đặc biệt:**

b1- Đối với con em trong gia đình Đại Đạo (Tòa Thánh Tây Ninh):

-Nếu đã Nhập Môn nhưng Giấy Nhập Môn bị thất lạc, cần phải Tái Thê.

-Nếu chưa Nhập Môn, thì cần đến các Cơ sở Hành Chánh Đạo như Hương Đạo, Tộc Đạo.. để làm lễ Nhập Môn vào Đạo.

b2- Đối với con em gia đình Đại Đạo (Không thuộc Tòa Thánh Tây Ninh) và những người chưa nhập môn vào Đạo:

-Nếu hội đủ các điều kiện về Văn hóa chuyên môn,về Tiến cử .. ., được nộp Hồ sơ xin gia nhập Ban Thế Đạo nhưng Giấy Nhập Môn phải nộp bổ sung trong vòng (06) sáu tháng.

c- Đối với những Vị có Tú Tài II trở lên và những vị Sĩ Quan cấp bậc từ Đại Uy trở lên (Trước năm 1975 chưa có cơ hội gia nhập vào Ban Thế Đạo) : Nếu muốn gia nhập, hoạt động trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng cần lập đủ Hồ sơ như quy định cho thành phần Trí Thức ở Hải ngoại (Điểm b, Mục II).

d- Đối với những vị đã có đóng góp công nghiệp đặc biệt cho Đạo:

-Được miễn Điều kiện về Văn hóa chuyên môn.

-Cần hội đủ điều kiện về Tiến cử, về Nhập môn quy định.

-Giấy chứng minh đóng góp công nghiệp cho Đạo.

III - NƠI NỘP HỒ SƠ

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
Số: 3076 Oakbridge Dr,
SAN JOSE, CA 95121-1716

IV - THỜI HẠN NỘP ĐƠN.

Không có thời hạn. Ban Thế Đạo Hải Ngoại luôn hân hoan đón nhận các hồ sơ gia nhập.

V- NƠI LIÊN LẠC CẦN THIẾT:

*-HT. Nguyễn ngọc Dũ - Phone: 408-238-6547
Email: dutani@comcast.net

*-HTDP Túy Trịnh - Phone:713-302-1625
Email: tuy_nguyen66@yahoo.com

*-HTDP Ngô Thiện Đức, Phone:714-636- 3582
Email: thienduc00@yahoo.com

Nội Luật Ban Thế Đạo

“ Có nhiều bậc ưu thời mẫn thế sẵn có Đạo tâm, giàu lòng nhân ái, muốn phụng sự Đại Đạo, nhưng còn ràng buộc trách nhiệm đối với quốc gia, xã hội, chưa phế Đời hành Đạo được.

Ban Thế Đạo là nơi dụng hiền, tạo cơ hội cho những bậc có Đạo tâm thực hành thiện nguyện ấy.”

**Trích Chương Mở Đầu
Nội Luật Ban Thế Đạo**

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN trong năm 2013

1- * Bí pháp dâng Tam Bửu - Bí pháp giải thoát
(Soạn giả: HT Lê Văn Thêm)

Sách dày 232 trang, phát hành tháng 4 năm 2013.

2-* Chân dung

Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung
(Soạn giả: HT Trần Văn Rạng)

*** Phương châm Hành Đạo**

(Soạn giả: Thượng Đầu sư Lê Văn Trung)

Sách dày 240 trang, phát hành tháng 10 năm 2013

3-* Lược sử Khai Đạo

(HT Nguyễn Trung Đạo)

Sách dày 232 trang, phát hành tháng 12-2013.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN trong năm 2014 - 2015

Tháng 6- 2014

1-* Nhìn lại 50 năm lịch sử Đạo Cao Đài.

(HT Nguyễn Long Thành).

*** 40 năm lịch sử Đạo Cao Đài (Hoài Nhân)**

2-* A brief introduction to Caodaism

(HTDP Tuý Nguyễn).

Tháng 3-2015

**-* Luật Tam Thể (Đức Cao Thượng Phẩm &
Bát Nương Diêu Trì Cung).**

**-* Tiểu sử Đức Cao Thượng Phẩm
(HT. Trần Văn Rạng)**

DLT

COMPLETE AUTO BODY & REPAIR

60 Stockton, San Jose, CA 95126

Tel: (408)288-8856 FaX# (408)288-8855



**SMOG
CHECK**

\$33.75

+ Cert.

ĐẶC BIỆT
Có giá thương lượng
cho thân chủ
không có bảo hiểm

*- Có nhận làm Đèn bị
vàng và scratch làm ra
như mới.

GIỜ MỞ CỬA

Thứ Hai - Thứ Bảy:
9.00 AM - 6.00 PM

- *- Chuyên làm đồng, kéo sườn & sơn tất cả các loại xe.
- *- Có phòng sơn hấp đặc biệt & Giàn kéo sườn tối tân.
- *- Sơn đúng màu, đẹp, láng như mới.
- *- Chủ và thợ đều có bằng tại Mỹ, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
- *- Free estimate, deductible, towing.
- *- Nhận tất cả các loại bảo hiểm và có nhân viên lo mọi thủ tục trực tiếp với hàng bảo hiểm.

TẤT CẢ CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHỦ BẢO ĐẢM

**NHẬN SỬA CÁC LOẠI XE MỸ & NGOẠI QUỐC
GIẢI QUYẾT MỌI TRỞ NGẠI VỀ MÁY & HỘP SỐ**

NHẬN 30K, 60K, 90K SERVICES

- *- Engine tune-up.
- *- Thay nhớt máy, hộp số. Thay thắng điện đĩa.
- *- Thay timing belt.
- *- Complete clutch job.*- Scanner set up Check engine light.
- *- Thay Máy, Hộp Số.
- *- Thay Axle, Saft.
- *- Thay Catalytic.
- *- Sửa tất cả điện xe.
- *- Computer Diagnostic.

**REBUILT MÁY, HỘP SỐ, BẢO ĐẢM 6 THÁNG HAY 1 NĂM
CHO MỌI VIỆC LÀM NHANH CHÓNG & THÀNH THẬT**

FINANCIAL SERVICES

6947 Linda Vista Road, Suite C, San Diego, CA 92111

(Trong khu chợ Thuận Phát, sau lưng Mc Donald)

Telephone: (858)467-0833 (858)277-3999

GIỮ SỔ SÁCH VÀ KHAI THUẾ (BOOKKEEPING & TAX SERVICES)

*- Giữ Sổ Sách Kế Toán
(Bookkeeping Services)



*- Làm Lương Bông
(Payroll Services)

*- Khai Thuế
(Tax Services for
individual, Partnership,
LLC, Corporation, etc).

*- Giúp thành lập Công Ty và các Dịch Vụ Thương Mại
(Form Partnership, Corporation & Businesses).

*- Giúp sang Tiệm Nail, Tóc, Shop sửa xe, Nhà Hàng và
các Cơ Sở Thương Mại.

*- Làm các Hợp Đồng Mua Bán Tiệm, Mướn Mặt Băng,
Thương lượng với chủ đất, Trung Tâm Thương Mại để
hoàn tất thủ tục sang nhượng hoặc mướn tiệm.

*- Thị Thực chữ ký (Notary Public) và phiên dịch các
loại đơn từ.

VĂN PHÒNG THUẾ CHUYÊN NGHIỆP HOẠT ĐỘNG QUANH NĂM

Thành Thật - Tận Tâm - Uy Tín - Lê Phí phải chăng

Để biết thêm xin Liên Lạc:

NHỰT TUỜNG & THÙY TRANG



LISA'S FLORIST

2424 Quimby Rd
San Jose, CA 95148
Tel: (408)528-7675 Cell: (408)828-5833

Đảm trách mọi dịch vụ về:

- *- Hoa Tươi,
- *- Hoa Đám cưới,
- *- Đám hỏi,
- *- Đám hỏi,
- *- Sinh Nhật,
- *- Thăm viếng,
- *- Ra Trường
- *- Đeo Cổ
- *- Đeo Tay
- *- Chúc Thọ
- *- Tân Gia
- v.. v..
- *- Free Delivery



- *- Hoa Dám
- *- Hoa phủ
trên Quan tài
- *- Hoa Phúng
Điếu
- *- Trang hoàng
Thánh Đường
- *- Bàn Thờ
Gia Tiên
- *- Đặc biệt
Có nhận may
tang phục
miễn phí.

ĐẶC BIỆT

*- Vòng hoa Phúng Điếu \$89.00

Nhận ORDER 24/24

*- Bớt 15% cho các gia đình H.O
& các Hội Đoàn

Tập San Thế Đạo

Chủ Trương

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Thực hiện & Trách nhiệm

HT Nguyễn Ngọc Dũ - Tố Nguyên

Phụ Trách Kỹ Thuật

Ngọc Dao - Thanh Diền - Ngọc Điện

Phụ Trách Phát Hành

Duy Hòa

Cộng Tác Thường Xuyên

TS Nguyễn Anh Tuấn - Lê Văn Thêm

Mai Văn Tìm- Bạch Y- Duy Văn- Nguyễn Trung
Đạo- Tố Nguyên - Trần Công Bé- Song Nguyên

Quang Thông- Lê Tấn Tài (Úc châu)

Lê Tấn Tài (USA)- Huệ Tâm-Vân Dương.

Yểm Trợ

Bài vở gởi đăng & Tài Chánh yểm trợ

Ban Thế Đạo Hải Ngoại/ Tập San Thế Đạo

xin gởi về:

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

3076 Oakbridge Dr

San Jose, CA 95121-1716

Phone: 408-238-6547 Email: dutani@comcast.net



Thánh Thất Cao Đài Houston Texas

KÍNH BIẾU



TẬP SAN THẾ ĐẠO
3076 Oakbridge Dr.
San Jose, CA 95121-1716
Điện thoại: (408) 238-6547