

BẢN TIN THẾ ĐẠO

Số 04

Ngày 25-1-2014



**Chúc Mừng
Năm Mới 2014**

Nhân dịp Năm Mới Giáp Ngọ (2014) đến,
Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế
Đạo kính chúc:

- *- Chư Chưc Sắc Thiên Phong
- *- Chư Vị Hiền Tài & HTDP Ban Thế Đạo.Hải Ngoại.
- *- Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ lãnh đạo các Cơ Sở Đạo.
- *-Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Chức Việc Ban Trị Sự các Hương Đạo, Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Chức Việc Ban Quản Tộc các Điện Thờ Phật Mẫu.
- *- Quý Huynh Tỷ Đệ Muội Đại Đạo Thanh Niên Hội.
- *- Quý Đồng đạo và Thân hữu

**Một Năm Mới
Giáp Ngọ 2014)**

**Sức Khỏe Dồi Dào &
Tinh Tấn Trên Đường Đạo**

San Jose, ngày 15-01-2014

**Ban Thế Đạo Hải Ngoại
& Tập San Thế Đạo**





Núi Bà Tây Ninh

TIN SAN JOSE, CALIFORNIA

Thành lập Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California

Lời giới thiệu: Tây Ninh Đồng Hương Hội gồm những người sanh quán tại Tây Ninh, đã làm việc tại Tây Ninh, đã học tại Tây Ninh, hoặc con em có cha mẹ ông bà liên hệ đến Tây Ninh như trên.

Hội có mục đích liên lạc nhau, tương trợ nhau, . . .(ái hữu) trong tình thương yêu người cùng một địa phương với nhau.

Hiện nay tại hải ngoại đã có 3 Tây Ninh Đồng Hương hội như sau:

- 1- Tây Ninh Đồng Hương Hội tại Nam California
- 2- Tây Ninh Đồng Hương hội tại Houston Texas.
- 3- Tây Ninh Đồng Hương Hội Úc Châu.

Theo dự trù như Thư Ngõ đính kèm, Tây Ninh Đồng Hương hội Bắc California sẽ được thành lập vào ngày 16-3-2014 tại San Jose, California.

Chúng tôi xin chúc mừng Ban Vận Động Thành Lập Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California và rất mong Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California sẽ được yểm trợ từ tinh thần đến vật chất của đồng hương Tây Ninh, nhất là sự yểm trợ quý báu của 3 Tây Ninh Đồng Hương Hội đã được thành lập và đã hoạt động vững mạnh từ nhiều năm qua.

Sau đây là Thư Ngõ của Ban Vận Động Thành lập Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California

THƯ NGÕ

CỦA BAN VẬN ĐỘNG TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Kính thưa:

Quý vị Trưởng thượng

Quý cô dì, chú bác, cùng tất cả quý bạn đồng hương Tây Ninh.

Trong bao nhiêu bộn bề, lo toan của cuộc sống, có muôn ngàn khó khăn và có cả những bon chen thách thức dồn dập nơi đất khách quê người. Bỗng một lúc nào đó trong mỗi chúng ta lại thổn thức về quê hương, nơi đó có một phần lớn của cuộc đời mỗi chúng ta trên mảnh đất có dòng sông Vàm Cỏ êm đềm, một núi Bà Đen sừng sững linh thiêng, lòng Hồ Dầu Tiếng tươi mát và nhất là một Tòa Thánh nguy nga biểu hiện nét đặc thù của quê hương thân yêu, cho dù nói ra hay mãi giữ kín trong tận sâu thẳm trái tim mỗi người.

Có những người xa quê đã tìm thấy nhiều thành công và nhiều hạnh phúc, cũng có những người vẫn mãi bước chông chênh trên đường đời, nỗi niềm đó ai cũng có thể chia sẻ cùng gia đình, bạn bè của chúng ta hàng ngày.

Và nay, chắc hẳn có nhiều trái tim với lòng mong muốn có thêm một ngôi nhà chung, một đại gia đình chung bao gồm mọi giới, không phân biệt tôn giáo, nơi đó luôn chứa đầy tình cảm quê hương, để cùng chia sẻ ngọt, nơi đó có tình cảm đùm bọc, xây dựng cho nhau trong tinh thần tương thân tương ái nơi xứ người và làm nền móng cho các thế hệ con cháu nối tiếp duy trì bản sắc văn hóa Tây Ninh.

Chúng tôi gồm : Nguyễn Ngọc Dũ, Duy Văn, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Văn Sung, Trần Minh Quan, Trần Kim Đảnh, Nguyễn Đăng Khích và Trần Minh Khiết đã có một cuộc họp sơ bộ vào ngày 13 tháng 01 năm 2014, tại thành phố San Jose, California . Qua tinh thần của cuộc họp anh em đã đồng ý là nên thành lập “ ngôi nhà chung” là Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California.

Nên nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị trưởng thượng, cô dì, chú bác, quý bạn những anh chị em sinh quán Tây Ninh, những người có thời từng làm việc, học và trú quán ở Tây Ninh, hoặc có cha mẹ ông bà là người gốc Tây Ninh... và qua đây xin tất cả quý vị tham gia vào Ban Vận Động để

làm cầu nối thông kê, tổng hợp danh sách để từ đó biết và chuẩn bị thành lập ra mắt Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California dự trù vào **ngày Chủ nhật 16 tháng 3 năm 2014** tới đây.

Kính thưa: Quý vị Trưởng thượng, cô dì, chú bác quý bạn đồng hương Tây Ninh,

Việc thành lập Hội có thể hơi muộn nhưng chúng ta cần thực hiện, đó là sự nối kết tình đồng hương và tình yêu quê hương của bà con anh em tỉnh nhà . Chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị đồng hương xây dựng lên được “Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc california ” nơi miền Bắc tiểu bang California này vững mạnh về tổ chức,sắc son về tình nghĩa.

Để công tác tổng hợp thông tin chuẩn bị cho ngày ra mắt tổ chức Đại Hội, chúng tôi đề nghị quý đồng hương nên tích cực ghi danh tham gia thành lập và xây dựng Hội.

Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ tích cực tham gia, tương lai quê hương là của bạn và do tay các bạn.

Cuối thư nhân dịp Xuân Giáp Ngọ (2014) đến chúng tôi kính chúc quý Trưởng thượng các bạn, các anh chị em, quý cô dì, chú bác luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

San Jose, ngày 16 tháng 01 năm 2014

TM. Ban Vận động Thành lập

Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California

1-Ông Bùi Đức Tài (916) 638 – 7378

2-Ông Nguyễn Ngọc Dũ (408) 238 – 6547 .Email: dutani@comcast.net

3-Ông Trần Minh Khiết (408) 205 – 6379 . Email: khietmtran@aol.com

4-Ông Duy Văn (408) 759 – 9339 .Email: duyvan2011@gmail.com

5-Ông Nguyễn Đăng Khích (408) 823 – 6044. Email: tn_ndk@yahoo.com

6-Ông Trần Văn Sung (408) 923 – 2961

7-Ông Trần Minh Quan (408) 714 – 8753 .Email:quantran1945@yahoo.com

8-Ông Nguyễn Thành Hưng (408) 779 – 4204.

Email: henrynguyen07@hotmail.com

9.Ông Trần Kim Đảnh (408) 362 – 0592

10.Ông Dương Văn Ngừa (408) 772 – 0989. Email: datthong2005@yahoo.com



**LỜI CẦU NGUYỆN
CỦA PHÁI ĐOÀN CƠ QUAN
ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
TẠI TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG**
(Ngày 4 tháng 1 năm 2014).

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma
Ha Tát.

Trong niềm hân hoan của ngày Đại Lễ Cung
Nghinh Chiêm Bái Phật Ngọc và cầu nguyện
Hòa Bình tại Tổ Đình Minh Đăng Quang,
chúng tôi:

Hiền Tài Phạm Văn Khảm: Thay mặt Cơ Quan
Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

Hiền Tài Dự Phong Ngô Thiện Đức: Đại Diện
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Chánh Trị Sự Hà Vũ Bằng: Đại Diện Châu
Đạo Cao Đài California,

hiệp cùng Chư Tín Hữu Cao Đài tháp tùng
phái đoàn thành kính dâng lời cầu nguyện Đức
Phật phù hộ Chư tôn Giáo Phẩm và toàn thể
chư Thiện Nam, Tín Nữ Tổ Đình Minh Đăng
Quang luôn có được sức khỏe dồi dào, tinh
thần mãn huệ, trí não quang minh để hành trì
Đạo Pháp và Phổ Độ Chúng Sanh.

Đồng thời chúng tôi cũng dâng lời cầu nguyện
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Quan Thế
Âm Bồ Tát cứu cả Chúng Sanh thoát ly khổ
nạn, Thế giới Hòa Bình và tận độ vạn linh đấng
qui Phật vị.

Toàn thể phái đoàn tín hữu Cao Đài đồng
thành tâm khẩn nguyện.

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu
Ni Thế Tôn

**BÀI PHÁT BIỂU CẢM TƯỜNG
CỦA HIỀN TÀI PHẠM VĂN KHẨM,
QUYỀN CHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI tại**

Lễ Bế Mạc Đại Lễ Rước Phật Ngọc Hòa Bình
Thế Giới tại Tổ Đình Minh Đăng Quang thành
phố Santa Ana, ngày 19 tháng 1 năm 2014.

Kính thưa:

Hoà Thượng Thích Minh Tuyên Trưởng Ban
Tổ Chức Đại Lễ Rước Phật Ngọc Hòa Bình
Thế Giới

Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,

Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức
Tăng Ni

Phật Tử

Quý Quan Khách và Quý Đồng Hương,

Kính thưa Chư liệt vị,

Thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải
Ngoại, chúng tôi thành kính ngưỡng mộ công
đức của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên cùng
Chư Tôn giáo phẩm, và Quý Phật Tử Tổ Đình
Minh Đăng Quang đã suốt nửa tháng, thành
tâm tụng niệm và cầu nguyện hòa bình cho
Thế giới, trong đó còn có sự hiệp tâm của
những người hăng quan tâm đến sự an nguy
của cả Cộng Đồng Nhơn Loại đang chung
sống trên quả địa cầu này.

Hôm nay, ngày kết thúc Đại Lễ, chúng tôi tin
chắc những lời cầu nguyện thiết tha, hòa với
những thời kinh tụng niệm suốt thời gian dài
này, sẽ thấu tận Bạch Ngọc Kinh và được sự
chứng giám. Tuy nhiên, hòa bình sẽ đến sớm
hay muộn, thiết tưởng còn tùy thuộc vào cái
nhân mà loài người đã và đang gieo.

Thật vậy, nếu tất cả nhơn loại cùng một dạ thương yêu nhau, tức là gieo cái nhân lành thì thế giới nào mà chẳng hòa bình, nước nhà nào không thịnh trị? Và biết thương yêu nhau thì sự cạnh tranh, xâu xé ...còn đâu mà sanh ra được?

Ngược lại, nếu loài người không biết thương nhau thì con người không còn đúng nghĩa là con người ! Đó là gieo nhân xấu, Vậy thì nước nào mà không mất, nhà nào mà không tan, tôn giáo nào mà không suy, đạo đức xã hội nào mà không đồi bại?

Biết đó là hệ quả tất yếu, rồi nhìn lại hiện tình thế giới hiện nay: Họa Âu, tai Á ngày đêm liên tục xảy ra! hiểm họa nhơn loại tự tiêu diệt lẫn nhau phô diễn rõ ràng trước mắt!

Vậy các tôn giáo, với sứ mạng phổ độ chúng sanh, cải thời cứu thế...giờ phải làm gì?

Nho giáo đã từng lấy hai chữ NHƠN ÁI làm trọng, Phật giáo thì chủ trương TỪ BI, BÁC ÁI, Thiên Chúa giáo thì đề cao tinh thần XÃ KỶ, ÁI NHƠN để cứu thế...Tất cả đều tập trung vào hai chữ THƯƠNG YÊU. Nhưng mãi đến ngày nay, thực sự chưa thấy đóa hoa thương yêu hé nở..mà chỉ thấy sự phân hóa trầm trọng... các tôn giáo phân hóa nhau, ngay cả chính nội bộ của một tôn giáo cũng bị phân hóa...Đó, nếu không nói sự thương yêu ở các tôn giáo bị è ọt thì còn danh từ nào khác có thể thay thế được?

Tại sao con người từ trong cửa Đạo cho đến ngoài xã hội không đích thực thương yêu nhau? Có thể nói một cách tổng quát là không đồng quan điểm.

Làm thế nào san bằng các dị biệt này? Đó là vấn đề mà ngày nay nhơn loại muốn tìm lấy một lối thoát: Căn bản là đức tin, là tôn giáo, là chủng tộc...là một sự hiệp nhứt hài hòa, thuận thảo. Rõ ràng nhứt là niềm mơ ước toàn cầu hóa mọi lãnh vực.

Tôn giáo tạo được toàn khối thương yêu, mới rao giảng được hòa bình.

Tôn giáo thể hiện rõ nét Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh thì sẽ lập được đời Thánh Đức cho toàn cả nhơn loại.

Trên con đường tìm kiếm đáp số thích nghi cho nền hòa bình, mà quý vị đang chất chứa bao suy tư trong buổi hội luận hôm nay, chúng tôi hi vọng quý vị sẽ thích thú ghi nhận những dữ kiện sau đây với mong góp phần nào trong công cuộc tìm kiếm của mình.

Thoạt tiên, đến với Tổ Đình Minh Đăng Quang, chúng tôi rất hân hoan khi đọc thấy những dòng chữ in đậm nét trên Văn Bản Đại Lễ Kỷ Niệm lần thứ 56 ngày khai đạo của Đức Minh Đăng Quang như sau:

Ngài nói: “Đạo là con đường đưa đến chân lý chớ không có tên riêng đạo gì cả, cái tên gọi chỉ là giả danh, tạm gọi mà thôi.

Chúng tôi tuy mang hình thức danh xưng là Đạo Phật, nhưng vẫn biết đó chỉ là phương tiện, là tên gọi tạm, chớ không bị mắc kẹt, cố chấp, chết cứng trong cái tiếng Phật hay cái chữ Đạo Phật.”

Sau đó, dòng suối liên tưởng dẫn chúng tôi nghĩ đến lời tuyên bố của Vua Trần Thái Tông (1217-1277):

Khi chưa tỏ thì người đời còn lầm lẫn, phân biệt Tam giáo, lúc đạt tới gốc rồi thì chỉ ngộ một tâm”

Và đặc biệt hơn nữa, chính Đức Khổng Tử cũng khẳng định rằng:

Tam giáo từ xưa vốn một nhà,
Người sau lầm tưởng, vọng chia ba.
Minh tâm may hiểu đường chơn giả,
Mẫn tánh mới thông nẻo chánh tà.
Thích, Đạo tử như hành bộ khách,
Nền Nho ví tựa chiếc đò qua,
Muôn ngàn kinh kệ do nơi chữ,

Tam giáo từ xưa vốn một nhà.

Ngoài ra Đức Chí Tôn khi khai sáng nền tôn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm 1926 tại Việt Nam, Ngài đã giảng cơ dạy rằng:

Vốn từ trước Thầy đã lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo. Tuỳ theo phong hóa của nhơn loại mà gây chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đức khán, Khôn vô đức duyệt, thì nhơn loại duy có hành Đạo nội tư phương của mình mà thôi.

Còn nay, nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức thì lại bị phân nhiều các Đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau nên Thầy mới nhất định qui nguyên các các nền tôn giáo ấy về một mối.

Vậy đạo Cao Đài là mối đạo cho tất cả, một đường đi chứa đựng tất cả. Nó không phải là một con đường trong số những con đường mà là danh xưng chung cho tất cả các con đường ấy.

Nói khác đi, tất cả các Đạo đều từ một gốc, do một Đấng hoặc hóa thân của Đấng ấy khai sinh ra và gọi chung là Đấng Tạo Hóa, đã tạo ra Càn Khôn Vũ Trụ và cả Chúng Sanh.

Điều này chính Ngài đã giảng cơ ngày 7 tháng 4 năm 1926 khẳng định rõ là:

Niên Đãng Cổ Phật thị ngã
Thích Ca Mâu Ni thị ngã,
Thái Thượng Nguơn Thỉ thị ngã,
Kim viết Cao Đài.

Vậy Đấng Cao Đài, là Đấng Chí Tôn, là Đấng Cha Lành của toàn nhơn loại, là giáo chủ Đạo Cao Đài, khai đạo với tôn chỉ: Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt.

Đây là thời kỳ Qui Nguyên Tam giáo, như trước đây với Tam giáo Đồng Nguyên dưới các triều đại: Đinh, Lê, Lý, Trần... đã đem lại sự thanh bình, thịnh trị cho đất nước.

Luận cổ, suy kim, từ Đồng Nguyên đến Qui Nguyên, thiết tưởng chúng ta có thể đặt một niềm tin vào con đường đi tìm kiếm nền hòa bình cho nhơn loại qua những lời giáo đạo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế khi mở nền tôn giáo tại Việt Nam.

Xin được mời chư liệt vị hãy mở một cuộc hành trình vào tôn giáo Cao Đài, và trước khi bước qua cổng vào Toà Thánh hoặc bất cứ Thánh Thất nào, chư liệt vị đều nhìn thấy hai câu liễn đối và hãy coi đó như là thứ hành trang dẫn vào con đường tìm tới Hòa Bình.

CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC.

ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN

Trên đây không phải là những lời truyền đạo, mà là những lời kêu gọi với sứ mạng truyền đạt thông điệp Hòa Bình của Đức Chí Tôn đến tận mọi người qua giáo lý Cao Đài.

Cầu xin Ông Trên ban cho nhơn loại vui sống chan hòa trong luật Thương Yêu và quyền Công Chánh để đem lại nền hòa bình vĩnh viễn trên quả Địa cầu này.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng kính chào chư liệt vị.

HT Phạm Văn Khảm



BÍ PHÁP CỦA THẾ ĐẠO

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Tòa Thánh,
đêm 22 tháng 05 năm Kỷ Sửu.

Đêm nay Bản Đạo thuyết Bí Pháp của Thế Đạo, vì kỳ trước Bản Đạo đã thuyết Thế Pháp của Thế Đạo.

Nay Bản Đạo phải thuyết Bí Pháp đặng cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn biết định phận chơn với giả. Người ta tưởng Thế Đạo không có Bí pháp, có chớ, tại Đờ không đem ra cho toàn thể như sanh hiểu biết.

Có Bí Pháp Chớ, bởi hạng vĩ nhân tạo thời cải thế, đã lập công trạng đối với nhưn loại nơi mặt Địa cầu này, Chủ hướng của họ tùy theo khuôn luật, khuôn pháp nào đặng họ tạo nên cơ nghiệp vĩ đại nơi mặt địa cầu này?

Thế pháp của họ chúng ta thấy họ mơ ước một điều: Trước khi quá vãng (chết) được nêu danh hậu thế hay là để một trang sử tốt đẹp cho đoàn hậu tấn của nhưn loại.

Xem ấy là định hướng chủ tâm của mình, hay định tương lai của mình tức nhiên Thế gian thường gọi “lưu danh ư hậu thế” để danh lừng lại cho kẻ sau đó vậy.

Lưu danh ư hậu thế, họ đã dụng phương thế nào, họ đã dùng chánh thuyết nào đặng họ phụng sự cho thiên hạ trong một nước, nếu họ không phụng sự cho Tổ Quốc?

Đối với Quốc Dân họ phụng sự cho Quốc dân, đối với toàn nhưn sanh trên mặt địa cầu này, họ có đủ chủ hướng phụng sự cho nhưn loại. Đã định tâm phụng sự tức nhiên nơi này là nơi bí yếu hơn hết, xin để ý.

Hễ quyết tâm phụng sự, tức nhiên họ phải lấy chánh tâm làm căn bản, do chánh tâm ấy họ bước vô khuôn khổ của Đạo, tương liên với Đạo, chánh tâm ấy để giá trị cho Quốc dân. Thiên hạ bước vô đường chánh tâm rồi tức nhiên có liên hệ với Đạo, họ phụng sự thiên hạ là ở chỗ liên hệ đạo đức tinh thần của toàn nhưn sanh đó vậy.

Chúng ta đã thấy rằng lời Đức Chí Tôn đã nói :
” Đạo không Đờ không sức, Đờ không Đạo không quyền “. Cả hai tinh thần ấy phải tương liên mật thiết cùng nhau, không thể gì rời rã với nhau đặng. Chúng ta đã thấy có nhiều lý thuyết, họ đã tìm tòi, họ muốn thế nào Đờ thoát ly với Đạo mà như thế, chúng ta ngó thấy các nền Tôn Giáo như bên Thiên Chúa Giáo như Care Litaire muốn thoát ly ra khỏi Công

Giáo Gia Tô mà họ chẳng hề thoát ly đặng .

Họ muốn thoát ly Công Giáo, thoát ly Công Giáo, tất nhiên họ tìm tòi đạo để, để họ kiếm phương thế giải thoát ra khỏi Đạo, nhưng cũng không đặng.

Giờ phút này chúng ta ngó thấy Nga Sô Viết lấy thuyết Cộng Sản làm căn bản, mà chối bỏ Linh Hồn. Về thuyết vật hình, tức nhiên nghịch hẳn với tinh thần Đạo đức. Vật chất họ phải đề xướng “Tam Vô” là Vô thần đứng đầu hơn hết, nó phải đánh đổ tinh thần Đạo đức đặng nó đi trọn con đường vật chất. Phải chiến đấu để vật chất thắng tinh thần.

Giờ phút này nước Nga cũng chưa hề thoát ly, Đạo Đức phải đem Đạo Đức làm căn bản mà thôi.

Tại Nga Sô lúc Cộng Sản chiến thắng chính quyền rồi, tức nhiên Stalin không còn nhìn Đạo Giáo nữa, không còn nhìn quyền Hội Thánh La Mã nữa.

Ngày đánh đổ Chánh quyền, khám phá quyền lực của nhà thờ, chỉ trích quyền lực của nhà thờ, nhưng rốt cuộc ngày nay phải đem Đạo Giáo đem Công Giáo tái lập các Đền thờ trở lại.

Tuy vẫn không tòng quyền Ông Giáo Hoàng La Mã nó vẫn tòng quyền Ông “ Got Oann” như Ông Giáo Hoàng của nhà thờ mà thôi.

Còn nhiều nữa, nếu chúng ta quan sát từ thượng cổ, bao giờ Đờ cũng kiếm phương để thoát ly Đạo.

Họ biết không tòng theo nó thì Đạo không quyền, mà hề tòng theo nó thì mất tự do, tự chủ của họ, nó mất thì nó chẳng khi nào mà trị thiên hạ được?

Từ Thượng cổ đến giờ không một Quốc Gia Xã Hội nào nơi mặt Địa Hoàn này vô Đạo mà cầm quyền Thiên hạ được, không thể có. Vì cơ cho nên Tổ Tiên tức Tổ Phụ nòi giống Việt Nam trị dân vi Đạo ”Dĩ Đạo vi Tiên” tức nhiên trị Đạo chớ khôn phải trị dân đó vậy.

Có một điều Bản Đạo chỉ chỗ chính giữa, muốn phụng sự Quốc Dân hay Quốc Gia cho đắc lực, phải có thành ý rồi chánh tâm, muốn có chánh tâm thì phải Tề Gia Trị Quốc rồi mới Bình Thiên Hạ, nghĩa là Tu thân tức nhiên nhưn đạo đó vậy. Chính thiên hạ có liên quan mật thiết với Đạo mà lưu lại Thanh sử, nhưng cũng chưa đủ.

Chúng ta ngó thấy họ muốn thoát ly Đạo giáo, nói gần hơn nữa, ở cõi Á Đông chúng ta thấy gì? Như nhà Vua các Công Thần “ Vị Quốc Vong Thân” nhà Nam có phong Thần nên buộc các Làng các Tổng, các Huyện, các Phủ, phải lập Đền thờ thờ các Đấng ấy, là Đình của chúng ta đó vậy.

Thoát ly, họ muốn thoát ly Đạo, đặng họ lập khuôn khổ riêng tư của họ, họ càng lập càng đội Đạo Giáo trên đầu nặng thêm nữa.

Bên Âu Châu chúng ta thấy gì? Họ muốn thoát ly Đạo Giáo mà những Công Thần họ dựng hình để ở chỗ nào đông dân chúng, tùy theo công nghiệp của mỗi người họ định chỗ dựng hình ảnh của họ để lưu lại cho hậu thế, dựng hình ảnh ấy là gì? Ấy là Bí Pháp của họ đó vậy.

Họ tưởng thoát ly Đạo giáo là dễ, nhưng mà hình cốt dựng lên họ để cả bài học cho hậu tấn, những hình ảnh còn tồn tại đây, xác thịt xương máu của kẻ ấy được lưu hình ảnh tại mặt thế này là những Đấng để tâm đức phụng sự cho Quốc Gia và nhơn loại đó vậy. Làm cho đặng họ ham lắm.

Giờ phút này các vị cầm quyền trị thế trong một xã hội nhơn quần nào, cũng mơ ước một điều là phải lưu danh hậu thế mà thôi, lưu cả hình ảnh tôn nghiêm của họ để hậu thế nữa.

Vì cơ cho nên nhiều người nhiều khi khổ hạnh phải cực khổ trong trường tranh đấu vì Quốc Gia Xã hội nhơn quần, khổ não về tinh thần biết mấy. Có nhiều người thối chí mà nhờ cái năng lực và quyền lực lưu danh ư Quốc Gia cho đến cùng. Vì thế phải có tấm lòng chơn thực mới quyết định được .

Ấy vậy, Bần Đạo lập lại một lần nữa, để lại một trang lịch sử tốt đẹp cho hậu thế, để hình ảnh tôn nghiêm cho hậu thế ấy là Bí Pháp của Thế Đạo.

Còn nữa, ngoài ra nữa, còn có cái này, cái này không hình trạng mà đáng sợ hơn hết là miệng lưỡi của thế gian mà thôi. Có nhiều việc không để nơi trang lịch sử được, nhiều khi bất công của nhà vua hay của nhơn quần họ không để nơi trang sử được, họ chỉ để nơi miệng lưỡi thế gian mà thôi, đáng sợ hay chẳng là ở chỗ đó. Hoặc là vì sự chánh yếm của cả Công nghiệp Công Thần của mình, nhưng công nghiệp ấy họ để nơi miệng lưỡi của dân.

Của thiên hạ. Bí Pháp ấy mới cao thượng, mới bền bỉ Bí Pháp mà Đức Chí Tôn dành để tặng ban thưởng cho kẻ vì Đạo nhơn luân của con người biết quên vì Đạo. Vì Đạo mà tạo tinh thần cho quần chúng, Bí Pháp ấy cao thượng hơn hết./.

TIN SAN JOSE, CALIFORNIA

Phái đoàn Ban Thế Đạo Hải Ngoại thăm viếng và chúc Tết những vị trưởng thượng.

Theo thông lệ những năm qua, năm nay nhân dịp Xuân Giáp Ngọ đến, một phái đoàn Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã đến viếng thăm hai vị trưởng thượng tại San Jose, California.

Trước tiên, vào lúc 12.00 giờ trưa, phái đoàn gồm có:

HT Nguyễn Ngọc Dũ

HT Nguyễn Đăng Khích

HTDP Nguyễn Sam

đã đến thăm hiền thê cố Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh¹ tại tư gia của Cụ Bà.



Được biết Cụ Bà năm nay đã 97 tuổi, sức khỏe còn tốt và tinh thần vẫn còn minh mẫn, sáng suốt. Cụ Bà đã tiếp chuyện với phái đoàn hơn một tiếng đồng hồ và phái đoàn đã rời tư gia Cụ Bà vào lúc 1.15 PM.

1- Giáo Hữu thiên phong Thượng Ngọc Thanh và Giáo hữu thiên phong Thái Cẩm Thanh đã thành lập và giữ nhiệm vụ Đồng Chủ Trương Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

Tiếp tục chương trình, phái đoàn đã đến thăm Hiền Huỳnh cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn, năm nay Hiền Huỳnh cũng đã được 95 tuổi và Sức khoẻ cũng vẫn còn tốt, tinh thần vẫn còn minh mẫn, sáng suốt và vẫn còn đi sinh hoạt với các hội đoàn để yểm trợ tinh thần các thế hệ tiếp nối.

Phái đoàn đã được Hiền Huỳnh Cựu Đề Đốc đón tiếp vui vẻ, chuyện trò thân mật và cuộc hàn huyên kéo dài từ 1.40 PM đến 3 .00 PM cùng ngày.



Rất tiếc vì thời gian có hạn nên phái đoàn phải ra về và luôn luôn phái đoàn cũng không quên chúc hai vị trưởng thượng mà phái đoàn có dịp đến thăm một Năm Mới Giáp Ngọ:

LUÔN LUÔN KHỎE MẠNH VẠN SỰ NHƯ Ý

Một điều rất đáng tiếc là Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong đầu năm mới không thể đến thăm và chúc Tết hết những vị trưởng thượng ở hải ngoại

Nhân trong Bản tin này, Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin nguyện ơn Trên ban hồng ân cho tất cả những vị Trưởng thượng được đại trường thọ để yểm trợ tinh thần những thế hệ đàn em, đàn con, đàn cháu.

Chạm khắc ngựa từ gỗ trôi trên biển để mừng năm mới

(Internet)

- Những thanh gỗ trôi dạt trên bãi biển đã biến thành những chú ngựa sống động dưới bàn tay của nghệ nhân người Anh - **James Doran Webb**.

Tận dụng những khúc gỗ trôi nổi trên biển, nghệ nhân người Anh - James Doran Webb đã chạm khắc thành những chú ngựa với hình dáng cực kỳ sống động nhằm mục đích mừng Tết âm lịch cho các nước châu Á. Những tác phẩm này được James Doran thực hiện trong vòng 6 tháng. Mỗi chú ngựa đều được làm khung bằng thép, sau đó, được đắp gỗ hoặc các thanh củi trôi nổi trên biển để hoàn thiện phần hình dáng bên ngoài. Được biết, mỗi chú ngựa này trung bình đều nặng 500kg với chiều cao 1,8m. Đây được xem là món quà ý nghĩa cho năm Ngọ sắp tới của các nước châu Á.





Những chú ngựa này được làm từ khung thép, phần “thịt” được đắp bằng những thân gỗ nổi trôi trên biển

Trông chúng chẳng khác gì những chú ngựa trong đời thực bởi mức độ sống động, chân thực



Năm (5) loại hoa mang nhiều ý nghĩa may mắn và giúp cho ngôi nhà của bạn thêm rực rỡ trong ngày Tết.

Một bình hoa tươi sẽ đem lại may mắn cũng như niềm vui cho cả gia đình và giúp cho nhà đẹp hơn trong những ngày đầu năm mới sum vầy. Ngoài các hoa đặc trưng của ngày Tết như hoa mai, hoa đào, bạn có thể chọn cho gia đình mình các loại hoa tươi khác cũng rất ý nghĩa như gợi ý dưới đây.

Hoa cúc



Đóa cúc vàng như mặt trời tỏa nắng trong những ngày giáp Tết se se lạnh tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Hoa cúc là một trong những loài hoa nở rộ trong dịp Tết Nguyên Đán. Sắc hương của nó tuy giản dị nhưng làm say lòng người, không những vậy, loại hoa này còn tươi rất lâu. Những bông cúc đại đóa vàng mang ý nghĩa về niềm vui, niềm hân hoan và những nụ cười thích hợp cho những ngày đoàn viên sắp đến.



Hoa cúc trắng thả bát cũng là ý tưởng trang trí nhà ngày Tết thú vị

Hoa cúc trắng là loài hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và lòng hào hiệp. Những cành cúc trắng muốt cắm vào bình gốm nung mang lại vẻ nhẹ nhàng và thanh thản cho những ngày cuối năm bận rộn. Ngoài cắm cúc vào bình, bạn cũng có thể ngắt những bông cúc nhỏ xinh thả vào bát để trang trí nhà thêm đẹp.

Hoa đồng tiền



Tiền vào như nước với bó hoa đồng tiền tươi thắm..

Hoa đồng tiền là loại hoa tượng trưng cho tiền tài, những bông hoa đồng tiền mang lại ước vọng về một năm mới thịnh vượng và tài lộc. Đặc biệt với hai loại đồng tiền đơn và đồng tiền kép, loại hoa này còn có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, vàng... để giúp cho bình hoa ngày Tết của gia đình bạn thêm bắt mắt, ấn tượng.

Nếu bạn không có nhiều thời gian thì chỉ một bông hoa đồng tiền đỏ cam mạnh mẽ cắm trong lọ cũng đủ để mang lại lời ước nguyện may mắn cho năm mới rồi.

Hoa trạng nguyên



Trạng nguyên

loài hoa mang ý nghĩa của sự đỗ đạt

Trạng nguyên đỏ cũng là một loài hoa có ý nghĩa trong dịp năm mới. Những cánh hoa đỏ thắm tượng trưng cho niềm vui về sự học hành đỗ đạt, chính vì vậy những gia đình có các «cậu tú, cô cử» thường bày loài hoa này vào dịp Tết.

Hoa sống đời

Một loại hoa chậu khác cũng được yêu thích trong dịp tết chính là hoa sống đời. Loài hoa nhỏ nhắn nhưng màu sắc rực rỡ mang một sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Nó tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình.

Sống đời, loài hoa có sức sống bền bỉ mang lại ước vọng gắn kết của các thành viên dịp đầu xuân.



Hoa lan



Loài hoa quân tử thường được bày ở phòng khách mỗi dịp Xuân về

Một loài hoa nữa được xem là biểu tượng của người quân tử cũng thường được trang trí trong nhà những ngày đầu năm mới là hoa lan. Loài hoa sang trọng và đa dạng về màu sắc này sẽ giúp nhà bạn rực rỡ hơn.



(Internet)

LIÊN LAC

Để Bản Tin Thế Đạo có nội dung đầy đủ, phong phú, xin:

- *- Quý Cơ sở Đạo
- *- Đồng đạo

gửi Tin tức sinh hoạt đạo sự tại địa phương cùng hình ảnh, Bài vở về văn hoá, xã hội . . v. . v. . về chúng tôi:

Bản Tin Thế Đạo

Email: bantthedao@comcast.net

Chúng tôi sẽ phổ biến nhanh qua email và sau đó qua Tập San Thế Đạo và Website Ban Thế Đạo sẽ được thiết lập lại trong một ngày gần đây.

Trân trọng cảm tạ

PHÂN ƯU

Chúng tôi:

Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Canada.

Bàn Trị Sự Thánh Thất Kitchener, Ontario, Canada,

Đồng đạo, bạn hữu Kitchener, Guelph và từ các vùng phụ cận đã tham dự tang lễ:

CỐ CTS NGUYỄN KIM ANH

mãn phần lúc 10.30 AM ngày 4-1-2014 (4-Chạp- Quý Tỵ) tại Bệnh Viện St. Mary's, Kitchener, ON, Canada.

Hưởng thọ 83 tuổi

Hiền Tỷ Nguyễn Kim Anh nguyên quán Long Mỹ, Tỉnh Chương Thiện, là một người rất tâm đạo thuộc một gia đình đạo gốc. Hiền Tỷ thường về tổ đình Tòa Thánh Tây Ninh tình nguyện làm công quả.

Hiền Tỷ được công cử giữ chức vụ Phó Trị Sự ngày 1 tháng 3 năm 1974 và tiếp tục lập công bồi đức với chức vụ Chánh Trị Sự cho đến ngày đi định cư tại Canada.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc và thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi hiệp tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho hương linh cố Chán h Trị Sự Nguyễn Kim Anh được sớm trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống

Thành kính phân ưu