

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập tứ niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

Tập San

THẾ ĐẠO



The Three Venerable Saints of Cao Đài

1*- “Quyết Định số 11/VP/QĐ/BTĐHN ngày 12-6 năm 2019 v/v giải tán Ban Quản Nhiệm /BTĐHN nhiệm kỳ 2016-2019 và cử nhiệm Ban Quản Nhiệm BTĐHN mới để

2*- “Ban Thế Đạo Hải Ngoại định vị”
(QS TS Nguyễn Thanh Bình)

3*- “Thực hiện ngũ nguyện - Phương tu Tam Lập”
(HT. Võ Ngọc Độ).

4*- “Thiên thứ sáu - Nho Giáo” (HT. Quách V. Hòa).

5*- “Cái Gốc của Phước Thiện” (Si Tài Bùi V. Tiếp)

Tập Mới

Số 79

7-2019

Tạp San Thế Đạo
Quarterly Magazine - Issue # 79
(July-August-September 2019)



Ban Thế Đạo Hải Ngoại
3076 Oakbridge Dr
San Jose, CA 95121-1716
Phone: 408-238-6547

MỤC LỤC

- 01- Thông báo số 11/VP/BTĐHN ngày 12 tháng 6 năm 2019 v/v thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại 05
- *- Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27 tháng 5 năm 2019 v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại không có tổ chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày Thứ Bảy 31-8-2019. 09
- *- Quyết Định số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động độc lập với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International) 14
- *- Quyết định số 43/VP/QĐ/BTĐHN ngày 12-6-2019 v/v giải tán Ban Quản Nhiệm BTĐHN nhiệm kỳ 2016-2019 và đề cử một Ban Quản Nhiệm mới 16
- 02- “Ban Thế Đạo Hải Ngoại định vị” (QS TS Nguyễn Thanh Bình)) 20
- 03- “Hồng ân của Đức Chí Tôn và Quyền Thương Yêu vô tận của Ngài” (Đức Hộ Pháp thuyết Đạo) 30
- 04- “Yếu mềm mà vẫn bất bại: Tư tưởng của Lão Tử về Nước” 34

05-	“Đại Đạo Cao Đài và nền Văn Minh Thế Giới - Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhập cuộc” (QS TS Nguyễn Thanh Bình)	40
06-	“Thực hiện ngũ nguyện - Phương tu Tam Lập” (HT Võ Ngọc Độ)	80
07-	“Cảm nghĩ về Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhân Thánh Thất Cao Đài Nashville, bang Tennessee ngày 20 & 21 tháng 4 năm 2019	95
08-	Liên Lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại	123
09	Danh Sách đồng đạo, cơ sở và thân hữu yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại từ ngày 19-3-2019 đến ngày 15-6-2019	124
10	Tóm lược Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu	127
11-	Phân ưu	130
12-	“ Thiên thứ sáu: Nho Giáo”” (HT Quách Văn Hòa)	136
13-	“ Cái Gốc của Phước Thiện” (Quang Minh, Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp)	163

THÔNG BÁO SỐ 11
ngày 12-6-2019
của Ban Thế Đạo Hải Ngoại

v/v thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại để điều hành hoạt động và tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9 (2019-2022)

Ban Thế Đạo Hải Ngoại ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
3076 Oakbridge Dr (Cửu thập tứ niên)
San Jose, CA 95121 Tòa Thánh Tây Ninh

Số 11/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO SỐ 11

v/v thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại để điều hành hoạt động và tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9 (2019-2022)

- Kính gửi:**
- *- Quý Chức Sắc Ban Thế Đạo.
 - *- Quý Chức Sắc, Chức Việc BTS trong các Thánh Thất, các Cơ Sở Hành Chánh Đạo.
 - *- Quý Chức Sắc, Chức việc trong các Ban Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu, các Cơ Sở Phước Thiện.
 - *- Quý Huynh Tỷ Đệ Muội trong Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại.
 - *- Quý Đồng Đạo và Thân hữu,

Thưa quý Liệt Vị,

Qua email phổ biến trên internet, Ban Thế Đạo Hải Ngoại được biết, Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy đã phổ biến thư mời tham dự Đại hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức vào ngày 31-8-2019 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Trước sự kiện này Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã có phổ biến kính gửi đến Quý Liệt Vị Thông Báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 minh xác Ban Thế Đạo Hải Ngoại **KHÔNG** có tổ chức và sẽ **KHÔNG** tham dự Đại Hội nêu trên.

Ngoài ra Ban Thế Đạo Hải Ngoại qua Quyết Định số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 cũng đã minh xác là Ban Thế Đạo Hải Ngoại **HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP** với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International) với lý do sau đây:

- Hệ thống Cứu Trùng Đài, Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại sinh hoạt chưa thể hiện lập trường và phương hướng hoạt động của Cao Đài Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Hải Ngoại như tinh thần Đại Hội 3 Cao Đài Hải Ngoại và gần đây Đại hội 8 Ban Thế Đạo Hải Ngoại ngày 4 tháng 9 năm 2016 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.

- Hệ thống Cứu Trùng Đài Hải Ngoại và Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại không định vị được vai trò của mình nên nhiều việc dẫm chân lên nhau tạo nên mất đoàn kết.

Tham chiếu nhu cầu củng cố tổ chức phát triển Đạo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và tham chiếu nhu cầu đạo sự trong hoàn cảnh không có Hội Thánh hữu hình và cơ bút, Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong phiên họp ngày 7 tháng 6 năm 2019 với Hội đồng Cố Vấn và các Ban Đại

Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu đã quyết định:

1*- Giải tán Ban Quản Nhiệm / Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 2016-2019.

2*- Cử nhiệm một Ban Quản Nhiệm / Ban Thế Đạo Hải Ngoại mới để điều hành hoạt động và tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm / Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9 như sau:

Tổng Quản Nhiệm: Quốc sĩ Nguyễn Ngọc Dũ

Đệ I Phó TQN: Quốc sĩ Nguyễn Thanh Bình

Đệ II Phó TQN: Quốc Sĩ Bùi Đông Phương.

Trưởng Nhiệm Thanh Sát: Hiền Tài Nguyễn Đăng Kích

Nhiệm vụ Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại này được quy định như sau:

3.1- Tiếp tục điều hành các hoạt động của Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong việc củng cố, phát triển Đạo.

3.2- Tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9.

Thời gian hoạt động của Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại này là 1 năm.

3*- Giải nhiệm HT Nguyễn Chí Hiền và HT Nguyễn Thị Như Trúc (Marie Nguyễn) trong nhiệm vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban / Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Âu Châu .

- **Cử nhiệm** HT Huỳnh Tâm giữ nhiệm vụ Quyền Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Âu Châu.

Các vị Quốc sĩ, Hiền Tài trong các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương Úc Châu, Hoa Kỳ quy

định bởi Quyết Định số 42/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 không thay đổi.

Trân trọng kính thông báo cùng quý Liệt vị.

Trân trọng ,

San Jose, ngày 12 tháng 6 năm 2019

TM Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm


QS Nguyễn Ngọc Dũ



Đính kèm:

1*- Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

2*- QĐ số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

2*- QĐ số 43/VP/QĐ/BTĐHN ngày 12-6-2019 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Nơi nhận:

*- Hội Đồng Cố Vấn Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Để kính tường trình”

*- Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Để kính tường hành và phổ biến rộng rãi”

*- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương tại Hoa Kỳ, tại Âu châu, tại Úc Châu “Để kính tường hành và phổ biến rộng rãi”

*- Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại “ Để phổ biến rộng rãi”

*- Hồ sơ - Lưu

Ban Thế Đạo Hải Ngoại ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
3076 Oakbridge Dr (Cửu thập tứ niên)
San Jose, CA 95121 Tòa Thánh Tây Ninh

Số 10/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO

v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại KHÔNG có Tổ Chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2019.

- Kính gởi:**
- *- Quý Chức Sắc Ban Thế Đạo.
 - *- Quý Chức Sắc, Chức Việc BTS trong các Thánh Thất, các Cơ Sở Hành Chánh Đạo.
 - *- Quý Chức Sắc, Chức việc trong các Ban Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu, các Cơ Sở Phước Thiện.
 - *- Quý Huynh Tỷ Đệ Muội trong Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại.
 - *- Quý Đồng Đạo và Thân hữu,

Thưa quý Liệt Vị,

Qua email phổ biến trên internet, Ban Thế Đạo Hải Ngoại chúng tôi được biết, Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Qu. Đầu Tộc Thánh Thất Cao Đài Houston Texas sẽ tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Trong Thư Mời ¹ QS Trịnh Quốc Thế ký tên ngày 5 tháng 20 năm 2019 có kèm theo Chương Trình Đại Hội Ban Thế

1- Ngày tháng năm đúng như trong trang 2 Thư Mời. Có lẽ là ngày 20 tháng 5 năm 2019?

Đạo Hải Ngoại - Lần thứ 9 - Hệ Thống Hiệp Thiên Đài.

Ban Tổ Chức gồm có 5 vị như sau:

- 1- QS Trịnh Quốc Thế
- 2- QS Nguyễn Thừa Long
- 3- HT Trịnh Ngọc Túy
- 4- HT John Trịnh
- 5- HT Đào Duy Linh

Trong 5 vị này có 4 vị (số thứ tự từ 1 đến 4) là trong gia đình Quốc sĩ Trịnh Quốc Thế.

Chương trình Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2019 gồm có:

- *- 8.00 AM - 8.30 AM: Điềm tâm và đón khách.
- *- 8.30 AM - 12.00PM: Đại Hội Ban Thế Đạo lần thứ 9 - Phương hướng tương lai và Tổ Chức Bào cử.
- *- 12.00 PM: Dùng cơm trưa tại Thánh Thất

Việc QS Trịnh Quốc Thế mạo danh, tổ chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại nêu trên, Ban Thế Đạo Hải Ngoại chúng tôi cực lực phản đối, bắt buộc phải minh xác rõ ràng để bảo vệ uy tín và chánh nghĩa Ban Thế Đạo Hải Ngoại, nên xin thông báo cùng Quý Liệt vị:

1*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại **HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP** với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International) để củng cố nội bộ và phát triển Ban Thế Đạo Hải Ngoại như Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo mà Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã qui định và ban hành. ²

2- Quyết định số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại..

2*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại **KHÔNG** có tổ chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại vào ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2019 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Do đó Chức Sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ **KHÔNG** tham dự ngày Đại hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại nêu trên vì Đại hội này **KHÔNG** do Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại yêu cầu QS Trịnh Quốc Thế và tổ chức Cao Đài Hải Ngoại ngừng ngay âm mưu lạm danh Ban Thế Đạo Hải Ngoại, gây hoang mang chia rẽ các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại, và tạo sự hiểu lầm của đồng đạo.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại do Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông thành lập thuộc Hiệp Thiên Đài “Chi Thế” về mặt Chơn Truyền và Luật Pháp”.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng thông báo cùng Quý Liệt Vị và kính chúc Quý Liệt Vị mạnh khỏe, an lành và tu tiến trên Đường Đạo.

Kính chào Quý Liệt Vị,

San Jose, ngày 27 tháng 5 năm 2019

TM Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm
BAN THẾ ĐẠO
HẢI NGOẠI

QS Nguyễn Ngọc Đủ

Nơi nhận:

*- Hội Đồng Cố Vấn Ban Thế Đạo Hải Ngoại

“Đề kính tường trình”

*- Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Đề kính tường hành”

Xin xem Thông Báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 tại <http://banthedao.net/thongbaotintuc/thongbao10-final-tochucDaiHoi.pdf>

TÂM THƯ

Kính thưa quý liệt vị, những ngày sắp tới đây là những ngày vui mừng quá lớn đối với chúng tôi vì sắp hoàn thành Trương Đài Đài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tác - Đức Ngài thân thương - trong bầu trời Thành Phố Houston, trong khung cảnh Thành Thất Cao Đài Houston.

Đức Ngài - Đại Hùng - Đại Lực - Đại Từ Bi dạy công cụn khổ, từ đây và Phật Tương của Ngài cũng truan chuyên không kém... tr Thành Thất Cao Miên Phật Tương được đặt vào vị trí Liên Đài Đức Ngài từ Ngày 22 Tháng 9 Năm 2015, sau đó đến Ngày 26 Tháng 1 Năm 2017 thì bị cường quyền bắt buộc hạ tương, chặt tay Trương Đài với mục đích làm mất đi sự uy nghi của Đức Ngài và làm giảm đi Đức Tin của Tín Đồ Cao Đài. Nhưng với lòng trung kiên và Đức Tin sắt đá Tín Đồ Cao Đài Campuchia đã leo lải không để Phật Tương bị cường quyền phá hủy, họ tìm cách liên lạc với người tăng Phật Tương cho Thành Thất Cao Đài (TTCD) Kiên Biên, và một số Tín Đồ Trung Kiên Cao Đài Hải Ngoại, bảo vệ và chuyển Phật Tương qua TTCD Houston Hoa Kỳ. Khi Phật Tương đến Hoa Kỳ cũng đã tạo nên làn sóng dậy động toàn Đạo Cao Đài Hải Ngoại, Tin Đồ TTCD Houston quyết tâm bảo vệ và vinh danh Đức Ngài qua hình ảnh Phật Tương đây tình lịch sử này.

Qua bao nhiêu khó khăn, oan ức, mờ mờ, nước mắt, dưới sự Hộ Trì từ Thiêng Liêng, chúng tôi đã sắp thành công xây dựng Trương Đài và sẽ vinh danh Đức Ngài trong Ngài Kháng Thành Trương Đài vào Ngày 1 Tháng 9 Năm 2019 @ 9:00AM và cũng là Ngày Kỷ Niệm Lịch Sử của TTCD Houston được Mayor Thành Phố Houston ban cho danh hiệu danh dự "Sept 1st, 2013 is CaoĐài Day".

Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành tha thiết Trần Trọng Kính Mời Đồng Đạo Năm Châu bốn biển, Thân Hữu Cao Đài, các nhà Lãnh Đạo Tinh Thần cùng đến với chúng tôi ngưỡng mộ tinh thần Đại Lực - Đại Hùng - Đại Từ - Đại Bi của Đức Ngài, ngưỡng mộ công trình tuyệt tác của Đấng Tối Cao qua bàn tay và ý chí của Đức Ngài và của toàn thể tín đồ Cao Đài trung kiên, chúng cảm mến lên, chúng cảm góp bàn tay vào công cuộc Hoàng Khai Đại Đạo.

Sự hiện diện của Quý Vị thật là niềm vinh hạnh lớn lao! Các Bạn không những sẽ là nhân chứng cho bước ngoặt lịch sử 100 Năm Đầu Tiên của Tôn Giáo Cao Đài mà còn là nhân chứng cho một dấu mốc lịch sử của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ Đất Nước Việt Nam bước sang Thế Giới Tây Phương.

*Thành Thất Houston ngành dân Thủy
- Ân lành phù sáng khắp trời mây,
Cao Đài chói rạng từ Đông Á
Ngời ánh nhiệm màu Đông lân Tộc.*

Kính Thư
Ngày 5 Tháng 9 Năm 2019

*Phải bước lên vòng nước xù lụ
- Niềm con thì thích phải vậy đây,
Bơ vơ, nghịch cảnh, Thủy thượng xối,
Ban bố ân hồng, bị nhiệm thay!*



TM. BTC - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Quyền Đai Tộc Quốc Sĩ Tinh Quốc Thế

Ban Thế Đạo Hải Ngoại ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
3076 Oakbridge Dr (Cửu thập tam niên)
San Jose, CA 95121 Tòa Thánh Tây Ninh

Số 39/VP/QĐ/BTĐHN

Ban Thế Đạo Hải Ngoại,

- *- Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,
- *- Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Đài ngày Rằm tháng 2 năm Nhâm Thân (1932),
- *- Chiếu Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài ngày mùng 8 tháng giêng Giáp Thìn (20-2-1964) và Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài Bỏ Túc ngày 27-2-Ất Tỵ (29-3-1965),
- *- Chiếu Thánh Lệnh số 1/TL ngày 20 tháng 2 Ất Tỵ (30-3-1965) lập thành Ban Thế Đạo và ban hành Qui Điều của Ban này được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo đem mùng 9 tháng 2 Ất Tỵ (11-3-1965),
- *- Chiếu các Huấn Lệnh (Thánh Lệnh, Huấn Lệnh, Thuyết Đạo . . .) của Đức Hộ Pháp đặc biệt là Thánh Lệnh số 257/TL/NV ngày 20-3-1957 của Đức Hộ Pháp Chương Quản Nhị Hữu Hình Đài,
- *- Chiếu các Quyết Định của Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8 ngày 4-9-2016 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas,
- *- Nhận định rằng, sau 2 năm hoạt động chung với hệ thống Cửu Trùng Đài, Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International):

- Hệ thống Cứu Trùng Đài, Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại sinh hoạt chưa thể hiện lập trường và phương hướng hoạt động của Cao Đài Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Hải Ngoại như tinh thần Đại Hội 3 Cao Đài Hải Ngoại và Đại hội 8 Hải Ngoại tháng 9 năm 2016 tại Thánh Thất Houston Texas.

- Hệ thống Cứu Trùng Đài Hải Ngoại và Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại không định vị được vai trò của mình nên nhiều việc đâm chân lên nhau tạo nên mất đoàn kết.

*- Chiếu nhu cầu củng cố tổ chức và phát triển Đạo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Chiếu nhu cầu đạo sự trong hoàn cảnh không có Hội Thánh hữu hình và cơ bút,

*- Sau khi tham khảo và được sự đồng thuận của Hội Đồng Cố Vấn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều thứ nhất:

Nay công bố:

1- Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động độc lập với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International) để củng cố nội bộ và phát triển Ban Thế Đạo Hải Ngoại như Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo mà Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã quy định và ban hành.

2- Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẵn sàng tương thân tương trợ các cơ sở Đạo (Hành Chánh Đạo, Phước Thiện . . vv . . trong cũng như ngoài Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International) một khi được yêu cầu.

Điều thứ hai:

Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ trong Ban Quản Nhiệm Ban Thế

Đạo Hải Ngoại, trong các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này.

Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

San Jose, ngày 13-10-2018

T.M. Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm,

BAN THẾ ĐẠO
HẢI NGOẠI

OS Nguyễn Ngọc Dũ

Nơi nhận:

- *- Hội Đồng Cố Vấn “Đề kính tường”
- *- Như Điều 2 “Đề tri hành”
- *- Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Đề phổ biến”
- *- Hồ sơ - Lưu (HT Nguyễn Đăng Khích)

Ban Thế Đạo Hải Ngoại ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
3076 Oakbridge Dr (Cửu thập tứ niên)
San Jose, CA 95121 Tòa Thánh Tây Ninh

Số 43/VP/QĐ/BTĐHN

Ban Thế Đạo Hải Ngoại,

- *- Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,
- *- Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Đài ngày Rằm tháng 2 năm Nhâm Thân (1932),
- *- Chiếu Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài ngày mùng 8 tháng giêng Giáp Thìn (20-2-1964) và Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài Bỏ Túc ngày 27-2-Ất Tỵ (29-3-1965),
- *- Chiếu Thánh Lệnh số 1/TL ngày 20 tháng 2 Ất Tỵ (30-3-1965) lập thành Ban Thế Đạo và ban hành Qui Điều của Ban này được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo đêm mùng 9 tháng 2 Ất Tỵ (11-3-1965),
- *- Chiếu các Huấn Lệnh (Thánh Lệnh, Huấn Lệnh, Thuyết Đạo . . .) của Đức Hộ Pháp đặc biệt là Thánh Lệnh số 257/TL/NV ngày 20-3-1957 của Đức Hộ Pháp Chương Quản Nhị Hữu Hình Đài,
- *- Chiếu Quyết Định số 39/VP/QĐ/BTĐHN của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động độc lập với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International)
- *- Chiếu Quyết Định số 42/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại về việc cử nhiệm Các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương tại Hoa Kỳ, tại Âu châu và tại Úc Châu,
- *- Chiếu Thư Mời Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức

tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày 31-8-2019 của HT Trịnh Ngọc Túy,

*- Chiếu thông báo ngày 1 tháng 6 năm 2019 của Văn Phòng Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại tại Âu Châu.

*- Chiếu nhu cầu củng cố tổ chức và phát triển Đạo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Chiếu nhu cầu đạo sự trong hoàn cảnh không có Hội Thánh hữu hình và cơ bút,

*- Chiếu Quyết Định của phiên họp ngày 7 tháng 6 năm 2019 gồm có Hội Đồng Cố Vấn và Ban Quản Nhiệm/ BTĐHN cùng các Ban Đại Diện BTĐHN tại các địa phương ở Hoa Kỳ và ở Úc Châu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều thứ nhất: Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại

1- Nay giải tán Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 2016-2019.

2- Nay cử nhiệm một Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành phần như sau

Tổng Quản Nhiệm: Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ
Đệ I Phó Tổng Quản Nhiệm: Quốc sĩ Nguyễn Thanh Bình
Đệ II Phó Tổng Quản Nhiệm: Quốc Sĩ Bùi Đông Phương
Trưởng Nhiệm Thanh Sát: Hiền Tài Nguyễn Đăng Kích.

3- Nhiệm vụ Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại này như sau:

3.1- Tiếp tục điều hành các hoạt động của Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong việc củng cố, phát triển Đạo.

3.2- Tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo

Hải Ngoại nhiệm kỳ 9.

Thời gian hoạt động của Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo này tối đa là Một năm kể từ ngày ký Quyết Định này.

Điều thứ hai: Các Ban Đại Diện tại các địa phương

1- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Âu Châu:

1.1 Nay công bố HT Nguyễn Chí Hiền không còn giữ nhiệm vụ Trưởng Ban và HT Nguyễn Thị Như Trúc (Marie Nguyễn) không còn giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Ban Đại Diện/Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Âu châu nữa.

1.2 Nay cử nhiệm HT Huỳnh Tâm giữ nhiệm vụ Quyền Đại Diện/Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Âu Châu

2- Các Ban Đại Diện hoặc Đại Diện/Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Úc Châu, tại Hoa Kỳ (tại Bắc CA bang California), tại bang Ohio, tại bang GA, tại vùng New England và các bang MI, NY, NJ, PA

Các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài được cử nhiệm Cố Vấn, Trưởng Ban Đại Diện, Phó Trưởng Ban Đại Diện hoặc Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong các Ban Đại Diện nêu trên theo Quyết Định số 42/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại không thay đổi.

Điều thứ ba: Nhiệm vụ các Ban Đại Diện/ Đại Diện/ Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương:

Tổng quát, các Ban Đại Diện/ Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương có nhiệm vụ:

1*- Liên lạc với các cơ sở Đạo tại địa phương và hợp tác trong các vấn đề xã hội, phước thiện, đạo sự như quan hôn tang tế . . .vv

2*- Phát huy tinh thần tương thân tương ái với các cơ sở

Đạo và các tổ chức tôn giáo bạn tại địa phương trong khả năng và báo cáo về Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

3*- Không được xen vào bộ phận các cơ sở Đạo và nhiệm vụ chính yếu là yểm trợ khi được yêu cầu trong tinh thần thương yêu, hòa ái và công chính.

4*- Giải thích về vai trò, nhiệm vụ và hoạt động của Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong tình trạng Đạo hiện tại ở hải ngoại và tìm kiếm các vị Đạo tâm có đủ điều kiện để giới thiệu những vị này vào hoạt động trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Điều thứ tư: Điều khoản thi hành

Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ trong Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, trong các Ban Đại Diện / Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sau đây, ngày 12 tháng 6 năm 2019

BAN THẾ ĐẠO
HẢI NGOẠI



Quốc sĩ Nguyễn Ngọc Dũ

Nơi nhận:

- *- Hội Đồng Cố Vấn “Đề kính tường trình”
- *- Như điều 5 “Đề kính tường hành và phổ biến rộng rãi”
- *- Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Đề phổ biến rộng rãi”
- *- Hồ sơ - Lưu

Ban Thế Đạo Hải Ngoại Định Vị **(QS Tiên sĩ Nguyễn Thanh Bình)**

Ban Thế Đạo được thành lập bởi Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông. Hai Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại Thế hay Quyền Chí Linh. Như vậy thế theo Thiên Ý thì Ban Thế Đạo được gián tiếp thành lập bởi Đức Chí Tôn (1965).

Qui Điều Ban Thế Đạo (1965), Chương I, ghi là: “Chức Sắc trong Ban Thế Đạo có nhiệm vụ độ ĐỜI nâng ĐẠO trực thuộc Hiệp Thiên Đài “CHI THẾ” về mặt **Chơn Truyền và Luật Pháp**”.

Ban Thế Đạo có 4 phẩm trật: **Hiền Tài, Quốc Sĩ, Đại Phu và Phu Tử**.

Sự hiểu biết và tuân thủ **Luật Pháp Chơn Truyền** của Đạo Cao Đài trong hoàn cảnh bi thảm hiện nay (**lấy Đời chế Đạo, lấy Đạo chia rẽ Đạo**), hơn lúc nào hết, rất u là hệ trọng, cần thiết, chẳng những giúp giữ vững bước đường theo lẽ chánh tu hành của mỗi đạo hữu, nói riêng, mà còn đảm bảo sự trường tồn, hưng thịnh, phát triển của cơ Đạo kéo dài đến Thất Úc Niên, nói chung, theo như lời khẳng định của **Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm**:

“Phàm Pháp Luật lập thành, đều tùy sở dụng, buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ sở vĩ đại, đồng tâm tương thân tương ái. Bởi có mà Luật Pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thể dùng một mặt Luật Pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng; cần thì mới lập, còn vô ích thì bỏ”.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) hoạt động theo Qui Điều Ban Thế Đạo, theo luật Yêu Thương của Đức Chí Tôn, sẵn sàng tương thân tương trợ các cơ sở Đạo (Hành Chánh Đạo, Phước Thiện, v.v.v...) một khi được yêu cầu.

Lập trường Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) đã ghi rõ bên trên, tất cả chúng ta phải ủng hộ theo đó để hoạt động. BTĐHN được thành lập chiêu hiền, đãi sĩ vào Đạo với các phẩm chức sắc Hiền Tài, Quốc Sĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng với sự trợ giúp của các Đấng Thiêng Liêng để phát triển nền Đại Đạo. BTĐHN hoạt động dựa theo “lập trường” là cái “la bàn” định hướng BTĐHN và không một sức mạnh nào lay chuyển hay phá hoại được.

Hơn 40 năm qua, chỉ có BTĐHN đã và đang tiếp tục đem nhân tài vào giúp Đạo (các vị Hiền Tài Dự Phong, Hiền Tài, Quốc Sĩ). Một sự không may mắn là số lớn chức sắc BTĐHN (trước năm 1975) đã không hoạt động trong BTĐHN vì nhiều lý do khác nhau. Một số hoạt động lẻ tẻ theo đường hướng “cá nhân” (viết sách, các học giả, etc.), một số vì lý do sức khỏe, một số chỉ trích (nay gần như không còn nữa), một số hình như “không màng tới”, một vài vị đã từ chức (Hiền Tài, Quốc Sĩ), v.v.... Một vài vị trong các nhóm trên này chỉ chờ cơ hội đến là “đánh trống, động chuông”, tìm cách thay đổi đường hướng, canh tân BTĐHN. Điều này rất là nguy hiểm và chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận, hoạt động theo đúng lập trường BTĐHN để tránh “xáo trộn”. Thử hỏi các vị này có vào giúp được gì trong chương trình “chiêu hiền, đãi sĩ” của BTĐHN trong nhiều năm qua không?

Tuy nhiên BTĐHN lúc nào cũng nghĩ đến các vị Hiền Tài này và rất là thành tâm mong họ về hoạt động với BTĐHN.

Thêm vào đó, BTĐHN tìm đủ cách để giúp đỡ các thế hệ trẻ, nhất là con cháu nhà Đạo, giúp họ lập vị và nhận ra đường đi để cùng “đồng hành” trên đường phổ độ Đạo của Đức Chí Tôn.

Làm sao các tín đồ, các vị học thức bậc Tiến Sĩ hay tương đương “lập vị” trong Ban Thế Đạo ở phẩm bậc cao trọng như Quốc Sĩ khi mà các chức sắc Đại Thiêng Phong Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, Giáo Tông ở “vô vi”? Hội Thánh hữu hình và Cơ Bút không còn nữa? Chúng ta cần phải học để thấu triệt các lời dạy trong Thánh Ngôn để cùng nhau “lập vị” cho thế hệ trẻ.

Đàn Cơ ở Cung Đạo, đêm mừng 6-5-Tân Hợi (dl 29-5-1971), Đức Chí Tôn (ĐCT) dạy:

“Hôm nay vì có cuộc vui mừng nên Thầy đến khuyên các con nên để tâm lực vào sự xây dựng nền Đạo cho kịp thời kéo tội nghiệp cho nhơn sanh. Nay ba vị tướng soái lớn đã về thiêng liêng, đó cũng vì thiêng liêng định đặng thử coi các con có làm nên trò gì chẳng?”

Thượng Sanh có sứ mạng về để độ dẫn những bậc thượng sanh tại thế, rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao?”

(Ghi chú: Thượng Sanh là Chương Quản Chi Thế Hiệp Thiên Đài, dưới có Bảo Thế, Hiến Thế, Khai Thế và Tiếp Thế; Ban Thế Đạo thuộc Chi Thế Hiệp Thiên Đài).

Đức Hộ Pháp nói với ông Đinh Công Trứ, Cai Quản trường Qui Thiện (Đinh Hợi, 1947) như sau: “Em biết cây Cờ Trắng

trương nó lên để làm gì? Biểu hiện ấy có phải để cứu nhân loại không?. Chỉ một ngày kia, Thượng Sanh ra mặt Đồi là cây Cờ Cứu Thế...” và ... “Cây Cờ Trắng dùng để khi nước nhà nòi giống ta xô xát, cốt nhục tương tàn khốc liệt, vô phương cứu chữa, thì ngày ấy là giá trị của nó.” **Thượng Sanh có sứ mạng tạo Thế và chuyển Thế.**

Đức Chí Tôn dạy “Thầy nói cho các con nghe: nếu kẻ nào biết hiểu Thánh Ngôn của Thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hàng sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo Tà Quái.”

Vai trò của chức sắc Ban Thế Đạo là không thể nào “đo lường hay dự đoán tại Hữu Hình này được” vì vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của chức sắc trong BTD là là một sự phối hợp toàn mỹ huyền diệu giữa “Hữu Hình và Vô Hình - giữa Đồi và Đạo” để phát triển nền Đại Đạo. Vai trò này “nặng nề” lắm, chức sắc BTD phải tự Lập Vị ở hữu hình, thế nào cho xứng đáng cùng phẩm định và đạt Thiên Vị ngày về với Đức Chí Tôn.

Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy: “Thầy nói cho các con biết: hàng phẩm nhơn tước phải phù hợp với hàng phẩm Thiên Tước, ...Dầu một vị Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị đặng”.

Đức Lý Giáo Tông dạy: “một trong hai hướng chính để chư hiền phát huy là xây dựng nền tảng giáo lý theo kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại”. Đức Hộ Pháp thuyết Đạo dạy: “... Trong đám anh em chúng ta ngồi tại đây, cùng sắp em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó,

... Vậy, ngày giờ nào chúng ta đủ quyền để giáo hóa đàn em sau này đặng vào địa vị, tức nhiên chúng ta đã trọn Đạo đối với Đức Chí Tôn”.

Làm sao tín đồ Cao Đài hành Đạo để đạt được địa vị cao quý trong Đạo (từ Nhơn Tước lập vị cho phù hợp với phẩm Thiên Tước) mà Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp dạy bên trên? Câu trả lời thì rất là rõ ràng và dễ dàng thôi.

Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy: “có đạo đức để bước lên hàng Tiên Phật mà trở thành Thầy”:

*Tu hành là học làm trời ,
Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian.*

Ngó qua, nhìn lại, không cần phải tìm kiếm đâu xa vì Đức Chí Tôn đã đã lo liệu trước. Ngài để lại cho nhân sanh Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn và các Luật Đạo để con cái Ngài theo đó mà hành Đạo đến Thất Úc Niên. Thêm vào đó, Ban Thế Đạo cũng do Đức Chí Tôn gián tiếp thành lập qua Hộ Pháp và Giáo Tông (hai quyền Hộ Pháp và Giáo Tông là quyền Chí Linh), nhận lãnh vai trò và trách nhiệm Thiêng Liêng như ghi bên trên.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại nếu KHÔNG “cầu hiền, đãi sĩ”, mời nhân tài, các vị học thức vào phẩm Hiền Tài, Quốc Sĩ để phát triển Đạo, thì làm sao:

-Chúng ta xây dựng nền tảng giáo lý theo kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại (Đức Lý Giáo Tông dạy).

-Các nhân tài học thức trẻ “lập vị”, như Đức Hộ Pháp dạy

“sắp em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế, nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó.

-Các em “lập vị” ở hữu hình để xứng đáng với với Thiên Vị ở vô vi như Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy: “Thầy nói cho các con biết: hàng phẩm nhơn tước phải phù hợp với hàng phẩm Thiên Tước, ...”.

Thánh Giáo của Đức Chí Tôn, lời Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông dạy bên trên, hiện tại chính là “sứ mạng” của các vị chức sắc BTĐHN. **Nếu BTĐHN không lo “đem nhân tài” vào giúp Đạo, chức sắc BTĐNH không lo “lập vị” các Hiền Tài, Quốc Sĩ cho thế hệ trẻ, thì ai làm và nhận lãnh trách nhiệm “Thiên Lương cao trọng” này?**

Mai này, khi tất cả các vị Hiền Tài trước năm 1975 ra đi, nếu KHÔNG còn các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong BTĐHN thì cơ đạo sẽ đi về đâu? Chắc quý anh thừa biết câu trả lời? Và chúng ta làm sao trả lời với Đức Chi Tôn khi về “vô vi”.

Đành rằng “chiếc áo không làm nên thầy tu” và “phẩm tước không định giá con người” cả về mặt Đạo cũng như Đời, Đức Chí Tôn đã nói “phẩm tước Thầy cho mượn để hành Đạo, giữ đúng phận cùng chẳng là do sở hành, cái phẩm tước khi trở về Thiên Lương ban cho mới thực sự vĩnh cửu”.

Đa số các tổ chức Hành Chánh Đạo (HCD) Cao Đài ở hải ngoại, các Thánh Thất, Hương Đạo đều do các vị Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự (phẩm vị Nhơn Thần) lãnh Đạo thì làm sao họ lập vị vào các phẩm vị Thánh, Tiên ở vô vi như Đức Hộ Pháp dạy bên trên.

Đức Chi Tôn cũng dạy là “các con là Thần, Thánh, Tiên,

Phật....”, Thầy nói cho các con biết: “hàng phẩm nhơn tước phải phù hợp với hàng phẩm Thiên Tước”. Như vậy nếu Ban Thế Đạo Hải Ngoại KHÔNG “lập vị” cho thế hệ trẻ ở phẩm “nhơn tước” (Hiền Tài, Quốc Sĩ), rồi giúp đỡ các em tự lập vị để đạt phẩm vị Thiên Tước, thì Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã **KHÔNG** thi hành lời dạy của Đức Chí Tôn.

Về phẩm Quốc Sĩ trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN), một số Hiền Tài bảo là phải do Thiên Phong? do Giáo Tông định vị. Thiên Phong do Đức Lý Giáo Tông định vị, điều này đúng trước năm 1975. Sau 1975, Đạo Cao Đài đã đi vào Tịch Đạo Đạo Tâm, Hội Thánh không còn, cơ bút không còn được dùng trong việc thiên phong các chức sắc nữa. BTĐHN sẽ phải làm sao để phổ truyền Đạo?. Không lẽ chờ một vị Giáo Tông mới quyết định? Học và nghiên cứu Thánh Ngôn, Pháp Chánh Truyền, các Luật Đạo, thì câu trả lời rất rõ, thuộc về quý anh.

Nhớ lời Đức Chí Tôn dạy “Thượng Sanh có sứ mạng về để độ dẫn những bậc thượng sanh tại thế, rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao?”.

Bởi lẽ, Đại Hội lần thứ 8 BTĐHN đã đi vào hành động cụ thể duy trì và phát triển lá cờ chi Thế của Đức Thượng Sanh bằng 2 quyết định quan trọng:

1. Củng cố nhân sự để đưa các bậc nguyên nhân vào trường thi công quả: đưa các HTDP đã nhập vào BTĐ từ 15 năm trước vào vị trí xứng đáng của họ thành Hiền Tài và công cử phẩm Quốc Sĩ (hầu hết là những vị HT có đại công và có học vị bậc Tiến sĩ)

2. Tuyển chọn các phẩm trật trong BTĐ, cụ thể là nhắm vào các phẩm Hiền Tài và Quốc Sĩ.

Đây là nhiệm vụ *Thiên Liêng*, tối quan trọng của Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) “*lập vị các bậc trí thức Hiền Tài, Quốc Sĩ*”. Tương lai, các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ sẽ theo lời dạy của Đức Chí Tôn, cùng nhau đem các “*bậc thượng sanh*” tại thế với phẩm vị cao hơn Quốc Sĩ vào giúp Đạo (các vị với Tiên Phật phẩm vị ở vô vi).

Đức Chí Tôn dạy: Thầy vui muốn cho các con thuận **HÒA** cùng nhau hoà, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Đạo Thầy. Đức Chí Tôn có giảng về chữ **Hòa**:

*Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức một Cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau dựng chữ HÒA*

Bất cứ ai cũng biết rằng chữ “**Hòa**” là quý, nhưng rồi trong xã hội vẫn đầy dẫy sự xung đột phân hóa. Ngay trong lãnh vực tôn giáo cũng phân chia ra nhiều “nhóm” kích bác chống đối lẫn nhau, điều này có lẽ là do Thiên cơ khảo đảo thử thách. Nhưng thật ra thì cũng do sự bất **Hòa** mà ra.

Ai cũng biết **Hòa** là quý, mà bởi từ đâu và do ai dẫn đến sự bất **Hòa** chia rẽ này, Đức Chí Tôn đã khẳng định rằng:

*“Mặt nhứt hồi mô thấy xẻ hai,
Có thương mới biết Đấng Cao Đài.
Cũng con cũng cái đồng môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai”*

Như vậy Đức Chí Tôn đã xác nhận rằng sự mất đoàn kết

đưa đến phân chia là do từ con người, chứ không phải là do Thiên ý. Vì Thượng Đế tạo ra con người là một hữu thể tự do, Ngài ban cho con người có quyền quyết định lấy số phận của mình, đoàn kết hay chia rẽ là do mình lựa chọn, ***Ngài duy chỉ vì thương yêu nên ân cần dạy bảo mà thôi.***

Vài hàng viết về Ban Thế Đạo Hải Ngoại Định Vị, một vai trò Thiên Liêng cao trọng, cần thiết của BTĐHN trên con đường phát triển Đạo đến Thất Ưc Niên.

Câu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiên Liêng ban Hồng Ân đến tất cả các vị chức sắc trong Ban Thế Đạo để cùng nhau chung lo phát triển Đạo.

Tài Liệu Để Tham Khảo:

Ghi chú thêm: Ban Thế Đạo là cơ quan thuộc về phần Đòi bắt nguồn từ cửa Đạo, thành lập làm dây nối liền cho Đạo Đòi tương đắc tương liên, ngõ hầu tạo lập một đời sống thanh bình cho nhơn loại trong thời chuyển thế. Nhiệm vụ Ban Thế Đạo là tuân Thế Luật của Đạo, đem công đức và giáo lý hướng dẫn nhơn sanh trở về nguồn cội Đạo, tô điểm cho nền Đại Đạo mỗi ngày một thêm huy hoàng. Khi đắc phong vào hàng Thánh (phế đời hành Đạo, phẩm Giáo Hữu, phẩm vị Thánh) rồi thì không còn phận sự trong Ban Thế Đạo nữa và phải tuân y trọn vẹn Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.

Bản Quy Điều Ban Thế Đạo có thể bổ sung hay điều chỉnh tùy nhu cầu tiến hóa của nhơn sanh.

1. Qui Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo (1969).
2. “Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm”, QS Tiên Sĩ

Nguyễn Thanh Bình, (2017).

3. “Vai Trò Ban Thế Đạo Trong Tịch Đạo Đạo Tâm”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2018).

4. a. “Đại Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Nhân Loại Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuộc”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2017) và b. “Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Thế Giới Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuộc”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2019).

5. “Vai Trò Ban Thế Đạo Trong Tịch Đạo Đạo Tâm”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2019).

Trân Trọng,

Midland MI, June 6, 2019

QS TS Nguyễn Thanh Bình

Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Hồng Ân của Đức Chí Tôn và Quyền Thương Yêu vô tận của Ngài

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đại Đồng Xã Mừng 5 tháng 5 năm Canh Dần (1950)

(Đáp Từ Lễ Chúc Thọ ĐHP Tại Đại Đồng Xã)



Trước khi mở lời đặng cảm ơn cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn nam nữ lưỡng phái và Thánh Thể của Ngài tức nhiên Hội Thánh, Bản Đạo xin nghiêng mình chào các nước lân bang đã có tình thân hữu cho các vị lãnh sự Sứ Thần đến dự cuộc lễ này, Bản Đạo xin để lời cảm tạ thâm tình ấy.

Thưa cùng Hội Thánh, mấy em nam nữ lưỡng phái nhứt là đám thanh niên đồng ấu; những lời của Bản Đạo nói ra đây cốt yếu để vào óc các em hơn hết. Sáu mươi một tuổi tưởng như các người mà đặng hưởng hạnh phúc vô biên ấy; Bản Đạo tưởng có lẽ Bản Đạo đây cũng đứng một trong các người ấy.

Hơn nữa là hai mươi bốn năm qua Bản Đạo không hề tưởng tượng được một cái hồng ân vô đối của Đức Chí Tôn đã chan rưới cho giống nòi Việt Thường. Nay giữa hội nhơn tâm điên đảo, quyền hành tinh thần đạo đức điều linh, tâm hồn loài người thống khổ vì thiếu phương an ủi, ta đã ngó thấy nhiều lẽ bất công của xã hội diễn

ra trước mắt, nhiều tấn tuồng đau thảm không thể tả ra bằng ngôn ngữ đặng! Bàn Đạo chỉ nói rằng trong thời buổi hỗn độn cả nhơn luân của nhơn loại bị sập đổ; Đức Chí Tôn đến, Ngài đến với một phương pháp đơn giản tạo nên Chơn Giáo của Ngài. Bàn Đạo nhớ lại buổi Ngài mới đến, Ngài xin với mấy vị Tông Đồ ba món báu gọi là Tam Bửu.

Là xác thịt.

Là trí não.

Là linh hồn hay phách của mọi người hiến dâng cho Ngài, đặng Ngài làm cơ quan cứu thế độ đời.

Hồi buổi nọ chúng ta chưa hiểu nghĩa lý là gì? Biết bao nhiêu kẻ, biết bao tín đồ đã để dấu hỏi Đức Chí Tôn đến xin ba món báu đặng tạo quyền gì kia chớ?

Thưa cùng toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, Ngài lấy trong một số ít của Thánh Đức Ngài tạo cho thành tướng một khối thương yêu vô tận. Có một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên hơn hết là từ thử đến giờ nhơn sanh đã hiểu quyền năng vô đối của quyền lực thương yêu, nhưng họ chưa hiểu biết thống nhất cả khối thương yêu ấy đặng làm phương cứu thế độ đời, hay là làm phương châm tạo hạnh phúc cho kiếp sanh của họ. Trái ngược lại họ chỉ thống hiệp tinh thần thù hận, oán ghét làm cho mặt địa cầu này biết mấy phen đẫm máu, nhơn loại tương tàn tương sát với nhau là vì họ bội tín của họ, biết thù hận hơn là thống hiệp thương yêu.

Bàn Đạo ngày nay đứng đây xin thú thật rằng: Mấy em toàn thể con cái Đức Chí Tôn đừng có tưởng rằng tới

ngày nay Qua mới hưởng được cái hạnh phúc của mấy em đã trải ra trước mắt đây, mà Bần Đạo hưởng hạnh phúc trước ngày Đức Chí Tôn hiệp mấy em lại làm Thánh Thể của Ngài, trong khối yêu thương vô tận của Ngài tạo dựng nên một đại gia đình Thiêng Liêng mà từ thử đến giờ mặt địa cầu này chưa có.

Mấy em đã ngó thấy có bạn, có cha, có anh có em, có thân bằng cố hữu, có chủng tộc, thiên hạ dưới thế gian này chưa hề tượng tượng giá trị nó được. Gia tộc hiện hữu đã có nó, mắt còn tại đây. Còn gia tộc Thiêng Liêng trong đại gia đình mấy em nó vẫn trường tồn mãi mãi bất tiêu bất diệt, mấy em suy nghĩ điều ấy, kẻ nào hưởng giá trị ấy mới có hiểu cái mùi vị cao siêu của nó; cái ơn ban thưởng của Đức Chí Tôn nó còn giá trị và quý trọng hơn nữa.

Mấy em là Qua, Qua là mấy em, nam nữ cũng vậy; cả thầy mặt địa cầu này giờ nào hơn loại biết hiệp với nhau làm cho thành tựu cái gia tộc tại mặt thế này là đại gia đình Thiêng Liêng đó vậy. Giờ ấy cần yếu cho hơn loại phải có và hiện tượng cho thành tựu mới đặng. Nếu không làm thiệt hiện ra đặng thì cái hòa bình hạnh phúc trong đại đồng thể giới chẳng hề khi nào kết liễu đặng.

Cây cờ cứu thế Đức Chí Tôn, nó đã hiện tượng một cái quyền Thiêng Liêng vĩ đại giờ phút này và còn tới nữa, thật quyền năng vô đối của nó là quyền năng thương yêu vô tận của mình đó vậy.

Ngày giờ nào toàn thể hơn loại biết thương yêu với nhau như lời Đức Chí Tôn đã dạy thì giờ ấy là hạnh

phúc cho nhơn loại đã đoạt đặng. Chúng ta đã ngó thấy những điều Đức Chí Tôn đến nói không phải là mới vì trước kia có hai Đấng đã làm:

Đấng thứ nhứt: Là Đấng mỗi bữa mang Bình Bát Vu đi hành khất xin ăn, đem về Cấp Cô Độc Viên, nuôi những kẻ đói khổ là Đức Phật Thích Ca đó vậy.

Đấng thứ nhì: Là Đấng bẻ từ miếng bánh mì, chia từ miếng cá, cho đến mảnh áo Tam Tinh của Ngài cũng lột cho kẻ rách, Đấng ấy là Jésus Christ.

Bần Đạo nói quả quyết hai vị Giáo Chủ đã làm nên nền tảng tinh thần đạo đức cõi Á Đông và Âu Châu là hai nền Phật Giáo và Công Giáo. Nếu đã được thi thố như thế ấy, lưu lại cho đời một khối vĩ đại là do năng lực yêu thương của Đấng ấy. Ấy vậy không chi mới mẻ hết.

Cây cờ cứu khổ của Đạo Cao Đài là thương yêu mà thôi, sau nữa là quyền công chánh. Nếu thi hành hai điều ấy được thì mới đem hòa bình thực hiện nơi mặt địa cầu này được.

Bần Đạo xin đề lời cảm ơn toàn thể Hội Thánh nam nữ cùng các con đồng ấu đã làm vẻ vang kiếp sanh của Bần Đạo, làm cho Bần Đạo hưởng được mùi vị thâm thúy về yêu thương của toàn thể con cái Đức Chí Tôn đó vậy.

HẾT

Yếu mềm mà vẫn bất bại: Tư tưởng của Lão Tử về Nước

(Thanh Trúc)

Tư tưởng của Lão Tử là thuận theo tự nhiên, sử dụng cái nhu hòa khéo léo để xử thế, cũng giống như nước vậy, luôn yếu mềm mà vẫn có thể làm mòn đá núi.

Vào thời kỳ thoái trào của lễ giáo cuối thời Xuân Thu, để giữ cho tâm hồn tĩnh lặng, Lão Tử đã rời xa thế tục, gửi gắm tâm tình nơi núi non, cảm nhận cái tinh khiết và mệnh mông bát ngát của thiên thiên, trải nghiệm ý nghĩa thực sự của đời người. Dòng chảy lưu động, biến hóa không ngừng của nước đã khơi dậy cảm hứng tâm linh của nhà hiền triết, trở thành nơi để ông gửi gắm tâm tư và sự tỉnh thức của mình. Trí tuệ và tư tưởng triết học của Lão Tử có sự liên hệ rất lớn với nước trong tự nhiên, chúng ta còn có thể gọi nó là sự thức tỉnh của “*thủy tính*”.



(Ảnh minh họa: panoramio.com)

Sự thức tỉnh của “thủy tính”

Không Tử nói: *“Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn”*. Kẻ thông đạt đạo lý thì yêu thích cái lưu động không ngừng của nước. Người nhân an nhiên thi hành đạo lý nên yêu thích cái vững vàng bất dịch của núi. Lão Tử yêu thích nước, vì nước gần với đạo.

Nước rất yếu mềm, không mạnh mẽ, nhưng tính bền bỉ lại khiến nước có thể làm mòn đá bởi dòng chảy của mình. Đá có mạnh đến đâu cũng sẽ bị nước mềm yếu chinh phục. Vì thế Lão Tử nhận định: *“Trên thế gian không có thứ gì yếu mềm như nước, nhưng lại không có thứ mạnh mẽ nào có thể thắng được.”* Từ đó, ông cũng cho rằng mềm dẻo là phương cách tồn tại nên có của con người: *“mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng đều biết rõ.”* Sự mềm dẻo của Lão Tử chính là nói về quan niệm xử thế rộng rãi lạc quan, xem thường cái mạnh.



(Ảnh minh họa: pcwallart.com)

Nước chảy chỗ thấp, an phận, không tranh giành. Vì không tranh giành nên cũng không thất bại. Đồng thời, nước lại thân thiện với vạn vật, giúp vạn vật phồn vinh, cho nên được vạn vật yêu thích. **Con người cũng vậy, cần khiêm tốn, nhường nhịn, khéo léo, hết sức giúp đỡ người khác, tránh việc tranh giành, đừng mang tâm lý thắng thua. Đó chính là “thượng thiện nhược thủy”.**

Lão Tử chủ trương: **“Người thiện, thì ta thiện; người không thiện, ta vẫn cứ thiện, đó chính là thiện”.** Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người, dù có chịu thiệt thòi trước mắt thì cũng không mất đi tín niệm trong lòng, như vậy sẽ được người yêu mến, được trời đất phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Lão Tử đã đúc kết khái quát nguyên tắc xử thế của ông như sau: **“Ta cầm giữ ba bảo vật; một là từ ái, hai là tiết kiệm, ba là không tranh với thiên hạ.”** Theo ông, con đường đời của chúng ta gian nan gập ghềnh, thế sự khó mà dự liệu, nhưng một người chỉ cần giữ được “thủy tính” thì sẽ có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng, hiểu được cái đẹp và lạc quan trong cuộc sống.

Nước chảy chỗ thấp

Dù đã rời xa triều đình nhưng Lão Tử vẫn luôn suy tư về triều đình và xã hội. Nhờ bản tính hài hòa của nước, Lão Tử đã nhìn ra được cái tai hại của việc cai trị chính trị nói chung.

Bản tính của nước là tìm đến sự phẳng lặng, đây chính là lẽ trời tự nhiên. Lão Tử cho rằng lẽ trời giống như cây cung

vậy, “đầu trên hướng xuống dưới, đầu dưới hướng lên trên”, tức là “chỗ bị thiếu dù chỗ khác có thừa cũng không bù lại được”, xã hội lúc bấy giờ rõ ràng là thừa mứa mà lại thiếu cân bằng. Vì lẽ này, Lão Tử chủ trương để người ở trên phải dùng tâm thế rộng lượng và bao dung để thực hiện công bằng. Tuân theo tính chất của nước, đi tìm sự điều chỉnh thì tự nhiên sẽ có được hiệu quả xã hội tốt.



(Ảnh minh họa: volcano.oregonstate.edu)

Tỷ như sông và biển đều hình thành từ nước, thế nhưng tại sao sông lại chảy ra biển, biển đón lấy nước sông? Lão Tử cho rằng đó là bởi vì biển nằm ở phía dưới các con sông, “*vì ở chỗ thấp, nên làm vua trăm thung lũng*”. Từ điều này Lão Tử cho rằng người cầm quyền muốn quy phục lòng dân, thì nhất định phải chịu hạ mình, trước mặt người dân thì lời nói phải khiêm tốn, suy nghĩ trước sau, hay còn gọi là “*chịu ở nơi thấp*”, “*chịu lánh phía sau*”, từ đó mà khiến cho “*thiên hạ vui vẻ mà không phiền lòng*”, tạo thành cục diện bình ổn

trăm sông ra biển, vạn dân nghe theo. Lão Tử nói, *“hạ mình để cho vừa lòng dân”*, lý lẽ này về bản chất là giống với phong thái của ông.

Nước làm lợi cho vạn vật

Nước thúc đẩy vạn vật sinh trưởng, nhưng đối với vạn vật thì nước *“sinh ra mà không sở hữu, làm mà không kể công, giúp phát triển mà không đòi làm chủ”* đây mới là **đức tính** cao nhất. Theo cách nhìn của Lão Tử, người ở nơi cao phải trị quốc hiệu dân giống như nước làm lợi cho vạn vật vậy. Đối với người dân, phải tạo ra cái lợi nhưng không sở hữu, ủng hộ sự phát triển mà không được cố ý trở thành người làm chủ. Người dân có được lợi ích mà lại không biết đến sự tồn tại của người cho mình lợi ích đó. Ông cho rằng đây mới là cảnh giới cao nhất của người ở trên. Hay còn gọi là *“Thái thượng, bất tri hữu chi; Kỳ thứ, thân chi dự chi”*, người làm vua giỏi là dân không biết là có vua; thấp hơn thì dân quý dân tin.



(Ảnh minh họa: weknowyourdreams.com)

Dùng cách công bằng ngay thẳng và thái độ khiêm nhường hòa nhã để trị quốc hiệu dân chính là đi theo quy luật tự nhiên của nước. Lão Tử cho rằng, người cầm quyền mà tuân theo lẽ trời này, luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, kiên trì giữ vững cái đẹp của những đức tính rộng lượng, bao dung, công bằng, khiêm tốn thì ắt sẽ trở thành “*bách dung vương*” như biển lớn đón lấy trăm sông.

Lão Tử có cách tư duy hiểu biết về đặc tính sâu xa của nước, phần lớn đã ảnh hưởng đến các nhà tư tưởng sau này. Như “*Binh pháp Tôn Tử*” có chỉ ra “*Binh hình tượng thủy*”; Tuân Tử lại nhận định vua và dân thường là “*Thuyền thủy chi dụ*”, ý chỉ người dân có thể giúp vua lập nên triều chính, cũng có thể đứng lên lật đổ triều đình. Người trước xem trọng quy luật và linh hoạt trong sự vận động của nước, người sau lại xem trọng sức mạnh không thể xem thường của nước. Cả hai nhà tư tưởng đều tìm ra được lý lẽ sâu sắc từ tính chất tự nhiên của nước, phát huy sự độc đáo đối với triết lý về tính chất của nước của Lão Tử.

Lão Tử quan sát tính tất yếu của tự nhiên bằng tâm tình bình lặng, ông tìm ra được phương thức xử thế nhẹ nhàng và không tranh giành từ tính chất của nước, biết được đạo trị quốc công bằng và khiêm nhường, phỏng đoán sự sinh trưởng của vạn vật. Lão Tử dùng nước để bồi dưỡng thêm tinh thần chân chính của con người, để nước có được hàm nghĩa văn hóa sâu sắc, đồng thời hình thành nên trí tuệ rộng lớn bao la.¹

Thanh Trúc

1- Bài này được đăng tải lần thứ nhì. Lần trước đăng tải ở Bản Tin Thế Đạo số 134 ngày 2-6-2019.

Đại Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Thế Giới Ban Thế Đạo Hải Ngoại: Nhập Cuộc

(Quốc Sĩ TS Nguyễn Thanh Bình)

(Tiếp theo từ TSTD số 77, 78)

2. Chiêu Hiền Đãi Sĩ – Tuyển Mộ Nhân Tài Giúp Đạo

Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã không ngừng hoạt động trong “thiên vị và nhiệm vụ” mà Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp tin tưởng và giao phó, tuyển lựa nhân tài ở khắp nơi trong mọi lãnh vực vào Ban Thế Đạo để phổ truyền và phát huy nền Đại Đạo.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động trong tinh thần “Chiêu Hiền Đãi Sĩ”, mời các nhân tài vào phẩm Hiền Tài, Quốc Sĩ để cùng phát huy Đạo Cao Đài tại hải ngoại. Các vị Quốc Sĩ này trong tương lai, sẽ giúp vào sự thành lập và phát triển các cơ quan giáo dục của Ban Thế Đạo Hải Ngoại như Viện Đại Học, Khảo Cứu Vụ, Cơ Quan Truyền Giáo, Hàn Lâm Viện, etc.. Trong thời gian hiện tại, Khảo Cứu Vụ đã được thành lập và đang hoạt động (trong tình trạng thiếu nhân sự); Viện Đại Học Cao Đài cũng đang trên đường thành lập và cần sự giúp đỡ của các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài. Hàn Lâm Viện cũng đang được đề nghị thành lập trong tương lai. Các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài sẽ giữ một vai trò rất là trọng yếu trong các tổ chức này. Các tổ chức Hành Chánh Đạo ở hải ngoại cũng rất cần sự “giúp đỡ và hợp tác” của tất cả các vị chức sắc trong Ban Thế Đạo.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động theo Quy Điều và Nội

Luật đã được tu chỉnh do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài theo Văn bằng số 10/VB ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Dậu (DL ngày 19.7.1969).

Trong Bản Tin Thế Đạo Số 74 ngày 17 tháng 2, 2017, Ban Thế Đạo Hải Ngoại thông báo thành lập cấp bậc Quốc Sĩ, để tuyển mời các nhân tài, các vị có học vị bằng cấp Tiến Sĩ hoặc tương đương, các vị Tướng Lãnh hoặc các Tổng Bộ Trưởng, Bộ Trưởng, Sứ Thần, các nhân sĩ có công nghiệp vĩ đại đối với Quốc gia dân tộc có bằng chứng cụ thể, vv... có thiện tâm giúp Đạo trợ Đồi, thêm vào đó, các vị Hiền Tài có đủ hạnh đức, đã dày công giúp Đạo trợ Đồi được công chúng hoan nghinh, có giấy tờ chứng minh, tham gia hoạt động trong BTĐ/HN.

Bản Tin Thế Đạo Số 74 ngày 17 tháng 2, 2017 cũng thông báo điều kiện gia nhập Ban Thế Đạo phẩm Hiền Tài: các vị có học vị văn bằng bachelor (BA, BS) hoặc tương đương trở lên; các doanh nhân (nghiệp chủ, điền chủ, thầu khoán, v.v...) hoặc những cá nhân có công nghiệp giúp ích cho Đạo có đủ bằng chứng; đặc biệt những vị nổi danh ngoài xã hội như nhạc sĩ, điêu khắc, kiến trúc, hoặc họa sĩ v.v...

Ban Thế Đạo trong đường lối “Chiêu Hiền Đãi Sĩ”, thì sự tuyển lựa các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ không thể nào giới hạn trong “nội địa hay quốc nội” được. Ban Thế Đạo mở rộng sự tuyển chọn đến khắp năm châu (khắp mọi nơi trên hoàn cầu).

Riêng đối với những vị Hiền Tài Dự Phong, những vị này chỉ cần phải nộp Phiếu Gia Nhập vào Ban Thế Đạo Hải Ngoại (Hiền Tài) (Mẫu 5-HT).

3. Nghiên Cứu Căn Bản Giáo Lý Cao Đài

“Khảo Cứu Vụ” đã được thành lập có nhiệm vụ nghiên cứu Giáo lý, Văn hóa và Lịch sử của Đạo (Ban Đạo Sử), để phát huy và truyền bá cho mọi người đều biết. Sự phát triển của tổ chức Ban Thế Đạo Hải Ngoại, sự sinh hoạt với cộng đồng tôn giáo hoàn cầu và các đại học là một trong những hoạt động rất là cần thiết. Khảo Cứu Vụ là một cơ quan “rất quan trọng” để phục vụ và giúp vào mục đích dài hạn này. Trên đà tiến hóa trong nền văn minh của nhân loại, các vị chức sắc (Hiền Tài, Quốc Sĩ) trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại đóng một vai trò quan trọng trong các sinh hoạt và nhiệm vụ ghi bên trên. Các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài sẽ giúp Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong sự hợp tác nghiên cứu giáo lý thần học với các tôn giáo trên toàn cầu, các viện nghiên cứu thần học, các trường đại học và các hoạt động liên hệ.

Khảo Cứu Vụ là “cơ quan với những bước khảo cứu đầu tiên” sẽ tạo nền tảng “căn bản” để cho sự thành hình của Hàn Lâm Viện trong tương lai. Khảo Cứu Vụ rất cần sự giúp sức, tham gia hoạt động của các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong nhiều lãnh vực nghiên cứu giáo lý Cao Đài.

Ở trường đời, phần đông đều học với mục đích kiếm được mảnh bằng để mưu cầu sinh nhai, hay mưu cầu chút danh lợi. Còn học đạo trái lại, chúng ta trước hết đã có tư tưởng vô tư, không học riêng cho mình, mà học để trở thành con người tốt, con người phụng sự cho nhân quần cho đạo nghĩa, đó là có tánh cách vị tha. Khi có được một quan niệm đúng đắn về học tập rồi, chúng ta sẽ học với tinh thần cầu tiến, không ai cưỡng chế mình, mà chính mình đào tạo cho mình một cơ sở vững vàng về đạo đức, về kiến thức ở đời, ngõ

hầu mai này sẽ xuất thân giúp Đòi giúp Đạo hoặc trở thành những phần tử tốt đẹp trong xã hội nhân sinh. Đó là một giá trị rất cao đẹp mà những nhà đạo đức trên thế giới đều công nhận. Chẳng cứ thế thôi đâu, học là sửa soạn cho hành. Chúng ta học thì phải hành mới có công dụng thực sự cho sự học.

Nghiên cứu Giáo Lý là chuẩn bị sẵn sàng hành trang cần và đủ để có thể đáp ứng được khả năng xây dựng kế hoạch đào tạo ra hàng ngũ chức sắc, chức việc phục vụ cho Ban Thế Đạo Hải Ngoại và phát triển lớp hậu tấn kế thừa cho mai sau (nếu sau này những người trong lớp trẻ hôm nay có cơ hội được nắm giữ các phẩm vị trọng yếu trong cơ Đạo Cao Đài trong tương lai).

4. Truyền Bá Giáo Lý Cao Đài

Với phương tiện kỹ thuật hiện nay, giảng dạy giáo lý trên “online”, trên truyền hình, trên băng đĩa sách nói rất thuận lợi. Cơ Quan Truyền Giáo ở hải ngoại có nhiều cơ hội truyền bá tôn chỉ, giáo lý đại đồng của Tôn Giáo Cao Đài trên diễn trường của các hội nghị tôn giáo quốc tế. So với các tôn giáo bạn và so với các chi phái khác, Ban Thế Đạo Hải Ngoại không đủ nhân lực phụ giúp các hoạt động này? Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải làm sao? Tùy hoàn cảnh mà xoay trở để làm được việc cần phải làm.

Trong tình trạng hiện nay, Khảo Cứu Vụ và Cơ Quan Truyền Giáo sẽ hoạt động tích cực để phổ truyền và phát triển Đạo Cao Đài ở hải ngoại về nhiều lãnh vực khác nhau như kinh sách, tài liệu, huấn luyện, v.v.v..., biên soạn các sách vở về các nghi lễ như cách thờ phượng, v.v.v... do chính Đức Chí Tôn giảng cơ dạy và giải thích rõ ràng, chớ không do người

phàm hay chức sắc trong Giáo Hội trong các Tôn giáo đã có đặt ra theo phong tục địa phương hay ý riêng như hai thời kỳ Phổ Độ trước. Viện Truyền Thông Báo Chí Khảo Cứu Vụ sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong những hoạt động này. Những hoạt động này sẽ giúp BTĐHN “chiêu hiền đãi sĩ” và giúp cho Hành Chánh Đạo có cơ hội tuyển lựa nhân sanh vào phụ giúp sự mở mang các cơ quan và truyền dạy giáo lý căn bản Cao Đài tại các cơ quan Hành Chánh Đạo địa phương.

Muốn cảm hóa người thì chúng ta phải nói Đạo cho họ nghe mà biết Đạo, biết lẽ chánh lẽ tà, biết con đường tốt đẹp nên theo. Muốn nói Đạo cho hiệu quả thì chúng ta phải học thuộc Thánh Ngôn Thánh giáo, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, nghiên cứu kỹ lưỡng Giáo lý và Triết lý của Đạo, học cho nhập tâm, rồi mới nói ra bằng lời Thuyết đạo.

Đức Chí Tôn có nói: "Dầu cho sắt đá cỏ cây mà nghe Thánh ngôn của Thầy nơi con nói ra cũng hoan nghinh, huống lựa là người".

Giáo lý của thầy có mục đích dạy dỗ các con hòa hợp nhau trong sự sống chung cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt. Vậy các con hãy chung hiệp nhau mãi mãi theo ý muốn của Thầy và hãy truyền bá khắp hoàn cầu thuyết hòa bình tương thân tương ái. (TN.122/Q.1)

Vậy chúng ta có thể xem Lời Thuyết Đạo như là những Câu Kinh Vô Tự. Dầu cho người dốt nát, không biết chữ nghe cũng hiểu được.

Các vị Hiền Tài niên trưởng, giới trẻ, các đồng đạo hiểu nhiều về Đạo, còn đang lưỡng lự, nếu có thì giờ, thời cơ đến

có thể nhân cơ hội này trở về “Nhập Cuộc” cùng hoạt động với các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại để truyền bá giáo lý và phát huy nền Đại Đạo.

5. Khảo Cứu Triết Lý Thần Học Cao Đài

Đây là một vấn đề rất quan trọng cho các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại, các vị Hiền Tài niên trưởng và các vị Quốc Sĩ, đặc biệt là vai trò và hoạt động của Khảo Cứu Vụ. Con cái Đức Chí Tôn phải tạo ra một nền văn hóa theo sát sự biến chuyển của thời đại. Nói cách khác, văn hóa phải sống, phải theo sát với nền văn minh nhân loại. Phải có những bài viết mới, phải có những hình thức phổ biến mới, phải mở hướng đi mới. Trong văn hóa, ngừng lại không phát triển có nghĩa là lạc hậu, mà lạc hậu thì không thể thực hiện được nguyên tắc phổ độ của Đạo Cao Đài.

Vậy muốn làm cho mọi người hiểu rõ hơn về triết lý Cao Đài, con cái Đức Chí Tôn phải học hỏi ngày càng nhiều để có trình độ văn hóa theo kịp với thời đại, nghiên cứu sâu rộng về triết lý thần học của các tôn giáo trên thế giới để nâng cao sự hiểu biết lên tầm mức quốc tế. Văn hóa có được nâng cao thì việc truyền bá mới càng rộng khắp nơi (toàn cầu).

Lại có người nói: “Khi đọc kinh sách Cao Đài, tôi có cảm tưởng triết lý đạo quá cổ xưa, chưa thấy điểm nào đáng gọi là mới. Trình độ loài người thì tiến lên như vũ bão. Chỉ cần qua năm, mười năm, là một quan điểm kinh tế, chính trị hay khoa học đã có thể trở thành lỗi thời. Trong điều kiện như thế, Cao Đài có dám đương nổi sứ mạng phổ độ toàn thế giới không?”

Suy nghĩ về câu hỏi này, Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng trong suốt thời kỳ khai Đạo, dùng “cơ bút” đã để lại cho con cái Đức Ngài một “kho tàng vô giá” đó là Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Thiên Thơ), v.v.v... để làm hành trang cho con cái Đức Ngài trên con đường phát triển Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong thất ức niên.

Chơn pháp của Đức Chí Tôn không phải dễ dàng hiểu được, nên Ngài đã dạy trong Thiêng Liêng Hằng Sống như vậy: “Minh phải ráng học, cần mẫn học, ấy là một điều chẳng phải dễ, nhưng phải làm cho đặng thay thế ngôn ngữ cho Đức Chí Tôn. Đem chơn truyền của Ngài để vào tinh thần nhơn loại. Nếu mình làm không đặng thì thay thế cho Ngài không đặng, cũng như mình làm cho Đức Chí Tôn cảm sao! Minh phải làm đặng thay thế ngôn ngữ cho Ngài. Nếu mình làm không đặng thì thay thế cho Ngài không đặng”.

Nhớ lời dạy của Đức Hộ Pháp, “ta phải nói thiệt, ăn thiệt, làm thiệt” nếu giải quyết làm ăn thì còn dễ, bằng như nói thiệt thì quá khó. Đã không rõ Chơn pháp, làm sao thay thế được ngôn ngữ của Chí Tôn mà bảo rằng thiệt”.

Bất cứ một tôn giáo nào, muốn việc truyền giáo thành công đều phải tạo được đức tin và cảm hứng trong nhơn sanh. Chư Chức sắc biết đồng lao cộng khổ với các tín hữu, biết khinh thường địa vị và quyền lợi để làm gương sáng cho những ai muốn làm công quả để đổi lấy cái quả tốt đẹp hơn cuộc đời hiện tại. Nếu được những chức sắc Ban Thế Đạo hành đạo có đức độ như vậy, cơ đạo sẽ sớm phổ truyền khắp năm châu.

Người đệ tử Cao Đài phải biết nhẫn nại. Chử Nhẫn đối với

người tín đồ rất quan trọng, vì biết Nhẫn mới học được nghĩa lý sâu xa, mà Đạo vốn hư hư thực thực, cần trì chí bền lòng.

Theo đạo Phật chữ “Nhẫn” là một trong sáu phương pháp tu gọi (Lục độ) của Bồ tát gồm: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiên định và Trí tuệ. Chúng ta là hành giả đang trên bước đường tu tập. Đừng bao giờ cho mình đã thắng và làm chủ được tâm sân. Khi chúng ta gặp hoàn cảnh chướng duyên phiền não thì nên quán tưởng kẻ thù đó chính là người bạn thân nhất của mình, là thiện tri thức trên lộ trình tu tập của mình. Họ giúp chúng ta có điều kiện để tu “Nhẫn”.

Nhẫn một bước, sóng yên biển lặng,

Nhẫn một đời, tâm cảnh từ bi.

Nhẫn với mình, tâm sinh hoan hỷ,

Nhẫn với người, hơn thiệt lợi chi?

(TS Tâm Khánh)

Nói thì dễ lắm nhưng khi thực hành thật là khó bởi vì hằng ngày chúng ta luôn ôm ấp cái bản ngã của mình, sống ích kỷ, giận hờn, ganh tỵ, đố kỵ. Lúc nào cũng xem mình là trên hết. Đây chính là nguyên nhân ngăn cản chúng ta tu chữ “Nhẫn”. Thì bây giờ chúng ta suy nghĩ sống tu tập chữ “Nhẫn”. Cuộc sống chúng ta sẽ luôn được an vui.

Mặt khác, Thánh ngôn, kinh điển của Đạo Cao Đài rất khác biệt nhiều tôn giáo, với lời hành văn nôm na, vắn tắt, không lý luận, không chứng minh dài dòng. Những chữ chỉ cốt để khiêu gọi cho một lý lẽ cao thâm, để người đạo nghe tiếng vọng trong lòng của mình mà giác ngộ. Sự lưng chừng, sự tối tăm của lời văn và cách lập lập nửa vời kích thích óc tò mò để tìm hiểu cái bí nhiệm của thiêng liêng. Nhờ đó mà gọi mở được những ý tưởng thâm sâu tiềm tàng trong mỗi

người thích suy luận. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong Khảo Cứu Vụ và Viện Đại Học.

Văn trong Thánh Ngôn và Kinh Điển tràn đầy "Văn Dĩ Tải Đạo" (Văn Để Chở Đạo), và "Thi Dĩ Ngôn Chí" (Thơ Chứa Lời Giới Thiệu), lẫn lộn giữa Thánh Ngôn dạy và thi ca giống như Nam Hoa Kinh của Trang Tử hay Đạo Đức Kinh của Lão Tử.

Do cái Tri và Hành đi đôi như vậy nên có người đã nhận định rằng "Đông Phương không có Triết Gia mà chỉ có Hiền Giả và Thi Nhân". Trong Thánh Giáo ta thấy nhan nhản thi ca với lời lẽ của bậc Hiền Triết.

Con đường Đạo Tâm sẽ giúp cho con cái Đức Chí Tôn hiểu rõ những biểu tượng ẩn hiện giáo lý Bí Truyền của Chí Tôn (Bí Pháp Đại Đạo) của các bài Thiên Thơ để vững tiến trên con đường khó khăn hiện tại của nền Đại Đạo Cao Đài mà vẫn duy trì và tuân theo các luật Đạo. "Chơn Pháp Đạo Tâm" sẽ giúp ta suy nghĩ thâm sâu hơn các điều luật trong Đạo và giúp chúng ta bàn luận các luật Đạo và nghiên cứu cái "lời dạy huyền diệu nằm ẩn sâu" trong Thánh Ngôn Thánh Giáo Cao Đài.

Bởi Đạo rất "huyền bí" cao siêu, ít người hiểu nổi, nên các Đấng Giáo Chủ xưa kia phải thuyết Pháp bằng lối "chỉ quanh" cho Nhơn Sanh mới có thể lãnh hội được. Vì vậy mà Kinh Sách dạy Đạo, tự cổ cập kim, kể ra thật là vô số. Nhưng nếu "hiểu tất" thì bao nhiêu Kinh Điển cũng chỉ gom lại có một chữ mà thôi. Chữ ấy là CHỮ TÂM

Như đã trình bày bên trên, con đường "Đạo Tâm" trong sẽ là

“giềng mối, chìa khóa then chốt” hướng dẫn chúng ta thông hiểu các lời dạy “cao siêu” đó. Đây là thực hành Bí Pháp Đạo Tâm một trong những “Tâm pháp” trong “Chon Pháp Đạo Tâm” mà nó “đã có và tiềm ẩn” trong Thánh Ngôn Thánh Giáo. (xin đọc bài viết “Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chon Pháp Đạo Tâm”, Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Khảo Cứu Vụ, Cao Đài Hải Ngoại - Tòa Thánh Tây Ninh, 2017).

Đức Chí Tôn, THẦY đã tiên đoán từ lúc lập Đạo : “Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nhỏ bé mà sau này sẽ truyền bá giáo lý Cao Đài ra khắp năm châu để cứu rỗi nhân loại và tạo sự hòa đồng bác ái cho cả nhơn loại.”

Các nhân tài, học giả, bác sĩ, luật sư, tiến sĩ, các nhân sĩ, các vị Giáo Sư đại học là tín đồ và không phải là tín đồ Cao Đài, nếu có ý định sẵn sàng hợp tác BTĐHN và hoạt động với Viện Đại Học Cao Đài, Khảo Cứu Vụ, các Cơ Quan khác, Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ mở rộng tầm tay trong tinh thần “chiêu hiền đãi sĩ”, thân mời các vị này vào tham dự và hoạt động trong các lãnh vực thích hợp. Ban Thế Đạo Hải Ngoại-Tòa Thánh Tây Ninh rất mong sự “Nhập Cuộc” và hợp tác của các vị.

6. Khảo Cứu Triết Lý Thần Học Các Tôn Giáo

Thần học và triết học lưu tâm đặc biệt về tôn giáo là vì tôn giáo có khả năng mở rộng chân trời hiểu biết của con người vốn đang sống trong thế giới “bên này” nhưng lại có những cảm thức về những gì thuộc về thế giới “bên kia.” Tôn giáo tồn tại để nhắc nhở chúng ta rằng thực tại không chỉ về cái “là” mà còn cả cái “sẽ là”. Tôn giáo cố gắng bảo trì chiều kích siêu việt của cuộc sống bằng cách đối đầu các vấn đề tối hậu của con người: Làm thế nào sống trong thế

giới trần tục này mà con người có thể chạm đến chiều sâu thánh thiêng của hiện hữu? Nên dùng ngôn ngữ nào để nói về Đấng Tối Cao vốn vượt qua mọi giới hạn? Thân phận và ý nghĩa đời người sẽ là gì trong vũ trụ hầu như vô biên và ngẫu nhiên này?

Để trả lời các vấn nạn này tôn giáo mời gọi con người dần thân và phó thác, hành động và dùng ngôn ngữ như thể chúng ta đang “cư ngụ” trong thế giới của niềm tin. Có như thế thì chúng ta mới có thể trải nghiệm và nắm bắt những gì được xem là thánh thiện và huyền nhiệm. Nhưng “kinh nghiệm tôn giáo” thì luôn pha trộn tính chủ quan lẫn khách quan. Khi dùng ngôn ngữ để mô tả kinh nghiệm tôn giáo, chúng ta sẽ gặp các vấn đề khác: làm sao ngôn ngữ và biểu tượng tôn giáo có thể bảo đảm là luôn quy về thực tại siêu việt? hay tránh khỏi hố sâu của ngẫu tượng hay thần tượng hóa? Ngôn ngữ tôn giáo có khả năng mở rộng chân trời siêu nghiệm nhưng nó cũng tiềm tàng các ý thức hệ hay ý đồ thâm kín khác. Tôn giáo không muốn bị sai lầm trong sứ mệnh hướng dẫn con người tìm hạnh phúc tối hậu. Tôn giáo muốn lưu truyền “chân lý” nó đã lãnh nhận một cách hợp lý. Vì thế tôn giáo cũng cần phải phê phán về cách dùng ngôn ngữ và biểu tượng của chính mình. Một khi tôn giáo muốn đáp trả nhu cầu căn bản này thì nó sẽ không tránh khỏi vay mượn các phạm trù tri thức từ triết học và bối cảnh văn hóa. Do đó, hành trình tiếp cận tôn giáo thì luôn phải đi qua ngã quanh của kinh nghiệm, ngôn ngữ và khái niệm của bối cảnh văn hóa của nó.

Mục đích Cao Đài Đại Đạo là đem nhân loại đến chỗ Đại Đồng tạo Tân Dân chỉ ưu chí thiện trong khuôn viên Tân Luật, Pháp Chánh Truyền. Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ

Độ là Quy Nguyên Tam Giáo Phục Nhất Ngũ Chi cho đăng Phổ Thông Chơn Đạo phải thông hiểu rành mạch nguyên lý của các Tôn Giáo. Vai trò Khảo Cứu Vụ là sưu tập Kinh điển và Thánh Ngôn, Thánh Giáo đăng khảo cứu Triết lý Cao Đài Đại Đạo và Kinh sách của Tôn giáo khác mà ra Kinh sách để Phổ Thông Đại Đạo Tam Kỳ.

Đạo Cao Đài trong tương lai gần đây, có vạch ra được một nền triết lý cao siêu hay có tạo được một Triết Lý Thần Học truyền cho Đại Đạo hay không, điều đó còn tùy thuộc vào việc làm, vào thiện chí và khả năng của nhiều người đóng góp lại. Như vậy, công cuộc Khảo cứu đòi hỏi nhiều ở khả năng chuyên môn và sự hiểu biết sâu rộng của nhiều người về mặt Đạo. Sự phát triển của tổ chức Ban Thế Đạo Hải Ngoại, sự sinh hoạt với cộng đồng tôn giáo hoàn cầu, sự hợp tác khảo cứu tôn giáo với các trường đại học trên thế giới là một trong những hoạt động rất là cần thiết. Các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ giữ một vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu Triết Lý Thần Học của các Tôn Giáo và phổ truyền cho toàn cầu như nói trên (Ban Đạo Sử, Ban Truyền Thông & Báo Chí).

Ban Thế Đạo cần sự hợp tác của các vị Hiền Tài niên trưởng, các vị Quốc Sĩ. Các vị này hiểu nhiều về Đạo, nếu có thì giờ, thời cơ đến có thể nhân cơ hội này trở về “Nhập Cuộc” trong Ban Thế Đạo, hoạt động, nghiên cứu và phát huy triết lý thần học của các tôn giáo để phổ truyền triết học Cao Đài.

7. Bảo Vệ Và Mở Rộng Vòng Tay Đến Tất Cả Tín Đồ:

Các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại cố gắng giúp đỡ tín đồ Cao Đài để hiểu rõ đường hướng và tôn chỉ của Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Tòa Thánh Tây Ninh. Một số lớn

tín đồ và cả nhiều vị Hiền Tài, đã không hiểu rõ vai trò của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và ngay chính vai trò của Hiền Tài chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại. Ở hải ngoại, hiện nay có nhiều tổ chức Cao Đài khác nhau, một số các vị Hiền Tài vẫn còn “do dự, lùng khùng” không quyết định được phải theo ai? Hoạt động với Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoặc theo các tổ chức Cao Đài khác? Chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ phải làm gì để giúp đỡ các vị Hiền Tài không rõ tôn chỉ và phương hướng hoạt động của Ban Thế Đạo Hải Ngoại, hoặc còn trong thái độ “nửa trong, nửa ngoài” này? Các vị này cần sự giúp đỡ và chúng ta các Quốc Sĩ, Hiền Tài, chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải cố gắng những gì chúng ta có thể làm được để giúp các chức sắc, tín đồ cần được giúp đỡ này.

Như ghi bên trên, tổ chức Ban Thế Đạo Hải Ngoại hiện tại chính là Ban Thế Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ở hải ngoại mà Đức Chí Tôn đã mở Đạo vào năm 1926. Ban Thế Đạo Hải Ngoại là tổ chức Hiệp Thiên Đài duy nhất còn tồn tại tại cõi hữu hình này hoạt động và tuân theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền (và các luật Đạo).

Về các chi phái, trước kia, vì bất đồng quan điểm với Tòa Thánh Tây Ninh nên một số ít chức sắc đã tách ra khỏi Tòa Thánh Tây Ninh lập ra Chi Phái. Và năm 1934 Đạo Nghị Định số 8 ngày 15-7-Giáp Tuất của Đức Lý giáo Tông và Đức Phạm hộ Pháp đã ra đời.

Hiện nay tình hình đã đổi khác vì từ năm 1934 đến nay trải qua gần 85 năm, việc Đời việc Đạo biết bao thương hải tang điền, nền văn minh nhân loại tiến bộ vượt bậc, thì tư duy của người Đạo cũng cần phải thay đổi theo cho phù hợp với

tình thế mới và nền văn minh hiện tại, Chính Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp cũng đã nói từ năm 1957 và năm 1964 rằng :

“ Về Đạo Nghị Định của Lão đối với Chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi, hiện giờ cửa Đạo đã mở rộng thì cơ qui như thế nào cũng thực hiện được.”

“ Vậy ngày giờ đã gần đến nên Bàn đạo đề lời khuyên cả Chức sắc và toàn đạo rón thể nào thống nhất Đạo cho được mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc.”

Việc phân chia Chi phái (trong giai đoạn mở Đạo Cao Đài đã phát triển rất là nhanh, chánh quyền Pháp lo sợ ảnh hưởng của Đạo Cao Đài với quần chúng và các tôn giáo khác, nên đã tìm đủ mọi cách chia rẽ Đạo Cao Đài thành nhiều phái để dễ bề kiểm soát) là một vết thương âm ỉ trong lòng của mỗi tín đồ Cao Đài có nhiệt tâm vì Thầy vì Đạo, khi nhắc đến thì đau buốt cả tâm can, vì bao nhiêu lời dạy bảo thương yêu của Đức Chí Tôn đều bị phạm tâm bỏ chảy theo dòng sông ô nhiễm.

Người tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mà không thương yêu được tín đồ Cao Đài của các Chi phái thì làm sao dám nói đến sự thương yêu đối với tín đồ của các tôn giáo khác trong tôn chỉ Qui Nguyên Phục Nhứt. Cho nên, ưu tiên hàng đầu của Đạo Cao Đài ở hải ngoại là thực hiện cơ Quy Nhứt (khó khăn vô cùng!), như lời dạy của Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, một là để có đủ sức mạnh phổ độ nhơn sanh, hai là làm gương tốt cho cộng đồng thế giới (tôn giáo toàn cầu). Con đường Đạo Tâm là bước đầu tiên sẽ mở đường cho cơ Quy Nhất có thể có được.

“Văn Minh” gốc từ lòng người bày phôi ra ngoài. Chúng ta đồng ý tôn giáo chính là nền văn minh nhân loại, hẳn ai cũng công nhận Cao Đài Giáo chính là nền văn minh nhân loại với tôn chỉ “Quy Tam Giáo, Hiệp Nhất Ngũ Chi”.

Tình thế hiện nay có nhiều đổi khác, trải qua trên 90 năm, việc đời việc Đạo biết bao thay đổi, thăng trầm, đau thương xảy ra, nền văn minh nhân loại tiến hóa vượt bậc, thì tư duy của người Đạo cũng cần phải thay đổi theo cho phù hợp với tình thế mới và nền văn minh hiện tại. Đời phải tùy Đạo mới còn, mà Đạo cũng phải tùy Đời mới vững, Tân Luật ngày nay Thầy đã đến dạy chúng ta (nhân sanh) lập thành; trong thời gian tới, nó sẽ phải thay đổi cho phù hợp với nhơn trí Đạo, Đời tương đắc để diu dắt cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp trong nền Đại Đạo như lời phán của Đức Chí Tôn minh định “biên giới sứ mệnh Đạo Cao Đài là thật không biên giới”.

Trong cơ chuyển thế này, chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ phải làm gì để mở rộng cửa Đạo, để cơ quy nhứt thống nhất nhân sanh, tạo sức mạnh cho nền Đại Đạo. Chúng ta cần mở rộng vòng tay đón mời các huynh đệ trong các Cao Đài Chi phái, không chi phái với một tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ nhau như anh em một nhà (như chính Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp cũng đã nói từ năm 1957 và 1964 về cơ quy nhất để làm gương cho vạn quốc).

Trong giai đoạn hiện tại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại theo tinh thần Vi Bằng năm 1964 (Ngài Bảo Thế ký) đang hợp tác với các tổ chức Cao Đài chi phái ở hải ngoại trong nhiều lãnh vực khác nhau để cùng nhau hoạt động trong tình thân

“huynh đệ” Cao Đài để phát triển nền Đại Đạo. (xin đón xem bài viết “Suy Luận về Tinh Thần “Bát Đạo Nghị Định” qua Chơn Pháp Đạo Tâm – Con Đường Qui Tâm Của Tín Đồ Cao Đài”, Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Tòa Thánh Tây Ninh (đang viết gần xong).

8. Giúp Ý Kiến Cho Chức Sắc Hành Chánh Đạo Địa Phương:

Ban Thế Đạo Hải Ngoại và trong tình trạng thiếu hụt chức sắc để hoạt động nhất là trong các Hành Chánh Đạo, ở tại các Thánh Thất, Tộc Đạo, Hương Đạo địa phương, nơi mà phần nghi lễ, nhạc lễ vẫn chưa được chuẩn đúng theo chơn truyền. Đạo Cao Đài ở hải ngoại cần thống nhất các nghi lễ, nhạc lễ cúng (tứ thời hay hàng ngày, tiêu đàn, đại đàn). Lễ Viện, Khảo Cứu Vụ (Ban Đạo Sử) và chức sắc BTĐHN sẽ phải nghiên cứu thêm tài liệu về Nghi Lễ, cố gắng giúp ý kiến, nhắc nhở và hướng dẫn đồng đạo trong vấn đề này. Khảo Cứu Vụ và các chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải cố gắng sưu tập tài liệu về Nghi Lễ để hướng dẫn các Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu, Tịnh Thất hiện nay và trong thế hệ mai sau.

Chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại là “Đại Diện” (là bộ mặt) của Đạo Cao Đài ở hải ngoại trong các sinh hoạt cộng đồng quốc tế và hội nghị tôn giáo, chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải dựa theo luật định trong Quy Điều Ban Thế Đạo, phải hãnh diện với “cấp bực là chức sắc Ban Thế Đạo” để mà hành Đạo. Đây là niềm “hãnh diện” của con cái Đức Chí Tôn làm theo lời Thầy dạy. “Chiếc áo” không tạo được thầy tu, nhưng đã đi tu rồi (tình nguyện lãnh phẩm vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong BTĐ), thì phải tuân theo Quy Điều và Nội

Luật BTĐ đề cùng nhau giúp đỡ Hành Chánh Đạo và các cơ quan khác trong BTĐHN để phát huy nền Đại Đạo Cao Đài. Muốn làm được như vậy, bản thân các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ (đã là chức sắc BTĐ) phải cố gắng học hỏi để biết thêm về kinh kệ, hiểu nghi lễ, Tân luật Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, Thánh Lịnh, Đạo Nghị Định, Huấn Lịnh, v.v.v... Phải cố gắng học hỏi để hiểu rõ những biểu tượng “ẩn hiện trong giáo lý Bí Truyền của Đức Chí Tôn (Bí Pháp Đại Đạo), của các bài Thiên Thơ, Thánh Ngôn để vững tiến trên con đường khó khăn hiện tại, để phục vụ trong sự phát huy nền Đại Đạo Cao Đài mà vẫn duy trì và tuân theo các luật Đạo. Như đã nói, “Chơn Pháp Đạo Tâm” sẽ giúp chúng ta suy nghĩ thâm sâu hơn các điều luật trong Đạo, giúp chúng ta bàn luận các luật Đạo và nghiên cứu những “lời dạy huyền diệu nằm ẩn sâu” trong Thánh Ngôn Thánh Giáo.

Các lớp huấn luyện giáo lý Cao Đài sẽ được tổ chức và thuyết trình bởi Cơ Quan Truyền Giáo và Khảo Cứu Vụ sẽ rất là “hữu dụng” cho các vị cần học hỏi thêm giáo lý Cao Đài. Các vị chức sắc BTĐHN, nếu có điều kiện, nên cố gắng tham dự các hội nghị tôn giáo hoàn cầu và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thuyết trình, phổ biến và phát triển Đạo Cao Đài. Đây cũng là một cơ hội để Đạo Cao Đài ở hải ngoại được nhận diện và giúp cho Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong hoạt động “chiêu hiền đãi sĩ” tuyển chọn thêm nhân tài vào giúp Đạo.

Tuy rằng phải tìm tòi, học hỏi nhiều, bỏ công bỏ sức nhiều nhưng năng lượng giúp Đạo, truyền giáo để phát triển Đạo Cao Đài thì thật là thiết thực, vô biên, hữu ích đó sẽ là hành trang ngày về của tất cả chúng ta.

Còn về mục đích "tạo tư thế để hành đạo hải ngoại và hợp nhất với quốc nội khi đúng thời điểm tạo thành Hội Thánh Trung Ương vì "Đạo thành từ ngoài vào"? Chúng ta hãy suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Câu "Đạo thành từ ngoài vào" có ý nghĩa như thế nào? (Xin xem bài Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm, Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Khảo Cứu Vụ, Cao Đài Hải Ngoại - Tòa Thánh Tây Ninh (2017).

Như đã ghi bên trên, Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đã dạy từ năm 1957 và năm 1964 rằng: "Vây ngày giờ đã gần đến nên Bần đạo để lời khuyên cả Chức sắc và toàn đạo rán thể nào thống nhất Đạo cho được mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc"(mình cũng nên hiểu cái lời dạy "huyền diệu" sâu xa này, là sự thống nhất "vạn giáo toàn cầu".

9. Tham Dự Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới:

Đạo Cao Đài đã có đại diện trong nhiều cuộc hội nghị Quốc Tế về Thần Học và Tôn Giáo trên thế giới từ năm 1933. Các chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng đã tham gia Đại Hội Văn Hoá Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng ở Nam Hàn do HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) tổ chức, Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (Parliament of the World's Religions), v.v.v... và sẽ cố gắng tham dự các đại hội tôn giáo thế giới (Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu) trong tương lai để phát huy nền Đại Đạo Cao Đài và hợp tác với các tôn giáo bạn trong nhiều lãnh vực như thần học, xã hội, phước thiện, hòa bình thế giới, văn hóa và phong tục, v.v.v...

Tổ chức "Văn Hoá Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục

Hội Ánh Sáng (HWPL)” được thành lập năm 2012 (khoảng 5 năm nay). Đường lối hoạt động của HWPL là tôn chỉ, phương hướng hoạt động, là con đường mà Đại Đạo Cao Đài, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ/Tòa Thánh Tây Ninh(BTĐHN) do Đức Chí Tôn dùng “Huyền Diệu Cơ Bút” khai Đạo từ năm 1926, đã và đang hoạt động hơn 90 năm nay.

Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (The Parliament of the World's Religions) được tạo ra để nuôi dưỡng sự hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo và tinh thần của thế giới và nuôi dưỡng của họ tham gia với thế giới và các tổ chức hướng dẫn để đạt được một thế giới chỉ hòa bình và bền vững.

Đức Chí Tôn dạy Cao Đài là một Đại Đạo, là một Tôn Giáo Toàn Cầu. Trong tinh thần đó, Ban Thế Đạo Hải Ngoại (Tòa Thánh Tây Ninh ở hải ngoại) ủng hộ nồng nhiệt các hoạt động của Tổ Chức “Văn Hoá Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL)”, Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (The Parliament of the World's Religions) để phổ truyền triết lý thần học Cao Đài trên cộng đồng tôn giáo toàn cầu và cộng tác hoạt động với các tôn giáo trong nhiều lãnh vực. Âu đây cũng là do bàn tay sắp xếp “huyền diệu” của Đức Chí Tôn.

Các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong Ban Thế Đạo sẽ có cơ hội hoạt động trong Khảo Cứu Vụ, Viện Đại Học, Cơ Quan Truyền Giáo, . . vv. và trong hoàn cảnh cho phép, các vị này sẽ tham dự các hội nghị tôn giáo thế giới, đây sẽ là cơ hội để “mở rộng tầm tay thân hữu ” Đạo Cao Đài đến với tôn giáo bạn.

Xin mời các vị trí thức, Hiền Tài niên trưởng, đồng Đạo hiểu nhiều về Đạo, còn đang lưỡng lự, nếu có thì giờ, thời cơ đến

trở về “Nhập Cuộc” cùng hoạt động với các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại để mở rộng, truyền bá giáo lý và phát huy nền Đại Đạo.

10. Thuyết Trình Triết Lý Thần Học Cao Đài:

Khi sự hiểu biết về niềm tin tôn giáo trở thành hệ thống và có khả năng giải quyết các vấn nạn con người từ lăng kính đức tin thì chúng ta đang bước vào ngưỡng cửa của thần học. Mục đích của thần học là tìm hiểu nội dung của những gì tôn giáo đã đón nhận được qua mặc khải. Do đó, khi nói thần học là “đức tin tìm kiếm sự hiểu biết” tức là chúng ta thừa nhận rằng thần học có một sứ mệnh nước đôi: vừa dấn thân vào các thực tại tôn giáo, vừa phải dùng các phương pháp suy tư phê phán của triết học.

Là một hoạt động tri thức, thần học dùng các phạm trù triết học để minh họa cho tính hợp lý của niềm tin tôn giáo. Thần học cố gắng kết nối niềm tin tôn giáo với bối cảnh xã hội. Khi làm công việc “bắc cầu” này, thần học rút tĩa nội dung từ “mặc khải”, nhưng hình thức thì được vay mượn từ các phạm trù triết học và bối cảnh văn hóa. Là truyền thống học thuật, thần học luôn tận dụng mọi công cụ tri thức để giữ cho nội dung của đức tin luôn được cập nhật và trở thành thực tại sống động chứ không là một “bảo vật” cổ kính trong viện bảo tàng của lịch sử. Khi lối suy tư cũ không còn thích ứng nữa thì phương pháp thần học mới sẽ ra đời. Như thế, thần học luôn mở rộng và hướng về chân trời vô hạn của đức tin và mặc khải.

Đây là một trong những vấn đề quan trọng trong thực hành, hoạt động mà chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải cố gắng tham dự và cho thuyết trình (lecture, seminar) về Triết

Lý Thần Học Cao Đài tại các hội nghị tôn giáo trên thế giới, tại các trường đại học, tại các viện nghiên cứu tôn giáo, v.v.v... Muốn làm được điều này, chúng ta không những phải thông hiểu về Triết Lý Thần Học Cao Đài, Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, Thánh Ngôn (Thiên Thơ), v.v.v., mà còn phải có khả năng cho thuyết trình, diễn thuyết qua các ngôn ngữ khác, đặc biệt là Anh ngữ, một sinh ngữ rất là phổ thông trên toàn cầu. Sự thông hiểu Triết Lý Thần Học Cao Đài và truyền đạt các sự hiểu biết này qua “Anh ngữ” sẽ tạo một nhịp cầu tương đắc trong sự hiểu biết về triết lý các tôn giáo trên cộng đồng thế giới.

Vai trò của các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại thì quá rõ và rất là quan trọng: thuyết trình, giải thích Thần Học Cao Đài trong các hội nghị tôn giáo thế giới, tạo một sợi dây liên lạc “thần học vô hình” với các tôn giáo trong tinh thần tìm hiểu hợp tác “Thần Học Cao Đài và các Tôn Giáo”. Đây cũng là cơ hội để đóng góp vào chương trình “Chiêu Hiền Đãi Sĩ” của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

11. Tập San Ban Thế Đạo:

Sau năm 1975 như ghi bên trên, trong tình trạng khó khăn, các anh chị em Hiền Tài Ban Thế Đạo tại hải ngoại đã cùng nhau thành lập Ban Thế Đạo Hải Ngoại. Từ dạo đó, “Tập San Thế Đạo” lại được tái hoạt động lại tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác ở hải ngoại. Bài vở được gửi đi khắp nơi trên thế giới (khởi thủy gốc là tờ báo Thế Đạo do Hiền Tài Trần Văn Rạng chủ biên). Bản Tin Ban Thế Đạo và Website Ban Thế Đạo cũng đã được mở trên Internet. Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã hết sức cố gắng lèo lái “Tập San Thế Đạo” và “Bản Tin Ban Thế Đạo”, phổ biến tin tức qua các bài viết trong

Ban Thế Đạo Website bắt đầu từ dạo đó, mặc dù trong tình trạng eo hẹp về nhân lực, bài vở cũng như tài chánh. Tập San Thế Đạo được xuất bản khoảng 3 tháng một lần. Bản Tin Ban Thế Đạo thì được phổ biến thường hơn qua email.

“Tập San Thế Đạo” đã được đồng Đạo hải ngoại ủng hộ nhiệt liệt. Đây cũng là một niềm vui và một phương tiện để anh chị em Cao Đài tại hải ngoại “nối chặt vòng tay” Đại Đạo. Xin các anh chị em Hiền Tài, Quốc Sĩ ủng hộ và đóng góp bài viết cũng như các phương tiện khác để giúp cho Tập San Ban Thế Đạo một ngày một tiến hơn tại hải ngoại. Ban Thế Đạo Hải Ngoại đang trên đường cho xuất bản nhiều bài viết trên các tập san, bản tin, Website Ban Thế Đạo, , v.v.v... trong chương trình phát triển Đạo Cao Đài tại hải ngoại và mở rộng tầm tay đến các Cao Đài chi phái trên toàn cầu.

Sự thay đổi đường hướng và tôn chỉ hoạt động của Tập San Thế Đạo để phù hợp với đà tiến triển của Đạo Cao Đài tại hải ngoại là một điều rất cần thiết. Trong quá khứ và gần đây, các bài viết trong Tập San Thế Đạo, phần lớn rất là giới hạn. Bài viết thì hiếm hoi và đa số không viết theo tinh thần phát triển và hoạt động của Ban Thế Đạo Hải Ngoại. Phải thành thật mà nói là “Tập San Thế Đạo” không có đủ bài viết để ấn hành, không có đủ người phụ giúp. Đây cũng là một nhiệm vụ cao cả và đầy thử thách của các vị chức sắc trong Ban Thế Đạo phụ giúp bài viết cho Tập San và giúp cho Tập San bước thêm một “bước tiến nữa”. Như ghi bên trên văn hóa phải sống, phải theo sát với nền văn minh nhân loại, các bài viết trong Tập San Thế Đạo cũng nên và sẽ phản ảnh tinh thần này.

Tập San Thế Đạo cần bài viết về Triết Lý & Giáo Lý Thần

Học Cao Đài giải thích theo nền văn minh nhân loại hiện tại, và trong tinh thần Triết Lý Tôn Giáo Đại Đồng. Các bài viết căn bản về Tân Luật, Đạo Luật, Pháp Chánh Truyền thì đã có quá nhiều (có cái đúng hay và có cái sai), nhất là trên “Internet”. Tập San Thế Đạo (và Bản Tin Ban Thế Đạo) cần suất bản các bài viết, tin tức hay hơn, cụ thể hơn để phổ truyền hoạt động và triết lý Cao Đài tại hải ngoại, giải thích con đường Ban Thế Đạo Hải Ngoại đang đi trong tinh thần Tân Luật Pháp Chánh Truyền, giải thích các lời dạy ẩn tàng “huyền diệu” trong Thánh Ngôn, Thiên Thư, trên con đường văn minh hoàn cầu hiện tại vừa trên căn bản thần học Cao Đài và cái hay của các tôn giáo khác. Đây cũng là một lý do rất là quan trọng mà Ban Thế Đạo cần kính cần mời nhân tài vào giúp Đạo (Đạo Đòi tương đắc).

Đức Chí Tôn đã dạy “Các con phải biết hễ là người thì phải biết Đạo; không biết Đạo không phải là người. Cái chánh cái tà rồi đây sẽ phân biệt nhau. Nếu các con còn để một vài điểm mờ hồ trong dạ thì làm sao chóng đến nơi, đến chốn đặng? Các con phải đồng tâm hiệp lực nhau, bỏ hết các điều tệ theo thường tình, thì mới dễ thành Đạo. Vậy Thầy khuyên các con đưa nào có trí lực bao nhiêu khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sứt sè theo thói nữ nhi, vậy cũng uống cái điểm linh quang của Thầy ban cho các con lắm.”

Các bài viết cũng cần được dịch sang ngoại ngữ nhất là Anh Ngữ vì chúng ta cần phổ truyền giáo lý triết học Cao Đài tại hải ngoại và phần đông không biết tiếng Việt (ngay cả thế hệ con cháu). Nếu không có sách vở giáo lý, thần học Cao Đài bằng ngoại ngữ, thì làm sao mình thu nhập được các tín đồ người ngoại quốc được và... Đạo Cao Đài mình sẽ “dẫm chân tại chỗ”, không tiến xa hơn được. Như Đức Chí Tôn

dạy bên trên “Vậy Thầy khuyên các con đũa nào có trí lực bao nhiêu khá đem ra mà thi thử”.

Viết và xuất bản các bài viết bàn luận về “Triết Lý Thần Học Cao Đài” là một điều rất cần thiết để giải thích và truyền bá con đường mà Ban Thế Đạo Hải Ngoại đang đi. Cao Đài là một Đại Đạo, “Đạo Tâm – Chơn Pháp Đạo Tâm” là “Bí Pháp” giải thích rõ ràng “Thiên Ý” và đường hướng Ban Thế Đạo Hải Ngoại Tòa Thánh Tây Ninh đang phục vụ nền Đại Đạo do Đức Chí Tôn lập nên năm 1926. (xin đọc bài viết “Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm”, Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Khảo Cứu Vụ, Cao Đài Hải Ngoại - Tòa Thánh Tây Ninh (2017).

Trong tinh thần phát triển các tập san Đại Đạo, xin chân thành thỉnh mới các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài, và đặc biệt nhất là các “nhân tài” thế hệ trẻ, thông thạo Anh ngữ, nếu hoàn cảnh cho phép, “Nhập Cuộc” hợp tác với Ban Thế Đạo Hải Ngoại, chúng ta sẽ cùng nhau làm cho các bài viết trong các tập san ngày càng phong phú hơn.

12. Dịch Kinh Sách Tài Liệu Tôn Giáo Sang Ngoại Ngữ (Anh Ngữ)

Các sách vở, bài viết, tài liệu giáo dục, nghiên cứu thần học Cao Đài và các tôn giáo khác (cho KCV, VĐH), thuyết trình, bài viết trong Tập San Thế Đạo, bản tin cũng nên được dịch sanh tiếng ngoại ngữ nhất là Anh Ngữ (như ghi bên trên) vì chúng ta cần phổ truyền giáo lý triết học Cao Đài tại hải ngoại và phần đông không biết tiếng Việt. Nếu không có sách vở giáo lý, thần học Cao Đài bằng tiếng ngoại ngữ, thì làm sao mình thu nhập các tín những tín đồ người ngoại

quốc được và.... mình sẽ “dẫm chân tại chỗ”, không tiến xa hơn được.

Đây là một cơ hội “hoàn mỹ, tuyệt vời” để cho các vị Hiền Tài niên trưởng hiểu nhiều về triết học Cao Đài, các vị Hiền Tài trẻ, các con cháu thuộc thế hệ sau (sinh ra tại Mỹ và tốt nghiệp tại các Đại Học Hoa Kỳ) làm việc chung với nhau để hoàn tất các chương trình chuyển dịch tài liệu viết về Đạo Cao Đài như đã nói.

Như đã ghi bên trên, Ban Thế Đạo trong đường lối “Chiêu Hiền Đãi Sĩ”, sự mời các Hiền Tài, Quốc Sĩ không thể nào giới hạn trong “nội địa hay quốc nội” được, mà phải mở rộng tầm tay đến các nhà học thức khắp nơi trên thế giới (không phân biệt quốc gia). Ban Thế Đạo trong chương trình “chiêu hiền đãi sĩ” đã và đang mở rộng sự tuyển chọn nhân tài ở khắp năm châu (khắp mọi nơi trên thế giới).

Đức Chí Tôn, THẦY đã tiên đoán từ lúc lập Đạo: “Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nhỏ bé mà sau này sẽ truyền bá giáo lý Cao Đài ra khắp năm châu để cứu rỗi nhân loại và tạo sự hòa đồng bác ái cho cả nhơn loại”.

Chân thành thỉnh mời các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài, các đồng Đạo hữu và đặc biệt nhất là các “nhân tài” thế hệ trẻ, tốt nghiệp từ các đại học ở Hoa Kỳ, thông thạo Anh ngữ, nếu có thiện ý giúp Đạo và hoàn cảnh cho phép, “Nhập Cuộc” hợp tác với Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Tòa Thánh Tây Ninh, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau dẫn thân trong trọng trách này.

13. Cao Đài TỰ ĐIỂN (hay TỰ ĐIỂN CAO ĐÀI)

Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu Đức Nguyên (1940-

2005), là soạn giả của bộ sách (3 quyển) Cao Đài Tự Điển bằng tiếng Việt. Đây là một công trình quá “to lớn, vĩ đại” để hoàn thành bộ sách này. HT Nguyễn Văn Hồng đã bỏ ra rất nhiều thì giờ trong thuở sanh tiền để soạn thành bộ sách Cao Đài Tự Điển. Khi ra đi, HT Hồng đã để lại cho hậu thế, cho Đạo một “tác phẩm vô giá”, đóng góp một phần rất quan trọng trong vấn đề truyền giáo Đạo Cao Đài. Bộ sách Cao Đài Tự Điển đã giúp cho biết bao tín đồ Cao Đài và nhất là thế hệ trẻ học hỏi thêm về tổ chức, giáo lý Cao Đài.

Công lao của HT Hồng rất to lớn không ai phủ nhận được. Tuy nhiên vì HT Hồng soạn một mình nên bộ sách Cao Đài Tự Điển còn nhiều thiếu sót, cần được sửa chữa, thêm vào (edit) các chi tiết cần thiết. Chúng ta phải cùng nhau đóng góp vào phần còn lại. Trong tương lai bộ sách Cao Đài Tự Điển sau khi hoàn tất sẽ được dịch sang tiếng Anh (và các sinh ngữ khác, thí dụ Pháp Ngữ, Hoa Ngữ nếu cần). Nhiệm vụ của Khảo Cứu Vụ, Cơ Quan Truyền Giáo (Ban Thế Đạo Hải Ngoại) là phải tiếp tục phần còn lại và tìm người để “duy trì” bộ sách Cao Đài Tự Điển mà HT Hồng lưu lại cho Đạo.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng đang dự tính in và xuất bản bộ sách Cao Đài Tự Điển (biết là sẽ tốn kém nhiều về tài chánh, hy vọng với sự trợ giúp của các vị Mạnh Thường Quân, bộ sách Cao Đài Tự Điển sẽ được xuất bản). Để thực hiện và hoàn tất chương trình này, Ban Thế Đạo và Khảo Cứu Vụ và Cơ Quan Truyền Giáo rất cần sự giúp đỡ và thiện tâm của tất cả đồng Đạo và các vị chức sắc trong Ban Thế Đạo.

Chân thành thỉnh mời các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ và tất cả đồng Đạo nếu hoàn cảnh cho phép, “Nhập Cuộc” hợp tác

với Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Tòa Thánh Tây Ninh, chúng ta sẽ đồng hành hoàn tất trọng trách này.

Một tin vui cho đồng Đạo Cao Đài ở hải ngoại là Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu Đức Nguyên là soạn giả của bộ sách Cao Đài Tự Điển gồm 3 Quyển I, II và III, trong tinh thần phát huy Đạo Cao Đài, có ý muốn in bộ sách Cao Đài Tự Điển để phổ biến Giáo lý Cao Đài, đã hết lòng hoan nghinh và đồng ý giao bản quyền cho Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại để xuất bản tại California, Hoa Kỳ. Vì làm công quả phục vụ Hội Thánh, phụng sự nhơn sanh, nên soạn giả (HT Hồng) không đòi hỏi một món tiền bản quyền nào hết.

Xin đọc lá thư của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng đề ngày 4-7 Nhâm Ngọ (dl 12-8-2002) gửi cho Tổng Quản Nhiệm và Nhị Vị Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã có bộ sách Cao Đài Tự Điển của HT gồm ba (3) quyển QI, QII và QIII trong dạng PDF documents:

- Quyển I: 1814 pages
- Quyển II: 1862 pages
- Quyển III: 1938 pages

Ban Thế Đạo Hải Ngoại đang liên lạc với các nhà ấn loát để “thương lượng” in bộ sách Cao Đài Tự Điển (Edition I) theo thỉnh nguyện của HT Hồng và theo sự cần thiết trong chương trình phát triển Đạo Cao Đài tại hải ngoại.

Đây cũng là một cơ hội “hoàn mỹ” để cho các vị Hiền Tài niên trưởng, các vị Hiền Tài trẻ (tốt nghiệp tại Đại Học Hoa Kỳ), đồng Đạo (team work and effort) cùng chung hoạt động, giúp hoàn thành chương trình này.

Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng đã mất năm 2005. Trong thuở sanh tiền, Hiền Tài Hồng đã đóng góp rất nhiều tài liệu “vô giá” cho Đạo đã giúp vào sự phát triển Đạo Cao Đài. “Cao Đài Tự Điển” là một thí dụ điển hình. Tiếc thay HT Hồng đã ra đi quá sớm!

VII. Hàn Lâm Viện và Thập Nhị Bảo Quân

Đạo Cao Đài là một tôn giáo mới, hiện đại nên cơ chế tổ chức có đủ các ban khảo cứu về các ngành, các tôn giáo, xã hội, phong tục, canh nông, văn hóa nghệ thuật, y học, kỹ nghệ, phong thủy, v.v.v... để thích ứng với thời đại văn minh. Qua các tài liệu về Hàn Lâm Viện và Khảo Cứu Vụ, chúng ta đã thấy là trong thời khai Đạo, Đức Hộ Pháp đã nhìn xa và nhận biết rõ tầm quan trọng của Hàn Lâm Viện Cao Đài. Tài liệu sưu tập ghi là vào năm 1935, Đức Hộ Pháp lần đầu tiên đã thành lập Hàn Lâm Viện với Hội Đồng Bảo Quân (Thập Nhị Bảo Quân) gồm các nhà Thông Thái, Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Luật Sư, v.v.v... trong nhiều lãnh vực khác nhau, để phát triển Đạo Cao Đài trên toàn cầu.

Tháng 10 năm 1935, Đức Hộ Pháp đã giao trách nhiệm cho vị Bảo Cô Quân (Luật Sư Dương Văn Giáo) thành lập bản Điều Lệ của Hội Đồng Bảo Quân trực thuộc chi Thế Hiệp Thiên Đài. Trong điều lệ viết về Hội Đồng Bảo Quân có ghi rõ là “các vị Bảo Quân trong Hội Đồng Bảo Quân là các Phụ Tá cho các vị Thời Quân trong “Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài.

Hội Đồng Bảo Quân có chức năng và nhiệm vụ:

1- Sưu tầm và thu thập tất cả những sự kiện có liên quan đến Đạo Cao Đài.

2- Chăm sóc, bảo tồn và bảo tàng các di tích đạo sử bảo vệ các văn bia, sách cổ.

3- Truyền đạt cho chúng sanh các kiến thức về khoa học hiện đại bằng khảo cứu, bằng dịch thuật hay tóm tắt các sách hữu dụng của Âu Tây.

4- Tạo lập các thư viện tại Toà Thánh và ở các Châu Tộc Đạo.

5- Biên soạn chuyên san về các đề tài khoa học, văn học, mỹ thuật có liên quan đến Đạo Cao Đài.

6- Giao lưu với tất cả các hội trí thức trong nước cũng như trên thế giới để tiếp cận với các tri thức mới.

Việc phong chức các vị Bảo Quân trong Hội Đồng Thập Nhị Bảo Quân gặp nhiều khó khăn (vì tình thế chánh trị lúc bấy giờ, nhân tài chưa có và chưa sẵn sàng hoạt động trong Đạo).

Để thực hiện hoài vọng quan trọng của Hàn Lâm Viện nhằm mục đích phát triển nền Đại Đạo khắp mọi nơi trên thế giới và trong sinh hoạt tôn giáo hoàn cầu, thế nên ngày 15-12 Đinh Hợi (25-1-1948) Đức Hộ Pháp đã thiết lập Cơ Quan Khảo Cứu Vụ tại Toà Thánh để sưu tập Kinh Điển và Thánh Ngôn, Thánh Giáo đặng khảo cứu Triết lý Cao Đài Đại Đạo và Kinh sách của Tôn giáo khác mà ra Kinh sách để Phổ Thông Đại Đạo Tam Kỳ.

Khảo Cứu Vụ đã tạo điều kiện tham dự thành viên dễ dàng hơn so với Hội Đồng Bảo Quân nên Khảo Cứu Vụ thu hút được nhiều thành phần ưu tú trong Đạo và tồn tại lâu dài, dễ dàng thay thế, hoặc tuyển thêm vào khi cần. “Khảo Cứu Vụ” là là một cơ quan “rất quan trọng” để phục vụ và giúp vào mục đích dài hạn một khi Hàn Lâm Viện được thành lập

và hoạt động.

Đức Hộ Pháp đã thành lập Hàn Lâm Viện vào năm 1935, nhưng thiếu nhân tài, sắc phong các Bảo Quân gặp khó khăn. Nên năm 1948, Đức Ngài lập ra Khảo Cứu Vụ để tiếp tục phần nào nhiệm vụ của các vị Bảo Quân trong Hàn Lâm Viện để phát triển của nền Đại Đạo, nhưng rồi vẫn bị thời cuộc biến thiên và tất cả phải bị ngừng lại. Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông như đã hiểu biết sự khó khăn này, nên năm 1965 Đức Ngài lập ra Ban Thế Đạo để tuyển chọn nhân tài vào Đạo, một phần củng cố lại Hàn Lâm Viện, và ủng hộ các hoạt động của Khảo Cứu Vụ.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại là cơ quan sau cùng của Hiệp Thiên Đài (sau Hàn Lâm Viện và Khảo Cứu Vụ) với vai trò “chuyển Thế vào Đạo” và phát huy Đạo khắp mọi nơi trên hoàn cầu, thì sự thành lập Hàn Lâm Viện trong tương lai là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Các nhân tài, học giả, bác sĩ, luật sư, tiến sĩ, các nhân sĩ, các vị Giáo Sư đại học là tín đồ và không phải là tín đồ Cao Đài, nếu có ý định hợp tác và hoạt động với Hàn Lâm Viện, Khảo Cứu Vụ hay Viện Đại Học, Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành tâm thân mời các vị này tham dự và hoạt động trong các lãnh vực thích hợp.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại với chương trình “Cầu Hiền Giúp Đạo”, đang tuyển chọn nhân tài học vị bậc Tiến Sĩ, hay học vị tương đương có đạo tâm muốn phục vụ Đạo vào phẩm Quốc Sĩ. Nếu các vị nhân tài này vào hoạt động với BTĐHN, thì trong tương lai, việc thành lập Hàn Lâm Viện Cao Đài có thể sẽ được dễ dàng hơn. Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất mong

sự “Nhập Cuộc” và hợp tác của tất cả các vị.

VIII. Thay Lời Kết

Quốc Đạo tức là Quốc Giáo, là nền Tôn Giáo chánh thức của một nước.

Đạo Cao Đài là Quốc Đạo của Việt Nam, vì Đạo Cao Đài được Đức Chí Tôn mở ra trên đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam.

Từ thử nước Nam chẳng đạo nhà,
Nên Ta gầy dựng lập nên ra. (TNHT)

Đó là lời xác nhận của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Trên đất nước Việt Nam hiện nay có rất nhiều tôn giáo như: Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, đạo Bà La Môn, . . vv... Những tôn giáo này đều được mở ra ở các nước ngoại quốc rồi truyền vào Việt Nam, được người Việt Nam chấp nhận và tôn sùng. Nhưng riêng nước Việt Nam, kể từ khi lập quốc đến nay, chưa có một tôn giáo được khai mở trên đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Ngày nay, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế đến ban thưởng cho dân tộc Việt Nam, bằng cách mở ra trên đất nước Việt Nam, cho người Việt Nam một nền Đại Đạo gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay nói vắn tắt là Đạo Cao Đài, do Đấng Thượng Đế tá danh Cao Đài làm Giáo Chủ.

Thật là vinh hạnh cho dân tộc Việt Nam !

Đức Chí Tôn giáng cho bài thi và bảo chép lại bằng Hán văn để gởi cho vua Bảo Đại lúc Đạo bi khảo Đạo, trong đó có 2 câu :

Quốc Đạo kim triều thành Đại Đạo,
Nam phong thử nhứt biến Nhơn phong.

Nghĩa là nền Quốc Đạo Cao Đài ngày nay biến thành nền Đại Đạo cho cả hoàn cầu. Nền phong hóa của nước Việt Nam ngày ấy sẽ biến thành nền phong hóa của nhơn loại. Nam phong là nền phong hóa của dân tộc Việt Nam. Nhờ thi hành chủ trương Nho Tông chuyển thế của Đạo Cao Đài, nền phong hóa của Việt Nam sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp, được dùng làm gương mẫu cho các nước trên toàn thế giới noi theo

Chúng ta đồng ý tôn giáo chính là nền văn minh nhân loại, hễ ai cũng công nhận Cao Đài Giáo chính là nền văn minh nhân loại với tôn chỉ “Quy Tam Giáo, Hiệp Nhất Ngũ Chi”. Đức Chí Tôn, THẦY đã tiên đoán từ lúc lập Đạo: “Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nhỏ bé mà sau này sẽ truyền bá giáo lý Cao Đài ra khắp năm châu để cứu rỗi nhân loại và tạo sự hòa đồng bác ái cho cả nhơn loại.

Đạo Cao Đài, là một Đại Đạo, không chỉ là tôn giáo chú trọng tinh thần siêu thoát thế gian, mà còn là tôn giáo hướng đạo nhân sinh dung hòa tâm vật, kiến tạo đại đồng xã hội (hoàn cầu). Hai chữ Đại Đạo, chính nó bao gồm sự “huyền bí và không biên giới”. Lời phán của Đức Chí Tôn bên trên minh định biên giới sứ mệnh Đạo Cao Đài là thật không biên giới:

“Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế” và
“Nhất thân ức vạn diệu huyền thần biến”.

Lời mặc khải huyền nhiệm của Ngài cũng là triết thuyết mới mẻ về tôn giáo, vì mặc khải không thể có bằng kinh nghiệm,

cũng không lý luận hay chứng minh gì được. Đó là đặc điểm của tôn giáo khác với khoa học. Khoa học đã căn cứ vào vật thể mà phát minh những phương tiện giao thông cho con người sống gần nhau, nên cũng cần phải có tôn giáo mới phù hợp với thời đại mới. Đạo Cao Đài có sứ mạng thiêng liêng cao cả, làm trung gian hiệp đồng mọi luồng tư tưởng Đông Tây nên giáo lý Cao Đài có tính cách bao dung hòa hoãn. Bốn nguyên lời dạy của Đức Chí Tôn nằm trọn trong Thánh Ngôn. Như thế, những điều gì không có trong Thánh Ngôn thì phải không có trên Thiên Bàn và không có trong Giáo lý Đại Đạo. Thánh Ngôn lại hư hư thực thực, có thật mà cũng có giả, nên Đức Chí Tôn dạy : "Điều gì hợp với lòng chư môn đệ là Thánh ý, điều gì không hợp là của tà quái". Nếu hiểu được như vậy, độc giả sẽ thấy rõ Đạo Cao Đài là một tôn giáo thuận khoa học tiến bộ, khi đã loại bỏ những điều trái với đời thường.

Vì chính Thầy đã dạy : "Thầy đến lập cho các con một nền chơn Đạo, tức là mọi sự chi đối trá đều chẳng phải của Thầy" (TNHT, QI, tr.77).

Đạo không Đời không sức. Đạo là cái tướng diện căn bản tinh thần Đạo Đức Nhơn Nghĩa của nhơn loại đòi hỏi mà thành tượng một khối thương yêu, cho nên Đạo là cái chung nhất, còn Đời là giai cấp thống trị. Cho nên, Đạo hay Đời có được là cùng một gốc xuất phát từ con người, dù Đời hay Đạo mà không có con người cũng như Đạo là hồn mà không có Đời là thể xác hữu hình thì Đời Đạo tiêu vong.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại với vai trò “chuyển Thế vào Đạo, giúp Đạo trợ Đời và phát huy Đạo Cao Đài khắp mọi nơi trên hoàn cầu”, tuyển chọn nhân tài vào Đạo, tái lập lại các

cơ quan trọng yếu của Ban Thế Đạo, mở rộng các cơ quan khác, ủng hộ các hoạt động của Đạo cho thế hệ sau và nhiều thế hệ sau nữa. Trong mấy năm qua, Ban Thế Đạo tại hải ngoại đã và đang hoạt động trong tình trạng “khó khăn, bế tắc” và thiếu tài chánh lẫn nhân sự.

Ban Thế Đạo được thành lập bởi Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông. Cộng hai Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại Thế, hay Quyền Chí Linh (Bí Pháp Đại Đạo). Như vậy thể theo Thiên Ý thì Ban Thế Đạo được gián tiếp thành lập bởi Đức Chí Tôn

Sự thành lập Ban Thế Đạo, thuộc chi Thế Hiệp Thiên Đài, không phải là chỉ nhằm mục đích tuyển chọn nhân tài vào Đạo mà là sự “huyền diệu, vô hình” ở cái “thánh ý, thiêng liêng, huyền bí, trong tinh thần chuyên Đồi và Đạo” và phát huy nền Đại Đạo. Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông hiểu rõ và đã như biết và có ý định, dự tính từ trước: Ban Thế Đạo giúp vào sự phát triển của Đạo ở khắp hoàn cầu và trong mọi hoàn cảnh trong cơ chuyên thế. Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp dạy: thiên vị của các chức sắc Ban Thế Đạo tùy nghi nơi các vị (phế đời hành Đạo hay ở ngoài đời hoạt động lo cho Đạo). Vai trò của Ban Thế Đạo không thể nào “đo lường hay dự đoán tại hữu hình này được” vì vai trò và nhiệm vụ của chức sắc trong Ban Thế Đạo là sự phối hợp toàn mỹ huyền diệu giữa “Hữu Hình và Vô Hình – Hiện Tướng và Vô Vi - giữa Đồi và Đạo” để phát triển nền Đại Đạo.

Đạo không đời không sức.

Đời không Đạo không quyền,

Đạo Đồi tương đắc mới mong tạo thời cải thế

đã phản ảnh rõ ràng vai trò của Ban Thế Đạo tại Hữu Hình (Đời) và Vô Vi này (Đạo) này.

Cơ Đạo của Chí Tôn biến chuyển khôn ngừng. Sự biến chuyển này là những bài học dạy các môn đệ cái Tâm biết tự gìn giữ Đạo đồng thời cũng là một nấc thang giúp nhơn sanh leo lên mức trên của Con Đường Tấn Hóa.

Sự thành lập Ban Thế Đạo Tòa Thánh Tây Ninh trước năm 1975 là do bàn tay sắp đặt của các đấng “thiên liêng - vô hình”, đã đưa Ban Thế Đạo Tòa Thánh Tây Ninh ra hải ngoại trong cơ chuyển thế và Tòa Thánh Tây Ninh thì đi vào con đường “bế tắc - tận cùng”. Do sự sắp đặt “vô hình huyền nhiệm” này, mà Ban Thế Đạo Hải Ngoại “ngộ biến từng quyền” trong giai đoạn khó khăn, đã vượt lên mọi thử thách, hoạt động, gây dựng các cơ sở và phát huy cơ phổ độ, truyền bá và phát triển nền Đại Đạo Cao Đài tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức và sẽ mở rộng đến nhiều quốc gia khác trên thế giới nữa.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại là tổ chức duy nhất của Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh còn tồn tại tại cõi Hữu Hình và hoạt động tại hải ngoại, tiếp tục vai trò mà Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đã ủy nhiệm khi thành lập Ban Thế Đạo năm 1965.

Thánh Giáo Đức Chí Tôn đã tiên đoán từ lúc lập Đạo: Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nhỏ bé mà sau này sẽ truyền bá giáo lý Cao Đài ra khắp năm châu để cứu rỗi nhân loại và tạo sự hòa đồng bác ái cho cả nhơn loại.

Tổ chức Ban Thế Đạo Hải Ngoại hiện tại chính là Ban Thế Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ở hải ngoại mà Đức Chí

Tôn đã mở Đạo vào năm 1926. Ban Thế Đạo Hải Ngoại là tổ chức Hiệp Thiên Đài duy nhất còn tồn tại tại cõi hữu hình này hoạt động và tuân theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền (và các luật Đạo).

Ban Quản Nhiệm Hải ngoại của Ban Thế Đạo khẳng định tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Tây Ninh và tự nguyện phục tùng Hội Thánh khi Hội Thánh được tái lập quyền theo đúng Tân Luật và Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Một khi phục tùng Hội Thánh thì phẩm tước và chức vụ của Chức Sắc Ban Thế Đạo (dù còn sống hay đã quy vị) cũng phải tùy thuộc vào quyết định của Hội Thánh và Chức Sắc Ban Thế Đạo phải tuân phục những Quyết Định này.

Lập trường của Ban Thế Đạo Hải Ngoại là sẵn sàng hợp tác với các Tôn Giáo bạn trong vai trò phổ độ chúng sanh thể hiện tình yêu thương, công bình và bác ái của Đức Chí Tôn đối với toàn thể nhơn loại.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại với rộng tầm tay đến với các chức sắc Ban Thế Đạo: thành tâm kêu gọi và thỉnh mời các vị chức sắc trong Ban Thế Đạo “Nhập Cuộc” để chúng ta cùng nhau phụ giúp phát triển nền Đại Đạo.

Các vị Hiền Tài này tùy khả năng có thể hoạt động trong các cơ quan khác nhau của Ban Thế Đạo Hải Ngoại như: Cơ Quan Khảo Cứu Vụ (Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, Viện Phát Triển, Viện Đạo Sử, etc.), Cơ Quan Truyền Giáo, Viện Đại Học, Hàn Lâm Viện, v.v.v... để nghiên cứu, khảo cứu về các ngành, các tôn giáo, xã hội, phong tục, canh nông, văn hóa nghệ thuật, y học, kỹ nghệ, phong thủy, ..v.v..., viết bài về giáo lý, phiên dịch tài liệu sang ngoại ngữ, triết lý thần học

của Cao Đài và các tôn giáo khác.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại thiết tha kêu gọi tất cả các vị chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài, nhưt là quý vị Hiền Tài và Nhân Sĩ Cao Đài tại Hải ngoại hãy cùng nhau vì Thầy vì Đạo thể hiện tinh đoàn kết, yêu thương, hợp tác chặt chẽ với nhau trong nhiệm vụ hành đạo và truyền Đạo tại Hải ngoại.

Đức Chí Tôn: Thầy dặn các con nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình, chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy? Nên Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giới, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, thì đủ trở về cùng Thầy đặng; mà... hại thay!... mắt Thầy chưa đặng hữu hạnh hoan lạc, thấy đặng kẻ ấy.

Vậy Thầy dặn: Đạo là nơi các con nên quý trọng đó vậy.
[TNHT – 19-12-1926]

Cơ chuyên thể khó khăn lắm nổi
Mượn Thánh ân xây đời cơ Đồi
Thuận nhơn tâm ắt thuận trời
Câu Kinh Vô tự độ người thiện duyên,

Chúng ta tiếp tục cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Điều Trì Kim Mẫu, Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp và các Đấng Thiêng Liêng ban Hồng Ân, hướng dẫn các vị chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Nhập Cuộc” làm tròn nhiệm vụ mà các Đấng Thiêng Liêng đã giao phó.

Và sau cùng, xin được mượn 2 bài “Thánh Thi”(1927) sau đây để kết thúc phần “Thay Lời Kết”:

Nên trò đạo đức dễ gì đâu
Vui chẳng vui, sầu chẳng dấm sầu

Cái khổ của đời mình ước vọng
Cái chê của chúng lại nài cầu

Và:

Rừng thiên nhật thúc tiếng chuông trưa,
Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
Nẻo hạnh lâu soi gương nguyệt thắm,
Sân ngô rặng về cảnh thu đưa.
Mai tàn tuyết xử đời thay đổi,
Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa.
Mùi Đạo gắng giời lòng thiện niệm,
Duyên mai tìm lại phẩm ngôi xưa.

VIII. Tài Liệu Tham Khảo

1. Một số tài liệu tham khảo được trích từ nhiều nguồn viết trên “internet” mà tác giả không được rõ. Mong các vị tác giả khi đọc bài viết này xin vui lòng liên lạc để NTB trực tiếp thành tâm cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn các vị học giả này.
2. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I &II, Ấn Bản Năm Nhâm Tý (1972).
3. Tân Luật (1972), Pháp Chánh Truyền), Đạo Luật, Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.
4. Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài (1932).
5. Luật Pháp Cao Đài, 2009-2012 Kết Tập Luật Đạo.
6. Luật Pháp Cao Đài (2012).
7. Qui Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo (1969).
8. Đời Đạo Song Tu, Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn.
9. Đại Đạo Bí Sử, Soạn Giả Hiền Tài Trần Văn Rạng (1971).
10. Cao Đài Tự Điển của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút

hiệu Đức Nguyên.

11. Huyền Diệu Cơ Bút, Nguyên Thủy.

12. Thể Pháp và Bí Pháp, Từ Chơn.

13. Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp “Ý Nghĩa Sử Hình Thành Các Cơ Quan Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”.

14. Đại Đạo Sử Cương, Q. I, II, III & IV, HT Trần Văn Rạng.

15. Suu Tập Đạo Sử Văn Thư, Q 1, II & III, (Thánh Giáo, Thánh Lịnh, Thánh Huấn (2015).

16. “Tìm Hiểu Đạo Cao Đài Qua Kiến Trúc TTTN”, tác giả Tùng Thiên - Từ Bạch Hạc (2005).

17. Thánh Giáo của Đức Chí Tôn “Thánh Giáo Suu Tập” (1965-1985).

18. Tứ Thư trọn bộ (Dịch giả: Đoàn Trung Còn), Đạo Đức Kinh (Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê), Phật Học Tinh Hoa (Nguyễn Duy Cần). Và một số bài viết nguồn trên internet.

19. Chơn Pháp Cao Đài, Đoàn Kim Sơn, 2016.

20. Xem Khổng Học Đấng của Phan Bội Châu, quyển II, trang 772: Thế Giới Đại Đồng.

21. Tạp chí Vạn Hạnh số 3 năm 1965 của Phật Giáo VN .

22. “Tôn Giáo Đối Với nền Văn Minh Của Thời Đại”, bài thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh Tây Ninh đêm 29 tháng 9, năm Nhâm Thìn (1952), Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.5/31.

23. “Đạo và Đạo Tại Tâm – Hữu Hình và Vô Vi Huyền Diệu Hiện Tượng Hiệp Thiên Đài”, Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Khảo Cứu Vụ, Cao Đài Hải Ngoại- Tòa Thánh Tây Ninh (2017).

24. “Văn Hoá Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi

Ánh Sáng (HWPL) và Cao Đài Đại Đạo”, Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Khảo Cứu Vụ, Cao Đài Hải Ngoại - Tòa Thánh Tây Ninh (2017).

25. “Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm”, Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Khảo Cứu Vụ, Cao Đài Hải Ngoại - Tòa Thánh Tây Ninh (2017).

26. “Thành Lập Hội Đồng Bảo Quân – Thập Nhị Bảo Quân”, QS TS Nguyễn Thanh Bình, Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Tòa Thánh Tây Ninh).

Midland, Michigan ngày 10 tháng 10, 2018

Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

THỰC HIỆN NGŨ NGUYÊN PHƯƠNG TU TAM LẬP

(HT Võ Ngọc Độ)



Thánh ngôn Đức Chí Tôn dạy:

“ Kỳ Hạ Nguơn này chính Thầy đến độ các con và ân xá cho các con tu thật dễ.

Chỉ có lập đức, lập công, lập ngôn, tu chơn luyện tánh tại gia mà các con được đắc quả như thế sung sướng dường nào, mà các con chưa chịu tu, còn chờ chừng nào Thầy không biết. Thầy cho các con nhờ quả trả một kiếp này là xong một kiếp nợ.

Các con suy nghĩ đi nào” (ĐCT. TNHT. B36)

Thầy sáng lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ này, ở vào thời kỳ Hạ Nguơn sắp mãn, chuyển sang thời kỳ Thánh Đức Tứ chuyển. Và đây cũng là ân huệ của Đức Chí Tôn ban Ân Đại Xá cho nhơn loại, nếu ai ngộ Đạo, làm lành lánh dữ, công đầy quả đủ, một kiếp tu cũng có thể đắc quả được.

Nghe qua, tín hữu lấy làm vui mừng, nhưng nhìn kỹ lại những gì Thầy dạy sau đây: “Thầy nhớ xưa kẻ mộ Đạo, chịu ngàn cay muôn đắng, biết có mình mà chẳng biết nhọc mình, giày gai áo bã, đội nguyệt mang sao, gió trước lợt chời

tranh, mưa sau hư giục lá, bần hàn chẳng quản, tay trắng diu người, một mảy không bợn nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng, có đầu lấy của lẩn nhơn, mượn quyền xua đức, kẻ chân thành lánh mặt, đũa tà mị áp vào, rồi cúm nùm mang hơi tà, lại đưa lời thờ Chánh giáo. Thầy hỏi, ai chứng cho?”.(ĐCT. THHT. Tr 78)

Đức Chí Tôn nói “ Thầy nhồi quả”. Như vậy, chắc chắn tín hữu chúng ta muốn tu hành thành công, trước nhất phải trọn đức tin nơi Thầy, Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng, phải cố công tu tập, lập hạnh từ bi và tu hành đúng theo phương pháp của thời kỳ Đại Ân Xá Kỳ Ba. Thực hiện trọn vẹn năm câu nguyện trong bài kinh Ngũ Nguyện. Đó là thực hành phương tu Tam Lập, một trong các phương pháp tu hành để đắc quả trong thời Hạ Ngươn mạc kiếp này.

- Vào những thời cúng Đức Chí Tôn tại Thánh thất và hằng ngày cúng kính Tứ thời tại tư gia, bài kinh Ngũ Nguyện như thuộc làm lòng. Tinh thần, ý nghĩa và âm vang của Năm Câu Nguyện như là những lời tự mình nguyện hứa với Đức Chí Tôn, bằng mọi cách sẽ thực hiện trọn vẹn. Như là những điều mà mình muốn cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban cho đầy đủ ý chí, nghị lực, khôn khéo và Ân điển để hoàng khai Đại Đạo, phổ độ cho cả nhơn loại và đem tình yêu thương chan hòa trong khung cảnh thái bình an lạc..

- Năm câu nguyện trong bài kinh Ngũ Nguyện, mà chúng ta là con cái của Đức Chí Tôn xưng tụng hằng ngày, hàm ý rằng: Thầy nhắc nhở chúng ta cố công thực hiện trọn vẹn phương tu Tam Lập là Lập ngôn, Lập công, Lập Đức. Trong Lập công có ba phần khi thực hiện nó gắn liền với nhau đó

là: Công quả, Công trình và Công phu:

“*- Nhứt nguyện Đại đạo hoằng khai. Là lập ngôn.

*- Nhì nguyện phổ độ chúng sanh. Là lập công quả.

*- Tam nguyện xá tội đệ tử. Là lập công trình.

*- Tứ nguyện Thiên hạ thái bình. Là lập công phu.

*- Ngũ nguyện Thánh thất an ninh. Là lập đức”

(Giải nghĩa kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, HT Nguyễn Văn Hồng)

Vậy, thử tìm hiểu và phân tích một cách tổng quát về các câu nguyện trong bài kinh Ngũ Nguyện có sức khuyến dạy, nó liên hệ hay gắn liền với phương tu Tam lập như thế nào, để tín hữu chúng ta nhất là các bạn mới nhập môn vào Đạo hiểu rõ thêm và cố công trên bước đường tu học.

1/ Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai - Phương Lập ngôn.

Muốn hoằng khai nền Đại Đạo thì phải thuyết giảng giáo lý, viết kinh sách, báo chí, truyền bá cho mọi người đều biết nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn để mọi người giác ngộ lo tu hành . Đó là phương Lập ngôn.

Nguyện cho Đại Đạo hoằng khai là tỏ lòng thành kính hưởng ứng và xiển dương cơ phổ hóa Kỳ Ba của Đức Chí Tôn. Thượng Đế hoằng khai Đại Đạo thì tín đồ chúng ta phải biết tôn vinh ơn cứu thế, phải biết tiếp nhận giáo lý của Đạo là Thiên đạo hoằng khai, trải rộng cả thế gian cho nhân loại, đó là Thế đạo. Thiên đạo và Thế đạo hiệp nhất thì công cuộc hoằng khai cứu độ mới được kết quả mỹ mãn.

Lập ngôn là dùng lời nói chân thật, đạo đức, trong lời nói

mang âm hưởng thể hiện bản tính hiền lành, đức độ, mục đích là cảm hóa lòng người đến Chân, Thiện, Mỹ. Vì phạm con người đã mang ba cái Nghiệp: Thân nghiệp, Ý nghiệp, Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp dễ mắc phải lỗi lầm nhất.

Thầy dạy các con phải cẩn ngôn:

“ Chơn linh ấy có tánh Thánh nơi mình, chẳng phải gìn giữ các con, mà còn dạy dỗ nữa. Đời thường gọi là Lương tâm. Thánh xưa nói rằng: Khi Nhơn tức khi Tâm, khi Tâm tức khi Thiên, khi Thiên đắc tội, hoạch tội u Thiên vô sở đảo, như các con nói dối, điều ấy chưa dối đặng người, mà các con đã dối lương tâm mình. Một lời nói tuy chưa thực hành, song tội tình cũng đồng thể như các con đã làm. Thầy dặn các con, phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thà các con làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải chịu trọng hình đồng thể”.(TNHT 1-2, B144)

Người tín đồ, khi lập nguyện hoằng khai Đại đạo, không thể đọc nguyện suông, mà mình phải có trách nhiệm tu thân, sửa tánh dẹp bỏ phạm tâm, tiếp nhận Thiên lý, am tường giáo lý của Đạo. Khi đó mới đủ khả năng truyền đạt chỗ uyên thâm huyền diệu của Đạo Thầy, mới có đủ công năng Hoằng Khai Đại Đạo.

Đức Khổng Tử nói rằng: “ Nhơn năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhơn”

Và Đức Đại Tiên ở Bạch Vân Động cũng đã dạy:

“ Tu không phải tung kinh gõ mõ, tu không phải cầu siêu cúng tế, tu không phải ăn chay nằm đất, tu không phải cữ cơm ăn trái cây, ăn bánh mì, bì bún, tu không phải ngồi lim dim thiền định, tịnh tọa. Tu bằng cách nào? Đức Đại Tiên Phụ có dạy rằng: Tu lập đức, tu lập công, tu lập ngôn, tu trong

thương yêu, tu trong công chánh, tu trong luân thường, tu cho nhơn quần xã hội, tu cho vạn loại hành thiện đó mới thật là tu”. (Bạch Vân Động THHT- B71)

Tín đồ Cao Đài muốn lập nguyện hoằng khai Đại đạo, rộng khắp năm châu bốn biển. Ta phải dùng phương tu Lập ngôn để lập Thiên vị của mình nơi cõi thiêng liêng có kết quả: Ta phải học tập, tự rèn luyện khả năng hiểu biết về Đạo Lý cho mình, để có đủ khả năng thuyết giảng, dìu dắt những người chưa am tường giáo lý của Đạo. Tức là tự giác rồi mới thực hiện giác tha. Nghĩa là tự hoằng khai cho bản thân mình, sau đó mới xiển dương mỗi Đạo Thầy đến khắp chúng sanh. Muốn phát triển Đạo có hiệu quả, tín hữu phải rèn luyện thể lực khỏe mạnh, dẻo dai, trí óc minh mẫn, thì những công việc về phương diện lập ngôn của chúng ta sẽ không bị ngưng trệ hay tắc nghẽn, làm ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của người khác.

Thánh ngôn Thầy dạy:

“ Đem gieo Thánh cốc năm châu rạng,
Gầy giống thương yêu rõ nghĩa nhơn
Công lớn ngày kia Thầy thưởng xứng
Bền gan khá nhớ tạc lòng son” (ĐCT. THHT. B119)

Hay các bậc Chư Thánh ở Bạch Vân Động có dạy:

“Đại Đạo đưa đường siêu thoát tục
Tam Kỳ đón tiếp quả lư thừa
Lập ngôn độ chúng tìm phương giải
Khá nhớ bạn ơi trẽ chuyển đưa”.

(Chư Thánh, BVĐ, THHT-B128)

2/ Nhì nguyện phổ độ chúng sanh-Phương Lập Công quả

Muốn thực hiện hạnh nguyện phổ độ chúng sanh chỉ có phương Lập công quả.

Vậy, Công quả là gì? Công quả là việc làm bằng công sức dù là bằng tay chân hay trí óc, việc làm ấy đem lại kết quả hữu ích cho chúng sanh. Có thể hiểu công quả là tất cả việc làm thiện nguyện dù lớn hay nhỏ, nhằm giúp người, giúp đời, cứu độ nhơn sanh với ước vọng mang lại kết quả tốt đẹp.

Công quả được ghi nhận là những việc làm phát xuất từ lòng tự giác, tự nguyện, ẩn chứa tình thương yêu trong hành động giúp đỡ, không vì danh, không vì lợi, không kể công hay mong đến một sự báo đáp nào.

Thánh giáo có dạy rằng: “ Công quả là đóng góp công sức hoặc của cải hoặc tâm lực vào việc hoằng pháp lợi sanh với tấm lòng vô tư, bất vụ lợi”

Có hai hình thức cứu độ, lập công quả: Cứu độ phần thể xác và cứu độ phần linh hồn.

Mỗi người, tùy theo khả năng có thể làm công quả bằng việc làm, bằng giúp tiền bạc, giúp vật chất hay bằng lời nói:

a/ Cứu độ phần thể xác: là khi thấy người đói phải giúp ngay lương thực để cứu đói, thấy người đau ốm giúp thuốc men. Lập công quả bằng công sức như những việc: lượm cây đing, miếng mề chai rớt trên đường để tránh tai nạn cho kẻ đi sau, dẫn người khiếm thị qua đường, nấu cơm cho kẻ vô gia cư ăn miễn phí, giúp chăm sóc kẻ già, người mồ côi.....Công quả bằng tiền bạc vật chất như góp tiền mua thực phẩm, quần áo, thuốc men, vật dụng gởi giúp những nạn nhân bị thiên tai, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, cấp

học bổng cho học sinh nhà nghèo.....

b/ Cứu độ phần linh hồn. Công quả bằng lời nói để an ủi người đang gặp bất hạnh, khuyên nhủ kẻ gây tội lỗi quay về con đường lương thiện đạo đức. Thuyết giảng đạo lý cho người đời tỉnh ngộ lo tu hành làm lành lánh dữ.....

Gieo rắc vào lòng họ một tín ngưỡng chơn chính, để họ tin tưởng nơi Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng, tin tưởng là mỗi con người đều có Linh hồn bất diệt do Đức Chí Tôn ban cho, tin tưởng có luân hồi quả báo.... để họ lo tu hành, lập công quả để giải nghiệp chướng tiền khiên.

Cần thấy rằng, không phải có tiền nhiều mới làm công quả được. Những việc nhỏ nhỏ với khả năng sẵn có, thực hiện với tấm lòng vị tha vẫn là công quả đích thực vậy. Không nên so bì hay tự ty mặc cảm vì thấy họ làm công quả khá nhiều tiền của, mình lại ít ỏi...

Đức Chí Tôn dạy: “ Các con đã từng nghe Thầy dạy rằng công quả dầu nhỏ nhoi đến độ nào cũng là công quả, không mất đâu! Các con cố gắng mót bòn dành dụm trong khoảng đời tu học như con kiến tha mồi lâu ngày ắt đầy ổ đó các con!”

Đức Chí Tôn còn khuyên rằng:

“..Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là lập một trường thi công quả cho nhơn sanh đắc đạo. Đắc Đạo cùng chấng là do công quả. Muốn làm giàu thì phải tìm cách làm ra của cải cho nhiều, muốn làm Tiên Phật thì phải có công quả”.

Trong cửa Đạo, có rất nhiều cách để làm công quả. Làm

công quả phải phát xuất từ lòng tự nguyện, với lòng nhân từ...xem việc làm của mình là nguồn vui và mục đích từ tâm của đời mình. Tùy vào hoàn cảnh hiện có hay nghề nghiệp chuyên môn của mình mà thực hiện công quả từ lao động trí thức đến lao động tay chân.....

Đức Chí Tôn dạy: “ ..Vậy Thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực bao nhiêu, khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sụt sè theo lối nữ nhi, vậy cũng uổng cái Điểm Linh Quang của Thầy ban cho các con”. (TNHT, 1-2, B 74).

3/ Tam nguyện xá tội đệ tử - Phương Lập Công trình.

Muốn cầu xin Đức Chí Tôn ân xá tội lỗi, trước tiên người tín hữu phải thật sự ăn năn hối cải, tự nhận mình đã có tội trong tiền kiếp hoặc trong kiếp hiện tại. Quyết tâm làm lành lánh dữ, tu thân tích đức, bất cứ một việc lành nhỏ nào cũng không bỏ, một việc làm ác đức, tuy rất nhỏ cũng không nên làm. Phải dày công luyện tập để thay đổi tánh tình, trở nên người hiền. Công trình là việc lập hạnh tu hành, nghĩa là người tu hành thể hiện trước tiên là gìn giữ giới luật của Đạo như Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy, Đạo luật. Thế luật, Bát Đạo Nghị Định, ăn chay kỳ hay ăn chay trường một cách nghiêm chỉnh.

Việc lập hạnh tu hành để cầu xin được xá tội, người tín hữu cần phải có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường và vững mạnh đức tin mới loại bỏ những cảm dỗ thấp hèn của nhục thân. Ngọn lửa lục dục thất tình xúi giục chạy theo dục vọng.

Muốn thắng con quỷ lục dục thất tình, người tín hữu cần phải có một thời gian tu thân đầy khó khăn, có thể kéo dài cả cuộc đời. Do đó người tu cần kiên định lập trường tu tập, hứa sẽ không bao giờ tái phạm một lỗi lầm, dù là một lỗi

nhỏ. Lúc đó Đức Chí Tôn và các ĐấngThiên Liêng sẵn sàng tha thứ các tội lỗi đã qua của mình vấp phải, dù là vô tình hay cố ý.

Đức Chí Tôn dạy: “ Hỡi các con! Các con phải bền chí, rắn gan mà sớm tối tu tâm luyện tánh. Trên có Thầy ban ơn bố hóa gìn giữ cho các con, dưới các con hãy bền lòng chịu những sự khổ đão, khổ thân mà đèn bồi oan trái. Sự thành đạo tuy mau hay chậm do Thầy bố hóa, nhưng cũng phải có các con. Các con cứ lo phận sự vuông tròn” .

(ĐC.T. TNHT1-2)

4/ Tứ nguyện Thiên hạ thái bình-Phương Lập Công phu.

Câu nguyện thứ tư, trước tiên người tín đồ phải có tấm lòng yêu thương chúng sanh, cầu xin cho nhân loại sống trên địa cầu này được thái bình an lạc, cầu xin cả thủy mọi người đều thoát khỏi tai ương khổ ách, chiến tranh chết chóc điêu tàn, thiên tai tật bệnh.... Muốn sự cầu xin được hiệu quả như câu cầu nguyện, chúng ta phải thực hiện phương lập Công phu.

Hằng ngày khi cúng tứ thời, tụng kinh trước Thiên bàn, tín đồ tập trung tư tưởng vào lời kinh tiếng kệ, mắt nhìn chăm chú vào Thiên nhãn để hướng hết tâm thành của mình cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiên Liêng ban cho nhân loại được hưởng cảnh thanh bình an lạc. Đó là bước đầu cho luyện tập pháp Công phu, người tu sẽ tiến bước đến mức cao hơn như công phu Thiên định.

Đức Chí Tôn dạy rằng: “ Về phần xác thịt thì các con nuôi nó bằng vật thực như các loài ngũ cốc cùng những món cao lương mỹ vị cho nó có sức lực và khí phách để hoạt động theo ý muốn của các con. Còn về phần hồn các con biết tu thì cũng phải dùng huyền công của đạo pháp để vận chuyển

âm dương, lược lọc tinh ba để bồi bổ cho nó được tinh vi. Ấy là giờ khắc công phu của các con, là phương pháp un đúc trau tũa cho phần linh hồn trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt, anh linh, hiển hách” (ĐCT. TNHT)

Việc lập công phu có hai phần chính yếu:

a/- Học tập, trau dồi kinh sách để thông hiểu giáo lý và luật pháp của Đạo:

Như kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, như Tân luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo

Nghị Định... Giáo lý như quyển Giáo Lý của Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Trảng, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q1-2 vân vân.

b- Kiên trì cúng Đức Chí Tôn nơi Thánh Thất, cúng Tứ thời tại gia hằng ngày:

Tham dự cùng bạn đạo cúng tại Thánh thất vào các ngày Sóc, Vọng. Cố gắng cúng Tứ thời tại tư gia vào các giờ Tý Ngọ Mẹo Dậu.

Cúng kính tứ thời rất quan trọng cho người tín hữu. Vì trì kinh hằng ngày làm trí huệ chóng mở mang, sáng suốt. Công phu còn có thể giúp tiêu trừ tật bệnh, công phu thường hành tâm Đạo khởi, cộng với lòng từ tâm đạo đức giúp khai mở Huệ Quang Khiếu, thông thiên dễ dàng với cõi hư vô.

Đức Chí Tôn dạy: “ Cúng tứ thời giúp cho các con lắm, chứ không phải ích chi cho Thầy, nếu cúng được thường thì lòng dạ nở nang, tứ chi luân chuyển, có nhiều khi tật bệnh tiêu diệt” (ĐCT. TNHT)

5/ Ngũ nguyện Thánh thất an ninh - Phương Lập đức.

Muốn an ninh chúng ta phải hành động thế nào cho phù hợp

với lòng người, với Thiên lý để nương theo đó mà cùng tiến hóa. Đó là phương Lập Đức

Lập đức là dùng sự yêu thương, mở rộng tấm lòng để cứu hộ chúng sanh. Đức Chí Tôn nói: “ Sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh”

Nói riêng về việc Lập đức trong Đạo Cao Đài, muốn cho được hiệu quả thì phải đi từ bậc thấp, từ từ lên bậc cao hơn, như từ Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện, Chí Thiện. Nhưng phải phát xuất từ tình thương yêu nhơn loại và vạn vật. Tức người tu đi theo Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng. Muốn thoát khổ phải thọ khổ, thọ khổ xong rồi họ mới thắng khổ. Muốn thọ khổ không gì bằng cách thương yêu và san sẻ tình yêu thương đó đến cho mọi người. Và muốn đạt được kết quả, trước hết tín hữu phải thọ khổ đã, Cho nên bậc thứ nhất ở Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng là bậc Minh Đức, thương yêu là tiêu chuẩn cho thọ khổ.

Như làm con, biết thương yêu cha mẹ, có thương yêu mới tự nguyện chịu khó, chịu khổ để bảo dưỡng nuôi nấng lúc tuổi về già của cha mẹ. Ta sanh con, thương con, mới chịu khổ sở thức đêm dậy sớm nuôi nấng chúng lúc mới sơ sinh, rồi tảo tần nuôi chúng nó lớn khôn. Biết thương những kẻ mồ côi, cô thế, tật nguyền, từ sự yêu thương ấy ta mới tìm cách để giúp đỡ, nuôi nấng, bao che, san sẻ miếng cơm manh áo, an ủi, vỗ về người khốn cùng, tức là ta đã thọ khổ.

Chịu khổ cực không phải một ngày một bữa, mà phải trải qua một thời gian dài, như ta nuôi cha mẹ ta từ lúc bệnh tật đến tuổi già. Nuôi nấng con từ mới sanh ra đến khôn lớn, đến khi tự nó lo liệu được cho bản thân. Lo cho thiên hạ hết

khô lại càng phức tạp và khó khăn và triền miên.... Vì dùng tình thương để giúp hết người này đến người khác, ta nên kiên nhẫn, giúp đỡ cho người cần giúp.

Lập Đức, có hai loại: Đức nhỏ tức ta lấy yêu thương mà cảm hóa một số ít người trong một phạm vi nhỏ như gần gũi trong địa phương ta sinh sống. Đức lớn là ta cũng dùng đức tính yêu thương lòng bác ái trang trải và cảm hóa lòng người khắp cả thiên hạ. Lập đức còn độ vong linh thân nhân đã quá vãng.

“Thong dong cõi thọ nương hồn
Chờ con Lập đức giúp huờn ngôi xưa”
(Kính tụng cha mẹ quy liểu)

Hay Đức Chí Tôn dạy:

“Trăm năm mấy chốc hồi này con
Lo lắng làm chi khổ tâm thân
Mến Đạo nầu sòng quên thế tục
Vui tu Lập Đức tạo đời tân”
(ĐCT, THHT- B 119)

Ngoài lòng yêu thương ra, Lập đức còn thể hiện qua sự bố thí như:

- *- Thí tài, thí công, thí ngôn, thí pháp:
- *- Thí tài là đem tiền của ra trợ giúp kẻ nghèo khó.
- *- Thí công là đem công sức ra làm việc gì đó để giúp.
- *- Thí ngôn là dùng lời nói góp ý kiến để giúp họ

giải quyết những khó khăn.

*- Thí pháp là đem lẽ phải, lẽ Đạo để giảng thuyết, mục đích giáo dục họ trở nên người lương thiện, hiền lành....

Trong các điều cứu thí trên, chỉ Thí pháp là tạo ra nhiều công đức hơn cả. Vì cho thức ăn người đói, cho áo quần người đang bị lạnh, giúp người hết khổ hay họ thoát khỏi tai nạn... Cũng chỉ đỡ ngật trong một thời gian nào thôi, duy chỉ có trang bị cho họ hiểu biết về đạo lý, cảm hóa họ từ từ trở nên người hiền lương. Kẻ mê muội trở nên người giác ngộ. Họ thức tỉnh lo tu hành thì công đức ấy đời đời vẫn tồn tại.

Đức Chí Tôn dạy:

“ Đạo pháp diệu huyền độ xác thân
Muốn tiêu quả nghiệp cứu Chơn thần
Tìm phương Tam Lập ngày đêm xét
Sám hối hỏi lòng tội phước cân” .

(ĐCT. THHT. B 17)

Muốn Lập đức trên phương diện Thí pháp có hiệu quả, cần phải quyết tâm trên con đường tu học. Phải thông hiểu tường tận kinh điển, giáo lý của Đạo từ Nhơn đạo đến Thiên đạo. Chớ nên tự mãn, khi tu học chưa đến nơi đến chốn, không khéo mình truyền bá điều không đúng với Thiện ý của Thánh nhân, thì tai hại vô cùng, đã không lập được đức mà trái lại, lại tổn đức.

Tín hữu chúng ta cần thận trọng trong ý nguyện Lập đức. Trước tiên ta phải mở lòng từ tâm, yêu thương hết thấy mọi người và việc lập đức phải đứng trên góc cạnh vô ngã, nghĩa là quên mình mà lo cho người. Cần đức tính nhẫn nhục cộng với lòng nhân từ muốn dùng Đức để độ người:

*- Nếu gặp kẻ Tả đạo bàng môn thì ta đem Chánh đạo mà khai hóa họ.

*- Nếu là kẻ si mê thì ta đem Chánh lý mà mở mang trí tuệ họ.

*- Nếu gặp kẻ sân hận thì ta dùng sự nhẫn nhục mà độ họ.

*- Nếu gặp người mê tín thì lấy Chánh tín mà khai mở họ.....

Tùy duyên mà độ, từ người gần gũi với mình như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cháu... Rồi độ dần ra ngoài xã hội như bạn bè thân quen, giáo hóa hết thầy mọi người gọi là chúng sanh. Ai ai cũng hành thiện, cố công lập được đức, thì tình thương yêu, lòng hỷ xả tha thứ lẫn nhau sẽ được tình nảy nở và chan hòa, gắn bó, lan tỏa đến mọi người.

Đức Chí Tôn nói:

“ Sớm tối rèn lòng tìm bí pháp
Trưa chiều sửa nét rán chuyên cần
Tam Kỳ mở Hội khoa thi tuyển
Kịp đến Long Hoa hưởng huệ ân”
(ĐCT, THHT – B127)

Xin mượn Lời nguyện thứ hai và Lời nguyện thứ mười hai, trong mười hai Lời Nguyện Cầu Tu chơn Giải thoát, để đức kết bài biên soạn về đề tài: Thực hiện trọn vẹn Ngũ Nguyện – Phương Tu Tam Lập:

“Nguyện Lập đức, Lập công, Lập ngôn, lấy Tam lập làm nền tảng trong tu chơn luyện kỹ. Cầu xin Tam bảo hộ trì cho chúng con được trí não quang minh, tinh thần mãn huệ, mạnh mẽ trong nguyện lực giác ngộ, hoàn thiện và giải thoát”.

“Nguyện trở nên một trong Thánh thể Chí Tôn, đồng chịu trách nhiệm, cùng nhau bảo thủ Chơn Truyền Chánh Pháp. Cầu xin Thầy cho các Đấng Thiêng liêng gìn giữ, hộ trì, để chúng con vững bước trong sứ mạng thực thi một Thiên đạo công bình giải thoát, một Thế đạo như nghĩa đại đồng”.

Kính mong quý Huynh Tử đạo tâm tiếp nhận tài liệu nhỏ này và xin bỏ qua những chỗ sơ xuất nếu có. Chúc quý vị hưởng được nhiều Hồng Ân từ Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban cho.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

(HT Võ Ngọc Độ , Atlanta, Georgia)

Tài liệu tham khảo:

- Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.
- Giải nghĩa Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của HT Nguyễn Văn Hồng
- TNHT 1-2. THHT.
- Bí Pháp Cầu nguyện – Dã Trung Tử

**Cảm Nghĩ về Lễ An Vị Thánh Tượng
Thiên Nhân Thánh Thất Cao Đài Nashville,
bang Tennessee ngày 20 & 21, tháng 4, 2019**



Ngày 18 tháng 9, 1926 (13 tháng 8 năm Bính Dần),

Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Giáo Đạo Nam Phương

Các con, Thầy đã lập thành Thánh Thất; nơi ấy là nhà chung của các con; biết à.

Thầy lại quy Tam Giáo lập thành Tân Luật, trong rằm tháng mười có Đại hội cả Tam Giáo nơi Thánh Thất. Các con hay à!

Sự tế tự sửa theo "Tam Kỳ Phổ Độ" cũng nơi ấy mà xuất hiện ra; rõ à!

Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý quy tụ các con trong

Đạo Thầy lại một nhà, Thầy làm cha Chưởng quản, hiểu à!

Thánh giáo Đức Chí Tôn cũng đã dạy rằng: “ Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng Thầy của các con là Ông Thầy Trời, nên biết một Ông mà thôi, thì đủ, nghe à !

Thầy thường nói với các con rằng Thầy là Cha của sự Thương Yêu. Do bởi thương yêu, Thầy mới tạo thành thế giới và sanh dưỡng các con. Vậy thì các con sản xuất nơi sự thương yêu, các con tức là cơ thể của sự thương yêu (Sự Thương Yêu, lời dạy của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, TNHT).

Ấy vậy, sự thương yêu là giếng bảo sanh của Càn Khôn Thế Giới. Bởi thương yêu mà vạn loại hòa bình, Càn Khôn an tịnh, mới không thù nghịch nhau, không thù nghịch nhau mới không tàn hại nhau, không tàn hại nhau mới giữ bền cơ sanh hóa.

Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Đạo Thầy. Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thể lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy:

Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trời hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên Đường mau bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.

Các con phải hiểu rằng: Thầy, là huyền diệu thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông minh mỗi đứa mà dạy.

Thi hành cho đúng luật thương yêu,
Thầy dặn dò con trước đã nhiều,
Cái khổ của người con ước vọng,
Buồm trương ngược gió phải theo chiều

Thầy khai ĐẠI ĐẠO với công cuộc an định nhơn loại cứu rỗi quần sinh. Còn kẻ nghịch cơ sanh hóa là ai? Là Quỷ vương đó. Quỷ vương vốn là tay diệt hóa, cũng như có sống của Thầy, ắt phải có chết của Quỷ vương.

Quỷ vương lấy cơ thể nào mà tàn hại các con? Ấy là sự ghét. Vì ghét nhau, vạn loại mới nghịch lẫn nhau, nghịch lẫn nhau mới tàn hại lẫn nhau. Mà tàn hại lẫn nhau là cơ diệt thể.

Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau.

Đông Đạo đã viết nhiều bài về cảm nghĩ trong ngày Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân Thánh Thất Cao Đài Nashville, do đó bài này chỉ ghi lại vài hàng với tấm chân tình, hoạt động giữa các tổ chức Đạo, các tín đồ Cao Đài đầy nhiệt tâm đến tham dự và ủng hộ Lễ An Vị Thánh Thất Nashville.

Vài tháng trước ngày Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân Thánh Thất Cao Đài Nashville, tiểu bang Tennessee, Hiền huynh HT Huỳnh Văn Bớt, Cố Vấn Thánh Thất Nashville và Hiền đệ CTS Sinh Cẩm Minh (đại diện BTS) đã liên lạc huynh QS Nguyễn Ngọc Dũ, TQN/BTĐHN thông báo đề ủng hộ cho ngày Lễ An Vị. Huynh QS Dũ đã không ngần ngại, nhận lời ngay. Huynh QS Dũ liền thông báo tin vui này đến Hội Đồng Cố Vấn và các chức sắc trong BTĐHN.

Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các vùng và các tiểu bang ở Hoa Kỳ, các vị QS, HT ở Hoa Kỳ và hải ngoại,

các vị Ban Đại Diện BTĐHN ở Âu Châu và Úc Châu và các đồng Đạo khắp nơi đều được thông báo đầy đủ tin vui mừng này trong các phiên họp của BTĐHN hoặc qua Bản Tin Thế Đạo. Các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất cảm động, âm thầm bắt tay vào công việc ngay để giúp đỡ, chia xẻ phần nào “cực khổ, hy sinh” mà Hiền huynh HT Huỳnh Văn Bớt, hiền đệ CTS Minh và Bàn Trị Sự Thánh Thất Nashville đã và đang hai vai nặng gánh lấy để lo xây “ngôi nhà chung” cho đồng Đạo, một cái Thánh Thất nho nhỏ ở thị trấn Smyrna, ngoại ô thành phố Nashville, một nơi “thanh khiết” để thờ cúng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.

Thánh Thất Nashville Tennessee tọa lạc tại thị trấn Smyrna, ngoại ô thành phố Nashville, thuộc Rutherford County bang Tennessee. Theo Cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 2013 Thị trấn Smyrna có số dân là 43,063.00 người và theo US News & World Report thì Myrna là một trong những nơi ở tốt nhất cho người về hưu.

Đến Thánh Thất Nashville chiều thứ bảy ngày 20-04-2019 (mưa vừa tạnh, đất còn ướt, tối lại lạnh), đã thấy các vị chức sắc BTĐHN, HCD, BTS đại diện các tổ chức Cao Đài ở hải ngoại, đồng Đạo, , v.v...không ngại đường xa, đã có mặt tại đây rồi. Họ đến đây từ khắp nơi trên mảnh đất Hoa Kỳ: từ miền Tây Bắc (Washington), Oregon, miền Tây (California), miền Đông (Virginia);miền Nam (Texas, Alabama, Georgia, Louisiana), miền Trung (Arkansas, Kansas), miền Đông Bắc (Massachusetts), miền Bắc (Michigan, Ohio, Tennessee, Kentucky), và nhiều nơi khác như Houston (Synott), San Antonio, Austin, Mountain View (nếu thiếu sót, xin thành thật xin lỗi). Cũng nhận thấy các đại diện Tôn Giáo,

Ban Nhạc Lễ, Đồng Nhi từ Thánh Thất Cao Đài California và Thánh Thất Wichita, Ban Phước Thiện (đã gánh vác một vai trò quan trọng trong buổi Lễ An Vị). Một điều rất cảm động là sự hiện diện của các huynh tỷ, đệ, muội và các em nhỏ (mầm non tiếp tục phổ truyền nền Đại Đạo trong tương lai) trong tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại. Nhớ lại lời Đức Chí Tôn đã dạy (TNHT):

Sum vầy các sắc, các con nhà ,
Dầu phải sang hèn cũng một cha .
Nương dựa con tua vầy hiệp bạn ,
Đường đời cũng thế chẳng bao xa

Tất cả hình ảnh trên đã nói lên tinh thần “đoàn kết, yêu thương” và vai trò quan trọng của các tín đồ Cao Đài ở hải ngoại trên đường phổ độ Đạo của Đức Chí Tôn đến thất ức niên.

Theo chương trình Đàn cúng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đã được cử hành vào giờ Tý, 12 giờ đêm Âm Lịch 17/03 năm Kỷ Hợi (DL 21/04/2019), trong không khí ấm cúng, trang nghiêm, long trọng, đầy tình yêu thương, và có khoảng trên 200 đồng Đạo đã tham dự.

Đàn cúng diễn ra với gần như đầy đủ các nghi Lễ Đạo với Ban Nhạc Lễ và đồng Nhi đến từ Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài California. Và dù diện tích nơi quỳ lạy quá chật hẹp chỉ có thể chứa khoảng 20 người nên số người tham dự quá đông đứng chật trong và ngoài Thánh Thất, không còn đường đi tới lui nhưng đàn cúng vẫn tiến hành rất trật tự, trang nghiêm và yên tĩnh.

Đàn cúng chấm dứt vào lúc 1.30 AM ngày 21-4-2019.













Sáng ngày hôm sau chủ nhật 21-4-2019, mới 7.00 AM đồng đạo đã tụ tập tại khuôn viên Thánh Thất trước là để gặp đồng đạo từ các nơi đến để trò chuyện, đàm đạo, thăm hỏi, dùng điểm tâm và sau đó tham dự Lễ Tế Chiến sĩ Trận vong cử hành vào lúc 9.00 AM cũng tại căn nhà trước Thánh Thất. Trong khi chờ đợi vào hội trường dự Lễ, chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã tiếp đón phái đoàn Tu viện Pháp Vũ Phật Giáo gồm có Thượng tọa Thích Tâm Thanh và 1 Tu Sinh cùng một số Phật Tử.







Lễ Tế Chiến sĩ Trận vong đã cử hành đúng thời gian ấn định và CTS Sinh Cẩm Minh đã chủ lễ và hơn 100 đồng đạo đã tham dự Lễ một cách trang nghiêm.

Buổi Lễ đã chấm dứt vào lúc 10.15AM.





Lễ An Vị đã được tổ chức ngày hôm sau, chủ nhật lúc 10:30 sáng tại Hội Trường. Đồng Đạo và đại diện các tôn giáo đã

tham gia rất đông đảo, một số phải đứng vì không có chỗ ngồi. Trong buổi lễ, CTS Sinh Cẩm Minh đã nói lên cái “duyên” và tấm chân tình Đạo, đã tâm tình tại sao có sự hiện hữu của Thánh Thất Nashville ngày hôm nay. HT Bớt (Cố Vấn) đã phát biểu “Do nơi tâm của đồng đạo, nên quá trình xây dựng Thánh thất, từng bước đã hình thành từ Ấp Đạo rồi Hương Đạo, rồi có Chức Việc BTS”. Trên khán đài, đại diện các tổ chức Đạo, đứng chung vai nhau và từng vị phát biểu cảm nghĩ chân tình của mình, của đơn vị mình trong ngày Lễ An Vị Thánh Thất Nashville này.



Trong dịp này, trên khán đài QS Nguyễn Ngọc Dũ, TQN/BTĐHN đã phát biểu “theo Luật Yêu Thương của Đức Chí Tôn dạy, BTĐHN hoạt động trong tinh thần phát triển Đạo, sẵn sàng tương thân, tương trợ với các cơ sở Đạo ở hải ngoại...”. QS Dũ đã trao một món quà lưu niệm đến Thánh Thất

Nashville “Bức Hình Tam Thánh” và CTS Minh, đại diện Thánh Thất Nashville đã nhận và cảm ơn Ban Thế Đạo Hải Ngoại



*HT
Huỳnh Văn
Bớt*







Sau phần Lễ An vị là đến phần Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại công bố việc thành lập Đại Đạo Thanh Niên Hội Nashville TN và trao cờ Hội cho Thanh Thiếu Niên Đại Đạo hiện có khoảng 30 em trên khán đài. Đây là một ngày vui cho các thanh thiếu nhi Đại Đạo tại Nashville vì kể từ nay các em có đoàn thể để sinh hoạt, học tập và sau này đi sinh hoạt với các bậc đàn anh ở các nơi khác ở hải ngoại. Đặc biệt là số người tham dự Lễ an vị Thánh Tượng và Lễ Ra

mắt Đại Đạo Thanh Niên Hội Nashville rất đông, có khoảng trên 200 vị và các Trưởng lãnh đạo Đại Đạo Thanh Niên Hội đến Nashville cũng rất đông. Hiện diện chúng tôi thấy có các Trưởng, các Huynh, Đệ, Muội như Hồ Tấn Phước (tự Hồ Thi, Trần Chí Dũng, Ngô Thiện Đức, Hoa Võ, Đỗ Hải, Huỳnh Tú, Huỳnh Hà (xin lỗi không nhớ Họ), Trương Công Lý, Phạm Huấn, . . .vv









Sau buổi lễ, đồng đạo, quan khách cùng nhau dùng bữa trưa chay thân mật và có dịp trao đổi tâm tình. Sau bữa ăn trưa, đồng Đạo bịn rịn, quyến luyến chia tay nhau ra về...

Nhận thấy, trong Lễ An Vị này, ba tổ chức quan trọng của Đạo là Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hành Chánh Đạo (ban Phước Thiện), Đại Đạo Thanh Niên Hội, đã có dịp trò chuyện, tâm tình (mặc dù thời giờ quá ngắn) cùng bắt tay nhau trong tình yêu thương để lo phát triển Đạo Thầy. Trong tương lai, với tất cả niềm tin, trong tinh thần đoàn kết, chuyện “phổ đạo” ở hải ngoại sẽ dễ dàng hơn.

Đường đi còn dài và nhiều khó khăn, nhưng niềm tin Đại Đạo vượt lên cao, trên tất cả... Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hành Chánh Đạo và Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại với sự ủng hộ của đồng Đạo, hoạt động chung nhau như

“Kiềng Ba Chân” thì vững vàng vô cùng. Thử nghĩ nếu Hành Chánh Đạo lo đưa các mâm non Đạo vào hoạt động trong Đại Đạo Thanh Niên Hội, rồi Hành Chánh Đạo giới thiệu các em với đủ điều kiện vào Ban Thế Đạo Hải Ngoại, rồi tương lai tùy cơ các em lo lập vị trong cửa Đạo thì hay quá....

Một lời cuối cùng là chúng tôi không quên cảm ơn Trưởng Ngô Thiện Đức, một MC nhiều kinh nghiệm đã điều khiển chương trình buổi Lễ rất hoàn hảo đã đem lại cho Buổi Lễ sự thành công vượt bậc và những Huynh Tỷ Đệ Muội đã ngày đêm lo lắng cho chúng tôi và đồng đạo bữa ăn trong 2 ngày Lễ tại Thánh Thất cùng những Huynh Tỷ Đệ Muội đã giúp Thánh Thất đón tiếp chúng tôi và đồng đạo từ phi trường về Thánh Thất và ngược lại, từ Thánh Thất đến khách sạn, nơi nghỉ và ngược lại . . . Những ân tình này biết đến bao giờ chúng tôi trả lại được, chỉ còn có cách là ghi lại trong lòng.

Và cuối cùng chúng tôi cũng không quên cảm ơn các HH Bót, Sinh Cẩm Minh, Phạm Huấn, Võ Toàn, Võ Độ, Bình, Dũvv . . . đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình về lịch sử thành lập Hương đạo Nashville TN cùng những hình ảnh liên quan đến 2 ngày Lễ An vị. Nếu không có sự giúp đỡ quý báu của quý Hiền Huynh, chúng tôi không thể nào hoàn thành được bài viết và hình ảnh tóm lược này.

Sau đây là vài hình ảnh nơi nhà bếp và thức ăn chiêu đãi đồng đạo và quan khách.







Tóm lại, để thay lời kết, chúng tôi xin trích bài thơ Đức Chí Tôn dạy năm 1926:

“Mỗi Đạo từ đây rán vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đĩnh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi thấu,
Gương sáng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
Gai góc lần đường công trước gắng,
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
Vòng trần chín nổi từ đây dứt,
Công quả tua bền độ chúng sanh.”

Cầu Nguyễn Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
Thiên Thần Liêng ban Hồng Ân và Bình An cho tất cả đồng Đạo.

Trân Trọng,
QS Nguyễn Ngọc Dũ
QS TS Nguyễn Thanh Bình
Ban Thế Đạo Hải Ngoại



Liên Lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại

3076 Oakbridge Dr., San Jose, CA 95121

*- QS Nguyễn Ngọc Dũ, ĐT: (408) 238-6547

Email: dutani@comcast.net

I- Ban Đại Diện BTĐHN @ Bắc CA - Hoa Kỳ

*- **Trưởng Ban:** HT Nguyễn Đăng Khích

ĐT: (408)926-9186 Email: tnnk4@gmail.com

II- Ban Đại Diện /BTĐHN @ Ohio - Hoa Kỳ

*- HT Nguyễn Ân Hồng ĐT: (937) 416-6519

Email: zthienan@yahoo.com

III- Ban Đại Diện/BTĐHN @ Georgia - Hoa Kỳ

*- HT Võ Ngọc Độ ĐT: (770)377-9264

Email: usv_markdovo@yahoo.com

IV- Ban Đại Diện/ BTĐHN @ Vùng New England và bang MI, NY, NJ, PA - Hoa Kỳ

*- QS Nguyễn Thanh Bình ĐT: (989)430-7243

Email: bovnguyen@ameritech.net

V- Ban Đại Diện /BTĐHN @ Âu Châu

*- HT Huỳnh Tâm ĐT: +33 66751 5343

Email: huynhtamh4@gmail.com

VI- Ban Đại Diện /BTĐHN @ Úc Châu

*- **Cố Vấn:** QS Bùi Đông Phương

*- **Trưởng Ban:** HT Nguyễn Bán

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
Danh sách yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại
từ ngày 19-3-2019 đến ngày 15-6-2019

STT Đồng đạo - Cơ Sở - Thân hữu US\$

I- Yểm Trợ TSTD

01	CTS Cao Hòa Thuận, San Diego, CA	30.00
02	CTS Mai Văn Liêm, Arlington, TX	20.00
03	CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga, Dallas, TX	100.00
04	CTS Nguyễn Văn Bé, San Jose, CA	50.00
05	CTS Phan Thị Sáu, Houston TX	30.00
06	David Hồ, Portland, OR.	60.00
07	DLT Collision & Service Center, San Jose, CA	100.00
08	Dương Văn Ngà, San Jose, CA	20.00
09	Giang Hà, San Jose, CA.	20.00
10	Hà Văn Hưng, Stne Mountain, GA	50.00
11	Hồ Văn Thôi, Lorenzo, CA	20.00
12	HT Lê Văn Nghiêm, Stne Mountain, GA . . .	50.00
13	HT Nguyễn Văn Hồng, Fairborn, OH	30.00
14	HT Phạm Văn Minh, Oceanside, CA.	50.00
15	HT Trần Văn Lào, Huntington Beach, CA . .	40.00
16	HT Võ Lạc Quan, San Jose, CA.	40.00
17	Huỳnh Thị Bua, Forest Park, GA	50.00
18	Khiết Trần, DDS, San Jose, CA.	200.00
19	Kivita T. Nguyễn, Garden Grove, CA	50.00
20	Lê Văn Bé, Arlington TX.	40.00
21	Đặng Minh Dương, San Diego, CA.	50.00
22	Đặng Mỹ Cho, Campbell, CA	20.00

23	Mai Xuân Thanh, San Jose, CA	60.00
24	Nguyễn Ánh Minh, Milpitas, CA	50.00
25	Nguyễn Ngọc Sương, Ontario, CA	50.00
26	Nguyễn Vạn Năng, San Jose, CA	20.00
27	PTS Huỳnh Văn Thi, Sacramento, CA	20.00
28	QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Midland Michigan	200.00
29	Thông Sự Đỗ Nhớ, Stne Mountain, GA	50.00
30	Thái Thị Thơ, Houston TX	20.00
31	Thông Sự Lê Thị Mừng, Norcross, GA	30.00
32	Tường Nguyễn, DDS, Huệ Tô, DDS San Jose, CA	300.00
33	Bank of America (adjustment)	0.10

Cộng (1) : . . . 1920.10

II- Niên Liễm:

01	HT Nguyễn Mỹ Lệ, Kitchener, Canada	60.00
02	HT Võ Lạc Quan, San Jose, CA	60.00
03	HT Võ Ngọc Đệ, Doraville, GA	60.00
04	QS Nguyễn Tấn Phát, Kitchener, Canada	60.00

Cộng (2) : 240.00

III- In Kinh Sách:

01	CTS Bùi Ngọc Nga, Ontario, CA	50.00
02	CTS Phan Thị Sáu, Houston TX	20.00
03	Giang Hà, San Jose, CA	20.00
04	Hồ Văn Thôi, Lorenzo, CA	30.00

05	Hoàng Văn Viên, Honolulu, HI	100.00
06	HT Nguyễn Văn Hồng, Fairborn, OH	20.00
07	L.Sanh Hương Thương, San Jose, CA	40.00
08	Đặng Kim Toàn, San Jose, CA.	50.00
09	Nguyễn Hiếu Liêm, Morrow, GA	100.00
10	PTS Huỳnh Văn Thi, Sacramento, CA.	20.00
11	QS Nguyễn Tấn Phát, Kitchener, Canada	80.0
12	Thiếu Tướng Văn Thành Cao, Sugarland, Texas.	200.00
13	Thông sự Lê Thị Mừng, Norcross, GA	20.00
14	TSĩ Lê Tấn Tài, Sydney, Úc Châu	100.00

Cộng (3) : 850.00

Tổng thu từ ngày 19-3-2019 đến ngày 15-6-2019 (1+2+3) là Ba ngàn không trăm mười đôla mười xu (US\$ 3,010.10)

San Jose, ngày 15-6-2019

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

ĐÍNH CHÍNH

Trong TSTĐ số 78 phát hành tháng 4-2019, nơi trang 84 Phần In Kinh Sách, số Thứ tự 07 ghi là:

07 Nguyễn Thị Thanh, San Diego, CA US\$ 40.00

Nay xin đính chính là:

07 Nguyễn Thanh (nam), San Diego, CAUS\$ 40.00
(địa chỉ tại Thánh Thất San Diego, CA)

BTĐHN thành thật xin lỗi HH Nguyễn Thanh, Hiền Tỷ Nguyễn Thị Thanh.

Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
(Tham chiếu Thông báo số 02/HĐQT
ngày 25-12-2002 và các Tu chính kế tiếp)

A-Mục đích việc thành lập:

*-**Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu** là một tổ chức xã hội bất vụ lợi (Non-Profit Organisation) được thành lập nhằm mục đích thể hiện tình tương thân tương ái giữa những người Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội, tạo điều kiện cho các thành viên trong Hội đóng góp nghĩa vụ vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ về “Hậu sự” khi có thành viên trong Hội qua đời (Chương I- Mục đích Hội)

B- Nét đặc trưng của Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu:

- *- Không phân biệt sức khỏe đối với người xin gia nhập.
- *- Những người điều hành quản lý Hội thực sự làm việc thiện nguyện (công quả) không hưởng lương hay bất cứ trợ cấp nào khác.
- *-Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giám Sát phải Minh Thệ trước Thiên Bàn Chí Tôn và Bàn Thờ Hộ Pháp.
- *-Đưa “Tinh thần Cao Đài” ra toàn xã hội, mời gọi cả những người chưa phải là Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội nếu có nhu cầu và được giới thiệu.

C- Tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập Hội:

*- Là Tín đồ Cao Đài từ 21 đến 80 tuổi hiện đang sống tại Hoa Kỳ (Dưới 21 tuổi, phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc của người giám hộ hợp pháp). Thân hữu của Tín đồ Cao Đài nếu được giới thiệu cũng được gia nhập Hội.

*- Đóng một lần 40 đôla vào Quỹ Dự Trữ Phúng điếu.

*- Đóng Niên liễm 20 đôla một năm, nếu gia nhập từ đầu tháng 7 trở về sau chỉ đóng 10 đôla.

*- Phải hoàn tất Hồ sơ gia nhập Hội theo qui định chung.

Khi có Hội viên qua đời, đóng tiền Phúng điếu là (20) Mỹ kim (Nếu người chết là Hội viên chính thức) và (10) Mỹ kim (Nếu người chết là Hội viên Dự bị).

*- Tuân thủ quy định về thời hạn nộp tiền phúng điếu, niên liễm, các qui định về nghĩa vụ của Hội viên.

D- Quyền lợi Hội viên:

Khi Hội viên qua đời, người thụ hưởng hợp pháp được hưởng quyền lợi sau:

*- Hưởng trọn 100% tiền phúng điếu do Hội viên đương nhiệm đóng góp theo mức do Điều lệ qui định (Mức đóng góp này tùy theo người quá cố là Hội viên chính thức hay Hội viên Dự bị).

*- Được Ban Điều Hành Hội thực hiện phân ưu và phúng điếu trong điều kiện cho phép

*- Hưởng trọn 100% tiền phúng điếu do Hội viên đương nhiệm đóng góp theo mức do Điều lệ qui định (Mức đóng góp này tùy theo người quá cố là Hội viên chính thức hay Hội viên Dự bị).

*- Được Ban Điều Hành Hội thực hiện phân ưu và phúng điếu trong điều kiện cho phép.

E- Gia nhập Hội:

Hồ sơ gia nhập Hội xin gửi về:

Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
3267 Moreno Ave, San Jose, CA 95127-4213

G- Liên lạc:

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc:

1*- Nguyễn Sam - Phone : (408) 759-9339

E-mail: duyvan2011@gmail.com

2*- Nguyễn Thành Hưng - Phone: 1(408) 621-4468

E-mail: henrynguyen07@hotmail.com

3*- Dương Văn Ngựa: Phone (408) 772-0989

E-mail: datthong2005@yahoo.com

4*- Nguyễn Đăng Khích: Phone: 408-926-9186

E-mail: tnndk4@gmail.com

HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI VÀ THÂN HỮU



PHÂN ƯU



Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Hiên Thê của cố Hiền Tài Nguyễn Hồng Sơn là:

Đạo hữu
TRẦN MỸ DIỆU
Cựu Giáo viên Tỉnh Tây Ninh

Đã quy vị vào lúc 1.15 PM ngày Thứ hai 25- 3- 2019 (nhằm ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi) tại thành phố Sacramento, California.

Hưởng Thọ 75 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn , Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cố đạo hữu Trần Mỹ Diệu sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

PHÂN ƯU



Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

Đạo Hữu **LÝ HÙNG**

Sinh Quán tại Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. VN

Là Thân Phụ của Hiền Tỷ LÝ NGUYỆT VÂN đã quy vị ngày 31 - 3 - 2019 nhằm ngày 20 tháng 2 năm Kỷ Hợi tại tư gia tại Thành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Việt Nam

Hưởng Đại Thọ 99 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Lê Văn U và Hiền Tỷ Lý Nguyệt Vân và Tang gia hiếu quyền

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cố đạo hữu LÝ HÙNG sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Ban Tri Sự Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài GA.
Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi thuộc Thánh Thất Georgia .
Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia

PHÂN ƯU



Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Ông Bùi Đức Tài

Cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng

kiêm Tiểu Khu Trưởng Tỉnh Tây Ninh QLVNCH

Hưởng thọ 90 tuổi

Sinh ngày 2 tháng 3 năm 1930 tại Thạnh Phú - Long Xuyên
Đã về nước Chúa vào lúc 4 giờ 28 sáng ngày 7 tháng 4
năm 2019 tại thành phố Rancho Cordova, bang California.

Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình các con của cố đại
Tá là Bùi Thị Yên Tuyết, Bùi Thị Tuyết Sương, Bùi Thị
Tuyết Vân, Bùi Đức Dũng, Bùi Thị Tuyết Nhung và tang
gia hiếu quyến.

Nguyện cầu hương linh của cố Đại Tá Bùi Đức Tài sớm
được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành kính phân ưu

San Jose, ngày 8 tháng 4 năm 2019

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California & Thân Hữu

PHÂN ƯU



Đề Đốc

TRẦN VĂN CHƠN

Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920

Cựu Tư Lệnh Hải Quân QLVNCH

Đã quy vị ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi (DL ngày 2 tháng 5 năm 2019) tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 100 tuổi

Thiếu Tướng Văn Thành Cao và Gia Đình thành kính chia buồn đến gia đình Đề Đốc Trần Văn Chơn cùng tang gia hiếu quyến.

Nguyện Cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi Chơn linh cố Đề Đốc Trần Văn Chơn sớm được siêu thăng yên nghỉ nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống và cao thăng thiên vị

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn:

Thân Phụ của Hiền Huynh Trần Minh Thành, Quận Đoàn Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Santa Clara CA, Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ @ Thánh Thất San Jose CA là:

Đề Đốc

TRẦN VĂN CHƠN

Cựu Tư Lệnh Hải Quân QLVNCH

đã qui vị lúc 10.48 PM ngày 2 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi) tại Thành Phố San Jose bang California Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 100 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Trần Minh Thành và Tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi cho hương linh Cố Đề Đốc dục tấn trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại và các Ban Đại Diện/ Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, tại Úc Châu.

Bản Tin Thế Đạo, Tập San Thế Đạo và web www.banthedao.net

PHÂN ƯU



Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Phu quân của Hiền Tỷ Lý Thị Phận hiện cư ngụ tại Ellenwood, Clayton bang Georgia, Hoa Kỳ là:

Đạo hữu

TRẦN PHƯỚC AN

Nguyên Phân Chi Khu Trưởng

Bến Giàng, Khiêm Hanh Tỉnh Tây Ninh

Đã quy vị vào lúc 5.20 AM ngày 10 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 8 tháng 5 năm Kỷ Hợi) tại Atlanta Medical Center

Hưởng Thọ 73 tuổi

Chúng tôi Bàn Trị Sự và đồng đạo - Nhạc Lễ - Đồng Nhi Thánh Thất Cao Đài Georgia thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Lý Thị Phận và tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cố đạo hữu Trần Phước An sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

- *- Bàn Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Georgia.
- *- Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Georgia
- *- Nhạc Lễ - Đồng Nhi Thánh Thất Cao Đài Georgia.

THIÊN THỨ SÁU

Nho Giáo
(HT Quách Văn Hòa)



I/ KINH VĂN

II/ VIẾT RA HÁN TỰ

III/ CHÚ THÍCH

IV/ GIẢI NGHĨA

I/ KINH VĂN:

NHO GIÁO

Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ
 Quý Hương nội điện,
 Văn Thi thượng cung.
 Cửu thập ngũ hồi
Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phổ,
 Bá thiên vạn hóa
 Bồi quý thọ, ư âm chất chi điền.
Tự lôi trừ bính, linh ư phụng lãnh.
 Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.
Khai nhơn tâm tất bản, ư đốc thân chi hiếu.
Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung.
 Ứng mộng bảo sanh, thùy từ mẫn khổ,
 Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ
Thần văn, Thánh võ, Hiếu Đức Trung Nhơn

Vương Tân sách phụ ,
Nho Tông khai hóa,
Văn Tuyên Tư Lộc
Hoàng nhơn Đế Quân
Trùng chơn chánh quang.
Bửu Quang từ tế Thiên Tôn.
Niệm: “Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho
Thạnh Thế Thiên Tôn”.

II/ VIẾT RA HÁN TỰ:

儒教

孔聖志心皈命禮
桂香內殿,
文始上宮.
九十五回,
種善果於詩書之圃.
百千萬化,
培桂樹於陰鷺之田.
字雷貯炳,靈於鳳嶺.
至如意慈,祥於鰲柱.
開人心必本於篤身之孝.
壽國脈必先於致主之忠.
應夢保生,
垂慈憫苦.

大仁大孝，
大聖大慈。
神文聖武，
孝德忠仁。
王賓策輔，
儒宗開化，
文宣司祿，
弘仁帝君，
澄真正光，
寶光慈濟天尊。

念：“南無孔聖先師興儒盛世天尊”

III/ CHÚ THÍCH:

Quế Hương nội điện 桂香內殿，
Văn Thi thượng cung 文始上宮。

Quế Hương 桂香: Mùi thơm của cây quế.

Quế là loại cây có vỏ ngoài rất thơm, ngọt và cay có thể dùng làm vị thuốc, như quế chi (Cành cây quế), quế khâu (Vỏ cây quế).

Tương truyền rằng trên cung trăng có cây quế, nên gọi mặt trăng là Quế cung 桂宮, hay quế luân 桂輪. Vì vậy, ở thời khoa cử, ai thi được khoa thi thì được gọi là Thiềm cung chiết quế 蟾宮折桂: Bẻ cành quế trên cung trăng.

Sân Quế còn dùng để chỉ những gia đình có con mà hiển đạt

như câu Yên Sơn Ngũ Quế, do tích Đâu Võ Quân đòi Ngũ Đại, tỉnh Yên Sơn, là người có tánh ngay thẳng, lại hay làm phúc, nên trời cho hiển đạt. Năm người con của ông học giỏi, cả năm đều đậu cao và làm quan to trong triều, được danh tiếng là Yên Sơn Ngũ Quế 燕山五桂.

Nội điện 內殿: Bên trong điện.

Quế Hương nội điện 桂香內殿: Bên trong đền Quế Hương, mùi thơm quế bát ngát. Đây là một Điện ở cõi Thiêng liêng, nơi ngự của Đức Khổng Thánh.

Văn Thi 文始: Hay Văn Thủy là khởi đầu của văn chương, của nhơn nghĩa. Đây chỉ tên một Cung ở trên cõi Thiêng liêng.

Thượng cung 上宮: Cung điện trên cao.

Văn Thi thượng cung 文始上宮: Cung Văn Thi là nơi ngự của Đức Khổng Thánh.

Quế Hương nội điện: Đức Khổng Phu Tử ở nơi điện Quế Hương.

Văn Thi thượng cung: Trên cung Văn thi.

Cửu thập ngũ hồi, chương thiện quả ư thi thơ chi phổ 九十五回, 種善果於詩書之圃,

Cửu thập ngũ hồi 九十五回: Chín mươi lăm lần lên xuống cõi trần, tức là nhiều lần giáng sinh xuống trần.

Đức Khổng Phu Tử vốn là sao Văn Xương ở nơi thượng giới, Ngài đã rất nhiều lần (chín mươi lăm lần) thác sanh xuống cõi trần để dạy dỗ nhơn sanh trong đường nhơn nghĩa, đạo đức.

Trong kinh Xung Tụng Phật Tiên Thánh Thần có câu:

Đạo Nho truyền dạy nghĩa nhân,
Văn Tuyên Khổng Thánh khuyến dân răn đời.
Ghi các sách ngàn lời để lại,
Chép nhiều thơ vạn đại truyền ra.

Chương: Hay chủng 種, nghĩa là trồng.

Thiện quả 善果: Trái lành, tức là làm việc phước đức để được hưởng quả lành.

Nho giáo coi việc làm của con người như là trồng cây, sự trồng trọt vun quén là nhơn, cây đơm bông kết trái là quả. Hễ trồng cây có trái, mà càng vun phân tưới nước thì trái càng nhiều, càng tốt, tức là đã được hưởng thì càng tạo thêm nhơn nữa. Ngoài ra, nếu giống tốt thì trái ngon, còn việc làm thiện lành thì quả báo phước đức, tỷ như trồng gì thì ăn quả nấy như lời răn đời của Tế Điền Hòa Thượng: Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu (Chương hoa hoàn đắc hoa, chương đậu hoàn đắc đậu 種瓜還得瓜, 種豆還得豆).

Ư 於: Nơi, ở.

Thi thơ 詩書: Hay thi thư, là hai thể loại trong văn chương: Văn và thơ. Đây ý chỉ là văn chương.

Phổ 圃: Vườn cây.

Chương thiện quả ư thi thơ chi phổ 種善果於詩書之圃: Ngài trồng cây có trái lành trên mảnh vườn văn thơ, hay kinh điển để lưu truyền giống tốt cho muôn đời sau được hưởng dùng.

Mục đích của văn chương đối với Nho giáo là “Văn dĩ tải

đạo” (文以載道 lấy văn chở Đạo). Vì thế, tất cả các sách của Thánh hiền xưa ra đời không ngoài việc giáo hóa con người.

Khổng Tử từ nhỏ có tính rất thông minh và nhơn hậu, hết lòng lo việc cứu đời trong thời kỳ đạo đức suy đồi, nên Ngài mới đem cái đạo Thánh Hiền của đời trước, phát huy thêm để viết lại thành những kinh sách dạy đời mà lưu truyền mãi về sau cho các dân tộc Á đông. Vì thế, trong Luận Ngữ mới có viết như sau : Thiên hạ không Đạo đã lâu rồi, Trời cho Khổng Tử ra làm cái mỗ khuya để cảnh tỉnh nhơn tâm (Thiên hạ chi vô đạo giả cửu hỹ, Thiên tương dĩ Khổng Tử vi mộc đạc 天下之無道者久矣, 天將以孔子為木鐸).

Mỗi chữ viết, mỗi lời nói của Ngài, đời đời người ta lấy làm khuôn vàng thước ngọc để mà noi theo. Thí dụ như quyển Kinh “Xuân Thu” của Ngài, chỉ là quyển sử ghi chép lại chuyện nước Lỗ, từ Lỗ Ân Công đến Lỗ Ai Công, thế mà trong ấy, Ngài cũng lấy luân lý ra để dạy đời, nên trong kinh Xuân Thu một chữ chê của Ngài có thể mang tiếng xấu muôn đời, một lời khen mà thành danh thơm muôn thủa. Người đời sau nói về kinh Xuân Thu như sau: “Một chữ khen, thì vinh hơn cái áo cổn hoa của vua ban cho, một chữ chê thì nhục hơn phải tội rìu búa” (Nhất tự chi bao, vinh ư hoa cổn, nhất tự chi biếm, nhục ư phủ việt 一字之褒, 榮如華袞, 一字之貶, 辱於斧鉞).

Cửu thập ngũ hồi, chương thiện quả ư thi thơ chi phổ: Đức Khổng Thánh đã chín mươi lăm lần đầu thai xuống cõi trần mà lần nào Ngài cũng gieo trái lành nơi vườn thi thơ.

Bá thiên vạn hóa, bồi quế thọ ư âm chất chi điền.百千萬

化，培桂樹於陰鷺之田。

Bá thiên vạn 百千萬: Trăm, ngàn, muôn (tức là mười ngàn). Đây có ý chỉ vô số, tức là số nhiều.

Hóa 化: Biến đổi, biến hóa.

Bá thiên vạn hóa 百千萬化: Trăm ngàn muôn lần biến hóa, nghĩa là rất nhiều lần biến hóa.

Đức Khổng Thánh đã trăm ngàn muôn lần hóa thân xuống trần để dạy dỗ nhơn sanh về đường nhơn nghĩa.

Bồi 培: Vun xới gốc để cây tốt, vun bồi, bồi đắp.

Quế thụ 桂樹: Hay quế thụ là cây quế.

Âm chất 陰鷺: Hay âm đức là những hành vi tốt đẹp do ta làm tuy người thế gian không rõ, nhưng Thần, Thánh đều biết rõ.

Cái kết quả việc làm hằng ngày thường có lợi trước mắt, nhưng không được bền lâu; còn việc làm âm chất thì không thấy được, nhưng còn hoài chẳng mất. Bởi thế, Thánh Hiền thường khuyên ta nên tích âm đức lại cho con cháu. Tư Mã Ôn có nói rằng: Tích trữ vàng bạc để lại cho con cháu thì chắc gì con cháu giữ bền, chứa sách vở để lại cho con cháu thì con cháu chắc gì đọc, sao bằng tích cái Âm chất không ai thấy để mà làm kế lâu dài cho con cháu (Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất nan thủ, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất nan đọc, bất như tích âm đức ư minh minh chi trung, dĩ di tử tôn trường cửu chi kế 積金以遺子孫, 子孫未必能守, 積書以遺子孫, 子孫未必能讀, 不如積陰德, 於冥冥之中, 以爲子孫長久之計).

Nói về âm chất, Đức Hộ Pháp cũng có dạy: “Chỉ có chứa đức là con nó hưởng được mà thôi. Nếu không ở vào Đạo thì không bao giờ tạo đức được, nên ngày nay Đức Chí Tôn đến lập Đạo để cho các người lập đức nơi cửa Đạo Cao Đài này đó vậy”.

Thánh thi cũng có bài:

Thiện ác đáo đầu đã thấy chưa ?
Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa.
Theo làm Âm chất may bồi đắp,
Thì sẽ trở về chỗ vị xưa.

Điền 田: Ruộng, đây chỉ cái tâm của con người.

Tâm được ví như ruộng, nếu ruộng không cày bừa, dọn cỏ thì trở thành ruộng hoang, cây cỏ um tùm; còn tâm cũng vậy, không trau giồi sẽ trở nên tăm tối, đảo điên. Vì vậy, hằng ngày phải rèn luyện cho tâm trong sáng thì đạo tâm mới càng ngày càng phát triển thêm.

Âm chất chi điền 陰鷲之田: Là mảnh ruộng âm chất. Người ta thường ví việc làm công quả để tạo âm chất như mảnh ruộng phì nhiêu, bởi vì ruộng đất càng màu mỡ thì hoa màu càng tươi tốt, càng sinh sôi bông trái; còn con người có nhiều âm chất thì tự thân và con cháu an vui và được hưởng nhiều phước đức. Nếu tâm chẳng giồi mài thì tỷ như ruộng đất bị bỏ hoang, cỏ cây sẽ mọc um tùm. Mạnh Tử có bảo Cao Tử rằng: “Đường mòn ở trên núi được người ta đi lại luôn, thì thành ngay đường lớn, bỗng chốc không được dùng để qua lại nữa, thì bị cỏ tranh mọc lấp ngay. Nay cỏ tranh mọc lấp lòng anh rồi đấy” (Sơn kính chi kê gian, giới nhiên dụng chi nhi thành lộ; vi nhân bất dụng, tắc mao tắc chi hỹ).

Kim mao tắc Tử chi tâm hỹ 山徑之蹊間，介然用之而成路；為閒不用，則茅塞之矣。今茅塞子之心矣。

Trong câu trên, ý Mạnh Tử muốn dạy, lòng đạo lý của con người không thể gián đoạn một phút giây nào được.

Bá thiên vạn hóa, bồi quế thọ ư âm chất chi điền 百千萬化，培桂樹於陰鷺之田: Ngài đã hóa thân hàng trăm ngàn lần mà lần nào Ngài cũng vun bồi gốc quế, gieo trồng âm chất nơi tâm điền để con cháu đời đời kiếp kiếp được hưởng phúc đức.

Qua sử liệu, chúng ta thấy rằng riêng chỉ trong kiếp Không Phu Tử, Ngài đã bôn ba hơn nửa cuộc đời chu du khắp các nước cũng vì mong muốn đem cái đạo lý Thánh hiền ra để dạy như nghĩa cho đời. Nửa cuộc đời còn lại, Ngài đem hết tâm huyết ra để dạy dỗ các học trò mình, và san định lại nhiều kinh sách, hầu có thể thay thế Ngài, truyền bá cái Đạo Nho cho người đời sau học hỏi.

Bá thiên vạn hóa, bồi quế thọ ư âm chất chi điền: Ngài đã hóa thân hàng trăm ngàn lần mà lần nào Ngài cũng vun bồi cây quế nơi ruộng âm chất.

Tự lôi trử bính, linh ư phụng lãnh 字雷貯炳，靈於鳳嶺.

Tự 字: Chữ viết.

Chú thích: Bản kinh bằng chữ Hán của Nhị vị Đầu Su viết Tự 自: kể từ; Trử 杼: Cái thoi trong khung cửi. Phân giải nghĩa xuôi hai Ngài viết: “Ông Thương Hiệt, người có đức thông minh duệ trí, trên thì xem tượng sao, dưới thì xét

soi dấu chơn chim, chế ra văn tự. Khi văn tự thành rồi thì “Thiên vũ túc, qui dạ khóc”(Trời mưa lúa, qui khóc đêm).

Căn cứ theo nghĩa trên đây thì các chữ Tự và Trữ phải viết như sau:

Tự 字: Chữ viết, Trữ 貯: chứa.

Lôi 雷: Sấm sét.

Trữ 貯: Chứa.

Bính 炳: Sáng rực rỡ.

Tự lôi trữ bính 字 雷 貯 炳: Chữ viết vừa được chế ra thì sấm sét nổ vang. Bởi vì việc sáng chế ra chữ viết là một việc làm vĩ đại, đánh dấu một giai đoạn quan trọng của loài người vì từ đó con người được mở mang, trí tuệ được khai hóa, khiến cho con người hiểu được luân thường đạo lý, chẳng khác nào Trời gây ra mưa giông và nổi cơn sấm sét làm tỉnh thức con người.

Hứa Thận đời Hậu Hán có cho biết lai lịch văn tự Trung Hoa như sau: Đời xưa họ Bao Hy cai trị thiên hạ, ngừng xem hình tượng trên Trời, cúi xem phép tắc dưới đất, trông dáng vẻ loài cầm thú cùng trạng thái đất đai, gần thì lấy ở thân mình, xa thì lấy ở muôn vật, bắt đầu sáng tác ra Dịch Bát quái để truyền lại các hiện tượng về sau. Đến Thần Nông thắt nút dây cai trị thiên hạ, thống hợp mọi sự. Sử quan Hoàng Đế là Ông Thương Hiệt nhìn vết chân chim muông chạy nhảy mà biết rằng văn lý có thể phân biệt nhau, mới sáng tạo ra chữ viết. Thương Hiệt chế ra chữ viết căn cứ vào loại, mô tả ra hình, nên gọi là Văn. Về sau, hình thanh bổ túc cho nhau, nên gọi là Tự.

Tương truyền rằng khi văn tự được hình thành rồi thì Trời

gây mưa giông và nổi cơn sấm sét. Bởi vì nhờ Thánh Hiền chế ra chữ viết mới có Kinh sách ra đời để truyền đạt những giáo lý của Thánh nhân từ đời này qua đời khác.

Linh 靈: Linh thiêng.

Phụng: Hay Phượng 鳳: là một loài chim trống, Hoàng 凰: là chim mái. Giống chim này là một trong bốn vật linh (Tứ linh): Long 龍, Lân 麟, Qui 龜, Phụng 鳳.

Chim phụng hoàng là một loại chim linh, ưa thích âm nhạc, có lông ngũ sắc. Trong kinh Thư, thiên Ích Tắc 益稷 có nói: Khi nhạc tiêu thiều tấu đến khúc thứ chín, thì chim phượng hoàng đến múa, có vẻ uy nghi (Tiêu thiều cửu thành, phụng hoàng lai nghi 簫韶九成, 鳳凰來儀).

Sách xưa cho rằng loại chim này tượng trưng cho hòa bình, cho điềm lành nên khi giống chim này xuất hiện thường báo hiệu một minh quân, thánh chúa hoặc là vĩ nhân xuất thế như câu “Phụng gáy non Kỳ” là có ý nói chim phụng gáy ở núi Kỳ Sơn tại xứ Tây Kỳ, là điềm báo cho biết cuối đời Ân Trụ có Thánh chúa là Văn Vương, Võ Vương ra đời diệt Trụ và dựng nghiệp nhà Châu, đem lại thái bình cho thiên hạ.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có bài thi nói về chim phụng như sau:

Phụng gáy non Nam, Đạo trở mời,
Trở mời nhân vật bốn phương trời.
Trời Âu biển Á chờ thay sắc,
Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi.

Phụng lãnh 鳳嶺: Chim phụng trên đỉnh núi.

Linh ư phụng lãnh 靈於鳳嶺: Linh thiêng hơn núi có chim phụng, tức là linh thiêng hơn việc chim phụng gáy ở

đầu non báo hiệu Thánh Chúa ra đời.

Tự lôi trừ bính, linh ư phụng lãnh 字 雷 貯 炳, 靈 於 鳳 嶺: Khi văn tự được chế ra thì Trời có điềm sấm sét chớp giăng, chữ viết tự như ánh lửa soi sáng cho tâm linh con người. Nhờ thế, Đức Khổng Phu Tử mới có thể lấy văn tự để ghi những lời dạy của bậc Thánh nhân xưa mà truyền lại cho con người. Kinh sách mới ra đời, đạo lý mới có phương tiện truyền đạt rộng khắp. Như vậy, sự xuất hiện của văn tự thì linh thiêng hơn chim phụng gáy ở núi Kỳ Sơn, nghĩa là chữ viết ra đời thì thiêng liêng hơn có các vị chúa Thánh ra đời để dạy và trị dân.

Điều này dễ hiểu, bởi vì dù có chúa Thánh ra đời để trị nước, an dân, nhưng chưa có chữ viết thì dân cũng chưa khai hóa. Đến khi có Thánh nhơn chế ra văn tự rồi mới có thể truyền bá kinh sách để dạy đời được. Bởi vậy câu kinh cho rằng sự ra đời của văn tự thì linh thiêng hơn đời có chúa Thánh.

Tự lôi trừ bính, linh ư phụng lãnh: Khi văn tự được chế ra thì Trời có điềm sấm sét, chớp giăng, chữ viết tự như ánh lửa soi sáng cho tâm linh con người, nên là một điềm thiêng liêng hơn đời có chúa Thánh (tức phụng gáy non Kỳ).

Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.

至 如 意 慈, 祥 於 鰲 柱.

Chí như 至 如: Đến như.

Ý 意: Ý tưởng.

Từ 慈: Lòng thương yêu.

Chú thích: Bản chữ Hán của nhị vị Đầu Sư viết Từ 儲 (Chữ này đọc là Trừ: là để dành, như trừ bị 儲 備) và chữ Trụ 岫 (Chữ này đọc Tự: Hang núi). Về nghĩa thì hai Ngài giải:

Từ là lòng nhọn, Trụ là cây cột. Do đó dùng chữ 慈 và 柱 đúng hơn.

Tường 祥: Tốt lành.

Ngao 鰲: Con trạnh, tức là một loại rùa lớn ở biển. Trong văn chương người ta thường dùng từ “Ngao đầu” để chỉ việc thi cử đỗ đầu khoa. Như câu:

Ngao đầu trúng tuyển quý chân quý,
Nhạn tháp đề danh vinh cánh vinh.

Nghĩa là :

Trúng được đầu ngao thật là quý,
Đề được tên trên tháp nhạn thật là vinh.

Trụ 柱: Cây cột.

Ngao trụ 鰲 柱: Đây là một từ ngữ dùng để chỉ cây cột trụ, hay núi rất cao. Theo “Thần Dị Kinh”, một quyển sách thần thoại của ông Đông Phương Lão Tổ (tức Đông Phương Sóc) có viết lại nhiều cảnh ly kỳ.

1. Từ thuở tạo thiên lập địa, nơi núi Côn Lôn có một cây cột đồng cao ngất, được gọi là thiên trụ, dùng để chống Trời. Vào thuở ấy, có một vị nữ thần là Cung Công Thị, sức mạnh phi thường, đã xô ngã cây thiên trụ làm cho sập hết một góc Trời. Em gái vua Phục Hy là bà Nữ Oa, luyện được năm thứ đá mà vá lại Trời, nên sách thường gọi “Nữ Oa luyện thạch bổ thiên” (女媧煉石補天).

2. Từ lúc mới tạo thiên địa, tại Bắc Cù Lư Châu, có ngọn núi Ngao Trụ rất cao, chư Thần Tiên thường ở trên núi ấy. Núi này có điểm lạ kỳ là không chon, nổi trên mặt biển và hay trôi theo con nước. Chư vị Thần Tiên e rằng núi linh ấy trôi đi nơi khác, nên tâu xin với Vua Trời giữ núi Ngao Trụ đứng yên ở một điểm cố định. Ngọc Đế mới sai mười lăm

con Cự ngao đến đỡ núi ấy, kể từ đó núi mới vững và không còn trôi đi nữa.

Chí như ý từ, tường ư ngao trụ 至如意慈, 祥於鰲柱: Đến như cái ý nhọn từ, những tư tưởng lành, tốt đẹp của Đức Khổng Thánh đem ban cho thiên hạ để giáo hóa thế nhân cho họ biết bổn phận làm con, làm tôi, làm vua cứ một lòng ngay thẳng vững vàng như cây cột ngao chống trời.

Chí như ý từ, tường ư ngao trụ: Đến như cái ý nhọn từ, tốt đẹp của Đức Khổng Thánh cứ một lòng ngay thẳng vững vàng như cây cột ngao chống trời.

Khai nhơn tâm tất bản, ư đốc thân chi hiếu.

開人心必本, 於篤身之孝.

Khai 開: Mở ra, bắt đầu.

Nhơn tâm 人心: Cái tâm của con người. Đây chỉ cái chơn tâm, theo Nho thì gọi lương tâm.

Chơn tâm tức là tâm chân thật, tâm này vốn thanh tịnh, an nhiên tự tại, không bị phiền não, vọng tưởng, vọng thức chi phối, che mờ. Vì quên nó, chúng ta cố chấp nội tâm vọng tưởng là tâm mình, nên hằng ngày chúng ta chỉ sống với tâm sanh diệt, đối đãi phân biệt. Khi chúng ta dứt sạch hết phiền não, vọng tưởng rồi thì chơn tâm Phật tánh sẽ được hiển lộ.

Tất bản 必本: Hay tất bản: Ất là cái gốc, cái căn bản.

Đốc 篤: Rất, lắm, dốc một lòng.

Hiếu 孝: Thảo, hiếu thảo, một cách ăn ở có đạo lý của người con, người cháu đối với cha mẹ hay ông bà.

Khai nhơn tâm tất bản 開人心必本: Khai hóa tâm con người là cái gốc của Nho giáo.

Muốn khai hóa nhơn tâm, Đức Khổng Tử đặt nặng vấn đề dạy dỗ bằng cách trước nhứt lấy Thi, Thư mà dạy; rồi lấy Hiếu Đễ mà đạo dẫn người ta, lấy Nhân Nghĩa mà giảng dụ, lấy Lễ Nhạc mà khiến người ta xem xét; sau cùng lấy Văn lấy Đức mà làm cho nên người “Khổng Tử thi giáo dã, tiên chi dĩ Thi Thư, nhi đạo chi dĩ Hiếu Đễ, thuyết chi dĩ Nhân Nghĩa, quan chi dĩ Lễ Nhạc, nhiên hậu thành chi dĩ Văn Đức 孔子之施教也,先之以詩書,而道之以孝悌,說之以仁義,觀之以禮樂,然後成之以文德” .

Ư đóc thân chi hiếu 於 篤 身 之 孝: Dốc một lòng hiếu kính với cha mẹ.

Đạo của Khổng Tử chủ lấy sự dạy người ta cho có “nhân”, mà gốc đạo nhân là ái 愛 và kính 敬. Rồi Ngài lấy ái và kính làm cái nền của Hiếu Đễ. Do vậy, trong sự giáo hóa Khổng giáo lấy Hiếu Đễ là một nét quan trọng.

Khai nhơn tâm tất bản, ư đóc thân chi hiếu: Khai hóa nhơn tâm là cái gốc của con người, dốc một lòng hiếu kính với cha mẹ.

Theo Nho giáo, cái nhơn tâm, tức là tâm chưa bị nhiễm, là cái sáng suốt tự nhiên có sẵn trong con người, có thể gọi là minh đức, lương tri hay trực giác, tức là cái hiểu biết rất gần tiếp đến tinh thần và chân lý của sự vật. Hễ ta giữ được tâm hư tĩnh, thì vật dụng không thể che mờ mất cái sáng suốt tự nhiên, nên khi có vật gì cảm đến thì ứng ngay được và biết rõ mọi lẽ. Vì thế, Kinh Dịch có nói: “Không nghĩ, không làm, im lặng không động, đến lúc cảm thì suốt được mọi lẽ trong thiên hạ.” (Vô tư dã, vô vi dã, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố 無思也, 無爲也, 寂

然不動，感 而 遂 通，天 下 之 故)。

Nếu con người vì cái tư tâm tư ý mà nghĩ việc lợi hại, hơn thiệt riêng thì cái trực giác sẽ mờ tối đi, khiến mình không sáng suốt trông thấy được chân lý của mọi việc trong thế gian. Vì vậy, Đức Khổng Thánh mới chủ trương khai mở cái tâm con người làm gốc.

Muốn khai tâm, Đức Khổng Tử lấy nét Hiếu Đễ để làm đầu trong mọi nét, Ngài nói trong Lễ Ký như sau: “Xây dựng lòng yêu thương khởi đầu từ cha mẹ là dạy dân hoà mục. Xây dựng lòng kính trọng khởi đầu từ huynh trưởng là dạy dân kính thuận. Lấy từ mục mà dạy dân, thì dân biết quý có cha mẹ, lấy kính người huynh trưởng mà dạy dân thì dân biết quý sự theo mệnh lệnh người trên. Hiếu là để thờ cha mẹ, thuận là để vâng mệnh người trên, đem những điều ấy mà thi thố ra thiên hạ, thì không có điều gì mà không làm được (Lập ái tự thân thủy, giáo dân mục dã, lập kính tự trưởng thủy, giáo dân thuận dã. Giáo dĩ từ mục, nhi dân quý hữu thân, giáo dĩ kính trưởng, nhi dân quý dụng mệnh. Hiếu dĩ sự thân, thuận dĩ thính mệnh, thố chư thiên hạ vô sở bất hành 立愛自親始，教民睦也，立敬自長始，教民順也。教以慈睦，而民貴有親，教以敬長，而民貴用命。孝以事親，順以聽命，錯諸天下無所不行)。

Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung.

壽國脈必先，於致主之忠。

Thọ 壽: Sống lâu, ở đây có nghĩa là bền vững.

Quốc mạch 國脈: Gọi chung cả học thuật, chính trị, kinh tế, là tất cả những cái mà một quốc gia nhờ đó mà sống, cũng như người nhờ có huyết mạch mà sống được. Quốc

mạch không thể hiểu là vận mệnh của một nước được. (Từ Điển Hán Việt, Đào Duy Anh).

Thọ quốc mạch 壽國脈: Mạch sống của đất nước bền vững, lâu dài (Sống lâu).

Chú Thích: Trong quyển Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Kinh của Bà Lâm Hương Thanh viết chữ Thọ 受 hay thụ là thọ lãnh, nhận lãnh. Với chữ này Thọ quốc mạch 受國脈: Thọ lãnh huyết mạch của nước tức là thọ lãnh ơn vua lộc nước.

Xét thấy chữ Thọ 受: Nhận lãnh không đầy đủ nghĩa câu kinh hơn là dùng chữ Thọ 壽: Vững bền. Hơn nữa, hai Ngài Đầu Sư giải nghĩa câu kinh đó là: Còn vững bền cội nước, thì kẻ làm tôi như thần, hễ phận làm tôi phải hết lòng trung trực, liêu minh cùng vua chúa... Do vậy, chúng tôi chọn chữ Thọ 壽 à vững bền theo hai Ngài Đầu sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt.

Tất tiên 必先: Trước nhất ắt phải.

Trí 致: Rất, rất mực.

Chúa 主: Còn đọc là Chủ. Chúa là người đứng đầu một nước, đồng nghĩa với vua.

Trung 忠: Lòng trung thành. Một tôi con hết lòng đối với vua và nước gọi là trung.

Theo tư tưởng Nho giáo, trong một nước tất phải có một quyền tối cao để giữ kỷ cương cho cả đoàn thể. Cái quyền ấy, gọi là Quân quyền, quyền này phải được thống nhất giao cho một người gọi là Đế hay Vương, mà ta gọi là vua.

Vua thì phải có quan, là một người có tài đức chọn trong dân ra để giúp vua làm việc lợi ích chung cho cả nước. Một nước

được trị hay loạn là nhờ vua và quan giỏi hay dở. Do vậy, Không giáo lấy cái nghĩa Quân Thần làm trọng.

Trong gia đình, con phải hiếu cha mẹ, còn trong một nước thì dân phải trung với quân. Trung quân không phải là trung với vị đế hoặc vương, mà phải hiểu nghĩa rộng ra là trung với cái quân quyền trong nước, miễn sao cái quân quyền ấy hợp với lòng dân là được.

Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung 壽國脈必先，於致主之忠: Đối với quốc gia, muốn cho cội nước được vững bền phải biết bổn phận làm dân, làm tôi trong nước, nghĩa là phải trung thành với tổ quốc, liêu mình cùng quốc gia, không kể chi đến khổ nhục, hiểm nguy.

Theo Nho giáo, ở trong nhà thì con phải hiếu với cha mẹ, ở trong nước thì thần dân phải trung với nước. Có lòng trung ấy thì nhân dân mới yên ổn, đất nước mới thịnh trị.

Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung: Làm cho mạch sống của đất nước được bền lâu, vững chắc, trước hết làm người dân phải biết trung với vua và nước.

Ứng mộng bảo sanh 應夢保生，
Thùy từ mẫn khổ 垂慈憫苦。

Ứng mộng 應夢: Cho thấy trong giấc mộng.

Bảo sanh 保生: Bảo vệ sự sống, gìn giữ sự sống.

Đức lớn của Trời đất là sự sinh. Người là một phần nhỏ của muôn vật, cho nên cũng phải theo lẽ Trời mà sinh hóa. Không giáo lấy sự sinh làm gốc cho hành vi thiện ác: Việc gì hợp với đức sinh là thiện, trái với đức sinh là ác. Như vậy, cái tông chỉ của Đạo Không là theo Thiên lý mà bồi bổ cho

sự sinh của vạn vật, hay nói cách khác, là phải bảo sanh vạn vật.

Ứng mộng bảo sanh 應夢保生: Các Đấng Thiêng liêng ứng cho điềm chiêm bao chỉ dạy cách bảo sanh nhơn loại.

Người làm vua có lòng nhơn từ, hết lòng thương yêu dân chúng, tức là hợp với lòng Trời, thì sẽ được các Đấng ứng vào mộng để chỉ dạy cách bảo hộ sự sống cho nhơn sanh, còn Đức Khổng Phu Tử là người suốt đời có lòng thương dân, nên Ngài cũng mộng thấy Chu Công khuyên dạy đạo lý cứu khổ cho nhơn sanh.

Thùy từ 垂慈: Rủ lòng thương.

Mẫn 憫: Thương xót, lo lắng.

Thùy từ mẫn khổ 垂慈憫苦: Rủ lòng thương xót những khổ cảnh của con người.

Đức Khổng Tử là một người rất nhân hậu, hễ thấy ai đau đớn, buồn rầu, khổ sở thì Ngài động lòng thương xót. Chương Thuật Nhi có kể lại rằng: Đức Phu Tử mà ngồi ăn bên cạnh người có tang thì ăn không no. Ngày nào có đi phúng điếu về thì suốt cả ngày không đàn hát (Tử thực ư hữu tang giả chi trắc, vị thường bão dã. Tử ư thị nhật, khóc tắc bất ca.

子食於有喪者之側，未嘗飽也。子於是日，哭則不歌).

Do tính thương người mà suốt đời Ngài phải bôn ba chu du khắp các chư hầu, mong đem cái Đạo mình ra để bảo toàn sự sống cho nhơn dân. Ngài muốn giúp đời nên chủ trương chính sách “nhập thế”, khiến trước đây, có một người nước Sở là Tiếp Dư cho Ngài không thức thời, chẳng biết cái lẽ lánh đời.

Lúc Khổng Tử sang nước Sở, gặp Lục Thông tên là Tiếp Dư, theo đạo Lão, chủ trương thuyết vô vi, nghĩa là xuất thế, thấy Khổng Tử bôn ba chạy lo đời, nên làm bài hát “Phụng Hoàng” để kích bác Ngài:

Phượng hề! Phượng hề!
Hà kỳ đức chi suy?
Vãng giả bất khả gián;
Lai giả bất khả huy!

Nghĩa là: Phượng ôi! Phượng ôi! Sao đức suy đến thế? Cái gì đã qua rồi thì không thể ngăn được nữa; mà cái gì sẽ tới thì cũng chẳng đuổi được nào!

Người đời sau vì tôn sùng Đức Khổng Tử nên cho Lục Thông là kẻ nói bậy, và đặt cho cái tên hiệu là Sở Cuồng (thằng điên nước Sở).

Tâm lòng của Khổng Tử lúc nào cũng nghĩ đến việc cứu đời, nên các Đấng Thiêng liêng thường ứng vào mộng của Ngài để dạy những điều đem lại lợi ích cho nhân dân. Chương Thuật Nhi, mục “Mộng kiến Chu Công” (Nằm mộng thấy Chu Công) kể lại cho ta biết Chu Công Đán cũng từng về ứng vào giấc mộng của Ngài.

Ứng mộng bảo sanh, thù từ mẫn khổ: Ứng vào mộng để chỉ dạy cách bảo hộ sự sống cho nhơn sanh, Ngài rủ lòng nhơn từ mà thương người khổ nạn.

Đại nhơn, Đại hiếu 大仁, 大孝,
Đại Thánh, Đại từ 大聖, 大慈.

Đại nhơn 大仁: Lòng nhơn lớn, nhơn từ lớn.

Đạo Nho là Đạo thi hành nhơn nghĩa, lấy sự yêu thương

người làm trọng. Trong Khổng Tử Gia Ngữ có chép lại câu chuyện như sau : Vua Cung Vương nước Sở bị đánh rơi mất một cây cung, các quan tâu xin vua cho người đi tìm. Vua nói rằng: Vua nước Sở mất cung, dân nước Sở nhặt được, mất đi đâu mà phải tìm. Có người mang câu chuyện đó nói với Khổng Tử, Ngài nói rằng: Tiếc thay lòng vua Sở còn hẹp! Sao chẳng nói: Có người làm mất cây cung, lại có người lượm được, cần gì phải nói là người nước Sở. Câu chuyện này cho ta thấy lòng rộng của Ngài không giới hạn trong một nước, mà lan tỏa khắp trong thiên hạ.

Đại hiếu 大孝: Hiếu lớn.

Đạo hiếu là đầu mối trước nhất của Nho giáo, nên trong sự giáo hóa, Khổng Tử lấy Hiếu làm đầu trong trăm nét (Hiếu vi bách hạnh chi tiên 孝為百行之先). Sách Hiếu Kinh cũng viết: Hiếu là đạo thường của Trời, lẽ phải của đất (Hiếu giả thiên chi kinh dã, địa chi nghĩa dã 孝者天之經也, 地之義也).

Ngài dạy rất kỹ lưỡng về việc hiếu với cha mẹ, ông bà. Theo Ngài người có hiếu không phải nuôi dưỡng cha mẹ là đủ, mà còn phải có lòng kính. Điều này Ngài dạy Tử Du như sau :

Cái hiếu ngày nay, người ta cho rằng chỉ có thể nuôi dưỡng cha mẹ, đến như loài chó ngựa đều có người nuôi, nuôi mà không kính thì lấy gì để phân biệt ? (Kim chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng, chí ư khuyến mã, giai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ biệt hồ? 今之孝者, 是謂能養, 至於犬馬, 皆能有養, 不敬何以別乎).

Ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ, Ngài còn dạy chi ly về việc hiếu như phải quan tâm, lo lắng cha mẹ, làm vui lòng

cha mẹ, không đi chơi xa khi cha mẹ còn sống, phải kế chí cha mẹ...Xem thế, ta thấy Đức Khổng Tử là người coi trọng chữ hiếu như thế nào. Có thể nói Ngài là bậc Đại hiếu.

Đại Thánh 大聖: Bậc Thánh lớn.

Đức Khổng Tử được người đương thời cho là bậc Đại Thánh (Hay chí Thánh), nhưng Ngài là người rất khiêm tốn, không dám nhận mình là Thánh. Ngài nói rằng: Nếu bảo Ta là Thánh, là nhân thì sao Ta dám nhận, nhưng Ta làm việc Thánh việc nhân không chán ngán, dạy người không mỏi mệt, có thể bảo Ta được như thế mà thôi. (Nhược Thánh dữ nhân, tắc ngô khởi cảm, ức vi chi bất yém, hổi nhân bất quyện, tắc khả vị vân nhĩ dĩ hỹ 若聖與仁, 則吾豈敢, 抑為之不厭, 誨人不倦, 則可謂云爾已矣).

Đại từ 大慈: Từ bi lớn, lòng thương người lớn.

Chính do vì lòng thương người to lớn mà Ngài suốt đời phải bôn ba khắp các nước để truyền bá đạo Thánh hiền, mong đất nước được an bình thịnh trị và dân chúng được hiền lương nhơn nghĩa.

Đại nhơn, đại hiếu: Lòng nhân hậu và lòng hiếu thảo của Đức Khổng Thánh rất to lớn.

Đại Thánh, đại từ: Thánh đức và lòng thương của Ngài thật là bao la rộng lớn.

Thần văn, Thánh võ, 神文, 聖武,
Hiếu đức trung nhơn 孝德忠仁.

Thần văn 神文: Văn tuyệt bút, văn chương như Thần.
Thánh võ 聖武: Võ tuyệt giỏi, võ bị như Thánh.

Hiếu, đức, trung, nhơn 孝德忠仁: Hiếu thảo, đức hạnh, trung thành, nhân ái.

Thần văn, Thánh võ: Ngài có văn chương như Thần, võ nghệ như Thánh.

Hiếu đức trung nhơn: Ngài gồm bốn đức: Hiếu thảo, đức hạnh, trung trực, và nhơn từ.

Vương Tân sách phụ 王賓策輔.

Nho Tông khai hóa 儒宗開化.

Vương tân 王賓: Vị tân khách của vua.

Sách phụ 策輔: Giúp đỡ kế sách

Chú thích: Bản Kinh chữ Hán của nhị vị Đầu Sư viết Tân 新: Mới, sách 冊: quyển sách. Về nghĩa, hai Ngài giải thích là vị khách, và kế sách, như vậy, do đồng âm dị nghĩa mà sai chữ Hán, chúng tôi viết lại cho đúng là 賓: Khách. 策: Sách lược.

Vương tân sách phụ 王賓策輔: Đức Khổng Tử là bậc thượng khách của các vua chư hầu (Vương tân), và bày kế sách để giúp trị nước.

Lúc Đức Khổng Tử còn chu du khắp các chư hầu, vua các nước thường hỏi về kế sách trị an, hoặc thuật trị nước, Ngài đem cái vương đạo để làm phương cách trị bình trong thiên hạ. Hễ nước chư hầu nào vô Đạo, không lấy dân làm trọng, chỉ say mê tử sắc, thì Ngài bỏ nước đó mà đi. Còn nước chư hầu nào có vị vua là minh quân, biết thương dân mến nước, chuộng cái Đạo lý của Ngài thì Ngài ở lại giúp vua để trị nước, đem lại sự thái bình, thanh trị cho đất nước, rồi các vua đó tôn Ngài như một vị khách quý, hay bậc thầy (Tân sư 賓師), hoặc xem Ngài là bậc thượng khách của nhà vua gọi

là Vương tân 王賓.

Nho tông 儒宗: Đạo Nho.

Đạo Nho là Đạo dạy cho con người học biết suốt lẽ Trời đất và người, đồng thời dạy bảo cách ăn ở cho hợp với luân thường đạo lý. Nho 儒 là bởi chữ Nhân 亻 là người và nhu 需 là cần yếu hợp lại mà thành. Như vậy, theo nghĩa chữ, Đạo Nho đào tạo ra một hạng người rất cần thiết để giúp cho nhân quần xã hội biết đường mà ăn ở và hành động cho hợp lẽ Trời. Nhu cũng có nghĩa là chờ đợi, tức là những người học giỏi, đợi mọi người cần đến, sẽ lấy tài trí của mình ra thi thố giúp đời.

Tóm lại Đạo Nho là nền tôn giáo dạy về nhân nghĩa cho con người và Khổng Tử dạy dỗ và đào tạo ra một lớp người cần ích để đem lại an bình, trật tự cho xã hội. Vì thế, kinh Xung Tụng Phật Tiên Thánh Thần viết:

Đạo Nho truyền dạy nghĩa nhân,
Văn Tuyên Khổng Thánh khuyến dân răn đời.

Khai hóa 開化: Mở mang giáo hóa.

Vương Tân sách phụ: Đức Khổng Tử là một vị thượng khách của vua (Vương tân), thường bày kế sách trị nước, an dân. Nho Tông khai hóa: Ngài lại có công truyền bá Đạo Nho để mở mang giáo hóa quần chúng.

Văn Tuyên Tư Lộc 文宣司祿.
Hoàng nhơn Đế Quân 弘仁帝君.

Văn Tuyên 文宣: Là tên thụy của Đức Khổng Tử do các vua Trung hoa các đời trước truy tặng.

- Năm Khai Nguyên thứ 27 (739), vua Đường Huyền Tông

truy phong làm “Văn Tuyên Vương 文宣王”.

- Năm Đại Trung Tường Phù nguyên niên (1008), vua Tống Chân Tông gia thụy là “Đại Thánh Văn Tuyên Vương 大聖文宣王” .

- Năm Đại Đức thứ 10 (1306), vua Nguyên Thành Tông gia hiệu “Đại Thành Chí Thánh Văn Tuyên Vương 大成至聖文宣王” .

- Năm Gia Tĩnh thứ 9 (1530), Minh Thế Tông phong làm “Chí Thánh Tiên Sư 至聖先師”.

- Năm Thuận Trị thứ 2 (1645), Thanh Thế Tổ phong làm “Đại Thành Chí Thánh Văn Tuyên Vương Tiên Thánh Sư 大成至聖文宣王先聖師” .

Tư lộc 司祿: Lo việc phước lộc.

Văn Tuyên tư lộc 文宣司祿: Đức Khổng Tử coi việc phước lộc.

Hoảng 弘: Rộng lớn, to lớn.

Hoảng nhơn Đế Quân 弘仁帝君: Đức Ngài là vị Đế Quân có đức nhơn rộng lớn.

Văn Tuyên Tư Lộc: Khổng Thánh là Đấng trông coi về phước lộc. Hoảng nhơn Đế Quân: Ngài là vị Đế Quân có đức nhơn rộng lớn.

Trùng chơn chánh quang 澄真正光,
Bửu quang từ tế Thiên Tôn 寶光慈濟天尊.

Trùng 澄: Trong sạch, tinh khiết. Chơn 真: Chơn thật.

Chánh 正: Ngay thẳng. Quang 光: Sáng, ánh sáng.

Bửu quang 寶光: Ánh sáng quý báu. Từ tế 慈濟: Có lòng

thương yêu, hay cứu giúp người. Thiên Tôn 天尊: Một đấng được tôn kính nơi cõi Thiên liêng.

Trùng chơn chánh quang: Đức Khổng Thánh có đức độ trong sạch, chơn thật, ngay thẳng, xán lạn. Bửu quang từ tế Thiên Tôn: Ngài là một vị Thiên Tôn có lòng thương hay cứu giúp người đời.

IV/ GIẢI NGHĨA: NHỎ GIÁO

Quế Hương nội điện, Văn Thi thượng cung: Đức Khổng Phu Tử ở trên cung Văn Thi, điện Quế Hương, nơi cõi Thiên liêng.

Cửu thập ngũ hồi, chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố: Đức Khổng Thánh đã chín mươi lăm lần đầu thai xuống cõi trần mà lần nào Ngài cũng gieo trái lành nơi vườn thi thơ.

Bá thiên vạn hóa, bồi quế thọ, ư âm chất chi điền: Ngài đã hóa thân hàng trăm ngàn lần mà lần nào Ngài cũng vun bồi cây quế nơi ruộng âm chất.

Tự lôi trừ bính, linh ư phụng lãnh: Khi văn tự được chế ra thì Trời có điềm sấm sét, chớp giăng, chữ viết tự như ánh lửa soi sáng cho tâm linh con người, nên là một điềm thiêng liêng hơn đời có chúa Thánh (tức phụng gáy non Kỳ).

Chí như ý từ, tường ư ngao trụ: Đến như cái ý non từ, tốt đẹp của Đức Khổng Thánh cứ một lòng ngay thẳng vững vàng như cây cột ngao chống trời.

Khai nhơn tâm tất bản, ư đốc thân chi hiếu: Khai hóa nhơn tâm là cái gốc của con người, đốc một lòng hiếu kính với cha mẹ.

Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung: Muốn cho mạch sống của đất nước được bền lâu, vững chắc, trước nhưt làm người dân phải biết trung với vua và nước.

Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ miễn khổ: Các Đấng Thiêng liêng (Chu Công) thường ứng vào mộng để chỉ dạy cách bảo hộ sự sống cho nhơn sanh, Ngài rủ lòng nhơn từ mà thương cho người khổ nạn.

Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ: Lòng nhân hậu và lòng hiếu thảo của Đức Khổng Thánh rất to lớn. Thánh đức và lòng thương của Ngài thật là bao la rộng lớn.

Thần văn, Thánh võ, Hiếu Đức Trung Nhơn: Ngài có văn chương như Thần, võ nghệ như Thánh. Ngài gồm bốn đức: Hiếu thảo, đức hạnh, trung trực, và nhơn từ.

Vương Tân sách phụ, Nho Tông khai hóa: Đức Khổng Tử là một vị thượng khách của vua (Vương tân), thường bày kế sách trị nước, an dân.

Ngài lại có công truyền bá Đạo Nho để mở mang giáo hóa quần chúng.

Văn Tuyên Tư Lộc, hoằng nhơn Đế Quân: Ngài là Đấng trông coi về phước lộc., và là vì Đế Quân có đức nhơn rộng lớn.

Trùng chơn chánh quang, Bửu Quang từ tế Thiên Tôn: Đức Khổng Thánh có đức độ trong sạch, chơn thật, ngay thẳng, xán lạn.

Ngài là một vị Thiên Tôn có lòng thương hay cứu giúp người đời.

HẾT

CÁI GỐC CỦA PHƯỚC THIỆN

(Biên soạn Quang Minh, Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp)

11. LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN

Đức Hộ Pháp đã đổi danh từ Phạm Môn ra sở Phước Thiện; đến năm Bính Tuất (1946)

Đầu tiên Ngài lập 4 viện Phước Thiện :

- 1/ Lễ Viện.
- 2/ Lương Viện.
- 3/ Công Viện.
- 4/ Hộ Viện

Sau lời nừa tháng Ngài công cử thêm cho đủ Cửu Viện. Danh sách đầu tiên của Hội Thánh Phước Thiện kể dưới đây:

1/. Thượng Thống Hòa Viện Phước Thiện, Chí Thiện Võ văn Lẽo.

Phụ Thống Hòa Viện Phước Thiện Giáo Thiện Phạm văn Hương.

2/. Thượng Thống Lại Viện Phước Thiện Chí Thiện Lê văn Tri

Phụ Thống (chưa có)

3/. Thượng Thống Lễ Viện Phước Thiện Đạo Nhơn Trịnh Phong Cương

- Quan Sự: Chí Thiện Huỳnh văn Phương

- Hôn Sự: Chí Thiện Tần văn Lợi

- Tang Sự: Chí Thiện Phạm công Đăng

- Tế Sự: Chí Thiện Phạm văn Lê

4/. Thượng Thống Học Viện Phước Thiện Chí Thiện Nguyễn
văn Gia

- Phụ Thống (chưa có)

5/. Qu. Thượng Thống Y Viện Phước Thiện Giáo Thiện Lê
văn Thiệt

- Phụ Thống Y Viện Phước Thiện Giáo Thiện Nguyễn văn
Sáng

6/. Thượng Thống Nông Viện Phước Thiện Chí Thiện Lê
văn Gấm

- Phụ Thống Nông Viện Phước Thiện Chí Thiện Phạm Duy
Oai

7/. Thượng Thống Lương Viện Phước Thiện Chí Thiện
Trịnh văn Phận

8/. Thượng Thống Công Viện Phước Thiện Chí Thiện
Nguyễn văn Lư

- Phụ Thống Công Viện Phước Thiện Chí Thiện Phạm văn
Út

9/. Thượng Thống Hộ Viện Phước Thiện Chí Thiện Đỗ văn
Viện

- Phụ Thống Hộ Viện Phước Thiện Chí Thiện Lê văn Giờ

Sau Tết Nguyên Đán Đinh Hợi (1947) Ngài Hiến Đạo không
trở lên Tòa Thánh nên Đức Hộ Pháp chỉ định ông Đạo Nhơn
Nguyễn Tự Thế làm Chương Quản Phước Thiện.

Cơ cứu khổ khai mở thêm như : Cô Nhi Viện, Dưỡng Đường
Phước Thiện, Nhà Bảo Sanh, Trại Hàng Cấp Tế, các sở hốt

thuốc Nam miễn phí...

Hội Thánh Phước Thiện còn mở rộng ra về đường tu chơn, nên Đức Hộ Pháp tạo ra 3 nhà Tịnh: Trí Huệ Cung, Trí Giác Cung, Vạn Pháp Cung để những vị đã có đủ Tam Lập mà còn muốn lập công thêm nữa có chỗ tịnh dưỡng chơn thần hầu đoạt Vô Vi Pháp tại thế.

Trong hạng tu chơn của 3 cung phải học lý thuyết và thực hành Phương Luyện Kỹ, Phương Pháp Trị Tâm và cách luyện Thân, luyện Trí.

Phương Luyện Kỹ đặng vào Con Đường Thứ Ba Đại Đạo.

- Phải biết thân thích cùng cả nhơn vật tức là tìm nguyên do của Vạn Linh cùng Chí Linh.
- Phải ân hậu và khoan hồng.
- Phải thanh nhàn đừng vị kỷ.
- Phải bình tĩnh, nghĩa là đừng chịu ảnh hưởng của họa phước, buồn vui (tập tánh không không đừng nhiễm, vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh).
- Phải độ lượng khoan dung, tha thứ.
- Phải vui vẻ, phải điều hòa, tự chủ và quyết đoán.
- Giữ linh tâm làm căn bản, hiếu hạnh với Chí Tôn và Phật Mẫu.

Phương Pháp Trị Tâm Vì tâm là hình ảnh thiên lương.

Đức tin và khôn ngoan là kho chí bửu, ngoài ra là cửa bỏ, là đồ vô giá.

- Ai đã cố oán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm công chánh cho đặng.
 - Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch của mình.
 - Sự cừ hận là khối thảm khổ đê nhứt của nhơn sanh, nên người hiền thì không biết đến hay là từ bỏ cừ hận oán ghét. Thắng đặng khí nộ mình thì không chọc ai giận dữ.
 - Lấy thiện mà trừ ác.
 - Lấy nhơn nghĩa trừ bạo tàn.
 - Lấy lòng quảng đại đặng mở tâm lý hẹp hòi.
 - Lấy chánh trừ tà.
- Ấy là đường thương huệ kiếm.

Luyện thân, luyện trí.

- Âm thực tinh khiết.
- Tư tưởng tinh khiết.
- Tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn, Phật Mẫu.
- Thương yêu vô tận.

Ấy là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế này.
(14 tháng Giêng Đinh-Hợi 1947).

Hộ Pháp

Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài

Hiệp Thiên Và Cứu Trùng

(Ấn Ký)

Ôn lại chúng ta có thể kể những vị lãnh Đạo cơ quan Phước Thiện từ chỉ trung như sau:

Ngài Khai Pháp	Trần Duy Nghĩa
Ngài Hiến Đạo	Phạm Văn Tươi

Ông Đạo Nhơn	Nguyễn Tự Thế
Ông Đạo Nhơn	Trịnh Phong Cương
Ông Chơn Nhơn	Lê Văn Trung
Ông Chơn Nhơn	Nguyễn Văn Phú
Ông Chơn Nhơn	Trần Minh Viên
Ông Chơn Nhơn	Đặng Văn Chương

Để làm sáng tỏ mục đích cơ quan Phước Thiện, chúng tôi xin trình bày những bài giảng Đạo của Đức Hộ Pháp về Phạm Môn là gì, Phước Thiện có bị bẻ hay không?....đề chúng ta khai minh Đại Đạo hầu làm bài học quý giá cho đoàn hậu tấn.

12. PHẠM MÔN LÀ GÌ ?

Đức Hộ Pháp giảng Đạo ngày 30-5 Quý Tỵ (1.9.1953)

Phạm Môn là gì? do nơi đâu mà nảy sinh ra Phạm Môn ?

- Phạm Môn là cửa Phật, Phạm là Phật, Môn là cửa tức là cửa Phật, thật hành là nhà Phật.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 119 về khoản Thi Văn Dạy Đạo có bài thi tứ tuyệt chính mình Đức Chí Tôn giảng cơ cho như vậy:

Tĩnh ngộ xá thân tại Phạm Môn
 Khuyến tu hậu nhứt độ sanh hồn.
 Vô lao bất phục hồi chơn mạng
 Tĩnh thể kỳ thân đắc chánh tôn.

Tĩnh ngộ xá thân tại Phạm Môn nghĩa là Chí Tôn kêu cả con cái của Ngài thức giấc cho mau hiến thân vào cửa Phạm.

Khuyến tu hậu nhứt độ sanh hồn nghĩa là khuyên chúng sanh nên rán tu hành từng khuôn viên kỷ luật nhà Phật thì

ngày kia linh hồn được siêu thăng thoát hóa.

Vô lao bất phục hồi chơn mạng nghĩa là Đức Chí Tôn dạy con cái của Ngài nếu không có công lao khổ hạnh trong cửa Đạo thì không thể nào trở về ngôi xưa vị cũ cho đặng.

Tinh thể kỳ thân đắc chánh tôn nghĩa là nhằm lúc thể kỷ 20 này, thời kỳ Đức Chí Tôn rộng mở cửa Phật độ con cái của Ngài, chỉ khuyên chúng ta rón tu tĩnh ngộ, hủy cả hành vi của thế sự, đem thân vào cửa Phạm, chịu nâu sống khổ hạnh cho đặng thì tự nhiên đắc Đạo tại thể đó vậy.

Thưa Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ.

Bài thi này chính Đức Chí Tôn giảng dạy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển hai mươi mấy năm trước, song le ít ai để ý tìm hiểu ý nghĩa sâu xa ẩn nhiều huyền vi màu nhiệm của Đạo.

Do bởi tấm màn bí mật nên khó đối truy tầm, song cũng có lắm người vén màn bí mật ấy nên ngày nay nhơn sanh mới hưởng được giọt nước Cam Lồ của Đức Chí Tôn rưới chan cho toàn nhơn loại.

Đời quá bạo tàn, cho nên Đức Chí Tôn mới giảng trần mở Đạo cho cả con cái của Ngài biết các ngôi Thần Thánh, Tiên Phật đều tình nguyện hạ thế cứu đời. Xuống bao nhiêu lại càng mất bấy nhiêu. Trong thời kỳ bản Đạo vâng lệnh Đức Chí Tôn xuống mở Đạo thì Đức Chí Tôn mới hỏi rằng:”Con phục lệnh xuống thế mở Đạo, con mở Bí Pháp trước hay mở Thể Pháp Trước”.

Bản Đạo trả lời: Xin mở Bí Pháp trước.

Đức Chí Tôn nói: Nếu con mở Bí Pháp trước thì khổ đa. Đang lúc đời cạnh tranh tàn bạo, nếu mở Bí Pháp trước,

cả sự bí mật huyền vi của Đạo, đòi thấy rõ xúm nhau tranh giành, phá hoại cả cơ thể hữu vi hữu hủy đi nữa cũng vô hại. Xin miễn là Bí Pháp còn thì Đạo còn.

Bí Pháp là Hiệp Thiên Đài giữ.

Thế Pháp là Cửu Trùng Đài cầm quyền đặng giáo hóa.

Đang khi cơ quan CTĐ mở mang bành trướng về mặt phổ thông chơn giáo thì bên Hiệp Thiên Đài Bàn Đạo vâng lệnh Chí Tôn mở Phạm Môn dùng tấm màn bí mật bao phủ khuất lấp cả hành vi, khó ai hiểu đặng. Mười mấy năm khổ hạnh nâu sòng trong cửa Phạm, ần nhẩn tạo nên cơ thể hữu tướng đường ấy ,hại thay ! Chúa qui biết rõ cơ mầu nhiệm nên mới tương liên cùng chánh phủ Pháp tìm hiểu yếu lý huyền vi của Phạm Môn, liền ra lệnh đóng cửa thì lại nảy sinh ra trăm ngàn sở Phước Thiện.

Từ ngày Phước Thiện ra đời cho đến nay thì toàn cả nhơn sanh nam nữ vào cửa Phước Thiện này mà đoạt vị rất nhiều, y theo bài thi của Đức Từ Phụ mà Bàn Đạo mới vừa đọc trên đây.

Thưa Chúc Sắc Thiên Phong Nam Nữ.

Cơ Đạo Đức Chí Tôn giáng lập kỳ ba là cốt yếu cứu vớt cửu nhị ức nguyên nhân còn lẫn lộn trong hàng tín đồ đang vạch lối tìm đường mở nẻo hầu trở về ngôi phẩm. Trường xuất Thánh Đạo, Đức Đại Từ Phụ mở rộng . Mà hại thay những người giữ cửa rất hẹp hòi, lại quá u nghiêm khắc. Phước Thiện Phạm Môn ra đời, kêu réo muôn nơi, song hàng nguyên nhân phần nhiều bị đóng cửa chẳng đặng vào, thì ngày nào độ tận chúng sanh mới trọn câu phổ độ.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Chí Tôn có nói rằng: “Các

con, người dưới thế này muốn giàu sang thì phải kiếm phương thế mà làm ăn ra của. Còn Thần Thánh, Tiên Phật muốn đắc Đạo thì phải có công quả. Thầy đến thế này, Thầy lập một trường công đức. Vậy các con muốn đoạt thủ địa vị mình thì phải đến trường Thầy mà thi thố ,chớ không đi nơi nào mà đắc Đạo bao giờ”.

Ấy vậy cơ quan Phước Thiện Phạm Môn là trường thi công quả của Đức Chí Tôn đã đến lập sẵn nơi làng nào, ấp nào cũng có 1 cơ sở Phước Thiện cho toàn Đạo hữu ở thôn quê đến đó để thi thố lập công bồi đức hầu đoạt thủ phẩm vị Thiêng Liêng của Chí Tôn đã dành sẵn cho con cái của Ngài.

Cơ quan Phước Thiện Phạm Môn là danh từ chung của toàn non loại chứ không phải riêng biệt cho người nào. Ngày nay cái màn bí mật đã vén hết rồi, nhìn thấy rõ ràng chớ không còn ẩn vị như trước nữa. Vậy Bần Đạo xin Chúc Sắc Nam Nữ, chư Chức Việc lưỡng phái hãy mở hoát cửa Thiêng Liêng ra cho cử vị ức nguyên nhân lần bước vào trường thi công quả của Đức Chí Tôn.

TÓM LẠI

Phạm Môn Phước Thiện là trường học của linh hồn, là một cái thang Thiêng Liêng 12 nấc, Chí Tôn đem bắc sẵn sàng trong thời kỳ Tam Kỳ Phổ Độ chuyển thế, kêu gọi tất cả con cái của Ngài hãy rón bước kẻ trước người sau mà lên cho tốt nấc thang Thiêng Liêng; ấy là ngày giờ chúng ta hội hiệp cùng Thầy và vui vẻ nhứt nơi cõi Hư Linh đó vậy.

13. PHƯỚC THIỆN CÓ BỊ BẾ CHẶNG ?

Đức Hộ Pháp giảng tại Hộ Pháp Đường hồi 7 giờ tối do Đại Nhon Trịnh Phong Cương thỉnh giáo ngày 6-9-1951.

Lời Thỉnh Giáo:

-Bạch Đức Thầy : “ Mấy con theo Thầy học Đạo do Thầy chọn lựa vào môn đệ. Thầy đã mở cửa Phạm Môn là lập công học Đạo, chỉ mong được hưởng phẩm vị Thiêng Liêng thuộc về bóng chớ không thiết hiện ra mặt xã hội. Từ năm 1925 Phạm Môn đã công khai với chính phủ cùng khắp trong nước, Đạo đòi đều hiểu và đã có sự công nhận của quyền Vạn Linh và liệt vào Đạo luật năm Mậu Dần (1938).

Khi Thầy ở Hải Ngoại về qui phục Đạo chân chính lại, Thầy lập cho cơ quan Phước Thiện có 4 viện tùng lệnh Thời Quân là Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi, hành sự được ít tháng, kế Thầy định cho anh Chí Thiện Thế làm Chương Quản, thì Thầy dạy lập đủ Cửu Viện.

Đến năm Tân Mão này, Thầy cho biết cửu viện là Hội Thánh Phước Thiện thì có phần tử trong Đạo lấy làm lạ, vì sao có Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, nay lại có Hội Thánh Phước Thiện.

Mấy con có nghe rõ Chức Sắc Cửu Trùng Đài có 1 vài người tổ chức Hội Nhơn Sanh tới đây sẽ đem danh dự từ Hội Thánh và Khâm Châu, Đầu Tộc Phước Thiện ra trình bày để chỉ trích vì Phước Thiện không có trong Pháp Chánh Truyền, chỉ có Hội Thánh Cửu Trùng Đài mà thôi và nói rằng Phạm Môn Phước Thiện là của Thầy đặt riêng. Mấy con rất lo ngại.

Ngày giờ Thầy cầm quyền thống nhứt thì không ai dám bác bỏ, dầu cho Hội Nhơn Sanh cũng không qua quyền thống nhứt của Thầy đặt. Sợ 1 ngày kia Thầy có về Thiêng Liêng rồi, Nhơn Sanh cùng các cơ quan khác chiếu trong luật

không có trong Pháp Chánh Truyền rồi giải tán cả cơ quan Phước Thiện. Riêng về Phạm Môn, đầu danh từ ấy còn hay mất, mấy con không lo ngại vì mấy con đã theo Thầy từ lâu ở trong bóng tối, tức là làm việc khi ẩn khi hiện. Dầu ai để hay bỏ cũng vô hại, là mấy con chỉ có một số ít, dầu sao cũng có Thầy.

Các con cũng xin Thầy dạy lẽ nào, và cầu xin Thầy ban Thánh lệnh đặng ngày kia khỏi bị hủy bỏ hay giải tán.

Đức Hộ Pháp Trả Lời:

Phước Thiện không có trong Pháp Chánh Truyền, họ trích điếm là phải. Mà chính Thầy cũng nhìn nhận là không khi nào Phước Thiện có trong Pháp Chánh Truyền, dầu rằng mấy em cầu xin, xin xỏ đem danh từ Phước Thiện vào Pháp Chánh Truyền lại còn sai hơn nữa. Thầy vẫn lấy quyền Chí Tôn tại thế, không bao giờ làm trái ngược vậy được.

Bởi khi lập Pháp Chánh Truyền, Thầy có hội cùng Đức Lý Giáo Tông được trọn quyền thay thế Đức Chí Tôn. Hễ cái gì Hộ Pháp và Giáo Tông hiệp lại lập ra trong cửa Đạo tức là lời dạy bảo của Đức Chí Tôn. Không có việc gì từ nhỏ chí lớn mà không có mạng lệnh Chí Tôn trong đó.

Về quyền hành và trách nhiệm trọng đại, nên Đức Lý Giáo Tông nôn nóng lập thành Pháp Chánh Truyền chú giải cho kịp Thiên Thư của Đức Chí Tôn đã định. Nếu lập Pháp trễ thì Đạo phải loạn thì còn gì cho công trình các Đấng Thiêng Liêng dày công dìu dẫn từ ban sơ. Ấy vậy Pháp Chánh Truyền chú giải ấy là phân quyền cho Chức Sắc Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài cho khỏi bị giành quyền nhau mà thôi, và đồng thời trao trọn quyền ấy cho Hộ Pháp có đủ

phương kèm chế nền Đạo của Đức Chí Tôn .

Pháp Chánh Truyền ở trong cuốn Thiên thơ mà ra, còn chú giải là phân quyền hành, Quyền Thiên Thơ Đức Chí Tôn đã để tại thế gian này. Ngài giao cho con cái của Ngài gìn giữ mà làm của báu không gì bằng: Tức là “Thánh Ngôn Hiệp Tuyển”.

Trong quyển Thiên Thơ này, ngày kia có sản xuất nhiều cơ quan khác trọng yếu nữa chớ không phải một cơ quan Phước Thiện mà thôi.

Mấy con cứ mạnh dạn trả lời : “Pháp Chánh Truyền Hộ Pháp và Giáo Tông lấy trong Thánh Ngôn mà ra thì Phước Thiện Phạm Môn nó cũng ở trong Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy lập ra chớ không có chi gọi là lạ”.

Nếu không phải sứ mạng, nghĩa là người nào không phải là mạng lệnh của Trời thì không khi nào Trời trao cả Bí Pháp cho tay phàm mà cầm đặng xử dụng.

Buổi nọ Đức Lý Giáo Tông dạy lập Pháp trước rồi sau Ngài giáng cơ chân chính đặng lập cho đủ các cơ sở hữu vi, mới có đủ phương giúp Hội Thánh làm hình thể của Đức Chí Tôn mới xứng phận cho Ngài. Đức Chí Tôn đã dạy hồi mới khai Đạo:

“Thầy đã chán biết thế gian này là phàm mà Thầy đến Thầy lấy cái phàm hiệp lại thành Thánh, làm sao tránh đặng cái phàm không lẫn lộn trong cái Thánh. Mà hễ Thầy lập nên Thánh thể, nếu còn vướng chút phàm thì đã ra phàm, không còn Thánh thể . Các con nên hiểu phẩm vị cao trọng ấy mà trau lòng cho Thánh thể mới đáng giá . Thầy đã khuyên với các con, từ mỗi đứa cứ giữ phận sự mình làm cho trọn phận;

còn ngoài ra chi chi cũng mặc Thầy, các con đừng sợ mất mà ngần ngại, bước đường Đạo là quý báu. Thầy đã nói muôn việc chi để Thầy lo, các con lo không đặng đâu ?”

Hộ Pháp nói: Thầy cho các con biết cái chủ nghĩa Phước Thiện của Đạo Cao Đài lập ra đây nếu nó ra sớm thì đã bị diệt trong trứng, vì nó là chướng ngại của thế gian. Bởi vì đời cứ bôn xu trên đường duy vật, danh vị, quyền lợi càng tranh đấu mãi. Còn Đạo dục tiến tinh thần, đem bác ái công bằng trải trên mặt thế, cộng hòa nhơn loại, làm cho xã hội bình đẳng, nâng đỡ kẻ nghèo đến tốt bụng, không giàu mà sang, tuy nghèo mà tự toại. Chủ nghĩa ấy nó đương đầu với các sắc dân vương vị, để quyền, bảo sao nó không phản trắc, cũng vì quyền với lợi. Đừng nói chi người đời trong Đạo mà còn làm tách đức đó, Qua nói là bậc Chức Sắc lớn , không phải hàng Đạo Hữu mà thôi.

Cơ cứu khổ, Đức Chí Tôn dạy lập hội mới khai Đạo, cũng vì cái khó khăn mà duy trì đến ngày rằm tháng 8 Quý Dậu 1933. Qua mới thuyết trình trong bài diễn văn đã giải rõ: Bắt đầu từ Phước Thiện mới nảy nở đến tháng giêng năm Ất Hợi (1935) mới được bành trướng, thì Đức Lý Giáo Tông cho phẩm Phước Thiện mượn áo mão của Lễ Sanh 3 năm để bỏ đi các tỉnh, lo mở Phước Thiện. Ngài dạy đợi đến ngày Hội Thánh lập Quyền Vạn Linh sẽ đưa ra Hội quyết định. Thì hiển nhiên chủ nghĩa Phước Thiện đã ấn định trong Đạo luật năm Mậu Dần (1938) Quyền Vạn Linh đã công nhận nó đã thành luật, còn có quyền nào mà sửa đổi hay giải tán.

Bởi lẽ ấy mà Đức Lý Giáo Tông lập Đạo nghị định số 48/ĐND năm 1938, phân minh trật tự Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng Vị.

Qua nhắc lại, khi anh cả chúng ta là Đức Quyền Giáo Tông khởi xướng tại cơ sở Lương Điền công nghệ buổi nọ, mà chánh quyền Pháp còn kiểm có bắt tội, đến đôi ngòi ngục 2 ngày. Còn Qua cũng bị tờ phúc sự trình trình bày với đế quốc Pháp buổi nọ năm 1937, vì nguyên do chánh quyền Pháp nghi kỵ.

Nền Đạo của Đức Chí Tôn có 2 cơ quan trọng yếu: Nhứt là Cửu Trùng Đài, cơ quan Hành Pháp bảo tồn văn hiến tương lai, còn Phước Thiện là cơ quan bảo tồn Nhơn Loại, an ủi vỗ về, nuôi sống thi hài, có chi hay bằng.

Lại nữa Chí Tôn đã giao cho Thánh Thể của Ngài chủ quyền, dưới thì có Vạn Linh gìn giữ. Chủ quyền đã có sẵn nơi tay mà không thực hiện, hay là vô tình mà bỏ mất đi, là tại nguyên nhân quả kiếp của giòng giới VN hay là toàn thể nhơn loại chưa hưởng sớm được.

Bàn Trị Sự là cấp bậc nhỏ nhứt ở chốn thôn quê, được thay quyền.

Hội Thánh Em

Chánh Trị Sự: Đầu Sư Em
Phó Trị Sự: Giáo Tông Em
Thông Sự: Hộ Pháp Em

Hưởng chi chủ nghĩa Phước Thiện là cơ quan trọng yếu của Đạo, của Giáo Tông, của Hộ Pháp mà không có danh từ Hội Thánh?

Trong Đạo Nghị Định 48/ĐNĐ của Giáo Tông đã phân định rõ ràng, và bài diễn văn hồi năm 1933 đã giải rõ từ bực Chơn Nhơn trở xuống là giúp Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Còn từ Hiền Nhơn đổ lên là cùng Hiệp Thiên Đài lo bảo thủ “Bí

Pháp Tâm Truyền” tức là giúp Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

Hội Thánh Cửu Trùng Đài là của Giáo Tông.

Hội Thánh Phước Thiện là của Hộ Pháp .

Dầu thể xác của Qua là con kị vật của Hộ Pháp có thay đổi thể nào, Hộ Pháp vẫn là Hộ Pháp. Ngày kia chủ quyền Đạo hữu hình này là Giáo Tông làm chủ, không lẽ Ngài vô tình chiếc bót cánh tay, tức là giải tán Phước Thiện. Không có điều nào mà Chí Tôn lập ra trong nền Đại Đạo mà không hữu ích. Nếu có Chơn Linh nào không may duyên mới tìm phá hoại sự nghiệp của Chí Tôn, tức nhiên là do chịu quá kiếp.

Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài còn, mà Hiệp Thiên Đài còn thì cơ quan trong cửa Đạo vẫn còn; tức nhiên như sanh còn thì quyền Vạn Linh không bao giờ tuyệt.

Bởi vậy, đại nghiệp Thiên Liêng Chí Tôn để tại mặt thể này, tức là quyền Đại Đạo giao cho quyền Vạn Linh nắm giữ. Còn Thánh thể Đức Chí Tôn là chủ quyền nó sẽ bảo thủ trường tồn mãi mãi.

Hộ Pháp Đường

ngày 6-8 Tân Mão (6-9-1951)

Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn soạn

14. PHƯỚC THIỆN TỪ 1975 ĐẾN 1985

Ông Chương Quản Phước Thiện Nguyễn Văn Phú vì tuổi già sức yếu, nay đau mai ốm, kể từ trần nên Ngài Hồ Bảo Đạo Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài bổ Sĩ Tài Bùi Văn Tiếp qua lãnh trách nhiệm “ Đặc Trách Tư Vấn Phước Thiện”.

Đoạn Ngài tổ chức cuộc trưng cầu chọn :

1 vị Chưởng Quân Nam

1 vị Chưởng Quân Nữ

2 vị Phó Chưởng Quân Nam

2 vị Phó Chưởng Quân Nữ.

Sau cuộc bỏ thăm ông Chơn Nhơn Trần Minh Viên đắc cử Chưởng Quân Nam phái. Ông Chơn Nhơn Đặng Văn Chưởng Đệ Nhất Phó Chưởng Quân, ông Chơn Nhơn Trần Văn Lợi Đệ Nhị Phó Chưởng Quân.

Phái Nữ bà Chơn Nhơn Lưu Thị Sen Chưởng Quân, bà Chơn Nhơn Tạ Thị Thế Đệ Nhứt Phó Chưởng Quân, bà Chơn Nhơn Nguyễn Thị Khéo Đệ Nhị Phó Chưởng Quân.

Lương Viện thống nhứt với Hành Chánh, kể các Viện khác cũng gia nhập vào một mối.

Các vụ Đinh Văn Kiếp, Phạm Ngọc Trảng, Tám Ngoài xảy ra tới tấp đi lần đến quyết định số 124/QĐ ngày 4-6-1980 ra đời. Nơi điều 2 nói rõ: Giải tán, thu hồi quản lý và kể từ nay nghiêm cấm hoạt động bất cứ với hình thức nào, các cơ sở tổ chức Chánh Trị Đạo và từ Trung Ương đến địa phương bao gồm: Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, Cửu Trùng Đài, Phổ Tế. Thế là Phước Thiện bế tắc từ ngày 4-6-1980

Muốn cứu vãn phần nào tình thế, Ngài Hồ Bảo Đạo liên tiếp ra nhiều công văn khuyên Chức Sắc cùng Đạo sở hãy đổi hướng cơ lập công quả bằng cơ lập đức.

Ngài không nhứt định kê cơ quan ấy bằng danh từ gì mà chỉ khuyên Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu ai có thiện chí tiếp tục tạo âm chất bằng cách: ai đau thì thuốc, ai đói thì gạo, ai rách thì vải, ai chết thì hòm. Ai gặp hoạn nạn như nhà

đặng phần tâm lo Đạo, chẳng để sót một ai phải bất bình vì việc chi mà phải khổ tâm thối bước.

4- Muốn cho toàn Đạo kết chắc giải đồng tâm, tương thân hòa ái thì cần gần gũi nhau cho thường để kết chặt tình thân mật hầu chia vui sót thăm cho nhau mà gây khối yêu thương chơn thật.

Ngoài ra cũng cần thiết hành những lối dạy của Phối Thánh Màng mà tôi có nhắc lại trong bức tâm thư số 42/34/QCQHTĐ ngày 4-2 Đinh Tỵ (23-3-1977) của tôi gửi cho Trưởng Tộc Phạm Môn, có kính tường đến vị Hiền Huynh . Cơ Đạo hôm nay chuyển mình qua giai đoạn mới, vì thời kỳ lập công hôm nay có thể gọi là đủ dùng rồi và cơ chuyển thể thúc giục chúng ta phải mạnh dạn và cương quyết bước qua thời kỳ lập đức. Vì vậy từ Chức Sắc cho đến Đạo Hữu cần phải hiểu rằng: ***muốn có Đạo cần phải vị tha, đừng vị kỷ, vị chánh danh, chẳng vị hư danh, vị ái, vị công, chẳng vị lợi. Muốn lập đức thì phải nhờ Tánh, vì Tánh là Dụng, Đức mới là Thể và Tâm mới là Chơn. Vì vậy muốn lập Đức thì trước hết phải sửa Tánh mới giữ được Đức.***

Bắt đầu từ Chức Sắc và luôn cả chư Đạo Hữu phải là người có đức thì cơ Đạo mới tiến lên lập đời Thánh Đức mới đặng chớ nếu chúng ta mãi giữ tánh ích kỷ, tham lam không trọn quên mình để làm nên cho người như lời Thiêng Liêng đã dạy từ trên 50 năm qua thì làm sao lập đời Thánh Đức cho đặng.

Vậy tôi yêu cầu Hội Thánh Hành Chánh cũng như Phước Thiện từ nay nên hướng dẫn bổn Đạo đi lên đường Lập Đức bằng cách tính công nghiệp cho họ bằng những điều âm chất, như nghĩa đã thực thi cho người khác, được Bàn Trị

Sự chứng thật là ưu tiên hơn việc đóng công quả bằng tiền. Và nên nhớ rằng Cửa chỉ tính 1 đồng còn Công phải kể là 1 Lượng.

Tôi rất mong sao Hội Thánh sớm chuyển hướng hành Đạo về lối tập cho nhau được tánh tốt, làm âm chất và nhơn nghĩa cho nhiều, sớm hoàn thành thời kỳ Lập Đức để kịp thời bước qua thời kỳ Lập Ngôn, hăng ra Đại Hội Long Hoa định quyền Chánh Ngôn.

Kính tường Hiền Hữu, Chơn Nhơn, Chương Quản Phước Thiện, Hiền Muội, Chơn Nhơn Phước Thiện Nữ Phái. Xin luôn nhớ rằng Phước Thiện là biển thể của Phạm Môn, vậy nhị vị phải cố gắng đào tạo thể nào cho chư tín hữu Phước Thiện phải cho ra thiết tướng, là người biết làm nhơn nghĩa, Đạo đức, tức là làm phước đó vậy.

Nay Kính

Tòa Thánh ngày 14-2 Đinh Tỵ

(2-4-1977)

Hồ Tấn Khoa (Ấn Ký)

Văn phòng

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Chương Quản H.T.Đ

Ngũ Thập Nhị Niên

Số:068/CQ.HTĐ

Tòa Thánh Tây Ninh

Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài

Kính gửi: Hiền Hữu Chơn Nhơn Quyền Chương Quản Phước Thiện Nam Phái.

Hiền Muội Chơn Nhơn Chương Quản Phước Thiện Nữ Phái.

Trích yếu: Chúc Sắc xin qua nông nghiệp tự túc.

Kính Hiền Hữu, Hiền Muội.

Tôi nhận thấy Chức Sắc Nam cũng như Nữ xin qua nông nghiệp tự túc, phần lớn về nhà lo sống tự riêng, ích kỷ cho phần gia đình, riết rồi không còn nhớ Đạo là gì.

Để bảo tồn phẩm vị của họ, Quý Vị cần dạy dỗ họ và khuyến khích họ giữ tròn bổn phận của nhà tu là:

*1-Ăn chay.

*2-Đi Cúng.

*3-Trau giỏi đức hạnh, lo làm âm chất nhưn nghĩa, Đạo đức và từ thiện.

Mỗi vị cần có “Sổ Hành Đạo” mỗi tháng phải có Ban Cai Quản hay Châu Tộc chứng thực:

*1-Ăn chay đặng mấy ngày ?

*2-Đi cúng đặng mấy thời ?

*3-Mỗi ngày cố gắng làm đặng 1 việc nghĩa hay từ thiện, dầu lớn hay nhỏ cũng đặng và tối thiểu 2 ngày phải làm đặng 1 việc nghĩa hay từ thiện, phải ghi rõ làm việc gì lúc nào và cho ai ?

Phương pháp này là phương tiện tối cần để tự trau dồi Đạo đức của mình, nâng cao chất Thánh và kèm chế chất phàm để trở nên người Thánh Đức cùng nhau xây dựng đời Thánh Đức.

Nên nhớ đây không phải là sự bắt buộc hay áp bức xâm phạm đến quyền tự do tín ngưỡng cá nhân, mà chỉ là những lời nhắc nhở những vị đã tự giác, tự nguyện, tự hiến thân vào cửa Đạo đặng bảo tồn ngôi vị của họ.

Tùy ý mỗi người ai tự nguyện làm theo thì trong Hội Thánh sẽ nhìn công nghiệp hành Đạo của họ, còn ai không muốn

thì không bắt buộc, nhưng kể như tự mình hồi tục, không còn là Chức Sắc nữa và chỉ làm một Đạo Hữu thường mà thôi.

Kính tường

Nay Kính

Tòa Thánh ngày 11-6 Mậu Ngọ 5-7-78

Hiền Huynh Ngọc Đầu Sư CTĐ

Hiền Hữu Q.Chương Quản Phước Thiện Nam Phái

Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa

(Ấn Ký)

Còn nhiều Đạo Linh công văn khác vẫn nhắc nhở toàn Đạo ăn chay, cúng kiến, lập đức, quên mình mà làm nên cho thiên hạ...

Nhưng lần lần vẫn xảy ra vụ Thiên Khai Huỳnh Đạo, Hội Thánh Tân Triều, Mật Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia, Ủy Ban Hòa Giải Quốc Tế...Chánh quyền XHCN đổ trút vào trách nhiệm của vị lãnh Đạo Giáo Phái Cao Đài TN tức ông Hồ Tấn Khoa. Họ buộc Ngài Đầu Sư và Ngài Hồ Bảo Đạo từ nhiệm Hội Đồng Chương Quản và đề cử ông Q.Thái Chánh Phối Sư Thái Hiếu Thanh thay thế. Lần lượt họ đổi luôn danh từ Hội Đồng Chương Quản thành Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh.

Từ từ nền Đạo chỉ có hư danh và cũng không có thực lực chi hết. Còn có mặt đó để có tiếng là còn tự do tín ngưỡng, chớ Hội Đồng Quản Lý không có quyền hành chi cả, chỉ để thực hành chỉ thị của nhà nước mà thôi.

Ông Bảo Đạo còn bị 1 sự khảo đảo nặng nề nữa là có tham dự vào vụ chấn động quốc tế do Phạm Quốc Túy lãnh Đạo.

Họ ghép con lớn ông Khoa là Hồ Thái Bạch vào tội phản quốc và bị tử hình ngày 8-1-1985 (18-12 Giáp Tý)

Cơ Đạo nói chung, Phước Thiện nói riêng đang trên trường thi thộ khổ, ai chịu đựng được sẽ đậu, ai thôi bước sẽ rớt tức mất phẩm vị Thiêng Liêng.

Ngồi vào trường thi cử sĩ tử ai cũng hy vọng qua đặng cửa võ môn, chúng ta chưa biết Giám Khảo còn ra bài nào khó nữa chẳng hay chỉ bấy nhiêu đó là đủ.

Chùng nào tuyên bố kết quả, điểm danh sách người trúng tuyển thì thí sinh mới hớn hở reo mừng, chớ thâm tâm ai cũng hồi hộp lo lắng trong lúc cuộc thi chưa kết thúc.

Năm Bính Dần đã đến, châu kỳ 61 năm trở lại, mọi người đều hy vọng nền đại Đạo sẽ gọi hồng ân của Đại Từ Phụ. Tất cả những đám mưa đều có hồi tạnh, tuồng hát nào cũng phải đến lúc vãn, chiến tranh nào cũng có thuở chấm dứt. Hơn nữa quyền lực Thiêng Liêng không lẽ nhượng bộ thế lực phàm trần. Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh trên Thập Tự Giá gần 2000 năm được thờ kính nơi những ngôi đền sang trọng nhứt trên thế giới.

Chúng ta không trọng thể xác thì cuộc khảo xác vẫn tầm thường, miễn tâm luôn hiếu nghĩa với Đức Chí Tôn, Phật Mẫu được bền vững thì danh vị Thiêng Liêng không hề thiệt phạm.

15. LIỄNG ĐÔI VÀ THI THƠ LIÊN QUAN ĐẾN PHƯỚC THIỆN

1. Trước cửa ngõ Hộ Pháp Đường cũng như cửa ngõ của Hội Thánh Phước Thiện Nữ Phái chúng ta thấy đôi liếng như vậy:

PHẠM giáo tùy Nguơn, cứu thế độ nhơn hành chánh pháp.
MÔN quyền định tội, trừ tà diệt mị hộ chơn truyền.

2. Trước cửa ngõ Văn Phòng Cửu Viện Phước Thiện nội ô
Tòa Thánh có đôi liễn:

PHƯỚC đức Thiên Ban, vạn vật chúng sanh qui khổ kiếp
THIỆN duyên địa trử, thập phương chư Phật hội nguyên
nhân.

3. Trước cửa ngõ Phạm Nghiệp trên quốc lộ Tây Ninh Giang
Tân có đôi liễn:

Phạm Nghiệp thừa nhàn, lợi lộc công danh vô sở dụng.
Môn quang tích Đạo, tinh thần pháp bửu hữu cơ cầu.

4. Cách Tòa Thánh lối 5 cây số có Trường Qui Thiện, trước
ngõ có đôi liễn:

a- **QUI** lương sanh, hành chánh giáo, thủ bí pháp, chấp truy
hoán nhứt.

THIỆN cấp cô, năng dưỡng lão, bảo chơn truyền, Đại Đạo
Kỳ Tam.

b- **TRÍ** linh quán thế Thiên cơ đạt,
GIÁC huệ siêu phàm Đạo pháp thông.

c- Chợ Tân Dân Qui Thiện có đôi liễn.

TÂN thế khai nguơn, hội cửu nhị ức nguyên nhân qui thiện
cổ.

DÂN thiên giáo Đạo, chuyển bát hồn, hòa vũ trụ, hiệp càn
khôn.

5. Từ Qui Thiện đi vài cây số tòa Trí Huệ Cung đẹp đẽ hiện
lên, trước ngõ có đôi liễn:

a- **TRÍ** định thiên lương qui nhứt bản

HUỆ thông Đạo pháp độ quần sanh.

b- **VÃNG CẢNH TRÍ HUỆ CUNG**

Hứng cảnh phong quan khởi sắc,
Ngát trời kiền vật đưa hương.
Kìa sau lưng dãy phố chợ Thiên Vương,
Nọ trước mắt tòa lầu Cung Trí Huệ.

Nhìn Đoạn Trần Kiều, dòng suối uống mình bao thế hệ,
Trông An Nhàn Lộ, vườn cây lả ngọn, mây tinh sương.
Gió nhẹ lân chào đón khách thập phương,
Nắng chói rỡ khơi tràn Ao Thất Bửu.
Động Thiên Hỉ một vùng thế gian danh hy hữu,
Lộ Pháp Luân ba mặt Đạo pháp lý siêu nhiên.
Kỳ hoa hớn hỡ bốn cửa dựng màu thiền,
Dị thảo diễm đà ngàn trùng chen cội đức.
Vào kính lễ, trước một ghé chạm ngôi hình sen Tây Vức,
Ngửa thành tâm, bên mấy nghi thờ roi dấu Phật Nam Bang.

Nhớ Tôn Sư từ ngày sống lại cõi Niết Bàn
Giúp đệ tử vững chí chung xây nền Đại Đạo.
Cơ nghiệp đó chính tay Người đào tạo,
Hạnh phúc này đỡ bước kẻ tu hành.
Tầng địa lâu, dưới đã thấy đàn hành,
Tiếng Thần Hạc ngoài kia như nghe vắng vắng.
Đạo gót hiên ham ngòi sương tay vẩy trắng,
Lóng chuông cửa tịnh hồn bướm giác mơ nhanh
Nhác trông ra quan cảnh Đạo yên lành,
Hồi tưởng lại sơ đồ Thầy vững chắc.
Ngang dọc hình phi trường tái thiết, khách trông vui tâm
mắt.

Trước sau chòm cổ thụ, vẽ tiêu dao chim hót đẹp nguồn

thơ.

Viện Bảo Cô kể đó mới khai cơ,
Ban Kỳ Lão bên này chưa thượng bâng.

Đẹp đẽ trời trưa vui cảnh rạng,
Êm đềm gió mát tận lầu cao.

Vòng vô vi treo cửa trước, ba cái vẫn ba màu,

Vật kỷ niệm để phía sau, hai xe cùng hai loại.

Dãy nhà khách kể rào lầu rộng rãi,

Áp Trường Xuân đưa mắt, cảnh khang trang.

Cửa hậu Trí Huệ Cung ngay phía Lộ Thiên Cang

Mặt tiền Ban Kỳ Lão đẹp thay đường Thanh Tịnh.

Giải oan Kiều nằm hút đường này,

Suôi gợi khách trì trai thiên định.

Văn Hiếu Lộ mở ngang rẫy đó, người vui câu kích
hường nhi ca.

Kìa áp Cây Chò Ngũ Luân Lộ xuyên qua,

Nọ cửa trường học Tam Cang lộ chạy xuống.

Sở cao su mắt nhìn có uống,

Nhà phái nữ ngôi lợp xây tường.

Lộ Cổ Phong sở thẳng đến phi trường,

Cầu Giải Tục nối liền về Trí Giác.

Ngắm cảnh đề thơ duyên bát ngát,

Cho cảnh đống ngọc sắc long lanh.

THI

Vùng Thiên Hi Động đẹp như tranh,

Quang cảnh nơi đây đượm sắc lành.

Bên Đọan Trần Kiều, Ao Thất Bửu,

Trước cung Trí Huệ, bóng Tam Thanh.

Vườn hoa nhân ái thêm nhàn nhả,

Cánh cửa từ bi mãi vận hành.

Trải mấy tang thương còn vững đó,
Làm cơ hoằng pháp độ nhơn sanh.

Huệ Phong 04-7 Nhâm Tý (1972)

6- Báo Ân Từ hay Đền Thờ Phật Mẫu do Phước Thiện đảm trách việc lễ bái, nhan đèn, quét tước, sơn phết. Có đôi liễn Báo Ân Từ tại Trí Giác Cung như sau:

a- **BÁO** bỏ sơn hà, thế giới hồi tâm qui thiện bản,
ÂN bồi xã tắc, nhơn quần ngộ Đạo thức linh căn.

b- Bên trong Báo Ân Từ Tòa Thánh có đôi liễn:

BÁT phẩm chơn hồn, tạo thế giải, hóa chúng sanh, vạn vật hữu hình tùng thử Đạo.

QUÁI hào bác ái định căn khôn, qui đấng pháp nhứt Thần vô tướng trị kỳ tâm.

7- Liễn treo tại Tịnh Am

a- **VẠN** lý hòa đồng nhứt mạch
PHÁP cao hình trí hội tam tông.

b- Liễn của Ngũ Linh Sơn Động:

LINH diệu cơ thiên, tế chúng truyền chơn

SƠN trường quang điện, phổ nhơn pháp ly hiệp kỳ tam.

KẾT LUẬN

Chúng tôi dùng đề tựa **CÁI GÓC CỦA PHƯỚC THIỆN** là có ý nói nó khởi thủy từ đâu, cũng như con sông bắt nguồn từ núi nào; còn cái ngọn của nó đến thất ức niên thì trên đường tiến bộ nó sanh biết bao tả nạn cùng hữu nạn ao hồ, kinh rạch.

Thời kỳ 50 năm, từ năm Kỷ Ty (1928) sở lương điền đầu

tiên là Phạm Nghiệp, kế Khách Đình, Giang Tân, Dương Lão, Công Nghệ ... có thể gọi là thời kỳ lập công.

Danh từ Phước Thiện có thể chia làm 4 giai đoạn:

a) Giai đoạn đầu gọi PHẠM MÔN

b) Giai đoạn kế gọi SỞ PHƯỚC THIỆN bỏ Đạo Hữu đi 20 tỉnh Nam Kỳ để rải chữ nghĩa cơ bản tồn, mở trường công quả cho nhơn sanh lập công hầu lần vào cửa Phật.

c) Giai đoạn thứ 3 là lập HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN, có đủ Cử Viện như bên Hành Chánh.

Thời kỳ 10 năm chót (1975 đến 1985) có thể nói là Thời Kỳ Lập Đức.

d) Giai đoạn thứ tư là lập CƠ CỨU KHỔ, chúng sanh không có Nhà Sở, không còn Hội Thánh, Phước Thiện, không quản lý được đất đai, không còn mang nhiệm vụ Khâm Châu Phước Thiện, Đầu Tộc Phước Thiện, chỉ còn phẩm tước để cúng Thầy mà thôi. Mỗi người chỉ tự làm chủ bản thân: ăn chay trường, đi cúng thường và làm việc từ thiện. Mục đích cũng giải cứu cho nhơn sanh kém phần may mắn (đau thì thuốc, rách thì vái, thác thì hòm, cầu siêu, tụng cửu ...).

Đức Hộ Pháp lập bao nhiêu Thẻ Pháp, tuy nó không tiêu tan hoàn toàn, nhưng nó bị cấm hoạt động, thật đúng với lời Đức Chí Tôn đã tiên tri. Hiện nay chúng ta còn Bí Pháp, nhờ nó vô hình quyền đời không thấy dạng nên chẳng biết đâu mà phá.

Đúng như lời ngài Bảo Đạo nói: Thời kỳ lập công đã qua, thời kỳ lập đức đã đến để chúng ta tiến lên đời Thánh Đức. Mỗi cá nhân phải Thánh Đức thì mới tạo đời Thánh Đức được.

Tiếp thay chúng ta có 3 triệu tín đồ mà kiểm điểm lại có bao nhiêu trang được danh Thánh Đức. Nếu đa số còn phạm tâm thì đời Thánh Đức đến với chúng ta rất muộn màng chậm trễ.

Vậy chúng ta phải tận nhân lực mới tri thiên mạng, làm nhơn nghĩa, lập âm chất tự tu kỳ thân là phần chúng ta phải tu chỉnh. Còn phần Thiên Liêng chúng ta nên nhứt triêu nhứt tịch, kính bài mộ khang, cầu khẩn Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu bỏ hóa hồng ân cho nền Đại Đạo chóng hanh thông để chúng ta làm tròn phận sự Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi lập nền đại đồng toàn thể nhơn loại.

Viết xong tại Tòa Thánh ngày 30-1 Bính Dần (1986)

Quang Minh

Xin nhắc lời Đức Hộ Pháp giảng Đạo ngày 5-6 Kỷ Sửu (1949):

“Đức Chí Tôn đến cậy nhơn sanh làm Thánh Thể của Ngài, Ngài phải bồi thường, phải trả mắc cho người, người ta mới phụng sự cho Ngài. Trả bằng cách đến ký hòa ước với loài người, nhứt là với dân tộc Việt Nam này trước đã.

Nếu các Người thay thế cho tôi phụng sự con cái tôi, tôi có phận sự lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cho các người chịu không?

Nếu các người chịu làm tôi cho con cái của tôi cho vừa sức tôi muốn, cho vừa sở ý tôi định, thì tôi sẽ trả mắc cho mấy người. Mấy người đoạt được nơi thế này thế nào, nơi cõi Hư Linh tôi cũng không chối cải.”

HẾT

DLT

COMPLETE AUTO BODY & REPAIR

60 Stockton, San Jose, CA 95126

Tel: (408)288-8856 FaX# (408)288-8855



SMOG
CHECK



\$33.75

+ Cert.

ĐẶC BIỆT

Có giá thương lượng
cho thân chủ
không có bảo hiểm

*- Có nhận làm Đền bị
vàng và scratch làm ra
như mới.

GIỜ MỞ CỬA

Thứ Hai - Thứ Bảy:
9.00 AM - 6.00 PM

- *- Chuyên làm đồng, kéo sườn & sơn tất cả các loại xe.
- *- Có phòng sơn hấp đặc biệt & Giàn kéo sườn tối tân.
- *- Sơn đúng màu, đẹp, láng như mới.
- *- Chủ và thợ đều có bằng tại Mỹ, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
- *- Free estimate, deductible, towing.
- *- Nhận tất cả các loại bảo hiểm và có nhân viên lo mọi thủ tục trực tiếp với hãng bảo hiểm.

**TẤT CẢ CÁC CÔNG VIỆC
ĐƯỢC CHỦ BẢO ĐẢM**

NHẬN SỬA CÁC LOẠI XE MỸ & NGOẠI QUỐC GIẢI QUYẾT MỌI TRỞ NGẠI VỀ MÁY & HỘP SỐ

- *- Engine tune-up.
- *- Thay nhớt máy, hộp số. Thay thắng tiện đĩa.
- *- Thay timing belt.
- *- Complete clutch job.*- Scanner set up Check engine light.
- *- Thay Máy, Hộp Số.
- *- Thay Axle, Saft.
- *- Thay Catalytic.
- *- Sửa tất cả điện xe.
- *- Computer Diagnostic.

**REBUILT MÁY, HỘP SỐ, BẢO ĐẢM 6 THÁNG HAY 1 NĂM
CHO MỌI VIỆC LÀM NHANH CHÓNG & THÀNH THẬT**

FINANCIAL SERVICES

6947 Linda Vista Road, Suite C, San Diego, CA 92111

(Trong khu chợ Thuận Phát, sau lưng Mc Donald)

Telephone: (858)467-0833 (858)277-3999

GIỮ SỔ SÁCH VÀ KHAI THUẾ (BOOKKEEPING & TAX SERVICES)

*- Giữ Sổ Sách Kế Toán
(Bookkeeping Services)

*- Làm Lương Bổng
(Payroll Services)

*- Khai Thuế
(Tax Services for
individual, Partnership,
LLC, Corporation, etc).



*- Giúp thành lập Công Ty và các Dịch Vụ Thương Mại
(Form Partnership, Corporation & Businesses).

*- Giúp sang Tiệm Nail, Tóc, Shop sửa xe, Nhà Hàng và các
Cơ Sở Thương Mại.

*- Làm các Hợp Đồng Mua Bán Tiệm, Mướn Mặt Bằng,
Thương lượng với chủ đất, Trung Tâm Thương Mại để
hoàn tất thủ tục sang nhượng hoặc mướn tiệm.

*- Thị Thực chữ ký (Notary Public) và phiên dịch các
loại đơn từ.

VĂN PHÒNG THUẾ CHUYÊN NGHIỆP HOẠT ĐỘNG QUANH NĂM

Thành Thật - Tận Tâm - Uy Tín - Lệ Phí phải chăng

Để biết thêm xin Liên Lạc:

NHỰT TƯỜNG & THÙY TRANG



LISA'S FLORIST

2424 Quimby Rd
San Jose, CA 95148

ĐT: (408)528-7675 Cell: (408)828-5833

Đảm trách mọi dịch vụ về:

- *- Hoa Tươi,
- *- Hoa Đám cưới,
- *- Đám hỏi,
- *- Đám hỏi,
- *- Sinh Nhật,
- *- Thăm viếng,
- *- Ra Trường
- *- Đeo Cổ
- *- Đeo Tay
- *- Chúc Thọ
- *- Tân Gia
- v. . v. .
- *- Free Delivery



- *- Hoa Đám
- *- Hoa phở
trên Quan tài
- *- Hoa Phúng
Điếu
- *- Trang hoàng
Thánh Đường
- *- Bàn Thờ
Gia Tiên
- *- Đặc biệt
Có nhận may
tang phục
miễn phí.

ĐẶC BIỆT

*- Vòng hoa Phúng Điếu \$89.00

Nhận ORDER 24/24

*- Bớt 15% cho các gia đình H.O
& các Hội Đoàn



Thánh Thất Nashville bang Tennessee nhân ngày Lễ An vị
Thánh Tượng Thiên Nhân ngày 20-21 tháng 4 năm 2019

KÍNH BIỂU



TẬP SAN THẾ ĐẠO
3076 Oakbridge Dr.
San Jose, CA 95121-1716
Điện thoại: (408) 238-6547