



**BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI**  
**“Cầu Hiền Giúp Đạo”**



**Văn Phòng Ban Thế Đạo**

# **BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI “CẦU HIỂN GIÚP ĐẠO**

**(HT Võ Ngọc Độ)**

Để giúp quý đồng đạo và các bạn trẻ hiểu về Ban Thế Đạo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, một cách có hệ thống từ khi thành lập năm 1965 cho đến nay danh xưng là Ban Thế Đạo, Đạo Cao Đài. Cơ quan Đạo này trực thuộc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài “Chi Thế” về mặt Chơn Truyền và Luật Pháp.

Bài biên soạn này có tính cách căn bản và tổng quát nhằm phổ biến cho đồng đạo, những ai chưa có dịp đọc qua tài liệu hoặc chưa hiểu rõ về Vai trò và Nhiệm vụ Ban Thế Đạo, đặc biệt nhằm giới thiệu đến các bạn Đạo trẻ hiểu về một Cơ quan của Đạo thuộc Hiệp Thiên Đài “Chi Thế”. Đó là Ban Thế Đạo, Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Sau đây các đề mục tóm lược:

- \*- Tiểu sử của Ban Thế Đạo
- \*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại
- \*- Hiện tình và tương lai Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN)

## **I- Tóm lược về tiểu sử của Ban Thế Đạo.**

### **a/ Sự hình thành Ban Thế Đạo:**

Trích từ tài liệu của Ban Thế Đạo: “Điểm qua lịch sử Ban Thế Đạo, chúng ta thấy ngay từ đầu thập niên 1950 qua đàn cơ đem mừng 3 tháng Chạp năm Quý Tỵ (Ngày 7-1-1955). Đức Lý Giáo Tông lệnh cho Hội Thánh thành lập Ban Thế Đạo. Cũng trong thời gian này Đức Hộ Pháp đã phong cho Ngài Hồ Tấn Khoa làm vị Hiền Tài đầu tiên của Ban Thế Đạo, và sau đó Đức Ngài còn phong thêm cho bốn vị Hiền Tài kỳ cựu nữa.

Mãi đến năm 1965, được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo đem mừng 9 tháng 2 năm Ất Tỵ (11-3-1965), Đức Thượng Sanh ban hành Thánh Lệnh số 01/TL ngày 28 tháng 2 năm Ất Tỵ (30-3-65) chính thức thành lập Ban Thế Đạo và đặt Ban Thế Đạo trực thuộc quyền của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài – “Chi Thế”

Sau đây một phần Thánh Lệnh của Đức Thượng Sanh năm Ất Tỵ:

“...Chiếu Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông đem mừng 3 tháng Chạp năm Quý Tỵ (1953) ấn định 4 phẩm trong Ban Thế Đạo như sau:

- 1- Hiền Tài
- 2- Quốc Sĩ
- 3- Đại Phu
- 4- Phu Tử

Nghĩ vì Hội Thánh đã lập xong Quy Điều của Ban Thế Đạo được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo đêm mừng 9 tháng 2 năm Ất Tỵ (11-3-1965), nên:

## **THÁNH LỆNH:**

**\*-Điều thứ nhất:** Đề cầu Hiền giúp Đạo, Hội Thánh đã lập thành Ban Thế Đạo với Quy Điều kèm theo đây kể từ ngày ký Thánh Lệnh này.

**\*-Điều thứ nhì:** Ban Thế Đạo đặt dưới quyền trực thuộc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài “Chi Thế”

**\*-Điều thứ ba:** Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hội Thánh Phước Thiện tùy nhiệm vụ lãnh ban hành Thánh Lệnh này”.

### **b/ Mục đích và ý nghĩa thành lập Ban Thế Đạo.**

Ngay trong điều thứ nhất của Thánh Lệnh 01/TL Đức Thượng Sanh ban hành đã xác nhận mục đích của Ban Thế Đạo là “Cầu Hiền Giúp Đạo”:

“ Đây là một phương sách mở rộng cửa Từ Bi tiếp rước Nhân Tài có thiện tâm giúp Hội Thánh điếm tô Đại Nghiệp Đạo và cũng là phương tiện diu độ Nguyên Nhân nhập Trường Công Quả”.

Ban Thế Đạo hoạt động theo Quy Điều và Nội Luật của Ban Thế Đạo, theo luật thương yêu của Đức Chí Tôn, sẵn sàng tương thân tương trợ các cơ sở Đạo (Hành Chánh Đạo, Phước Thiện v v..) một khi được yêu cầu.

### **c/ Nhiệm vụ Ban Thế Đạo.**

Ngay phần mở đầu của Bản Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo có ghi rõ:

“Ban Thế Đạo là Cơ quan thuộc về phần Đồi bắt nguồn từ cửa Đạo. Phát xuất làm dây nối liền cho Đạo Đồi tương liên, tương đắc, ngõ hầu tạo lập một đời sống thanh bình cho nhân loại trong thời chuyển thế”.

Tóm lại, việc thành lập Ban Thế Đạo thể theo Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp cho phép và Thánh Lệnh 01/TL của Đức Thượng Sanh ấn ký ban hành. Ban Thế Đạo là một tổ chức thuần nhất, duy nhất và mới mẻ nhất trong cửa Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được sự tiếp nhận một cách nồng nhiệt của Hội Thánh và toàn Đạo. Ngoài việc thủ tục pháp lý ra, đây là một tổ chức của Đạo, nó chan hòa và mang tình ưu ái, yêu thương đến cho Đồi. Do đó, Ban Thế Đạo được Quyền Vạn Linh và Chí Linh tín nhiệm, tin tưởng và giao phó trọng trách Giúp Đạo Đồi Đồi.

### **d/ Những thành tích hoạt động của Ban Thế Đạo:**

Quy Điều và Nội Luật của Ban Thế Đạo do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài ban hành tháng 3 năm 1965. Từ khi thành lập cho đến tháng 4 năm 1975, đã thọ phong 05 khóa Chức Sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài), từ khóa I đến khóa V gồm 723 vị đã được Hội Thánh Ân Phong phẩm vị Hiền Tài. Trong số HT kể trên chưa kể số đông nhiều vị thuộc khóa VI, với lý do đặc biệt, Hội Thánh chưa ân phong phẩm vị Hiền Tài vì biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra.

Trong thời gian 07 năm từ ngày thành lập, các vị Hiền Tài trong Ban Thế Đạo đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ, một nhiệm vụ rất quan trọng và cũng rất lấy làm hãnh diện tức “Giúp Đạo Trợ Đồi “ và “Cầu

Hiền Giúp Đạo”. Đặc biệt là hỗ trợ các cơ sở Hành Chánh Đạo, viết sách Đạo, viết tài liệu truyền bá Giáo Lý và Khảo cứu Sử Đạo từ buổi ban sơ, để hình thành một nền Tân Tôn Giáo mà Đức Chí Tôn đã dùng Huyền Diệu Tiên Gia cơ bút khai Đạo năm Bính Dần (1926). Nhiều tài liệu sách vở có giá trị về Đạo của các Hiền Huynh Hiền Tài như: Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Long Thành, Trần Văn Rạng, Quách Văn Hòa... đã được phát hành. Về sau ra hải ngoại có các Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Bùi Đắc Hùng, Lê Văn Thêm, Mai Văn Tim... và gần đây nhiều vị Hiền Tài, Quốc Sĩ khoa bảng khác trong BTĐHN đã có nhiều bài vở công hiến trong việc phổ thông Chơn Đạo ra ngoại quốc.

Trên đây là tóm lược về nội dung Thánh Lịnh và thời điểm thành lập Ban Thế Đạo, Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh năm 1965. Những sinh hoạt kể trên của Ban Thế Đạo đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ, trong nhiệm vụ mở mang nền Đại Đạo và đưa Đạo đến với Đồi, để cho hai bên Đạo Đồi phối hợp, như câu: “Đạo Không Đồi Không Sứ, Đồi Không Đạo Không Quyền”

Đức Lý Giáo Tông có dạy: “một trong hai hướng chính để chư hiền phát huy là xây dựng nền tảng giáo lý cho kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại”

## **II / Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại.**

Biến cố đau thương của đất nước xảy ra vào tháng tư năm 1975. Đạo Cao Đài nói chung, Ban Thế Đạo nói riêng cũng bị nổi trôi theo vận nước. khổ đau thống thiết của hàng triệu người dân Việt trong đó có tín đồ Đạo Cao Đài là chứng nhân. Sau năm 1975, bao nhiêu cảnh bi thương, mất mát, chia lìa, và nhiều cảnh bi thảm hơn nữa xảy ra hằng giờ, hằng ngày tại Miền Nam Việt Nam. Người thì cố chịu đựng ở lại trong nước, kẻ thì tìm phương tiện thoát ra khỏi nước để đi tìm tự do, còn lại có một số đông người không may mắn bị đưa vào các trại tù (gọi là trại cải tạo) không có ngày về.

Đồi đã gặp cảnh đau thương bi đát như trên vừa kể, còn Đạo cũng bị ảnh hưởng lây không kém chút nào, nhất là Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, sau năm 1975 không còn quyền hạn để hoạt động theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và các luật Đạo nữa.

Sự kiện bi đát ấy làm toàn người dân miền Nam Việt Nam nói chung, làm cho toàn thể tín đồ Cao Đài nhất là Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nói riêng đều hoang mang, hoảng sợ trước biến cố này, nhưng tinh thần Đạo không thay đổi. Họ chỉ biết cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng hộ trì và che chở cho họ.

### **a/ Sự hình thành Ban Thế Đạo Hải Ngoại.**

Do biến cố đau thương năm 1975, cùng nổi trôi theo vận nước, hàng triệu đồng bào bỏ nước ra đi khắp nơi trên thế giới, trong đó có hàng ngàn tín đồ Cao Đài và hàng trăm Chức sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài từ Khóa I đến V), họ vẫn một lòng tin tưởng mãnh liệt vào Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.

Sau một thời gian ổn định cuộc sống mới nơi hải ngoại, tín hữu Cao Đài trong đó có chức sắc Ban Thế Đạo, từ từ quy tụ lại, thành lập các cơ sở Đạo như Hương Đạo, Tộc Đạo, Châu Đạo.... Xây dựng Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu, để có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng. Một điểm nổi bật là trong thời gian quy tụ đồng đạo lại, đều có bàn tay của các anh chị em Hiền Tài Ban Thế Đạo hỗ trợ, vận động và đóng góp từ tinh thần đến vật chất, một cách trực tiếp

hay gián tiếp, cùng đồng lòng với tâm nguyện xây dựng lại một cuộc sống mới và phát triển Đạo Đức Chí Tôn ở nơi đang cư ngụ.

Đúng như lời tiên tri của Đức Chí Tôn:

“Từ đây nòi giống chẳng chia ba  
Thầy hiệp các con lại một nhà  
Nam Bắc rồi cùng ra ngoại quốc  
Chủ quyền Chơn Đạo một mình Ta” ( ĐCT, TNHT 1 )

Theo tài liệu, Ban Thế Đạo Hải Ngoại hình thành bắt đầu vào giữa năm 1992 với một số anh em Chức sắc Ban Thế Đạo có tâm huyết và lòng nhiệt thành xuất phát từ Tâm Đạo với nhiệm vụ Giúp Đạo trợ Đòi, nhất là trong hoàn cảnh đang sống tha hương ở xứ người, chỉ còn giữ niềm tin vào Thầy Mẹ, vào các Đấng Thiêng Liêng và nhất là tình Đồng Đạo, tương thân tương ái để giúp đỡ lẫn nhau. Họ tìm cách liên lạc, trao đổi ý kiến và vận động để quy tụ anh em Hiền Tài khắp nơi ở hải ngoại, cùng nhau ngòai lại tổ chức Đại Hội Hiền Tài ở hải ngoại.

Kết quả đầy khích lệ đã vận động quy tụ khoảng 100 vị Hiền Tài, đa số các vị Hiền Tài này đang sống tại Hoa Kỳ dựa trên căn bản thăm dò ý kiến. Sau ba năm vận động, tất cả anh em Hiền Tài đều đồng thuận là nên tổ chức Đại Hội chức sắc BTĐHN để thành lập Ban Quản Nhiệm BTĐHN. Đặc biệt nhất là sự đồng thuận và khích lệ của Quý Chức Sắc Thiên Phong trước năm 1975 đang sống tại hải ngoại như quý Ngài Giáo Hữu Thái Cẩm Thanh, Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh, Giáo Hữu Thượng Màng Thanh .

Đại Hội Chức Sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài) Lần I, tổ chức tại thành phố San Jose Bắc California vào ngày 23-24 tháng 12 năm 1995. Trong phiên họp, Đại Hội đồng ý chính thức thành lập Ban Thế Đạo Hải Ngoại và bầu Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo, Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đầu tiên ở hải ngoại.

Mục đích quan trọng nhất là tiếp nối phương hướng, hoạt động và nhiệm vụ của Ban Thế Đạo trước năm 1975. Lần đầu tiên trong tinh thần Đại Hội, tất cả Huynh Tỷ Chức sắc Ban Thế Đạo đồng thanh Quyết Nghị Lập Trường Ban Thế Đạo Hải Ngoại như sau: “Là một tổ chức chính danh thuộc “Chi Thế” Hiệp Thiên Đài, Ban Thế Đạo Hải Ngoại tuyệt đối trung thành với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh và tự nguyện phục tùng Hội Thánh khi Hội Thánh tái lập quyền theo đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và các Đạo Nghị Định v.v.v... ”.

Rồi sau đó cứ 03 năm tổ chức một lần Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại để bầu lại Ban Quản Nhiệm, thảo luận đề ra phương hướng hoạt động, kiểm điểm những sơ xuất trong sinh hoạt nếu có. Tất cả những vị Hiền Tài từ các nơi như Châu Âu, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ ... tập trung về tham dự trong không khí vui vẻ như những Huynh Đệ Tỷ Muội trong một gia đình. Tập thể các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ, Chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại, lúc nào cũng canh cánh bên lòng với nhiệm vụ giúp Đạo Trợ Đòi mà Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh và Hội Thánh đã ủy thác...

Như Đức Thượng Sanh đã dạy:

“...Mở rộng cửa Ban Thế Đạo, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài do theo nhĩa ý của Đức Hộ Pháp, ban phẩm

Hiền Tài cho những bậc hữu học để khích lệ trí thức nhập vào trường Công Quả, hầu tiên đức tu thân theo chí hướng mình”.

Bài Thi Đức Chí Tôn dạy:

“Trăm năm mấy chốc hời này con  
Lo lắng làm chi khổ tâm thân  
Mến Đạo nêu sòng quên thế tục  
Vui tu Lập Đức tạo đời tân” (ĐCT, THHT – 119)

## **b/ Thành quả đã đạt được của Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại.**

Trích y tài liệu Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã phổ biến:

“ Từ sau ngày thành lập đến nay, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã dần có những bước tiến tương đối vững chắc.

\*- Tổ chức nội bộ dần được kiện toàn, mở rộng và ngày càng có chiều hướng phát triển thuận lợi. Đặc biệt là ở bước đầu đã mời gọi được một số Nhân Tài, Trí Thức ở Hải Ngoại hội nhập vào Ban Thế Đạo để cùng chung lo Đại Nghiệp Đạo về lâu dài.

\*- Mọi quan hệ giữa Ban Thế Đạo Hải Ngoại và các cơ sở, tổ chức Đạo ở Hải Ngoại ngày càng thể hiện được tinh thần thương yêu, đoàn kết và hợp tác.

\*- Việc Phổ truyền Giáo Lý Đại Đạo ngày càng được mở rộng khắp mọi nơi qua mạng internet (Websites Ban Thế Đạo) qua thực hiện ban đầu Chương trình Giáo Lý, qua kết quả in ấn và phổ biến Kinh sách Đạo. Đặc biệt là vai trò quan trọng của Tập San Thế Đạo, Bản Tin Thế Đạo luôn được cải tiến hay hơn về hình thức lẫn nội dung với mạng lưới phát hành ngày càng mở rộng đến đồng Đạo và chức sắc Ban Thế Đạo ở nhiều nơi trên thế giới.

\*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Ban Quản Nhiệm ngày càng được quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ, động viên từ vật chất lẫn tinh thần đến từ số đông đạo đồng đạo ở khắp nơi tại Hải Ngoại”.

Trên đây là những thành quả tiêu biểu đáng khích lệ dưới sự sắp xếp, đặt kế hoạch cho mỗi lần Đại Hội Ban Thế Đạo Hải ngoại, Ban Quản Nhiệm BTĐHN với các Ban Thế Đạo, Ban Đại Diện ở các địa phương. Với ý chí quyết tâm trong nhiệm vụ của mỗi một thành viên Ban Thế Đạo (Hiền Tài, Quốc Sĩ), tuy vẫn có những ý thức tiêu cực đang rơi rớt, tồn đọng ở một vài trường hợp, nhưng không đáng kể. Sẽ đề cập trên quan điểm khách quan để tự kiểm thảo và xây dựng. Ban Thế Đạo Hải Ngoại là tổ chức còn lại cuối cùng của Hiệp Thiên Đài tại hữu hình ( tại thế).

## **III / Hiện tình của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.**

### **a/ Một vài ý nghĩ về Ban Thế Đạo Hải Ngoại.**

Xin chia sẻ ba mẫu chuyện ngắn, những mẫu chuyện này không nhiều nhưng cũng đủ nói lên phần nào những ý nghĩ có vẻ tiêu cực về BTĐHN trong đồng đạo.

\*- **Câu chuyện thứ nhất:** “ Một hôm nọ qua điện thoại, một người bạn ở tiểu bang khác, sau một hồi thăm hỏi. Chị bạn hỏi:

- Nghe nói dạo này anh tham gia sinh hoạt trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải không? Nay mà còn Ban Thế Đạo gì nữa, ai có đủ tư cách phong phẩm cho các anh.

Tôi đâm chiêu suy nghĩ rằng, Chị ấy là một Chức việc Bàn Trị Sự ở một Thánh thất, sao lại suy nghĩ hời hợt như vậy. Tôi mới tìm cách giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu để khỏi chạm tự ái nhiều đến chị bạn:

\*-Nhà cầm quyền Cộng sản trong nước cấm Ban Thế Đạo hoạt động, chứ ở hải ngoại có ai cấm đâu. Ban Thế Đạo được thành lập theo Thánh Lệnh của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp. Được Đức Thượng Sanh ký ban hành vào năm 1965. Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại là nối tiếp nhiệm vụ của Ban Thế Đạo trong nước trước năm 1975. Cũng cùng một mục đích và nhiệm vụ là Giúp Đạo Độ Đời và Cầu Hiền Giúp Đạo. Phát triển Đạo của Đức Chí Tôn lan rộng khắp Năm Châu bốn biển như lời Đức Chí Tôn đã dạy.

Còn chị bảo ai đủ tư cách phong phẩm cho các anh?. Tôi giải thích:

\*-Chắc chị hỏi không có Hội Thánh thì ai Phong Phẩm chứ gì?. Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh bị “mất quyền” hiện hữu, cơ bút đã không còn nữa, chẳng lẽ Đạo của Thầy bị bế tắc không phát triển à, Chị nghĩ vậy sao. Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại được thành lập bởi Đại Hội Hiền Tài gồm tất cả trên dưới 100 vị Hiền Tài và với sự đồng thuận của ba Ngài Giáo Hữu như Ngài Thái Cầm Thanh, Ngài Thượng Ngọc Thanh và Ngài Thượng Màng Thanh. Ba Ngài Giáo Hữu là hàng Thánh Thể của Đức Chí Tôn, Các Ngài ủng hộ và đồng thuận với những vị Chức Sắc Ban Thế Đạo, là quá đủ tư cách về Luật Đạo. Đại Hội Ban Thế Đạo bầu ra Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại. Đó là tổ chức đại diện cho tập thể hàng Chức sắc BTĐHN. Ban Quản Nhiệm có đủ quyền để Công nhận Phẩm Vị nếu ứng viên hội đủ điều kiện, gọi là “Thế Phong”.

Vì không có nhiều thì giờ, tôi chỉ giải thích ngắn gọn nhưng đầy đủ ý. Nghe qua, chị bạn thấy có vẻ hài lòng.

Chị bạn hỏi: Thế mà bấy lâu nay tôi nghe thiên hạ nói lung tung như vậy. Còn “Phạm Phong” là sao?

\*- “Phạm Phong” là Hội Thánh trong nước. Vì Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay không còn cơ quan Hiệp Thiên Đài, chịu dưới sự chỉ đạo của Ban Tôn giáo chính phủ và cầu phong thăng thưởng phải có sự chấp thuận của Đảng CS (Công an xét lý lịch) mới gọi là phạm phong. Ở hải ngoại, nếu ai đó gọi Ban Thế Đạo Hải Ngoại tuyền và công nhận Phẩm vị là Phạm Phong, là họ đang cố tình xuyên tạc”.

### \* Câu chuyện thứ hai:

Lâu ngày gặp lại người quen từ khi mới sang Mỹ. Anh ta là một vị Hiền Tài có lẽ là khóa 2 hay 3 tuyền chọn Chức Sắc Ban Thế Đạo. Cũng sau phần xã giao thăm hỏi chuyện gia đình chuyện làm ăn. Tôi rủ anh bạn:

- “Hôm Chủ Nhật nào thấy thuận tiện mời anh đến Thánh Thất, trước mình hành lễ Đức Chí Tôn sau anh em mình tâm sự về Đạo và về Ban Thế Đạo. Anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời như sau: Thôi đi, mình không đến đó đâu, và mình cũng không thích, hơn nữa nay tuổi già, bệnh hoạn. Ngày Chủ Nhật tôi bận lắm, công việc nhà dồn giải quyết vào ngày cuối tuần.

Nghe anh ta trả lời, tôi cũng trầm ngâm một hồi mới hỏi lại:

\*- À sao anh lại không đến đó.

Anh ta có vẻ bẽn lẽn không trả lời....Tôi lại lảng sang chuyện khác, còn nhiệm vụ Ban Thế Đạo thì sao, đã thành lập Ban Thế Đạo hải ngoại, mình cùng nhau sinh hoạt chứ, phụng sự Đạo Nghiệp mà, anh đã từng chọn phương cách này để hành Đạo, lập công, nay anh đã quên rồi sao.... Có vẻ anh ta không muốn nghe nữa nên chấm dứt câu chuyện”.

### **\* Câu chuyện thứ ba:**

Một anh bạn đạo, anh ấy rất thân, anh ta có tâm đạo khá vững vàng. Từ những mẫu chuyện nhỏ về đạo sự các nơi, anh đều chia sẻ với tôi. Anh ta không suy nghĩ cục bộ hay quá khích như những người bạn đạo khác mà tôi thường tâm sự. Anh bạn hỏi tôi:

\*-Ban Thế Đạo của các anh, sao đạo này có chiều hướng hơi lộn xộn, trước đây tôi có nghe rằng, có vài ba Ban Thế Đạo tại các địa phương, họ sinh hoạt độc lập, không chung trong BTĐHN của các anh. Nay lại nghe nói, sẽ có một BTĐHN nữa sắp hình thành, câu chuyện đó thực tế như thế nào, có thể cho tôi biết tóm tắt không.

\*-Tôi trả lời: Đó là câu chuyện có thật, chúng mình là con nhà Đạo, sang hải ngoại này là xứ tự do đôi khi có người xử dụng quyền tự do quá trớn. Điều mà anh bạn đề cập, đó là sự kiện chưa hình thành chính thức, theo tôi biết được BTĐHN có nhận được tin ấy nhưng đang tìm hiểu và đang theo dõi, lượng định sự việc này đi theo chiều hướng nào, BTĐHN sẽ có cách giải quyết trong tinh thần tương kính và yêu thương như ĐCT đã từng dạy.....

Qua ba mẫu chuyện ngắn vừa kể trên, là các câu chuyện có thật, nó phản ánh sự suy nghĩ của một số ít tín hữu kể cả hàng Chức Việc ở hải ngoại. Họ mang nặng lối suy nghĩ theo lối “thời cuộc”, lạm dụng từ ngữ “không đúng Chơn truyền”, bất cứ một việc làm nào mà khác ý với mình thì cho là “Không đúng chơn truyền”, hay căn cứ vào những sự việc bất đồng nội bộ. BTĐHN sẽ có cách giải quyết trong tinh thần tương kính và yêu thương như Đức Chí Tôn đã từng dạy . . .

BTĐHN cũng tiếp tục hoạt động căn cứ vào Quy Điều Ban Thế Đạo, Thế Luật và các lời dạy của Đức Lý Giáo Tông, Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh để làm Kim Chi Nam trong việc hành Đạo ở hải ngoại.

Đức Chí Tôn đã dạy: “Các con nên thực hiện thương yêu, vì thương yêu hết sức quan trọng cho vạn vật muôn loài. Nên Thầy mở Đạo kỳ này, Thầy chỉ đem ba món báu vô giá trao cho các con, đó là thương yêu, công chánh, luân thường để cho các con tạo ra chiếc xe như ý và ngôi báu rực hào quang. Đứa nào làm được ba món báu đó tại mặt thế này. Thầy hứa dành sẵn sự ân thưởng nơi cung Ngọc xứng đáng cho các con”. (ĐCT, THHT, B51)

### **b/ Tương lai Ban Thế Đạo Hải Ngoại.**

Đức Cao Thượng Sanh Chương Quản Hiệp Thiên Đài năm 1970 dạy:

“ Mở rộng cửa Ban Thế Đạo, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài do nhã ý của Đức Hộ Pháp ban Phẩm Hiền Tài cho những bậc hữu học để khích lệ hàng trí thức nhập vào trường thi công quả hầu có dịp tiến đức tu thân theo chí hướng của mình.



Mặc dù còn vương bận vai tuồng thế sự hoặc là sinh viên còn ở trong ngưỡng cửa Đại học, Quý vị đã có sẵn tinh thần đạo đức, nên có nguyện vọng bước lên địa vị Hiền Tài để đem khả năng phục vụ cho nền Chánh Giáo”. (Huấn từ Đức Thượng Sanh nhân dịp Lễ Tấn Phong khóa Hiền Tài ngày 15-3-1970)

Ban Thế Đạo Hải Ngoại là một tổ chức thuộc về Đời, phát xuất từ cửa Đạo. Mục đích và nhiệm vụ của Ban Thế Đạo là giúp Đạo trợ Đời. Ban Thế Đạo là một tổ chức chính danh của Hiệp Thiên Đài thuộc Chi Thế, thành lập bởi Thánh Linh của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp, nên Ban Thế Đạo vẫn làm việc dưới quyền Hiệp Thiên Đài “Chi Thế”. Đạo còn Hiệp Thiên Đài còn, Ban Thế Đạo Hải Ngoại vẫn còn..

Chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại xuất phát từ cửa Đạo, nên đây là dịp để chúng ta lập Công quả, hiến dâng lên Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.

Tương lai của Ban Thế Đạo Hải Ngoại là do tất cả chúng ta. Thiết nghĩ, tất cả chúng ta là thành viên của Ban Thế Đạo Hải Ngoại, nên chung lưng sát cánh đoàn kết trong tinh thần tương kính. Chúng ta nên bỏ qua những suy nghĩ “thế sự” cùng hướng đến trách nhiệm thiêng liêng mà các Đấng đã ban cho và kỳ vọng nơi mình. Lớp Chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại kế thừa đang mong đợi Quý Huynh Tỷ Chức sắc Ban Thế Đạo đàn anh, đàn chị dẫn đường chỉ lối để phát triển tổ chức ngày càng vững tiến, mặc dầu Quý Huynh Tỷ tuổi đã cao sức khỏe đã yếu. Thế hệ đàn em đang mong chờ ở tinh thần dẫn thân cao cả của Quý Huynh Tỷ.

Biến cố đau thương xảy ra tháng tư năm 1975, tại Tòa Thánh Tây Ninh hiện tại, những Chức sắc quản thủ Hội Thánh hữu hình (Hội Đồng Chương Quản) trong nước không còn hành Đạo đúng theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền như Đức Chí Tôn dạy khi lập Giáo năm 1926. Tín hữu Đạo Cao Đài đang sống ở hải ngoại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại khi hành Đạo quyết tuân thủ Tân Luật, Đạo Luật, Pháp Chánh Truyền và các Luật Đạo. Hành Chánh Đạo các Tộc Đạo, Hương Đạo và Ban Thế Đạo Hải Ngoại, phải hoạt động liên kết lẫn nhau để phổ truyền Đạo, cùng Xiển Dương Đạo của Thầy và cùng nhau phát triển Đạo ở xứ người.

Sau đây là những điều cấp thiết mà tất cả chúng ta dù là BTĐHN hay HCD, đều là con nhà Đạo Cao Đài, thiết nghĩ ai cũng có cùng sự quan tâm chung:

1/ - Ban Thế Đạo Hải Ngoại mời gọi giới học thức trẻ, là cơ hội để các bạn nhập cuộc vào cửa Đạo, cùng hành Đạo, lập công bồi đức trong BTĐHN để Lập Vị cho mình, phương châm “Cầu Hiền Giúp Đạo”.

Đức Phạm Hộ Pháp thuyết Đạo đã dạy rằng: “Trong đám anh em chúng ta ngồi tại đây, cùng sắp em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó.... Vậy ngày giờ nào chúng ta đủ quyền để giáo hóa đàn em sau này đăng vào địa vị, tức nhiên chúng ta đã trọn Đạo đối với Chí Tôn”. (ĐHP Thuyết Đạo)

2/- Hành Chánh Đạo các nơi hiện nay đang phát triển, việc hành Đạo rất thuận lợi, nhưng có phần lẻ loi, mạnh ai nấy lo, địa phương Đạo nào lo địa phương nấy. Giả như tình hình Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh vẫn bị áp lực bởi cường quyền, vẫn HĐCQ lâu dài, thì làm cách nào để chúng ta có thể phát triển Đạo ở hải ngoại? Sinh hoạt Đạo sự Hải ngoại cần kết hợp thống nhất theo hệ thống Đạo Quyền

Hội Thánh trước 1975 để ngày càng phát triển Đạo từ hình thức bên ngoài lẫn quy điều hành lễ, chớ ngày Hội Thánh phục quyền.

3/- Hành Chánh Đạo cũng nên giúp đỡ bên Ban Thế Đạo Hải Ngoại, để hai bên Hành Chánh Đạo và Ban Thế Đạo Hải Ngoại cùng nương nhau Hành Đạo. Con thuyền Đạo đang chòng chành trong cơn bão tố, cùng nhau hướng con thuyền ấy đến bến bờ, nơi mà Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng đang đợi chờ.

4/ - Đến một ngày nào đó Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh phục quyền thì cả hai bên ở hải ngoại: Hành Chánh Đạo thuộc Cửu Trùng Đài và Ban Thế Đạo thuộc Hiệp Thiên Đài “Chi Thế”, đồng kính dâng những gì đã thực hiện được từ việc mở rộng Cửa Đạo, Phổ độ chúng sanh đến kiện toàn hệ thống Hành Đạo, trong suốt thời gian sống nơi hải ngoại để kính cẩn dâng lên cho Hội Thánh định quyết.

5/- Tất cả Chức sắc BTĐHN hiện nay nên có những việc làm nổi bật để nêu danh là một Chức sắc Hiệp Thiên Đài “Chi Thế” còn sót lại sau cơn khảo đảo, để bảo thủ Chơn Truyền của Đạo như Đức Chí Tôn đã dạy: “HTĐ còn thì Đạo còn”

Trên đây là những phương cách hợp tình và hợp lý vừa thuận Nhơn có lẽ cũng vừa thuận Thiên để vừa giữ được mối Đạo và cũng vừa phát triển được Đạo trong hoàn cảnh chinh nghiêng nghiệp Đạo hiện nay tại Thế. Đồng thời chúng ta tránh khỏi cảnh tín đồ Cao Đài ở hải ngoại như rắn không đầu, vì lẽ tất cả chúng ta coi như bị ảnh hưởng vào vòng xoáy “Thế Sự”. Chúng ta chỉ còn trông cậy vào tình thương yêu, sự sáng suốt, tất cả đồng Đạo cùng đùm bọc lẫn nhau như anh em trong một đại gia đình, dưới sự bảo hộ của Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.

#### **IV/- Kết luận**

Đức chí Tôn nói: “Sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh” và qua Thánh Giáo Đức Chí Tôn cũng đã dạy:

“Nhấn nhủ nhơn sanh gắng chí tu  
Tạo đời lập đức vệt mây mù  
Rèn lòng ái truat tình huynh đệ  
Tập tánh thương yêu bỏ oán thù” (ĐCT, THHT- B 107)

Ban Thế Đạo, Đạo Cao Đài tại hải ngoại với vai trò giúp Đạo trợ Đời trải qua một thời gian trên hai mươi năm kể từ ngày thành lập, đã gặp phải nhiều gian nan, thử thách, phải đối diện với nhiều khuynh hướng khác nhau. Ban Thế Đạo Hải Ngoại lấy chữ Hòa mà dung nạp, lấy chữ Nhẫn mà nhắc nhở lẫn nhau, lấy tình thương mà gắn bó và đoàn kết để cùng nhau hướng đến trách nhiệm mà Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã nhận lãnh trước các Đấng Thiêng Liêng.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại hiện đang rất cần đến sự hỗ trợ và hướng dẫn của quý Huynh Tỷ Chức sắc Ban Thế Đạo đàn anh, đàn chị, đang cần đến các tổ chức Hành Chánh Đạo hỗ trợ lẫn nhau để cùng xây dựng và phát triển Đạo. Ban Thế Đạo cũng cần đến quý bậc nhân tài có tâm Đạo và đang cần đến thế hệ trẻ học thức, là lớp kế thừa của Ban Thế Đạo Hải ngoại trong tương lai.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại đang tiếp nối nguyện vọng “Cầu Hiền Đãi Sĩ” của các bậc Đại Thiên Phong tiền khai Đại Đạo, mời gọi các vị học thức, đạo tâm mở rộng, hãy bước vào cửa Đạo Cao Đài để “Giúp

Đạo Độ Đồi” với phẩm vị Hiền Tài hay Quốc Sĩ để cùng phát triển BTĐHN, để xây dựng và bảo thủ nền tảng Giáo lý siêu nhiên của Đạo hầu bắt kịp trào lưu tiến hóa hiện đại mà phổ độ khắp nhân loại.

Kính mong quý vị nhập cuộc vào Cửa Đạo để cùng Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ chúng sanh. Ban Thế Đạo Hải Ngoại trọn Đức Tin nơi Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng. Ban Thế Đạo Hải Ngoại nguyện trung thành với Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh khi Hội Thánh phục quyền. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Atlanta, ngày 16-6-2019

**HT Võ Ngọc Độ**

**Tài liệu tham khảo:**

- Tài liệu Ban Thế Đạo
- Tài liệu Ban Thế Đạo Hải Ngoại
- TNHT, THHT, ĐHP Lời Thuyết Đạo

**TRONG SỐ NÀY**

1*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Cầu Hiền Giúp Đạo” (HT Võ Ngọc Độ) . . . . .	01
2*- ”Khổng Tử rời nước Tề “ (Cát Quang Vũ, Tinh Vệ biên dịch, Đại Kỷ Nguyên) . . . . .	12
3*- “Chuyện Nồi cơm của Đức Khổng Tử” (Đường Minh - Đại Kỷ Nguyên) . . . . .	13
4*- “Tinh Thần Olin” (Mai Thanh Truyết) . . . . .	17
5*- Phân ưu . . . . .	22

**ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YÊM TRỢ**  
**BẢN TIN - TẬP SAN THẾ ĐẠO**  
**WWW.BANTHEDA.NET**

## Khổng Tử rời nước Tề

Trong một lần Khổng Tử đàm đạo cùng Tề Cảnh Công, Tề Cảnh Công cao hứng muốn dùng tiền thuế thu được của vùng Lãm Khâu ban thưởng cho Khổng Tử, nhưng Khổng Tử từ chối không nhận.

Khổng Tử nói với các học trò: *“Ta nghe nói: Người quân tử chỉ khi lập được công lao mới nhận thưởng. Hôm nay ta cùng Tề Cảnh Công nói chuyện, ta nói nhưng Cảnh Công việc gì cũng chần chừ chưa làm, lại còn muốn thưởng cho ta tiền thuế thu được từ vùng Lãm Khâu. Thật đúng là không hiểu gì về thái độ làm người của ta.”*



(Ảnh: internet)

Thế là Khổng Tử rời bỏ nước Tề ra đi.

### **Lời bàn thêm:**

Đây là lý giải về nguyên nhân Khổng Tử rời nước Tề được thuật lại trong “Khổng Tử gia ngữ”. Nhưng có vẻ câu chuyện quá đơn giản, không giống cách làm thông thường của Khổng Tử. Chiếu theo “Sử ký” của Tư Mã Thiên, câu chuyện không đơn giản như thế. Nguyên nhân là có quan đại phu nước Tề gây bất lợi cho Khổng Tử.

Sau đó Tề Cảnh Công tuyên bố: *“Ta tuổi đã cao, không còn hơi sức để có thể mạnh mẽ thực thi cải cách theo ý của ngài.”*

Khổng Tử trả lời: *“Người và chim thú không thể sống chung với nhau, nếu thiên hạ có đạo, tôi cũng không cần phải cải cách”.*

**Theo Cát Quang Vũ (吉光羽) Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung  
Tinh Vệ biên dịch**

## CHUYỆN NỘI CƠM CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ



Một lần Khổng Tử dẫn đám học trò của mình đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong đám học trò cùng đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò vốn được ông yêu mến nhất...

### Chuyện nội cơm của Đức Khổng Tử

Vào thời Đông Chu đó, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điều linh, lầm than đói khổ... Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cảm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

May mắn thay sau một lộ trình dài đầy vất vả đói khát, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò ông một ít gạo. Khổng Tử liền phân công cho Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà ông đã đặt nhiều kỳ vọng nhất phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đám học trò của ông đói kém, vất vả dài ngày như vậy thì việc phân công cho Nhan Hồi tạm thời quản việc nấu nướng, bếp núc là chu toàn và hợp lý hơn cả.

Vậy là Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, nơi ông nằm đọc sách vừa hay cũng đối diện với nhà bếp, chỉ cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng Khổng Tử nghe một tiếng “cộp” từ dưới nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ... Xong, Nhan Hồi đập vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng.

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua được đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò tốt nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.

Công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong xuôi. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chấp tay mời Khổng Tử xơi cơm. Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng:



**Trong lòng đầy thất vọng, nhưng Khổng Tử vẫn bình thản dặn dò và cũng muốn dạy các đệ tử của mình một bài học. (Ảnh: WeiDB.com)**

“Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước.

Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương và nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy... cho nên thầy muốn xơi một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chấp tay thưa:

“Dạ thưa thầy, nên ạ!”.

Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi com này có sạch hay không?”.

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chấp tay thưa:

“Dạ thưa thầy, nồi com này không được sạch”.

Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”.

Nhan Hồi thưa:

“Khi đang nấu con mở vung ra xem thử com đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi com. Con đã nhanh tay đập vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp com bẩn ra, định vứt đi... nhưng lại nghĩ: com thì ít, chúng huynh đệ lại đông, nếu bỏ lớp com bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, các huynh đệ của con hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả huynh đệ, ăn trước phần com bẩn ấy, còn phần com sạch để dâng thầy và mọi người. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn com rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn com nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi com đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”.



**Việc nhỏ cũng như việc lớn nếu không thật sự bình tĩnh, khoan dung, dùng trí tuệ mà suy xét vấn đề thì e rằng đến cả bậc thức giả, hiền triết cũng mắc sai lầm. (Ảnh: pinsdaddy.com)**

## Lời bàn:

“Thấy mới tin, không thấy thì không tin” câu nói này dường như đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người, chẳng vậy mà dân gian vẫn thường truyền tụng câu: “Trăm nghe không bằng một thấy”, Tuy nhiên vẫn có nhiều việc: thấy rằng mười mười là như thế mà vẫn chưa hẳn là như thế! Bởi lẽ đằng sau mỗi sự việc hiện tượng còn có các mối quan hệ nhân duyên chông chông chéo chéo vô cùng phức tạp, biến ảo khôn lường.

Cho nên mới nói: chỉ dựa vào “đôi trông mắt thịt” này mà đã vội vã kết luận về một con người hay vấn đề hoặc sự vật hiện tượng nào đó là tốt hay là xấu thì nhiều khi quả là không thể tránh khỏi những nhận định chủ quan phiến diện, thậm chí là sai lầm đến mức hồ đồ, để rồi khi kịp nhận ra và muốn sửa sai hay khắc phục thì e rằng cũng là quá muộn.

Lại có những sự việc hiện tượng con người ta không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy, lại càng không thể sờ thấy mà vẫn luôn hiển nhiên tồn tại như một chân lý khách quan vĩnh hằng và bất biến, vậy nếu ta vẫn giữ nguyên quan điểm: “Thấy mới tin, không thấy thì không tin” thì thử hỏi làm sao mà tiếp cận chân lý một cách sáng suốt và thấu đáo cho được! Ví thử như chuyện nhân quả nghiệp báo, chuyện tích đức hành thiện, chuyện đề cao cảnh giới tư tưởng và thăng hoa tầng thứ sinh mệnh con người thông qua tu luyện và hồi thăng những giá trị đạo đức truyền thống...

Bởi thế nên con người ta ngoài phần nhận biết sự việc hiện tượng một cách cảm tính thì cũng cần có sự suy xét vấn đề một cách khách quan và lý tính. Việc nhỏ cũng như việc lớn nếu không thật sự bình tĩnh, khoan dung, dùng trí huệ mà suy xét vấn đề thì e rằng đến cả bậc thức giả, hiền triết cũng khó mà tránh khỏi có những lúc đưa ra nhận định chủ quan sai lầm không đáng có.

## Đường Minh

(Đại Kỹ Nguyên)

### THÔNG BÁO

Bản Tin Thế Đạo (phổ biến qua email) và Tập San Thế Đạo phát hành 3 tháng 1 số) xin thông báo:

\*- Quý Cơ sở đạo có nhu cầu phổ biến tin tức sinh hoạt Đạo Sự - Chúc mừng - Phân Ưu,

\*- Quý đồng đạo có nhu cầu biết về Tin tức Đạo sự,

\*- Quý đồng đạo và thân hữu tham gia vào việc phổ biến giáo lý Tam Giáo,

Xin vui lòng gửi email về chúng tôi [banthedao@comcast.net](mailto:banthedao@comcast.net), chúng tôi rất hân hạnh và sẽ sắp xếp để đăng tải, phổ biến.

Trân trọng

**Bản Tin Thế Đạo & Tập San Thế Đạo**



## Tinh thần Ollin



*Never again would I aspire to seek power and authority through the donning of a lurid yellow raincoat - Tôi sẽ không bao giờ khao khát tìm kiếm quyền lực và uy quyền thông qua việc hiến tặng một chiếc áo mưa màu vàng hoa mỹ.*



Chữ **Ollin** được phát âm là “**All-in**”. Đó là một biểu hiện của một chiều sâu bao la truyền tải sự chuyển động mạnh ngay cùng một thời điểm. Xuất phát từ ngôn ngữ Nahuatl cổ đại, Ollin có nguồn gốc từ

chữ “*yolloitl*”, có nghĩa là *trái tim* và chữ “*yolistli*”, nghĩa là *cuộc sống*. Vì vậy, rút ráo lại:

*Ollin có nghĩa là di chuyển và hành động ngay từ bây giờ với tất cả trái tim của bạn.*



*Cuộc sống vốn là khách quan. Để có thể sống thanh thoi, yên bình, bạn nên chấp nhận cuộc sống như nó vốn là thế. **Căng thẳng, lo âu, và thất vọng** là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng đừng để chúng kiểm soát cuộc sống của bạn. Chấp nhận những khía cạnh gian nan của cuộc sống, tin tưởng vào chính bản thân sẽ giúp bạn thêm mạnh mẽ đối diện với mọi vấn đề một cách kiên cường nhất.*

### **1- Kevin Hall**

Qua tác phẩm “*Discovering your purpose through the power of words*” hay “Khám phá mục đích của bạn thông qua sức mạnh của ngôn từ”, Kevin Hall đã mang vào sách với một từ “*Aspire – Khao khát*”, và chính từ này đã được diễn giảng ra bao từ khác trong trọn cuốn sách trên.

KEVIN HALL là một nhà tư vấn kinh doanh, diễn giả và huấn luyện viên rất được nhiều cơ quan ngưỡng mộ và săn tìm. Ông là một đối tác trong **Franklin Quest**, nhà sản xuất của Franklin Day Planner. Là Phó chủ tịch bán hàng và đào tạo, ông đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng trên toàn thế giới của Franklin.



Ông đã được công nhận như người có cung cách tiếp cận đột phá của mình để khám phá những ý nghĩa bí mật giấu kín trong các từ ngữ thông dụng.

## 2- Nội dung cuốn sách

Ngay khi tôi (tác giả) phá vỡ nền tảng mới trong sự phát triển của con người hơn hai mươi năm trước bằng cách **khám phá những thói quen tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa và hiệu quả**, Kevin Hall đang phá vỡ nền tảng mới bằng cách khám phá và tiết lộ ý định và ý nghĩa thực sự của những từ ngữ tạo nên những thói quen đó.

Từ ngữ có sức mạnh và là một sức mạnh đáng kinh ngạc! Tôi có thể chờ đợi để xem phản ứng của thế giới đối với ngôn từ “*Aspire*”!

Khả năng của Kevin Hall để mở **chiếc khóa khả năng tiềm ẩn** của con người là rất hiếm và vô cùng có giá trị. Trong *Aspire*, Ông tiết lộ một mô hình hoàn toàn mới **cho sự phát triển và phát triển cá nhân, đó là sự năng động và thay đổi cuộc sống**.

Một khi bạn chọn cuốn sách này, bạn sẽ thấy khó để đặt xuống. Các lớp ví dụ và nguyên tắc bên trong một từ ngữ có thể chứng minh sự thay đổi cuộc sống. Không chỉ là một sự tham gia hấp dẫn vào từ nguyên thủy, **Aspire có sức mạnh để giúp các cá nhân hay nhóm tập trung vào mục đích thực sự của họ và đạt được những khát vọng tốt nhất và cao nhất**.



Kevin Hall cho chúng ta thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của những từ ngữ từ các công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để hình thành **suy nghĩ và niềm tin mới**, giúp chúng ta thay đổi và kiến tạo ra một sản phẩm vật chất hay tinh thần tốt hơn cho bản thân và nhân loại.

Cuốn sách này mang đến **nguồn** sáng cho sức mạnh của ngôn ngữ để không chỉ thông báo mà còn nhận ra tiềm năng của một **cuộc sống được sống trọn vẹn**. Và những tiết lộ trong **Aspire là những công cụ cần thiết để hỗ trợ mọi bước đi trong cuộc sống** - The revelations in *Aspire* are necessary tools to aid every passage of life.

Một chuyên gia được công nhận vì đã phát hiện ra ý nghĩa bí mật ẩn chứa của của một ngôn từ, và Kevin Hall là người tìm ra những ẩn chứa ấy và chia sẻ cùng tất cả chúng ta. Trong *Aspire!* ông hướng dẫn người đọc hiểu ý nghĩa của mỗi từ theo nghĩa thuần túy nhất của chúng và khơi mở tầm quan trọng của chúng khi con người khai triển một từ vựng mới.

Như **Stephen R. Covey** đã làm sáng tỏ một cách tuyệt vời trong lời nói đầu của mình, “cuốn sách được

viết thành thạo này sẽ giúp bạn hiểu rằng các từ có một sức mạnh vốn có, **một lực có khả năng thấp sáng những con đường và chân trời mới**

• Nếu được sử dụng chính xác và tích cực, từ ngữ là khối xây dựng đầu tiên cho sự thành công và hòa bình tiềm ẩn;

• Nếu được sử dụng không chính xác và tiêu cực, chúng có khả năng làm suy yếu ngay cả những ý định tốt nhất” Bằng cách tập trung vào mười một từ - mỗi từ một chương - Khát vọng! cho thấy làm thế nào để xử dụng những từ này như các nền tảng xây dựng để thành công và hòa bình tiềm ẩn.



**1. Aspire** - Khát vọng- Khám phá mục đích của bạn thông qua sức mạnh của ngôn từ.

**2. Genshai** - Bạn không bao giờ nên đối xử với một người theo cách khiến họ trở nên nhỏ bé bao gồm cả chính bạn. (Xem lại bài Genshai trên blog hay FB của người viết).

**3. Pathfinder** - Từ này có nguồn gốc Ấn-Âu, nhà lãnh đạo về nguyên thủy có nghĩa là tìm đường (pathfinder). Các nhà lãnh đạo đọc ra các dấu hiệu và manh mối, và họ chỉ đường đi.

**4. Namaste** - Tôi tôn vinh nơi bạn ở, nơi toàn bộ vũ trụ hiện hữu. Tôi tôn vinh vị trí trong bạn, của ánh sáng, tình yêu, sự thật, hòa bình và trí tuệ.

**5. Passion** - Đam mê –Từ niềm đau khổ lẫn ước muốn nhằm đạt được mục tiêu. Những điều tuyệt vời chỉ đạt được thông qua đam mê theo sau là hành động. Có thể có rất nhiều người mới bắt đầu nhưng chỉ những người đam mê mới đạt được mục tiêu của họ.

**6. Sapere Vedere**- Biết cách nhìn thấy. Chỉ bắt đầu một hành trình nếu bạn có thể thấy đường đi cho đến khi kết thúc rõ ràng. Tạo một hình ảnh rõ ràng về kết quả cuối cùng rồi tiếp theo sẽ chuyển hóa thành tích của sự thành công trên.

**7. Humility and Success** - Khiêm tốn và Thành công có liên quan. Khiêm tốn xuất phát từ tiếng Latin Humus - có nghĩa là đất màu mỡ. Trong tiếng Latin Succeder có nghĩa là đi lên. Từ giữa “cede - nhượng” xuất phát từ chữ hạt giống (seed). Điều này có nghĩa là, khi bạn gieo một hạt giống (những gì bạn muốn trở thành) trong mùn (humus - khiêm tốn) (đất màu mỡ - fertile soil) sự thành công sẽ đạt được.

**8. Inspire** – Truyền cảm hứng. Hít thở cuộc sống vào một người mà bạn gặp (Breathe life into one

whom you meet).

“In every moment we have the power to choose our thoughts. Choose peace.”

**9. Empathy** - Đồng cảm. Đi trên con đường của người khác. Để có sự đồng cảm, người ta cần tích cực lắng nghe và quan sát. Chỉ khi chúng ta mở cửa lòng cho người khác bước vào, chúng ta mới có thể đồng cảm và bước đi trên cùng một con đường của người khác.

**10.Coach** – Huấn luyện viên. Đưa một người từ nơi anh ta đến nơi anh ta dự định đi.

**11. Ollin**-Di chuyển và hành động với tất cả trái tim của bạn.

### 3- Hãy lắng nghe điều này

Bắt nguồn từ người Hy Lạp, *Enthousiasm* - Nhiệt tình có nghĩa là *Thượng Đế* hoặc quà tặng của *Thượng Đế* tiềm ẩn bên trong (*God and God's gifts within*). Nhiệt tình là nhiên liệu của hạnh phúc và chân phúc (*happiness and bliss*). Bạn chỉ cần hiểu những từ đó đến từ đâu và từ đó, có thể mở mắt chúng ta nhằm mục đích hiểu sâu hơn và đi đến một kết ước (*commitment*) mới để sống tốt đẹp hơn?



*Aspire* là một cuốn sách phi hư cấu (*non-fiction*) được chia thành mười một chương khác nhau, mỗi chương tập trung vào một từ khác nhau (thực sự là từ ngữ) và cách thực hành từ đó có thể thực sự thay đổi cuộc sống của bạn tốt hơn. Những từ mà tất cả chúng ta nghe và biết như *đam mê*, *khiêm tốn* và *truyền cảm hứng*... Và những từ mà tất cả chúng ta không biết rõ như *ollin* và *sapere vedere*. Mỗi chương bao gồm một số loại câu chuyện hoặc giai thoại trong đó *Hall* giải thích cách ông học được ý nghĩa thực sự của từng từ ngữ này.

Còn về phần chúng ta, mỗi người đọc trong một âm hưởng khác nhau, nhìn vấn đề dưới những lăng kính khác nhau. Tuy nhiên, dù dưới một góc độ nào, 11 từ ngữ trên cũng như cung cách diễn giảng của *Kevin Hall* đã gợi ý cho chúng ta những suy tư lắng đọng hơn, sâu thẳm hơn về ý nghĩa của mỗi từ ngữ trên.



Cho dù nếu có mang một định kiến cá biệt nào đi nữa, tinh thần *Ollin* và *Aspire* cũng vẫn còn lắng đọng trong tâm tư của mỗi chúng ta để cùng định hướng về một thế giới hòa bình và cảm thông với nhau hơn.

**Mai Thanh Truyết**  
**Mùa Vu Lan 2019**

# PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng Thương tiếc nhận được tin buồn:

## Hiền Huynh NGUYỄN VĂN NUÔI

Đã quy vị vào lúc 12 giờ 20 phút trưa ngày 10 tháng 7 năm 2019 (nhằm ngày mồng 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi), tại tư gia xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Việt Nam.

### Hương Trung Thọ 78 tuổi

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Văn Nuôi hiện là Hiền Tỷ Phó Tri Sự Võ Thị Ngọc tùng sự tại Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài GA - Hoa Kỳ và tang gia hiếu quyền

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi Hương Linh Cố Đạo Hữu NGUYỄN VĂN NUÔI sớm về cõi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG

### THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BAN TRỊ SỰ THÁNH THẤT CAO ĐÀI GA - HOA KỲ  
THANH NIÊN, BAN LỄ, NHẠC, ĐỒNG NHI THÁNH THẤT CAO ĐÀI GA - HOA KỲ  
ĐỒNG ĐẠO THÁNH THẤT CAO ĐÀI GA - HOA KỲ

# PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng Thương tiếc nhận được tin buồn:

## Hiền Huynh NGUYỄN VĂN NUÔI

Đã quy vị vào lúc 12 giờ 20 phút trưa ngày 10 tháng 7 năm 2019 (nhằm ngày mồng 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi), tại tư gia xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Việt Nam.

### Hương Trung Thọ 78 tuổi

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Văn Nuôi hiện là Hiền Tỷ Phó Tri Sự Võ Thị Ngọc tùng sự tại Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài GA - Hoa Kỳ và tang gia hiếu quyền

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi Hương Linh Cố Đạo Hữu NGUYỄN VĂN NUÔI sớm về cõi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG

**THÀNH KÍNH PHÂN ƯU**

**TM. BAN ĐẠI DIỆN BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI**  
**@ BANG GA - HOA KỲ**  
**HT VÕ NGỌC ĐỘ**

# PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng Thương tiếc nhận được tin buồn:  
Phu quân của Hiền Tỷ Lê Thị Đát hiện ngụ tại thành phố Atlanta bang GA - Hoa Kỳ là:

## Đạo Hữu NGUYỄN HỮU THANH

**Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức  
Nguyên Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 30/PB - Sư Đoàn 3 Bộ Binh**

Đã quy vị vào lúc 5.55 AM ngày 16 tháng 7 năm 2019 (nhằm ngày 14 tháng 6 năm Kỷ Hợi), tại tư gia

### Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Hiền Tỷ Lê Thị Đát và tang gia hiếu quyến

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi  
Hương Linh Cố Đạo Hữu NGUYỄN HỮU THANH sớm về cõi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG

### THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BAN TRỊ SỰ THÁNH THẤT CAO ĐÀI GA - HOA KỲ  
THANH NIÊN, BAN LỄ, NHẠC, ĐỒNG NHI THÁNH THẤT CAO ĐÀI GA - HOA KỲ  
ĐỒNG ĐẠO THÁNH THẤT CAO ĐÀI GA - HOA KỲ



# PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng Thương tiếc nhận được tin buồn:  
Phu quân của Hiền Tỷ Lê Thị Đát hiện ngụ tại thành phố Atlanta bang GA - Hoa Kỳ là:

## Đạo Hữu NGUYỄN HỮU THANH

**Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức  
Nguyên Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 30/PB - Sư Đoàn 3 Bộ Binh**

Đã quy vị vào lúc 5.55 AM ngày 16 tháng 7 năm 2019 (nhằm ngày 14 tháng 6 năm Kỷ Hợi), tại tư gia

### Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Hiền Tỷ Lê Thị Đát và tang gia hiếu quyến

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi  
Hương Linh Cố Đạo Hữu NGUYỄN HỮU THANH sớm về cõi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

**TM. BAN ĐẠI DIỆN BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI  
@ BANG GA - HOA KỲ  
HT VÕ NGỌC ĐỘ**