

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

TẬP SAN

THẾ ĐẠO



Chủ trương: **BAN QUẢN NHIỆM**
BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

1

Phát hành tháng 9 năm 1997

BAN BIÊN TẬP



* CHỦ NHIỆM: Nguyễn Công Kiết

* PHÓ CHỦ NHIỆM: Nhị Thanh

* CHỦ BÚT KIÊM TỔNG THƯ KÝ: Hồ Nguyễn

* KỸ THUẬT / ÂN LOÁT: Trần Minh Thành
Hồ Xưa
Nguyễn Thị Nga
Lê Châu
Trần Chí Dũng

CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| -GH Thượng Màng Thanh | -Tử Quy |
| -Huệ Đăng | -Hoàng Hồ |
| -Cao thượng Chi | -Kim Minh |
| -Lê văn Ngộ | -Lê văn Năm |
| -Nguyễn kim Triệu | -Nguyễn trung Đạo |
| -Song Nguyễn | -Hồ Nguyễn |
| -Đạt Thông D.V.N | -Hồng Lư Tông |
| -Nguyễn ngọc Dũ | -Bùi Măng |
| -Huy Thanh | -Biện phước Vịnh |
| -Trần Hớn Xuyên | -Nguyễn long Châu |

BAN QUẢN NHIỆM - BAN THỂ ĐẠO HẢI NGOẠI

322 N.Brookhurst St#1

Anaheim, CA 92801

.Tel : (714)533-6827

Bài vở và tài chánh yểm trợ kính xin gửi về:

TẬP SAN THỂ ĐẠO

2694 Flintwood Court

San Jose, CA 95148

Tel:(408)270-8659

Fax:(408)279-3832

Chi phiếu xin đề tên: BẠCH NHẬT NGUYỄN

Lá thư TÒA SOẠN

Hoa Kỳ, ngày 1/9/1997

Kính Gởi:

Quí Chức sắc Thiên Phong
Quí Hiền Tài, nhân sĩ và quý đồng đạo.

Kính thưa quý Huynh Tỷ,

Nhambi mục đích tạo nhịp cầu thông cảm và thông tin liên lạc, phổ biến các tin tức liên quan đến các anh chị em Hiền Tài tại hải ngoại, Bản Tin Hiền Tài đã được thành lập gần 2 năm. Thời gian qua, Bản Tin đã cố gắng vượt qua các khó khăn về nhân sự và tài chánh, từ từ ổn định sinh hoạt và nâng cao chất lượng nội dung Bản Tin. Tuy còn rất nhiều thiếu sót, khó khăn quý Huynh Tỷ trong BBT đã kiên trì chu toàn nhiệm vụ mà Ban Quản Nhiệm và các Hiền Tài giao phó. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tài chánh và ý kiến đóng góp quý báu từ các Chức Sắc, Hiền Tài và đồng đạo tại hải ngoại cũng như ở quê hương Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh động viên tinh thần cho anh chị em trong BBT an tâm làm tròn trách nhiệm.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, học Đạo và phổ biến các tin tức liên quan đến các sinh hoạt Đạo sự các nơi ngày càng lớn mạnh, BQN/BTD/HN đã quyết định biến cải Bản Tin Hiền Tài thành Tập San lấy tên là Tập San Thế Đạo. Tập San Thế Đạo sẽ mở rộng sinh hoạt đón nhận mọi đóng góp, bài vở, tin tức của tất cả quý Chức sắc, Hiền Tài, Chức Việc và đồng đạo cũng như tất cả quý thân hữu quan tâm đến sinh hoạt phục vụ nhơn sanh. Tập San Thế Đạo sẽ cố gắng mang đến cho quý Huynh Tỷ và bạn đọc thân mến mọi thể loại bài vở, từ nghiên cứu giáo lý Cao Đài, sưu tầm nghiên cứu khoa học, y học thường thức, triết học, xã hội, văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên, thơ văn, tin tức. Đặc biệt, TSTD sẽ có thường xuyên diễn đàn trao đổi đóng góp quan điểm hành đạo để quý Chức Sắc, Hiền Tài, nhân sĩ và các cơ sở Đạo có dịp học hỏi lẫn nhau, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm hành đạo, phục vụ nhơn sanh trên quan điểm chung của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Tập San Thế Đạo hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý Chức sắc, Hiền Tài và đồng đạo cũng như quý cơ sở Đạo và thân hữu về tài chánh và bài vở.

Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng mang hết khả năng và tinh thần ra phục vụ hầu đáp ứng lòng tin tưởng và mến mộ của quý Huynh Tỷ để Tập San ngày một cải tiến trở thành mảnh đất sinh hoạt chung của chúng ta. Và xin chân thành đón nhận mọi ý kiến phê bình xây dựng để tiến bộ.

Kính xin có lời chào mừng và ra mắt Tập San Thế Đạo.

Kính chúc tất cả quý Chức Sắc, Hiền Tài, Chức việc và đồng đạo cùng quý thân hữu hướng một mùa Hội Yến đầy phúc lợi.

Mùa Hội Yến Dinh Sửu 1997

• TẬP SAN THẾ ĐẠO

Đôi lời PHI LÔ.



Tập San Thế Đạo ngỏ đôi lời,
Gói ghém chân tình gởi khắp nơi...
Mong kết vòng tay trong bốn biển
Trăm hoa rộ nở ngát hương đời..!

Đường lối Tập San rất rõ ràng,
Đạo Đời tương đắc nét phong quang
Ôn hòa chánh sách luôn deo đuổi...
Mỗi ngõ chủ trương giữ vững vàng.

Văn Nhân, Thi Sĩ hối người ơi,
Nắn nót vài câu để tặng đời
Quẩy gánh đồ thư trang trải khắp...
Nam phong rạng rỡ tận ngàn nơi.

Xin góp cho đời một dóa hoa,
Hoa thơm man mát để làm quà ...
Cho tình viễn xứ thêm tươi thắm,
Cho chất hương quê mãi đậm đà ...

Dược Sư, Bác Sĩ với Nha Khoa,
Xin rảy "nhành dương" đến mọi nhà ...
Diệu pháp ngăn ngừa bao tật bệnh
Để đời vui sống đẹp như hoa...

Chuyên gia, Nghiệp chủ góp tình thương,
Đọc giả, Đạo tâm, Giới Học Đường,
Chung sức vun bồi "Tờ Thế Đạo"
Tập San "trao tặng" khắp ngàn phương...

Công ơn quý báu của "cả làng" ...
Thấm tình bén nghĩa đã cưu mang
Kè vai gánh vác qua cơn khó ...
Xin nhận "trong tâm" tiệc bì bàng!



• BQN/BTD/HN.

ĐỨC TÁNH HÒA HỢP

• Đức Quyền Giáo Tông

LTS: Thánh Thất Dallas (Texas, Hoa Kỳ) đã gửi thơ thỉnh ý đến chư Chức Sắc, Chức việc và đồng đạo các cơ sở Đạo thuộc Tòa Thánh Tây Ninh cho biết Đại Hội Hội Thảo Đạo Sư năm 1997 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 28 và 29/11/1997. Thơ thỉnh ý của Ban Tổ Chức kêu gọi đóng góp ý kiến để đưa vào chương trình nghị sự giúp cho Đại Hội lần này đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn. Ban Quản Nhiệm BTD/HN và Tập san Thế Đạo luôn luôn ủng hộ bất cứ hoạt động nào nhằm mục đích tạo sự đoàn kết, thương yêu, hài hòa tha thứ cho nhau trong tinh nghĩa anh em con cùng Cha để cùng nhau học Đạo. Tập san Thế Đạo xin trân trọng trích gởi đến Đại Hội Dallas bài thuyết đạo của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt ngày 23 tháng 8 Mậu Thìn (6/10/1928) để trang bị cho mỗi anh chị em chúng ta như món báu vật đem đến cho Đại Hội sắp tới, đồng thời Tập san Thế Đạo cũng sẽ theo sát mọi diễn tiến của Đại Hội để cống hiến cho quý bạn đọc các tin tức liên quan đến ngày hội lớn của chúng ta. Và kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

• TẬP SAN THẾ ĐẠO

.... Nhiều Đạo hữu tưởng lầm rằng ngày Đấng Chí Tôn vì quá thương nhân loại nơi đây, nên gieo truyền mỗi Đạo nơi đây, vậy chúng ta cứ ăn chay niệm Phật, thì đắc quả đặng. Nhiều Đạo hữu cũng tưởng lầm rằng: mình hữu duyên hữu phần gặp lúc Đạo khai, vậy cứ luyện Đạo thì đắc quả.

Hại thay! cái tánh cái hạnh phàm phu, sân si ái dục, tham lam, khoe danh cầu tiếng, nhóm lại nghịch lẩn nhau, gièm siểm nhau, lo đứng cho trên người khác chơ không tài liệu biện cho có ích chi cả. Tánh hạnh còn như vậy là tánh chưa thuần dương mà làm sao thành đặng.

Đấng Chí Tôn hằng nói: "Phần nhiều hữu công mà chưa tận chí, không vì sanh chúng mà giữ phẩm hạnh hoàn toàn, cho nét đường tu của Thầy đã vì các con mà bối hóa..."

Đấng Chí Tôn vì quá thương nhân loại nơi đây nên cho chúng ta được hưởng cái công khai Đạo, cái công vẹt ngút mây xanh làm chỗ sáng sủa bạch minh cho bước đường sau nầy cũng do lần dấu ấy mà tầm đến nơi yên tĩnh, làm cho khắp cả dân sanh đều được hưởng.

Theo Thánh ý trên đây thì Đấng Chí Tôn muốn cho chúng ta dùi dắt kết chặt dân sanh nơi vùng Nam nầy đặng cùng nhau chung hiệp, tìm con đường hòa bình, chấm rã, lần ra khỏi lối khổn khổ lao lung ở cõi trần nầy, rồi tự toại ngâm câu thái bình. Chừng ấy chim về cội cá về sông,

hồn hở, trau lòng thiện niệm mà bước lên nấc thang Thiêng liêng mới đăng.

Ngày nào Đạo chưa hòa, người chưa đủ sức kềm chế nhau, tương thân tương ái nhau, cho đủ tinh thần mẫn đạt, thương yêu nâng đỡ nhau, Đạo chưa đủ người ngay chánh hiền lương chỉ nోo dẫn đường, người Đạo chưa phủ sự tham danh chác lợi, trong Đạo chưa biết trật tự kính nhường nhau, thì ngày ấy Đạo chưa trọn thành, thì chưa một ai mong khỏi nội công mà tâm nơi địa vị thiêng liêng được.

Thương hại thay! phần nhiều đạo hữu chưa biết đạo là gì? Nếu trong Đạo mà chưa biết ĐỨC NHƠN thì bao giờ thành ĐÀO NHƠN đức được. Là thương xót giúp lắn nhau, phò nguy tế cấp với nhau, làm âm chất tế độ kẻ nguy cùng.

Mến đức hơn mạng sống của mình. Lòng nhơn phải lấy tánh hiền lương mà dùi kẻ vạy ra chánh ấy là một sự nên làm. Lấy lời cam ngôn mỹ từ, mà khuyên dỗ những kẻ bất bình cho an khuây, lại còn nên làm hơn nữa. Thánh ý muốn cho ta luyện hạnh nết được như vậy thì hòa bình trong Đạo.

Ngày nay được hòa bình thì cả nhân sanh coi việc hòa bình của chúng ta mà noi theo. Hỏi thử: chúng ta có làm được muôn một trong mấy điều ấy chưa? Tôi tưởng chắc lỗi thì nhiều, chớ lập chí Thánh thì như mấy lời dạy trên đây chưa có.

Than ôi! đã chưa có mà còn tệ hơn nữa là phần nhiều đã xa nền Đạo cho đến đổi có lời Đức Lý Giáo Tông trách như vầy: "Người trong Đạo có số cho đồng chớ tâm trung không một mảy chi thành thật; hiệp bè ngoài mà lòng Đạo chưa thuần, nét thương tâm chưa có, hanh đức chưa hoàn toàn".

Ngày nào mà Đạo chưa được hòa, người một Đạo chưa đồng nhứt tâm, thì đèn rọi thiêng liêng chưa đủ tỏ mà soi cho mấy chục triệu dân sanh nơi đây.

Ngày nào Đạo chưa hòa, thì không ai được lời Thánh Giáo nữa.

Theo nhân sự làm con mà làm cho ông cha buồn rầu thì cũng thất hiếu! Trong Đạo mà không hòa thì tự nhiên Đấng Đại Từ Phụ cũng sầu não với đám con ngỗ nghịch. Tôn chỉ Đại Đạo là đó.

(trích Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông trg. 34,35,36)



Ý Nghĩa về Bí Pháp của Lễ **HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ**

Hôm nay là ngày lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, nhưng phần đông con cái của Mẹ chưa nhận thức cả sự huyền vi mầu nhiệm của lễ này nên xin cả thảy để tâm nghe và suy nghiệm.

Trước khi bàn đến chô bí pháp cuộc lễ thì nên tìm hiểu nguyên lý cơ cấu tạo càn khôn vũ trụ hữu vi và cơ cấu tạo cả vạn loại hữu sanh, nhứt là người.

Quyền năng vô biên của Đức Chí Tôn đã ban cho ánh Linh quang giữa Trời người hiệp một.

Ngôi THÁI CỰC là cực dương mà cũng là THIỀN tức ánh Linh quang hay là hình thể của Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ

Ngôi THÁI ÂM là cực Âm mà cũng là ĐỊA tức là hình thể Âm, cõi TÂY VƯƠNG MẪU hay là hình thể của ĐỨC PHẬT MẪU.

Cả hai ngôi phối hợp lại tạo một hình thể thứ ba là cơ thể hữu vi, tức là càn khôn vũ trụ. Rồi trong càn khôn vũ trụ hữu vi này mới phối hợp lại do âm dương tương hiệp cấu tạo ra hình thể của chúng sanh hay là cả vạn loại hữu sanh trên hoàn vũ mà đại diện là người với một hữu vi đầy đủ.

Vì thế nên có câu kinh :

"*Dại Từ Phụ từ bi tạo hóa*

Tượng mảnh thân giống cả càn khôn"

Người có đủ Tam tài, tức Tam bửu là Tinh, Khí và Thần.

TINH là hữu vi, KHÍ là trung gian khí chất và THẦN là vô cực, mà điểm THẦN ấy có sẵn ở trong vạn vật, song nó chỉ là điểm tượng chung nhỏ nhít không đáng kể. Duy có nhơn loại là được điểm linh quang sáng chói hơn cả muôn loài và chính nhờ đó mà từ thể chất tiến lên khí chất và tiến triển mãi thêm lên cho đến tận thiện tận mỹ.

Theo chơn pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì mọi cơ cấu nơi cõi vô hình đều có cơ cấu hữu hình đối tượng của Đạo ở mặt thế.

Ở cõi Thiên liêng có Cửu Thiên Khai Hóa thì trong cửa Đạo Cao Đài có đối tượng hữu vi là Cửu Trùng Đài; Còn ở vô hình có cơ cấu tạo ra cung trời là Thập Nhị Khai Thiên tức là Thập Nhị Thời Thần thì ở cửa Đạo Cao Đài có đối tượng hữu vi là Thập Nhị Thời Quân.

Còn nói về HỘI YẾN BÀN ĐÀO thì ở vô hình nơi cung DIÊU TRÌ mỗi năm đến mùa đào chín Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU tức là Đức Phật Mẫu mở lê HỘI YẾN BÀN ĐÀO có tất cả chư

Phật Tiên ở các nơi đều về chầu lễ, được ăn một quả đào tiên sẽ dạng trường sanh thì ở cửa Đạo CAO ĐÀI cũng có tổ chức một cuộc lễ hữu vi đối tượng tại đền thờ ĐỨC PHẬT MẪU ở TÒA THÁNH TÂY NINH cho cả chức sắc Thiên Phong ở tứ phương nhứt là chức sắc Hiệp Thiên Đài đều về chầu lễ để hưởng ân điển của Đức Đại Từ Mẫu ban cho.

Như theo vừa giải thích trên, đối tượng của CỬU THIÊN KHAÍ HÓA thì chỉ có một HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI và đối tượng của THẬP NHỊ KHAI THIÊN chỉ có THẬP NHỊ THỜ QUÂN mà thôi. Còn đối tượng của HỘI YẾN ở cung Diêu Trì thường gọi là HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG thì ở hữu vi chỉ có một lễ HỘI YẾN ở Đền Thờ Đức PHẬT MẪU tại Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi.

Nếu ai mạo hiểm tự tổ chức một lễ HỘI YẾN một nơi nào khác y như ở TÒA THÁNH TÂY NINH thì phải bị tông phap không sao tránh khỏi, trừ phi Đức Hộ Pháp lúc ở Kiêm Biên nhơn danh là Chưởng quản Hiệp Thiên Đài mới tổ chức được mà thôi. Nhưng sau này Đức Hộ Pháp đăng iên rồi thì ở Kiêm Biên chỉ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm mà thôi (không có tài và không có bì tửu).

Về CHƠN PHÁP mà cũng về BÍ PHÁP mọi cơ cấu hữu vi đều phải có đủ Tam bửu là TINH, KHÍ và THẦN.

Về một tôn giáo là một cơ cấu hữu vi thì cũng không ngoài luật ấy, nên trước tiên cần có một chủ hướng là tinh thần. Tinh thần ấy là tín ngưỡng. Chủ tinh thần ấy là linh hồn của đạo giáo, mà linh hồn của đạo giáo CAO ĐÀI là ĐỨC CHÍ TÔN chủ về cực Dương.

Một tôn giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt đẹp thì tôn giáo ấy phải có đủ Tam bửu là TINH, KHÍ và THẦN.

VỀ THẦN : thì khi lập Đạo Cao Đài, THẦN đã sẵn có do ĐỨC CHÍ TÔN làm chủ linh hồn của đạo giáo.

VỀ KHÍ : thì buổi phôi thai chưa mấy tựu thành nên ĐỨC CHÍ TÔN mượn hình thể của DIÊU TRÌ CUNG làm khí.

Còn TINH : là hình thể của Đạo CAO ĐÀI tức là ba chi PHÁP, ĐẠO và THẾ tượng trưng là HỘ PHÁP, THƯỢNG PHẨM và THƯỢNG SANH.

Lúc nền Đạo mới phôi thai thì Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu có giáng cơ dạy cách thức lập lễ HỘI YẾN BÀN ĐÀO vào ngày Rằm tháng Tám năm Ất Sửu nơi căn phố tư gia của Đức Thượng Phẩm và dạy cả ba vị Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh phải ngồi vào bàn yến với Cửu Vị Nữ Phật dưới quyền chủ tọa của Đức Phật Mẫu còn bên trên thì có Đức Chí Tôn hành pháp vô vi lập thành hình thể hữu vi của Đạo Cao Đài có đủ Tinh, Khí và Thần hợp nhứt trong một bàn yến, mà bàn yến ấy về phần vô vi chủ yếu là trường sanh bất tử.

Nên lễ Hội Yến Diêu Trì Cung mà Đức Chí Tôn cho lập tại cửa Đạo Cao Đài cốt yếu là hội đủ cả ba Bửu pháp : Tinh, Khí và Thần để lập thành một cơ cấu trường sanh bất tử là sự trường tồn vĩnh cửu của Đạo Cao Đài đó vậy.

Còn hỏi tại sao có mặt Thập Nhị Thời Quân dự bồi tửu trong bàn yến thì nên nhớ rằng ở cõi vô hình phải có Thập Nhị Khai Thiên tức là Thập Nhị Thời Thần phối hợp nhau để tạo ra cung trời thì ở mặt thế này đối tượng của Thập Nhị Khai Thiên là Thập Nhị Thời Quân cũng phải phối hợp cùng nhau để giúp tạo thành hình tướng của Đạo Cao Đài, vì đó mà Thập Nhị Thời Quân mới có mặt bồi tửu trong buổi lễ Hội Yến.

Bên Cửu Trùng Đài là hình ảnh của Cửu Thiên Khai Hóa, mà nơi cõi vô hình thì Cửu Thiên Khai Hóa chỉ là sự phân chia đẳng cấp của cơ trời, còn về phần hữu hình thì Cửu Trùng Đài cũng chỉ là sự phân chia đẳng cấp trong cửa Đạo mà thôi.

Nếu bên vô hình, Cửu Thiên Khai Hóa không có dự phần phối hợp để tạo ra cung trời thì trong đối tượng về phần hữu hình Cửu Trùng Đài cũng không có dự phần phối hợp để giúp tạo thành hình tướng của Đạo Cao Đài.

Vì những nguyên do trên đây mà chức sắc Cửu Trùng Đài không có dự vào việc bồi tửu trong lễ Hội Yến Diêu Trì Cung và lễ này mới đặc biệt thuộc phần tổ chức của Hiệp Thiên Đài.

Khi nhận thức được rõ cả bí pháp nhiệm mầu và ý nghĩa sâu xa cuộc lễ Hội Yến rồi thì sẽ thấy rõ chỗ tối cao trọng cuộc lễ là đường nào.

Hình ảnh cuộc lễ Hội Yến Diêu Trì Cung nơi cửa Đạo Cao Đài hiện nay là một lễ kỷ niệm lưu dấu ngày tạo thành hình tướng hữu vi của Đạo Cao Đài mà cũng là một đặc ân cho cửa Hiệp Thiên.

Lễ kỷ niệm này lẽ ra quan trọng gấp mấy lần ngày 7 Octobre 1926 là ngày thông báo cho chánh quyền Pháp buổi ấy biết rằng Đạo Cao Đài chính thức thành lập và cũng quan trọng hơn ngày Rằm tháng 10 là ngày gọi rằng Khai Đạo chớ thật sự chỉ là ngày khai sanh hay là một lễ kỷ niệm ngày khánh thành đầu tiên, chớ ngày tạo hình tướng của Đạo tức là ngày sanh của Đạo là ngày Rằm tháng Tám vào ngày Hội Yến Diêu Trì Cung đó vậy.

Ngày ấy là ngày vui cho sự trưởng tồn vĩnh cửu của cõi trời ngược lại cảnh đao lộn của Tam-thập-lục-động và cũng là ngày vui của sự trưởng tồn vĩnh cửu của Đạo Cao Đài đến thất -ức- niên (700.000 năm)

Ngày ấy yến tiệc linh đình nơi cung Diêu Trì thì cũng ngày ấy hình tướng của Thập-Nhị Khai Thiên ở mặt thế này tức là Thập Nhị Thời Quân cũng tổ chức lễ Hội Yến để mừng ngày Đạo Cao Đài đã quy hợp đủ ba bửu vật cần thiết cho sự sống và tồn tại là Tinh, Khí và Thần và cũng là ngày tạo sanh hình tướng hữu vi của Đạo Cao Đài đó vậy.

Như thế mới nhận thấy rõ cả sự hệ trọng và mầu nhiệm của cơ trời và luôn cả sự quý báu vô song bí pháp nhiệm mầu để tạo thành hình thể hữu vi của nền Đại Đạo cho được trường tồn vĩnh cửu. **Nam Mô DIÊU TRÌ KIM MÃU VÔ CỰC THIÊN TÔN**

Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15 tháng 8 Tân Hợi (DL. 03-10-1971)

● Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài

(Trích *Đặc San Thông Tin do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh - phát hành, số 38, ngày 25-08-Tân Hợi*) ●

MƯỜI HAI ĐIỀU TÍN NGƯỠNG CĂN BẢN CỦA ĐẠI ĐẠO

- 1 - Thượng Đế là đấng tạo ra Càn Khôn Vũ trụ và háo sanh vạn vật. Nhơn loại phải tin tưởng kính trọng Thượng Đế và trong các hành động nhứt nhứt phải tùng Thiên luật.
- 2- Là Đại Từ Phụ, Thượng Đế không bao giờ hành phạt chúng sanh toàn là con cái yêu đương của Ngài. Nhưng vì phép công bình, Thượng Đế lập luật "Nhơn Quả" làm cân thường phạt thiêng liêng. Chúng sanh do chỗ hành động mình mà rước lấy học phước.
- 3- Lòng từ bi của Thượng Đế không nỡ để chúng sanh không rõ Thiên điều mà phạt tội, nên từ thương cỏ, Ngài đã phân tánh giáng trần lập Đạo, đặng dạy dỗ chúng sanh biết điều thiện mà làm, điều ác mà lánh, mà dù dẫn bát phẩm chơn hồn tiến hóa lên đến chỗ cực điểm. Nhưng, nếu lòng người mê muội, không hồi đầu giác ngộ, thì hình phạt phải cam.
- 4- Thượng Đế chưởng quản Càn Khôn Vũ trụ. Thiên triều gồm có Đấng Trọn lành phụ sự trong cuộc chưởng quản ấy.
- 5- Luân hồi là cơ tấn hóa của bát phẩm chơn hồn. Trong mỗi kiếp tái sanh, các chơn linh gây ra nghiệp duyên, nên tái sanh buộc phải thọ quả. Vì vậy mà Luân Hồi và Quả Báo đi đôi.
- 6- Thần, Thánh, Tiên, Phật trước vốn là người phàm, nhờ tu mà đắc quả. Vậy thì, tất cả phàm nhơn, ai cũng có thể làm Tiên, Phật, nếu biết tu, nhứt là gặp "Tam Kỳ Phổ Độ", ban hành luật Đại ân xá, chúng sanh được may mắn "tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời".
- 7- Phàm nhơn là Hồn tại thế, Âm nhơn là Hồn giải thể, cho nên Phàm nhơn và Âm nhơn có thể thông công bằng cơ bút, đồng cốt, hoặc phương thế nào khác.
Người tu luyện đến bực cao siêu có thể xuất Chơn thần thông công với các đấng Thiêng liêng, hoặc luyện đắc "Nhân thông" và "Nhĩ thông" mà thấy và nghe được Âm nhơn.
- 8- Vật chất tan rã rồi hợp thành một thể chất khác, duy chư Hồn là trường tồn và tuẫn tự tấn hóa đến mực cuối cùng là chỗ chí thiện.
- 9- Âm nhơn mới giải thể còn quyến luyến hồng trần, chưa thoát được buồn vui đau khổ, bởi còn mang cái Chơn Thần là tặng chứa tình cảm Âm nhơn cần có Thân nhơn tụng kinh cầu nguyện cho họ được an ủi mà bớt đau khổ.
Kinh cầu siêu rất linh nghiệm vì mỗi tiếng tụng lên vốn có sức rung động huyền diệu vô cùng. Sức rung động ấy, hiệp với sức tư tưởng mạnh mẽ và thành kỉnh của người tụng kinh gây thành một mãnh lực phi thường đánh tan Chơn thần của Âm nhơn, giúp cho họ mau giải thoát đau khổ và hình phạt thiêng liêng, đặng đi đầu thai sớm được.
- 10- Con người thọ sanh tại thế đều có số mạng định đoạt do nghiệp duyên của mình đã tạo ra trong kiếp trước. Cho nên người biết đạo bao giờ cũng an phận tùy duyên, chẳng vì nghèo túng mà trễ nải việc đạo.
Nếu con người biết chuyện làm lành lánh dữ cùng tu âm chất trong kiếp đương sanh, thì có thể chuyển họa ra phước. Định mạng là Trời là lập mạng là Ta vậy.
- 11- Tân luật có ảnh hưởng rất lớn lao về Tiên phong Phật sắc của người tu trong Đại Đạo, mà trái phép Đạo, không bao giờ vào được Bạch Ngọc Kinh.

12- Muốn đắc quả, phải dự thi ở trường thi "Công quả" nghĩa là phải phô độ chúng sanh. Không làm dạng thế này, phải tìm thế khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt được phẩm vị thiêng liêng.

• BẢO PHÁP CHƠN QUÂN

(Giáo lý Thiên Đạo Chương 5 trang 156,157)

Tài liệu :

Các Bài Thì vè Đại Lễ Hội Yến Diêu Tri

• Đức Phật Mẫu :

Cửu kiếp Hiền Viên tho sắc Thiên
Thiên Thiên Cửu Phẩm đắc cao huyền
Huyền mè tắc thê Thiên Tiên mỗ.
Nhữ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.

• Ngũ Nương :

Laiễu yêu diệu còn ghen nét đẹp
Tuyết trong ngàn khó phép so thân
Hiu hiu nhẹ gọi phong trần
Đài sen mây hối gió Thiên đưa hướng.

• Nhứt Nương :

Hoa thu ủ như mầu thận nguyệt
Giữa thu ba e tuyết đông về
Non song trãi cánh Tiên loè
Muộn cõi thi hằng vui để chào nhau.

• Lục Nương :

Huệ ngào ngạt đưa hối vô diệu
Đắng tài ba chẳng thiếu từ phong
Nương mây như thả cánh hồng
Tiêu diệu phái phuồng cõi tòng đưa Tiên.

• Nhị Nương :

Cảm tú văn chuồng hè khách dạo ?
Thi Thiên tuởu Thánh vẫn thùy nhân ?
Tuy mang lấy tiếng hồng quân
Cánh Tiên cõi mén cõi trần anh thư.

• Thất Nương :

Lẽ bài thường hành tâm Đạo khôi
Nhân từ tài thê tử vô ứn
Ngày xuân gọi thê hảo cùi
Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.

• Tam Nương :

Tuyên đức năng thành Đạo
Quang triết đắc cao quyển
Biển mê tắc lão con thuyền
Chở che khách tục cửu uyên ngăn sông.

• Bát Nương :

Hồ-hòn hoa sen trắng nở ngày
Càng gần hối đẹp lại càng say
Trên trắng hằng thói đâu mày
Cõi mây tranh chúc Phật dài thêm hoa.

• Tứ Nương :

Gáy lót ngõ chuỗi vừa gót ngọc
Vàng treo nhà ết học không ưa
Đeo trang nhô sỉ tài vừa
Đăng giao khôi phụng chảng giữa Tiên thi.

• Cửu Nương :

Khiết sạch duyên trần vẹn giữ
Bạc liên ngôi cũ còn lồi
Chính chuyên buồn chẳng trọn dài
Thường người noi Đạo Phật Trời cũng thường.

ĐẠO CAO ĐÀI VÀ THẾ HỆ KẾ THỪA

Con người là một sinh vật thượng đẳng. Trong cơ thể con người gồm đủ ba phần: sinh hồn (xác thân), giác hồn (vía) và linh hồn (thể trí) tức là Tinh, Khí Thần. Vật chất và cây cỏ chỉ có một sinh hồn, tiến lên loài thú chúng được thêm giác hồn (cảm giác).

Theo luật tiến hóa của vũ trụ vạn vật đi từ thấp đến cao. Nghĩa là bất cứ một chơn linh nào phát xuất từ Thượng Đế nhập vào cõi trần này đều phải tuân tự đi theo định luật của vũ trụ là luật Tiến Hóa. Khi đã trải qua hàng hà sa số kiếp sanh nơi cõi trần mới lên đến phẩm người (Nhơn sanh nan tái đắc). Cho nên làm được con người không phải là dễ, nhưng khi làm được con người rồi không phải dừng lại ở đó để hưởng thụ, mà phải tiếp tục theo con đường tiến hóa theo định luật "Nhất bỗn tán vạn thù, vạn thù qui nhất bỗn".

Nghĩa là tất cả đều xuất phát từ Thượng Đế (Nhất bỗn) phân tán ra vạn thù (vạn vật). Rồi từ vạn vật phải trở về nơi xuất phát là Thượng Đế theo một chu kỳ khép kín, theo thời gian chia làm ba thời kỳ: Thượng Nguơn, Trung Nguơn và Hạ Nguơn. Nay đã đến cuối thời kỳ Hạ Nguơn cho nên phải trở lại Thượng Nguơn. Mà con người của Thượng Nguơn thì có cuộc sống hồn nhiên chân thật, biết thương yêu dùm bọc nhau như anh em con một cha, gà một ổ, nên gọi là Nguơn Thượng Đức. Trung Nguơn con người vì vật chất, tranh giành nhau, mạnh hiếp yếu, lần lần xa rời tình thương cho nên gọi là Nguơn Thượng Lực (dùng sức mạnh cơ

thể). Hạ Nguơn con người văn minh không cần dùng sức mạnh mà dùng đến mưu để hùm hại nhau, tạo nên các loại vũ khí giết hành loạt trong một khu vực rộng lớn từ đó có thể đưa đến cơ tận diệt nên gọi là Hạ Nguơn Mạt Kiếp.

Theo chu trình tiến hóa của vũ trụ bất di bất dịch nghĩa là hết Hạ Nguơn thì phải trở lại Thượng Nguơn, theo qui luật thì thời kỳ nào phải có con người đó. Vậy thử hỏi con người thời nay đại đa số bị cuốn trôi vào vòng vật chất, dùng mưu mô xảo quyệt hại người đoạt của thì làm sao sống được thời Thượng Nguơn sắp tới?

Trước cơ tự diệt của loài người, Thượng Đế đãng Cha chung vạn loại không thể điềm nhiên tọa thi. Ngài bèn cùng với các vị Giáo tổ các tôn giáo họp lại lập thành Tòa Tam Giáo, theo ngài giáng trần để độ rỗi nhơn sanh. Phần các vị Giáo tổ cũng kêu gọi môn đồ của mình hãy lắng nghe và làm theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do chính Đức Chí Tôn Thượng Đế khai sáng để cứu rỗi toàn linh.

Con người có tánh linh hơn vạn vật nên có thể nói là chúa tể của vạn vật. Chúa tể không có nghĩa là có quyền sát vạn vật để thỏa mãn tánh ích kỷ của mình, mà Chúa tể có nghĩa là khôn hơn vạn vật nên có bốn phật dạy dỗ vạn vật, điều hành vạn vật có một cuộc sống hài hòa trật tự trong Trời Đất. Cũng như Thượng Đế là đấng toàn tri, toàn năng cầm quyền cả càn khôn thế giới, không có nghĩa là cầm sinh mạng chúng sanh rồi muốn giáng họa hay gieo phúc cho ai thì làm như một số người thiếu hiểu biết họ

quan niệm Thượng Đế như một ông già ngự ở trên cao nắm quyền sinh sát, muốn giáng họa phước cho ai cũng được (cho nên những người khi thất chí thì cho là Trời hại, khi gặp thời thì gọi Trời thương).

Thật ra Thượng Đế cao cả lắm. Ngài sáng tạo và đặt để tất cả vào một trật tự trong vũ trụ gọi là Thiên cơ mà chính Ngài cũng phải tuân hành cái trật tự hay là Thiên cơ đó. Cho nên tất cả phải diễn tiến theo luật vũ trụ. Nhân nào quả nẩy không bao giờ sai (lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt mải lông nào). Một lực nào cũng có một phản lực đi kèm theo, đó là khoa học vật lý chờ đâu có gì là lạ phải không. Như ta ném trái banh vào tường, ném mạnh thì dội mạnh, ném nhẹ thì dội nhẹ. Cho nên số mạng con người không phải do Thượng Đế sắp đặt mà chính mình đặt để cho mình và Thượng Đế chỉ điều hành theo định luật vũ trụ để nhân nào ra quả nẩy. Cũng như trồng dưa thì bắt buộc phải thu hoạch dưa không thể thu hoạch thứ khác được, còn việc đắt, thất thì hãy tùy theo sự vô phân tưởi nước và có đúng thời vụ hay không. Trời chỉ cầm cân công bình thiêng liêng để cho định luật vũ trụ không sai lệch mà thôi.

Ngoài ra Trời còn dạy dỗ nhơn sanh phải cố gắng giữ cho đúng luật vũ trụ để có được kết quả tốt. Thể hiện bằng cách cho các chơn linh cao trọng khai mở Đạo dạy người, thời kỳ nào cũng có các tôn giáo ra đời mục đích giáo dân vì thiện.

Tất cả đều do duyên nghiệp, con người tạo duyên nghiệp và nhận lấy hậu quả một cách cân xứng. Chính chúng ta ngày hôm nay tập họp lại đây cũng do duyên nghiệp trong quá khứ của chúng ta đó vậy. Chúng ta nhớ một điều là cuộc tiến hóa trong Càn khôn vũ trụ không bao giờ ngừng nghỉ. Các em thử nghĩ nếu trái đất ngừng quay một phút thôi thì điều gì

xảy ra trên mặt đất này? Với sức nóng 5.500 C của mặt Trời sẽ đốt cháy tất cả thành tro ngay.

Cho nên Thượng Đế đã an bày một trật tự trong Càn khôn thế giới theo những định luật thiên nhiên để hỗ trợ cho cuộc tiến hóa một cách tuyệt đối công bằng. Con người ở trong Càn khôn thế giới cũng phải bị chi phối bởi luật tiến hóa cả hai phương diện Nhân Sinh và Tâm Linh.

- Phương diện nhân sinh: từ thời kỳ ăn lông ở lỗ tiến đến họp thành các bộ tộc rồi từ bộ tộc tiến đến quốc gia thuần chủng rồi từ quốc gia thuần chủng tiến đến quốc gia hợp chủng và cuối cùng đến đại đồng nhơn loại.

- Phương diện tâm linh: khi con người còn bị hạn chế trong việc đi lại, ngôn ngữ bất thông thì tùy nhu cầu từng địa phương mà Thượng Đế sai các sứ giả đến từng nơi mà giáo đạo theo tập tục, ngôn ngữ mà dạy dân theo đường thiện lành, xa đường ác trước.

Khi nền văn minh vật chất tiến bộ, loài người mê sa vào vật chất mà xa lìa thiên lý. Danh, lợi, tình, tiền khiến cho con người sa đọa mà chính các tôn giáo cũng vì lẽ ấy mà nghịch lẫn nhau. Nào là Đạo ta chánh, Đạo người tà, tranh tranh, biện biện để tạo Danh tạo Lợi cho nên làm cho các mối Đạo trở thành phàm gián, dẫn dắt loài người đi lầm vào cơ tự diệt.

Trước cảnh đau lòng đó, Thượng Đế hội cùng các vị Giáo tổ cùng chư vị Thần Thánh, Tiên, Phật dùng huyền cơ diệu bút giáng trần khai mở mối Đạo gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Thượng Đế dùng danh hiệu là: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên ĐĐTKPD gọi tắt là Đạo Cao Đài mà Đăng Chí Tôn Thượng Đế là giáo chủ. Tôn chỉ và mục đích của Thượng Đế khai mở Đạo kỳ này là: chỉ cho các Tôn giáo đã có từ trước biết

rằng tất cả các Tôn giáo đều xuất phát từ Thượng Đế cho nên tất cả đều là Một, và Thượng Đế dạy là "Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi" để cùng nhau dẫn dắt loài người hãy quay đầu trở lại, đừng mải mê con đường vật chất mà quên mất đường về.

Dân tộc Việt Nam được vinh hạnh nhận lãnh vai trò sứ mạng rao giảng nền chơn đạo cho toàn thể nhơn sanh cùng biết nhất là vai trò của người môn đệ Cao Đài càng phải tích cực cùng Thượng Đế chuyển tâm linh nhơn loại quay về với đường ngay nõo phải hầu được hưởng cảnh an bình của thời kỳ Thượng Nguơn Thánh Đức.

Thượng Đế cho biết "...Các con là dân tộc Việt, cũng như các dân tộc khác, sanh trưởng tại quả địa cầu này. Tình Tạo hóa cũng ban đồng cho các con cũng như các con khác ... Nhưng các con được trội hơn chúng về đức tin, lòng đạo đức ngưỡng mộ Thượng Đế và các đấng trọn lành. Tình thương các con không thiếu, lòng hiếu hòa các con có thừa, do đó dân tộc các con mới hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ"

Tiếp theo đây một vị Tiên bối trong Đại Đạo minh định: "... Đại Đạo khai minh trên mảnh đất nhỏ bé này, dù trong hoàn cảnh nào Đại Đạo cũng tự nhận một giá trị, một sứ mạng nào đó rồi ... Đại Đạo đạt được giá trị và sứ mạng có đặt để là nhờ những người tiếp nối cùng nhau xây dựng. Một cá nhân một sứ mạng, mỗi thế hệ một trách nhiệm. Điều cần yếu là cùng nhau kết hợp, cùng nhau nối tiếp để tiến bộ, để xây dựng."

- Thế hệ Tiên khai, Tiên bối: Coi như đã xong phần trách nhiệm tại trần gian đã để lại cho người đi sau một hế thống cơ sở từ Tòa Thánh đến các Thánh Thất, Thánh Tịnh cùng nhiều tài liệu nghiên cứu Giáo lý cũng như truyền thống tinh thần "Phụng

Thiên Sư Dân". Ngày nay tuy chư vị Tiên bối đã qui hồi Tiên cảnh nhưng trên phương diện tâm linh quý Tiên bối vẫn tiếp tục hộ trì cơ Đạo và hoài bảo hàng tiếp nối với lòng mong muốn như bài thi sau đây:

"Người đi trước quên mình vì Đạo
Mong ai sau hoài bảo tương lai
Xương minh giáo lý Cao Đài
Mở cơ tận độ, trong ngoài vạn bang."

- Nhiệm vụ của những người hiện tại: Có câu "Hữu duyên mới hạnh ngộ Cao Đài" có thể nói rằng tất cả chúng ta là những kẽ hữu duyên lại có thể nói rằng những người hữu duyên là những nguyên căn. Mà nguyên căn thì trước khi xuống thế gian đã phải nhận lãnh xứ mạng với Đức Chí Tôn Thượng Đế như lời nhắc nhở của Đức Thái Thượng Đạo Tổ như sau: "Mỗi một tín đồ của Đại Đạo là Thiên Ân. Mỗi Thiên Ân là một sứ mạng phải được hoàn thành khi đã được Đấng Chí Tôn Thượng Đế ban trao."

Trên thực tế, dân tộc Việt Nam vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Tất cả đều bị đảo lộn. Thay chủ, đổi ngôi, quan quyền thành tù tội, giàu sang phú quý trở nên kẻ trắng tay không nơi trú ngụ, phải ẩn thân đâu đường xó chợ. Kẻ ngu dốt dạy đời người trí thức, kẻ tay trắng trở thành ông chủ tha hồ bốc lột dân đen. Xã hội đảo điên trật tự, phá bỏ kỷ cương, phong hóa suy đồi, chà đạp nền伦理 thường đạo lý. Làm cho cả thế giới bàng hoàng xúc động trước cảnh hàng triệu người già trẻ lớn bé dùi đất nhau vượt suối băng rừng lướt bụi, lội sông, vượt biển rời bỏ quê cha đất tổ để tìm cách sinh tồn.

- Nền Đại Đạo cũng không tránh khỏi cơn đảo huyền loạn pháp! Những người trung kiên vì Đạo thì bị tù đài nơi lao xá hoặc bị dày ải nơi rừng thiêng nước độc cho thân tàn ma bại, một số bị cấm cố, tước quyền

giáng chức, thân sanh khó giữ. Kẻ xu thời thì tha hồ huênh hoang khoác lác bắt nạt đồng môn! Tất cả đều chẳng qua thiên cơ đã định để thức tỉnh lòng người, nhận thức đâu giã đâu chơn để sớm quay đầu lại con đường chơn chánh.

Cho nên sứ mạng là sứ mạng, dù hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành. Các hàng Thiên ân sứ mạng đã và đang gầy dựng lại nền móng chân truyền Đại Đạo, xây dựng nền tảng Đại Đạo từ cơ sở đến giáo lý để trau lại cho hàng tiếp nối như các em có mặt ngày hôm nay. Do đó nhiệm vụ kế tiếp là phổ thông nền chơn đạo đến khắp nhơn sanh là phải cậy nhờ các em đó vậy.

- Nhiệm vụ của Thanh Thiếu Niên Đại Đạo: Tất cả chúng ta thành tâm để lãnh hội lời đại nguyện của Thượng Đế "Đạo không thành, Thầy nguyện không trở về ngôi vị cũ." Chúng ta là môn đệ của Thầy há không động lòng trước lời đại nguyện ấy hay sao? Vậy chúng ta hãy mạnh dạn lập một lời nguyện để làm kim chỉ nam cho mình.

Chúng ta đang ở vào cuối thế kỷ 20, thế kỷ của nguyên tử và điện tử. Văn minh khoa học là con dao hai lưỡi rất sắc bén, nếu sử dụng đúng chỗ sẽ đem lại sự hòa bình, no ấm cho loài người, ngược lại sẽ dẫn đến cảnh huy diệt. Thảm trạng Hiroshima và Nagasaki vẫn chưa phai mờ trong ký ức của nhân loại.

Địa cầu đang thu hẹp đúng với ý nghĩa "Năm châu chung chợ, bốn biển chung nhà" vật chất lưu thông khắp chốn mà phần Tâm linh ý thức dường như bị lãng quên, cho nên cảnh trạng xung đột trong các cộng đồng nhơn loại cứ tiếp tục xảy ra mang tính chất, chủng tộc vừa mang tính tôn giáo như ở Serbie, Croatia, Hồi giáo. Họ đã có một lịch sử sống chung nhau trên đất nước Nam Tư cũ. Ở Phi

Châu hai sắc dân Hutu và Tutsia cùng sống chung trên đất nước Rwanda, đang ra sức tiêu diệt nhau. Ở Algerie những cuộc thảm sát xảy ra không phương giải quyết. Ở Trung Đông giữa Palestines và Do Thái hồi hòa hồi chống. Ở Afghanistan các phe phái tranh quyền mạng người như rơm rác.

Đứng trước bối cảnh ngày nay mới thấy lời nói của Thầy: "Đạo khai trể một ngày là khổ cho nhơn sanh một ngày". Cho nên vai trò của người Thanh Thiếu Niên Đại Đạo rất nặng nề. Nếu các em không đặt để cho mình một lý tưởng để phụng sự, trau dồi phẩm chất sao cho đủ Đức, Tài, Tâm, Hạnh để nghiêng vai nhận trọng trách thì thử hỏi ai là người phải làm đây.

Một vị Tiên bối đã dạy: "Nếu chưa tìm hiểu lý tưởng, mục đích cao cả của Đạo Cao Đài, cũng như không đặt lý tưởng của mình dung hợp với Đạo Cao Đài để xây dựng những gì cao cả ích lợi thiết thực cho non sông tổ quốc, đạo lý và nhân loại thì sự giữ Đạo Cao Đài không ích lợi gì. Chẳng khác nào các em giữ một món đồ cổ trong muôn ngàn món đồ cổ khác."

Ngài lại tiếp: "Hỏi các em ... phải nhận thức trách nhiệm của mình. Hãy nhìn thẳng vào hoàn cảnh để cương quyết bắt tay vào việc hoằng giáo độ đời ... Tu không phải chán đời ẩn dật; Tu bắt buộc phải mạnh dạn đi vào đời. Chỗ nào tối người Thanh Thiếu Niên Đại Đạo thấp ngọn đuốc sáng. Chỗ nào hầm hố chông gai, có người TTNDĐ kiêu dũng đem đạo đức đến san bằng. Chỗ nào lạnh lùng băng giá người TTNDĐ đem tình thương Thượng Đế đến sưởi hâm ấm áp. Chỗ nào nóng bức người TTNDĐ đem tình nhơn loại đến dập tắt dịu dàng. Cái bốn phận thiêng liêng ấy người TTNDĐ không thể chối từ".

Nầy các em TTNDĐ các em hãy hăng hái lên, bình tĩnh, sáng suốt và hanh diện nhận lãnh vai trò sứ mạng mà Thượng Đế đã ân ban cho các em. Rồi đây, các anh chị sẽ trau truyền lại cho các em những kinh nghiệm, những giáo lý Đại Đạo để trang bị cho các em vững tin trên đường sứ mạng. Các em sẽ được hướng dẫn để tu học và hành xử trong một môi trường có tổ chức qui củ.

Theo Thiên ý của Đấng Đại Từ Phụ, mỗi Thánh Thất, Thánh Tịnh phải tổ chức và cố gắng thực hiện vai trò là một trường giáo đạo để các em an tâm tiến b ãc. Có được như vậy Thánh Thất, T ánh Tịnh mới xứng đáng vai trò sứ mạng của mình như lời dạy của Đức Chí Tôn "Lập Chùa Thất là một hữu hình trù tượng để thể hiện quyền pháp của Trời. Đó là một phần nhỏ. Còn phần trọng đại là nơi qui tụ nhơn sanh để hướng dẫn mọi sinh hoạt đạo lý, phổ truyền giáo lý thức tinh loài người. Nơi Chùa Thất là để chung cho nhơn sanh đến đó nghe Đạo, học Đạo để hành Đạo. Không đặc ân riêng cho một anh lớn, chị lớn hay em nhỏ trong giai cấp nào..."

Từ trước đến nay không phải các anh chị không lưu tâm đến thành phần tiếp nối là TTN các em, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Hôm nay mọi việc tạm ổn định, cho nên như các em thấy sự hiện diện của đồng đạo tham dự buổi cắm trại của các em trước là ủng hộ tinh thần cho các em sau đó là nói lên sự bắt đầu của đoàn thể TTNDĐ hoạt động chứng tỏ sự "Tre tàn mảng mọc" nghĩa là đoàn TTNDĐ sẽ có mặt tham gia trong mọi sinh hoạt đạo sự để thâu thập kinh nghiệm nơi các anh chị hầu trang bị cho mình một tinh thần phụng sự bất thối chuyển.

Các em hãy hanh diện mình là một dân tộc được Thượng Đế lựa chọn để trao

sứ mạng phổ thông mối Đạo Trời. Hành diện vì dân tộc Việt Nam là một dân tộc có đủ điều kiện về đạo đức hơn các giống dân khác trên mặt địa cầu này nên mới được Thượng Đế lựa chọn và ban trao sứ mạng Thiên ân.

Muốn làm tròn được sứ mạng Thiên ân tức là phổ thông nền Chơn Đạo đến nhơn sanh để cho nhơn sanh nhuần gội, được mát mẻ tâm hồn an tâm hạnh phúc. người sứ mạng Thiên ân phải có đức tin tuyệt đối nơi Thượng Đế, ngoài ra phải tu sửa bản thân cho ra người đạo đức có đầy đủ Tâm, Hạnh, Đức, Tài mới để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Tôi xin minh định, tôn chỉ và mục đích của ĐĐTKPD là nhằm vào phục vụ nhân sinh trên cả hai phương diện Nhân Sinh và Tâm Linh. Hai phương diện này phải được song hành, các em không nên do dự băn khoăn, các em mạnh dạn thẳng xông vào đời với một ý thức để phụng sự chờ không phải vào đời để tranh danh đoạt lợi, mà vào đời để giúp đời, để mang Đạo vào Đời. Rồi đây các em sẽ được quý anh chị Hiền Tài của Ban Thể Đạo hướng dẫn các em phương cách xử thế của một người Đạo làm việc Đời, phương cách đem Đạo vào Đời tức là về mặt Thể Đạo. Các vị Hiền Tài là những người đã được Thiêng Liêng lựa chọn và ân phong vào hàng Chức sắc của Ban Thể Đạo để ngày nay có dịp trao đổi và hướng dẫn các em trên bước đường kiến công lập nghiệp.

Các em thân mến, hôm nay là ngày đánh dấu sự trưởng thành của TTNDĐ nói chung và TTNDĐ miền Bắc Cali nói riêng, đã đến lúc bắt tay vào công cuộc xây dựng cơ nghiệp ĐĐTKPD để làm nền tảng bước sang thế kỷ 21. Thế kỷ của Tình Thương và Đạo Pháp, con người sống đầy đủ ý nghĩa là một con người với chữ N viết hoa, tức là xứng

đáng Người là một trong Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân vậy.

Nhân danh xử lý Quyền Đầu Tộc Đạo Santa Clara, Thánh Thất San Jose, thành thật chúc mừng các em TTNDĐ. Chúc mừng sự trưởng thành và đang sẵn sàng phục vụ cho nhân sinh của các em. Tôi long trọng tuyên bố sê hết lòng hỗ trợ

các em với khả năng của mình để chúng ta anh lớn em nhỏ cùng dắt tay nhau trên đường phụng thiêng sự dân.

(Bài nói chuyện của CTS Nguyễn Cao Minh, xử lý Quyền Đầu Tộc Đạo Santa Clara, California Hoa Kỳ trong trại Picnic thành lập Đại Đạo Thanh Niên Hội Bắc California ngày 29-6-1997)



Các Đoàn viên ĐĐTNH đang thi đấu các trò chơi thể thao.

THANH THIẾU NIÊN CAO ĐÀI MIỀN BẮC CALI TỔ CHỨC HÈ

1997

• Hồ Nguyễn

Ngày 29-6-1997, Ban Vận Động Thành Lập Đoàn Thanh Niên Đại Đạo Miền Bắc Califronia đã tổ chức Hè Picnic cho các Thanh Thiếu niên và Ấu Niên thuộc gia đình tín đồ Cao Đài đang sinh sống tại miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Buổi Picnic được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các Tổ chức Đạo như Tộc Đạo Santa Clara, Thánh Thất và Hương Đạo SanJose, Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, các vị Hiền Tài và rất đông đồng Đạo tham dự.

Từ tảng sáng sớm, các gia đình tín đồ và các cháu thanh thiếu niên từ khắp mọi nơi trong vùng đã nô nức tề tựu tại địa điểm nghỉ mát trong Vasona Lake Park nổi tiếng thơ mộng bên cạnh hồ nước lúc nào cũng trong xanh biêng biếc. Con số tham dự ước lượng trên 150 người. Đây là một ngày Picnic qui tụ con số tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay, chứng tỏ các Chức Sắc, Chức việc và các gia đình đồng đạo đều rất tha thiết quan tâm đến giới trẻ, mầm non của Đạo và của dân tộc. Và nay đã đến thời điểm thuận lợi tổ chức, kết hợp các em lại để hoạt động.

Trong dịp này các thanh thiếu niên và ấu niên cũng đã mời bạn bè thân hữu cùng tham dự ngày vui chung đã làm tăng thêm sự tưng bừng vui nhộn cho buổi Picnic. Mở đầu cho buổi Picnic là lời chào mừng của Hiền hữu Trần Minh Thành, Trưởng Ban Tổ Chức gởi lời cảm ơn đến Tộc Đạo, Điện Thờ Phật Mẫu, các vị Hiền

Tài, Chức việc, đồng đạo cùng quý quan khách cũng như các cơ sở đã yểm trợ tài chánh để giúp cho ngày vui của các cháu được thành công mỹ mãn. Hiền hữu Trần Minh Thành đã sơ lược giới thiệu tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội, một tổ chức dành cho tuổi trẻ Cao Đài được Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chính thức cho phép thành lập từ năm 1965 và đã thiết lập đầy đủ các đơn vị hoạt động từ Trung Ương đến các địa phương trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng kể từ "tháng tư đen" 1975, Tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội của Tôn giáo Cao Đài đã bị nhà nước hiện tại giải tán nên không còn hoạt động trong nước. Để kế thừa sự nghiệp Đạo tiếp nối cầm ngọn đuốc "Bảo Sanh - Nhân Nghĩa - Công Bằng" của các bậc đàn anh, đàn chị đi trước, Thanh Thiếu Niên và Ấu Niên Cao Đài miền Bắc Cali sẽ thực hiện việc tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội tại hải ngoại, tiếp theo đơn vị thuộc miền Nam Cali đã được Châu Đạo làm lễ ra mắt mới ngày gần đây.

Hiền Huynh CTS Nguyễn Cao Minh, xử lý chức vụ Quyền Đầu Tộc Đạo Santa Clara, Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu, Hiền tài Hồ Xưa nguyên ủy viên Ban Văn Hóa đơn vị ĐĐTNH Châu Thành Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh trước 1975, cũng đã lên tiếng hứa ủng hộ

và vận động cho việc thành lập Tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội và chúc cho việc tổ chức này được sớm thực hiện thành công. Để động viên phong trào, Tộc Đạo và Thánh Thất San Jose hứa sẽ tạo mọi sự dễ dàng để các em hoạt động, nên các em rất phấn khởi.

Sau đó các thanh thiếu niên và các cháu Ấu niênn đã quây quần vui vẻ với các bài hát và các trò chơi giải trí lành mạnh giành cho tuổi trẻ như bóng chuyền, voodoo, chèo thuyền trên mặt hồ, ca múa ... Một cuộc thi tài giữa các đội bóng chuyền thuộc Thanh Thiếu Niên và hội Lão Tướng đã diễn ra rất hào hứng nhất là trận chung kết giữa đội bóng Lão Tướng và đội bóng trẻ để tranh giải nhứt nhì. Kết quả "Tre tàn măng mọc". Đội bóng Lão tướng đã phải nhường bước cho đội bóng

trẻ đầy nhiệt huyết và sức sống đang vượt lên trong cuộc sống bên ngoài xã hội và đang sẵn sàng dấn thân kế thừa đại nghiệp Đạo.

Cuộc vui kéo dài đến quá 5 giờ chiều mà vẫn còn như luyến tiếc ai cũng chưa muốn về. Những nụ cười rạng rỡ trên những đôi môi non hồng, những cái vẫy tay với những lời tạm biệt hứa hẹn nhiều hy vọng trong những lần tới chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Những tia nắng hè dần dần dịu mát vẫn còn trãi xuống vạn vật những rực rỡ ấm áp. Trên thảm cỏ xanh mượt mà, xa xa đàn chim tí hon vẫn còn nô đùa, tung tăng nhảy hót. Bầu trời bên trên xanh trong vẫn trong xanh.

● Hồ Nguyễn
(San Jose - California)



Hiền Hữu TRẦN MÌNH THÀNH đang sơ lược giới thiệu về Tổ chức ĐĐTNH.

Mục Đọc chuyện xưa gốm chuyện nay

Đề tài: **Hoa Vương hay Hoa Chân Thật**

Ngày xưa ngày xưa, có một vị minh quân cai trị một vương quốc thanh bình, trù phú, dân chúng an cư lạc nghiệp, cửa rọi không ai lượm, ban đêm nhà không cần đóng cửa cài then. Nhưng từ đấng quân vương cho đến mọi thần dân đều lo lắng, vì nhà Vua đã già mà không có con để kế nghiệp.

Một hôm đức Vua cho án bảng cầu hiền, nhưng chỉ chọn các đồng tử tuổi trong khoản từ 8 đến 12 mà thôi. Khi các đồng tử khắp nước không phân biệt sang, hèn, giàu nghèo tề tựu trước hoàng cung. Đức Vua và Hoàng Hậu phân phát cho mỗi đồng tử một hột giống và phủ dụ rằng: "Các con đem hạt giống này về nhà, hãy gieo chúng và vô phân tưới nước ân cần cho hột giống nẩy mầm, đâm chồi nở lộc, đến ngày rằm tháng 8 năm nay các con hãy mang đến đây cho ta chấm điểm, nếu ai được điểm cao nhất sẽ được chọn vào hoàng cung làm một hoàng tử để sau nầy nối ngôi Vua trị an bá tánh.

Ngày rằm tháng 8 đã đến, các sĩ tử tụ hội mang theo những chậu bông sắc sỡ, muôn hồng nghìn tía, biến sân hoàng cung thành một vườn hoa vô cùng rực rỡ.

Khi đức Vua và Hoàng Hậu đến từng chậu hoa hỏi thăm từng đồng tử cách thức gieo và chăm sóc chậu hoa của mình. Nhưng xem chừng Vua và Hoàng Hậu có ý thất vọng. Trong khi đó các thiếu niên có những chậu hoa tươi tốt thì lòng mừng vui và hy vọng mình sẽ là người được chấm giải nhất, chỉ có "TA" mới xứng đáng làm hoàng tử. Bỗng nhiên, có một cậu bé áo quần rách rưới nhưng gương mặt khôi ngô đang thủng thẳng bước tới trước mặt đức Vua và Hoàng Hậu, hai tay khư khư ôm một cái chậu đựng đầy phân và đất mịn, chẳng có một cọng hoa nào. Tất cả thí sinh có mặt đều cười ầm. Cậu bé kia từ từ quỳ xuống trước mặt nhà Vua, nước mắt loang tròng, sụt sít tâu: Muôn tâu Thánh Thượng.. Con đã cố gắng hết sức mình. Con đã chọn chiếc chậu lành lặn nhất cho vào đó thứ đất mịn màng nhất trộn chung với loại phân hoay nhất... Con đặt hạt giống của đức Vua ban cho con vào đó, con phơi sương ủ nắng và tưới nước cho nó, thế mà nó không chịu nứt mầm nào cả. Xin đức Vua tha tội.

Nghe đến đây, nhà Vua vô cùng xúc động, vội bước xuống ngai, ôm chầm lấy chú bé nghèo nàn, mặt rồng rạng rỡ reo lên:

- Ôi! đứa hoa CHÂN THẬT, con chính là vị Hoàng Tử mà ta và toàn thể thần dân đang mong chờ ...

Mọi người đều kinh ngạc lẫn bất bình. Đức Vua vuốt râu, mỉm cười giải thích:

- Tất cả hạt giống trước khi giao cho thí sinh đều đã được hấp chín nên nó chỉ có thể nở một đứa hoa vô hình là hoa Chân Thật mà thôi.

Đưa tay chỉ chậu đất của chú bé, nhà Vua tiếp:

NHỚ VỀ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG



Tha hương Đại Lễ hương Trời Nam
Kim Mẫu Cửu Nương hội giáng trần
Quả phẩm hiến dâng ngời Bửu Điện
Hương trầm quyện tỏa ngát Từ Ân
Thiên thơ chuyển hóa cơ mầu rạng
Nhân thế sùng nghinh ánh đạo vàng
Diệu pháp rưới chan nhuần vạn loại
Đất đìu sanh chúng thoát mê tân

• H.THANH

- Đóa hoa Chân Thật ấy đã đậm chồi nẩy lộc chỉ có trong mỗi chiếc chậu nầy mà thôi. Con người đã gieo trồng được loài hoa ấy nhất định sẽ là vị minh quân mà đất nước chúng ta đang chờ đợi.

Quả nhiên đức Vua không lầm trong sự lựa chọn ấy!

Lời Bàn:

Đáng lý ra câu chuyện trên đây đã đầy đủ ý nhị khiến cho người ta đọc xong phải ôm sách vào lòng để chiêm nghiệm, để tận hưởng cái gì thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng sau khi cảm khái sự cao thượng và tế nhị của câu chuyện khiến kẻ hèn này không thể không liên tưởng đến ngày nay.

Dù xưa nay hạng người chân thật rất hiếm. Tuy rằng trên đời không có ai tự nhận mình là người không thành thật, chỉ khi nào tới chuyện mới biết được, nên tục ngữ Việt Nam có câu "Cạn đìa mới biết cá lóc cá trê" nghĩa là khi tắt đìa cho cạn nước mới thấy được trong đìa có bao nhiêu cá lóc và bao nhiêu cá trê; chờ khi đìa còn đầy nước thì cá lóc hay cá trê tha hồ quậy móng (ăn móng) thì đâu ai biết được trong đìa loại cá nào nhiều, loại cá nào ít hay chỉ có ròng một loại.

Cao kiến và tế nhị của câu chuyện là chỉ chọn các đồng tử từ 8 đến 12 tuổi. Lớp tuổi còn trong trắng, chưa bị nhiễm thế mà cả thảy dân trong một nước chỉ chọn được duy nhất một cậu bé nghèo nàn rách rưới! chờ không phải là một cậu bé thế gia vọng tộc!

Hoa sen thường nở trong bùn!

• ĐẠT THÔNG

HOA THƠM

• Sao chép : Người làm vườn (NLV)

Mấy ngày nay trong người cù nóng này bồn chồn, không duyên cớ, thì được HH Tổng Quản Nhiệm cho hay "Bản Tin Hiền Tài" đã đổi tên ra "Bản tin Thế-Đạo". với một chủ trương rộng rãi, rồi yêu cầu phụ giúp một tay. Đã lâu lăm không viết nay lại bị yêu cầu, thật khó quá. Nhưng HH/TQN cù thoi thúc nên không dành thoái thác - dành "mùa rìu qua mắt thợ" trong mục bất thường "HOA THƠM CỎ LA", nếu có chi sô xuất xin độc giả ra ôn luộng thử.

Vườn hoa "Thế Đạo" trăm màu ngàn sắc, hương thơm toả ngát, muôn phuởng. "Người làm vườn (NLV)" này chỉ làm phận sự của người đóng vai trò "ghi chép lại (sao lục)" thay bạn: "những triết lý cao siêu trong "Thánh Ngôn" Đại - Đạo", những "tú tưởng" hay của các tôn giáo bạn cũng như "danh ngôn, ý đẹp" kim cổ" để tuỳ bạn đọc thường lầm - đúng, sai, hay, dở- xin tuỳ nghi bạn đọc. "Người làm vườn" lúc nào cũng sẵn sàng hân hoan đón nhận sự tiếp tay của quý bạn cho "Vườn thêm hoa, rừng thêm cây".

Trước nhất phải kể, Thánh Giáo do Đức Chí Tôn giảng dạy, Vì Đạo Cao-Dài lấy cớ bút huyền diệu lưu truyền Thánh Ngôn dạy đời. Nhưng Thánh Giáo: thi biết đã khó mà tuân hành theo cũng chẳng dễ đâu, Đường Đạo tuy không nan cùu chỉ sợ lòng người không chuyên nhất đó thôi ..

Dưới đây xin làm phận trích lục để cùng bạn suy ngẫm với lời bàn (LB) của Người làm vườn (NLV) :

- Chữ Hòa

THẦY (Đức Chí-Tôn) dạy (20/2/1926):

"...thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho THẦY rất trân trọng".....
... Vào vòng huynh đệ khá thường nhau.....
...Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa..... "

LB: là tín đồ Cao-Dài, bạn đã 'Hòa' như lời dạy của Thầy chưa ?

- Theo Đạo khó dễ ?

THẦY dạy (13/3/1926),: "...Muốn xứng đáng làm môn đệ THẦY là khổ hạnh lắm. Hễ càng thường bao nhiêu thì THẦY lại càng hành bấy nhiêu....

THẦY cũng nói cho biết trước mà giữ mình, chung quanh các con, dẫu xa dẫu gần THẦY đã thả một lũ hổ lang ở với các con, THẦY hằng xui chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con, song trước THẦY đã cho các con một bộ thiết giáp: chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con. Ấy vậy rán gìn giữ bộ thiết giáp ấy hòai cho tới ngày các con hiệp cùng THẦY. Nghe và ráng mà tuân theo."

LB: "...*THẦY chẳng vì thường mà không sai qui đỗ dành...*". Nếu tuân theo lời THẦY thi "Bạch Ngọc Kinh chịu rước." còn không thi 'địa ngục lại mời'. Thật là không dễ, vì "...Chánh, tà hai lẽ đoán sao ra...". Nếu quên giữ "Đạo Đức" thi khó tránh khỏi hổ lang cắn xé, vì ".. Thiên Địa vô tư.." Theo Đạo chẳng dễ mà cũng chẳng khó - khó dễ nên chẳng do lòng người mà ra cả ?

- Gây phe lập đảng

Lời THẦY (24/4/1926)

"...cả môn đệ ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng; nhược kẻ nào phạm tội, thi THẦY trực xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn....."

LB: *Vài ba người lập một lập nhóm, cậy tài ba phân chia phe đảng để tranh dành ánh hưởng, 'dị nghị việc người' quên rằng '...Cùng nhau một Đạo túc cùng cha...' Bắt tuân lời THẦY, 'tội nghiệp' !*

- Lời Minh Thệ

"Tù đây biết một Đạo Cao-Đài Ngọc Đế, chẳng đổi da thay lòng, hiệp cùng chủ môn đê gìn luật lê Cao-Đài, như sau có hai lòng thì Thiên tru Địa lục"
(22.23/4/1926)

Thầy

... Kẻ hữu đức buồn lòng thời bức, đưa chon thành không vui nắm tay theo;
Ma hồn Duâi xíc loạn vào; kẻ đức thiểu níu đầu không nhẫn; thành ra Nhơn kém
Đức suy, cùi thẳng đường tà dung ruồi.

..... Công Thầy bố hóa, bị lũ học trò tham lam ngu xuẩn, dục lợi cầu danh làm
cho Tà Duâi lén vào, dìu dắt vào chốn hang sâu vực thẳm....

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 177
(7-2-1930 - 9-1- Cảnh Ngọ)

LB: Luật lệ gồm Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định cùng
những luật lệ do Tòa Thánh Tây Ninh (đầy đủ chủ quyền), - Bạch Ngọc Kinh
tại thế - đặt ra sau khi được Đức Chí-Tôn hay Đức Lý Giáo Tông ân chuẩn.

‘.....hiệp cùng chư môn đệ..’ .. chặng luận là Nam hay Nữ, bất kỳ là nước
nào...’. Lời minh thệ rất rõ và hình phạt cũng rất nặng ‘ Thiên tru, Địa lục’
NLV xin lưu ý bạn đọc - nếu là tín đồ Cao-Đài đã minh thệ - Đạo không phân
nam, nữ, tuổi tác, chủng tộc, màu da, địa phương ‘... Chặng phải đồng tông
mối một nhà..’.. giữ sao cho khỏi phạm những gì đã minh thệ.

Lời thề nếu phạm phải thì tránh sao cho khỏi ‘ Thiên tru Địa lục’ - Số, thiệt là
số - Tại sao ? hình phạt nặng nề như vậy. Có một ông bạn Mỹ, muốn theo Đạo,
nhưng khi đọc qua lời Minh Thệ, ông ta ngần ngại không dám nhập môn ? Phải
chặng vì Thượng-Đế quá thường chúng sanh, nên răn dạy chúng sanh nghiêm
ngặt, để sợ mà khỏi sa chước cám dỗ của quỷ ma. Thiên ý nào ai biết.? ‘God see
all, God know all’¹ (còn tiếp)

¹ Thánh Đường San Miguel, lập tại San Louis Obispo, tiểu bang California, năm 1920, thờ Thiên Nhã, nếu
bạn muốn thi có thể viếng thăm một chuyến cho biết.



ĐỨC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

THI

Nguyệt Ngài QUAN THÁNH xuống hồng ân,
 Đệ tử chúng con đặng phước lành.
 Thường ngũ, tam cang luôn vạn giữ,
 Ngưỡng mong Đại Đế hộ bình an.

Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân là một trong Tam Trấn Oai Nghiêm đại diện cho Nho Tông chuyển thể trong Tam Kỳ Phổ Độ đặc biệt độ Nam phái.

Thuở xưa, bên Trung Quốc, Ngài là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, dựng nên nước Thục, một trong tam quốc hùng mạnh thời bấy giờ. Danh tiết trung can, nghĩa khí, háo sanh, giúp đời của Ngài tiếng vang khắp chốn. Người nghe cảm mến đức tài, Quí Thần còn nể sợ về khí phách oai thần của Ngài. Điều này được ghi trong bài Kinh Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần ở phần Thiên Đạo như sau:

"Oai bốn hướng Thần nhường Quí sợ,
 Đức ba giềng tế trợ thương sanh,
 Hồn trào Quan Thánh bia danh,
 Trung, can, nghĩa, khí, háo sanh, giúp đời."

Và khi sám hối, ăn năn vì phận làm người đầy tội lỗi, dại ngây vì vô minh, tà kiến, bị các loài ác ma khảo đảo, dỗ dành, chúng ta cũng hằng cầu nguyện Ngài mở rộng phép huyền hự tế trợ, diệt trừ như trong đoạn Giới Tâm Kinh sau đây:

"Xót thương con người ngây dại,
 Phép huyền hự truyền dạy thế gian.
 Mong nhờ lệnh Đức Thánh Quan
 Ra oai tiêu diệt cho tàn ác ma."

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, ngoài lời của Đức Chí Tôn dạy lập Long Vị thờ Ngài, một trong Tam Trấn, còn có các bài thi do Ngài giáng bút minh xác sự hiện hữu của Ngài trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ như bài thi nói về một Quan Công anh hùng, tiết nghĩa, trung can, phò Lưu giữ nước của Ngài giáng ban, tự xưng là Hồn Thọ Đình Hầu sau đây:

"Tiết, nghĩa, trung, can Hồn đánh xây,
 Phò Lưu, dụng Thục một lòng ngay.
 Kinh Châu thất thủ do Thiên định,
 Khiến Hồn vận suy mới đổi thay."

Ngày 25-12-1925

hoặc:

"Quan thành tái hiệp Hồn triều trung,
 Thánh đức mặc vong hám thế trần.
 Đế thất nhứt tâm, trung, khí, dũng,
 Thanh Y xích diện hảo vinh phong."

Ngày 9-8-1926

Và một bài thi khác nói về sứ mạng thiêng liêng của Ngài trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, khai minh tại Việt Nam, trong thời kỳ chiến tranh ác liệt:

"Quang minh chánh đại chiếu càn khôn,
Thánh đức lưu tâm quốc bảo tồn.
Đế Việt sơn hà truyền Đại Đạo,
Quân tranh thế giới Đạo khai môn."

Đối với nhân dân Trung Hoa và Việt Nam, phần đông đều ngưỡng vọng và tôn thờ Ngài. Nhà nào không theo một trong Tam Giáo Nho, Thích, Đạo, chúng ta thường thấy họ hay thờ Quan Thánh độ mộng (phái Nam) hoặc Quan Âm (phái Nữ)

Ngài cũng từng giáng cơ hoặc nhập xác răn dạy người đời hoặc ban kinh sách giáo hóa, trước nêu gương Trung, Nghĩa, Liêm, Tiết, Thành, Tín, cứu khổ, phò nguy, diệt ác, thương sanh, sau dùng lời đạo đức chỉ phép tu hành như quyển kinh nổi tiếng được người đời truyền tụng đem lại nhiều lợi ích không thể tư ngờ. Đó là quyển Minh Thánh Kinh, Giác Thế Chân Kinh. Ngài dạy chúng sanh hãy giữ tròn Đạo Nhân, Tôn Thờ Thiên Lý, Thuận Nhơn Tâm, Cải Ác Tùng Thiện và đem cơ Báo Ứng chỉ rõ.

Xin trích một đoạn trong Giác Thế Chân Kinh để chúng ta cùng chiêm nghiệm:

"Nhược phu ngô giáo, thính thị ngô Đạo,

Kính Thiên Địa, lễ Thần minh, phụng Tổ Tiên, hiếu song thân, trọng sư tôn, ái huynh đệ, tín bằng hữu, mục tông tộc, hòa hương lân, kính phu phụ, hiếu tử tôn, thời hành phuong tiện, quang tích âm công, cứu nạn tế cấp, tuất cõi lân bần, sáng tu miếu tự, ấn tạo kinh văn, xá được, thí trà, giới sát, phóng sanh, tạo kiều tu lộ, quan quả bạt khốn, trùng lật tích phước, bài nạn giải phân, tổn giai thành mỹ."

Ngài chỉ rõ kẻ thiện, người ác rất chi tiết và cơ báo ứng rõ ràng. Ai "hành thiện phúc báo", ai "tác ác họa lâm". Thật là những điều đại ách lợi cho nhơn sanh vậy.

Vì tài liệu không có, trí hiểu thiển bậc nên tiểu đệ chỉ có đôi điều thưa cùng Chư Hiền nhân ngày vía Thánh Lễ của Đức Ngài.

Tấm gương sáng chói, công đức vô lượng và sứ mệnh thiêng liêng của Ngài hiện nay, đối với dân tộc Việt Nam, nói riêng và Nhơn loại thế giới nói chung, Ngài thật đáng tôn vinh và ngưỡng vọng là một Đấng Đại Đế, Cái Thiên Cổ Phật và Phật Dà Lam như trong Phật Đạo truyền tụng.

Để nói lên một phần nào công đức, trong muôn một của Ngài, xin mạo muội gởi đến Chư Hiền bài thi tán tụng công đức, với khoán thủ Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân sau đây để Chư Hiền tường lâm:

THI

Hiệp hòa nhơn loại chuyển Nho tông,
Thiên thượng Cái Thiên xuống lập công
Đại Đạo Tam Kỳ ngài đắc linh,
Đế vương tuần khắp chốn trần hồng.
Quan hầu Thục quốc danh trung nghĩa,
Thánh tử anh hùng thế ngưỡng trông.
Đế nghiệp không ngôi danh chiếu rạng,
Quân về Bạch Ngọc đắc Thiên Tôn.

• HT Lê Văn Năm

TÂM THU

Tiêu Muội: TÙ THỊ BẠCH TÂM **TÙ QUỐC NỘI** Việt Nam!!
 Hòa Thành, Tây Ninh, Việt Nam.

Kinh gởi: CHỨC SẮC, HIỀN TÀI BỘ. CHỨC VIỆC BỘS. ĐÓNG ĐẠO
 - Nơi Hồi Ngoại -
 (Kinh nhờ BẢN TÌN HIỀN TÀI dâng chuyền dùm-Đa tạ)

Kinh thưa chư Huynh Tỷ,

Đong thời gian em đêm trời chảy, nhưng muôn việc trên đời không
 lặng động như thời gian, cây muôn lặng mà gió chẳng ngừng..! Tiêu muội
 đã nhiều đắn đo, suy nghĩ, có nên gửi gắm tâm sự ngon ngang dang rít rụt
 con tim bé nhỏ này cùng chư Huynh Tỷ hiện sống thành thang tại vùng đất
 TÙ ĐỔ đầy hoa thơm cỏ lạ hay không?

Vốn dĩ là một cựu sinh Đạo Học Đường và Lê văn Trung, đã
 từng hâm hố chào rau & Trai Đường, đã hiến thân trọn đời cho Đại Đạo,
 đã nặng mang ân tình của nhân sinh nên Tiêu Muội luôn luôn thấy khắc
 khoải trong lòng, giờ mình phải làm gì đây để đáp đền công ơn dưỡng dục
 và tất đắt ngon rau, hay mình cứ lặng lẽ ngồi yên tụng niệm chờ an Trần
 xây chuyền? Duyên phận nhiều rủi ro may, thang máy ngắn ngủi, bước Đạo
 đồ dang, tất cả đều đồ dang dang đồ..! Trước cuồn phong bão tố chuyền
 Đạo chính nghĩa, tiếc phận tiều bô không cõi cá kinh, đạp hành voi xua
 binh lướt trận, cũng không là Đạo sĩ quo chiếc dùa Thần diệt trừ loài yêu
 quái, đem lại cảnh thanh bình âu ca lạc nghiệp cho nhân sinh bá tánh, cứu
 giông nòi thoát khỏi lầm than, gông cùm xiềng xích của bọn vô thần ác quỷ,
 để các Tôn Giáo phổ truyền giáo lý, để Tôn Giáo Cao Đài được TÙ ĐỔ
 hành đạo dân dắt Nhân Sanh qui hồi cựu vự theo linh Thành truyền..!

Kinh thưa chư Huynh Tỷ,

Hiện tại chư Huynh Tỷ đang sống những chuỗi ngày ấm êm tràn đầy
 hạnh phúc, nhất là được hit thở làn không khí trong lành của xứ TÙ ĐỔ,
 một mai có phút giây an nhàn rảnh rỗi qui Huynh Tỷ chợt nhớ về nước Việt

“*et al.*”

Các khía cạnh này, nghĩa là các đặc điểm của Cộng đồng năm 150

Then all will say, when I am sleeping till the sun goes down again
quiesce with all the world about me, when the world about me is still.
Well! Well! Well!

Vì sự tồn vong của nền Đạo, Tiểu Muội chân thành xin chư Huynh Tỷ chịu khó nghiên cứu lại Bản Hiến Chương 97 của HĐC2 Cao Đài TTTN và Bản Tự Cách Pháp Nhân 97 để từ đó qui Huynh Tỷ có thể phát khởi ĐÀO TÂM, dám làm và phải làm gì cho Đạo, cho Nhơn Sanh để được xứng đáng là một môn đệ của Đặng Cao Đài giống như một số chư Huynh Tỷ đã làm nơi Hải Ngoại cũng như Quốc Nội, đặc biệt nhất là Ngài Phổi Sư Thể tuy tuổi hạc đã cao mà còn dám đương trường đứng ra gánh vác việc ĐÀO một cách phi thường, khả kính biết bao !

Hội Thành Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thành Tây Ninh đã bị giải thể, Chư Huynh Tỷ là TÌNH BA là RUỘNG CỘT của Đạo, là HẢI ĐĂNG soi đường cho những kè u ám như muỗi. Tiểu Muội đặt trọn NIỀM TIN và kỳ vọng sẽ được đón nhận TÌNH THƯƠNG cùng sự CHỐ CHE THỰC SỰ của chư Huynh Tỷ... Nếu có điều vượng về, thất kinh trong Tâm Thư này, xin chư Huynh Tỷ rộng lòng tha thứ cho. Tiểu Muội vô vàng thầm cảm.

Thành tâm cầu nguyện Đại Từ Phụ, Đại từ Mẫu cùng Các Đáng Thiêng Liêng ban hồng ân cho chư Huynh Tỷ cùng gia đình luôn luôn như ý và hạnh phúc. 1.

Nay kính
Hòa Thành, ngày 28-06-97


TÙ THIÊN BẠCH TÂM

HIỆP THIÊN ĐÀI
VP/TỦ BAN THẾ ĐẠO

VP/BQN/BTD/HN.
PHONE: 714-533-6827.

SỐ: 66-BQN/BTD/HN.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Thất thập nhị niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Kính gửi: HH. HT. LÊ THÀNH HÙNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC "HỘI THẢO ĐẠO SỰ" 97.

Tham chiếu: V/t. số: 005/97-TTDL, ngày 26-4-97 của Hiền Huynh.

Thưa Hiền Huynh Trưởng Ban Tổ Chức,
Theo đề nghị của Hiền Huynh về Chương Trình Hội Thảo Đạo Sư, sau khi bàn
bạc, BQN/BTD/HN. Chúng tôi xin được góp 1 vài ý như sau:

1* CHẤN CHỈNH "TỔ CHỨC HÀ TẦNG" tức là HỘI THÁNH EM"
(Mỗi Cơ Sở Đạo tự tổ chức theo lối CÔNG CỦ BTS. Cho thật dân chủ và công bằng,
nếu ở địa phương nào vì hoàn cảnh mà từ trước đến nay chưa thực hiện được đúng mức
xin cố gắng tự chấn chỉnh để HỢP THÚC HÓA LAI có vi bằng công cử cho tiện việc
chấp chiếu sau này, hơn nữa đây là "HỘI THÁNH EM" là NỀN TẢNG CĂN BẢN trong
Tổ Chức nền HÀNH CHÁNH ĐẠO.)

2* Thiết lập: VĂN PHÒNG LIÊN LẠC ĐẠO SỰ nơi Hải Ngoại.
(Đề nghị Quý vị Chức Sắc từ Phẩm Lê Sanh trở lên ngồi chung trong văn phòng này
để làm ĐIỂM LIÊN LẠC, THUYẾT ĐẠO, TƯ VẤN CHO MỌI VĂN ĐỀ CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN ĐẠO SỰ, do Các Cơ Sở Đạo, cần hỏi đến và cũng là ĐIỂM liên lạc với
các Tôn Giáo bạn, các cơ quan ĐỎI.) nhưng Văn Phòng này không trực tiếp điều
động bất kỳ Cơ Sở Đạo nào cả mà để BTS. Tức "HỘI THÁNH EM" TỰ CHỦ.)

* - Nơi đặt Văn Phòng Liên Lạc Đạo Sư Hải ngoại:
Tùy quyết định của quý vị Chức Sắc hoặc do Đại Hội nghiên cứu, nhắm vào các Cơ
Sở có điều kiện tương đối, đồng thời kêu gọi các Cơ Sở khác đóng góp, cùng lấn đặt
tại TƯ GIA.

3* THỰC TẾ HÓA CÁC TỔ CHỨC ĐẠO.

Vì nhiều lý do...đa phần các TỘC, CHÂU...chỉ có *TRÊN DANH TỈ* mà thôi, vậy nên kiện toàn lại từ BTS, rồi công cử dần lên, tùy theo nhu cầu của sự phát triển Đạo, xin đừng chú trọng *DANH XUNG* mà *KHÔNG CÓ TRÊN THỰC TẾ* nghĩa là *PHẢI CÓ NHIỀU HƯƠNG ĐẠO* rồi mới tổ chức cho *CÁC HƯƠNG* công cử (Q.) *TỘC ĐẠO*, rồi *CÁC TỘC ĐẠO* công cử (Q.) *CHÂU ĐẠO*, cứ thế công cử dần lên để đáp ứng nhu cầu thỏa đáng cho việc điều hành Cơ Đạo nơi hải ngoại.

4* Đề nghị ĐẠI HỘI có Văn Bản rõ LẬP TRƯỞNG của TÍN ĐỒ CAO ĐÀI nơi hải ngoại đối với BẢN HIẾN CHƯƠNG 97 của HĐCQ.

(Nhiều người cho rằng đã trễ, nhưng việc ĐẠO còn liên quan dài dài, không có cái gì là trễ cả !)

Trân trọng kính chào Hiền Huynh, Kính chúc Đại Hội thành công.

Anaheim, ngày 18-07-97

TM.BQN/BTD/HN.

Trưởng Ban

HT. HỒ VĂN HOÀNG

PHU BẢN KÍNH GỎI:

- HT. LÂM HOÀNG MINH
 - ĐỆ I P. TRƯỞNG BAN BQN/BTD/HN.
 - HT. LÂM SAN HÀ
 - TRƯỞNG NHIỆM THANH SÁT.
- (Để chuẩn bị tham dự ĐH.)
-



ĐẠI-ĐẠO TÂM KỲ PHỐ-ĐỘ

Thất Thập Nhị Niên

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

TRẦN-ĐẠO ÚC-CHÂU

CHÂU-ĐẠO NEW SOUTH WALES

TỘC-ĐẠO SYDNEY

114-118 King Georges Rd, Wiley Park, N.S.W. Australia, Tel.(02) 9740.5678 và 9558.9486

Số: CTDĐAO092.Tho

Kính gửi: Ban Tổ-Chức Đại-Hội Hội-Thảo Đạo-Sự năm 1997
Thánh-Thất Dallas
2503 Lapsley St
Dallas, Texas 75212, U.S.A.

Kính thưa chư Hiền-Huynh, Hiền-Tỷ,

Trích-yếu: V/v Hội-Thảo Đạo-Sự tháng 11 năm 1997 tại Thánh-Thất Dallas, Texas, Hoa-Kỳ.
Tham-chiếu: Quý Thơ Thỉnh-Ý Số 005/97/TTDL, ngày 26.04.1997.

Thay mặt Tộc-Đạo Sydney Thiếu-Phẩm xin thành thật cảm ơn chư Hiền đã gửi đến Thánh-Thất New South Wales thơ Thỉnh-ý ghi nơi tham-chiếu trên.

Như quý chư Hiền đã rõ, tình-hình đạo-sự trong nước hiện nay đang diễn ra rất gay go, phía nhà cầm quyền Cộng-Sản vẫn tiếp tục mưu-lược sử dụng người đạo Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh để tàn hại Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ, Tòa-Thánh Tây-Ninh bằng cách phá bỏ toàn-bộ Luật Pháp chơn-truyền của Đạo, do chính Đức Chí-Tôn lập ra và phê-chuẩn từ ngày khai Đạo. Nền Chánh-Trị Đạo đã bị bứng tận gốc rễ. Vậy mục-tiêu của Đại-Hội năm nay, Thiếu-Phẩm kính đề nghị đặt trọng-tâm vào việc kiện-toàn nền Hành-Chánh Đạo tại hải-ngoại hùn duy-trì được nền tảng Chánh-Trị Đạo chơn chánh của Đức Chí-Tôn, để mai hậu làm dà tái tạo lại cơ-chế Chánh-Trị Đạo trong nước khi thời cơ đến. Đó là ý-nghĩa của câu: "Đạo thành, từ ngoài thành vào" vậy. Đại-lực những vấn-dề cần thảo-luận như là:

- Qui-định cơ-cấu tổ-chức Hành-Chánh Đạo tại hải-ngoại: Trần, Châu, Tộc và Hương-Đạo, và tuyệt-đối qui-tùng theo hàng dọc từ Hội-Thánh Ngoại-Giáo lên đến Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh, khi Hội-Thánh được tái-lập đạo-quyền.
- Đặt kế-hoạch tiến-hành đào tạo nhân-sự để nâng lên cho Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh sử-dụng, khi quyền Đạo được phục-hồi.
- Kiện-toàn và thống-nhất các nghi-thức thuộc Quan, Hôn, Tang, Tế ở hải-ngoại theo đúng chơn-truyền chánh-pháp của Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ, Tòa-Thánh Tây-Ninh ban-hành từ trước tháng 4 năm 1975.

Nay kính,

Thánh-Thất New South Wales, ngày mùng 1 tháng 5 Đinh-Sửu

(DL. 05.06.1997)

Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ

Tòa-Thánh Tây-Ninh

* TỘC-ĐẠO SYDNEY

Hiền-Tài Nguyễn Chánh-Giáo



GỎI BẠN XA QUÊ,
HOÀI CỔ QUỐC.

"NHỨT THI NHỨT DẠ
NHỨT HOÀI NHÂN"



Tôi với anh tuy hai mà một,
Tôi với anh tuy một mà hai
Anh với tôi kẻ Nam người Mỹ
Hãy nói gì trước phúc chia tay.

Buổi chia tay của ngày nào đó,
Xa bạn đời bạn đạo bạn tri âm
Xa quê hương, xa gia tộc, xa HẠNH ĐƯỜNG
Nơi đất Mỹ dựng xây đời no ấm.

Hai mươi năm tôi không cầm giấy bút,
Hai mươi năm không một ý hồn thơ
Đã lăng quên chất sống quá lu mờ
Bởi gian khổ, bởi buồn đau vòng lao lý..!

Hỡi chí cả còn gì tôi xin gởi,
Gởi cho anh nấm trọn giấc Nam Kha
Mà dựng xây Tổ Quốc Nước Non nhà
Nơi đất Mỹ vắng vùng thân nam tử.



Hỡi chí cả còn gì cho Đạo nghiệp
Đạo Cao Đài là Đạo của chúng ta,
Đạo của anh của tôi của mọi nhà...
Của nhơn loại - Hỡi Sơn Hà Xã Tắc.

Nếu một may trong phút giây rỗi rảnh
Có nhớ về quê Mẹ-Mẹ Việt Nam!
Tôi xin anh hãy nhớ- nhớ ý này:
Người ở lại vẫn còn nhiều đau khổ..!

❖• ANH LONG
(Việt Nam, mùa Đạo nạn!)



Quan điểm

PHƯƠNG HƯỚNG HÀNH ĐẠO TƯƠNG LAI

* Bài góp ý của của G.H Thượng Mạng Thành v/v tổ chức Đại Hội Hành Chánh Đạo vào tháng 11/1997 tại Dallas.,TX..

Trong hoàn cảnh lịch sử Đạo và Đời tại Việt Nam và một số nước khác có Tín đồ Cao Đài cư ngụ hiện nay, nỗi ưu tư chung của những người có tâm nhiệt thành vì Đạo là chúng ta phải làm gì, để thể hiện trọn vẹn nếp sống có tín ngưỡng mà mình đã chọn là lý tưởng cho kiếp sanh nơi mặt địa cầu này ?

Nhìn lại lịch sử 72 năm qua từ ngày khai Đạo Rằm tháng 10 năm Bính Dần (1926) tại chùa Gò Kén đến giờ có biết bao nhiêu thăng trầm biến đổi thì lẽ Dinh, Hư, Tiêu, Trưởng, cũng là chuyện thường của xã hội nhơn quẩn. Hôm nay vận nước tại Việt Nam đã nghịch cùng Đạo Pháp, một số Chức Sắc và Tín đồ đã lặng lẽ ra đi gởi thân nơi xứ người để tìm lẽ sống và sự tự do tín ngưỡng cho mình. Câu hỏi vẫn nặng mang trong đầu óc là:

Phải làm gì cho cơ Đạo ở tha bang ?

Xin đáp :

Nam mô nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai.

Nhì nguyện Phổ Độ chúng sanh

Nhưng làm thế nào để đạt mục đích đó ?

Xin đáp :

Triệu tập Đại Hội Nhơn Sanh tại mỗi nước (hoặc liên kết với các quốc gia gần nhau, như Mỹ và Canada), ký tên vào quyết nghị thành lập một quyền hành thay mặt cho Hội Thánh để lo việc truyền giáo, phổ độ chúng sanh tại hải ngoại.

Danh xưng là gì ?

Xin đáp : Tạm gọi là Cơ Quan Đại Diện Hội Thánh Ngoại Giáo. (Mission Etrangère). Trước đây, Tòa Thánh Tây Ninh đã có Hội Thánh Ngoại Giáo hoạt động từ năm 1927 tại Kiêm Biên (Phnom-Penh, Campuchia) do Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo) điều khiển về mặt vô vi, hữu hình có Chức Sắc Hiệp Thiên - Cữu Trùng lãnh Đạo. Sau này vì tình thế bị gián đoạn, nay chúng ta tái hoạt động dưới một hình thức một cơ quan đại diện; vì do nhơn sanh thành lập và thiếu huyền linh cơ bút chính thức của Hiệp Thiên Đài.

Tổ chức ra sao ?

Xin đáp : Mô phỏng theo hình tương 4 cơ quan Chánh Trị Đạo : Hành Chánh, Phổ Tế, Pháp Chánh, Phước Thiện, đã được quyền Vạn Linh chấp thuận bởi Đạo Luật Mậu Dần (1938) và Ban Thế Đạo, (cơ quan mới thành lập theo Thánh Giáo Đức Lý Thái Bạch, kiêm Giáo Tông ĐĐTKPD đêm 3-12 Quý Ty (dl 7-1-1954), mà cử người hành sự tùy nhu cầu phát triển tại mỗi nước. Chẳng hạn, Ban Đại Diện Pháp

Chánh của Cơ Quan Đại diện Hội Thánh Ngoại Giáo thay cho hình thể Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh. v.v..

Nhân sự cầm quyền Đạo là ai ?

Xin đáp : Từ Tín đồ cho đến Chức Sắc Thiên Phong, ai có tài đức, tuân thủ Luật Pháp Đại Đạo, được sự tín nhiệm của Nhơn Sanh đều cầm quyền được cả.

Quyền hạn đến đâu ?

Xin đáp : Cơ Quan Đại Diện Hội Thánh Ngoại Giáo do Đại hội Nhơn Sanh mỗi nước thành lập đãng quyền thăng thưởng cho người có công nghiệp hành Đạo xứng đáng lên phẩm Lễ Sanh Tân Phong (chưa được chấm Phái), chưa được là Lễ Sanh chánh vị. Dĩ nhiên hồ sơ thăng thưởng phải được Đại Hội Nhơn Sanh mỗi nước đồng ý dựa trên những qui định của Luật Đạo. Phẩm tước công cử của những vị Tân Phong này là để có người hành Đạo trong giai đoạn hiện tại, phải chờ chừng nào Hội Thánh phục quyền quyết định, mới được vào hàng chánh vị.

Vai trò của Bàn Trí Sự “Hội Thánh Em” ra sao đối với Cơ Quan Đại Diện Hội Thánh Ngoại Giáo ?

Xin đáp : Vẫn là quyền lực của “Hội Thánh Em” y như Pháp Chánh Truyền qui định trong nền Hành Chánh Đạo. Cơ Quan Đại Diện Hội Thánh Ngoại Giáo thay mặt hình thể Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từng y khuôn viên Luật Pháp Chánh Truyền giữ vai trò điều hành liên lạc với các sinh hoạt Tôn giáo ở các địa phương, trong mỗi nước. Nói rõ hơn, Bàn Trí Sự chịu trách nhiệm ở một địa phương. Đại diện Hội Thánh Ngoại Giáo chịu trách nhiệm trên toàn quốc.

Có cần sự chuẩn y của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh đối với các sinh hoạt của Đại Diện Hội Thánh Ngoại Giáo không ?

Xin đáp : Trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của Việt Nam, vấn đề chuẩn y của Tòa Thánh Tây Ninh đối với các Cơ Quan Đại Diện Hội Thánh Ngoại Giáo tại các nước trên thế giới không cần thiết phải đặt ra. Vì không phù hợp với thực tế.

Vạn Linh đối cùng Chí Linh là nguyên lý căn bản về quyền lực trong Cao Đài Giáo. Thu hẹp lại thì Nhơn Sanh đối cùng Hội Thánh. Chức Sắc của Hội Thánh hiện ở trong tình trạng không thể làm tròn trách nhiệm thiêng liêng của mình thì khối Tín đồ tức nhiên là quyền lực của Nhơn Sanh tại mỗi nước trên thế giới phải tự quyết định lấy tương lai của mình.

Quyền Vạn Linh là quyền lực của 3 Hội : Thượng Hội, Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh hợp nhứt. Nay Thượng Hội và Hội Thánh không còn hữu hiệu trên thực tế phuong diện hữu hình, nên người hành Đạo phải sử dụng 1/3 quyền lực còn lại, tức là quyền của Hội Nhơn Sanh để giải quyết tất cả mọi vấn đề của Đạo trong khả năng hợp lý của mình. Ngày nào hoàn cảnh xã hội cho phép, vấn đề chuẩn y của Tòa Thánh Tây Ninh đối với Đại Diện Hội Thánh Ngoại Giáo tại các nước sẽ được đặt ra.

Tương lai nền Đạo sẽ ra sao ?

Xin đáp : Xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, Đức Chí Tôn có đủ quyền năng đào tạo ra những con người xuất chúng, khai mở Ngũ Chi Đại Đạo, Đức Chí Tôn có đủ

quyền năng gây dựng nên mối Đạo Cao Đài bằng huyền linh Cơ Bút, Ngài lại tuyên bố rằng : "Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền Thiêng Liêng mỗi Đạo. Hết Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài vẫn còn".

Số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tiền nhiệm đã qua đi, tất nhiên phải có những con người khác kế vị. Nhưng ai sẽ là người kế vị ? Chiếc chìa khóa bí mật này do Bát Quái Đài nắm chặt. Nhưng chúng ta hiểu được nguyên lý sau đây : "Ngày giờ nào con cái Đức Chí Tôn có những con người xứng đáng với 2 tiếng Thánh Thể, thì Ngài sẽ đến và ngự trị nơi Thánh Thể ấy".

Chúng ta duy biết trọn tâm thành vì Đạo, tận tụy với nhiệm vụ của mình, phải làm cho đủ Thánh chất nơi mình thì Chí Linh sẽ hiệp với Vạn Linh, cơ Đạo sẽ phát triển không ngừng, chẳng có một quyền lực thế gian nào ngăn cản nổi; đó là lẽ tất nhiên vậy.-

• Giáo Hữu Thượng Màng Thành

Hỏa Diệm Sơn Kilauea (Hawai), Thiêu Hủy Ngôi Đền Cố 700 Tuổi: TÍN HONOLULU (Hoa Kỳ):

Phún thạch từ miệng núi lửa Kilauea, thuộc quần đảo Hawai nghi mát thơ mộng đã bất thình lình nổ lên hủy diệt ngôi đền nổi tiếng Wahaula Heiau có lịch sử 700 năm tồn tại, một biểu hiện của loài người về sự hy sinh trong xây dựng. Phún thạch đã chảy tràn về phía ngôi đền cả tuần lễ này, nhưng vào sáng sớm ngay Thứ Hai (12-8-97) số lượng phún thạch màu đỏ cam đã bất thình lình nổ lên dữ dội và trùm phủ bức tường cao 5-feet của ngôi đền, chôn vùi nó chỉ còn trở lại có cái chóp. Thật ra phún thạch đã xuất hiện tại miệng núi lửa này từ năm 1983 chảy tràn ra hướng mặt biển đối diện. Ngôi đền đã thoát được sự chôn vùi tất cả 4 lần trong năm 1989, khi đó chỉ có một ngôi đền nhỏ trong trung tâm nghỉ mát của những người đi du lịch bị hủy diệt mà thôi. Lúc đó, lượng phún thạch chỉ tràn tối chân tường

LƯƠM LẤT Các nơi

của ngôi đền Wahaula Heiau rồi ngừng lại. Người dân bản xứ Hawaiin tin tưởng rằng Nữ Thần Núi Lửa -Tên là Péle- thường ban nhiều phép lạ phò hộ giúp đỡ cho họ. Nhưng không hiểu tại sao Nữ Thần lại nổi cơn thịnh nộ vào sáng Thứ Hai vừa rồi ? Theo truyền thuyết của dân bản xứ Hawaiin, một vị tu sĩ tên Pa'ao từ đảo Hahiti hay Samoa đến Hawai vào thế kỷ 13 và thiết lập cơ sở hành đạo của ông gần ngôi đền Wahaula-hay gọi là "Red Mouth"-tọa lạc hiện nay. Wahaula được xem là niềm hân diện của Hawai, là ngôi đền cổ nhất nơi đây. Nhưng tiếc thay nó đã bị núi lửa chôn vùi. Thế mới biết thế gian không có gì có thể tồn tại lâu dài được.

Đọc và phỏng dịch của :
• **HỒ NGUYỄN**

740

ĐỜI LÀ CƠI TẠM

Chơi vơi giữa cõi Ta bà,
Biết bao khổ lụy khó mà vượt qua.
Trường đời là bản bi ca,
Kẻ tranh, người đoạt chẳng ra cái gì.
Đua đòi nào có ích chi,
Được còn, mất mát thoảng thì đó thôi.
Ham chi danh lợi trên đời,
Một may nhấm mắt tức thời trắng tay.
Mang theo tội phước đọa dày,
Hãy mau tinh ngộ làm ngay điều lành.
May ra sẽ được vãng sanh,
Về nơi Thiên Quốc vĩnh sanh muôn đời

TRẦN HỐN XUYÊN

NHỚ VỀ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIỆU TRÌ CUNG

Tha hương Đại Lễ hương Trời Nam
Kim Mẫu Cửu Nương hội giáng trần
Quả phẩm hiến dâng ngời Bửu Điện
Hương trầm quyện tỏa ngát Từ Ân
Thiên thơ chuyển hóa cơ mầu rạng
Nhân thế sùng nghinh ánh đạo vàng
Diệu pháp rưới chan nhuần vạn loại
Dắt dùn sanh chúng thoát mê tan

H.THANH

HỌA NGUYÊN VẬN

Con người vốn cội ông bà,
Mặc đời cõi tạm ai mà chẳng qua.
Buồn vui lẫn lộn hoan ca.
Lòng nhân biết phải tạo ra những gì ...
Dòng đời dòng rũi quản chi,
Tâm hăng không dấy bợn thì quý thôi.
Danh thơm lưu cữu đời đời,
Khơi niềm nhân ái nối thời vòng tay.
Đỡ nâng lâm chốn dạ dày,
Ai mà tục lụy nhìn ngay cõi lành.
Nguồn nhân thoát cảnh biến sanh
Lưu tồn đức hậu cơ sanh ưu đời.

NHẬT TÂN

BÁT ĐỨC

HIẾU cha thảo mẹ đáng làm người,
ĐỂ thuận anh em quý ở đời.
TRUNG nước xả thân vì Tổ Quốc,
TÍN nhà giữ phận chẳng buông trôi.
LỄ đầu cung kính lòng ghi nhớ,
NGHĨA nặng đáp đền dạ mới vui.
LIÊM chính, kiên, nghiêm luôn vẹn giữ,
SĨ trong tròn sáng để đời soi.

HT Lê Văn Năm.

KỶ NIỆM NGÀY " KHAI TÂM MỞ HỘI "

— *** —

Thánh cốc Thầy trao nay ướm mầm ,
Gieo trong tâm khảm đã nhiều năm .
Trái bao vấp ngả đầy giông tố ,
Vượt bãy khuynh - nguy lầm bão thầm .
Bắc Đầu sáng ngời ngày " mở Hội " ,
Thanh kỳ lộng gió buổi " Khai tâm " .
Triển - khai Đại Đạo Thanh Niên Hội ,
Đất Mỹ cơ duyên được cấy mầm .

Mầm non cội đạo tay trong tay ,
Sứ mệnh thiêng liêng nối bước dài .
Chẳng luận màu da tua bố đức ,
Không phân ngôn - ngữ cổ đua tài .
Đồng thanh Thiếu , Tráng truyền Nhơn - Ái ,
Chung sức Hội Đoàn dẹp gốc gai ,
Hậu tấn vun phan cây " Thánh cốc " ,
Nhàn Âm Đạo Trường chấm công này .

TỬ QUY cảm tác

VÔ CỰC ĐĂNG

Có, không - không, có - có như không
Tòa thiện toàn năng Đấng hóa công.
Thái cực, lưỡng nghi sanh vạn vật,
Âm dương hai khôi biến Càn Khôn.
Cực đăng luôn tỏ muôn phương sáng,
Soi chiếu càn khôn vạn mõ thông.
Tả, hữu không chênh siêu thoát Đạo,
Không không có có, có huồn không.

TỬ QUY



Kính Họa Vận
“ KỶ NIỆM NGÀY KHAI TÂM MỞ HỘI ”

— @@@ —

Hoa Kỳ " Thánh cốc " chớm nhô mầm ,
Ước nguyện bao người những mấy năm ...
Đến lúc " lên men " hâm hở tựn
Bỏ khi đợi vận vấn vương thầm
Gian truân bãy đổi khôn sờn chí
Nhàn nhã đồi phen mãi vững tâm
Tổ chức Thanh Niên thành một khối
Vun phan tươi nước chất chịu mầm

@@@

Mầm móng thương yêu tay nắm tay
Dù nhau gắng bước bước thêm dài
Vun bồi cội Đạo gìn tâm đức
Hun đúc mầm non trổ chí tài
Đã quyết bắng mình qua núi lửa
Đâu sờn sượt cẳng giẫm chông gai
Thanh Niên Đại Đạo nguồn vô tận
Phát triển tài năng lửa tuổi này .

Hoàng Hồ Kính bút

ĐỒ VUI HỌC ĐẠO?

1. *Đạo Cao cả nước khuôn phà,
Nước nào vậy Bạn có đã biết chăng ?*
2. *Toàn cầu truyền Đạo nhọc nhằn,
Nước nào trách nhiệm tâm hồn là ai ?*
3. *Huyền bí vũ trụ nhiệm màu,
An nhàn cũng lắm, bể dâu cũng nhiều !
Đâu là tiên cảnh tiêu diệu,
Đâu là tục lụy quá nhiều săn si ?*
4. *Sau hèn vạn loại đồng sinh,
Có nên tôn trọng công bình Tạo Đoàn ?*
5. *Lương tâm có thấy xốn xang,
Vì chúng sám lỗi mưu toan hại người*
6. *Bạc vàng dành dụm là bao,
Để cho con cháu lọt vào cõi Thiên ?
Hay là Trời Phật dụng quyền ?
Rắp tâm cậy thế cõi Thiên long hành ?
Để vàng con giặt cháu tranh,
Để sách con cháu có giành đọc không ?
Để chi cha mẹ yên lòng.
Một mai con cháu còn trông cậy nhò ?*

Gđ: 1=VN, 2=Hoa Kỳ, 3=Đạo, 4=Đời, 5=Đúng, 6=Tích ĐỨC lưu tử tôn .

MINH HOÀNG

Thánh-Thất Dallas

Hương-Đạo Dallas Forth Worth và các vùng phụ-cận
2503 Lapsley st, Dallas Texas 75212. (214)-630-5911

Cao-Đài of Texas

The Non-Profit Religious Organization
EIN #01082732

số: 103 97/TSDL

Thư Cảm tạ

Kính Gởi: - Quý Chức-Sắc, Chức-Việc Nam Nữ Đồng-Đạo.
- Các Thánh-Thất ...
- Quý Hiền-Tài, Nhân-Sĩ.

Lần đầu tiên Hương-Đạo Dallas, Forth Worth và các vùng phụ cận được Đại-Hội "Hội-Thảo Đạo-Sự" tháng 11/96 tại New Orleans, Louisiana giao phó tổ-chức Đại-Hội các cấp Hành-Chánh Đạo, Hiền-Tài, Nhân-Sĩ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại 11/97.

Với Trọng trách quá lớn lao. Nên Ban Tổ-Chức chúng tôi đã gửi "thơ thỉnh ý" đến các cấp Hành-Chánh Đạo, Hiền-Tài, Nhân-Sĩ khắp nơi để xin góp ý cho Ban Tổ-Chức Đại-Hội thực-hiện chương trình được thành công mỹ-mãn hơn.

Đến hôm nay Ban Tổ-Chức đã nhận được 15/36 thư phúc đáp, 3 địa-chỉ thay đổi thơ hoàn lại, 2 Nhân-Sĩ gửi tài-liệu đến để Ban Tổ-Chức tham-khảo cho kỳ Đại-Hội, cùng một số nơi gợi nhắc-nhở khích-lệ.

Ban Tổ-Chức dựa vào Quý thư phúc đáp, chỉ dẫn, góp ý rút tiá từ kinh-nghiệm hành Đạo tại-phương, bàn-bạc, hội-hợp đến nay đã tạm đủ chủ đề cho Đại-Hội thực-hiện trong 2 ngày 28 và 29/11/97.

Riêng các đơn-vị Hành-Chánh-Đạo, quý Hiền-Tài, Nhân-Sĩ đạo-tâm chưa phúc đáp. Ban Tổ-Chức kính hoan-hỉ tiếp nhận thư phúc đáp sau, để bồi xung những khiêm-khuyết trong chủ đề của Đại-Hội.

Nay Ban Tổ-Chức kính thư này đến quý cấp Hành-Chánh-Đạo, Quý Hiền-Tài, Nhân-Sĩ Đạo-Tâm (đã phúc đáp, đóng góp tài-liệu, chỉ bảo, nhẫn-nhủ, khích-lệ) lời cảm-tạ chân thành đến quý-vị đã quan tâm cho sự nghiệp Đại-Đạo.

Cuối cùng Ban Tổ-Chức Đại-Hội.

Thành tâm cầu-nguyện xin Đức-Chí-Tôn Đức Phật-Mẫu cùng các Đẳng Thiêng-Liêng ban nhiều hồn ân đến quý Liệt-Vị cùng Bửu-Quyền



Đồng kính gởi:

- Bản-Tin Đại-Đạo.
(Vùng Hoa-Thịnh-Đồn phổ biến)
- Bản-tin Hiền-tài BTĐ/HN.
(Kính xin phổ-biến)
- Hồ sơ - Lưu.

VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH MỚI CỦA ĐẠO

● Quang Thông

Thế là nhà nước CS đã hoàn tất kế hoạch của họ nhằm áp đặt một hiến chương trái hẳn với Pháp Chánh Truyền là bộ hiến pháp của Đại Đạo. Và cái gọi là “tư cách pháp nhân” được Hội Đồng Chưởng Quản tiếp nhận vào ngày 3-6-1997. Để có một chiều hướng thích hợp cho tương lai chúng ta hãy kiểm điểm lại quá trình tranh thủ cho Đạo quyền từ vài ba năm nay

I. SỰ DŨNG CẨM CỦA CHƯ CHỨC SẮC VÀ ĐẠO HỮU BÊN NHÀ:

Cuộc tranh thủ cho Đạo quyền bộc phát cách đây khoảng 3 năm kể từ khi Hội Đồng Chưởng Quản nhận lệnh của nhà nước CS tự ý soạn thảo hiến chươngKhởi đầu bằng thư kháng nghị gửi cho Hội Đồng Chưởng Quản của Lễ Sanh Thượng Thiện Thanh với tư cách là Nghị Trưởng của Hội Ngán Hội Nhơn Sanh từ trước năm 1975 (Hội này không có ghi trong danh sách các cơ quan Đạo bị giải thể qua Đạo lệnh số 1). Lễ sanh Thiện đã đòi hỏi phải triệu tập Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Hội Thánh trong việc soạn thảo biểu quyết hiến chương.....

Tiếp theo sau đó rất nhiều kiến nghị của chư chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và các Thánh Thất ở địa phương cũng đề nghị tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Hội Thánh.....ngoài ra các kiến nghị này còn trích điểm một số việc làm sai trái, sửa đổi các nghi thức, luật lệ từ trước do Hội Thánh đã ban hành trước năm 1975.....

Về thái độ của Hội Đồng Chưởng Quản một mực im lặng đối với tất cả kiến nghị thư này.....do đó một số chức việc, đạo hữu đã đến ngồi tuyệt thực trước cửa văn phòng Hội Đồng Chưởng Quản nhưng Hội Đồng này đã nhờ đến công an huyện Hòa Thành can thiệp đã đánh trọng thương vị Chánh Trị Sư Huỳnh Văn Thắng, và 3 vị khác là Dương Xuân Liêm, Trần Văn Khoa và Võ Xuân Liêm bị giam giữ đến nay.....

Về phía nhà nước CS họ vẫn không ngưng các ý đồ nhằm sửa đổi các cơ chế của Đạo Cao Đài thuộc Tòa Thánh Tây Ninh.... Họ đã đưa ra kế hoạch số 1 vào năm 1996 để cho Ban Tôn Giáo trung ương và Ban Dân Vận trung ương phối hợp với nhà cầm quyền tỉnh Tây Ninh nhằm tiến hành việc áp đặt một hiến chương theo ý họ....

Kế hoạch này bị tiết lộ ra ngoài với sự phản kháng của chư chức sắc và tín đồ trong và ngoài nước nhưng họ vẫn không từ bỏ tuy việc tiến hành trễ hơn dự định....

Gần đây nhất qua 2 văn thư : thứ nhất do ngài Phối Sư Thái Thế Thanh đứng đầu cùng 108 chữ ký của chư chức sắc và đạo hữuVăn thư thứ hai do Lễ Sanh Thượng Thiện Thanh (cùng 72 chữ ký nữa)giai đoạn này các vị đã chuyển hướng không còn gởi cho Hội Đồng Chưởng Quản nữa mà gởi thẳng cho nhà nước trung ương....với lập luận tố giác chánh quyền tỉnh Tây Ninh toa rập với Hội Đồng Chưởng Quản để cho ra đời bản hiến chương chớ không phản ánh ý nguyện của Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh....nghĩa là chư chức sắc chúng ta dùng lý luận để đối thoại thẳng với chánh quyền chớ không còn sợ sệt như trước...

Đáng kể hơn hết là qua biên bản (bản ghi để lưu niệm) cuộc họp do chánh quyền mời khoảng 60 vị chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng , chức việc và đạo hữu tại huyện Hòa Thành....thực ra dụng ý của chánh quyền đây là 1 buổi học tập để trấn áp tinh thần các vị có khuynh hướng chống

đối bản hiến chương....Nhưng phe ta đã chuyển từ thế học tập ra thế tấn công. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ các vị đã thẳng tay vạch trần những mưu toan, thủ đoạn, tham nhũng....của cán bộ, nhà nước trước mặt các cán bộ cấp tỉnh và huyện....

Chúng ta trích dẫn một số đoạn tiêu biểu:

-Hiền huynh Lê Ngọc Lượm là một đạo hữu tu chơn phát biểu:

“.....Nào ngờ ngày 20-9-1978 Mật Trận Tổ Quốc tỉnh TN lại có bản án án Đạo Cao Đài là phản nước, phản dân. Trong bản án có tên Thầy chúng tôi là Đức Hộ Pháp, Đức Q. Giáo Tông....Tố cáo cũng chánh quyền, xử lý cũng chánh quyền, như vậy việc làm của chánh quyền có chí công vô tư hay không hay là dám chân lén cơ quan Tư pháp ? Nếu ai phản ánh và phê phán thì bị trù dập thẳng tay và còn cho vào ngục là khác. Ngoài ra còn tham nhũng lấy của công làm của tư bằng chứng như ông Năm Thống đây đã gở cái máy cày đại nông ở Trí Huệ Cung đang chờ lúa, chờ đi đâu không biết....Thêm nữa cán bộ Quốc lấy cái máy cày và giữ luôn nhà máy ép mía, chờ đi đâu cũng không rõ. Vừa rồi tôi có gửi đơn lên Hà Nội tố cáo điều này, tôi xin đọc nguyên văn cho toàn hội nghe.....”

- Đạo hữu Phạm Thị Xuyến là một cựu Giáo nhi đứng lên phát biểu:

“Bây giờ tôi xin hỏi chánh quyền về phần 3 em: Dương Xuân Lương, Võ Văn Liêm, Trần Văn Khoa lý do gì công an bắt giam giữ đã 8 tháng mà không giải quyết gì hết ? Tôi có làm đơn lên chánh quyền xin ở tù thế cho 3 em. Chánh quyền trả lời rằng : 3 người này làm chánh trị mà bà dám xin ở tù thế ? Tôi trả lời nếu 3 em này làm chánh trị tôi xin làm đơn cam kết với chánh quyền, trước pháp luật tôi chịu tử hình cũng được”.

- Vị Cải Trang Nguyễn Minh Nhựt sau khi nêu rõ lập trường của Đạo rồi đề nghị với Năm Thống thuộc Mật Trận Tổ Quốc TN :

“ Anh 5 Thống thấy cần tôi đề nghị đổi thoại, bất luận ngày giờ nào, bất luận địa điểm nào có hẹn là tôi sẽ có mặt đáp ứng....”

Chúng ta thấy chư chức sắc và tín đồ nơi quốc nội đã thẳng tay vạch trần sự thật, đổi thoại thẳng với chánh quyền CS chờ không e dè sợ sệt như trước kia....Đây cũng là một tấm gương và là bài học cho chúng ta nơi hải ngoại....

II. SỰ KỲ VỌNG CỦA TOÀN ĐẠO NƠI CHỨC SẮC VÀ TÍN ĐỒ Ở HẢI NGOẠI:

- Cũng trong buổi họp nêu trên, Lễ Sanh Thượng Thiện Thanh phát biểu:

“Tuy sanh sau có muộn, chỉ hơn 70 năm thôi so với Phật Giáo có trên 2500 năm và Thiên Chúa Giáo gần 2000 năm hiện nay tín đồ Cao Đài có mặt trên khắp thế giới, đó không phải là điều hãnh diện lớn lao xứng đáng cho dân tộc Việt Nam với các nước hay sao ?”

Ý của Lễ Sanh Thiện còn muốn nói lên sự hậu thuẫn của khối chức sắc và tín đồ Cao Đài hiện cư ngụ nơi hải ngoại...

- Và trong Tâm thư “Khẩn cầu kháng nghị” của Người Ao Trắng từ trong nước gửi ra với lời lẽ khẩn thiết:

"Chúng tôi noi quốc nội uất khí dãy tràn mà lực bất tòng tâm, đã liều tấm thân 5 lần, 7 lượt tìm cách đóng lên tiếng hạc kêu bầy mong được bậc đàn anh nghe ngóng, nhưng Thánh bất khả tri, trừ dập đàn em đến đổi lớp bị lao tù, lớp bị quản chế chặt chẽ, không còn cách gì kéo lại con thuyền Đạo dang lao vào cơn nước xoáy.

Nếu quý ngài và quý vị có nhùn thấy những bậc Thiên Phong khâ kính trong nước, đứng trước người đồng phẩm, máu đào theo nước mắt chảy tràn mà vẫn không lay chuyển được con mè... mới thấu hiểu tại sao chúng tôi đành phải nói lên nhiều tiếng bức xúc mạnh mẽ với đàn anh, và nhiều lần phải cầu cứu đến quý ngài và quý vị làm ơn cực lực kháng nghị....

Tiếng đã khàn, hơi đã mòn, chút âm ba kiệt quệ xin thiết tha lần cuối. Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, cầu nguyện Ôn Trên ban phúc lành đến quý ngài và quý vị. Xin dón nhận tình thương rất nhiều của chúng tôi từ quốc nội (Thánh địa đêm 3 tháng 4 - 1997)

- Gần đây nhất trong 1 bức Tâm thư đề ngày 28-6-1997, một vị nữ lưu ký tên là Từ Thị Bạch Tâm cũng gởi từ Thánh địa:

"Vì sự tồn vong của nền Đạo, tiểu muội chân thành xin chư huynh tỷ chịu khó nghiên cứu lại bản hiến chương 97 của HDCQ Cao Đài TTTN và bản Tư Cách Pháp Nhân 97 để từ đó quý huynh tỷ có thể phát khởi Đạo Tâm, dám làm và phải làm gì cho Đạo, cho nhơn sanh để được xứng đáng là một môn đệ của Đấng Cao Đài giống như một số chư huynh tỷ đã làm nơi hải ngoại cũng như quốc nội, đặc biệt nhất là ngài Phối Sư Thế tuy tuổi hạc đã cao mà còn dám đương trường đứng ra gánh vác việc Đạo một cách phi thường khâ kính biết bao !.

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh đã bị giải thể , chư huynh tỷ là tinh ba là rường cột của Đạo là hải đăng soi đường cho những kẻ u ám như muội. Tiểu muội đặt trọn niềm tin và kỳ vọng sẽ được dón nhận Tình Thương cùng sự Chở Che Thực Sự của chư Huynh tỷ....."

III. NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA CẦN LÀM:

- *Viết Kháng Nghị Thư , Tuyên Ngôn, Tuyên Cáo.....*: những hình thức này chúng ta cũng đã từng làm trong quá khứ : tuy nhiên làm thế nào mỗi bản văn phải thể hiện ý chí của đa số các đơn vị hành chánh Đạo nơi hải ngoại Chúng ta phải nhìn nhận rằng còn thiếu sự phối hợp, thống nhất ý chí chung của toàn Đạo nơi hải ngoại ...Trong vài tháng vừa qua Châu Đạo California cũng như Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã thử nghiệm phương pháp gởi bản dự thảo Kiến nghị đến các Thánh Thất xin chữ ký toàn Đạo nhưng thật tế không có mấy nơi hưởng ứng nhiệt thành....Nếu không đồng ý điểm nào thì cũng có ý kiến để hoàn chỉnh hơn.....Chúng ta phải làm thế nào thống nhất ý chí thì mới tạo nên sức mạnh được. Một số huynh tỷ chúng ta còn thờ ơ có lẽ vì chưa nhận rõ tầm mức tai hại của hiến chương về lâu về dài .

Điều này chư vị có trách nhiệm nơi mỗi địa phương cần phải hiểu rõ và giải thích rõ cho chư đồng Đạo vốn bị ràng buộc vào đời sống vật chất nơi xứ người đâu còn tâm trí nghĩ về đại nghiệp Đạo như thế nào Hiến chương mới đã phá hủy các cơ chế tổ chức Đạo sai hẳn với Pháp Chánh Truyền là điều mà mỗi môn đệ Cao Đài đều có trách nhiệm phải bảo vệ.....Lúc nhập môn chúng ta đã quì trước Thiên Bàn mà thề rằng “.....hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài ”. Nay luật lệ ấy bị phá hủy, chúng ta không bảo vệ thì còn đợi chừng nào ?? .

- Hệ thống hóa nội vụ trình bày trước Liên Hiệp Quốc, các Cơ Quan Nhân Quyền , và chánh phủ các Cường Quốc:

Công cuộc tranh thủ đòi hỏi Đạo quyền đối với người CS phải trưởng kỳ chờ không thể trong thời gian ngắn trừ phi có những biến cố xảy ra....Một mặt nhà nước CS họ chủ trương ném đá dấu tay cho nên việc trình bày cho người ngoại quốc nắm vững được sự thật bên trong như thế nào cũng là một vấn đề rất phức tạp....cho nên chúng ta phải hệ thống hóa và diễn giải thật rõ ràng mới mong có được ảnh hưởng tốt....và cũng làm thế nào thể hiện ý chí của đa số đồng Đạo nơi hải ngoại.

- Đại Hội Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mỗi năm là một phương thức tốt để kết hợp ý chí toàn Đạo hải ngoại:

Năm ngoái Đại hội được tổ chức tại New Orleans, tuy kết quả không khả quan mấy, nhưng cũng nói lên được tinh thần đoàn kết của khối tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.....Truyền thống đó nêu duy trì nghĩa là hằng năm chúng ta nên gặp gỡ ít nhất 1 lần để bàn việc Đạo sự....Tuy nhiên chúng ta phải làm thế nào biến cuộc đại hội này như là một đại hội Nhơn Sanh....Chữ đại hội Nhơn Sanh ở đây không có nghĩa phải có thành phần tham dự giống hội Nhơn Sanh bên nhà nhưng làm thế nào đại hội thể hiện thật sự ý nguyện của cả môn đệ Cao Đài nơi hải ngoại chờ không để cho một vài thành phần nào lợi dụng làm khí cụ riêng.....Chúng ta cũng kêu gọi tinh thần khách quan giữ dạ vô tư của các Ban Tổ Chức đại hội mỗi năm.....Trong chiều hướng đó chúng ta nên cổ vũ các Thánh Thất, Điện Thờ, các Hội Đạo cử đại diện tham gia đại hội đông đủ....

Năm nay cuộc đại hội Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được tổ chức tổ chức tại Texas vào tháng 11-97. Với biến cố công nhận tư cách pháp nhân hồi tháng 6-1997 của nhà nước CS (căn cứ theo hiến chương được áp đặt), tầm mức cuộc đại hội lại càng quan trọng để toàn thể con cái Đức Chí Tôn lên tiếng nhìn nhận hay không bản hiến chương và cái gọi là “tư cách pháp nhân” cho Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Chúng ta nên nhớ, toàn thể chức sắc và tín đồ quốc nội đang trông chờ những người anh em ở hải ngoại lập được kỳ công gì cho Đạo hay không ???

● Quang Thông

(08-1997)

● **Thi Văn Đạo :**

*Mạnh yếu rồi đây yếu được phần,
Được phần mày Tạo khéo cầm cân.
Cầm cân thăng thường răn người thế,
Người thế sao cho hạnh chóp ngắn.*

(TNHT, trg. 231)

LÁ THƯ KHÔNG NIÊM

California, 20 - 7 - 1997

Bạn Bé thân mến.

Đã đặt chân lên "vùng đất hứa" như nhiều người quen gọi, gần hai năm rồi, Thanh đã chứng kiến lấm cảnh buồn vui hồn độn, khiến lấm lúc lòng nặng những ưu tư, muối lui chán sống cuộc đời tinh lặng ... lại hằng nhớ hai câu thơ của Đức Hộ Pháp.

"... Thiên thời địa lợi đôi diều sẵn,

Chỉ thiếu hòa nhان để hợp quần."

Có lẽ vì Thanh quá ngây thơ tự nghĩ: Khi có yếu tố THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI thì yếu tố NHÂN HÒA có cơ đâm chồi nẩy lộc, kết hoa trái tốt tươi nhưng thực tế thì sao? Từ những lá thư nặc danh, chính danh chí đến những cú phone rộn rã reo khắp đó đây, nó đã bào mòn bao ước mơ trong sáng mà Thanh hằng ấp ủ.

Đọc trong thơ Bạn gửi anh Hoàng đế ngày 22-6-97, lướt qua mấy dòng đầu gợi nhớ xa xưa khi chúng ta còn tung tăng dưới mái trường Đạo Đức Học Đường, Lê Văn Trung (Châu Thành Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh) dẫn đến những dòng cảm nghĩ thực tế, thiết tha, sâu sắc. Với Thanh đây là lá thư đầu tiên đầy tinh thần xây dựng hợp với những ai mang hoài bảo đích thực về Đại Nghiệp Đạo ở Hải Ngoại. Bạn hạ bút "... hiện nay Đức Đại Từ Mẫu ban ân phúc sống trên vùng đất hứa hồn chung vai hiệp sức cẩm đại kỳ Tam Thanh (vàng, xanh, đỏ) trên nền Trời tự do này với tuổi đời còn sót lại ..."

Tùng cơ chuyển thể, con cái của Đức Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu đã có mặt khắp năm châu, tại sao con cái của Ngài không lấy chữ Hòa làm lễ Hiếu dâng, mà mãi say mê mở ra những "trận thư pháo" + "đàm thoại pháo" làm mạnh múng Đạo tình? Tại sao? Lần giở lại Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tân Luật Thiên Đạo của Bảo Pháp Chơn Quân, Giáo Lý của Tiếp Pháp Chơn Quân, Phương Châm Hành Đạo của Đức Quyền Giáo Tông và một số Huấn Lịnh, Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp và xuyên qua Phật Học Phổ Thông, Thanh tự đặt mình làm một "lương y bất đắc dĩ" định bình như sau: "Thế nhân đã lâm chứng bệnh hiểm nghèo: TAM ĐỘC (Tham, Sân, Si) vô phương cứu chữa". Mỗi người tự cho mình như có quyền năng của Thiên Sứ! Ai cũng muốn lời nói hay dòng chữ mình được người tuân phục, cúi đầu nghe theo ... Lời nói dù xuất phát từ tà ý hay chánh tâm mà hậu quả của nó không đạt mục đích "... lập công bồi đức, cứu độ nhơn sanh ..." mà chỉ nhắm vào "... kết phe lập đảng mà ý chúng hiếp cô, cùng xui mưu làm loạn. Kẻ vào Đạo chỉ mưu việc quấy như vậy là kẻ muốn gây rối cho nền Đạo, tức là kẻ nghịch Đạo đó ..." (trích Phương Châm Hành Đạo trang 5 kiểm duyệt ấn hành 1954). Trong bài Khiêm Nhượng trang 10 Đức Quyền Giáo Tông ca ngợi: "Quí hóa thay hạnh khiêm nhượng! nguy hiểm thay tánh tự kiêu!" và trong bài Thuận Hòa trang 3 Đức Ngài đã nhấn mạnh "... Tôn chỉ Đạo dầu cao thượng đến đâu đi nữa, nếu người hành Đạo không được thuận Hòa nền Đạo tức phải vì đó mà nghiên đổ ..."

Thanh thiết nghĩ mỗi chúng ta không một ai có quyền luận công hay tội người nào cả (?) Lòng TRUNG THÀNH với Đạo, lòng HIẾU kính Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, người giữ Đạo là: 1- Làm lành lánh dữ. 2- Trau giồi đức hanh. (Phương Châm Hành Đạo Đức Quyền Giáo Tông) chứ không phải trung thành rồi TỰ DO làm mất tình người, như vậy có phải chúng ta không nghe lời Thầy đã dạy?: "... Các con hãy nghe lời Thầy dặn, chứ khá nghịch lẩn nhau; phải đồng một lòng một dạ mà lo chấn hưng đạo đức. Tuy bây giờ phân

chia nhiều nhánh nhiều chi, chờ ngày sau cũng có một mà thôi. Các con dâu bên nào cũng thương nhau như con một nhà, chờ khá ganh gổ chê bai nhau ..." (TNHT trg. 88). Nếu chúng ta "vô tình" mãi nhầm vào nhau mà gây điều tác hại chẳng khác nào làm gây trở ngại chung đến cuộc hành trình phổ truyền Chơn Đạo.

Bạn tiếp "... viết đến đây tôi muốn thưa với anh rằng: Vai trò Ban Thế Đạo là giai đoạn này, lá đại kỳ Tam Thanh quý anh, quý chị và quý Chức Sắc phải phát cho nhơn loại thấy và hưởng ứng vì đây là điều lành cho vũ trụ. Các Đấng tiền khai và các Đấng Thiêng Liêng lập cơ quan Ban Thế Đạo ... hầu cho, nhơn loại hưởng phúc đức kỳ Đại Ân Xá này. Thưa anh, áo mao Hội Thánh đã trao và tấn phong cho quý Chức Sắc Hiền Tài BTĐ là để lập công trong giai đoạn vàng son này mà Phật Mẫu: Ngồi trong con đặng phi thường ..."

Thưa Bạn,

Những vị thọ "phẩm hàm" Hiền Tài Ban Thế Đạo từ khóa I đến khóa V hẳn có nhiều vị đồng quan điểm với Bạn? Thanh chạnh nghĩ dù thọ phẩm Đời hay Đạo nếu "hữu danh vô thực" thử hỏi có đáng buồn không? Đến đây Thanh bỗng nhớ lại trước năm 1975 khi là đơn vị trưởng một đơn vị ở Tây Ninh, Bạn đã tận lực hiệp công sức với Hành Chánh Đạo địa phương lập nên hai ngôi thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng:

- 1- Thánh Thất Trà Võ, xã Thạnh Đức gò dầu Tây Ninh
- 2- Thánh Thất xã Phước Tân, Phước Ninh Tây Ninh

Và Thanh cũng được biết, từ ngày định cư trên vùng đất Hứa, Bạn đã kiên tâm thăng vượt khó khăn hẫu đạt sở nguyện mình làm sáng danh mối Đạo Thầy ...

Bạn viết tiếp "... Cho nên khi nghĩ đến Đạo thì tôi nghĩ rằng BQN/BTĐ/HN đóng vai trò nhận một trách nhiệm vô cùng trọng đại, phải tìm mọi cách hẫu phát triển Đạo để cứu Đời. Thật vậy không bao xa Hội Thánh sẽ phục quyền, hàng vạn Quốc Sĩ, Trương Phu, hiền nhân, bác học, đại trí thức, đại thương gia, nhiều Nguyên thủ Quốc gia nạp đơn vào BTĐ theo lời dạy của Đấng vô hình cho họ .."

Với tầm nhìn của Bạn, Thanh có thể quả quyết rằng những vị sẵn Đạo Tâm và kiến thức không thể phủ nhận. Ví đó là con đường Đại Đạo sẽ đi qua như vầng dương tỏa rạng"

"... Ánh thái dương"(khai Kinh)

là con cái của Thầy có cơ duyên đó đây nếu chỉ cúng lạy niệm:

"Nam mô Nhứt nguyện Đại Đạo Hoằng Khai

" Nhì nguyện Phổ Độ chúng sanh ..."

thử quỳ đọc và lạy mãi ... Khi ác niệm dâng đầy, hiềm khích lẫn nhau" tiểu biện hai nghĩa, tiểu ngôn phá Đạo" ấy là đun đẩy nhau vào nో Tà rồi! Buồn nhìn Tổ Đinh "Đạo Đời chưa tương đắc", tự nghĩ phải chăng Kim Quan Sứ ra tay khảo dợt vì Thiên ý cho Chơn Đạo ra thiệt tướng?

Bạn tiếp "... Cá nhân tôi lúc nào cũng suy tư lo lắng cho quý anh chị, nếu không chuẩn bị các cơ sở sẽ bị lúng túng khi họ ô ạt đi tìm ông Cha Thiêng Liêng. Muốn đi tìm ông Cha vô hình dạy bảo họ thì chẳng còn kiếm ai khác hơn là nhờ BTĐ/HN. Họ đến Thánh Thất và Điện Thờ, đồng Đạo cũng hưởng dẫn đến quý anh chị để nạp đơn hẫu quý anh chị tiến dẫn họ về Trung Ương ...".

Thưa Bạn,

Mỗi ưu tư của Bạn cũng là mỗi ưu tư của một số anh em đang thọ phẩm hàm, riêng Thanh cảm nhận mình bất tài thiếu đức, thêm bối rối mỗi lần nghĩ đến sứ mạng vượt quá

sức mình. Nếu quả có chút kiến thức phổ thông mà thiếu trình độ giáo lý Đại Đạo thì Thanh không hơn gì người ngoại Đạo, hoặc Thanh có vốn giáo lý căn bản mà chẳng thông một ngoại ngữ thử hỏi có may nào Thanh phổ truyền nền Chơn Đạo nói hải ngoại?

"... Nam Bắc cùng rỗi ra ngoại quốc ..."

Từ cảm nhận đơn thuần đó, tự ti mặc cảm? Thanh không dám tự hào về năm tháng biết Đạo của mình. Nhìn các em cháu Đại Đạo Thanh Niên Hội một vài lần Thanh nói với các bậc chú, anh lão thành như sau:

- Lớp trẻ này là tương lai Đạo ở hải ngoại, lớp tuổi mình có thể "làm nhón chỉ trăng" rồi đứng sang một bên cho đàn em cháu thi đua lập công bồi đức ...

Thời gian gần đây, cơn biến loạn của "trận thư pháo" giảm dần "đàm thoại pháo" còn nổ đông, nổ tây, hăng say tố giác nhau ra điều tự mãn lầm, nghe qua Thanh vô cùng ngao ngán, đọc văn biết người (?) Thầm đọc Thi Văn Dạy Đạo

Nho nhỏ con tua tập tánh tình
Dưới đời đừng tưởng một mình lạnh
Một câu thất đức thiên niên đọa
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành. (TNHT trg, 97)

Đã biết giữ Đạo nếu ai cũng nhớ câu "Lợi danh thường tình là nhỏ, danh giá Đạo là trọng (TNHT trg. 197)" luôn luôn trau dồi hạnh đức, không phạm ngũ giới ... Nếu quả có Đức Tin vững mạnh nơi Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng mỗi người cố gắng thi đua thực hành chủ thuyết Tam Lập: LẬP CÔNG, LẬP ĐỨC, LẬP NGÔN. Thầy đã giáng: "... Than ôi! đường Thánh ít kẻ tìm, mà nೋo Tà nhiều người đến. Trò đời lǎng xǎng ..." trong đàn cơ năm 1934 Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy: "Tà, Chánh, cười ... Bần Đạo nói thiệt cũng chưa dám định trong cái rủi thường có sự may; trong cái may vẫn khép kín sự rủi, khó lường được điều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận Tà Chánh thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm, xứng tụng mình là Chánh. Cái Tà vì Thiên tho sử dụng, Tà vì cơ thử thách của Tam Giáo Tòa; Tà vì những quỷ xác ma hồn lẩn lộn của quỷ vương để làm cho công phu lõi dõi. Mỗi cái Tà có duyên cơ ấy ngày sau đều có sự biến đổi Thiêng Liêng, hoặc có một kết quả. Ngày chung qui chỉ đem về Thầy một chữ Tâm và những công nghiệp đã gây cho sanh chúng ..."

Ngôn bất tận ý, thư đã khá dài Thanh xin gửi bài Thánh Giáo trong Thi Văn Hiệp Tuyển 1969 Bạn nhàn lâm.

Tam giáo từ xưa vốn một nhà
Người sau lầm tưởng vọng chia ba
Minh tâm may hiểu đường chơn giả
Mẫn tánh mới thông nೋo chánh tà
Thích Đạo tỷ như hành bộ khách
Nền Nho ví tự chiếc đò qua
Muôn ngàn kinh sách do nơi chữ
Tam giáo từ xưa vốn một nhà.

Bạn mến,

Bây giờ chúng ta cùng tạm gác bao nỗi trầm tư đã dày vò lòng ta bao năm tháng, hãy cùng thưởng thức:

DẠO ĐÀN CẢM TÁC

(độc tấu đàn tranh)

Gương khảy năm âm giải tấm lòng
Nhấn đưa gió ái đến thu song
Gióng dây lia nhạn sâu nghiêng ngữa
Đỡ ngón rơi loan thảm chập chồng
Lầu phụng mơ màng nghe quyển địch
Cung tần văng vẳng lóng tơ đồng
Chia đôi bóng nguyệt còn phân nửa
Gối lạnh thương ai luống nao nồng

Bát Nương Diêu Trì Cung

Họa Vận

Năm âm mượn bực tỏi lòng
Đờn "bắc" ra "ai" oán dội song
Tiếng thảm làm cơm tràn quá chén
Hỏi sâu dồn gối chất nên chồng
Tranh tần ghẹo khóc người cung lảnh
Tỳ Hưu khêu đau khách ải đồng
Nhạn lạc lia cung đành lỗi nhịp
Cậy lăng phong nguyệt nhắc duyên nồng

Đức Phan Hộ Pháp

Mượn bực cung thương tỏi lòng
Đạo Đàn khuây khỏa dựa thơ song
Mưa tuông lạnh ngón sâu trăm đoạn
Oán trỗi tàn canh thảm mấy chồng
Gió tặc mành thưa chênh nhạc điệu
Sương gieo khắc lụn tỏa hơi đồng
Chạnh người ải nhạn ôm tỳ đợi
Vì nước đành chia nghĩa mặn nồng

Huệ Giác Cao Thượng Sanh

Là khách tha phương để tự an ủi mình khỏi thẹn với lòng trong khoảng đời còn lại
chúng ta cùng ngâm bài thơ của Bão Pháp Chơn Quân gởi Đức Thượng Sanh

CẨM THUẬT

Tuy xa nguồn Đạo túc phong còn
Trăm giữa ngàn mài một tấm son
Thuyền sớm ra khơi quay lại bến
Chim chiểu bạt gió hứng về non
Trông lui chưa toại công ti tí
Nghĩ tới buồn cười chuyện cỏn con
Cúi ngửa giữ cho lòng khỏi thẹn
Mặc ai toan bóp méo vo tròn.

Thuần Đức (7-12-59)

Đức Thượng Sanh họ nguyên vận

Còn sống đâu quên nhiệm vụ còn
Bến mê độ khách tục lòng son
Tuổng đời đã trải nhiều đau khổ
Nợ Đạo toan đền rạng nước non
Nhường nhịn gắng qua cơ khảo lớn
Ngược xuôi mong vững chiếc thuyền con
Ôn Trên xoay chuyển xin cầu nguyện
Hòa hiệp đệ huynh nghĩa vẹn tròn

Huệ Giác

Để kết thúc mấy trang thơ "đồng thanh tương ứng .." Thanh thân gửi đến Bạn vẫn
thơ:

TIẾNG DÀN KHUYA

Đời mènh mông quá mấy tri âm?
Lắng đọng niềm riêng tiếng nguyệt cầm
Mở "bắc" xôn xao cành lá biếc
Qua "nam" khắc khoải khói hương thầm
Tơ run ngơ ngẩn hồn trăng nước
Ngón chuyển lạc loài ngỏ tháng năm
Thưởng thức còn ai? Đêm thầm lặng
Nhấn mòn tâm sự, mất xa xăm ...

● Tam Thanh

TIN MỪNG

Nhận được hồng thiệp của Anh Chị Trần Công Bé, Thánh Thất Seattle, Washington State, Hoa Kỳ báo tin sẽ làm lễ vu qui cho Thủ nữ là cháu:

TRẦN NGỌC TRANG

sảnh duyên cùng cậu:

NGUYỄN SƠN

Thứ nam của ông bà Nguyễn Soát.

Hôn lễ cử hành lúc 11 giờ 30 sáng mùng 8 tháng 8 Dinh Sửu (DL 6/9/1997) tại Bellevue, Washington State.

Chúng tôi xin kính mừng cùng Anh Chị Trần Công Bé, mừng hai họ Trần, Nguyễn có được rể thảo, dâu hiền. Kính chúc hai cháu Trang & Sơn được trăm năm hạnh phúc.

● BQN/BTD/HN

● BBT/TSTD

LUỢC SỬ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(tức Đạo Cao Đài)

LTS: Ngày 27-7-1995, trên tờ *Việt Nam Thời Nay* (Vietnam News Today) tại Úc, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Lưu có viết một bài báo về "Vấn đề Tôn Giáo" có đề cập đến Đạo Cao Đài. Vì thiếu nghiên cứu và hiểu biết, tác giả đã có những nhận định và đưa ra những dữ kiện thiếu chính xác về Tôn Giáo Cao Đài. Bài báo đã gây phản nỗ giới tín đồ Cao Đài tại Úc. Hành Chánh Đạo và Hội Đồng Cao Đài Giáo Úc Châu đã phối hợp liên lạc với tòa soạn "Việt Nam Thời Báo" bày tỏ lời phản đối. Tòa soạn đã có lời xin lỗi và ngõ ý xin các Tổ chức Đạo Cao Đài tại Úc có bài viết giới thiệu Đạo Cao Đài một cách chính xác hơn để xóa tan sự hiểu lầm và ngộ nhận. Các tín đồ Cao Đài tại Úc tất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của Ban Biên Tập Báo Việt Nam Thời Báo. Đồng đạo tại Úc đã đề cử Hiền Huynh Cao Thượng Chi viết bài giới thiệu Đạo Cao Đài. Xét thấy bài báo của tác giả Cao Thượng Chi, cộng tác viên thường xuyên của Tập San Thế Đạo, rất xác đáng và rất có giá trị để nghiên cứu, Tập San Thế Đạo xin đăng lại để cống hiến quý đồng đạo, độc giả như đã hứa trước đây nay mới có dịp.

NGUỒN GỐC CAO ĐÀI

Mặc dầu đến tháng 10 năm Bính Dần (1926), Tôn Giáo Cao Đài mới chính thức khai nguyên, tuy nhiên mầm mống đã bắt đầu nảy sanh khoảng 5,6 năm về trước do 2 nguồn khởi điểm:

- Thứ Nhất: khoảng 1920, ông Phủ Ngô Minh Chiêu lúc bấy giờ đương nhiệm Quận trưởng Phú Quốc. Ông là người rất

• Cao Thượng Chi

mộ Đạo, đã thu nhận được những lời mặc khải của Đức Thượng Đế và là người đầu tiên tiếp nhận áng sáng huyền diệu đầy hào quang bằng một con mắt chiếu thẳng vào người ông. Con mắt ấy là Thiên Nhãn, biểu tượng của Đức Thượng Đế. Ông rời Phú Quốc vào cuối năm 1925, sau khi đã đem tất cả tấm lòng thành kính, tự họa một con mắt để thờ. Ông đã thọ mệnh những lời dạy của Đức Thượng Đế, tuy nhiên ông không thổ lộ việc này với ai.

- Thứ Hai: Cũng vào thời điểm trên tại Nam Việt Nam, có phong trào cầu cơ, xây bàn, lập đàn thỉnh Tiên, mục đích là thỉnh chư Tiên, chư vong hồn quá vãng để xin thuốc chữa bệnh, tiếp chuyện các vong linh để họa thi, vịnh phú, hỏi những chuyện riêng tư, vận nước v.v...

Tại Saigon có một nhóm 3 vị là công, tư chức, vốn là người thích thi phú, hâm mộ những chuyện huyền diệu ở cõi vô hình đó là 3 ông Phạm Công Tắc, Cao Huỳnh Cư và Cao Hoài Sang. Hằng đêm thường hiệp nhau tại nhà ông Cao Hoài Sang để xây bàn. Sau đó nhóm này kết nạp thêm những vị như quý ông Nguyễn Trung Hậu, Trương Hữu Đức, Cao Huỳnh Diêu và Võ Văn Nguyên. Trong những buổi xây bàn có nhiều vong linh nhập bàn cho nhiều bài thi rất hay, nhưng các ông chưa tin lắm, bởi còn hoài nghi lẫn nhau vì có người phá chơi.

Vào đêm mùng 6 tháng 6 năm Ất Sửu (26/7/1925 dl) có một vong linh nhập bàn xưng danh Cao Quỳnh Tuân (ông Tuân là thân phụ ông Cư), làm cho

quý ông có mặt đều kinh sợ. Riêng ông Cư kính cẩn đứng dậy thưa với vong linh:

Thưa Thầy, trong buổi Thầy quá vãng, anh em chúng con còn nhỏ dại, không nhớ đến hình ảnh của Thầy. Nay tiện thể, Thầy cho chúng con một bài tự thuật để làm kỷ niệm. Không một chút chần chờ, bàn cơ chuyển động cho một bài thi:

"Ly trần tuổi đã quá năm mươi,
Mi mới vừa lên ước đặng mươi.
Tổng mến lời khuyên bền mộ chép,
Tình thương căn dặn gắng tâm đỗi.
Bên màn đôi lúc trêu hồn phách,
Cõi họa nhiều phen đăng thảm thơi.
Xót nỗi vợ hiền còn lụm cụm,
Gặp nhau nhấn nhủ một đôi lời.

Thầy xin kiếu.

Bài thi tự thuật của ông Cao Quỳnh Tuân, khiến cho các ông có mặt đều xúc động. Riêng ông Cao Quỳnh Cư không cầm được giọt lệ và kể từ đấy, các ông không còn xem thường việc xây bàn nữa, mà tất cả đều nghiêm trang tôn kính mỗi khi thực hiện việc thỉnh chư vong linh.

Vào đêm thứ Bảy mùng 10 tháng 6 năm Ất Sửu (30/7/1925) cũng tại nhà ông Cao Hoài Sang, có một vong linh nhập bàn cơ xưng là Đoàn Ngọc Quế. Ông Cư xin vong linh cho một bài thi tự thuật. Bàn cơ chuyển động nhẹ nhàng cho một bài thi:

"Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai,
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngõ trao duyên vào ngọc các,
Nào ngõ phủi nợ xuống tuyền dài.
Dương sinh cam lối tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Đồn dập tương tư quẩn một gánh,
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai."

Để un đúc tinh thần và củng cố niềm tin cho 3 ông, cô Đoàn Ngọc Quế thường chỉ bảo về mặt đạo đức, tu hành.

Chính do những bài thi của ông Cao Quỳnh Tuân, cô Đoàn Ngọc Quế và các vong linh khác đã phá vỡ mọi thành kiến nghi ngờ, giúp quý ông thêm vững đức tin và sùng kính quyền năng mẫu nhiệm của thế giới vô hình.

Vào hạ tuần tháng Bảy năm Ất Sửu (1925) ông Phạm Công Tắc cùng các bạn họp lại để tiếp nối xây bàn, thì có một vong linh về nhập bàn mà không chịu xưng danh tánh và cho bài thi:

"Ớt cay, cay ớt gãm mà cay,
Muối mặn ba năm, muối mặn dai.
Túng lúi đi chơi nê tấp lại,
Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai."

Tiếp được bài thi, 3 ông Cư, Tắc, Sang cố nài ní vong linh cho biết tên, song vong linh khước từ mà chỉ xưng danh A, Ă, Â mà thôi. Các ông vô cùng ngạc nhiên nên cố gạn hỏi, nhưng vong linh quyết không chịu tiết lộ danh tánh của mình.

Đến thương tuần tháng 8 năm Ất Sửu (1925), ông A, Ă, Â lại nhập bàn dạy bảo quý ông không được hỏi đến lai lịch, không được hỏi quốc sự và thiên cơ, thì ông A, Ă, Â sẽ thường xuyên về họa thi phú cùng các ông.

Đồng thời ông A, Ă, Â còn dạy bảo quý ông phải lo thiết tiệc chay vào đêm Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925) để thỉnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu vị Tiên Cô. Ba ông Cư, Tắc, Sang xây bàn nhờ cô Đoàn Ngọc Quế hướng dẫn việc thiết tiệc chay và thỉnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Cô Đoàn Ngọc Quế hướng dẫn quý ông phải thành tâm cầu nguyện, giữ trai giòi trong 3 ngày, nhất là phải tìm cho ra Ngọc Cơ để thỉnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng phàm.

Huyền diệu thay, việc lo lắng về Ánh Ngọc Cơ đã được ông Phan Văn Tỷ,

người thường đến chơi thân với ông Cao Quỳnh Cư đem đến cho ông Cư đúng hẹn.

Tiết Trung Thu, trăng thanh gió mát, Rằm tháng 8 năm Ất Sửu căn nhà ông Cao Quỳnh Cư được trang thiết rất nghiêm trang. Gần 12 giờ khuya, quý ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang đều mặc áo dài đen, đầu bị khăn đóng thật nghiêm chỉnh để chuẩn bị cho bữa tiệc chay được diễn ra vô cùng trọng thể, trang nghiêm. Một cái bàn được trang trọng đặt giữa căn nhà, trên bàn phủ một tấm nắp trắng, rái bông đủ màu sắc. Xung quanh bàn, phía trên đặt bàn thờ Đức Phật Mẫu phía dưới có 9 cái ghế dành cho 9 vị Tiên Nương. Ba ông Cư, Tắc, Sang thì đứng hầu.

Yến tiệc Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925) là Yến tiệc đầu tiên giữa các Đấng vô hình và người phàm, được gọi là Lễ Hội yến Diêu Trì.

Sau khi Yến tiệc xong, các vị khấn nguyện, xong trầm hương, hai ông Cư, Tắc ngồi cuống ghế, hai tay tiếp Ngọc Cơ. Ngọc Cơ chuyển động mạnh và nhanh nhẹn, Đức Diêu Trì giáng đàm, để lời chào mừng quý ông có mặt, chỉ dạy về đạo đức, phương cách tu hành và hứa hẹn sẽ giáng Đàm để chỉ bảo thêm cho quý ông.

Hằng năm, để tưởng niệm ngày trọng đại này, đến ngày Tầm tháng 8, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đều thiết Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì tại Đền Thờ Phật Mẫu vô cùng trọng thể.

ĐẠO TRỜI XUẤT HIỆN

Khi quý ông vững tin vào thế giới vô hình, Thiêng Liêng từ từ chuyển việc xướng họa thi phú qua khai cơ lập Đạo.

Vào đêm 27 tháng 10 năm Ất Sửu (1925), Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng cơ duy 3 ông Cư, Tắc, Sang đến ngày mùng 1 tháng 11 năm Ất Sửu (1925) phải hành lễ Vọng Thiên Cầu Đạo. Bấy giờ 3 ông

chứng hứng, nhưng vì đã trọn tuân lời dạy của Thiêng Liêng nên vào đêm mùng 1 tháng 11 năm Ất Sửu (6/12/1925), ba ông chuẩn bị thật nghiêm chỉnh, khăn đen, áo dài quỳ trước sân nhà, mỗi người tay cầm 3 cây nhang nguyện rắng:

"Ba chúng tôi, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang vong bái Đức Thượng Đế ban ân giú phúc cho chúng tôi cải tà quy chánh."

Đến giờ phút lập thệ như vậy, song 3 ông vẫn còn phân vân chưa biết ông A, Ă, Â là ai? Ba ông chỉ tuân trọn lời dạy của ông A, Ă, Â mà thực hành.

Lễ xong 3 ông vào nhà, lúc đó đúng 12 giờ khuya, đồng xông trầm cho tinh khiết rồi ngồi vào bàn cơ. Ngọc Cơ chuyển động thoát và ông A, Ă, Â giáng cơ phán dạy:

"Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Giáo Đạo Nam Phương", với lời phán quyết như sau:

- Muốn được ta truyền Đạo phải gọi Ta bằng Thầy cho tiện bề đối đãi và Ta gọi lại bằng các Con.
- Thầy muốn dùng các Con mà khai Đạo, các Con dám lãnh trọng trách ấy chăng?

Ông Phạm Công Tắc bạch: Thầy dạy bảo thì chúng con vâng lệnh, trong các con từ bé chí trưởng chẳng thông đạo lý chi, duy nhờ Thầy dạy bảo bấy lâu thì sự hiểu biết trong muôn một, e chẳng xứng đáng mà thọ lãnh trách nhiệm lớn lao này.

Đức Cao Đài Thượng Đế phán: Chỉ chi có Thầy gần bên các con, miễn là các con khứng chịu, gắng để trọn tấm lòng thành thì chẳng hề chi. Cả ba ông vâng chịu.

Sau buổi lễ Vọng Thiên Cầu Đạo hôm đó, ba ông Cư, Tắc, Sang hối lòng

tôn kính Đức Thượng Đế quyết lo dưỡng tánh tu tâm, trau dồi đạo đức.

Trước những huyền diệu mà Đức Cao Đài đã thể hiện, hương dẫn quý ông Cư, Tắc, Sang suốt thời gian qua do những lần giáng cơ bằng những bài thi bao gồm những lời giáo hóa đầy tình thương với nhân loại như sau:

"Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức một cha.
Nghĩa nhân dành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhauặng chữ hòa.
Bửu Tòa thơ thới trổ nén hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp ráng vun nền đạo đức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta."

Đức Cao Đài cũng cho biết lý do: Bấy lâu Thầy tá danh A, Ă, Â là cốt để dùi dắt các con vào đường đạo đức, hầu chẳng bao lâu đây, các con phải ra giúp Thầy khai Đạo.

THU NHẬN ĐỆ TỬ

Sự liên hệ giữa Đức Cao Đài với 3 ông Cư, Tắc, Sang vô cùng mật thiết. Ba ông lúc nào cũng tỏ lòng tôn kính, tuân nghe tuyệt đối.

Thẩm thoát đến ngày Lễ Noel (24/12/1925), 3 ông thiết lập đàn cơ thỉnh Đức Cao Đài Thượng Đế về chỉ dạy, Đức Cao Đài cho 2 bài thi:

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Đạo mầu rươi khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biển.
Chiêu, Kỳ, Trung độ dẫn Hoài sanh
Bản đạo khai Sang, Quý, Giảng thành.
Hậu, Đức, Tắc, Cư Thiên địa cảnh,
Huờn, Minh, Mân đáo thủ đài danh.
(bài thi trên đây chỉ danh 12 vị đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài, đó là quý ông Chiêu, Kỳ, Trung, Hoài, Bản, Sang, Quý, Giảng, Hậu, Đức, Tắc và Cư).

Đêm 18 tháng Giêng 1926 Đức Cao Đài giáng cơ dạy 2 ông Cư, Tắc đem Ngọc Cơ vào tận nhà ông Lê Văn Trung, Nghị Viên Thượng Hội Đồng, ở đường Testa trong Chợ Lớn để phò cơ cho Đức Cao Đài giáng dạy ông Trung. Dẫu thấy khó khăn, ai ngại khi phải tiếp xúc với một người chưa từng quen biết, đang có địa vị xã hội cao, được chánh phủ Pháp ân tú Bắc Đầu Bội Tình và riêng 2 ông cũng không thích lối sống của ông Trung do nhiều người kể lại, song vì có đức tin mạnh, nên 2 ông tuân mạng lệnh của Đức Cao Đài.

Khi nghe 2 ông Cư, Tắc trình bày sứ mạng của mình, ông Lê Văn Trung tỏ bày thái độ rất tôn kính, ông ân cần tiếp 2 vị sứ giả trong thân tình huynh đệ và tuân lệnh Đức Cao Đài.

Ngày Rằm tháng Chạp Ất Sửu (1926), đàn cơ được thiết lập tại nhà ông Lê Văn Trung rất nghiêm trang, Đức Cao Đài giáng cơ phán dạy ông Trung: Thầy đã cho Lý Thái Bạch đến dùi dắt con ở đàn cơ Chợ Gạo bao lâu rồi. Trung nhớt tâm nghe con! Sống cũng ở nơi Thầy, thác cũng nơi Thầy, thành cũng nơi Thầy Con lấy sự sáng của con mà suy gẫm. Đức Cao Đài cho ông Trung bài kệ sau đây:

"Một Trời, một Đất, một nhà riêng,
Dạy dỗ nhân sanhặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên cơ ra cứu chúng,
Đạo người vẹn vẽ mới là Tiên."

Những lời phán dạy của Đức Cao Đài Thượng Đế đã được ông Trung nghiêm chỉnh thi hành, tác dạ ghi lòng, không bao giờ xao lãng bốn phận. Tin tưởng Thiêng Liêng tuyệt đối, ông Trung thu xếp việc nhà, đệ đơn xin từ nhiệm Nghị Viên Thượng Hội Đồng, tình nguyện phế đời hành đạo, hiệp với 3 ông Cư, Tắc, Sang chung lo Đạo sự, đi khắp các Tỉnh phố độ nhân sanh.

Đức Cao Đài dạy ông Trung: Trung, con phải xúc tiến việc mở Đạo mới của Thầy. Trời giáng thế Kỳ Ba, mượn tên là Cao Đài, dùng biểu tượng Thiên Nhãn tượng trưng Thượng Đế, giáo danh là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Do mạng lệnh của Đức Cao Đài vào đầu tháng 2/1926 quý ông Cư, Tắc, Sang, Trung, Đức, Hậu đến nhà ông Ngô Minh Chiêu ở số 110 đường Bourdais Saigon để nhờ ông Chiêu hướng dẫn cách thức thờ Thiên Nhãn mà Đức Cao Đài đã mặc khải cho ông Chiêu vào năm 1921 lúc ông ở Phú Quốc.

Trong dịp gặp gỡ này, chính là Thiên ý muốn cho 2 nhóm có cơ hội gặp gỡ trong tình huynh đệ một nhà để cùng phân chia trách nhiệm phổ biến nền Đại Đạo,

Đêm giao thừa Tết nguyên Đán năm Bính Dần (12/2/1926) tuân lệnh Đức Cao Đài, ông Chiêu cùng 2 ông Cư, Tắc mang Ngọc Cơ thân hành đến từng nhà môn đệ đầu tiên để Đức Cao Đài chúc Tết và dạy Đạo. Các ông không ngại khó nhọc đi từ nhà này đến nhà khác, mỗi nơi Đức Cao Đài cho gia chủ một bài thi 4 câu. Mỗi bài tuy ngắn gọn mà ý nghĩa cao siêu thâm thúy, tiên đoán về vận mạng hành Đạo của mỗi vị. Đến giáp 12 nhà môn đệ đầu tiên của Đức Cao Đài, các ông mới trở về.

Trong đàm cơ đêm 25/2/1926, Đức Cao Đài chỉ dẫn nghi thức lễ bái, thờ Thiên Nhãn bằng bài thi:

"Nhân Thị chủ Tâm,
Lưỡng quang chủ tế,
Quang thị Thần,
Thần thị Thiên
Thiên giã, ngã giã."

CHUẨN BỊ CHO NGÀY KHAI ĐẠO

(Cơ Phong Thánh)

Trong đàm cơ ngày 13 tháng 3 năm Bính Dần (24/4/1926), Đức Cao Đài dạy: Thầy nhứt định chính mình Thầy độ rõ các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa, nhưng mà phải buộc lập Chánh Thể, có lớn nhỏ đặng để thế cho các con đều dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đảo.

Đêm 14 rạng Rằm tháng 3 Bính Dần (25/4/1926), Đức Cao Đài giáng cơ phong các ông sau đây:

"Cư phong vị Tá cơ Tiên Hạc Đạo sĩ.

Tắc phong vị Hộ Giá Tiên Đồng Tá cơ Đạo sĩ.

Hậu, Đức, phong vị Tiên Đạo phò cơ Đạo sĩ.

Đây là lần phong Thánh đầu tiên, những cấp cơ của Đức Cao Đài. Quý vị trên đây sau này trở thành Chức Sắc cao cấp của Hiệp Thiên Đài.

Chuyện ông Lê Văn Trung giác ngộ theo làm đệ tử Đức Cao Đài, từ nhiệm một địa vị xã hội cao trọng lúc bấy giờ, làm cho dư luận trong giới chánh quyền thuộc địa và giới trí thức rất chú ý theo dõi:

Ông bắt đầu nhận lấy một sứ mạng quan trọng hàng đầu là cầm cự đi phổ độ nhân sanh. Đoàn truyền Đạo được ông phân chia, tỏa ra các Tỉnh ở Nam Kỳ. Tuy trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã có một sự thu hút kỳ diệu, số người nhập môn vào Đạo lên đến mấy chục ngàn người gồm đủ thành phần nam nữ trong xã hội: các quan chức từ hàng Phủ, Huyện, Cai Tỉnh, Hội Đồng, diêm chủ, làng, xã v.v..., khiến các ông lo ngại, sợ chánh quyền thuộc địa làm khó khăn, gây trở ngại cho tiến trình phổ độ. Hơn nữa, chưa có một nơi làm địa điểm tập trung, hội họp, thờ phượng trang nghiêm rộng rãi để đồng Đạo có nơi chiêm bái. Các ông lập

đàn cơ cầu Ôn Trên chỉ giáo. Đức Cao Đài dạy: "Các con vào chùa Giác Hải gặp Hòa Thượng Như Nhân thì sẽ đoạt nguyện".

Sau khi phái đoàn của Đạo tiếp xúc, Hòa Thượng Như Nhân vui vẻ cho mượn tạm ngói chùa Gò Kén (từ Lâm Tự) mới vừa xây cất xong, chỉ còn lô vách, lót gạch là sử dụng được.

Gò Kén là một địa danh đã có từ xưa trong tỉnh Tây Ninh. Nơi đây có nhiều cây kén, lá xanh, có trái như trái hồng đào. Chùa Từ Lâm xây cất tại đây, nên tục danh gọi là chùa Gò Kén.

Đã có nơi thờ phượng, có nơi làm điểm tập trung đồng đạo, các ông thỏa thuận là nên làm đơn xin khai Đạo.

Ngày 23 tháng 8 Bính Dần (29/9/1926) ông Lê Văn Trung hiệp với 247 vị bàn thảo về đơn xin khai đạo gửi lên Thống Đốc Nam Kỳ. Đơn viết xong trình lên Đức Cao Đài xem xét trước rồi mới gửi lên Chánh phủ. Đức Cao Đài dạy: "Thầy là Chúa Tể càn khôn, mà còn xin phép ai? Nhưng vì các con quá sợ nên Thầy phải chịu lòng"

Tờ khai Đạo đến ngày mùng 1 tháng 9 Bính Dần (17/10/1926) mới gửi lên chánh phủ do các môn đệ đàn anh gồm 27 vị thay mặt đứng ký tên.

Ngày mùng 1 tháng 10 Bính Dần (2/11/1926) tất cả các đoàn truyền giáo tạm ngưng truyền bá các Tỉnh, tề tựu về Chùa Gò Kén để chuẩn bị lễ Khánh Thành Thánh Thất và tổ chức ngày Khai Đạo. (còn tiếp)

• Cao thượng Chí

ĐỌC VÀ ỦNG HỘ CHO
TẬP SAN THẾ ĐẠO



- Thánh Thất Seattle (WA):

Ngày mùng 1 tháng 5 Đinh Sửu, bàn Cai Quản Thánh Thất Seattle do HH/Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Sành và Hiền Tỷ Nữ CTS Trịnh Thị Yên hướng dẫn cùng một số đồng đạo địa phương đã đến tư gia của HH Trần Công Bé làm lễ Thượng Tượng Thiên Nhân. Sau phần lễ cúng Thầy và dâng sớ cầu nguyện cho gia chủ được hạnh hưởng nhiều huệ phước, HH Chánh Trị Sự ân cần nhắc nhở gia chủ về cách thức thờ cúng tại tư gia sao cho được trang nghiêm đúng với điều qui định của Hội Thánh.

Kính mừng chúng ta có thêm một đạo hữu có điều kiện thỉnh an Thánh Tượng Thiên Nhân để thờ cúng tại tư gia trong hoàn cảnh khó khăn chung ở hải ngoại.

- Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chân nhân lời tham gia BBT/Tập San Thế Đạo.

Do lời mời của BQN/BTD/HN và BCN/Tập San Thế Đạo, Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chân đã vui vẻ nhận lời tham gia vào BBT của Tập San Thế Đạo kể từ số ra mắt lần này. Với sự hỗ trợ cộng tác của Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chân và với nhiệt tình sẵn có của Tiến sĩ về công tác sinh hoạt Đạo Cao Đài, chúng ta hy vọng TSTD sẽ được thêm vững mạnh. Tạm thời Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chân sẽ phụ trách trang "Hoa Thơm Cỏ Lạ".

Tập San Thế Đạo xin đón mừng Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chân.

- Hop trien khai cong tac thanh lap Dai Dao Thanh Niem Hoi Bac Cali.

Ngày 2/8/97 (AL 29 tháng 6 Đinh Sửu) một phiên họp bất thường được tổ chức tại Thánh Thất San Jose do lời mời của ban Chấp Hành Lâm Thời Đại Đạo Thanh Niên Hội Bắc California. Phiên họp có mặt HH Chánh Trị Sự Nguyễn Cao Minh, xử lý Quyền Đầu Tộc Đạo, PTS Nguyễn Văn Rài (Lễ vụ Thánh Thất), các Hiền Tài Nguyễn Long Châu, Nguyễn Ngọc Dũ, Nguyễn Văn Cầu, Hồ Xưa và nhân sĩ Dương Văn Ngừa.

Trong dịp này, Hiền hữu Trần Minh Thành thay mặt Thanh Niên Đại Đạo địa phương giới thiệu Ban Chấp Hành Lâm Thời đã được các đoàn viên bầu ra gồm:

- Đoàn Trưởng: Trần Minh Thành
- Đoàn Phó: Trần Chí Dũng.
- Thư Ký: Nguyễn Long Giao.
- Thủ Quỷ: Hồ Thảo Trang
- Ủy viên Kế Hoạch & Tổ Chức: Đỗ Hải
- Ủy viên Văn Hóa & Văn Nghệ: Phan Văn Hiệp.
- Ủy viên Kinh Tế & Tài Chính & Khách Tiết: Nguyễn Thế Long.
- Ủy viên Xã Hội & Thể Thao: Nguyễn Hữu Thư.
- Ủy viên Báo Chí: Trần Chí Dũng.

Đồng thời Đại diện BCH/LT cũng đã trình bày sơ lược trước phiên họp kế hoạch hoạt động của BCH trong thời gian tới gồm:

- Tổ chức lễ ra mắt của Đoàn ĐDTNH trong dịp Lễ Hội Yến Diêu Trì sắp tới, có phụ diễn văn nghệ.
- Phát động phong trào để thu nhận thêm hội viên.
- Chuẩn bị đồng phục, huy hiệu, cờ hiệu.
- Tìm nguồn tài chính để có điều kiện sinh hoạt.

Đại diện Tộc Đạo, các Hiền tài và quý Huynh Tỷ có mặt đã đóng góp cho các em nhiều ý kiến rất quý báu để các em có thêm kinh nghiệm và động viên cho các em vững bước trên con đường mà các em đang đi dưới ánh sáng chơn lý cao siêu của Đạo Cao Đài thực hiện cho kỳ được 3 mục tiêu mà Tổ Chức Đại Đạo Thanh Niên Hội đã đề ra là: Bảo Sanh - Nhân Nghĩa - Công Bằng.

NHÂN TÍN CHUNG

Một đồng đạo ở Washington viết thư cho BBT cho biết "Trên Internet rất đông người ngoại quốc đang tìm hiểu về Đạo Cao Đài. Có một môn phái Tin Lành cho chúng tôi biết: qua Thánh Kinh và điển linh kiêm nhiệm Đấng Cứu Thế đã xuống trần. Nhưng không rõ thời gian chính xác. Môn phái này được báo cho biết Đấng Cứu Thế đang ngự tại Stone White House" (Tòa nhà trắng bằng đá) mà chúng tôi nghĩ là Bạch Ngọc Kinh. Họ phôi kiêm thời gian Đấng Cứu Thế xuống trần trùng hợp với thời gian thành lập Đạo Cao Đài. Họ đã tìm đến Thánh Thất Seattle nghiên cứu và cảm thấy rất thích thú. Họ đã viết bài nói nhiều về Đạo Cao Đài trên Tập san và báo chí. Họ đã cử phái đoàn về tận Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh nghiên cứu tại chỗ. Nhưng rất tiếc chúng ta không có đủ tài liệu bằng Anh ngữ cung cấp cho họ. Quý Huynh Tỷ có trách nhiệm nghĩ thế nào nhứt là quý vị Hiền Tài??

Kính mời quý vị Hiền Tài và chư đồng đạo đóng góp ý kiến về công tác phổ biến Đạo Cao Đài cho người Ngoại Quốc trong giai đoạn hiện nay?

TRẢ LỜI thu

Trong thời gian vừa qua, Bản Tin Hiền Tài (nay chuyển thành Tập San Thế Đạo) đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các nơi gửi về đóng góp nhiều ý kiến quý báu và đóng góp nhiều bài vở rất hữu ích cho công việc cung cấp món ăn tinh thần cho các bạn đọc. Rất tiếc có một số bài của quý thân hữu không thể đăng được vì:

- Bài viết có trích đoạn Thánh Ngôn, Thánh Giáo nhưng không ghi rõ xuất xứ.
- Bài viết đã gửi đăng rồi trên các báo khác.
- Bài viết tẩy xóa rất khó đọc.
- Bài viết không đi đúng chủ trương của Tập San Thế Đạo là kêu gọi tình thương yêu giữa các đồng môn đồng tâm hiệp lực xóa bỏ mọi dị biệt cá nhân cùng giúp đỡ nhau đẩy mạnh ánh sáng chơn lý của Đạo Cao Đài đến mọi tầng lớp trong nhân sanh. Tập San Thế Đạo xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc thân hữu và kính mong quý bạn đọc thông cảm nếu có gì chưa đáp ứng được lòng mong đợi của quý Huynh Tỷ. Chứng tôi xin cố gắng hơn nữa.

Tập San Thế Đạo.

ĐÍNH CHÍNH

Trong BTHT số 5 vừa qua, trong việc đưa tin Ngài Giáo Hữu Thái Cầm Thanh vừa định cư tại Hoa Kỳ, Ban Biên Tập đã vô ý in sai lệch thế danh của Ngài Giáo Hữu. Nay xin sửa lại cho đúng:

Giáo Hữu Thái Cầm Thanh
Thế danh là Tô Bính Cầm.

Thành thật xin lỗi Ngài Giáo Hữu cùng quý bạn đọc.

TSTD

- HT Mai Văn Tim (Seattle, WA).

Rất cảm ơn Hiền Huynh đã cung cấp một số tài liệu quý báu của các vị tiền khai Đại Đạo để đăng tải giúp cho bạn đọc hiểu biết thêm về ý nghĩa ngày Lễ Hội Yến Diêu Trì cũng như các tin tức về tình hình Đạo tại Quốc Nội. Kính mong Hiền Huynh tiếp tục cộng tác với Tập San. Xin đa tạ.

- Cháu Trần Công Minh (Bellevue, Seatrung tamle, WA).

Tòa soạn đã nhận được thư và ngân phiếu 30.00 ủng hộ cho BTHT (bây giờ là Tập San Thế Đạo). Thay mặt BBT thành thật cảm ơn lời thăm hỏi và chúc tốt đẹp của cháu cũng như sự ủng hộ tài chánh. Chúc cháu thành công trong học tập. Có tin vui xin báo cho các chú được mừng cùng.

- HH Hồ Văn Thôi (San Francisco)

Có nhận được thư của Hiền Huynh, chúng tôi đã chuyển thư và bài báo trên cho BQN cũng như quý vị có trách nhiệm của Tộc Đạo Santa Clara và Thánh Thất San Jose để có biện pháp thích nghi. Rất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của một tín đồ Đại Đạo như Hiền Huynh. Tuy nhiên chúng tôi không thể hành động riêng rẽ mà phải chờ quý vị có trách nhiệm trước. Xin Huynh cố gắng chờ đợi. Có gì chúng tôi sẽ thông báo cho Huynh. Kính chúc quý quyến vạn an.

- Cháu Trần Ngọc Trang (San Diego)

BBT có nhận được chi phiếu 20.00 của hai cháu ủng hộ tiền gửi báo đến đọc giả. Xin khen ngợi và cảm ơn hai cháu còn nhỏ tuổi mà biết lo cho công việc của Đạo. Cầu nguyện Ông Trên gia hộ cho hai cháu luôn luôn được may mắn.

Tin Tức Đạo Sứ

TIN VUI : GIA ĐÌNH CTS KHƯU VĂN TỶ ĐẾN ĐỊNH CỨ TẠI HOA KỲ

*TTV: Từ Vân

Ngày 21 tháng 6/97, lúc 8 giờ chiều, Hiền Huynh Chánh Trị Sự Khưu Văn Tỷ, 57 tuổi và vợ Lâm Thị Nghi, 57 tuổi, từ Tỉnh Cà Mau (Nam Việt Nam), sang định cư tại Santa Ana City, Tiểu Bang California.

Được biết Hiền Huynh CTS Tỷ và 4 con (2 trai, 2 gái) đã vượt biên sang Mã-Lai-Á từ năm 1989; nhưng nhiều lần bị rớt thanh lọc. May mắn, nhờ được đọc báo Tập San CAO ĐÀI, nên HH gởi thư nhờ HH. Giáo Hữu Thượng Màng Thanh, Khâm Châu Đạo California, kiêm nhiệm Liên Tiểu Bang OR, WA, NJ, TX, NE, AL can thiệp với Cao Ủy Ty Nạn Liên Hiệp Quốc (HCR), xác nhận CTS Tỷ và 4 con, là Chức Việc và Đạo Hữu Tôn Giáo Cao Đài Thánh Tây Ninh, đi tỵ nạn Cộng Sản.

Sau nhiều lần bị bác đơn, đến năm 1995, gia đình HH Tỷ mới được đậu thanh lọc. Khốn nỗi lúc bấy giờ không một nước thử 3 nào chấp nhận cho định cư. Hiền Huynh Tỷ lại phải nhờ Văn Phòng Khâm Châu Đạo kêu gọi Sở Di Trú Hoa Kỳ mở lòng nhân cho Châu Đạo bảo lãnh theo diện Tôn Giáo. Được Sở Di Trú chấp thuận, trong lúc chuẩn bị sang Hoa Kỳ thì có lệnh cưỡng bách hồi hương. Cao Ủy Ty Nạn cho biết: những người đã đậu thanh lọc thấy đều phải hồi hương và nộp đơn xin đi định cư với Chánh quyền Việt Nam. Thế là gia đình HH Tỷ phải chịu 7 năm ở đảo và 1 năm ở Việt Nam. Trong cái rủi có cái may, kỳ này HH ra đi được Chánh quyền cho vợ HH đi chung; còn 4 người con sẽ sang Mỹ vào khoảng đầu tháng 9 theo diện tỵ nạn. CS -

LỄ AN VỊ VÀ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU WESTMINSTER (CA)

* TTV: Từ Vân.

Hồi 10 giờ ngày mồng 1 tháng 6 Đinh Sửu (d1 05/07/97), lễ An Vị và Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu Westminster, được cử hành rất trọng thể, với sự hiện diện của đồng Đạo các Thánh Thất địa phương: Garden Grove, Anaheim, Lampson, Perris.(CĐGVNHN); ở các vùng xa: có LS. Lê Hương Muội (Dallas), HT. Nguyễn Thanh Liêm và Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhị(San Jose) và CTS Thái Hữu Nghĩa (New Orleans).

Sau phần nghi thức thường lệ, H.Tỷ CTS. Nguyễn Thị Trắc đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu Ban Tổ Chức trình bày phần sửa chữa Thánh Thất và xây cất Điện Thờ. Tổng số chi phí là Ba Mươi Sáu Ngàn Đồng (36.000\$00). Nhờ sự tích cực của đồng Đạo địa phương và các nơi hỗ trợ quyên góp, nay còn thiếu nợ tư nhân khoảng Bảy (7) Ngàn Đồng.

Tiếp theo, đến phần Huấn Dụ của Chức Sắc, Ban Tổ Chức trân trọng mời HH. Giáo Hữu Thượng Màng Thanh, Khâm Châu Đạo Cali, kiêm nhiệm Khâm Châu Đạo Liên Tiểu Bang OR, WA, NJ, TX, NE, AL(Hoa Kỳ), lên diễn đàn.

Nội dung Huấn Dụ tóm lược như sau: 5 năm trước, ngày 27/6/92 tại TT. Westminster có phiên họp bàn thảo v/v tổ chức Điện Thờ Phật Mẫu, tất cả 100% đều tán thành. Thời gian đó Châu Đạo mới thành lập, mọi phương tiện đều thiếu thốn.

May mắn, được gia đình H.Tỷ Nguyễn Thị Trắc sẵn lòng hào hiệp cho mượn tư gia của H.Tỷ để Châu Đạo tạm lập Điện Thờ và tổ chức Đại lễ Tưởng Niệm Hội Yến Diêu Trì Cung vào ngày Rằm tháng 8 Nhâm Thân (1992), lần đầu tiên tại nước Mỹ.

Lần lược theo vết dấu loang, Tổ chức Hành Chánh Đạo được phát triển, nhanh chóng trải rộng ra nhiều Tiểu Bang. Số tín hữu qui tụ càng ngày càng đông, TT. Garden Grove và Westminster không đủ chỗ cúng, Châu Đạo mới xin phép Chính quyền mở cuộc lạc quyên và tạo mái được Thánh Thất của Châu Đạo California, tọa lạc tại số 11512 E. đường Lampson, Garden Grove City ngày nay.

Nhơn danh Khâm Châu Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, HH. Giáo Hữu ngỏ lời ngợi khen công đức và khối đức tin mạnh mẽ của gia đình H.Tỷ Nguyễn Thị Trắc và toàn thể chư Đạo Tâm đối với Hội Thánh, trong lúc thuyền Đạo bị chinh nghiêng.

Nhân dịp lễ Khánh Thành Điện Thờ, HH. Giáo Hữu có giảng giải về “Pháp Nhiệm của Đức Mẹ Diêu Trì Cung”. Đại ý Hiền Huynh nói:

Trên lầu HTĐ Đền Thánh có 2 câu liễn: “**Hiệp Nhập Cao Đài Bá Tánh Thập Phương Qui Chánh Quả. Thiên Khai Huỳnh Đạo Ngũ Chi Tam Giáo Hiệp Long Hoa**”. Như vậy, kỳ 3 này Chí Tôn khai mở Huỳnh Đạo tức Đạo Vàng, hay nói cách khác là Đạo Tâm để đưa con cái về Hiệp Một cùng Ngài trong kỳ đại hội Long Hoa, với sự dìu dắt của Diêu Trì Kim Mẫu. Nên trong kinh Tán Tụng Công Đức có câu: “Ngọc Hư định phép cũng nhiều. Phái Vàng Mẹ lãnh dắt dìu trẻ thơ”. Do đó lúc nào Mẹ cũng hằng mong: “Ngôi trong con đặng phi thường. Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh”.

Hể nói về MẸ là nói về Tình Thương, nên thời kỳ MẸ lãnh đạo phải là thời kỳ Luật là THƯƠNG YÊU, Quyền là CÔNG CHÁNH, mới thích ứng với cơ Đại Ân Xá: “Vô địa ngục, vô quỉ quan. Chí Tôn đại xá, nhứt trưởng Qui Nguyên”.

Cơ Qui Nguyên của Đức Mẹ Diêu Trì họ lãnh kỳ 3 này, Bí Pháp ẩn tàng trong Thể Pháp trong bộ y phục màu Trắng. Vào chầu lễ MẸ tất cả đều phải mặc sắc phục màu trắng và đồng đẳng ngang nhau. Vì màu Trắng là màu nguyên thủy của các màu khác. Về với MẸ phải HÒA, và có HÒA mới QUI được.

Kết luận, HH Giáo Hữu kêu gọi toàn thể đồng Đạo dẹp bỏ mọi tị hiềm, đoàn kết thương yêu, tránh xa Danh, Lợi, Quyền là miếng đinh chung của thế tục, làm cho chúng ta lạc lầm quên ngôi. Hãy cố gắng trau giồi Đạo Tâm để về với MẸ. Mọi sự phân chia cơ Đạo, tự lập quyền riêng, không tuân Luật Pháp, đều do phàm ý; chưa thấu triệt được kế sách của Đức MẸ DIÊU TRÌ kỳ 3 này là thể hiện cho bằng được kế sách Hiệp Vạn Chủng về một mối, tức : Qui Nguyên Tam Giáo, Hiệp Nhứt Ngũ Chi, đúng với câu kinh: “**Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch, Qui thiên lương, quyết sách vận trù**”.

Cuộc lễ được kết thúc vào lúc 11.30 sáng, sau phần phát biểu cảm tưởng của đại diện các Thánh Thất.

* Hoạt động của HT Trần Văn Ô, Đại diện BQN/BTD/HN

Ban Quản Nhiệm BTD/HN đã đề cử HT Trần Văn Ô hành hương về Tổ Đinh Tòa Thánh Tây Ninh, Báo Ân Từ và Thánh Thất Đô Thành. Trong dịp này HT Ô đã thực hiện một số công tác:

- Ủng hộ một số tiền cho Ban Y Tế Xã Hội Tòa Thánh để giúp đỡ cho bà con nghèo và bị bệnh không thuốc men chữa trị.
- Đóng góp cho BQN/TU dâng lễ Hội Yến 1996 tại Báo Ân Từ.
- Thăm viếng anh chị em Hiền Tài đang có hoàn cảnh khó khăn tại Tòa Thánh Tây Ninh.
- Phối hợp với Thánh Thất Liên Hoa Cửu Cung (Lái Thiêu) thăm viếng biếu quà như gạo, bột ngọt, mì chay cho bà con nghèo.
- Thăm viếng và tặng quà các Chức Sắc, các vị cao niên nơi Dưỡng Lão Đường (Trí Giác Cung), Ban Kỳ Lão Phạm Môn, Thiên Hỉ Động (Trí Huệ Cung).
- Thăm viếng và tặng quà cho đồng bào miên có Đạo. Tổng số 2 lần số tặng quà lên đến 2,800 đô la; số tiền do Hiền Tài và đồng đạo cũng như thân hữu hảo tâm đóng góp.
- Tham gia công việc xây cất và tổ chức Lễ khánh thành ngôi Điện Thờ Phật Mẫu nơi Thủ Đức. Buổi lễ khánh thành có gần 4 ngàn người tham dự. Kinh phí gần 100 ngàn đô la. (một số do anh chị Hiền Tài và bà con đồng đạo cũng như thân hữu các tôn giáo bạn tại hải ngoại công qua).

Sau 11 tháng tận tình lo cho công tác Đạo sự nơi quốc nội, HT Trần Văn Ô đã trở lại hoạt động cho Ban Thế Đạo tại hải ngoại.



SỔ VÀNG TẬP SAN THẾ ĐẠO

Tập San THẾ ĐẠO chân thành ghi ơn sự đóng góp công quả của:

- | | |
|---|--|
| - Thánh Thát Seattle (WA) | 50.00 |
| - HT Nguyễn Ngọc Dũ (SJ) | 20.00 |
| - Nhân sĩ Nghiêm Viết Thành & Thông Sự Võ Tuyết Dung | 30.00 |
| - HH Trần Văn An & Trần Công Bé (Seattle, WA) | 20.00 |
| - ĐH Trần Ngọc Trang (San Diego) | 20.00 |
| - ĐH Trần Công Minh (WA) | 30.00 |
| - HT Hồ Xưa & Ng. Thị Sang | 20.00 |
| - Các giáo sư Louie, Raymond và Amando thuộc Printing & Graphics Arts School (SJ) | yểm trợ giấy mực và plates với giá rẻ. |
| - BS Nguyễn Hữu Tường và Tô Mỹ Huệ (San Jose) | hứa yểm trợ phần còn lại. |

TIN MỚI NHẬN ĐƯỢC

Gia đình HT Lê Quang Liêm (khóa 2 năm 67) gồm Hiền Huynh Liêm và 2 con, đi diện HO đã đến định cư tại San Jose, Hoa Kỳ tháng 5-97. Xin liên lạc với Tập San Thế Đạo vì gia đình chưa ổn định việc sắp xếp chỗ ở. Nay thông báo.

TSTĐ

THÀNH CÔNG TUYỆT KỲ VỀ NGHIÊN CỨU HỎA TINH (MARS)

Ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ năm 1997 đã đánh dấu thêm bằng một sự kiện lịch sử của nhân loại ở thế kỷ 20 về thành công của ngành khoa học không gian: Đó là sự đổ bộ trở lại của "Pathfinder" lên Hỏa Tinh sau một thời gian 21 năm chờ đợi để hoàn chỉnh.

"Pathfinder" tên gọi của con tàu đổ bộ đã thực sự đặt chân trên vùng đất đã định sẵn trên Mars, đã được báo cho Bộ tham mưu của Dự án thuộc Cơ quan Nasa tại Pasadena (California) vào lúc 10:07 am ngày 4 tháng 7 năm 1997 (July 4) trong lúc toàn thể dân chúng Mỹ đang tưng bừng tổ chức vui chơi nhân ngày lễ Độc Lập của họ.

Gerald Soffen, khoa học gia chính của Dự án Viking Missions năm 1976 lên Hỏa Tinh đã phát biểu: "Tôi đã nín thở 21 năm nay. Giờ này tôi có thể thở lại". Trong phòng thí nghiệm "Nasa's Jet Propulsion Lab" tại Pasadena, vào giờ phút lịch sử đó, hơn 70 nhà khoa học có mặt nhảy tung lên vì vui mừng; họ đã reo lên, ôm nhau vui sướng xúc động. Sau cuộc hành trình dài 211 ngày, vượt khoảng không gian 309 triệu dặm Anh (miles), Pathfinder đã vào trong tầng khí quyển của Hỏa Tinh đúng thời gian của dự án qui định; 4 phút rưỡi sau đó, nó đã bật dù rồi tự động khai hỏa hỏa tiễn để đưa chiếc xe "Sojourner" từ từ đáp an toàn xuống vùng đất định sẵn theo lệnh của Cơ quan chỉ huy từ trái đất.

● Sưu tầm của Hồ Nguyễn

Tổng Thống Clinton cho biết ý kiến: "Những tin tức mà chúng ta thu lượm được trên hành tinh láng giềng này sẽ giúp ích cho chúng ta để hiểu biết thêm về thế giới của chính chúng ta và có lẽ cũng sẽ cung cấp thêm những khám phá mới về nguồn gốc của Thái dương hệ".

Được biết năm 1976, Hoa Kỳ cũng đã phóng lên Hỏa Tinh một con tàu vũ trụ để dò xét, nghiên cứu vùng đất mà các nhà khoa học cho rằng đã có sự hiện diện của sự sống cách nay vài tỉ năm. Tuy nhiên, chẳng may lúc Viking đổ bộ đã xảy ra trận cuồng phong rất lớn trên Mars, cát bụi mịt mù. Hình ảnh truyền về trái đất đã không cho thấy rõ và không giúp ích gì cho các kết luận lúc đó. Và với sự tốn phí 265 triệu Mỹ kim, đã được chuẩn bị 21 năm, Pathfinder lần này đã đem lại thành công mà các nhà khoa học gọi là "Completely perfect". Các hình ảnh liên tiếp được Pathfinder truyền về đã giúp cho các nhà khoa học tìm ra các khám phá mới, ngày một mới mẻ và lý thú, đôi khi rất ngạc nhiên. Nhiều tin tức do các máy ảnh tinh vi chụp được gửi về đã đánh đổ nhiều quan điểm có trước đây về Mars. Nhưng nó cũng cố ngày một thêm vững chắc các lý thuyết cho rằng môi sinh trên Hỏa Tinh có lẽ cũng giống như quả đất chúng ta đang sinh sống. Ronald Greeley, giáo sư địa chất thuộc trường đại học Arizona cho rằng:

"Tin tức của Mars phảng phất những gì mà chúng ta đang thấy ở Arizona".

Chiếc xe "Sojourner" đã siêng năng, linh động làm việc đã làm hài lòng Bộ Chỉ huy. Nó đã thu nhặt các viên sỏi đá rồi chụp hình gởi về. Các máy "Camera khôn ngoan" cũng bắt lấy các hình ảnh các tảng đá, hố sâu, ngọn đồi gần xa chung quanh cung cấp cho các nhà khoa học ngày càng nhiều, càng rõ và rất phong phú.

Ngày thứ hai (7-7-1997) số hình ảnh 12 màu thu từ các máy ảnh đặt trên Sojourner đã gây sững sốt cho các nhà khoa học. Nhiều bằng chứng cho thấy tại vùng đất trên Mars đã xảy ra một trận lụt lội rất to lớn. Những gò đất và thung lũng chung quanh chỗ Pathfinder đang làm việc cho phép các nhà khoa học kết luận là dấu tích đã

có một trận đại hồng thủy (deluge) xảy ra và số lượng nước nhiều đến nỗi có thể bằng hoặc lớn hơn cả Địa Trung Hải. Các nhà khoa học đặt câu hỏi: "Số lượng lớn lao nước đó bấy giờ đã đi đâu?" Những màu sắc, hơi bốc ra từ các tảng đá cho biết có thể lượng nước đá đã rút sâu dưới lòng đất và có thể số lượng còn khá lớn đang ẩn tàng bên dưới.

Mặt khác, nhiều hình ảnh chụp các tảng đá trông rất giống bộ mặt; hình dạng giống như một tác phẩm của con người. Có thể là một nghệ thuật điêu khắc rất lâu đời? Nhưng lý thuyết này đang bị tranh luận sôi nổi. Đã từ lâu, nhiều nhà khoa học tin tưởng rằng sinh thái và cấu tạo của Mars rất nhiều điểm giống như trái đất. Lý thuyết này được củng cố qua các thành tựu

Mars rover's chemical sniffer

As it rolls across the surface of Mars, the Sojourner rover is carrying an instrument that can test the chemical composition of rocks and soil.

Test takes about 10 hours

1 Alpha particle bombardment:

Rover presses instrument against rock to be tested, exposes it to precisely controlled alpha particles



Source: NASA

- 2 Spectrometer test:**
Takes measurements as rock emits:
■ X-rays
■ Protons
■ Alpha particles

- 3 Data transmission:**
Rover radios data to Pathfinder lander, which relays it to Earth



Elements the test can detect:

Each has a distinctive pattern of emissions when bombarded with alpha particles

Combinations of these make up most rocks of Earth's crust

These are the 13 lightest elements after hydrogen

Helium
Lithium
Beryllium
Boron
Carbon
Nitrogen
Oxygen
Fluorine
Neon
Sodium
Magnesium
Aluminum
Silicon



Pathfinder. Ngày càng thấy Mars gần gũi với trái đất mà con người đang sinh sống. Có phải chăng Mars là quê hương cũ của con người theo quan niệm của một vài tôn giáo và kể cả một số nhà khoa học cổ xưa? Và có phải vì thế mà Mars được gọi "Sister planet of Earth"?

• Chi phí cho dự án Mars Project hiện tại và tương lai: Trong lúc các tin tức từ Mars gửi về trái đất ngày một hấp dẫn, câu hỏi được đặt ra trong lúc này hẳn cũng đã làm các người có trách nhiệm phải nhức đầu suy nghĩ: "Liệu tổn phí của ngân sách dành cho dự án trong tương lai chúng ta có thể vượt qua không?" Kết quả cuối cùng dành cho dự án này là con người phải đặt chân trên Hỏa Tinh trong vòng hai thập niên tới đây. Kinh

Hãy chờ xem.

(Sưu tầm:

- SJ Mercury News
- Associated Press
- New York Times
- Los Angeles Times

• Hồ Nguyễn

13 NGƯỜI VIỆT NAM CHẾT NĂM 1920 Ở MIỀN BẮC TIỂU BANG QUEENSLAND (ÚC CHÂU)

NAM ÚC (VNN) - Theo bản thông báo gửi đến đồng bào của ông Nguyễn Ngọc Tần, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc (CDNVTD/NU), ngày 13/5/97, cho biết trong cuộc du ngoạn tại Cairns và Townsville của phái đoàn cao niên Việt Nam tại Nam Úc ở vùng cực bắc tiểu bang Queensland, đoàn đã đến thăm viếng mộ của 13 người Việt Nam, chết năm 1920 và được chôn cất tại thành phố Townsville, thành phố lớn thứ ba của tiểu bang Queensland.

Nơi an nghỉ của họ là trạm kiểm dịch - quarantine station tại cape pallarenda conservation park - bên cạnh núi phía tay trái của vịnh Rowes - Rowes Bay thuộc thành phố Townsville.

Ngược dòng thời gian, vào năm 1988, một người Việt Nam đã khám phá ra các ngôi mộ này với mộ bia mang tên người Việt Nam. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland đã đặc phái một nhân viên cộng đồng lên Townsville, cách Brisbane, thủ phủ của tiểu bang Queensland 1.37km về hướng bắc. Sau khi khổ công truy tìm lai lịch của các ngôi mộ này, CĐNVTD/Queensland đã khám phá ra rằng vào ngày 1/8/1920, chiếc tàu Roberto Figueras chở phu từ Việt Nam đi làm tại Tân Thế Giới (New Caledonia), chẳng may bị bệnh viêm màng não (meningitis), nên tàu phải đưa họ vào hải cảng Townsville. Cơ quan y tế địa phương đã cách ly họ trong khu kiểm dịch, phái bác sĩ Farrell và 4 y tá đến điều trị.

Nhưng từ ngày 3/8/1920 đến ngày 25/9/1920, đã có 13 người lần lượt chết và

họ được chôn ở chôn đồi ngay trong trạm kiểm dịch. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã kêu gọi sự đóng góp của các CĐNVTD Tiểu bang, trong đó có CĐNVTDUC/NU, đóng góp được 1,500 Úc kim và dựng mộ bia tập thể cho 13 người vào ngày 17/9/1988; 68 năm sau ngày họ qua đời, với hàng chữ Việt và chữ Anh cùng danh tính và ngày chết của 13 người như sau:

- Vũ Văn Chung, 45 tuổi, chết ngày 3/8/1920.
- Phạm Văn Chức, 45 tuổi, chết ngày 4/8/1920.
- Phạm Văn Ngữ, 27 tuổi, chết ngày 7/8/1920.
- Hoàng Văn Bân, 61 tuổi, chết ngày 7/8/1920.
- Nguyễn Lộc, 35 tuổi, chết ngày 8/8/1920.
- Lê Văn Chuyên, 30 tuổi, chết ngày 8/8/1920.
- Đỗ Văn Hy, 36 tuổi, chết ngày 9/8/1920.
- Vũ Văn Ngoạn, 35 tuổi, chết ngày 9/8/1920.
- Nguyễn Văn An, 18 tuổi, chết ngày 14/8/1920.
- Nguyễn Văn Phê, 34 tuổi, chết ngày 30/8/1920.
- Trần Văn Đô, không rõ tuổi, chết ngày 4/9/1920.
- Phan Văn Nhương, 21 tuổi, chết ngày 23/9/1920.
- Đỗ Đức Sung, 28 tuổi, chết ngày 25/9/1920.

Những người Việt Nam trên đây, cũng như ông Đào Thành bị tai nạn chết

và chôn tại Công Viên Quốc Gia ở cuối bán đảo York, thuộc tiểu bang Nam Úc vào năm 1940, có lẽ là những người Việt Nam đầu tiên đã đặt chân lên đất Úc và an nghỉ tại nơi đất khách quê người này.

Ông Nguyễn Ngọc Tần đã khuyến khích đồng hương có dịp đến Townsville và York nên đến thăm viếng để tưởng niệm những người quá cố trong tình đồng hương thắm thiết.

T.B. Sưu Tầm

TRÍ ÂN

Ban Cai Quản Họ Đạo Thánh Thủ và Điện Thủ Linh Xuân, Thủ Đức, Việt Nam,
và Trần Văn Ô ở Cali trân trọng xin chân thành cảm ơn quý chức sắc, chức việc, Ban trị
sứ và đồng đạo nơi Thánh Thủ chung đạo Cali, Thánh Thủ Garden Grove, Thánh Thủ
Westminster, Thánh Thủ và Điện Thủ San Jose, Ban Quản Nhiệm BTĐ Hiền Tài nơi hải
ngoại, quý Thủ trưởng Tòa chùa Vĩnh Nghiêm Pomona, quý Phật Tử, quý Thân hữu Thiên
Chúa Giáo, quý đồng huynh ở các tiểu bang v.v... và Đạo Tỷ Ngọc Tuyết Tiên (San Jose)
đã nhiệt tình đóng góp cung hiến công qua xây ngôi Điện Thủ Phật Mẫu năm 1996.
Thời gian kiên tạo một năm, nay đã hoàn thành và Lễ khánh thành ngày 9 tháng 5 năm
Đinh Sửu. Sự thành công lớn lao ấy là nhờ số tiếp tay hỷ cúng của quý vị, nên có được
ngôi thờ mới khang trang dùng thê pháp thờ Đức Phật Mẫu, Cửu vĩ Nữ Phật cao 18m,
14m x 36m - Mẫu số 3, Tòa Thánh Tây Ninh.

Ban Cai Quản Họ Đạo xin tri ân, cảm ơn quý vị và cầu xin Đức Chí Tôn, Phật
Mẫu, các đấng thiêng liêng hộ độ quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ được nhiều hồng ân và gia
đình luôn được may mắn.

Trân Trọng
TM BCQ Phạm Văn Paul
Hiền Tài Trần Văn Ô

BÁC SĨ NHA KHOA

NGUYỄN HỮU TƯỜNG, D.D.S. ■ TÔ MỸ HUỆ, D.D.S.

2380 Montpelier Dr., Suite 300, San Jose, CA 95116

(Góc Jackson và McKee, gần chợ K-Mart, chợ Đại An và Alexian Brother Hospital.)

Tiện đường xe Bus 70 và 81



Tốt nghiệp Bác Sĩ Nha Khoa tại University of the Pacific, San Francisco.

Tốt nghiệp ưu hạng và được tuyển chọn vào hội danh dự Nha Khoa toàn quốc
(Omicron Kappa Upsilon National Dental Honorary Society)

Được giải thưởng xuất sắc về làm răng giả các loại
(Outstanding Prosthetic Performance)

Được giải thưởng xuất sắc về chăm sóc Nha Khoa toàn diện
(Comprehensive patient care)

Được giải thưởng về "Need, character and scholarship"
Nguyễn là Bác Sĩ Y Khoa tại bệnh viện Nguyễn Văn Học và Chợ Quán.

NHẬN MEDICAL VÀ BẢO HIỂM

GIỜ LÀM VIỆC:

THỨ HAI - THỨ BẢY
9.00 AM - 6:00 PM
NGHỈ CHIỀU THỨ TƯ

Tel. 408-923-8272 •

TỈNH GIÁ RẤT ĐẶC BIỆT CHO QUÝ VỊ KHÔNG CÓ MEDICAL VÀ BẢO HIỂM

- **Nha khoa tổng quát:** Trám, nhổ, lấy tủy răng, làm răng giả các loại, điều trị các bệnh về nướu răng.
- **Nha khoa phong ngừa:** Sâu răng, răng mọc lệch lạc cho trẻ em.
- **Nha khoa thẩm mỹ:** Tẩy trắng răng, phục hồi răng sứt mé, làm khít răng thưa.



PHÒNG MẠCH TRANG BỊ MÁY MÓC TỐI TÂN
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG MỚI NHẤT
LÀM VIỆC TẬN TÂM, NHẸ NHÀNG.



FREE MAGAZINE



THÁNH NGÔN

“Cái tài thì do sự học mà có,cái đức là do lập chí tu thân theo Đạo Thánh Hiền mà được.Nếu có tài mà không có đức thì cũng như đáo hoa có sắc mà không có hương ; cái tài đó cũng không phải là tài hữu dụng”.

ĐỨC CAO THƯỢNG SANH

(trích Huân từ ngày Mùng 8 Tháng 2,1970-Canh Tuất)

TẬP SAN THÊ ĐẠO

2694 Flintwood Court
San Jose, CA 95148
Tel: (408) 270-8659