



**Bản Tin Thế Đạo**

**Số 141 ngày 18-8-2019**



**Văn Phòng Ban Thế Đạo**

### **Lời Ban Biên Tập**

Hôm nay Bản Tin Thế Đạo xin đăng lại Thông Báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại về việc **Ban Thế Đạo Hải Ngoại Không Có Tổ Chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas** vào ngày Thứ Bảy 31-8-2019 cùng với Quyết định số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 về việc Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động độc lập với Cao Đài Hải Ngoại (Cao Đài International) . . . . .

Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
3076 Oakbridge Dr  
San Jose, CA 95121

**ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ**  
(Cửu thập tứ niên)  
Tòa Thánh Tây Ninh

Số 10/VP/BTĐHN

**THÔNG BÁO**

v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại **KHÔNG** có Tổ Chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2019.

**Kính gửi:** \*- Quý Chức Sắc Ban Thế Đạo.

\*- Quý Chức Sắc, Chức Việc BTS trong các Thánh Thất, các Cơ Sở Hành Chánh Đạo.

\*- Quý Chức Sắc, Chức việc trong các Ban Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu, các Cơ Sở Phước Thiện.

\*- Quý Huynh Tỷ Đệ Muội trong Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại.

\*- Quý Đồng Đạo và Thân hữu,

Thưa quý Liệt Vị,

Qua email phổ biến trên internet, Ban Thế Đạo Hải Ngoại chúng tôi được biết, Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Qu. Đầu Tộc Thánh Thất Cao Đài Houston Texas sẽ tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Trong Thư Mời QS Trịnh Quốc Thế ký tên ngày 5 tháng 20 năm 2019<sup>1</sup> có kèm theo Chương Trình Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại - Lần thứ 9 - Hệ Thống Hiệp Thiên Đài.

Ban Tổ Chức gồm có 5 vị như sau:

- 1- QS Trịnh Quốc Thế
- 2- QS Nguyễn Thừa Long
- 3- HT Trịnh Ngọc Túy
- 4- HT John Trịnh
- 5- HT Đào Duy Linh

Trong 5 vị này có 4 vị (số thứ tự từ 1 đến 4) là trong gia đình Quốc sĩ Trịnh Quốc Thế.

Chương trình Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2019 gồm có:

- \*- 8.00 AM - 8.30 AM: Diễm tâm và đón khách.
- \*- 8.30 AM - 12.00PM: Đại Hội Ban Thế Đạo lần thứ 9  
Phương hướng tương lai và Tổ Chức Bầu cử.
- \*- 12.00 PM: Dùng cơm trưa tại Thánh Thất

**1**- Ngày tháng năm đúng như trong trang 2 Thư Mời. Có lẽ là ngày 20 tháng 5 năm 2019 ?

Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019

1

Việc QS Trịnh Quốc Thế mạo danh, tổ chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại nêu trên, Ban Thế Đạo Hải Ngoại chúng tôi cực lực phản đối, bắt buộc phải minh xác rõ ràng để bảo vệ uy tín và chính nghĩa Ban Thế Đạo Hải Ngoại, nên xin thông báo cùng Quý Liệt vị:

1\*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại **HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP** với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International) để củng cố nội bộ và phát triển Ban Thế Đạo Hải Ngoại như Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo mà Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã qui định và ban hành. <sup>2</sup>

2\*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại **KHÔNG** có tổ chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại vào ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2019 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Do đó Chức Sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ **KHÔNG** tham dự ngày Đại hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại nêu trên vì Đại hội này **KHÔNG** do Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại yêu cầu QS Trịnh Quốc Thế và tổ chức Cao Đài Hải Ngoại ngừng ngay âm mưu lạm danh Ban Thế Đạo Hải Ngoại, gây hoang mang chia rẽ các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại, và tạo sự hiểu lầm của đồng đạo.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại do Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông thành lập thuộc Hiệp Thiên Đài “Chi Thế” về mặt Chơn Truyền và Luật Pháp”.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng thông báo cùng Quý Liệt Vị và kính chúc Quý Liệt Vị mạnh khỏe, an lành và tu tiến trên Đường Đạo.

Kính chào Quý Liệt Vị,

San Jose, ngày 27 tháng 5 năm 2019

T.M. Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm

HẢI NGOẠI

QS Nguyễn Ngọc Dũ

#### Nơi nhận:

- \*- Hội Đồng Cố Vấn Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
“Đề kính tường trình”
- \*- Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Đề kính tường hành”
- \*- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương  
tại Hoa Kỳ, tại Âu châu, tại Úc Châu. “Đề kính tường hành”
- \*- Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
“Đề phổ biến rộng rãi”
- \*- Hồ sơ - Lưu

2- Quyết định số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại..

Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019

2



TÂM THƯ

Kính thưa quý liệt vị, những ngày sắp tới đây là những ngày vui mừng quá lớn đối với chúng tôi vì sắp hoàn thành Tượng Đài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc - Đức Nghi thần tượng - trong bầu trời Thành Phố Houston, trong khung cảnh Thành Thái Cao Đài Houston.

Đức Nghi - Đại Hùng - Đại Lực - Đại Từ Bi đây công chịu khổ, tù đầy và Phật Tượng của Nghi cũng trau chuốt không kém... từ Thành Thái Cao Miên Phật Tượng được đặt vào vị trí Liên Đài Đức Nghi từ Ngày 22 Tháng 9 Năm 2015, sau đó đến Ngày 26 Tháng 1 Năm 2017 tôi bị cường quyền bắt buộc hạ tượng, chặt tay Tượng Đài với mục đích làm mất đi sự uy nghi của Đức Nghi và làm giảm đi Đức Tin của Tin Đồ Cao Đài. Nhưng với lòng trung kiên và Đức Tin sắt đá Tin Đồ Cao Đài Campuchia đã leo lắt không để Phật Tượng bị cường quyền phá hủy, họ tìm cách liên lạc với người tặng Phật Tượng cho Thành Thái Cao Đài (TTCD) Kiên Biên, và một số Tin Đồ Trung Kiên Cao Đài Hải Ngoại, báo vệ và chuyển Phật Tượng qua TTCD Houston Hoa Kỳ. Khi Phật Tượng đến Hoa Kỳ cũng đã tạo nên làn sóng dây động toàn Đạo Cao Đài Hải Ngoại. Tin Đồ TTCD Houston quyết tâm bảo vệ và vinh danh Đức Nghi qua hình ảnh Phật Tượng đây tình lịch sử này.

Qua bao nhiêu khó khăn, oan ức, mờ mịt, mờ mắt, dưới sự Hộ Trì từ Thượng Liêng, chúng tôi đã sắp thành công xây dựng Tượng Đài và sẽ vinh danh Đức Nghi trong Nghi Khánh Thành Tượng Đài vào Ngày 1 Tháng 9 Năm 2019 @ 9:00AM và cũng là Ngày Kỷ Niệm Lịch Sử của TTCD Houston doeye Mayor Thành Phố Houston ban cho danh hiệu danh dự "Sept 1st 2013 is CaoDai Day"

**Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành tha thiết Trần Trọng Kinh Mới Đồng Đạo Nam Châu bốn biển, Thân Hữu Cao Đài, các nhà Lãnh Đạo Tinh Thần** chúng đến với chúng tôi ngưỡng mộ tình thân Đại Lực - Đại Hùng - Đại Từ - Đại Bi của Đức Nghi, ngưỡng mộ công trình tuyệt tác của Đấng Tối Cao qua bàn tay và ý chí của Đức Nghi và của toàn thể tin đồ Cao Đài trung kiên, chúng cảm ơn tiên lên, dùng cảm góp bàn tay vào công cuộc Hoàng Khai Đại Đạo.

Sự hiện diện của Qui Vị thật là niềm vinh hạnh lớn lao! Các Bạn không những sẽ là nhân chứng cho bước ngoặt lịch sử 100 Năm Đầu Tiên của Tôn Giáo Cao Đài mà còn là nhân chứng cho một dấu mốc lịch sử của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ Đất Nước Việt Nam bước sang Thế Giới Tây Phương.

*Thành Thái Houston nghênh đón Thầy  
An lành phú sống khắp trời mây,  
Cao Đài chói rạng ở Đông Á,  
Ngời ánh nhiệm mầu Đông Án Tây.*

Kính Thư!  
Ngày 5 Tháng 8 Năm 2019



*Phật bước lên vùng trời xứ lạ  
Nhóm con chữ sách pháp vậy đây.  
Bơ vơ, nghiệt chảnh, Thầy thương xót,  
Đau khổ ăn đống, Bè nhóm đây!*

TM BTC - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Quyền Đấng Tôn Giáo Quốc Thế

**Đính kèm:**  
**Quyết Định số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018**

**Ban Thế Đạo Hải Ngoại**      **ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ**  
**3076 Oakbridge Dr**            **( Cửu thập tam niên)**  
**San Jose, CA 95121**            **Tòa Thánh Tây Ninh**  
-----

**Số 39/VP/QĐ/BTĐHN**

**Ban Thế Đạo Hải Ngoại,**

- \*- Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,
- \*- Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Đài ngày Rằm tháng 2 năm Nhâm Thân (1932),
- \*- Chiếu Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài ngày mùng 8 tháng giêng Giáp Thìn (20-2-1964) và Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài Bổ Túc ngày 27-2-Ất Tỵ (29-3-1965),
- \*- Chiếu Thánh Lệnh số 1/TL ngày 20 tháng 2 Ất Tỵ (30-3-1965) lập thành Ban Thế Đạo và ban hành Qui Điều của Ban này được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo đem mùng 9 tháng 2 Ất Tỵ (11-3-1965),
- \*- Chiếu các Huấn Lệnh (Thánh Lệnh, Huấn Lệnh, Thuyết Đạo . . .) của Đức Hộ Pháp đặc biệt là Thánh Lệnh số 257/TL/NV ngày 20-3-1957 của Đức Hộ Pháp Chương Quản Nhị Hữu Hình Đài,
- \*- Chiếu các Quyết Định của Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8 ngày 4-9-2016 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas,
- \*- Nhận định rằng, sau 2 năm hoạt động chung với hệ thống Cửu Trùng Đài, Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International):
  - Hệ thống Cửu Trùng Đài, Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại sinh hoạt chưa thể hiện lập trường và phương hướng hoạt động của Cao Đài Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Hải Ngoại như tinh thần Đại Hội 3 Cao Đài Hải Ngoại và Đại hội 8 Hải Ngoại tháng 9 năm 2016 tại Thánh Thất Houston Texas.
  - Hệ thống Cửu Trùng Đài Hải Ngoại và Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại không định vị được vai trò của mình nên nhiều việc dẫm chân lên nhau tạo nên mất đoàn kết.
- \*- Chiếu nhu cầu củng cố tổ chức và phát triển Đạo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Chiếu nhu cầu đạo sự trong hoàn cảnh không có Hội Thánh hữu hình và cơ bút,
- \*- Sau khi tham khảo và được sự đồng thuận của Hội Đồng Cố Vấn,

Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019

4



## QUYẾT ĐỊNH

### Điều thứ nhất:

Nay công bố:

1- Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động độc lập với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International) để củng cố nội bộ và phát triển Ban Thế Đạo Hải Ngoại như Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo mà Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh đã qui định và ban hành.

2- Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẵn sàng tương thân tương trợ các cơ sở Đạo (Hành chánh Đạo, Phước Thiện vv. . .) trong cũng như ngoài Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International) một khi được yêu cầu.

### Điều thứ hai:

Quý Hiền Huỳnh Hiền Ty trong Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, trong các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

San Jose, ngày 13-10-2018

TM Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm

BAN THẾ ĐẠO  
HẢI NGOẠI

Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ

### Nơi nhận:

- \*- Hội Đồng Cố Vấn “Đề kính tường”
- \*- Như điều 2 “Đề tri hành”
- \*- Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
“Đề phổ biến”
- \*- Hồ sơ - Lưu (HT Nguyễn Đăng Kích)

Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019

5

## Ban Thế Đạo Hải Ngoại Định Vị (QS Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình)

Ban Thế Đạo được thành lập bởi Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông. Hai Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại Thế hay Quyền Chí Linh. Như vậy thể theo Thiên Ý thì Ban Thế Đạo được gián tiếp thành lập bởi Đức Chí Tôn (1965).

Qui Điều Ban Thế Đạo (1965), Chương I, ghi là: “Chức Sắc trong Ban Thế Đạo có nhiệm vụ **độ ĐỜI nâng ĐẠO** trực thuộc Hiệp Thiên Đài “CHI THỂ” về mặt **Chơn Truyền và Luật Pháp**”. Ban Thế Đạo có 4 phẩm trật: **Hiền Tài, Quốc Sĩ, Đại Phu và Phu Tử**

Sự hiểu biết và tuân thủ **Luật Pháp Chơn Truyền** của Đạo Cao Đài trong hoàn cảnh bi thảm hiện nay (**lấy Đời chế Đạo, lấy Đạo chia rẽ Đạo**), hơn lúc nào hết, rất ư là hệ trọng, cần thiết, chẳng những giúp giữ vững bước đường theo lẽ chánh tu hành của mỗi đạo hữu, nói riêng, mà còn đảm bảo sự trường tồn, hưng thịnh, phát triển của cơ Đạo kéo dài đến Thất Úc Niên, nói chung, theo như lời khẳng định của **Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm**:

*“Phàm Pháp Luật lập thành, đều tùy sở dụng, buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ sở vĩ đại, đồng tâm tương thân tương ái. Bởi có mà Luật Pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thể dùng một mặt Luật Pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng; cần thì mới lập, còn vô ích thì bỏ”.*

Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) hoạt động theo Qui Điều Ban Thế Đạo, theo luật Yêu Thương của Đức Chí Tôn, sẵn sàng tương thân tương trợ các cơ sở Đạo (Hành Chánh Đạo, Phước Thiện, v.v.v...) một khi được yêu cầu.

Lập trường Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) đã ghi rõ bên trên, tất cả chúng ta phải ủng hộ theo đó để hoạt động. BTĐHN thành lập chiêu hiền, đãi sĩ vào Đạo với các phẩm chức sắc Hiền Tài, Quốc Sĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng với sự trợ giúp của các Đấng Thiêng Liêng để phát triển nền Đại Đạo. BTĐHN hoạt động dựa theo “lập trường” là cái “la bàn” định hướng BTĐHN và không một sức mạnh nào lay chuyển hay phá hoại được.

Hơn 40 năm qua, chỉ có BTĐHN đã và đang tiếp tục đem nhân tài vào giúp Đạo (các vị Hiền Tài Dự Phong, Hiền Tài, Quốc Sĩ). Một sự không may mắn là số lớn chức sắc BTĐHN (trước năm 1975) đã không hoạt động trong BTĐHN vì nhiều lý do khác nhau. Một số hoạt động lẻ tẻ theo đường hướng “cá nhân” (viết sách, các học giả, etc.), một số vì lý do sức khỏe, một số chỉ trích (nay gần như không còn nữa), một số hình như “không màng tới”, một vài vị đã từ chức (Hiền Tài, Quốc Sĩ), v.v.v... Một vài vị trong các nhóm trên này chỉ chờ cơ hội đến là “đánh trống, động chuông”, tìm cách thay đổi đường hướng, canh tân BTĐHN. Điều này rất là nguy hiểm và chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận, hoạt động theo đúng lập trường BTĐHN để tránh “xáo trộn”. Thử hỏi các vị này có vào giúp được gì trong chương trình “chiêu hiền, đãi sĩ của BTĐHN” trong nhiều năm qua không?. Tuy nhiên BTĐHN lúc nào cũng nghĩ đến các vị Hiền Tài này và rất là thành tâm mong họ về hoạt động với BTĐHN. Thêm vào đó, BTĐHN tìm đủ cách để giúp



đỡ các thế hệ trẻ, nhất là con cháu nhà Đạo, giúp họ lập vị và nhận ra đường đi để cùng “đồng hành” trên đường phổ độ Đạo của Đức Chí Tôn.

Làm sao các tín đồ, các vị học thức bậc Tiên Sĩ hay tương đương “lập vị” trong Ban Thế Đạo ở phẩm bậc cao trọng như Quốc Sĩ khi mà các chức sắc Đại Thiêng Phong Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, Giáo Tông ở “vô vị”? Hội Thánh hữu hình và Cơ Bút không còn nữa?. Chúng ta cần phải học để thấu triệt các lời dạy trong Thánh Ngôn để cùng nhau “lập vị” cho thế hệ trẻ.

Đàn Cơ ở Cung Đạo, đêm mừng 6-5-Tân Hợi (dl 29-5-1971), Đức Chí Tôn (ĐCT) dạy:

“Hôm nay vì có cuộc vui mừng nên Thầy đến khuyên các con nên để tâm lực vào sự xây dựng nền Đạo cho kịp thời kéo tội nghiệp cho nhơn sanh. Nay ba vị tướng soái lớn đã về thiêng liêng, đó cũng vì thiêng liêng định đặng thử coi các con có làm nên trò gì chăng?”

**Thượng Sanh có sứ mạng về để độ dẫn những bậc thượng sanh tại thế**, rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao?” (Ghi chú: Thượng Sanh là Chương Quản Chi Thế Hiệp Thiên Đài, dưới có Bảo Thế, Hiến Thế, Khai Thế và Tiếp Thế; Ban Thế Đạo thuộc Chi Thế Hiệp Thiên Đài).

Đức Hộ Pháp nói với ông Đinh Công Trứ, Cai Quản trường Qui Thiện (Đinh Hợi, 1947) như sau: “Em biết cây Cờ Trắng trưng nó lên để làm gì? Biểu hiện ấy có phải để cứu nhân loại không?. Chỉ một ngày kia, Thượng Sanh ra mặt Đời là cây Cờ Cứu Thế...” và ... “Cây Cờ Trắng dùng để khi nước nhà nòi giống ta xô xát, cốt nhục tương tàn khốc liệt, vô phương cứu chữa, thì ngày ấy là giá trị của nó.” **Thượng Sanh có sứ mạng tạo Thế và chuyển Thế.**

Đức Chí Tôn dạy “Thầy nói cho các con nghe: nếu kẻ nào biết hiểu Thánh Ngôn của Thầy nơi miệng các con mà tinh ngộ, thì số hăng sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo Tà Quái.”

Vai trò của chức sắc Ban Thế Đạo là không thể nào “đo lường hay dự đoán tại Hữu Hình này được” vì vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của chức sắc trong BTĐ là một sự phối hợp toàn mỹ huyền diệu giữa “Hữu Hình và Vô Hình - giữa Đời và Đạo” để phát triển nền Đại Đạo. Vai trò này “nặng nề” lắm, chức sắc BTĐ phải tự Lập Vị ở hữu hình, thế nào cho xứng đáng cùng phẩm định và đạt Thiên Vị ngày về với Đức Chí Tôn.

Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy: “Thầy nói cho các con biết: hàng phẩm Nhơn Tước phải phù hợp với hàng phẩm Thiên Tước, ...Dầu một vị Đại La Thiên Đế xuống phạm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị đặng”.

Đức Lý Giáo Tông dạy: “một trong hai hướng chính để chư hiền phát huy là xây dựng nền tảng giáo lý theo kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại”.

Đức Hộ Pháp thuyết Đạo dạy: “... Trong đám anh em chúng ta ngồi tại đây, cùng sắp em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó, ... **Vậy, ngày giờ nào chúng ta đủ quyền để giáo hóa đàn em sau này đặng vào địa vị, tức nhiên chúng ta đã trọn Đạo đối với Đức Chí Tôn.**”



Làm sao tín đồ Cao Đài hành Đạo để đạt được địa vị cao quý trong Đạo (từ Nhơn Tước lập vị cho phù hợp với phẩm Thiên Tước) mà Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp dạy bên trên? Câu trả lời thì rất là rõ ràng và dễ dàng thôi.

Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy: “có đạo đức để bước lên hàng Tiên Phật mà trở thành Thầy”:

*Tu hành là học làm trời*

*Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian*

Ngó qua, nhìn lại, không cần phải tìm kiếm đâu xa vì Đức Chí Tôn đã đã lo liệu trước, Ngài để lại cho nhân sanh Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn và các Luật Đạo để con cái Ngài theo đó hành Đạo đến Thất Úc Niên. Thêm vào đó, Ban Thế Đạo cũng do Đức Chí Tôn gián tiếp thành lập qua Hộ Pháp và Giáo Tông (hai quyền Hộ Pháp và Giáo Tông là quyền Chí Linh), nhận lãnh vai trò và trách nhiệm Thiêng Liêng như ghi bên trên.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại nếu KHÔNG “cầu hiền, đãi sĩ”, mời nhân tài, các vị học thức vào phẩm Hiền Tài, Quốc Sĩ để phát triển Đạo, thì làm sao:

-Chúng ta xây dựng nền tảng giáo lý theo kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại (Đức Lý Giáo Tông dạy).

-Các nhân tài học thức trẻ “lập vị”, như Đức Hộ Pháp dạy “sắp em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế, nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó.

-Các em “lập vị” ở hữu hình để xứng đáng với với Thiên Vị ở vô vi như Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy: “Thầy nói cho các con biết: hàng phẩm Nhơn Tước phải phù hợp với hàng phẩm Thiên Tước, ...”.

Thánh Giáo của Đức Chí Tôn, lời Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông dạy bên trên, hiện tại chính là “sứ mạng” của các vị chức sắc BTĐHN. **Nếu BTĐHN không lo “đem nhân tài” vào giúp Đạo, chức sắc BTĐHN không lo “lập vị” các Hiền Tài, Quốc Sĩ cho thế hệ trẻ, thì ai làm và nhận lãnh trách nhiệm “Thiêng Liêng cao trọng” này?.**

Mai này, khi tất cả các vị Hiền Tài trước năm 1975 ra đi, nếu KHÔNG còn các vị Hiền Tài Quốc Sĩ trong BTĐHN thì cơ đạo sẽ đi về đâu? Chắc quý anh thừa biết câu trả lời? Và chúng ta làm sao trả lời với Đức Chí Tôn khi về “vô vi”.

Đành rằng “chiếc áo không làm nên thầy tu” và “phẩm tước không định giá con người” cả về mặt Đạo cũng như Đời, Đức Chí Tôn đã nói “phẩm tước Thầy cho mượn để hành Đạo, giữ đúng phận cùng chẳng là do sở hành, cái phẩm tước khi trở về Thiêng Liêng ban cho mới thực sự vĩnh cửu”.

Đa số các tổ chức Hành Chánh Đạo (HCD) Cao Đài ở hải ngoại, các Thánh Thất, Hương Đạo đều do các vị Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự (phẩm vị Nhơn Thần) lãnh Đạo thì làm sao họ lập vị vào các phẩm vị Thánh, Tiên ở vô vi như Đức Hộ Pháp dạy bên trên.

Đức Chí Tôn cũng dạy là “các con là Thần, Thánh, Tiên, Phật...”, Thầy nói cho các con biết

hàng phẩm Nhơn Tước phải phù hợp với hàng phẩm Thiên Tước”. Như vậy nếu Ban Thế Đạo Hải Ngoại KHÔNG “lập vị” cho thế hệ trẻ ở phẩm “nhân tước” (Hiền Tài, Quốc Sĩ), rồi giúp đỡ các em tự lập vị để đạt phẩm vị Thiên Tước, thì BTĐHN KHÔNG thi hành lời dạy của ĐCT.

Về phẩm Quốc Sĩ trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN), một số Hiền Tài bảo là phải do Thiên Phong? Do Giáo Tông định vị. Thiên Phong do Đức Lý Giáo Tông định vị, điều này đúng trước năm 1975. Sau 1975, Đạo Cao Đài đã đi vào Tịch Đạo Đạo Tâm, Hội Thánh không còn, cơ bút không còn được dùng trong việc thiên phong các chức sắc nữa. BTĐHN sẽ phải làm sao để phổ truyền Đạo? Không lẽ chờ một vị Giáo Tông mới quyết định? Học và nghiên cứu Thánh Ngôn, Pháp Chánh Truyền, các Luật Đạo, thì câu trả lời rất rõ, thuộc về quý anh.

Nhớ lời Đức Chí Tôn dạy “Thượng Sanh có sứ mạng về để độ dẫn những bậc thượng sanh tại thế, rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao?”.

Bởi lẽ, Đại Hội lần thứ 8 BTĐHN đã đi vào hành động cụ thể duy trì và phát triển lá cờ chi Thế của Đức Thượng Sanh bằng 2 quyết định quan trọng:

1. Cùng cố nhân sự để đưa các bậc nguyên nhân vào trường thi công quả: đưa các HTDP đã nhập vào BTĐ từ 15 năm trước vào vị trí xứng đáng của họ thành Hiền Tài và công cử phẩm Quốc Sĩ (hầu hết là những vị HT có đại công và có học vị bậc Tiến sĩ)
2. Tuyển chọn các phẩm trật trong BTĐ, cụ thể là nhắm vào các phẩm Hiền Tài và Quốc Sĩ.

*Đây là nhiệm vụ Thiên Liêng, tối quan trọng trọng của Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) “lập vị các bậc trí thức Hiền Tài, Quốc Sĩ”. Tương lai, các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ sẽ theo lời dạy của Đức Chí Tôn, cùng nhau đem các “bậc thượng sanh” tại thế với phẩm vị cao hơn Quốc Sĩ vào giúp Đạo (các vị với Tiên Phật phẩm vị ở vô vị).*

Đức Chí Tôn dạy: Thầy vui muốn cho các con thuận **HÒA** cùng nhau hoà, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Đạo Thầy. Đức Chí Tôn có giảng về chữ **HÒA**:

*Chẳng quản đồng tông mới một nhà,  
Cùng nhau một Đạo tức một Cha.  
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,  
**Dạy lẫn cho nhau dựng chữ HÒA***

Bất cứ ai cũng biết rằng chữ “**HÒA**” là quý, nhưng rồi trong xã hội vẫn đầy dẫy sự xung đột phân hóa. Ngay trong lãnh vực tôn giáo cũng phân chia ra nhiều “nhóm” kích bác chống đối lẫn nhau điều này có lẽ là do Thiên cơ khảo đảo thử thách. Nhưng thật ra thì cũng do sự bất **HÒA** mà ra. Ai cũng biết **HÒA** là quý, mà bởi từ đâu và do ai dẫn đến sự bất **HÒA** chia rẽ này, Đức Chí Tôn đã khẳng định rằng:

*“Mặt nhứt hồi mô thấy xẻ hai,  
Có thương mới biết Đấng Cao Đài.  
Cũng con cũng cái đồng môn đệ,  
**Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai”***

Như vậy Đức Chí Tôn đã xác nhận rằng sự mất đoàn kết đưa đến phân chia là do từ con người chứ không phải là do Thiên ý. Vì Thượng Đế tạo ra con người là một hữu thể tự do, Ngài ban cho con người có quyền quyết định lấy số phận của mình, đoàn kết hay chia rẽ là do mình lựa chọn, *Ngài duy chỉ vì thương yêu nên ân cần dạy bảo mà thôi.*

Vài hàng viết về Ban Thế Đạo Hải Ngoại Định Vị, một vai trò Thiên Liêng cao trọng, cần thiết của BTĐHN trên con đường phát triển Đạo đến Thất Úc Niên.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiên Liêng ban Hồng Ân đến tất các vị chức sắc trong Ban Thế Đạo để cùng nhau chung lo phát triển Đạo.

### **Tài Liệu Để Tham Khảo:**

**Ghi chú thêm:** Ban Thế Đạo là cơ quan thuộc về phần Đồi bắt nguồn từ cửa Đạo, thành lập làm dây nối liền cho Đạo Đồi tương đắc tương liên, ngõ hầu tạo lập một đời sống thanh bình cho nhơn loại trong thời chuyển thế. Nhiệm vụ Ban Thế Đạo là tuân Thế Luật của Đạo, đem công đức và giáo lý hướng dẫn nhơn sanh trở về nguồn cội Đạo, tô điểm cho nền Đại Đạo mỗi ngày một thêm huy hoàng. Khi đắc phong vào hàng Thánh (phế đời hành Đạo, phẩm Giáo Hữu, phẩm vị Thánh) rồi thì không còn phận sự trong Ban Thế Đạo nữa và phải tuân y trọn vẹn Tân Luật Pháp Chánh Truyền.

Bản Quy Điều Ban Thế Đạo có thể bổ sung hay điều chỉnh tùy nhu cầu tiến hóa của nhơn sanh.

1. Qui Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo (1969).
2. “Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chọn Pháp Đạo Tâm”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, (2017).
3. “Vai Trò Ban Thế Đạo Trong Tịch Đạo Đạo Tâm”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2018).
4. a. “Đại Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Nhân Loại Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuộc”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2017) và b. “Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Thế Giới Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuộc”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2019).
5. “Vai Trò Ban Thế Đạo Trong Tịch Đạo Đạo Tâm”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2019).

Trân Trọng,

**Midland MI, June 6, 2019**  
**QS TS Nguyễn Thanh Bình**  
**BTĐHN**

## Thế nào là Pháp Nhãn Ba-La-Mật

Đó là phương pháp nhẫn nhịn, kham nhẫn, chịu đựng mọi chuyện trên đời, mọi cơn sóng gió của thế gian. Đó là phương pháp “nhẫn nhịn mà không thấy nhục nhã” như người đời thường nghĩ. Bởi vì, nếu nhẫn nhịn mà còn thấy là nhục nhã, thì chúng ta chỉ có thể nén giận để nhịn, chắc là không lâu, không quá ba lần.

Chúng ta nên nhận định một cách sáng suốt rằng những lời thị phi «không có nghĩa» gì cả, cho nên chúng ta «không cần chấp» làm gì. Chúng ta không chấp vào những lời nói, phê bình, chỉ trích, mạ lỵ, miệt thị, vu khống, vu cáo, thay trắng đổi đen, lộng giả thành chơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ an ổn, bình yên, không ai xâm phạm được.

Thí dụ như khi người ta đưa lửa tới đốt, **chúng ta đưa bổi ra đón, lửa có điều kiện cháy lớn hơn.** Nếu chúng ta không đón ngọn lửa do người ta đem tới, thì ngọn lửa đó chỉ đốt hư không mà thôi, hư không không có gì để đốt cháy được, lúc nào đó lửa cũng sẽ tắt queo, không gây thiệt hại gì! Cũng vậy, khi bị người khác công kích, chỉ trích, mạ lỵ, miệt thị, chúng ta không chấp vào đó, coi chuyện đó là những chuyện “đương nhiên phải có” ở thế gian đầy tranh chấp, ganh tị, đố kỵ, chúng ta sẽ an ổn, bình yên, không ai xâm phạm được.

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: đó là **“thập như thị”**, tức là mười thứ như thị, gồm có: như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhơn, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh.

Nghĩa là: do tâm tánh của con người như vậy cho nên hình tướng của con người là như vậy; do bản thể của con người như vậy cho nên nghiệp lực của con người là như vậy; do tạo tác của con người như vậy gây ra nghiệp nhơn như vậy cộng thêm nghiệp duyên như vậy cho nên nghiệp quả của con người là như vậy; vì nghiệp báo của con người như vậy cho nên từ xưa đến giờ cứu cánh của con người cũng là như vậy.

Hiểu được mười điều đương nhiên như thị, như thế, như vậy, tức là chúng ta đã thấy tột chơn tướng của mọi pháp trên thế gian này. Được như vậy, được như thế, được như thị, chúng ta sẽ sống đời an lạc và hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã giác ngộ và giải thoát. Nhưng làm thế nào thực hành được pháp nhãn ba la mật?

Câu trả lời đó là: **“Người muốn thực hành được pháp nhãn ba la mật, phải đạt được trạng thái vô ngã”.**

Trước hết, người đạt được “trạng thái vô ngã” là người không còn chấp “cái ta” tầm thường, như mọi người trên thế gian này thường chấp.

Người đời thường chấp, thường cho rằng, tám thân tứ đại mấy chục ký lô chính là “mình”, chính là “ta”.



Khi được hỏi mình là ai, người đời thường chỉ ngay ngực, hay chỉ vào tấm thân tứ đại nặng nề và trả lời: Ta đây nè! Cho nên, hễ ai đụng đến “ta”, thì phải phản ứng ngay, phải đối phó ngay, nhin không nổi, nín không được.

Trái lại, người đạt được “trạng thái vô ngã” là người hiểu rõ ràng: tấm thân, do đất nước gió lửa hợp thành này, không phải là “ta” thực sự.

Đó chỉ là cái trạm dừng tạm thời của kiếp này, trong vô số kiếp, của “ta” mà thôi. **Đến khi mãn kiếp này đời này, «ta» sẽ bỏ lại cái tấm thân đó mà ra đi, tìm cái thân xác khác, trong sáu nẻo luân hồi.** Nếu không khéo, do lòng tham lam lâu đời dẫn dắt, «ta» lại chọn nhầm cái thân con heo, hoặc do lòng sân hận lâu đời dẫn dắt, «ta» lại chọn nhầm cái thân con rắn mặng xà, hay do lòng si mê lâu đời dẫn dắt, «ta» lại chọn nhầm cái thân con bò, thì khốn khổ biết là bao nhiêu.

Sở dĩ gọi đó là «tấm thân tứ đại», do «đất nước gió lửa» hợp thành, bởi vì nếu không có những chất từ đất ra như thức ăn, những chất từ nước như thức uống, những chất từ gió như dưỡng khí, những chất từ lửa như hơi ấm, bồi bổ liên tục mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, thì chúng ta đã vong mạng từ lâu rồi vậy.

Đó chỉ là “tấm thân tứ đại”, không phải thực là “ta” vậy.

Thứ đến, người đạt được «trạng thái vô ngã» là người hiểu rõ ràng: tâm trạng của mình luôn luôn thay đổi trong từng sát na, trong từng giây phút. Những tâm niệm, những suy tư, nghĩ tưởng trong giây phút trước đây, bây giờ đã khác đi hay không còn nữa. **Tâm tánh của mình có khi hiền thiện như thánh nhơn, cũng lắm khi độc hại còn hơn ác quỷ.** Mình chỉ thấy mọi người khác gian ác, mọi người khác nguy hiểm, mọi người khác sai lầm, đáng bị trừng phạt, đáng bị bỏ tù, đáng bị xử tử, để cho xã hội này, cho thế gian này, trong đó có mình, được sống bình yên, được hưởng sung sướng! Con người thường thấy là mình đúng, khi đời đời phải trừng phạt thật nặng, đời đời phải bỏ tù rục xương, đày đọa địa ngục, xô xuống hỏa ngục, những người khác phạm tội ác.

Con người thường suy nghĩ, sáng chế, yêu cầu thi hành những hình phạt ghê rợn nhất để trừng phạt, trừng trị đích đáng những phạm nhân đã sát hại thân nhân mình và nghĩ rằng người quá cố sẽ vui lòng nơi suối vàng. Thực ra, đó là tâm trạng của chính mình muốn như vậy mà thôi. Người đã chết có nói gì đâu, có yêu cầu gì đâu, có đòi hỏi gì đâu? **Bởi vậy có câu: “Suy bụng ta ra bụng người... chết!”**

Mấy ai nghĩ được rằng: nếu làm như vậy, cả hai gia đình phạm nhân và nạn nhân cũng đều thiệt hại một nhân mạng, đều cùng đau khổ như nhau. Tỉnh thoảng báo chí cũng có đăng các tin rất cảm động, gia đình nạn nhân xin giảm tội, xin xử nhẹ tội, hay xin tha tội cho phạm nhân.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:

*Lấy oán báo oán, oán nghiệp chập chùng.*

*Lấy ân báo oán, oán nghiệp tiêu tan.*

Con người thường nhân danh công lý, nhân danh tôn giáo, nhân danh lẽ phải, nhân danh thượng đế, nhân danh đủ các thứ có thể nhân danh được, để kết án, kết tội, trừng trị tất cả mọi người

khác. Còn nếu mình phạm tội thì đáng được tha thứ, phải được tha thứ, người khác thì không đáng được! Cái chỗ bắt công này là nguyên nhân chính, đưa tới xáo trộn, biến loạn trong xã hội là như vậy.

Cuối cùng, người đạt được “trạng thái vô ngã” chính là người không còn chấp “cái ta” tầm thường như mọi người trên thế gian này thường chấp. Người đạt được “trạng thái vô ngã” là người hiểu rõ ràng rằng: “ta” không phải là cái thân tứ đại nặng nề, và cũng không phải là cái tâm suy nghĩ lăng xăng lộn xộn thường ngày, bởi vì những thứ đó bị vô thường chi phối, nay còn mai mất, chợt hiện chợt biến, không tồn tại vĩnh viễn.

Như vậy, “cái gì” tồn tại vĩnh viễn, không bị vô thường chi phối, “cái gì” bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, theo như Đức Phật chỉ dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh?

**Đó chính là “cái ta chơn thật”, đó chính là “con người chơn thật” của tất cả chúng ta.**

Mục đích cứu kính rốt ráo tốt cùng của Đạo Phật chính là nhằm khai mở, chỉ bày “con người chơn thật” đó cho mọi người biết được, hiểu được, ngộ được, nhập được, sống được. Người nào được như vậy tức là được giác ngộ và giải thoát, được an lạc và hạnh phúc hiện đời.

Trong kinh sách, Đức Phật có dạy: **“Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”**. Nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có “cái ta chơn thật” là điều độc nhất đáng tôn trọng, đáng trân quý mà thôi.

Cũng trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật có dạy:

***Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn.***

Nghĩa là:

Nếu chúng ta ngộ được, nhập được, sống được bằng “con người chơn thật” không tướng mạo, nên không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, không kẹt nhị biên, thể nhập bất nhị pháp môn, thì tâm chúng ta không bị bất cứ cái gì có thể khủng bố, nên không còn sợ hãi, do không còn sợ hãi nên không có gì có thể khiến cho mình kinh khiếp hoảng sợ, chúng ta xa lìa được tất cả các chuyện điên đảo đảo điên, các chuyện mộng mơ mơ tưởng, các chuyện không thực ở thế gian, cuối cùng đạt được cảnh giới niết bàn vô sanh, không còn phiền não khổ đau, không còn sinh tử luân hồi. Đó mới chính thực là mục đích cứu kính của người theo đạo Phật bằng trí tuệ bát nhã.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng: Người nào ôm ấp tâm niệm nó mắng tôi, nó chửi tôi, thì không phải là người trí, chỉ chuốc khổ vào thân thôi. Người nào không ôm ấp những tâm niệm như vậy, thì người đó dẹp được lòng sân hận.

Nghĩa là chúng ta đã thấy rõ như trên, bất cứ ai dù bị mắng chửi, bị mạ lỵ hay không bị mắng chửi, không bị mạ lỵ, mà cứ ôm ấp tâm niệm đó trong lòng, thì chỉ chuốc lấy phiền não và khổ đau cho chính mình, có khi còn đem lại bất an cho gia đình, cho những người chung quanh nữa mà thôi.

Trong suốt những năm dài thuyết pháp độ sanh, Đức Phật luôn luôn khuyến khích mọi người nên thực hành hạnh nhẫn nại, nhẫn nhịn đến mức rốt ráo, cao tột, trong kinh điển gọi là **“pháp nhẫn ba**

**la mật”**. Đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn nại, dù lắm khi Ngài cũng bị chỉ trích, bị chửi mắng, thậm chí bị tấn công. Nhẫn nại không bao giờ là dấu hiệu của sự yếu đuối, uơ hèn, kém cỏi, chủ bại, đầu hàng, nhục nhã.

Trái lại, nhẫn nại là sức mạnh bất khuất, sức mạnh vạn năng, sức mạnh vô song của người tự chủ, của người đã ngộ được và sống được với «cái ta chơn thật», cho nên không còn sợ bị chúng khinh khi, không còn sợ chúng «được đằng chân lân đằng đầu», không còn sợ chúng «được nước làm tới».

Tại sao vậy?

Bởi vì «cái ta chơn thật» **không phải là tấm thân tứ đại, không có tướng mạo**, cho nên không ai có thể xâm phạm được.

**Điều nên sợ, đáng sợ chính là mình không thể kham nhẫn được**, không thể chịu đựng nổi, không thể tự thắng mình, không thể tự chủ được bản thân và bản tâm mình trước những thử thách, trước những sóng gió của cuộc đời mà thôi.

### **Nguồn Internet**

## **TRONG SỐ NÀY**

- 1- Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại **KHÔNG CÓ TỔ CHỨC Đại hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài Houston TX vào ngày Thứ Bảy 31-8-2019 . . . . . 02**
- 2- Quyết Định số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động độc lập với Cao Đài Hải Ngoại (Cao Đài International) . . . . . 05
- 3- “Ban Thế Đạo Hải Ngoại định vị” (QS TS Nguyễn Thanh Bình) . . 07
- 4- “Thế nào là Pháp Nhẫn Ba-La-Mật” (Internet) . . . . . 12
- 5- “Bậc Quân Tử có 4 cảnh giới” (Minh Vũ) . . . . . 16

## Bậc quân tử có bốn cảnh giới



Bậc quân tử luôn có bốn cảnh giới: khiêm nhường, độ lượng, trầm tĩnh và hàm dưỡng nội tâm. Người cảnh giới càng cao trí huệ càng rộng mở, tầm nhìn càng vươn xa.

### 1- Khiêm nhường

Người càng khiêm nhường thì cảnh giới càng cao, tầm nhìn càng rộng mở. Họ tựa như đứng ở vị trí cao hơn người khác, tự khắc sẽ nhìn được cảnh vật xa hơn.

Triều đại nhà Thanh có một danh tướng tên là Niên Canh Nghiêu, vì có công hiển hách dẹp loạn Thanh Hải nên ông được hoàng thượng tán dương phong làm quan tới chức Tổng giám Tây Xuyên, Phủ viễn Đại tướng quân. Cũng kể từ đó Niên Canh Nghiêu sinh lòng kiêu ngạo, thậm chí trước mặt hoàng thượng ông ta vẫn ngang nhiên đi lại tùy tiện, bất tuân phép tắc triều đình.

Khi trấn thủ ở thành Tây An, Niên Canh Nghiêu từng chiêu mời hiền tài trong thiên hạ về làm môn khách cho phủ, trong đó có một nho sinh tên là Tưởng Hoành. Niên Canh Nghiêu rất trân trọng tài hoa của vị nho sinh này. Một hôm trong lúc cao hứng, Niên Canh Nghiêu nói với Tưởng Hoành rằng: “Ta sẽ để ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất trạng nguyên”.

Nếu là người khác thì khi nghe được câu nói này ắt sẽ vui mừng tột độ, tuy nhiên Tưởng Hoành lại là bậc hảo hán có cái đầu lạnh của người quân tử. Anh nhận thấy Niên Canh Nghiêu khẩu khí quá



lớn nhưng lại chẳng hiểu phép tắc, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ liều mình làm loạn mà thôi.

Sau hôm đó, Tưởng Hoành nói với một số người thân cận: “Niên Canh Nghiêu đức không thắng nổi uy, biết tiến mà chẳng biết lui, sớm muộn cũng thành cái gai trong mắt hoàng thượng, gặp tai họa cũng là điều khó tránh. Chúng ta nên sớm rời xa thì hơn”.

Nhưng những người thân cận lại không xem đó là điều quan trọng. Bởi đương thời Niên Canh Nghiêu có thế lực rất lớn trong thiên hạ, rất nhiều người muốn được làm thuộc hạ dưới trướng mà không được.

Tưởng Hoành không tìm được ai cùng chung chí hướng với mình bèn xin cáo ốm về quê. Niên Canh Nghiêu sợ vượt mất nhân tài, đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không giữ được chân Tưởng Hoành. Biết không thể ngăn cản nên ông ta đành sai thuộc hạ trọng thưởng cho Tưởng Hoành 1000 lượng vàng để về quê dưỡng bệnh, nhưng anh nhất quyết khước từ. Hai bên đùn đẩy mãi, cuối cùng Tưởng Hoành chỉ nhận 100 lượng rồi rời đi.

Sau khi Tưởng Hoành rời đi không lâu, quả nhiên Niên Canh Nghiêu bị khép tội chết, rất nhiều người cũng vì đó mà gặp họa theo. Niên Canh Nghiêu vàng bạc đầy kho nên có tục lệ thưởng cho ai dưới 500 lượng thì không cần ghi sổ, Tưởng Hoành chỉ lấy có 100 lượng nên mới được thoát nạn.

Niên Canh Nghiêu ngang ngược phách lối, cuối cùng chuốc họa diệt thân. Tưởng Hoành khiêm nhường lạng lẽ, biết tiến biết lui, nhờ đó mà bảo toàn tính mạng. Cảnh giới khác nhau tầm nhìn sẽ khác nhau, và đương nhiên số phận cũng khác nhau.



(Ảnh minh họa: sohu.com)

## 2- Độ lượng

Cổ nhân có câu: “Độ lượng càng lớn, phúc càng lớn”. Bậc quân tử cũng cần có lòng độ lượng và bao dung cho người.

Một giọt mực rơi vào cốc nước thì cốc nước bẩn, nhưng một giọt mực rơi vào hồ nước, hồ nước vẫn trong xanh. Con người cũng vậy, người càng có lòng bao dung thì cuộc sống càng tươi đẹp, càng rộng mở, bạn bè càng nhiều. Bậc quân tử đối nhân xử thế luôn lấy khoan dung làm gốc. Thế nên chỉ cần nhìn vào cách ứng xử của một người khi đối diện với thắng-thua, thiệt-hơn, được-mất là đã biết nhân cách họ ra sao, là chính nhân quân tử hay kẻ háms lợi quên mình, là anh hùng hào kiệt hay kẻ tiểu nhân nhỏ mọn đê hèn.

Thẩm Lâm là quan huyện lệnh triều Nam Tống. Một lần người hàng xóm tình cờ thấy ông đi đôi giày giống hệt đôi giày mà ông ta mới mất hôm trước, nên một mực khẳng định rằng Thẩm Lâm đã lấy trộm của mình. Thẩm Lâm nghe vậy liền nói: “Là giày của anh sao?”, nói xong liền cởi giày đưa cho ông ta. Qua mấy ngày sau người hàng xóm phát hiện bản thân đã nhầm lẫn, liền mang giày tới trả Thẩm Lâm. Thẩm Lâm thấy vậy liền nói: “Không phải của anh à?”, rồi tươi cười nhận lại.

Câu chuyện trên đã trở thành giai thoại “Xử thế như Thẩm Lâm” khiến người người đều bội phục. Nhân tâm phức tạp, chúng ta không thể yêu cầu tất cả mọi người đều đối xử tốt với mình. Nhưng nếu có thể khoan dung độ lượng cho người, ta sẽ khiến cuộc sống trở lên dễ dàng, thư thái, và đó cũng là bản tính của bậc quân tử.

Làm người cần có lòng độ lượng. Nếu chỉ nhìn vào chỗ sai của người khác mà chỉ trích, mà phê bình, thì cái sai lại càng sai hơn. Bậc chính nhân quân tử biết lấy đức phục người, biết khoan dung hòa ái nên dẫu họ không cầu phúc mà lại được phúc vậy.

## 3- Trầm tĩnh

Là quân tử thì ngay cả suy nghĩ cũng có phong thái, có cách nhìn sắc sảo hơn người, như vậy mới phân biệt được thật giả thị phi, lúc lập luận lời lẽ mới sắc bén, uy lực.

Điểm nổi bật nhất của quân tử chính là sự điềm tĩnh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì họ vẫn luôn thể hiện phong thái bình thản hòa ái của mình. Lúc khôn khó hay khi đắc thời, người quân tử vẫn thư thái điềm nhiên, lấy tĩnh chế động, hoà ái thông dong. Còn kẻ tiểu nhân lại lấy động chế động, luôn luôn khuấy đảo, thị phi chia rẽ, chẳng lúc nào yên.

Trong đối nhân xử thế, bậc quân tử lấy đức thiện làm trọng, là thiện lương chứ không phải yếu mềm, là hoà hợp chứ không phải yếu đuối, mang lợi ích cho người chứ không coi được mất của bản thân làm trọng.

## 4- Hàm dưỡng

Cổ huấn có câu: “Hàm dưỡng công phu hậu, quân tử quý tự luật”. Một người có hàm dưỡng là người luôn sống quy củ, trước sau như một, bậc quân tử dù hoàn cảnh nào cũng không phá bỏ nguyên tắc làm người của mình.

Người có hàm dưỡng thường có cuộc sống nội tâm phong phú, họ tìm kiếm niềm vui trong chính tâm hồn của mình chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Đó là thành quả của quá trình không ngừng rèn giũa bản thân, hướng đến con đường đi tìm bản ngã của chính mình.



(hình minh họa: pngtree.com)

Người càng hàm dưỡng thì càng xem nhẹ được mất, vinh hoa, hay quyền lực bản thân. Xem nhẹ danh lợi cũng chính là phẩm chất của một người tu luyện. Làm người chỉ có buông bỏ được mất, coi thường danh lợi mới có thể khiến cho trí tuệ thăng hoa, tâm hồn thanh tịnh, cuộc sống thanh bình.

Kỳ thực, danh lợi giàu sang trong đời suy cho cùng cũng chỉ là bọt nước phù vân, sớm còn chiều mất, hạnh phúc có được nhờ đó cũng chỉ là thứ hạnh phúc ảo ảnh, dù có được cũng chẳng thể bền lâu.

Xem nhẹ được mất ắt không buồn rầu  
Bớt phần lo âu ắt thêm phần thoả mãn  
Thêm phần vui vẻ ắt hàm dưỡng đủ đầy.

**Minh Vũ**

**ĐỌC - CÔ ĐỘNG - YẾM TRỢ**  
**BẢN TIN THẾ ĐẠO - TẬP SAN THẾ ĐẠO**

**Web: [www.banthedao.net](http://www.banthedao.net)**

**Email: [banthedao@comcast.net](mailto:banthedao@comcast.net)**

**Email: [dutani@comcast.net](mailto:dutani@comcast.net)**