



ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỒ ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh



BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông tin - Phổ truyền giáo lý Đạo Cao Đài

Bản Tin Thế Đạo

Số 124 ngày 27-1-2019





Chúc Mừng Năm Mới

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 về, xin kính chúc:

- *- Quý Chúc Sắc,
- *- Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ Qu. Đầu Tộc, Qu. Quản Tộc,
- *- Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ Chúc việc Bàn Trị Sự các Hương Đạo, các Thánh Thất,
- *- Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ Chúc việc Bàn Cai Quản các Điện Thờ Phật Mẫu, các Cơ Sở Phước Thiện,
- *- Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Đại Đạo Thanh Niên Hội,
- *- Các Cơ Sở Đạo và Đồng Đạo,
- *- Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ và các Cơ Sở yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế Đạo

“MỘT NĂM MỚI AN LÀNH và TU TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO

San Jose, ngày 13-1-2019

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo

Bản Tin Thế Đạo và Web www.banthedao.net

THƠ

TÂM KHỞI ĐẦU NĂM

Mượn bút đầu năm tỏ cùng ai,
Tỷ Huynh Đệ Muội bạn xa gần.
Trước sau vẹn giữ tình đồng Đạo,
Hiếu Đấng Cha Hiền, Mẹ Thiêng Liêng.

Vun đắp tình thương xây nghiệp Đạo,
Quy điều, Nội luật nhớ khắc ghi.
Định tâm sửa tánh tùng Chơn Pháp,
Mở lối hoằng khai khỏi thẹn lòng.

Phảng phát vườn xuân hoa ngát thơm,
Tô thấm lòng người hướng thiện lương.
Cao Đài khai Giáo Đạo Kỳ Ba,
Phổ hóa chúng sanh, xá tội tình.

Ngọc Hư cao ngất Thầy ngự giám,
Tạo Hóa Thiên Cung Mẹ ngóng chờ.
Công đức tưởng ơn ghi các Đấng,
Lòng thành kính lễ cội Phật Tiên.

Yên Hà VND – Jan 2019

Họa

Minh niên khai bút đến những ai
Đồng Đạo tha phương ở xa gần
Cùng nhau trọn gửi niềm tin Đạo
Chí Tôn, Phật Mẫu đáng dọi hiền

Bồi đắp Yêu Thương lo cơ Đạo ¹
Điều qui, đạo luật Tâm khắc ghi
Đạo Tâm thiện tánh tùng Tịch Đạo ²
Nghiêng vai chung gánh Đạo hoằng khai

Trời Xuân hoa nở tỏa mùi hương

1- Đức Chí Tôn dạy dung sự “Yêu Thương” để phát triển Đạo.

2- Đạo Cao Đài đang đi vào Tịch Đạo Đạo Tâm

Làm thâm thành tâm hướng Đạo tâm
Chuyển thế Kỳ Ba Cao Đài Đạo
Độ rồi nhân sanh, xá tội trần

Ngọc Hư thanh khiết nơi thầyNgự³
Tạo Hóa Huyền Thiên Mẹ tạo sanh⁴
Tam Công tu niệm cầu các Đấng
Đạo Tâm Thiên Đạo hướng Niết Bàn

QS Tiên Sĩ Nguyễn Thanh Bình, Jan 2019

ĐẠO KHAI - TÂM KHỞI (Khai Bút Đầu Xuân)

Khai bút đầu xuân gởi tới ai
Đệ huynh tử muội Tết vui thay
Tu thân khắc kỷ lo hành Đạo
Dưỡng tánh thành tâm công quả ngay

Sinh tử xoay vần duyên chánh khí
Sống còn chuyển hoá nghiệp oan sai
Thiện nam Thánh Thất câu kinh kệ
Tín nữ Cao Đài phụng sự chay

Xuân đến ngàn hoa tỏa ngát hương
Con người Phước Thiện ấy thiên lương
Đạo khai giáo lý soi đường mền
Tâm khởi chân kinh dẫn lối thương

Sửa tánh tùy duyên nơi đức hạnh
Rèn tâm theo phận cõi vô thường
Con thuyền Bát Nhã ... Thần Tiên Phật
Phương tiện đưa linh chốn đoạn trường ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 24/01/2019

3- Ngọc Hư Cung là cung điện được kết tụ bởi khí chất thanh khiết, trắng ngà như Bạch Ngọc nơi Đức Chí Tôn Ngự

4- Cung Tạo Hóa Huyền Thiên nơi Đức Phật Mẫu cầm Pháp chuyển cơ sanh hóa không cùng tận, cầm sanh khí biến xuất để tạo sanh vạn vật

TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA & THÂN HỮU

Mời tham dự Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi (2019)

@ San Jose, California ngày 24 tháng 3 năm 2019



TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI
BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ



THIỆP MỜI
THAM DỰ TIỆC TÂN NIÊN
MỪNG XUÂN KỶ HỢI
2019
CHÚC MỪNG NĂM MỚI



**Ban Chấp Hành Tây
Ninh Đồng Hương Hội
Bắc California**

Kính Chúc

Quý Đồng Hương

**Năm Mới Kỷ Hợi
Dồi Dào Sức Khỏe
Trần Trề Nghị Lực
Cát Tường Như Ý
Vạn Sự Hanh Thông**

THƯ MỜI



Buổi Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi tại:

ĐỊA ĐIỂM

**Grand Fortune Seafood
Restaurant
4100 Monterey Hwy,
San Jose, CA 95111**

THỜI GIAN

**Chủ Nhật,
24 tháng 3 năm 2019
11:00 AM – 3:00 PM**

TIỆC TÂN NIÊN 2019

LIÊN LẠC VỚI BAN TỔ CHỨC

1/ TRƯƠNG THỊ VÂN LAN

Phone : (408) 990-5345

2/ BS TRẦN MINH KHIẾT

Phone : (408) 205-6379

3/ DUY VĂN

Phone : (408) 759-9339

GHI DANH THAM DỰ :

Để giúp BTC hoàn thành chu đáo cho buổi tiệc, xin Quý Vị vui lòng ghi danh tham dự càng sớm càng tốt.
Chân thành cảm tạ.

Ngân phiếu ủng hộ xin ghi:

"Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California" và gửi về địa chỉ trước ngày 17 tháng 2, 2019:

**45 Via De Guadalupe,
San Jose, CA 95116**

VĂN NGHỆ

Với nhiều tiết mục chọn lọc, vui tươi.

ÂM THỰC

Xin yểm trợ \$45 cho mỗi khẩu phần.

Có thức ăn chay.

Xin cho biết trước Ngày 17 Tháng 2, 2019

Kỷ Hội.

Sự hiện diện của Quý Vị là niềm hãnh diện và khích lệ lớn lao cho BCH/ Tây Ninh Đồng Hương Hội.

Trân trọng kính mời

TM Ban Tổ Chức

Trương Thị Vân Lan

Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội

Bắc California

TIN SAN JOSE, CALIFORNIA

Phái Đoàn Ban Thế Đạo Hải Ngoại đi thăm Đề Đốc Trần Văn Chơn



Vào lúc 10.00 AM ngày 26-1-2019 (nhằm ngày 21 tháng giêng năm Kỷ Sửu), một Phái Đoàn Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã đến thăm Đề Đốc Trần Văn Chơn tại nhà riêng. Phái đoàn gồm có 5 người như sau:

- *- QS. Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm
- *- HT Nguyễn Đăng Khích, Trưởng Nhiệm Thanh Sát
- *- HT Võ Lạc Quan
- *- HT Nguyễn Thành Hưng
- *- HH Dương Văn Ngừa.

Đến nơi, phái đoàn đã được tiếp chuyện và vấn an Đề Đốc. Phái Đoàn nhận thấy sức khỏe Đề Đốc rất tốt, và Đề Đốc rất vui vẻ trò chuyện cùng anh em trong Phái Đoàn.

Sau một thời gian ngắn 5-10 phút để chụp ảnh lưu niệm, lần lượt mỗi người trong Phái đoàn chúc Tết Đề Đốc sức khỏe luôn ổn định, dồi dào và sau đó Đề Đốc chúc Tết lại anh em trong Phái Đoàn.

Được biết năm nay Đề Đốc đã được thượng thọ 100 tuổi và Đề Đốc là một vị Tướng Lãnh hai lần giữ nhiệm vụ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Căn cứ vào số tuổi hiện tại, sức khỏe của Đề Đốc rất tốt và hôm nay chúng tôi rất mừng được dịp chúc thọ Đề Đốc 100 tuổi.

Đến 11 giờ sáng cùng ngày, dù cuộc hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới chưa kết thúc được, nhưng phái đoàn chúng tôi đành phải từ giả Đề Đốc ra về. Sau đây là một số hình ảnh xin ghi lại





THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP (Trích trong quyển ĐHP Thuyết Đạo năm 1948)



ĐẠO CAO ĐÀI LÀ HOÀN THUỐC PHỤC SINH HÒA BÌNH

Tại Đền Thánh, thời Tý mồng 1 tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 10-2-1948)

BÀI 1

Ngày hôm nay, giờ này chúng ta vui một tí, năm Tý đến với chúng ta, nếu Bần Đạo nhớ không lầm thì buổi Chí Tôn hành pháp có cho Bần Đạo biết rằng 3 con chuột hiệp lại là ngày thành Đạo. Năm nay đủ 3 con chuột rồi đó vậy. Ta chắc rằng năm nay Đạo sẽ kết quả lời hứa của Chí Tôn với con cái của Ngài, thành Đạo tức thành Đờn nơi nước Việt Nam đó vậy.

Chúng ta thử ôn lại đã có 23 năm hành đạo, chúng ta đã chịu bao nhiêu khổ hạnh để bảo vệ con cái của Chí Tôn. Ngày nay cái kết quả này có đáng giá trừ cái khổ hạnh trong 23 năm ấy chăng? Bần Đạo xin nói quả quyết rằng: Từ tạo thiên lập địa đến giờ chưa có nền tôn giáo nào được mau chóng như Tôn Giáo của Chí Tôn đến tạo nơi xứ Việt Nam chúng ta. Chúng ta ôn thử lại trong buổi thành Đạo cuối cùng trong 2 năm nay, ta thấy gì? Nếu chúng ta có đủ tinh thần tìm hiểu Thánh ý của Chí Tôn trong 22 năm, để cho chúng tộc Việt Nam chịu đau khổ, chịu trong cảnh tương tàn, tương sát, thống khổ, cảnh tượng nguy ngập có nghĩa gì? Ý vị gì? Ấy là Đức Chí Tôn xây chuyển cho con cái của Ngài thấy rằng: Hung bạo ở thế gian, không phải năng lực độc đoán mà thắng được và trị thế được.

Cường lực! Ôi cường lực! Đối với thế gian này, nếu có phương chước, có bí pháp thì duy lấy non đức trị nó mà thôi. Hung bạo của đời này không lấy hung bạo trị đặng, duy lấy đạo đức tinh thần trị mới đặng. Trong 2 năm quốc vận thống khổ do duyên có gì? Do lấy hung bạo trị hung bạo. Lấy hung bạo chẳng trừ được năng lực hung bạo vì hiện giờ sự hung bạo của thế gian vô đối. Ấy là Chí

Tôn cho quốc dân Việt Nam một bài học đích đáng đủ bằng cơ trước mắt để suy đồi. Ngài để kinh nghiệm hai năm rồi. Ngài lấy năng lực đạo đức tinh thần để cho thiên hạ thấy: Đạo đức tinh thần mới có thể đem hạnh phúc đến cho nòi giống như thế nào? Làm cho tỏ rạng nền tôn giáo bằng năng lực tinh thần của Ngài, chúng ta đã thấy: Bản Đạo sau 5 năm bị đày lưu nơi hải ngoại, chịu mọi điều thống khổ, cái chết của Bản Đạo cách cái sống bằng một sợi tóc, mà Bản Đạo vẫn còn về đây. Nếu nói thế thường, cái tình cảnh chịu 5 năm khổ sở lao lý ấy, tinh thần, lấy vật hình thường tình tâm lý mà nói, không ai không cố hận, cố phiền được, hận với phiền nó cố nhiên, mà nếu hận phiền ấy theo tâm lý thường tình thì có gì quan hệ đâu. Trái lại trong thi hài của Phạm Công Tắc còn có một vị làm chủ của nó nữa là Hộ Pháp; quyền của Hộ Pháp mạnh mẽ hơn của Phạm Công Tắc là con ngựa để cỡi mà thôi, còn Hộ Pháp là người cỡi, nên con ngựa không thể không tuân mạng lệnh của chủ nó được. Hộ Pháp có một phần, mà Phạm Công Tắc có một phần, Phạm Công Tắc là tôi, còn Hộ Pháp là quyền năng của Chí Tôn.

Nòi giống Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho phong 4.000 năm đã để cho chúng ta hai câu đích đáng, nếu chúng ta biết dùng từ chữ nước Việt Nam không có cảnh tượng ngày nay:

"Hành thiện chi nhơn như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trường nhựt hữu sở tăng. Hành ác chi nhơn như ma đao chi thạch, bất kiến kỳ tổn nhựt hữu sở khuy".

Câu trước: Người làm lành như vườn cỏ mùa xuân không thấy lớn càng ngày càng tăng thêm.

Câu sau: Người làm ác như cục đá mài dao, tuy không thấy hao mà càng ngày càng mòn khuyết.

Lấy nhơn nghĩa đối với bạo tàn, lấy tâm ưu ái trả thù hận, ấy là tâm Phật, phải tâm chí Thánh mới làm được. Bản Đạo làm được, được chi? Được nêu cao tinh thần Đạo Cao Đài này lên như Chí Tôn muốn.

Lẽ thì đem hung bạo trừ hung bạo, theo thường tình thì mới vui lòng, thỏa mãn tâm phàm của Phạm Công Tắc thì ắt vui mừng lắm chớ. Nhưng Hộ Pháp vì biết hại cho tương lai nước nhà, nên cầm cây huệ kiếm đưa ra, lấy tâm lý yêu ái đối lại với oán ghét, cốt yếu làm cho nhơn loại, làm chứng rằng *chơn truyền của Đạo Cao Đài là hườn thuốc "Phục sinh hòa bình" cho nhơn loại*. Quốc dân Việt Nam làm được thì toàn cầu mới làm được. Ai cầm huệ kiếm ấy được, thì họ cứu nước họ được, cũng như Việt Nam đã cứu nước Việt Nam vậy.

BÀI 2

NGÀY XUÂN LÀ NGÀY PHỤC SINH CỦA VẠN VẬT.

Tại Đền Thánh, đêm mồng 2 tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 11-2-1948)

Bản Đạo không thể đi cùng mỗi nhà của toàn cả Chức Sắc Thiên Phong và mấy em Nam Nữ đang viếng thăm trong ba ngày xuân nhựt. Một mảnh thân muốn biến hóa ra cả muôn hình xác, nhưng không thể được.

Vậy thời Bản Đạo cũng để một đôi lời cho mấy em, mấy con Nam Nữ, mấy anh mấy chị có mặt dành lễ tại đây biết rằng: Buổi nào tinh thần của Bản Đạo cũng ở bên cạnh mỗi người cả thấy. Một điều mà Bản Đạo mơ ước hơn hết là ngày giờ nào thông dong, Bản Đạo được vui thú thanh

nhàn, nay đi nhà này ở một ngày, một bữa, mai đi nhà kia ở một đôi lát. Ngày nào đến cảnh an nhàn mà Bàn Đạo được đạt vọng đường ấy, thì tưởng rằng không còn hạnh phúc nào hơn nữa.

Bàn Đạo tưởng mảnh thân này có phương thể đồng sống chung với mấy em trong cảnh gia đình ấm lạnh để cùng hiểu nhau những nỗi tâm khổ sầu buồn thì Bàn Đạo rất hữu hạnh mà được chia mấy mún cũng đặng, dầu cần hột muối hay ăn hột cơm rơi với mấy em, thì tưởng trọn kiếp sống của Bàn Đạo không có cảnh vinh quang phú quý nào trên thế gian này đối đặng.

Cả thầy đến thăm Bàn Đạo, mà Bàn Đạo đi thăm lại không đặng, theo đạo pháp cho là thất lễ. Xin cả thầy nên biết cái cảnh ngộ và tha thứ dùm cho.

Ngày xuân nói đến tiếng xuân, miệng nói tiếng xuân là nói tiếng sống, vạn vật ngày xuân này là sống là ngày phục sinh. Qua mơ ước tâm hồn của cả thầy trong một năm già cõi, trong lúc xuân đến, cây cối nở lá nở bông, tốt tươi trở lại, tức nhiên là được phục sinh lại thì cả tâm hồn của chúng ta cũng phục sinh như thế.

Mấy em suy gẫm cái thân sanh của chúng ta là đồng sanh với vạn vật, mà vạn vật đã phục sinh thì thân hình của chúng sanh, của chúng ta, của cả thầy Nam, Nữ cũng đồng phục sinh lại. Tâm hồn của chúng ta trong một năm mờ mịt, khổ não, nhọc nhằn, trong cảnh tang thương trần thế, nay xuân về, mấy em đến nhà Đại Từ Phụ, tức là Suối Vĩnh Sanh của tâm hồn mấy em. Qua thành tâm cầu xin Đại Từ Phụ ban ơn cho mấy em được phục sinh trong Thánh chất của Người.

Chắc chắn cả thầy đều được hạnh phúc hiển nhiên, đương thời hay là trong cảnh xương tàn cốt rũ vì đã được hồng ân của Chí Tôn ban cho về già, tức là dưới thế này sẽ được an nhàn cả tâm thần và hình thể. Mong sao cả thầy được mau phục sinh mới trong Thánh chất của Chí Tôn đó vậy.

BÀI 3

ĐỨC HỘ PHÁP HUẤN TỪ SAU BỮA TIỆC ĐẦU XUÂN.

Tại Hiệp Thiên Đài, 21 giờ đêm mồng 3 tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 12-2-1948)

Năm mới, không có đặt diễn văn chi. Hôm nay tôi dùng những tiếng thường để nói việc đời.

Theo thể thường người ta nói: "Thực nơn tài phải cứu nơn tai" (Phàm ăn của người phải giúp cho người). Tuy vận tôi nghèo, nhưng tôi làm cái tiệc này rất đặc biệt, lại nữa tôi mời quý Ngài cũng đặc biệt, toàn là chư vị yếu nơn cầm quyền Chánh Trị Đạo, không ai là ở ngoài. Tôi không nói dối rằng nhà tôi đơn chiếc, vì nhà tôi là cả toàn cầu.

Quý Ngài hưởng lễ rồi, tôi xin nhờ quý Ngài một việc: Vì tôi có một ông Cha Thiêng Liêng là Thiên phụ, Ông cho tôi cái quyền bác ái là thương cả toàn cầu, và một ông Chúa là Thiên tử. Thiên phụ tôi thì giao chèo chiếc thuyền Bát Nhã, Thiên tử giao đẩy xa thơ, từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây. Anh em rất đông, nhưng người ngồi trên thì nhiều, còn kẻ đẩy, chèo, thì ít.

Năm rồi, các Ngài hảo tâm giúp sức cũng chèo, cũng đẩy năm nay cũng vậy, xin cũng giúp đẩy, giúp chèo cho đến nơi, đến chốn. Ấy là ơn trọng lắm vậy.

Xin quý Ngài giúp tôi cho trọn đạo.

ĐƯA RƯỚC ÔNG BÀ (HT Nguyễn Trung Đạo)¹



Trong một năm, người Việt Nam thường tổ chức hai buổi lễ quan trọng để cúng Cửu Huyền Thất Tổ, đó là Đưa Ông Bà và Rước Ông Bà.

- Có nơi, Đưa Ông Bà vào chiều 23 tháng Chạp, và Rước Ông Bà vào chiều 30 Tết (hoặc 29 Tết, nếu là tháng thiếu).

- Có nơi, Rước Ông Bà vào chiều 30 Tết (hoặc 29 Tết, nếu là tháng thiếu), và Đưa Ông Bà vào chiều Mùng 3 Tết.

Theo quan niệm thứ nhất, vào ngày thường Cửu Huyền Thất Tổ ở nhà với gia đình hoặc ở Thánh Thất. Đến chiều 23 tháng Chạp, gia đình hoặc Thánh Thất làm lễ Tiễn Đưa Ông Bà, để rồi chiều 30 hoặc 29 Tết mới Rước Ông Bà về với gia đình hoặc Thánh Thất để Ông Bà ở với gia đình hoặc Đồng Đạo trong suốt cả năm.

Theo quan niệm thứ nhì, vào ngày thường Ông Bà không có ở với gia đình hoặc Thánh Thất. Đến chiều 30 hoặc 29 Tết, gia đình hoặc Thánh Thất mới làm lễ Rước Ông Bà về ở với gia đình hoặc Đồng Đạo trong 3 ngày Xuân, để rồi vào chiều Mùng 3 Tết mới làm lễ Tiễn Đưa Ông Bà về nơi xuất phát.

Theo chúng tôi hiểu thì con người sau khi chết, linh hồn không phải được tự do muốn ở đâu thì ở, mà phải do sự sắp xếp của Thiêng Liêng. Những người có tội, sau khi chết linh hồn sẽ bị giữ ở Phong Đô (cõi Âm Quang hoặc Thanh Tịnh Đại Hải Chúng,...). Những tín Đồ Cao Đài không giữ tròn Luật Đạo thì nhờ Lễ Cầu Siêu, Chơn Thần được đưa đến Đất Phước để tu luyện, như bài Kinh đã dạy :

Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên.

Nơi Phước Địa ở yên tu luyện.

Những câu Kinh sau đây cho biết rằng vào ngày thường Ông Bà Cha Mẹ đã qui liễu không có ở với gia đình hoặc nơi Thánh Thất.

Trong Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu có cho biết :

1- HH Nguyễn Trung Đạo rất mong được sự góp ý của đồng đạo và thân hữu để bài này sẽ được hoàn chỉnh và có giá trị hơn. Xin cảm ơn.

*Dầu tội chướng ở miền địa giới,
Dầu oan gia ở ngoại Càn Khôn.*

.....

Dầu đoạt vị ở an Thiên Cảnh,

.....

*Chốn Tây Phương đường đi thông thả,
Cõi Diêm Cung tha quả vong căn.*

(Tha quả vong căn: Tha thứ và quên đi các tội lỗi của kiếp trước).

Trong Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu có dạy :

*Ven Trời gửi chút tình thâm,
Động lòng thương nhớ tuôn dầm lệ sa.
Xin có tưởng ruột rà máu mủ,
Cõi Hư Linh bao phủ ân hồng.
Cảnh Thiên noi bước Hóa Công,
Năm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai.
Chốn Hư Linh chờ ngày hội hiệp,
Dầu căn xưa quả kiếp dường bao.
Thà cam vui chốn Động Đào,
Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.*

.....

*Thong dong cõi thọ nường hôn,
Chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa.*

Ngay cả người chồng khi qui vị, linh hồn cũng không được ở trong gia đình để gần gũi với vợ con, như lời than sau đây của người góa phụ :

*Chàng dầu dựng thành thơi cảnh trí,
Hộ dâu con giữ kỷ nhưn luân.
Chàng dầu vinh hiển cảnh Thân,
Gởi trong giấc mộng dựng gần cùng nhau.
Chàng dầu hưởng Thiên Tào quyền phép,
Đỡ đường trần chật hẹp thân cô.
Chàng dầu cung ngọc an ngôi,
Xin thương thân thiếp nợ đời còn mang.*

Cũng như người chồng, người vợ khi qui vị, linh hồn cũng không được ở lại trong gia đình để gần gũi với chồng con, như lời than sau đây của người quan phu :

*Vội nhấn khách Dạ Đài có tướng,
Vội bóng hình để tướng nơi nao ?
Hay là lạc bước nguồn đào,
Để thương cho mặt anh hào đeo mang ?*

.....

*Bước Tiên nàng đã ngao du,
Đoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên.
Hay nàng đã nhập miền Cực Lạc,
Đoái tưởng người chưa thoát trầm luân.*

Theo những câu kinh trên thì thường ngày, Ông Bà Cha Mẹ và ngay cả vợ chồng đã qui liễu, không có ở gia đình với con cháu hoặc chồng vợ con cái, không có ở Thánh Thất với Đồng Đạo, mà hoặc ở nơi cõi Phong Đô để ăn năn sám hối, hoặc ở nơi Phước Địa để lo tu luyện, hoặc được Đức Phật Mẫu đem trở về ngôi vị cũ (hồi môn:về nhà) nơi cõi Thiêng Liêng, để rồi được Đức Chí Tôn ban cho phẩm vị tùy theo công quả lập được nơi cõi trần, sau đó mãi mãi ở trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống mà vui chốn Động Đào, như các câu Kinh sau đây cho biết :

*Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.*
(Phật Mẫu Chơn Kinh)

*Thà cam vui chốn Động Đào,
Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.*

(Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu)

Khi có cúng kiến thì các Chơn Linh được Ông Trên cho phép (?) về dự lễ với con cháu ở gia đình hoặc với Đồng Đạo ở Thánh Thất. Xong rồi cũng phải trở về nơi xuất phát.

Đặc biệt trong mấy ngày Tết, các Chơn Linh được Ông Trên cho phép (?) về đoàn tụ với gia đình hoặc với Đồng Đạo nơi Thánh Thất. Do vậy mà :

- **Chiều 30 hoặc 29 Tết**, phải làm **Lễ Rước Ông Bà** về đoàn tụ trong 3 ngày Xuân, để rồi :
- **Chiều Mùng 3 Tết** làm **Lễ Tiễn Đưa Ông Bà** về nơi xuất phát.

PHỤ CHÚ

*Thuở chưa Khai Đạo, trong một đàn cơ ngày 07-1-1926, Đức Chí Tôn giảng cơ dạy Bà Hương Hiếu như sau :

“Hiếu ! Con biết một lòng tu niệm, đạo đức của con đủ cứu Cửu Huyền Thất Tổ, huống là mẹ con, để Thầy định đoạt, con đừng lo buồn” (Đạo Sử, Q1, trg 36).

*Ngày 15-10-Canh Dần (1950), Đức Hộ Pháp thuyết đạo, có dạy như sau :

Bần Đạo nói thật, thời buổi này, chúng ta không tìm phương giải thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ thì không có thời nào có năng lực độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ của mình đặng. Bởi thế nên toàn thể con cái Đức Chí Tôn, Nam Nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu ái nồng nàn hoài vọng giọt máu, mảnh thân hình, giờ phút này nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu nguyện siêu thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ.

Bần Đạo dám nói : Giờ phút này, mấy người có thể nhong nhẽo với Đức Chí Tôn được. Ngài sẵn sàng để hai chữ ân xá thì mấy người xin cái gì thì ổng cũng cho cái ấy.”

(HT Nguyễn Trung Đạo)



ĐỌC - CÔ Đ ĐỘNG - YẾM TRỢ
TẬP SAN THẾ ĐẠO - BẢN TIN THẾ ĐẠO
Web: www.banthedao.net
Email: banthedao@comcast.net

Tin tức, Bài vở đóng góp
xin vui lòng gửi về:
Email: banthedao@comcast.net

Vì sao ngày Tết người ta có tục trồng cây Nêu?
Andy.Van



Cây nêu trong truyện cổ tích chính là cây tre



Trong văn hóa truyền thống, mỗi dịp lễ Tết người ta lại trồng cây Nêu để xua đuổi quỷ dữ. Cây Nêu được coi là biểu tượng ngăn cách giữa thiện và ác, là sự bảo hộ của Thần Phật dành cho con người. Vậy cây Nêu ra đời từ khi nào?

Sự tích kể rằng...

Ngày xưa ngày xưa, khi xã hội còn mông muội hoang sơ, cuộc sống của con người vô cùng khó khăn thiếu thốn. Người chỉ lo cái ăn cái mặc còn chưa đủ, ấy vậy lại còn bị quỷ thường xuyên quấy nhiễu. Và không rõ bằng cách nào, quỷ chiếm đoạt tất cả mọi của cải, bắt người phải làm việc trên ruộng đất rồi nộp hoa màu thu hoạch được cho quỷ.

Một năm nọ, quỷ bắt người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt: “Ăn ngọn cho gốc”. Vì thế, năm ấy sau vụ gặt, quỷ cướp hết thóc gạo, cả cánh đồng chỉ còn trơ ra những rạ là rạ. Tình cảnh xương bọc da thê thảm diễn ra khắp mọi nơi. Quỷ thấy vậy reo cười đắc ý, còn người thì phải ăn rau dại sống qua ngày.

Từ phương Tây, Phật Đà nhìn thấy nỗi khổ của người, Ngài đã nghĩ cách giúp người thoát khỏi sự bóc lột tàn nhẫn của quỷ. Sau mùa đó, Phật dặn người không nên trồng lúa mà hãy cào đất thành luống trồng khoai lang. Người cứ y lời làm đúng như Phật dặn. Quỷ không ngờ người đã trồng khoai lang nên cứ nêu đúng thể lệ như mùa trước: “Ăn ngọn cho gốc”.

Mùa thu hoạch ấy, quý rất hậm hực nhìn thấy những gánh khoai lúc lỉu chạy về nhà của người rồi lại đổ thành từng đống lù lù trong sân, còn nhà của quý chỉ toàn những dây và lá khoai già cỗi. Nhưng khôn nổi, thể lệ đã quy định, chúng đành cứng họng không thể chửi cãi vào đâu được.

Sang mùa khác, quý thay thể lệ mới là: “Ăn gốc cho ngon”. Phật lại dặn người chuyển sang trồng lúa. Kết quả quý lại hỏng ăn. Những hạt lúa vàng theo người về nhà, còn rạ phó mặc cho quý. Quý tức anh ách nên mùa sau chúng tuyên bố: “Ăn cả gốc lẫn ngon”. Lần này quý nghĩ: “Cho chúng muốn trồng gì thì trồng, đằng nào cũng không tuột khỏi tay chúng ta”. Nhưng lần này Phật lại trao cho người hạt giống cây ngô để gieo trồng.



Lần này người lại có hạt giống cây ngô để gieo trồng. (Ảnh minh họa: appshopper.com)

Năm ấy, lại một lần nữa người sung sướng khi thấy công lao của mình không uổng phí. Trong nhà người thóc ăn chưa hết, từng gánh ngô đã gánh về chứa từng đống cát đầy ắp. Về phần mình, quý lại bị một vỏ cay chua, ức uất hàng mấy ngày liền. Cuối cùng quý nhất định bắt người phải trả lại tất cả ruộng đất không cho trồng trọt nữa. Chúng thậm nghĩ: “Thà không được gì cả còn hơn là để người ăn một mình”.

Phật bảo người điều đình với quý để người được sở hữu một miếng đất vừa bằng bóng chiếc áo cà sa. Nghĩa là, người sẽ trồng một cây tre trên có mắc chiếc áo cà sa, hễ bóng che bao nhiêu diện

tích ở mặt đất thì đất ấy thuộc sở hữu của người.. Quỷ nghĩ: “Ồ! Bằng một chiếc áo cà sa có là bao nhiêu?” nên bèn nhận lời. Thế là, hai bên làm tờ giao ước: Ngoài bóng che là đất của quỷ, trong bóng che là đất của người.

Khi người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút lên mãi, lên mãi đến tận trời. Tự nhiên trời đất trở nên âm u bởi vì bóng của áo cà sa đã dần dần che kín khắp mặt đất. Mỗi lần bóng chiếc áo lần dần vào đất quỷ, chúng phải dất nhau lùi mãi, lùi mãi. Cuối cùng quỷ không có đất ở nữa phải chạy ra biển Đông. Vì thế người ta mới gọi là Quỷ Đông.



Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút lên mãi. (Ảnh minh họa: apptweak.com)

Thấy đất đai hoa màu đều thuộc về tay người, quỷ rất hậm hực, chúng bèn chiêu tập binh mã vào cướp phá. Lần này người phải chiến đấu với quân đội của quỷ với đầy đủ một bầy ác thú như voi, ngựa, chó ngao, bạch xà, hắc hổ, v.v... rất hung dữ. Phật Đà trên không nhìn thấy, bèn cầm gậy tầm xích ngăn chặn, làm cho quân của quỷ không tiến lên được.

Sau mấy lần thất bại toi bời, quỷ dò xét xem Phật sợ gì. Chúng nghĩ là Phật sợ hoa quả, oản chuối

và com nắm, trứng luộc, còn Phật thì biết rõ quân của quý sợ máu chó, lá dứa, tỏi và vôi bột.

Lần giáp chiến sau đó, quân của quý đem không biết cơ man nào là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn rồi đem máu chó vẩy khắp mọi nơi. Quân của quý thấy máu chó sợ hoảng hồn bỏ chạy.

Lần thứ hai, quân của quý lại đem oản chuối vào ném Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn rồi giã tỏi phun vào quân địch. Quân của quý không chịu được mùi tỏi nên cũng cầm đầu chạy biệt tích.



Người theo tục cũ, trồng Nêu để cho quý không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. (Ảnh minh họa: vatgia.com)

Lần thứ ba, quân của quý lại đem com nắm, trứng luộc vào ném Phật, người lại tha hồ ăn. Và theo lời Phật dặn, họ dùng vôi bột vung vào quý, rồi lại lấy lá dứa quất vào chúng. Quý chạy không kịp, lại bị Phật bắt đày ra biển Đông. Nào là quý già, quý trẻ, nào là quý đực, quý cái lũ lượt cuốn gói ra đi, bộ dạng của chúng vô cùng thiếu não. Chúng đập đầu sát đất cố xin Phật thương tình cho phép một năm được vài ba ngày vào đất liền thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc văng cả lên mới thương hại, hứa cho.

Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết là quý lại vào thăm đất liền. Người bèn theo tục cũ, trồng Nêu để cho quý không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. Trên Nêu có khánh đất, mỗi khi gió rung thì có tiếng động phát ra để luôn luôn nhắc quý nghe mà tránh.

Cũng trên cây Nêu có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mở hái để khiến quý sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía Đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để cấm quý bước vào nhà.

Vì thế, trong dân gian có bài ca rằng:

Cành đa lá dứa treo cao,
Vôi bột rắc ngõ chớ trêu mọi nhà.
Quý vào thì quý lại ra,
Cành đa lá dứa thì ta cửa mồm.

(Theo Kho tàng truyện Cổ tích Việt Nam)

Tâm Minh

TRONG SỐ NÀY

- 1*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019 Trang 01
- 2*- Thơ & Họa “Tâm khởi đầu Năm Trang 03
- 3*- Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA mời tham dự Tiệc Tân niên
Kỷ Hợi 2019 Trang 05
- 4*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại thăm Đề Đốc Trần Văn Chơn Trang 08
- 5*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo (Quyển ĐHP thuyết Đạo năm 1948) Trang 10
- 6*- “Đưa rước Ông Bà” (HT Nguyễn Trung Đạo) Trang 13
- 7*- “Vi sao ngày Tết người ta có tục trồng cây Nêu” (Tâm Minh) Trang 17
- 8*- Phân ưu Trang 23

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Hiền Tỷ

NGUYỄN NGỌC MỸ

Sinh quán tại Thành Phố Nam Vang - Cambodia
Là Hiền Thê của Hiền Huỳnh Nguyễn Khương Vinh

Đã qui vị vào lúc 15.00 PM ngày 15-1-2019 (nhằm ngày 10 tháng 12 năm Mậu Tuất) tại Bệnh Viện Dublin, Georgia, USA.

Hưởng thọ 78 tuổi.

Tang lễ được cử hành theo tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huỳnh Nguyễn Khương Vinh và tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân đỡ rỗi cho hương linh cố đạo hữu Nguyễn Ngọc Mỹ sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính Phân Ưu

Ban Tri Sự Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài Georgia .
Ban Nhạc, Lễ , Đồng Nhi thuộc Thánh Thất Georgia .
Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia