



ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHÓ ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh



BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông tin - Phổ truyền giáo lý Đạo Cao Đài

Bản Tin Thế Đạo

Số 90 ngày 9-10-2017



BẢN TIN THẾ ĐẠO SỐ 90: SỐ ĐẶC BIỆT

Bài Tường Thuật “Phái đoàn Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại (Cao Đài Hải Ngoại) đi tham dự “Lễ Kỷ Niệm Hàng Năm Lần thứ III Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Minh Thế giới về Hòa Bình Tôn giáo (3rd Annual Commemoration of WARP Summit) do tổ chức Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) tổ chức tại Thủ Đô Seoul, Hàn Quốc, vào 3 ngày 17-19/09/ 2017 và chuyến thăm Yeosu Temple của Giáo Hội Daesoon Jinrihoe, Hàn Quốc, vào ngày 20/ 09/ 2017”.

TƯỜNG THUẬT

*Phái Đoàn Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại
Đi tham dự “Lễ Kỷ Niệm Hàng Năm Lần thứ III Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Minh Thế
giới về Hòa Bình Tôn giáo (3rd Annual Commemoration of WARP Summit) do tổ chức Văn
Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) tổ chức tại Thủ Đô
Seoul, Hàn Quốc, vào 3 ngày 17-19/09/ 2017 và chuyến thăm Yeosu Temple của Giáo Hội
Daesoon Jinrihoe, Hàn Quốc, vào ngày 20/ 09/ 2017*

Do Thư Mời của 2 tổ chức tại Hàn Quốc nêu trên, Cao Đài TTTN Hải Ngoại (Cao Đài Hải Ngoại) nghĩ vì Đạo Cao Đài có sứ mạng thiêng liêng cao cả, làm trung gian hiệp đồng mọi luồng tư tưởng Đông Tây nên giáo lý Cao Đài cho phép tín đồ phải có tính cách bao dung hòa hoãn trong giao tế,

Phật Mẫu Chơn Kinh dạy: Dù người ở Đông bán cầu hay Tây bán cầu, ở Bắc bán cầu hay Nam bán cầu, các chủng tộc ấy đều có nguồn gốc chung từ Đức Chí Tôn mà ra, nên phải hiệp lại mà tạo lập nên một thế giới đại đồng, giúp đỡ lẫn nhau như con một nhà.

“

Độ anh nhi Nam Bắc Đông Tây,
Kỳ khai tạo nhứt linh đài
Diệt hình tà pháp cường khai đại đồng.
Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch”

Nên Cao Đài TTTN Hải Ngoại đã cử một phái đoàn gồm 7 vị từ 4 quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Úc châu và Đức quốc đi tham dự từ ngày 17-20/9/2017. Phái đoàn gồm có:

- 1- Quốc Sĩ Nguyễn Thừa Long, từ Hoa Kỳ, Đệ I Phó Chủ Trưởng CTĐ- CDHN, Trưởng Đoàn.
- 2- Hiền Tài Lý Phước Hùng, từ Úc Châu, Đệ II Phó Chủ Trưởng CTĐ- CDHN, Phó Trưởng Đoàn.
- 3- Quốc Sĩ Nguyễn Tấn Phát, từ Canada, cố vấn.
- 4- Hiền Tài Đào Duy Linh, từ Đức Quốc, thành viên.
- 5- Hiền Tài Nguyễn Thị Mỹ Lệ, từ Canada, thành viên
- 6- Hiền Tài Hồ Thị Út, từ Úc Châu, thành viên.
- 7- Đạo Hữu Julianne Nguyễn, từ Úc Châu, thành viên.

Lên đường sang Hàn Quốc:

- 1- Tham dự Lễ Kỷ Niệm Hàng Năm Lần thứ III Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên minh Thế giới về Hòa Bình Tôn giáo (3rd Annual Commemoration of WARP Summit) do tổ chức Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) tổ chức tại Thủ Đô Seoul, Hàn

Quốc, vào 3 ngày 17-19/09/ 2017.

2- Viếng thăm Yeosu Temple của Giáo hội Daesoom Jinrihoe, Nam Hàn vào ngày 20-9-2017



Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại (7 vị)

Trong thời gian tại Seoul – Hàn Quốc, phái đoàn, đã có những sinh hoạt sau:

I- SINH HOẠT BAN ĐẦU CỦA PHÁI ĐOÀN CAO ĐÀI TTTN HẢI NGOẠI KHI Ở TẠI HÀN QUỐC

Chi phí sinh hoạt cho phái đoàn hoàn toàn do mỗi thành viên tự túc, ngoại trừ tiền phòng 4 ngày đêm nghỉ tại Khách Sạn Coex Intercontinental Hotel là do HWPL khoản đãi cho toàn phái đoàn.

Thời tiết thủ đô Seoul, Hàn Quốc trong thời gian phái đoàn lưu trú là hoàn hảo. Đó là mùa thu ở xứ Hàn, khi nắng hè vừa bớt gay gắt, gió heo may thổi về nhẹ nhàng, nhiệt độ cả tuần quanh quanh ở mức 16 độ ban đêm và 25 độ ban ngày. Bầu trời xanh trong vắt, không mưa, không gió mạnh.

Trong phái đoàn, nhóm Hiền Tài Lý Phước Hùng & Hồ Thị Út cùng Đạo Hữu Julianne Nguyễn xuất phát từ Melbourne, Úc Châu đã đến phi trường quốc tế Incheon, Seoul trước nhất. Phi cơ hạ cánh vào lúc 8 giờ sáng ngày 15-09-2017. Trong khi còn chờ đợi tại quầy thủ tục nhập cảnh tại phi trường, thiện nguyện viên HWPL tiếp 3 vị từ Úc Quốc là Jenny Ho (người Mỹ gốc Đài Loan) đã gọi điện thoại cho HT Hùng, chào mừng thăm hỏi sức khỏe, giới thiệu bản thân và báo rằng cô cùng các thiện nguyện viên khác đang đợi chào đón tại sảnh chờ. Khi đoàn 3 người của HT Hùng xuất hiện, các thiện nguyện viên ủa tới trao cho mỗi người một vòng hoa vào cổ. Sau khi giới

thiệu, bắt tay, trao quà và các tài liệu về chương trình sinh hoạt... họ dùng xe VIP, có cờ Hàn Quốc và cờ của tổ chức cắm hai bên đầu xe, đưa đoàn 3 người về khách sạn của HT Hùng đã đặt trước.

Theo HT Hùng quan sát, cứ mỗi một khách mời đến riêng lẻ, thì HWPL cho 2 thiện nguyện viên chào đón tận phi trường và từ đó tháp tùng phái đoàn cho đến khi phái đoàn lên phi cơ ra về. Nếu đoàn 2, 3 người thì ít nhất cũng có 3 người theo hỗ trợ. Đoàn của HT Hùng gồm 3 người, thì có 3 thiện nguyện viên hỗ trợ..

Nhóm HT Hùng ký gửi hành lý xong, họ ân cần hỏi đoàn cần nghỉ ngơi hay là muốn đi đâu, họ sẵn sàng làm hướng dẫn viên. HT Hùng nhờ họ giới thiệu những điểm đáng tham quan trong thành phố Incheon, thì họ đưa ra 3 chỗ cho mình chọn lựa. Theo lời họ giới thiệu, HT Hùng chọn một ngôi phố cổ, nơi người Trung Hoa định cư lâu đời trên đất nước Hàn Quốc, họ vui vẻ hướng dẫn đi liền.

Tham quan phố cổ Trung Hoa khoảng 3 tiếng đồng hồ xong, HT Hùng mời chiêu đãi mọi người với bữa cơm trưa thân mật.

Buổi chiều ngày 15-09-2017 là giờ tự do cho nhóm HT Hùng đi chụp hình, mua sắm cá nhân và về khách sạn nghỉ ngơi sớm.

Đến sáng 16-09-2017, trong giờ ăn điểm tâm, Jenny Ho thực hiện morning call và sau đó khoảng 1 giờ sau, 3 người phía cô hiện diện. HT Hùng đã đặt khách sạn trước dịch vụ đưa ra phi trường nên đến 11 giờ, khách sạn dùng xe bus nhỏ đưa nhóm HT Hùng và các thiện nguyện viên ra phi trường Incheon. Vừa ra đến phi trường, đúng lúc Hiền Tài Đào Duy Linh đến từ Đức Quốc làm xong thủ tục nhập cảnh, bước ra sảnh chờ. Đoàn thiện nguyện viên của HWPL làm nghi thức chào đón HT Linh như đã làm với nhóm HT Hùng, sau đó, thiện nguyện viên cho HT Linh là anh Ryan (người Mỹ gốc Hàn) hướng dẫn HT Linh đến hội ngộ với nhóm HT Hùng.

Nhóm 4 người khách được đưa ra 2 chiếc VIP Sedan, cùng với 4 thiện nguyện viên, chạy thẳng về khách sạn Coex. Tạm gửi hành lý cho khách sạn, HT Hùng mời cả nhóm cùng tháp tùng dùng bữa trưa tại một nhà hàng gần đó, vừa khách vừa chủ, ăn uống trò chuyện rất tự nhiên như con một cha lâu ngày mới gặp lại. Câu chuyện chủ khách đang hồi rôm rả, thì cả nhóm được tin Quốc Sĩ Nguyễn Thừa Long từ Hoa Kỳ đã xuống Seoul qua ngã phi trường Gimbo, đang trên đường về khách sạn. Vì thế nên cả nhóm tranh thủ về khách sạn để chào đón QS. Long, người Trưởng Phái đoàn.

Đó là lúc 3 giờ chiều ngày 16-09-2017, thời điểm cao của các lượt khách mời dự đại hội tập trung tại đại sảnh tiếp tân của khách sạn. QS Long đang tươi cười, cùng thiện nguyện viên anh Nathan (người Mỹ), đứng chụp hình lưu niệm với các vị khách đến từ các tôn giáo, các quốc gia khác nhau. Cả nhóm nhập lại với QS Long, thành 5 người khách và 6 thiện nguyện viên tháp tùng. QS Long mời cả đoàn 11 người ra quán giải khát, uống nước trò chuyện làm quen vừa đến lúc hào hứng thì lại được tin nhóm QS Nguyễn Tấn Phát và HT Nguyễn Thị Mỹ Lệ từ Canada đã về tới khách sạn Coex, nên một lần nữa, cả bên chủ khách phải dừng câu chuyện, quay về khách sạn để chào đón nhóm QS Phát.



HT Nguyễn Thị Mỹ Lệ, do đau chân đi đứng bất tiện nên được các thiện nguyện viên dùng xe lăn đi chuyển. Cô thiện nguyện viên giúp đẩy xe lăn cho HT Lệ là người Mỹ gốc Việt, Triny Phan. Phần QS Phát thì vừa đi vừa trò chuyện cùng Boyoung Kim, một cô người Hàn. Cả 2 vị đến sau cùng này hiệp vào chung một đoàn, vừa chủ vừa khách là 15 người. Từ đây trở về sau, cho đến khi phái đoàn chia tay nhau, trở về quốc gia định cư, khi nói “Phái đoàn Cao Đài TTTN Hải Ngoại và những vị tháp tùng” là nói đến 15 người này.



QS Long, Trưởng Đoàn một lần nữa, mời chiêu đãi mọi người trong phái đoàn đi ăn chiều. Trong bữa ăn, QS Long thay mặt cho phái đoàn nói lời cảm ơn chân thành đến các thiện nguyện viên đã tận tình, chu đáo và lễ phép hỗ trợ phái đoàn từng người một ai cũng được âm áp làm quen nhanh chóng với các sinh hoạt nơi xứ lạ. Sau bữa ăn, phái đoàn chia tay nhau ai về phòng nấy.

Phái đoàn 7 người chúng tôi được cung cấp 4 phòng, 3 phòng đôi và 1 phòng chiếc. Khách sạn Coex là

khách sạn 5 sao, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Seoul. Mỗi bữa ăn sáng trong khách sạn trị giá 20USD. Do phòng ngủ được HWPL cung cấp nên chúng tôi không biết trị giá bao nhiêu. Khách sạn có 1 tầng trệt, 23 tầng trên và 5 tầng hầm. Sân thượng có bãi đáp cho trực thăng, dưới có dịch vụ gym, hồ bơi, xông hơi, phòng họp lớn nhỏ, lớn thì chứa 1,000 người, nhỏ nhất cũng chứa được 60 người. Liên dãy với khách sạn là các trung tâm mua sắm, ăn uống, giải trí... đầy đủ.

Do tiện nghi như vậy, nên chúng tôi đa số là bách bộ đi họp, đi ăn và đi mua sắm. Chỉ đến khi tham dự Liên Hoan Kỷ Niệm Tam Chu Niên WARP tại Vận Động Trường Olympic và đi thăm Trụ Sở Đền Yeosu của Giáo Hội Daesoon Jinrihoe thì chúng tôi mới di chuyển bằng xe.

Ảnh kỷ niệm với các phái đoàn tôn giáo, tổ chức quốc tế khác





II- ẢN TƯỢNG VỀ ĐỜI SỐNG DÂN TÌNH TẠI HÀN QUỐC

Người Hàn, nhất là tuổi trẻ, rất sợ chiến tranh. Họ tránh nói tên nhà độc tài Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên, dù ông ta ở đâu đó tận phía bên kia Vĩ Tuyến thứ 38. Lịch sử cận đại của bán đảo Triều Tiên cho biết, từ đầu thế kỷ 20, bán đảo này đã bị Đế Quốc Nhật Bản thống trị. Sự cai trị của Nhật rất tàn bạo và nhiều người Triều Tiên đã kháng cự, cuối cùng dẫn đến phong trào đòi độc lập. Phong trào này đã bị Nhật đàn áp dã man và hàng ngàn người Hàn đã bị Nhật giết hại.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều người Hàn đã bị cưỡng bức hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nhật. Hàng vạn người đàn ông đã bị bắt đi lính trong quân đội Nhật, trong khi đến 200.000 phụ nữ đã bị cưỡng bức lao động hay làm nô lệ tình dục, được gọi là “úy an phụ”. Khoảng 60.000 dân phu người Hàn làm việc trong hầm mỏ đã bị thiệt mạng giữa 1939 và 1945, và vô số khác bị dùng làm thí nghiệm cho đơn vị kỹ thuật chiến tranh Nhật.

Sau khi Nhật Bản thua trận năm 1945, chính phủ đế quốc Nhật được thay thế bởi sự hiện diện của Nga - Mỹ. Cả 2 bên tạo ra cuộc Chiến tranh Triều Tiên đầy tang thương chết chóc. Lợi dụng khi Hoa Kỳ rời khỏi Hàn Quốc và chỉ để lại một số cố vấn, Bắc Triều Tiên đã tấn công vào miền nam. Chiến tranh bắt đầu vào tháng 6 năm 1950 và diễn tiến đến năm 1953. Hoa Kỳ hậu thuẫn miền nam và Trung Quốc hậu thuẫn miền bắc. Hàng triệu người Triều Tiên bị thiệt mạng. Sau ba năm dữ dội, chiến tranh kết thúc với một hiệp ước đình chiến, và ranh giới của hai nước trở lại gần như cũ. Sau đó, từ năm 1953, tình thế chính trị của Chiến tranh Lạnh đã dẫn đến sự hình thành của hai chính phủ ở 2 miền Nam Bắc Triều Tiên. Phía Nam xưng danh là Đại Hàn Dân Quốc – gọi tắt là Hàn Quốc, phía Bắc xưng danh là Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên – gọi tắt là Triều Tiên.

Từ thập niên 1990, với chính quyền ở Hàn Quốc ngày càng tự do hơn, cũng như sau cái chết của lãnh tụ cộng sản Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành, hai bên đã có những bước tiến đến cộng tác, trong các cuộc thi thể thao quốc tế, việc đoàn tụ thân nhân, kinh tế và du lịch.

Gần đây, trong nỗ lực hòa giải, hai quốc gia đã chọn một lá Cờ Thống nhất. Lá cờ này tượng trưng cho Triều Tiên trong các cuộc thi thể thao quốc tế, nhưng nó không phải là quốc kỳ của Hàn Quốc hay CHDCND Triều Tiên. Cả hai vẫn dùng quốc kỳ mà họ dùng từ khi nhà nước thành lập năm 1948.

Theo số liệu thống kê đến năm 2005 do chính phủ Hàn Quốc cung cấp, có khoảng 46% của công dân cho biết không theo tôn giáo nào. Người theo đạo Ki-tô Giáo chiếm khoảng 30% dân số và 23% là Phật tử, 1% còn lại theo các tôn giáo khác, đa số là tôn giáo mới nổi. Như vậy, Hàn Quốc là quốc gia có dân số theo Công giáo đông thứ nhì Châu Á, kế Philipines.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người già Hàn Quốc đang phải sống và qua đời trong cô độc. Những biến động ở Hàn Quốc từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990 khiến nhiều người mất việc, và họ bị tụt lại trong sự cạnh tranh gay gắt trong xã hội. Nhiều người cao tuổi không có tiền tiết kiệm khi về hưu trong khi con cái lại không đủ khả năng chu cấp cho họ. Trợ

cấp xã hội dành cho những người ngoài độ tuổi 50 chỉ ở mức tương đối thấp. Chỉ số Hưu trí toàn cầu Mercer Melbourne 2015 xếp hạng Hàn Quốc đứng thứ 24 trong 25 quốc gia có nền kinh tế lớn, chỉ khá hơn Ấn Độ. Năm 2014, chỉ 45% người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 55 đến 79 có lương hưu và chi tiêu trung bình hàng tháng của họ là 431 USD, bằng 82% mức chi phí sinh hoạt tối thiểu cho một người. Khoảng 30% người cao tuổi Hàn Quốc có thu nhập hàng tháng dưới mức nghèo tuyệt đối. Cứ 4 người cao tuổi Hàn Quốc lại có một người mắc chứng trầm cảm, tỷ lệ tự sát của nhóm người cao tuổi cao gấp đôi so với mức trung bình cả nước.

Theo một chuyên gia về tâm thần học tại Đại học Seoul và cũng là thành viên trong Hiệp hội ngăn chặn tự sát ở Hàn Quốc, tự sát tập thể khá phổ biến ở nước này và có xu hướng tăng cao. Tỷ lệ này tăng mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và tiếp tục tăng sau đó. Trong vòng 5 năm trước 2007, tỉ lệ tự sát ở Hàn Quốc tăng gấp đôi.

Ở các gia đình có 2 vợ chồng cùng đi làm, đàn ông chỉ dành 40 phút làm việc nhà hoặc trông con, so với phụ nữ là trung bình 3 giờ một ngày. Theo thống kê, số giờ làm việc trung bình của người Hàn Quốc là 2.113 giờ một năm, đứng thứ hai trong số các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chỉ sau Mexico. Tuy nhiên, nhiều cuộc khảo sát cho thấy thực tế còn tệ hơn và có xu hướng giống Nhật Bản, nơi thường xuyên có người lao động chết do lao lực. Đã xuất hiện cụm từ mới phản ánh tình trạng này ở Hàn Quốc là “*Kawarosa*” (chết vì làm việc quá sức trong tiếng Hàn).

Người Hàn bình thường như tài xế, người bán hàng... đa số vẫn không biết tiếng Anh nhiều, nhưng các phương tiện hạ tầng cơ sở và tiện nghi tại Seoul thì kỹ thuật rất cao, có thể nói là hiện đại và tiến bộ hơn vài quốc gia Âu Châu và có thể sánh ngang Úc Châu. Tuy nhiên, các phương tiện hạ tầng cơ sở và tiện nghi ở các tỉnh lẻ thì không được như vậy.

III- SỨ MẠNG THAM GIA LỄ KỶ NIỆM HÀNG NĂM WARP SUMMIT LẦN THỨ III

1*- MỤC ĐÍCH WARP SUMMIT LẦN THỨ III

Mục đích của Hội nghị thượng đỉnh WARP các kỳ là nhằm thực thi Bảng Tuyên Bố Hợp Tác Liên Tôn cho Hòa Bình Thế Giới, do HWPL chủ xướng từ năm 2014. Cùng với các sáng kiến hòa bình khác của HWPL dựa trên sự tôn trọng nhân quyền và phát triển, bao gồm nền tảng pháp lý quốc tế, các cơ hội giáo dục nhắm vào thanh thiếu niên và trao quyền cho phụ nữ, Hội nghị WARP đã tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo tôn giáo có cơ hội hợp tác trong việc xây dựng hòa bình cho thế giới tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên hòa bình.

Xin nhắc lại, trong Hội nghị Thượng Đỉnh WARP lần đầu tiên 2014, các vị nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo tinh thần đại diện cho 12 tôn giáo ở nhiều nước khác nhau đã hội tụ tại Seoul, Hàn Quốc cùng ký “Thỏa Ước Hòa Bình” ủng hộ hòa bình và “Bản Tuyên Bố Hợp Tác Liên Tôn cho Hòa Bình Thế Giới”. Và sau đó vào năm 2015 và năm 2016, HWPL cũng đã tổ chức “Lễ Kỷ Niệm hằng năm của Hội Nghị Liên minh Thế giới về Hòa bình Tôn giáo (WARP).

HWPL quan niệm rằng: Tôn giáo là cái nôi của các nền văn minh nhân loại và các kinh điển tôn

giáo tượng trưng cho sự tích lũy các tư tưởng trong quá trình lịch sử, cung cấp tiêu chuẩn cho hành vi của con người. Tại thời điểm hiện nay, khi giá trị con người đang bị đe dọa bởi chiến tranh và xung đột, các công dân toàn cầu có nhiệm vụ tìm ra giải pháp tốt nhất cho hòa bình. Vì lý do này, văn phòng WARP của HWPL thảo luận về tinh thần bình an được viết trong các thánh thư để bước lên con đường hoà bình thế giới. Hiện nay, có 218 văn phòng WARP đã được thành lập trên khắp thế giới để tìm ra giải pháp cho hòa bình thông qua các kinh điển tôn giáo. Xét trách nhiệm tạo ra hòa bình như một di sản cho các thế hệ tương lai, các tôn giáo như một khối chung nhất có thể đóng một vai trò quan trọng.

HWPL đã tìm thấy tôn giáo cung cấp tính cách hòa bình về mặt tâm linh trong con người và kinh điển tôn giáo cũng xác định rõ ràng giá trị của hoà bình như là giáo lý quan trọng nhất để chống lại sự hủy hoại các giá trị nhân bản của thời đại. Theo nghĩa đó, các cuộc đối thoại liên tôn tại văn phòng WARP sẽ làm sáng tỏ những yếu tố cho sự phát triển của xã hội toàn cầu của nhân loại, nơi mà tinh thần cùng tồn tại, yêu thương và hợp tác có thể chiếm ưu thế.

Đó cũng là tinh thần của Đường Lối Hòa Bình Chung Sống do Đức Hộ Pháp chủ trương từ năm Bính Thân 1956. Đúng ra, trách nhiệm đứng đầu trong việc kêu gọi nhân loại phải nhìn nhận nhau là con một cha, hầu văn hồi trật tự an ninh, cùng kiến tạo một đời sống thánh đức như thời Thượng Ngươn, là trách nhiệm của bổn Đạo Cao Đài chúng ta. Tinh thần của Thánh Ngôn Cao Đài cũng như chánh sách của Đức Hộ Pháp và Hội Thánh do Đức Ngài lãnh đạo từ xưa đã dạy chúng ta như vậy. Nhưng tiếc thay, hoàn cảnh lịch sử và điều kiện xã hội Việt Nam, nơi Tòa Thánh Tây Ninh tọa lạc, không cho phép chúng ta thực hiện những sáng kiến, chủ trương, đường lối chánh đáng của Đức Hộ Pháp để lại, trái lại, chính chúng ta còn phải bị làm người lưu vong.

Có lẽ vì vậy, chư vị Quốc Sĩ lãnh đạo Cao Đài TTTN Hải Ngoại không vì việc tự thân mình không tổ chức được phong trào Hòa Bình Chung Sống mà có mặc cảm tự tôn hay tự ti đối với tổ chức khác. Chư vị đã tham gia từ đầu Hội nghị Thượng Đỉnh WARP 2014, cùng các vị nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo ở nhiều nước khác nhau đã hội tụ tại Seoul, Hàn Quốc, đồng ký kết Bản “Tuyên Bố Hợp Tác Liên Tôn cho Hòa Bình Thế Giới”. Liên tục sau đó, Cao Đài TTTN Hải Ngoại, trong tư cách một thành viên khai sáng, luôn hiện diện trong các kỳ Lễ Kỷ Niệm Thường niên của Liên minh Thế giới về Hòa bình Tôn giáo (WARP).

Lần thứ III này cũng vậy. Hơn 1.000 nhà lãnh đạo và đại diện tôn giáo và dân sự được mời tham gia vào 3 ngày hội thảo chuyên sâu, nhằm xây dựng một chương trình hành động vì hoà bình thế giới và chấm dứt chiến tranh thể hiện hy vọng và khát vọng của các công dân toàn cầu.

HWPL cho rằng mọi người đều có một vai trò trong quá trình xây dựng hòa bình, vì vậy hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ cung cấp cho tất cả các nhóm một nền tảng để chia sẻ ý tưởng và tạo ra các chiến lược cụ thể để phát triển hợp tác vì hòa bình. Ý tưởng này cũng được phản ánh rõ ràng trong khẩu hiệu mà HWPL đề xướng năm nay **“Cùng nhau làm hòa bình là sứ giả hòa bình”**, để cho thấy quyết tâm của tất cả những người tham gia cùng nhau làm việc cho một thế giới hòa bình và chấm dứt chiến tranh.

Trong xã hội kết nối ngày nay, hợp tác toàn diện giữa các tổ chức là rất cần thiết để xây dựng một tương lai bền vững. Để thảo luận về việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các chính phủ và các xã hội dân sự, lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 3 của Liên minh Thế giới về Tôn giáo và Hòa bình (WARP) vào 3 ngày 17-19 tháng 9 năm 2017 sẽ được tổ chức với các mục tiêu sau:

1-Phát triển Tuyên bố Hòa bình và Chấm dứt Chiến tranh (DPCW) thành một hình thức ràng buộc có tính pháp lý.

2-Phát triển giáo dục và văn hoá hoà bình.

3-Tăng cường sự hòa hợp giữa các tôn giáo

2*- Sinh hoạt Ngày 1 (17-09-2017):

Sau khi ăn trưa, vào lúc 2.30PM, phái đoàn Cao Đài TTTN Hải Ngoại được một đoàn thiện nguyện viên gồm 12 người hướng dẫn dắt bộ đến Phòng Hội Nghị của khách sạn Coex, để tham dự **“Hội nghị triển khai Tuyên ngôn Hòa bình và Chấm dứt Chiến tranh năm 2017”**.

Đây là hội nghị lớn nhất trong chuỗi hội nghị được tổ chức như là một phần của Kỷ Niệm lần thứ III Hội nghị Thượng đỉnh WARP 2017.





Khi mọi sự hỗ trợ vẫn tiếp tục nhân rộng trên toàn thế giới cho Tuyên bố về Hòa bình và Chấm dứt Chiến tranh (DPCW), được soạn thảo và sau đó công bố vào ngày 14 tháng 3 năm 2016, hiện HWPL đang nỗ lực thực hiện và phát triển tuyên bố này thành tài liệu có tính ràng buộc pháp lý, vận động cho nó được Liên Hợp Quốc thông qua. DPCW tự bản thân mang các giá trị cốt lõi về nhân quyền và một thế giới không có chiến tranh và mâu thuẫn, tạo ra một tiêu chuẩn chung về hành vi bao gồm cả các quốc gia và các cá nhân như nhau. Nó có thể được xem như hiện thân của một cách tiếp cận pháp lý toàn diện là điều thiết yếu trong xã hội toàn cầu hóa hiện nay để đạt được hòa bình bền vững.

Với thông điệp chính về hợp tác quản lý hòa bình kết hợp với việc thực hiện DPCW, hội nghị này cho phép người tham gia hiểu được sự cần thiết của hợp tác cũng như vai trò cụ thể họ có thể đóng trong các lĩnh vực tương ứng của họ trong quá trình xây dựng hòa bình.

Cử tọa tham dự gồm khoảng 1000 đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau của cộng đồng quốc tế. Có bốn diễn giả chính được phát biểu trong hội nghị này. Mỗi người trong số họ chia sẻ với khán giả một khía cạnh độc đáo và riêng tư của hòa bình thể hiện rõ tấm lòng chân thành của mình cho kỷ nguyên hòa bình để bắt đầu. Những bài phát biểu này thu hút tất cả người tham gia và truyền cảm hứng cho họ thực hiện nhiệm vụ cá nhân của họ như là một sứ giả hòa bình và hợp tác với

những người khác để tạo ra một mạng hòa bình không thể phá vỡ được.

1- Ngài Rarathie Dushmantha Mithrapala, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và các vấn đề Phật giáo ở Sri Lanka, là một chính trị gia nổi tiếng ở quốc gia ấy, mà nhiều người cho là có nhân cách cao quý. Ông đã từng làm nhiều công việc đáng chú ý ở vị trí của mình và có một mong muốn rõ rệt về hòa bình, mà thính giả cảm nhận được sự thể hiện mạnh mẽ trong bài phát biểu của ông.

Ông nói về kinh nghiệm xây dựng hòa bình ở nước ông rằng: *“Nguyên nhân của xung đột nội bộ là nhiều và chúng tôi tôn trọng nhân quyền và niềm tin tôn giáo của người dân bất kể giai cấp, tín ngưỡng hay nguồn gốc dân tộc của một dân tộc. Tôi thấy Tuyên bố Hòa bình và Chấm dứt Chiến tranh là một nỗ lực xứng đáng để củng cố và ổn định các mối quan hệ hòa bình trên thế giới”*.

Trên bình diện quốc tế, ông nhận xét: “Điều đặc biệt đáng lưu ý là điều liên quan đến việc chiếm đóng lãnh thổ bất hợp pháp do hậu quả của sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực theo một cách trái với luật pháp quốc tế. Mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập về chính trị của các quốc gia khác”.

2- Thượng Tọa Oeun Sam Art, Trưởng Văn Phòng Hợp Tác và Quan hệ Quốc tế của Ban Thư ký Hội đồng Tăng già Tối Cao của Vương quốc Cambodia đã tham dự thay mặt cho Hòa Thượng Samdech Preah Agga Maha Sangharājādhīpati Tep Vong, người đã có bài phát biểu đầy cảm hứng trong Lễ kỷ niệm Hàng năm lần thứ 2 năm ngoái của Hội nghị Thượng đỉnh WARP về tầm quan trọng của việc vận động DPCW vì hòa bình.

Bài phát biểu năm nay của ông đã không làm thính giả thất vọng vì niềm đam mê và sự quyết tâm của ông mà tất cả các thành viên trong hội nghị đều cảm thấy được. Đặc biệt khi ông kêu gọi mọi người từ mọi thành phần của xã hội trên toàn thế giới hãy hành động để chấm dứt chiến tranh trong tuyên bố kết luận rằng *“Chiến tranh chỉ mang lại ‘sự tàn phá và đau đớn’. Vì vậy, chúng tôi là những nhà lãnh đạo nhà nước, các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người theo tôn giáo, thanh niên và các nhóm phụ nữ, và tất cả mọi người trên thế giới phải làm việc cùng nhau để ngăn chặn tất cả các hình thức chiến tranh. Không có chiến tranh, không đau khổ và không hủy diệt. Có thể tất cả được hạnh phúc và thanh bình”*.

Bài phát biểu của vị đại diện Ngài Tep Vong cũng chia sẻ về nỗ lực của HWPL trong liên minh các tôn giáo ở Cambodia: “Văn phòng WARP của HWPL đã trở thành một nơi tập hợp các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người đi theo ... và thu hẹp sự khác biệt giữa các tôn giáo. Trại Hòa bình Thanh niên Tôn giáo là một trong những công cụ cơ bản để truyền bá nền văn hoá hòa bình không chỉ cho những người theo tôn giáo mà còn cho những người có thể trở thành nhà lãnh đạo tôn giáo trong tương lai. Vì vậy, chúng ta nên triển khai nhiều nơi trên khắp thế giới.”

3- Dang Dang Hoc Yai, một viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Nam Sudan, đã từng là một người ủng hộ hòa bình sau những kinh nghiệm trực tiếp của ông trong hai cuộc nội chiến diễn ra tại nước ông.

Sau khi chứng kiến sự tàn ác của chiến tranh, ông đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để thiết

lập hòa bình trong các cộng đồng ở Nam Sudan và xa hơn nữa. Kinh nghiệm cá nhân này đã cung cấp nền tảng của thông điệp chính mà ông đã trình bày cho tất cả những người tham gia trong bài phát biểu của ông.

Ông phát biểu rất trực tiếp, và làm trái tim của tất cả mọi người tham dự chùng xuống khi ông nói rằng “chúng ta đã mất quá nhiều sinh mạng của con người, rất thường xuyên và ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới do những hành động vô nghĩa của sự thờ ơ không thể hiểu được; sự bất khoan dung không thể dung thứ và sự ích kỷ không thể bào chữa được”, cho thấy thực tế âm đạm của tình trạng hiện tại của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cũng có một chút hy vọng khi ông thúc đẩy khán giả hành động bằng cách tuyên bố rằng *“Nhân loại đang trông đợi vào chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là khó khăn nhưng nó không phải là một nhiệm vụ không thể. Vì vậy, chúng ta hãy cam kết ngay hôm nay để giữ hòa bình làm di sản chung của chúng ta cho các thế hệ tương lai của chúng ta.”*

4- Đại tá Muana Brima Massaquoi, cố vấn quân sự cho Sierra Leone của Liên Hiệp Quốc, đã có một bài học kinh nghiệm về việc chấm dứt xung đột, chiến tranh, đói nghèo và đau khổ của con người và gieo hạt giống tình hữu nghị, sự thịnh vượng và hạnh phúc trên khắp thế giới. Ông thực hiện công việc quan trọng trong suốt sự nghiệp lâu đời của ông với tư cách là Đại sứ Liên Hiệp Quốc. Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc trao quyền cho những người ở Sierra Leone để hành động phù hợp với các ý tưởng về hòa bình và an ninh. Ông đã nhận được nhiều kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực nghề nghiệp này, cũng như tình yêu của ông dành cho đất nước của ông, các giá trị thể hiện trong DPCW. Điều này đặc biệt nổi bật khi ông phản ánh rằng *“Không có gì quý giá hơn tính thánh thiện của cuộc sống. Trên thực tế, mọi nỗ lực của Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế là nhằm thúc đẩy nhân quyền. Giải trừ vũ khí là bảo vệ cuộc sống khỏi những khả năng phá hoại không cần thiết của vũ khí. Hòa giải, tôn trọng và khoan dung là bảo vệ các giá trị văn hoá độc đáo và quyền cơ bản để thể hiện và niềm tin. Các hoạt động xây dựng hòa bình và gìn giữ hòa bình để giảm bớt đau khổ của con người, xây dựng xã hội ổn định và thịnh vượng, và cho phép mọi người đạt được tiềm năng của họ, là cốt lõi của nó, thúc đẩy nhân quyền của họ”*. Ông nói thêm: “Vị Tổng thư ký Thứ 9 của LHQ, Antonio Guterres, vạch ra ba thành phần quan trọng để phòng ngừa xung đột. Thứ nhất, không ngừng theo đuổi hoà bình cùng với liên tục phòng ngừa. Thứ hai, hòa nhập hoà bình, an ninh, phát triển và nhân quyền. Thứ ba, tăng cường sự hiệp lực giữa các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, và tất cả các bên liên quan chính. Vì lý do này, Sierra Leone cam kết đầy đủ với LHQ và HWPL để hoàn thành mục tiêu chung của hòa bình thế giới và chấm dứt tất cả các cuộc chiến tranh”.

Tất cả các diễn giả đã đóng góp rất lớn cho bầu không khí hội nghị và thách thức những người tham gia khác tích cực phần đầu hòa bình và tạo ra các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực chuyên môn của mình để đạt được hòa bình và việc thực hiện và phát triển DPCW. Trước nguy cơ có những nỗ lực chia tách, không thể thiết lập một nền hòa bình lâu dài, có thể được trao truyền như là một thứ di sản cho các thế hệ tương lai. Do đó, hội nghị đã thách thức những người tham gia để phá vỡ các rào cản truyền thống và những ý tưởng có thể ngăn chặn sự hợp tác chân thành và hoàn hảo. Chỉ khi các chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự hợp lại và làm việc cùng nhau theo lý tưởng

của việc quản lý hòa bình hợp tác thì niềm hy vọng của tất cả các công dân toàn cầu sẽ đạt được. Thông điệp quan trọng này đã được gửi tới tất cả những người tham dự hội nghị này, chuẩn bị cho các hội nghị và sự kiện khác sẽ được tổ chức trong những ngày còn lại của Lễ kỷ niệm Thường niên lần thứ III của Hội nghị thượng đỉnh WARP.

Hội Nghị kết thúc vào lúc 8.00PM. Tuy thắm mệt, phái đoàn chúng tôi cố giữ phong cách tươi cười chào hỏi chụp hình với các phái đoàn khác cho đến 9.00PM mới đi ăn tối. HT Hùng dành phần trả tiền cho cả phái đoàn và những vị thiện nguyện.

3*- Sinh hoạt Ngày 2 (18-09-2017) Lễ Hội Liên Hoan Hòa Bình

Từ khách sạn Coex, phái đoàn Cao Đài TTTN Hải Ngoại được HWPL dùng 3 chiếc VIP Sedan đưa đến Vận Động Trường Olympic, cách đó khoảng 1 giờ lái xe, để dự buổi Liên Hoan Hòa Bình cho Lễ kỷ niệm Thường niên lần thứ 3 của Liên minh Thế giới về Hòa Bình Tôn giáo (WARP).



Nhiều chương trình biểu diễn khác, đến từ nhiều nơi khác nhau làm niềm vui tại lễ hội được nhân lên nhiều lần. Có hơn 35.000 người tham dự trong Vận Động Trường và nhiều ngàn người nữa, ở xa, trong và ngoài nước Hàn, đã vẫy cờ quốc gia của họ trước ống kính, được nối kết với màn ảnh rộng tại Vận Động Trường.

Tại một góc Vận Động Trường, Chiếc Cổng Hòa Bình, biểu tượng đại diện của Hội nghị thượng đỉnh WARP, cuối cùng đã mở ra và làm ngõ vào cho những sứ giả hòa bình từ khắp nơi trên thế giới đi cùng với trẻ em, những người ủng hộ hoà bình trong tương lai, vượt xa sự khác biệt trong biên giới quốc gia, tôn giáo và ý thức hệ. Lối vào ngoạn mục xuất hiện để đại diện cho sự khởi đầu của kỷ nguyên mới không chiến tranh, đó là giấc mơ cuối cùng của nhân loại.

Cổng Hòa Bình tự nó tượng trưng cho việc mở ra một kỷ nguyên mới của hòa bình bằng cách vượt qua những cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang phải đối mặt do mối đe dọa khủng bố và bằng cách giải quyết những vấn đề căn bản làm sao cộng đồng quốc tế thông qua việc trả lời hòa bình.

Các thành viên của HWPL đã cổ vũ rất nhiều và vỗ tay với sự phấn khích to lớn khi mỗi đoàn điều hành bước qua lối vào mà họ đã dày công chuẩn bị.

Quang cảnh Khán Đài





Trước tiên, thành viên của **Nhóm Thanh niên Hòa bình Quốc tế (IPYG)** đã tham gia. Những thanh niên này là tương lai của HWPL. Những người được giáo dục về giá trị của ‘Sự thánh thiện của cuộc sống, ‘Lòng trung thành và Lòng hiếu thảo’ và ‘Cùng tồn tại và Bền vững’ tiếp tục thực hiện những phương tiện hòa bình này để đương đầu với những mâu thuẫn trong các mối quan hệ giữa con người, các nhóm, các quốc gia, ở cấp độ quốc tế. Thanh niên, những người chịu trách nhiệm tạo ra tương lai hòa bình, đại diện cho toàn thể thanh niên trên toàn thế giới, đã có một bước đi mạnh mẽ đầu tiên.

Tiếp theo, **Nhóm Hòa bình Phụ nữ Quốc tế (IWPG)** và lãnh đạo các nhóm và tổ chức phụ nữ đang làm việc để đạt được hòa bình đã nối gót tiến vào. Họ là những người HWPL trông đợi sẽ cố gắng kết hợp 3,6 tỷ phụ nữ trên khắp thế giới, làm lực lượng bênh vực cho luật Hòa Bình quốc tế. Với trái tim những người mẹ, họ tiếp tục công việc hòa bình vì mục đích hòa giải cho các thế hệ con em tương lai.

Theo sau IWPG là các **đại diện các tôn giáo** điều hành. HWPL tin rằng, mặc dù tồn tại đa dạng các vị thần linh và thánh thư khác nhau, mục tiêu cuối cùng của mỗi tôn giáo là như nhau: Hòa bình. Tên của 9 tôn giáo có đại diện điều hành được xướng lên tuần tự theo vần alphabet Anh Văn, trong đó có Caodaism.

Kế tiếp là các **nhà lãnh đạo chính trị**, bao gồm cả các nguyên thủ quốc gia và các bộ trưởng, cùng với Ủy ban Pháp luật Hòa bình Quốc tế HWPL. Những nhà lãnh đạo này, những người bảo vệ an ninh và hạnh phúc của công dân, đã nắm tay nhau khi họ bước vào với mục tiêu thống nhất để lập pháp hòa bình. Họ đã tập hợp để thực hiện DPCW, sẽ trở thành nền tảng của hòa bình vĩnh cửu, thiết lập sự an toàn trên thế giới.

Nhân vật bước qua lối vào cuối cùng là **ông Man Hee Lee, Chủ tịch HWPL, và bà Nam Hee Kim, chủ tịch IWPG**, chính thức đóng cửa lễ khai mạc. Họ đã tiếp tục công cuộc sáng tạo hòa bình bằng cách hợp tác hòa bình với những nhân vật mà trước đó đã tham gia, lập pháp luật quốc tế về hòa bình và chấm dứt chiến tranh, và điều hành Hội nghị thượng đỉnh WARP hàng năm.

Chúng tôi phải công nhận rằng, chúng tôi đã chứng kiến quang cảnh rực rỡ hoành tráng của lễ khai mạc với những người thiện nguyện viên lễ phép và hiếu khách. Những nghi thức tiếp tân dành cho toàn thể khách mời rất là long trọng sánh ngang với lễ Olympic 1988 – Seoul, đáng cho chúng ta rút kinh nghiệm và học hỏi.

Có 5 vị lãnh đạo đại diện cho các lĩnh vực chính trị, tôn giáo và xã hội dân sự đã được mời phát biểu tại sân vận động chính. Những điểm chính của những bài phát biểu này là về tầm quan trọng của nền giáo dục hòa bình và việc thiết lập sự quản lý hợp tác hòa bình.

Qua Lễ Liên Hoan này nói chung và qua các bài phát biểu của các diễn giả, HWPL khéo léo tăng ảnh hưởng của họ trong công tác vận động hòa bình thế giới.

Quang cảnh Vận Động Trường





1- Bà Atifete Jahjaga, Cựu Tổng thống Cộng hòa Kosovo nói, “Tôi không thể nghĩ ra một nơi tốt hơn để đưa ra những suy nghĩ của tôi về quản lý hòa bình và hợp tác hòa bình hơn ở Seoul”. Bà chia sẻ lòng biết ơn của mình đối với Hội nghị thượng đỉnh WARP được tổ chức tại Seoul, từ Hàn Quốc, một đất nước đã phát triển sau cuộc chiến tranh Triều Tiên đau đớn.

2- Singh Sahib Giani Gurbachan Singh Ji, Thượng Thủ của Giáo Hội Đền Vàng của Ấn Độ đã ủng hộ các hoạt động hòa bình HWPL kể từ khi ông tham gia vào hội nghị thượng đỉnh năm thứ nhất và đã tích cực hợp tác để thực hiện liên minh các tôn giáo được nêu trong Điều 9 của Tuyên bố Hòa bình và Chấm dứt Chiến tranh (DPCW). Qua thông điệp chúc mừng của ông, ông nói, “HWPL đóng một vai trò rất quan trọng và cần thiết trong việc thiết lập mạng lưới này và quản lý hòa bình giữa các chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự trên toàn thế giới. Đó là điều phải được thực hiện với sự cộng tác của tất cả các cá nhân trên toàn cầu, bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, người đứng đầu phụ nữ và các tổ chức thanh thiếu niên, các nhà hoạt động xã hội và báo chí trên toàn thế giới”.

3- Ông Lubinda, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Zambia, ông kêu gọi mọi người thừa nhận và hoàn thành nghĩa vụ của họ như là sứ giả hòa bình. “Nhiệm vụ của chúng tôi là kêu gọi hành động của tất cả các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo, dân sự và học thuật.” Ông nói thêm, theo khẩu hiệu “Cùng vì hòa bình làm sứ giả hòa bình” chúng ta phải xây dựng một chương trình hành động cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh như một sự phản ánh của hy vọng và khát vọng của các công dân toàn cầu “.

4- Ông Adrien Houngbedji, Chủ tịch Quốc hội Benin đã đề cập đến giá trị và sự phát triển tương lai của DPCW, giải thích rằng “Tuyên bố Hòa bình và Chấm dứt Chiến tranh (DPCW) được viết và tuyên bố vào năm 2016 là một bước tiến lớn trong quá trình vận động tổng thể công chúng từ khắp nơi trên thế giới nhằm ủng hộ hoà bình. Đó là một nỗ lực đáng khen cần phải được hoan nghênh. Tuy nhiên, các nguyên tắc khác nhau của tuyên bố này vẫn phải được vận hành thông qua một quá trình hành động để các quốc gia của chúng ta cũng như cộng đồng quốc tế có thể tìm kiếm khả năng thực hiện các biện pháp này trong luật pháp quốc gia và các hiệp ước, hiệp định và các công ước quốc tế”.

5- Tiến sĩ Moncef Marzouki, cựu Tổng thống Tunisia, đã chỉ ra chủ nghĩa khủng bố lan rộng và các hoạt động bạo lực dưới danh nghĩa những niềm tin đã cản trở thế giới trong những năm gần đây và nói, “ở đây tôi nghĩ rằng tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới nói chung, và trong hội nghị thượng đỉnh này một cách đặc biệt có thể đóng một vai trò quan trọng”.

Sau những thông điệp của 5 diễn giả khách mời trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội, chủ tịch HWPL ông Man Hee Lee đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các bài phát biểu đầy cảm hứng và sự tham gia của 35.000 người khao khát hòa bình. Ông tuyên bố rằng “công việc hòa bình mà chúng ta đã thực hiện sẽ được trời, đất và vạn vật nhận biết, và mọi thành viên trong Đại Gia Đình Hòa Bình sẽ bước vào lịch sử như một ngọn đèn chiếu sáng mãi mãi”.

Chủ tịch của Nhóm Hòa bình Phụ nữ Quốc tế (IWPG) cho biết, Bà cũng khuyến khích mọi người hành động và tham gia vào các sáng kiến hòa bình bằng cách nói rằng: “Chúng ta đã biết giải pháp, biết câu trả lời, để đạt được hòa bình, nhưng nếu chúng ta không hành động theo nó, điều gì sẽ xảy ra với số phận của thế giới này? Sự lựa chọn mà chúng ta tạo ra có thể làm thay đổi thế giới”. Bà nói: “Giống như ánh sáng chiếu vào bóng tối, lễ hội hòa bình đã để lại thông điệp “Hòa bình chắc chắn sẽ đạt được” trong tâm trí của mỗi người tham gia. Mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, tôn giáo và sắc tộc, rõ ràng là tất cả những người tham dự đều chia sẻ cùng một niềm đam mê hòa bình và đoàn kết. HWPL đã tổ chức một lễ hội hòa bình chưa từng có ở quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn còn chia rẽ. Bây giờ nó đang lan truyền tin tức đến tất cả các nơi trên thế giới để đạt được sự hợp tác quốc tế có thể dẫn đến sự chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình bền vững. Trong thời đại này chúng ta phải công bố thông điệp của DPCW và bênh vực cho luật pháp của nó như là một luật pháp quốc tế ràng buộc. Hơn nữa, thông điệp này cần được phát triển thành nhiều hình thức khác nhau của chiến dịch thông qua nhiều sự kiện hòa bình trên toàn thế giới. Hòa bình phải trở thành hiện thực trong thế hệ chúng ta, điều này là có thể khi truyền thông và một hệ thống hợp tác vững chắc được thiết lập. Sự khủng bố và chiến tranh vẫn diễn ra ngày nay ở những nơi khác nhau trên thế giới phải chấm dứt trong suốt cuộc đời của chúng ta”.

Tối hôm đó, chúng tôi được HWPL thiết đãi buổi ăn tối. Ăn xong là 11.00PM, về đến phòng của mỗi người thì đã quá 11.00PM. Vậy mà, nhị vị QS Nguyễn Thừa Long, Nguyễn Tân Phát cùng Hiền Tài Đào Duy Linh nói chuyện với nhau đến sáng!

4- Sinh hoạt Ngày 3 (19-09-2017) Hội nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo quốc tế lần thứ 3

Bắt đầu từ 10 giờ sáng vào ngày thứ ba của Lễ kỷ niệm Thường niên lần thứ 3 Liên minh Thế giới về Tôn giáo về Hòa bình (WARP), Hội nghị Lãnh đạo Tôn giáo Thế giới đã được tổ chức.

Khoảng 300 nhà lãnh đạo và đại diện cho nhiều cộng đồng tôn giáo khắp nơi trên toàn thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hồi giáo, Kitô giáo, Sikh, Hindu, Caodaism và Phật giáo, tập trung dưới chủ đề **“Hợp tác để Thực hiện Hòa bình Tôn giáo”**.

Chúng tôi được tường thuật rằng, trong Hội nghị các Nhà lãnh đạo Tôn giáo tại Hội nghị thượng đỉnh lần trước, năm 2016, các đại biểu đã nhất trí đoàn kết với nhau đi tìm kiếm chân lý và so sánh các thánh thư các tôn giáo để tìm ra các Thánh Kinh có nguồn gốc đáng tin cậy. Theo lời hứa này, công trình so sánh giáo lý đã được tiến hành tại các văn phòng WARP trên khắp thế giới trong suốt năm vừa qua. Chúng tôi được biết rằng, nhờ những nỗ lực làm việc kéo dài cả năm, họ đã thu thập và ghi chép được những Thánh Thư, Thánh Kinh, những tinh túy của rất nhiều tôn giáo trên thế giới và kết quả đã được báo cáo trong đại hội này.

Trên thực tế, hội nghị bắt đầu bằng một đoạn phim trình bày 15 phút liên quan đến các dữ liệu về những thành quả gặt hái trong việc ghi chép lại những tinh hoa của các tôn giáo qua các cuộc thảo luận tại các buổi họp do các Văn Phòng WARP tổ chức, cũng như bản tóm lược ngắn về hoạt động tương lai của WARP vào năm 2018. Đoạn phim giới thiệu hiện nay có 218 văn phòng WARP hoạt động tại 126 quốc gia trên toàn thế giới. Văn phòng WARP đầu tiên được thành lập thông qua Hội

ngợi thượng đỉnh WARP tổ chức vào ngày 18-9 năm 2014 nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo ký Hòa ước ủng hộ hoà bình qua sự liên minh tôn giáo. Như vậy, WARP đã hoạt động được 3 năm và tổ chức nghiên cứu kinh điển các tôn giáo được 1 năm.

Vào cuối buổi thuyết trình, các nhà lãnh đạo tôn giáo từng làm việc trực tiếp với các văn phòng của WARP đã được mời chia sẻ những câu chuyện của họ và giải thích tầm quan trọng của công việc vì hòa bình.

Diễn giả 1: Đại Sư Ayatollah Seyed Reza Hosseini Nassab, ở Canada.

Diễn giả 2: Đại Sư Acharya Prem Shankaranand Tirth, giáo sĩ cao cấp đạo Hindu của Chùa Shree Geeta Ashram tại Delhi.

Diễn giả 3: Thượng Tọa Sumiththa Thero, Chủ tịch Trung tâm Văn hoá Phật giáo Sri Lanka tại Hồng Kông.

Người nói chuyện đầu tiên là vị Ayatollah của Canada, ông Seyed Reza Hosseini Nassab, người đã có bài phát biểu mang tên “Theo đuổi sự thật và thực hiện hòa bình tôn giáo”, trong đó ông đã chỉ rõ vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong việc tạo ra một tương lai.

Ông nhấn mạnh rằng “Đây là trách nhiệm quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo tôn giáo để tìm ra sự thật từ Kinh Thánh và dạy cho người khác, đặc biệt là giới trẻ.” Ông ta tiếp tục thêm rằng “theo đó chúng ta nên hỗ trợ văn phòng của WARP là mối liên kết quan trọng và là mạng lưới lớn cho các tổ chức tôn giáo trên thế giới và các nhà lãnh đạo tinh thần, thể hiện sự hợp tác và liên đới của tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và gửi thông điệp khoan dung, hòa bình và thống nhất đến tất cả mọi người trên thế giới”.

Người trình bày tiếp theo, Đại sư Acharya Prem Shankaranand Tirth, Tăng sĩ Hindu của Shree Geeta Ashram tại Delhi, đã đưa ra một bài phát biểu sôi nổi về “Sự cần thiết của cuộc thảo luận về sự hài hòa đích thực”, và ông cũng giải thích sự khác biệt giữa các cuộc họp của Văn phòng WARP và các nhóm tôn giáo khác.

Ông bắt đầu bằng cách chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm của mình với Văn phòng WARP, nói rằng “trong khi tham gia các cuộc đối thoại liên tôn khác nhau, tôi đã gặp HWPL và bắt đầu tham gia Đối thoại Văn kiện WARP của Kinh Thánh. Tôi trở nên giác ngộ với mục tiêu mang lại sự hòa hợp trong thế giới tôn giáo bằng cách tìm kiếm kinh điển đáng tin cậy.”

Ông giải thích thêm rằng “HWPL đang nỗ lực thu thập tất cả mọi nhân sự các tôn giáo vào văn phòng của WARP để so sánh các câu kinh văn và nhìn thấy những điểm tương đồng của đáng Tội Cao và các giáo lý của Ngài để phá hủy những khác biệt. Thông qua điều này, mọi người có thể sống hài hòa và thực hành văn hoá trên trời của Thượng Đế”.

Thượng Tọa Sumiththa Thero, Chủ tịch Trung tâm Văn hoá Phật giáo Sri Lanka tại Hồng Kông, đã đưa ra một bài phát biểu về “Quyền Kinh Thánh đáng tin cậy và Nhiệm vụ của các Nhà lãnh đạo Tôn giáo”.

Lời lẽ trong bài phát biểu của ông đã tìm cách chinh phục cử tọa bằng tình cảm khi ông nói rằng “các tôn giáo chia sẻ cùng trái tim trong việc tìm kiếm chân lý tuyệt đối vì tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những đau khổ như sự tốt lành và sự dữ, sự sống và cái chết, chiến tranh ...”

Là một người tham gia các cuộc họp của văn phòng WARP, Thượng Tọa Sumiththa Thero nói rằng: “Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi đã tham gia vào các cuộc đối thoại rất sâu sắc và đã thấy nó như thế nào để cảm thấy bình đẳng trên cùng một bảng, ngay cả khi chúng ta có nguồn gốc tôn giáo khác nhau. Cảm giác này rất mạnh mẽ đến mức tôi bắt đầu tưởng tượng cuộc chiến sẽ chấm dứt nếu mọi người cảm thấy giống như tôi”. Qua đó, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong việc tìm kiếm một quyển kinh chung đáng tin cậy. Ông ca tụng kinh nghiệm rộng lớn của tất cả những người tham gia, sức mạnh của công cuộc so sánh thảo luận về các kinh điển tôn giáo được tổ chức tại Văn phòng WARP thật đáng kinh ngạc. Ông nói rằng mặc dù rất nhiều tôn giáo khác nhau có thể được tìm thấy trên toàn thế giới, điều quan trọng là không bao giờ quên được nhiều điểm tương đồng tồn tại giữa chúng. Không chỉ họ đang tìm kiếm chân lý cao nhất, nhưng tất cả mọi người trên thế giới đều có những lo lắng và đau khổ như nhau và có cùng mong muốn làm việc vì hòa bình và hy vọng cho toàn thế giới.

Như tất cả các hội nghị đợt này hay đợt trước, người kết luận vấn đề, luôn là người tổ chức. Chủ tịch Man-Hee Lee của HWPL đã tuyên bố với tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện diện: “*Khi bạn đặt một cái gì đó lên một cái cân, bạn sẽ biết đó là nặng hay nhẹ. Chỉ cần như thế, chính chúng ta phải trở thành cái cân cho sự công bằng và chính đáng. Chúng ta, các nhà lãnh đạo tôn giáo, phải là những thước đo khôn ngoan đo lường tất cả các kinh sách tôn giáo. Chúng ta đừng kiêu ngạo nghĩ rằng những gì chúng ta biết là tất cả*”. Ông nói thêm, “*kinh điển riêng của từng tôn giáo của chúng ta là có giá trị với mỗi chúng ta, vì vậy chúng ta phải trở thành một bậc thầy của các kinh điển ấy. Điều tiếp theo là chúng ta phải thu thập tất cả các kinh điển của các tôn giáo để tìm ra những thánh kinh có nguồn gốc đáng tin cậy với một tiêu chuẩn chánh thống. Trước khi các thánh thư có thể hòa hợp được các tôn giáo không thể liên kết được. Tất cả những gì mà các nhà lãnh đạo tôn giáo thảo luận phải dựa trên những gì được viết ra trong những kinh thánh của tôn giáo họ, và những lời kinh này phải được phân tích và nghiên cứu một cách toàn diện để tạo sự liên kết thực sự giữa các tôn giáo*”.

Đối với chúng tôi, những điều đó khá quen thuộc. Tôn chỉ Đạo Cao Đài là Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhất; Thiên Đạo giải thoát, Thế Đạo đại đồng. Triết lý Thần Học Cao Đài bao trùm cả nhiều triết lý thần học của nhiều tôn giáo khác nhau. Thánh Ngôn hay Thiên Thư của Đức Chí Tôn vô cùng sâu rộng. Mỗi người hay mỗi nhóm người, tùy theo trình độ kiến thức chỉ hiểu phần nào những lời dạy trong Thánh Ngôn. Có thể tất cả những người có Thánh Tâm hợp lại mới đủ sức thấu hiểu Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn. Đây là lý do Đức Hộ Pháp đã lập ra Khảo Cứu Vụ để đối chiếu cái hay của Đạo Cao Đài so với các triết lý thần học của các tôn giáo, để làm thành triết lý phổ truyền chơn Đạo toàn cầu. Sứ mạng tạo nên một nền Tôn Giáo Đại Đồng của Đạo Cao Đài đã được Đức Chí Tôn, THẦY, tiên đoán từ lúc mới lập Đạo: “*Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nhỏ bé mà sau này sẽ truyền bá giáo lý Cao Đài ra khắp năm châu để cứu rỗi nhân loại và tạo sự hòa đồng bác ái cho cả nhơn loại*”.

Buổi tối ngày 19-09-2017, QS Phát đã mời chiêu đãi cả phái đoàn và những thiện nguyện viên tháp tùng.

5*- Sinh hoạt Ngày 4 (20-9-2017) CUỘC VIẾNG THĂM ĐỀN YEOJU CỦA GIÁO HỘI DAESoon JINRIHOE

Sáng ngày 20-9-2017 chúng tôi thức sớm, tranh thủ điểm tâm và làm thủ tục trả phòng với quản lý khách sạn Coex. QS Long đã nhờ anh Nathan tìm chỗ ở khác. Khoảng 10 giờ hơn, xe của Giáo Hội Daesoon Jinrihoe đến rước chúng tôi. Do xe chật, chỉ có 4 thiện nguyện viên của HWPL tháp tùng với chúng tôi trong chuyến đi này.

Đền lấy tên theo thành phố Yeosu, thuộc tỉnh Gyeonggi là tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc, chỉ thua thủ đô Seoul. Yeosu nằm ở phía Nam của Seoul, cùng nằm dọc theo sông Hàn, cách nhau chừng 80 km.

Xe đi khoảng 1 tiếng rưỡi thì đến Đền Yeosu. Các Chức sắc lớn của Giáo Hội Daesoon Jinrihoe đang hữu sự chi đó, chỉ có lãnh đạo của Vụ Nghiên Cứu Tôn Giáo và Tu Học (Religious Research & Edification Department) tiếp đón chúng tôi. Những vị này giống như Chức sắc Ban Thế Đạo chúng ta, không ra vẻ thầy tu, chỉ mặc âu phục; nhưng kiến thức uyên bác.

Các vị này đã xếp hàng chờ đợi nơi bãi xe để chào mừng phái đoàn chúng tôi. Sau khi dẫn chúng tôi vào an tọa trong nhà tiếp khách, thực hiện nghi thức chào hỏi giới thiệu tên tuổi chức vụ hai bên chủ khách xong, chúng tôi được giới thiệu lịch trình tiếp tân của họ như sau:

- Xem phim giới thiệu lịch sử, giáo lý và các hoạt động đáng kể của giáo hội Daesoon Jinrihoe. Phim Anh Ngữ, dài 15 phút.
- Vị Vụ Trưởng, ông Cha Ik-Je, cùng bốn bộ 3 người nữa, sẽ hướng dẫn chúng tôi đi tham quan các ngôi Đền trong khuôn viên Yeosu. Trong lúc tham quan, ông Vụ Trưởng sẽ giải thích ý nghĩa việc thờ phượng, ý nghĩa các tranh ảnh kiến trúc... các nơi. Việc tham quan mất chừng 45 phút.
- Trở về nhà khách, sẽ có phần tặng sách, tặng quà... cho phái đoàn chúng tôi. Bãi đậu xe kề bên nhà khách, phía chủ nhà sẽ mời khách lên xe đi dùng bữa trưa tại một tiệm ăn chay địa phương. Trong giờ ăn, bên chủ nhà sẽ tranh thủ hỏi chúng tôi một số điều căn bản về Đạo Cao Đài.
- Sau khi dùng bữa trưa, chúng tôi sẽ chia tay bên chủ nhà tại tiệm ăn.

Lịch trình tiếp đón phái đoàn chúng tôi đã được chuẩn bị trước quá chu đáo, rõ ràng và chúng tôi tiếp nhận với sự vui vẻ, tán đồng. Và kết quả là sau chuyến viếng thăm này, do xem phim, được tham quan, hướng dẫn khá chi tiết và lại còn được tặng sách nữa... nên dù chỉ có hơn 2 giờ đồng hồ giao lưu tiếp cận, và nhờ nghiên cứu thêm, chúng tôi nắm khá vững về tôn giáo này.

Đặc biệt là trong giờ ăn, ông Cha Ik-Je ngồi đối diện với HT Hùng, đã chăm chú trao đổi một số vấn đề về triết lý Thần Học Cao Đài và lấy làm thỏa mãn, thích thú khi được trả lời.

Hình ảnh thăm viếng đền YEOJU của Giáo Hội DAESOON JINRIHOE





NHẬN XÉT SAU CÙNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi nhận thấy, (SCJ) the Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony của Lee Man-Hee đại diện cho khuynh hướng văn hóa Hàn đang theo đà hướng tâm ra ngoài để phụng sự (Tây Phương hóa). Khuynh hướng này bộc lộ qua cách thành lập HWPL, có hội trường chứ không có nhà thờ, khách mời ngoại quốc nhiều hơn trong nước và tổ chức lễ hội theo phong cách hòa hợp giữa “Holywood và Bible”. Giáo Hội Daesoon Jinrihoe ở Yeosu tượng trưng cho sự gìn giữ văn hóa truyền thống nước Hàn trước cơn sóng Âu-Mỹ hóa của đồng bào họ, tức là thủ tâm hướng nội. Hình ảnh nhiều ngôi đền tuy mới xây không lâu nhưng vẫn giữ theo lối cổ, không khí tĩnh lặng và hạn chế chụp hình khi bước vào đền... đã nói lên khuynh hướng hoài cổ của họ.

Cái chung có thể thấy được của cả hai phong trào tôn giáo, SCJ và Daesoon, bao gồm:

- 1- Đề cao vai trò Thượng Đế là Đấng Tối Cao.
- 2- Lấy phụng sự, cứu khổ làm đường lối hoạt động chánh
- 3- Chủ trương xã hội hòa bình hơn loại đại đồng

Chúng tôi tin, những cái chung lớn đó sẽ phù hợp với nhau hơn qua môi giới của Đạo Cao Đài vì Cao Đài có một nền Giáo lý Đại Đạo, đủ sức dung chứa các dị biệt để làm một Tôn Giáo Toàn Cầu. Trong tinh thần đó, Cao Đài TTTN Hải Ngoại tuy đang ủng hộ nồng nhiệt các hoạt động của Tổ Chức “Văn Hoá Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng” (HWPL), nhưng vẫn mở đường hoạt động liên giao với Daesoon, với các tôn giáo khác, nhằm chan hòa triết lý thần học Cao Đài, làm “Lẽ Thật” của Thầy lan tỏa ra mọi hướng trong ngôi làng cộng đồng tôn giáo toàn cầu. Cao Đài TTTN Hải Ngoại nguyện cống hiến hết Tinh Khí Thần cho quyền Thiên khiến, cho bàn tay “huyền diệu” của Đức Chí Tôn định đoạt trong công cuộc truyền bá sự hòa hợp tôn giáo trong Kỳ Ba này.

Tháng 9-2017

HT Lý Phước Hùng

(Phó Trưởng Đoàn Cao Đài TTTN Hải Ngoại tại chuyên đi Hàn Quốc 2017)

Hình ảnh: QS. Phát & HT Linh

ĐỌC VÀ CỔ ĐỘNG
BẢN TIN THẾ ĐẠO
EMAIL: banthedao@comcast.net
WEB BAN THẾ ĐẠO www.banthedao.net