



ĐỨC JÉSUS CHRIST VỚI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (Duy Văn)



Hằng năm tín đồ Thiên Chúa Giáo trên toàn thế giới tổ chức long trọng ngày sinh của Đức Jésus Christ Giáo chủ của họ, còn được gọi là lễ Giáng Sinh hoặc lễ Noel. Ngày lễ được mừng kể từ sau giờ Kinh Chiều (khoảng chiều tối) ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 được gọi là «lễ chính ngày», còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là “lễ vọng”, nhưng thực sự chính ngày lễ vọng là thời điểm đông tín đồ tham dự nhất, kể cả người ngoại đạo.

Có một số quốc gia mà hiến pháp của nước họ đã công nhận Đạo Thiên Chúa như là một quốc giáo, nên ngày lễ Giáng Sinh được tổ chức quy mô trước đó nhiều tuần đối với ngày chính thức. (25-12).

Trên quan điểm khách quan có thể nói rằng, ngày sinh của Đức Jesus Christ, không những các quốc gia có nhiều tín đồ là Công giáo tổ chức trọng thể mà ngay cả những quốc gia không có nhiều tín đồ cũng có lễ tưởng niệm đến ngày sinh của Ngài một cách trang trọng. Vậy nhân thân nguồn gốc, chơn nguyên của Ngài, đặc biệt là sứ mệnh của Ngài với Đạo Cao Đài trong lần Phổ Độ Kỳ ba này? Thiết tưởng là Tín Đồ Cao Đài chúng ta cần tìm hiểu về Ngài một cách tường tận để tôn kính và nhận tiếp lời Thánh giáo của Ngài trên con đường tu đạo.

I*- NGUYÊN CHƠN CỦA ĐỨC CHÚA JÉSUS CHRIST

Theo lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 14 tháng 11 năm Đinh Hợi (1947) thì chơn linh của Đức Jésus Christ là Phật Christna, Tam Thế Tôn.

“Đức Chúa Jésus Christ là ai? Nếu chúng ta thấy chơn truyền của dân tộc Nébreux tức dân Do

Thái bây giờ để lại, theo luật pháp của Thánh Moise đã tiên tri nói về Đấng Cứu Thế giáng sanh, nếu chúng ta tìm tòi, lật từ từ trong Kinh Thánh Gia Tô chẳng hề thấy tên Christ và chẳng có tên Christ mà nơi cõi thiêng liêng Bàn Đạo dám chắc Đức Chúa Jêsus Christ là Chơn linh Christna là Tam Thế Tôn đó vậy.

Đức Phật Christna không phải xa lạ với chúng ta, bởi vậy cho nên Ngài đã đến mà lại đến với chức trách nhỏ nhen hèn hạ, bởi loài người quá tự kiêu, tự đắc, dùng phương pháp nhỏ nhen, hạ mình hèn hạ ấy hầu đem tâm hồn chí Thánh của Ngài thức tỉnh các sắc dân Âu Châu.”

-Tam Thế Phật là ba vị Phật lãnh lĩnh Đức Thượng Đế điều khiển ba nguồn của Trời Đất.



Ba vị Phật đó là:

- **Brahma Phật:** điều khiển Thượng nguồn Thánh đức.
- **Çiva Phật:** điều khiển Trung nguồn Tranh đấu.
- **Christna Phật:** điều khiển Hạ nguồn Tái tạo.

Theo đạo Bà La Môn (Brahmanisme), nay là Ấn Độ giáo (Hindouisme), ba vị Phật này rất được tôn sùng, bởi vì:

- Brahma Phật là vị Phật sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật.
- Çiva Phật là vị Phật tiến hóa, hủy diệt cái cũ để tạo ra cái mới tiến hóa hơn. Ngài có nhiệm vụ dạy bảo loài người trở về con đường lành, tiến hóa theo Thiên ý.
- Christna Phật là vị Phật bảo tồn, luôn luôn che chở cứu giúp người đời.

Theo Di Lạc Chơn Kinh, ba vị Phật này ở từng Trời Hỗn Nguồn Thiên, dưới quyền chưởng quản của Đức Di Lạc Vương Phật.

Tam Thế Phật được tạc tượng trên nóc Bát Quái Đài Tòa Thánh Tây Ninh:

- Đức Phật Brahma đứng trên lưng con thiên nga, tay mặt bắt ấn khai nguồn, tay trái nắm bử châu, mặt nhìn hướng Tây là hướng mặt trời lặn, như lo lắng cho cõi trần sắp đi vào nguồn Tranh đấu điêu tàn. Brahma Phật là ngôi thứ nhất, tượng trưng ngôi Thánh đức, thuộc về Cơ Sanh hóa. Ấy là Đấng tự hữu hằng hữu, hữu nguyên hữu thủy của vạn vật.

- Đức Phật Çiva, day mặt hướng Bắc, đứng trên mình con rắn 7 đầu để chế ngự thất tình, khiến cho nhơn loại khỏi bị thất tình cám dỗ, lục đục khiến sai, thoát khỏi họa tranh đấu tiêu diệt. Ngài cầm ống tiêu đưa lên miệng thổi, như để thức tỉnh nhơn sanh hồi tâm hướng thiện. Ngài có bộ tinh nhũ trước ngực, đứng day mặt về hướng Bắc. Ngài là ngôi thứ hai trong Tam Thế Phật.

- Đức Phật Christna đứng day mặt hướng Nam, mình trần, tay mặt chống gươm, tay trái chống nạnh, đứng trên mình con giao long, chơn đạp lên đầu giao long như để chế ngự con vật hung dữ. Ngài là ngôi thứ ba của Tam Thế Phật, tượng trưng ngôi bảo tồn. Dầu cho những chơn linh nào chết nơi chơn trời hay góc bể đi nữa mà đầy đủ công nghiệp và tâm đức, thì Đức Phật Christna cũng rước chơn linh ấy về Bạch Ngọc Kinh.

“Bàn đạo cũng nên chỉ rõ Đức Phật Mẫu đến tại mặt thế gian này, đã tượng trưng bên Ấn Độ. Phật

giáo Ấn Độ gọi Ngài là Çiva Phật, là cái hình ở trên Bát Quái Đài, chúng ta để trên nóc đó, thấy có tinh nhũ nơi ngực Ngài đó.

Hồi buổi Chí Tôn phân định, phân tánh của Ngài, lấy Khí, tức nhiên là Ngài dùng cái linh Pháp của Ngài biến tướng ra Phật Mẫu. Phật Mẫu thuộc về Âm, Chí Tôn thuộc về Dương, Âm Dương hiệp lại mới biến hoá ra càn khôn vũ trụ và sanh ra vạn vật.

Đức Çiva Phật, Ấn Độ làm một cái hình phân nửa giống đàn bà, còn cái tướng thì đàn ông, bởi hồi đó con người chưa phân rõ chắc chắn nam nữ, Âm Dương. Đức Çiva trong huyết khí, tức là huyết, còn chơn linh đào tạo là do Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn là Phật, Đức Phật Mẫu là Pháp, Pháp mới sanh ra *càn khôn vũ trụ* và vạn vật, vạn vật ấy là do nơi Tinh mà ra, tức là Tạng. Thần tức nhiên là Đức Chí Tôn, Thần phân định Khí, Khí mới sanh ra Tinh. Phật là Chí Tôn, Pháp là Çiva tức Phật Mẫu, Tạng là vật loại trên *càn khôn vũ trụ* này này.

Ấy vậy, đạo Phật thờ Phật Mẫu mà không biết, dầu không thờ mà Đức Phật Mẫu vẫn ngồi từ tạo Thiên lập Địa tới giờ, tức nhiên là Đấng tạo ra vạn linh đó vậy.

Đạo Cao Đài tạo tượng Tam Thế Phật nên nóc *Bát Quái Đài* Tòa Thánh là để biểu thị sự tuần hoàn trong định luật tiến hoá của *càn khôn vũ trụ* theo thời gian, từ Thượng nguồn đi dần qua Trung nguồn và Hạ nguồn, để rồi bước sang Thượng nguồn của chuyển tiếp theo.

Ba vị Phật ấy luân phiên điều khiển ba nguồn, làm cho càn khôn vũ trụ luôn luôn tiến hóa.

(Trích lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp)

II*- NGUỒN GỐC – TIỂU SỬ CỦA ĐỨC CHÚA JÉSUS CHRIST

Như lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, người đạo chúng ta đã biết nguyên chơn của đức Jésus Christ là Phật Christna một vị Phật bảo tồn và luôn luôn che chở cứu giúp người đời cùng với 2 vị Phật là Brahma và Civa cùng luân phiên điều khiển ba nguồn làm cho càn khôn vũ trụ luôn tiến hóa. Với 3 vị Phật này được xem gắn liền với nhau ở tầng Trời Hỗn Nguồn Thiên để điều hòa càn khôn vũ trụ. Thế nhưng sao Christna Phật lại chiết linh chơn xuống phạm trần tái thể trở thành Đức Jesus Christ để khai Thánh Đạo phổ độ chúng sanh trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ?

Theo kinh điển xưa truyền lại Nhất Kỳ Phổ Độ là thời kỳ hình thành nên các tôn giáo trên thế giới. Thượng đế là Đấng sáng lập ra vũ trụ và hình thành nên các tôn giáo để phổ độ chúng sanh. Tùy theo đặc điểm địa phương, mà Đức Thượng đế đã hình thành các tôn giáo khác nhau để phù hợp với đặc điểm đó và đã mặc khải cho các đệ tử đầu tiên thay mặt Ngài để truyền đạo:

Các đệ tử đại diện đó là: Nhiên Đăng Cổ Phật, Phật Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm, Phật Câu Lưu Tôn mở Phật giáo ở Ấn Độ. Trần Vũ, Đế Thích mở Tiên giáo ở Trung Hoa. Ngũ Long, Hữu Sào, Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông mở Nho giáo ở Trung Hoa. Phạm Thiên, Tì Thấp Nô, Thấp Bà mở Ấn Độ giáo ở Ấn Độ. Moise, Abraham mở Do Thái giáo ở nước Do Thái.

Sau thời kỳ hình thành các tôn giáo và phổ độ chúng sanh một thời gian dài, các giáo lý ban đầu của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế được truyền dạy lúc nguyên thủy dường như đã bị truyền sai lệch bởi

các tín đồ, vì thế nên Đức Thượng Đế đã phải truyền dạy cho các đệ tử của Ngài trên toàn thế giới một lần nữa. Lần này gọi là thời kỳ chấn hưng các nền tôn giáo hay gọi là Nhị Kỳ Phổ Độ.

Phật Thích Ca giảng sinh ở Ấn Độ, mở ra Phật giáo để chấn hưng Phật giáo. Đại Anh Hùng giảng sinh ở Ấn Độ, mở ra Kỳ Na giáo để chấn hưng Ấn Độ giáo. Lão Tử giảng sinh ở Trung Hoa, mở ra Lão giáo để chấn hưng Tiên giáo. Khổng Tử giảng sinh ở Trung Hoa, mở ra Khổng giáo để chấn hưng Nho giáo. Jesus giảng sinh ở Do Thái, mở ra Cơ Đốc giáo để chấn hưng Do Thái Giáo. Muhammad giảng sinh ở Ả Rập, mở ra Hồi giáo để chấn hưng Do Thái giáo.

Và cũng chính thời điểm này, Đức Thượng Đế đã điều động chơn linh của Tam Thế Phật (Christna) ở Hồn Ngươn Thiên giảng trần tái sinh ra Đức Jesus Christ mở ra Thiên Chúa Giáo hay Cơ Đốc Giáo để chấn hưng Do Thái Giáo.

A*- Tiểu Sử Đức Jésus Christ

Đức Jésus Christ giảng sanh trong một gia đình bần hàn nhưng rất đạo đức: Gia đình bà Maria và Ông Joseph. Bà Maria trước đó là một Nữ tu trong Đền thờ Jérusalem, đến tuổi lấy chồng, Luật Đền thờ buộc các Nam tu sĩ trong Đền thờ phải có người đứng ra cưới, bởi vì căn cứ theo lời dạy của Thượng Đế với Ông Adam và Bà Êve: «Unissez-vous et multipliez.» (Bây phải chung sống cùng nhau đặng sanh sản ra nhiều nữa).

Lễ chọn chồng của Nữ tu Maria tổ chức theo luật của Đền thờ : Các vị Nam tu sĩ chưa có vợ, mỗi người lựa một nhánh bông, cắm vào bình bông đặt trong Đền thờ, sau 3 ngày, bông của người nào còn tươi tắn là duyên của người đó, phải cưới Maria.

Ông Joseph lúc đó đã 50 tuổi, cũng phải theo luật lệ đó. Các vị Nam tu sĩ trẻ tuổi đã lựa bông kỹ lưỡng với nhiều hy vọng và đã cắm vào bình hoa hết rồi. Còn Joseph nghĩ mình đã già rồi, có vợ con làm chi nữa, nhưng luật Đền thờ thì phải vâng, nhưng làm cho có lệ. Ông lượm một nhánh bông huệ khô héo của ai bỏ dưới đất, đem cắm đại vào bình. Nhưng kỳ lạ thay, loài hoa huệ, những bông nở tàn rồi thì rụng đi, còn bông búp bắt nước sống lại, nở ra tươi tốt. Các thứ hoa khác trong bình đều tàn rụi. Thế là Ông Joseph phải cưới Maria.

Luật Đền thờ lại buộc 2 vợ chồng mới cưới phải ra ở ngoài, không được ở trong Đền thờ nữa. Vợ chồng Maria và Joseph dất ra ngoài mướn nhà ở, lo làm ăn sanh sống. Ông Joseph làm nghề thợ mộc, Bà Maria làm nghề vá may, đan thêu, tạm sống qua ngày. Bà Maria có thai con đầu lòng Chúa Jésus. Bà được Thiên Thần Gabriel báo mộng cho biết Bà sẽ sanh ra cho loài người một Đấng Cứu Thế.

Đến ngày Lễ Noel hằng năm tổ chức long trọng nơi Đền thờ Jérusalem, tuy bụng mang dạ chửa gần ngày sanh nở, nhưng vì lòng mộ đạo, hai vợ chồng Maria-Joseph đều cố gắng đi đến Đền thờ để chào lễ. Khi đến nơi, các quán trọ đều bị khách đi dự lễ mướn hết, tiết Trời lại quá lạnh lẽo, hai vợ chồng phải đến Bêlem, xin với một chủ trại cho tạm trú đỡ trong chuồng chiên.

Đúng 12 giờ khuya đêm 24 tháng 12 dương lịch, Bà Maria chuyển bụng sanh ra Đức Jésus. Chúa Hải đồng được quần tã và được tạm đặt vào máng cỏ cho đỡ lạnh nơi chuồng chiên trong hang đá.

Các nhà Tiên tri đã báo trước ngày Chúa giáng sanh Ngày nào sao chổi mọc là ngày đó Chúa giáng sanh, nên nhớ mà để ý tìm người. Trong giờ Chúa giáng sanh, có nhiều huyền diệu xảy ra. Đám chăn chiên ngoài đồng bỗng nghe giữa thình không có tiếng nói của Thiên Thần. Có Chúa Cứu Thế giáng sanh, hào quang tỏa sáng ngời. Các người chăn chiên liền đi tìm và gặp Chúa Hài đồng nằm trong máng cỏ, họ đánh lễ Chúa trước tiên hơn hết.

Vua Hérode đang cai trị dân Do Thái, bỗng tiếp kiến các Đạo sĩ từ phương Đông tìm đến và hỏi rằng: « Vua dân Do Thái mới sanh ra hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên Trời Đông, nên tìm đến để đánh lễ Ngài.». Nghe vậy, vua Hérode hoảng hốt và cả thành Jérusalem cũng náo động lên. Ông cho triệu tập các vị Thượng Tế và Ký Lục để hỏi thì họ cho biết Chúa đã được sanh ra ở Bêlem xứ Judê. Vua Hérode lo sợ sự hiện diện của Chúa làm hại đến quyền lực của Ông, nên Ông tìm cách giết Chúa, nhưng Ông không biết trẻ con nào là Chúa. Ông ra lệnh giết tất cả những đứa trẻ từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian mà Ông đã hỏi nơi các Đạo sĩ.

Thiên Thần liền hiện ra báo mộng cho ông Joseph, bảo: Hãy chỗi dậy và đem hài nhi và mẹ Ngài trốn qua Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi ta nói lại, vì vua Hérode sắp lùng bắt hài nhi mà giết đi. Sáu năm sau, vua Hérode chết. Thiên Thần lại đến báo mộng bảo Jose Hãy chỗi dậy và đem hài nhi và mẹ Ngài trở về Do Thái vì kẻ tìm hại hài nhi đã chết.

Ông Joseph đem gia đình về xứ Galilé ở thành Nazaret. Chúa Jêsus được 6 tuổi. Hai Ông Bà còn sanh thêm được 4 người con nữa, cả gia đình sống rất bận rộn. Ông Joseph tiếp tục làm nghề thợ mộc, Bà Maria thì vá may. Chúa Jêsus là anh cả trong nhà thường giúp mẹ đội nước mướn ở bờ sông Jourdain. Lúc Chúa Jêsus được 12 tuổi, Ngài theo cha học nghề thợ mộc. Khi đó, Ông Joseph lãnh làm nhà cho một người trong xóm, tính toán thế nào mà khi cất gỗ, mấy cây cột đều cụt hết. Chủ nhà bắt đền.

Ông Joseph ngồi khóc ròng, vì nhà nghèo tiền đâu mà đền. Chúa Jêsus liền cầu nguyện, rồi cha nắm một đầu cột, con nắm một đầu cột kéo dần dài ra cho đủ thước tắc để bồi thường cho chủ nhà. Việc làm liều đó, lạ lùng thay, cây cột gỗ lại dần dài ra như ý muốn.

Đó là Đấng Christ làm phép lạ lần đầu tiên lúc 12 tuổi. Cũng trong năm đó, Chúa Jêsus vô Đền thờ Jérusalem. Các vị Giáo sĩ trong Đền thờ nghe danh Chúa là thần đồng liền xúm lại chất vấn. Buổi đó, Đức Christna Phật giáng linh trên Chúa, nên Ngài đã ngồi giữa các vị Giáo sĩ thuyết pháp say mê làm mọi người rất đỗi kinh ngạc.

Từ đó, Chúa Jêsus về nhà thì cũng như mọi người, phụ làm thợ mộc với cha, hiếu hạnh với mẹ, hòa nhã với em út. Nhưng các em thường hay lấn lướt Ngài. Cảm thấy khó khăn, Chúa Jêsus bèn xin đi làm thuê bên ngoài, lấy tiền về phụ với cha mẹ nuôi gia đình.

Thời gian dài trôi qua, đến năm Chúa Jêsus được 30 tuổi, nghe Thánh Jean Baptiste đang làm lễ Giải Oan tại bờ sông Jourdain, Chúa Jêsus liền đi đến đó. Khi nhìn thấy Chúa Jêsus từ xa đi tới, Thánh Jean Baptiste biết đây là Chúa Cứu Thế, mới nói “Từ sáng tới giờ, tôi chỉ chờ vị này thôi.” Đức Chúa đến thọ phép Giải Oan nơi Thánh Jean. Khi Thánh Jean hành pháp vừa xong, Đức Chúa Jêsus từ dưới sông vừa bước lên bờ thì trên không trung hiện ra hào quang sa xuống giữa đầu Chúa và có

tiếng phán rằng. Này con yêu dấu của Ta! Cả ân đức của Ta để cho ngươi đó.»

Sau đó, Chúa Jêsus được khiến đi vào Sa mạc để chịu sự thử thách của Quỷ Satan. Suốt 40 ngày đêm, Chúa bị Quỷ vương cám dỗ đủ điều, nhưng không dụ được Chúa. Quỷ vương đành khuất phục trước sự cao cả của Ngài. Từ buổi đó, Đức Chúa Jêsus là Chơn linh của Đấng Christna Phật giảng hạ. Ngài bắt đầu truyền Đạo khắp nơi, thân nhận 12 Tông đồ, làm nhiều phép lạ để cứu khổ nhơn sanh. Ngài xưng là con của Đức Chúa Trời, tức là con của Thượng Đế và tôn vinh Đấng Thượng Đế cao cả.

Đức Chúa Jêsus, với lòng thương yêu nhơn sanh một cách nồng nàn, Ngài đã dạy dỗ các môn đồ lòng thương yêu, bác ái, hạnh bố thí, sự chơn thật, khiêm nhượng, tự xét mình để sửa mình, các điều răn cấm, giữ tâm thanh cao trong sạch, lời nói trọn lành, hành động chơn chánh, thờ kính Đức Chúa Trời một cách hết lòng.

B*- Họ tên và danh hiệu đầy đủ của Đức Jesus Christ

-Họ và tên: J.Hoschua (tiếng Do Thái) hoặc Jesua hay Jesu (tiếng Aramê), Giêsu (tiếng Việt)
-Danhhiệu: “Messiah” có nghĩa là «Đấng được xức dầu» - Quốc tịch: Do thái, thuộc hoàng tộc David.- **Năm sinh:** năm 7 trước Công Nguyên - Nơi sinh: chuồng chiên, tại Belem. - Nơi thường trú: Nazareth. - Ngôn ngữ: tiếng Aramê của miền Galilêa. - Cha mẹ trần thế: Giuse và Mari - Cha thiên quốc: Chúa Cha - Ngày tiến dâng cho Thiên Chúa: năm 12 tuổi- Nghề nghiệp: thợ mộc (tekno), nghề của cha Giuse.- Gia tài: Không có gì, ngoài chiếc giường duy nhất là cây thánh giá.- Học vấn: tại gia, trường Giuse-Maria- Tình trạng: độc thân.- Hoạt động công khai: năm 30 tuổi.- Địa bàn hoạt động: giảng dạy khắp nơi, nhưng phần lớn chung quanh hồ Galilêa, mà trọng tâm là thành phố ngư phủ Capharnaum. Thời gian hoạt động chừng 2 năm rưỡi.- Đề tài rao giảng: Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến.- Bài giảng đầu tiên: Bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc Thật - Các Môn đệ: dù không phải là Rabbi, nhưng Ngài đã chọn ra 12 Tông đồ là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ôt, là chính kẻ nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế.- Các phép lạ: nước hóa thành rượu, năm chiếc bánh và hai con cá nuôi năm ngàn người ăn, chữa lành các bệnh tật, trừ quỷ, cho người chết sống lại - Tội phạm: Giới thẩm quyền Do thái đã tố cáo Ngài phạm thượng.- Bản án: Chính quyền Roma, đại diện là Pontio Philatô, đã lên án Ngài và cho đóng đinh vào thập giá.- Hành quyết: bị đóng đinh sau trưa ngày lễ Vượt Qua, tại một nơi nằm ngoài vòng đai thủ đô Giêrusalem.- Mai táng: trong mồ đá, tại một chỗ không xa nơi hành quyết -Nơi chết: trên đồi Golgotha.

C*- Các biến cố lịch sử trong đời Đức Jésus Christ

Giáng sinh tại Bêlem, chịu phép rửa trên sông Giođan, biến hình trên núi Tabo, chịu chết trên đồi Gôlgotha, sống lại từ cõi chết, và lên trời.- Bấy lời sau cùng: “Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng” (Luke 23:32-34), “Ngày Hôm Nay Con Sẽ Được Ở Với Ta Trên Nước Thiên Đàng” (Luke 23:35-43), “Này Bà, đây là con Bà!” (Gioan 19:16-27), “Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa bỏ tôi” (Mathêu 27:45-47 Maccô 15:33-36), “Ta Khát” (Gioan 19: 28-29),

“Mọi Sự Đã Hoàn Tất” (Gioan 19:30-37), “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha.» (Luke 23:44-56) - Tấm gương kỳ cục nhất: Rửa chân cho các môn đệ- Lời sau cùng trước khi về trời: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế - Dấu tích đặc biệt: Năm dấu thánh - Tác phẩm để đời: Lời, Minh và Máu Thánh mang lại sự sống đời đời cho nhân loại.

D*- Cái chết của Đức Jesus Christ mang ý nghĩa gì?

Bởi luật vô vi, không ai thoát khỏi ngày Phán Xét cuối cùng, dù người đã chết hay người đang sống, cũng đều chịu sự thưởng phạt đúng mức công bình. Tất cả những điều giáo huấn của Đức Chúa Jêsus tạo thành một hệ thống giáo lý cho nền Đạo Thánh ở nước Do Thái, truyền bá mạnh mẽ sang Âu Châu. Uy quyền của bọn vua quan phong kiến và bọn Giáo chủ Cai-phe bị lung lay, nên chúng tìm cách giết Chúa Jêsus.

Bọn chúng vu cáo Ngài mưu việc phản loạn, chúng lại mua chuộc Yuda, một Tông đồ của Chúa, phản lại Chúa. Tiền bạc đã làm chóa mắt Yuda, Ông đã điềm chỉ cho bọn lính bắt Chúa. Chúa Jêsus bị chúng lên án tử hình và bị đóng đinh trên Thập tự giá. Đức Chúa Jêsus đã biết trước việc đó, nhưng Ngài không né tránh, mà cứ thể theo Thiên ý.

Năm 33 tuổi, Chúa Jesus bị kết án tử hình. Vào thời đó, đóng đinh là cái chết “tệ” nhất. Chỉ có những người phạm tội nặng nhất, mới bị kết án đóng đinh. Đối với Chúa Jesus thì án này còn dễ sợ hơn, vì không như những tử tội bị xử án đóng đinh khác,



Chúa Jêsus bị đóng đinh tay và chân vào thánh giá. Mỗi cái đinh dài từ 6 cho tới 8 inches. Đinh được đóng vào cổ tay Chúa. Không phải nơi bàn tay như thường được minh họa. Ở cổ tay, có gân vươn tới vai. Lính La Mã biết điều đó khi những chiếc đinh được đóng vào cổ tay, gân bị xé ra và đứt, khiến Chúa phải dùng bắp thịt ở lưng để nâng mình dậy, như thế, Ngài mới có thể thở. Cả hai bàn chân được đóng đinh dính vào nhau. Như thế, Ngài buộc phải chống đỡ mình trên chiếc đinh xuyên qua hai bàn chân và Thánh Giá. Chúa Jesus không thể chống đỡ với hai chân vì đau đớn, như thế, Ngài buộc phải luân phiên uốn cong lưng và dùng hai chân để tiếp tục thở. Hãy tưởng tượng đến sự vật lộn, đau đớn, thống khổ, cam đảm của Chúa Jesus. Chúa Jesus đã chịu đựng trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Phải, trong

hơn 3 tiếng đồng hồ! Bạn có thể tưởng tượng được sự đau đớn này không? Vài phút trước khi chết, Chúa Jesus bị ngưng chảy máu. Ngài chỉ chảy nước từ những vết thương. Trong những hình ảnh, chúng ta thường thấy những vết thương trên bàn tay và chân và vết thương ở cạnh sườn do lưỡi đồng...nhưng chúng ta có nhận thức được rằng những vết thương đó thật đã được làm nơi thân thể của Chúa Jesus không? Một cái búa đóng những chiếc đinh dài xuyên qua cổ tay, và chiếc đinh lớn xuyên qua hai bàn chân chồng lên nhau và qua miếng gỗ chêm, rồi người lính canh đâm cạnh sườn Ngài với ngọn giáo. Trước khi bị đóng đinh và bị ngọn giáo đâm, Chúa Jesus đã bị quất bằng roi

và bị đánh. Cú đánh bằng roi khủng khiếp đến nỗi xé thịt từ thân thể Ngài ra. Cú đánh ghê rợn đến nỗi mặt Ngài bị đứt và râu bị xé toạt trên mặt Ngài. Mũi gai đâm vào tận xương sọ của Chúa Jesus Hầu như con người của Chúa Jesus không thể sống sót được với cuộc tra tấn này! Chúa Jesus không còn máu để đổ ra nữa, chỉ có nước tuôn ra ở những vết thương. Cơ thể con người chứa chừng 3,5 lít máu (ít hơn một gallon). Chúa đã đổ hết 3,5 lít máu. Ba chiếc đinh xuyên qua tứ chi; một mũi gai trên đầu, và bên cạnh đó, người lính La Mã đâm ngọn giáo vào ngực. Tất cả những điều này, không kể đến sự nhạo cười Chúa Jesus đã trải qua khi vác thập giá trên đoạn đường dài 2 cây số, trong lúc đó, đám đông vấp vào mặt Ngài và ném đá. Thập giá nặng cỡ 30 ký, chỉ có thanh ngang.

“Cái chết của Jésus Christ là gì? Là Ngài đem xác Thánh trọng quý dâng cho Chí Tôn làm tế vật, xác Thánh chết trên Thánh Giá là Lễ Tế đồng thể với Tam Bửu của chúng ta dâng cùng Đức Chí Tôn ngày nay đó vậy.

Vậy, Đức Chúa Jésus Christ đã làm con tế vật cho Đức Chí Tôn để cứu chuộc tội lỗi của loài người, nhất là các sắc dân Âu Châu, nên danh thể Ngài để hai chữ Cứu Thế chẳng có chi là quá đáng.

Thật ra Đấng Cứu Thế ấy là Tam Thế Chí Tôn giáng linh tức Christna tái thế.” (Trích lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp)

III*- ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST VỚI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Với thời gian dài hàng ngàn năm qua hai thời Nhứt và Nhị Kỳ phổ độ Đức Chí Tôn đã cho Đệ tử (một phần điển của chính Ngài) của Ngài xuống khắp toàn thế giới, mở Đạo độ rồi chúng sanh, nhưng với thời gian dài ngàn ấy vẫn chưa độ rồi được thất ức nguyên nhân còn đang lặn hụp dưới trần.

Cho nên lần ba này, tức Tam Kỳ Phổ Độ chính Ngài dùng huyền diệu cơ bút giáng trần trực tiếp độ rồi chúng sanh mà không chiết Linh Quang của Ngài xuống trần nữa. Và Ngài còn qui nguyên các Đạo về một mối.

Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ngày nay là Qui Nguyên Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi. Gia Tô giáo nằm trong Thánh Thánh giáo. Đức Cao Đài Thượng Đế cũng đã minh xác việc này trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1: *“Vốn từ trước Thầy đã lập ra ngũ chi đại đạo là: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước: càn vô đắc khán, khôn vô đắc duyệt thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.*

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng. Càn khôn dĩ tận thức, thì lại bị phân nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhất định qui nguyên, phục nhất.»

Thời kỳ Vọng Thiên Cầu Đạo.

Đêm Giáng Sinh 24-12-1925 (9-11 Ất Sửu), trong khi các giáo đường rộn rịp đón mừng Lễ, ba

Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang lặn lẽ họp nhau tại nhà Ngài Cao Quỳnh Cư để lập đàn cầu cơ. Thất Nương giáng cơ truyền ba Ngài phải chỉnh đàn cho nghiêm trang hầu tiếp giá. Nghe vậy, ba Ngài nửa mừng nửa sợ, lật đặt sấm đủ hương đăng trà quả, chỉnh đàn cho có nghi tiết, đoạn hai Ngài Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc mới ngồi lại chấp cơ. Cơ giáng như vậy: “NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG.

*Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.*

Đêm nay, 24 Décembre, phải vui mừng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây (Europe). Ta rất vui lòng mà đáng thấy đê tử kính mến Ta như vậy. Nhà này sẽ đầy ơn Ta.(Nhà Ngài Cao Quỳnh Cư) Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đáng kính mến Ta hơn nữa”. Đến đây, ba Ngài thắc mắc nên có lời bạch, cầu xin cho biết Đức AĂĂ là ai. Đức Cao Đài vui vẻ nói: “Trước vẫn hứa lời không tìm biết danh Đại Tiên, sao nay còn hỏi”. Tuy nhiên, đến ngày cuối năm dương lịch 31-12-1925 (16-11 Ất Sửu) thì các Ngài được biết AĂĂ là một tá danh của Đức Cao Đài Thượng Đế. Đức Cao Đài dạy: “Bấy lâu THẦY vẫn tá danh AĂĂ là cốt để diu dắt các con vào đường đạo đức hầu chẳng bao lâu đây, các con phải ra giúp THẦY mà Khai Đạo. Các con thấy THẦY khiêm nhường dường nào chưa? Các con nên bắt chước THẦY trong mảy mún thì mới xứng đáng là con người có đạo đức”... (Trích Lược Sử Khai Đạo của Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo trang 27)

Bài Thi:

*Chín Trời mười Phật cũng là Ta,
Truyền Đạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh, Tiên, Phật Đạo vốn như nhà*
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển I)

Trong Thánh Ngôn tại Vĩnh Nguyên Tự, chùa Minh Đường, Cần Giuộc, Đức Ngọc Hoàng Thượng đã viết.

*“Nhiên Đẳng Cổ Phật thị Ngã,
Thích Ca Mâu Ni thị Ngã,
Thái Thượng Nguơn Thi thị Ngã,
Gia Tô Giáo Chủ thị Ngã,
Kim viết Cao Đài Bồ Tát Ma Ha Tát.”*

(Phổ Cáo Chúng Sanh. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) (1)

Trong đàn cơ Mardi, 8 Juin 1926 với hai vị người Langsa hầu đàn. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế

Viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương giảng cơ dạy bằng Pháp ngữ: *Ce n'est pas ainsi qu'on se présente devant Dieu. Rôl thặng. (Tạm dịch: không phải cách chào Trời như thế)*

Sau khi tái cầu, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giảng dạy bằng Pháp ngữ:

Cao-Đài, Le Très Haut

Ô! Race bénite! Je vais satisfaire ta curiosité. Humains, savez-vous d'où vous venez?

Parmi toutes les créatures existant sur ce globe terrestre, vous êtes les plus bénis; je vous élève jusqu'à Moi en esprit et en sagesse. Vous avez toutes preuves pour vous reconnaître par promotion céleste.

Le Christ est venu parmi vous. Il versait son saint sang pour la rédemption. Que profit avez-vous pendant presque deux mille ans de son absence? Vous prêchez son Évangile sans même le comprendre. Vous dénaturez la signification de sa sainte doctrine. L'humanité souffre des vicissitudes de tous ses apôtres. Ils n'ont pas su suivre le même chemin du calvaire de leur Maître.

Le trône le plus précieux du monde est celui du premier de ses disciples.

Cette doctrine, au lieu d'apporter à l'humanité la paix et la concorde, lui apporte la dissension et la guerre.

Voilà pourquoi je viens vous apporter moi-même la paix tant promise.

Le Christ ne revient qu'ensuite.

Au revoir... Vous apprendrez encore beaucoup de choses auprès de mes disciples.

Tạm Dịch:

Cao-Đài, Đấng cao cả.

Hỡi này dân-tộc có diễm phúc: Thầy sẽ làm thỏa mãn tánh hiếu-kỳ của con. Là loài người, các con có biết tự đâu các con đến chăng?

Trong vạn-vật hiện hữu trên quả địa-cầu này, các con là kẻ được ban ân huệ nhiều hơn cả. Thầy đem các con đến tận Thầy, bằng cả tinh thần lẫn trí-huệ. Các con có đủ bằng chứng để tự biết mình do sự thặng phẩm vị thiêng liêng.

Chúa cứu thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con lại làm sai lạc bản chất tôn chỉ của nền Thánh giáo. Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông Đồ.

Chiếc ngai quý báu nhứt trên thế gian này hiện là chiếc ngai của vị đệ nhứt cao đồ của Người.

Giáo lý ấy đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tương ái cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến tranh.

Bởi thế, nên nay chính Thầy phải đến để đem lại cho các con nền hoà bình đã từng hứa hẹn.

Rồi đây Chúa Cứu thế sẽ trở xuống sau.

Thầy già từ các con. Các con sẽ còn học-hỏi nhiều việc khác nữa với mấy vị Môn đồ của Thầy.

Qua chứng minh Thánh Liệu của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chúng ta biết được Đức Jésus Christ chính là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chiết phần lớn Đại linh Quang của Ngài để giáng trần mở đạo cứu thế bên Thái Tây trên hai ngàn năm về trước, bởi thế nên Ngài giáng cơ xưng là Ngôi Hai Giáo Chủ. Người tín đồ Thiên Chúa Giáo thường gọi Ngài là con một của Đức Chúa Trời, hay Chúa Cứu Thế.

Cũng qua trên cho thấy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị chúa tể càn khôn vũ trụ, chúa tể của muôn loài. Ngài đã chiết Linh Quang của Ngài xuống phàm trần để mở Đạo trên toàn cõi thế giới. *(Chiết Linh Quang ý nghĩa cho phần chơn linh đầu thai vào người phàm, nghĩa là cũng phải theo phép tuần hườn sinh sản của con người, trước khi đấng Đạo trở nên vị giáo chủ của Đạo ... như trường hợp của Đức Thích Ca Giáo Chủ Phật Giáo và Đức Chúa Jésus Giáo Chủ Thánh Giáo).*

Trong sự thờ phượng của Đạo Cao Đài, việc sắp xếp Đức Chúa Jésus ngồi dưới Đức Đại Tiên Trưởng Lý Thái Bạch không có nghĩa là Đức Chúa Jésus nhỏ hơn Đức Lý, mà đó chỉ là thứ tự trong Ngũ Chi Đại Đạo. Bắt đầu từ Nhơn đạo với phẩm Giáo Tông, đối phẩm với Thiên Tiên hay Phật vị, lên kế trên là Thần đạo (với Đức Khương Thượng Tử Nha), kế trên nữa là Thánh đạo (với Đức Chúa Jésus mà chơn linh là Đức Phật Christna), kế lên Tiên đạo (Đức Lý Thái Bạch) và trên cùng là Phật đạo với Đức Phật Thích Ca.

Hằng năm, khi đến ngày Lễ Noel 25-12 dương lịch, là ngày giáng sanh của Đức Chúa Jésus, tại Tòa Thánh và các Thánh Thất địa phương Đạo Cao Đài đều có thiết Đại lễ cúng Vía Đức Chúa Jésus, Gia Tô Giáo chủ, có Chức sắc thuyết đạo nhắc lại công đức của Chúa đối với nhơn loại cũng là nhắc đến công đức của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà nhơn loại chịu mang ơn nơi Ngài.

Cho nên người tín đồ Cao Đài cần phải hiểu giáo lý của Thiên Chúa Giáo (hay Gia Tô giáo) cũng như của Tam giáo (Thích, Khổng, Lão) để hòa đồng cùng với mọi tôn giáo trên thế giới trong tinh thần Vạn giáo nhất lý của Đại Đạo. Hiểu giáo lý của các tôn giáo trong Ngũ Chi Đại Đạo đều đó cũng có nghĩa là hiểu giáo lý của Đức Chí Tôn truyền dạy cho nhân loại trong Kỳ ba này.

Nói tóm lại dù bất cứ giáo chủ của một Đạo Giáo nào trên thế giới trong Nhứt Kỳ, Nhị Kỳ hay Tam Kỳ Phổ Độ thầy cũng đều chính từ Đức Chí Tôn mà ra cả.

Duy Văn

(1) Phở Cáo Chúng Sanh: Tờ Phở Cáo Chúng Sanh là một tập mỏng, 14 trang, kích thước 18x24cm, được in tại nhà in L'Union ở Sài Gòn và được phát hành vào ngày 15 Octobre 1926 (09-9 Bính Dần). Với sự phê duyệt kỹ lưỡng của Đức Chí Tôn cho nên nội dung của tờ Phở Cáo Chúng Sanh là những điểm giáo lý căn bản có giá trị muôn đời.

Tài liệu tham khảo:

- Tam Thế Phật (Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp – Liên Thanh ST)
- Tiểu sử Đức Jesus Christ (Thiên Châu ST)
- Cái chết Jesus Christ là gì? (Trích lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp)
- Lược Sử Khai Đạo (Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo trang 27)
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển I)

HẾT

TRONG SỐ NÀY

- 1*- Đức Jésus Christ với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
(Duy Văn)01
- 2*- Thông Báo số 14/VP/BTDHN ngày 14-11-2020
v/v BTDHN khai mở Chương Trình Giáo Lý
Đại Học Cao Đào Online (ĐHCĐO)13
- 3*- Thông báo số 15/VP/BTDHN ngày 18-11-2020
v/v Ấn hành Tập San Thế Đạo - In Kinh Sách và
Liên Lạc BTDHN 17
- 4*- Vườn Thơ Thế Đạo 19
- 5*- Ghi Lại Tang Lễ cố Đạo hữu Trương Văn Hiệp
tại San Jose California và vài hình ảnh Tang Lễ .. 21

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỀM TRỢ
Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo
Email: banthedao@googlegroups.com

Ban Thế Đạo Hải Ngoại ĐẠİ ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
3076 Oakbrige Dr, (Cửu thập ngũ niên)
San Jose, CA 95121-1716 TÒA THÁNH TÂY NINH

Số: 14/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO

V/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại khai mở Chương Trình Giáo Lý
Đại học Cao Đài Online (ĐHCĐO)

Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất hân hạnh kính thông báo cùng quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Lãnh Đạo các Cơ Sở Đạo, Quý Chức Sắc, Hiền Tài, Chức Việc BTS Hành Chánh Đạo, Chức việc Bàn Cai Quản ĐTPM, Thanh Thiếu niên ĐDTNH, quý Đồng Đạo và Thân hữu được rõ:

Kể từ ngày hôm nay với lòng Chí Thành qua website www.banthedaohaingoi.org chúng tôi khai mở Chương Trình Giáo Lý Đại học Cao Đài Online (viết tắt là ĐHCĐO). Đây là Chương trình không phải mới mẻ gì mà chỉ là một chương trình tiếp theo chương trình giáo lý các khóa học năm 2004, năm 2008 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại..

Thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Nhìn lại hoạt động của Ban Thế Đạo Hải Ngoại từ năm 1995 đến ngày hôm nay trên phương diện phổ truyền Giáo lý, nhằm góp phần phổ truyền Giáo lý Cao Đài cho tân tín đồ, nhất là giới trẻ và người ngoại Đạo muốn tìm hiểu về nền tôn giáo này, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã tổ chức các khóa hướng dẫn Giáo lý Cao Đài vào các năm 2004, 2008. Các Khóa học này đã được tổ chức theo lối học hàm thụ gửi qua điện thư (email) hoặc thư tín và các khóa đã thu hoạch được kết quả đầy khích lệ.

Ngày nay, với phương tiện truyền thông qua mạng (Internet) rất nhanh chóng và tiện lợi, Ban Thế Đạo Hải Ngoại quyết định thực hiện các khóa học qua mạng (Online) với danh xưng Đại Học Cao Đài Online (ĐHCĐO).

Chúng tôi xin mạn phép trình bày cùng quý HTĐM sơ lược về Chương Trình Giáo Lý Đại học Cao Đài Online như sau:

1

I- Mục đích ĐHCĐO

*- ĐHCĐO nhằm mục đích giúp mọi người tìm hiểu, học hỏi về giáo lý Đạo Cao Đài thông qua web www.banthedaohaingoai.org

*- ĐHCĐO có tâm nguyện mong muốn được rất nhiều người tham gia vào Chương Trình này để mọi người đều thông suốt những giáo lý căn bản của Cao Đài.

*- ĐHCĐO có khóa học từ thấp đến cao, dành cho mọi trình độ học viên .

*- ĐHCĐO là chương trình chung của quý HTĐM và rất mong quý HTĐM tham gia vào Ban Phụ trách Soạn các Bài viết cho Chương Trình. Xin vui lòng liên lạc email banthedao@googlegroups.com

II- Các Khóa trong ĐHCĐO

ĐHCĐO trong giai đoạn mới thành lập dự trù có nhiều Cấp :

1.-Khóa Sơ Cấp hay Cấp 1 là khóa: **Khóa Bước Đầu Học Đạo**

2.-Tiếp theo là các Khóa Cấp 2, Cấp 3. . .

Giai đoạn đầu ĐHCĐO sẽ cố gắng thực hiện đến Cấp 3 mà thôi. Sau đó tùy kết quả đạt được sau 3 cấp, nếu có thể được Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ tiến vào việc thực hiện các Khóa cao hơn.

Hiện tại, ĐHCĐO chỉ có Khóa Bước Đầu Học Đạo là Khóa Sơ Cấp hay Cấp 1 và đang soạn bài cho Khóa Cấp 2.

III- Nội dung Khóa Bước Đầu Học Đạo (Cấp 1 hay Khóa Sơ Cấp)

Bước Đầu Học Đạo gồm có 20 Bài căn bản tìm hiểu về giáo lý Đạo Cao Đài trên các lãnh vực Đạo sử khai mở Đạo Cao Đài, Nghi Lễ, Luật Pháp, Giáo lý sơ cấp... Sau mỗi đề tài có một số câu hỏi trắc nghiệm để nhắc lại các điểm chính mà đề tài đó đã đề cập đến.

Các cấp cao hơn sẽ khai triển chuyên sâu hơn về các mục đã đề cập nơi Bước Đầu Học Đạo. Thêm vào đó sẽ đề cập đến những tinh hoa của các Đạo giáo (về hình thức cũng như về phần triết lý - Hình nhi thượng - Tư tưởng Phối Thiên hay Giải thoát . . vv . . .).

Và sau cùng, hướng dẫn cho học viên nghiên cứu về Chơn Pháp Đại Đạo ẩn tàng trong Kinh kệ, Thánh Ngôn cũng như những Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp. . . .

Hiện tại Ban Thế Đạo Hải Ngoại /Ban Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý Đại Học Cao Đài Online chúng tôi rất hân hạnh thông báo cùng chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội, ĐHCĐO đã sẵn sàng cho các học viên ghi danh tham dự khóa học đầu tiên: Bước Đầu Học Đạo (cấp 1)

IV-Thời biểu:

Khóa đầu tiên (cấp 1) ĐHCĐ Online được ấn định là 6 tháng kể từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021. Bài vở đã sẵn sàng trên trang Web www.banthedaohaingoai.org

Sau khi ghi danh, học viên sẽ bắt đầu học, làm trắc nghiệm và đạt kết quả trên web các bài trong Khóa, quý vị sẽ được cấp Tín chỉ và sẽ có thể tiến tới khóa kế tiếp.

Sau đó, khoá học này vẫn tồn tại mãi trên trang mạng của ĐHCĐO dành cho những ai muốn tìm hiểu và học hỏi giáo lý Cao Đài. Tương tự, các khóa sau cũng vậy, nghĩa là khi học viên muốn học thì vô ghi danh, học, thi trắc nghiệm và nếu đạt (pass) thì học bài kế tiếp. Khi đã học hết các bài đòi hỏi cho một khóa thì Ban Phụ Trách sẽ cấp Tín Chỉ cấp đó.

V.- Về việc Ghi danh học hoặc cần Liên lạc - Thắc mắc:

1.-Thủ tục ghi danh:

Muốn ghi danh vào học hoặc tìm hiểu về Giáo lý Cao Đài, học viên phải có Email và biết sử dụng Internet, mở trang mạng www.banthedaohaingoai.org, vào trang chính (Home page) và bấm vào mục ĐHCĐO (bên tay trái) sẽ hướng dẫn ghi danh nhập học. Nếu có trở ngại về kỹ thuật, xin email về Email dưới đây để được hướng dẫn thêm: banthedaog@googlegroups.com

2.-Về Liên lạc-Thắc mắc:

Nếu có thắc mắc hoặc góp ý phê bình về nội dung đề tài nào hoặc có nhã ý tham gia vào Ban Phụ trách ĐHCĐO, xin vui lòng Email về Ban Phụ Trách ĐHCĐO Online: banthedaog@googlegroups.com

Kính thưa quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,

Biên soạn các đề tài Giáo lý của Đại Học Cao Đài Online là cả sự khó khăn của Ban Phụ Trách chương trình do Ban Thế Đạo Hải Ngoại phân nhiệm. Chúng tôi, dù tài sơ đức kém

3

vẫn cố gắng làm viên gạch lót đường theo khả năng của mình cho thế hệ sau khai triển hoàn hảo hơn.

Vì tương lai của Đạo , chúng tôi mạo muội thực hiện dự án này với tâm nguyện và hoài bão:

-Mang những giáo lý căn bản của Đạo Cao Đài cho tín đồ và người ngoài Đạo tìm hiểu

-Thế hệ trẻ con em chúng ta học hỏi qua Chương trình Giáo lý Online này, kết hợp với nghiên cứu Kinh, Cơ, Luật, Luận trong trang Web “banthedaohaingoai.org” sẽ là những tài nguyên quý giá truyền Đạo sau này.

-Hiện giờ chúng tôi rất thiếu nhân sự soạn bài cho chương trình này nên chúng tôi khẩn cầu quý Chức sắc, Hiền Tài, Chức việc và đồng Đạo vui lòng giúp sức cùng chúng tôi để Chương trình ĐHCĐO có kết quả mỹ mãn.

Kính mong quý Huynh Tỷ Đệ Muội hoan hỷ góp ý, chỉ dẫn cho những sai sót trong các bài soạn Giáo lý và khuyến khích con em tham gia chương trình học tập. Xin lưu ý cho là chương trình học trên mạng (online) này rất linh hoạt, thoải mái, giờ nào cũng được, rất tiện cho các con em chúng ta còn bận tâm vào sinh kế gia đình.

Sau cùng , chúng tôi xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho quý HTĐM an vui - hạnh phúc

Trân trọng,

San Jose, ngày 15 tháng 11 năm 2020.

TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm



QS. Nguyễn Ngọc Dũ

Ban Thế Đạo Hải Ngoại ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
PO. Box 21577 (Cửu thập ngũ niên)
San Jose, CA 95151 TÒA THÁNH TÂY NINH

Số: 15/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO

V/v Ấn hành Tập San Thế Đạo và địa chỉ liên lạc BTĐHN qua Bưu Điện,
liên lạc Tập San Thế Đạo, các Web của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại kính thông báo cùng quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Lãnh Đạo các Cơ Sở Đạo, Quý Chức Sắc, Hiền Tài, Chức Việc BTS Hành Chánh Đạo, Chức việc Bàn Cai Quản ĐTPM, Thanh Thiếu niên ĐĐTNH, quý Đồng Đạo và quý Thân hữu được rõ:

1*- Kể từ ngày hôm nay để thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, tuân theo quyết định của Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong phiên họp ngày 30 tháng 10 năm 2020 Tập San Thế Đạo sẽ được phát hành 4 tháng một số và như thế một năm Tập San Thế Đạo chỉ được phát hành 3 số mà thôi.

Ngoài ra để thực hiện mong muốn của quý HTĐM có kinh sách để đọc, Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ phát hành mỗi năm một quyển sách.

Với sự thay đổi như trên, kính mong quý HTĐM thông cảm cho và khi điều kiện cho phép chúng tôi sẽ tăng số lượng phát hành Tập San Thế Đạo và Kinh sách lên.

2*- Trong việc liên lạc của quý HTĐM với Ban Thế Đạo Hải Ngoại qua Bưu Điện như gửi thư, gửi tiền yểm trợ BTĐHN, Tập San Thế Đạo, Kinh sáchvv . . . xin quý HTĐM gửi theo địa chỉ sau:

Ban Thế Đạo Hải Ngoại
PO. Box 21577
San Jose, CA 95151

3*- Trong việc liên lạc của quý HTĐM với Ban Thế Đạo Hải Ngoại, với Tập San Thế Đạo, với các Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại, xin quý HTĐM vui lòng dùng email sau:

banthedao@googlegroups.com

1

Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng kính thông báo và xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho quý HTĐM an vui - hạnh phúc

Trân trọng,

San Jose, ngày 18 tháng 11 năm 2020.

TM: Ban Thế Đạo Hải Ngoại



Tổng Quản Nhiệm

QS. Nguyễn Ngọc Dũ

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỀM TRỢ

Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo

www.banthehaingoai.org

www.banthe dao.net

Email: banthe dao@googlegroups.com

GIỚI THIỆU

Đại Học Cao Đài Online (ĐHCĐO)

Xin Vui Lòng vào Trang Web:

www.banthehaingoai.org

Liên Lạc: banthe dao@googlegroups.com



VƯỜN THƠ THẾ ĐẠO

I- NGÀY LỄ TẠ ƠN

Thế Đạo dạy người biết báo ân,
Công cha nghĩa mẹ bậc cao nhân.
Tình thương gắn bó nơi trần thế,
Kính cẩn nghiêng mình tạ Tứ-Thân.
Phật Mẫu cho con ngàn trí thức,
Chí Tôn thương trẻ chiếc Chơn Thần.
Thiên Lương Địa Giới đều mang nặng,
Hai Đấng sinh thành Thiên - Thế căn.

Yên Hà

Atlanta, 15/10/2020

Họa 1

Đạo làm con báo đáp thâm ân
Nuôi nấng sinh thành chữ nghĩa nhân
Cúc dục năm canh năm cạnh trẻ
Cù lao sáu khắc ấm bên thân
Nơi thờ Phật Mẫu Chư Tôn Đức
Chánh điện Chí Tôn Đấng Thánh Thần
Hiếu tử ngàn thu nâng phẩm cách
Công ơn hai cõi cũng đồng cân...!

Mai Xuân Thanh

Ngày 16/10/2020

Họa 2

Sống ở đời Trung Hiếu Nghĩa ân,
Ba giềng cho vẹn đáng hiền nhân.
Công cha nghĩa mẹ lo đền trả;
Nợ nước tình dân quản tẩm thân.
Giáo hóa vì đời khai huệ trí,
Tu tâm nhờ Đạo mở nguơn Thần
Cho tròn nhơn phận cùng Thiên trách,

Phụng sự nhơn sanh giữ thế căn.

Hoàn Nguyên

San Jose - Mùa Tạ Ơn 2020

Họa 3

Sống Đạo làm người biết báo ân
Công Thầy dạy dỗ được thành nhân,
Công cha khó nhọc nuôi khôn lớn.
Nghĩa mẹ sinh con khổ muôn phần.
Phật Mẫu dạy ta đường chánh Đạo.
Chí Tôn soi sáng lối đi vào.
Công cha, nghĩa mẹ lòng luôn nhớ
Đạo nghĩa sinh thành trọn trước sau./

Nguyệt Vân

Atlanta 16-10-2020

II- MỪNG NGÀY KHAI ĐẠO

Mừng ngày Khai Đạo, Đạo Trời ban
Phổ Độ Kỳ Ba cứu thế gian.
Đại Đạo Cao Đài vang bốn hướng,
Chí Tôn Cơ bút giáng linh sàng.
Sử ghi tiên triệu vi huyền diệu.
Ả Ắ, Thiên Nương dạy điển quang.
Đại Xá Tam Kỳ Thầy thứ tội,
Chúng sanh hưởng phước sống an khang.

Yên Hà

Atlanta, 20/10/2020

Họa 1

Mở Đạo Cao Đài Thượng Đế ban,
Tam kỳ đại xá cứu trần gian.

Nho tông chuyển thế đời an lạc;
Phán Hội Long Hoa cuộc sẩy sàng.
Dưỡng tánh nương nhờ nền Pháp Chánh,
Trau tâm sở cậy đuốc Thần quang,
Mừng nay chín sáu năm truyền giáo,
Nương bóng Từ Bi phúc-huệ-khang.

Hoàn Nguyên
San Jose - Canh Tý 2020

Họa 2

Mừng ngày Khai Đạo, Đạo Tam Kỳ.
Phổ Độ chúng sinh dạ khắc ghi.
Cao Đài soi rọi vang bốn hướng,
Cơ Bút Thầy truyền trấn Thiên Di.
Sử ghi Đạo Giáo vi Huyền Diệu,
Thiên Nương phẩm vị sáng Diễm Quang
Tam Kỳ Đại xá ban trần thế,
Giữ Đạo tu hành phước vạn an.

Nguyệt Vân
Atlanta, 10/23/2020

Họa 3

Tôn giáo Cao Đài Thượng Đế ban
Tam Kỳ Phổ độ cõi trần gian
Hoàng khai Chánh Pháp vang trăm
hướng
Mở hội Long hoa chọn, lọc, sàng
Đạo lễ huy hoàng nơi thế giới
Hạ nguơn ân xá chốn âm quang
Nhập môn công quả tâm từ thiện
Dốc sức tu hành mới kiện khang

Mai Xuân Thanh
Ngày 9/11/2020

III- CÔI TẠM

Cõi tạm trần gian vạn nẻo sầu,

Chiến tranh dịch bệnh lắm lo âu.
Tình đời đen bạc, mưu, câu nhử,
Cấu xé lẫn nhau bởi miếng mồi..
Thánh giáo Chí Tôn, Thầy đã dạy,
Thương yêu Công chánh nhớ từng câu.
Hài hòa cuộc sống cùng khuyên nhủ,
Chia xẻ lòng nhân nhận phép mầu.

Yên Hà
Atlanta, 22/10/2020

Họa 1

Ta xuống trần gian ở bấy lâu.
Biết rằng cõi tạm chớ lo âu,
Hơn thua, danh lợi rồi cũng hết.
Phú quý, giàu sang cũng bạc đầu,
Đường đi chánh đạo, Thầy đã dạy.
Công bằng, bác ái, sống thẳng ngay
Khuyên nhau đạo lý, tình nhân nghĩa,
Giữ trọn lòng nhân, giữ phép Thầy.

Nguyệt Vân
Atlanta 10/23/2020

Họa 2

Trần gian cõi tạm sống lo âu
Đại dịch lây lan lắm khổ sầu!
Thất thế buông câu người lận đận
Dở dang bỏ cuộc phận cơ cầu.
Thánh ngôn, Tân Luật lâu từng chữ
Kinh Lễ tứ thời thuộc mỗi câu
Đại Đạo hoàng khai sinh ảo diệu
Tam Kỳ Phổ Độ giảng linh mầu . . !

Mai Xuân Thanh
Ngày 9/11/2020



Tin San Jose California

*- Tang lễ Đạo hữu Trương Văn Hiệp tại San Jose California

Đạo hữu Trương Văn Hiệp cư ngụ tại San Jose CA, thân phụ Thông sự Trương Công Lý Thánh Thất Cao Đài Nashville bang Tennessee, đã quy vị ngày 9-10-2020 tại San Jose bang CA, hưởng thọ 78 tuổi.

Thánh Thất San Jose bang California cử hành tang lễ theo chương trình như sau:

* **Tại nhà quàn** Lima – Campagna – Alameda Mission Chapel

Số 600 S. Second Street, San Jose CA 95112

* **Ngày Chủ nhật** 1-11-2020

*- 7.00 AM: Cáo từ Tổ tại Thánh Thất San Jose.

*- 8.30 AM: Tập trung tại nhà quàn:

- Hành Lễ:
- Tẩn liệm
 - Phát tang
 - Chánh Tế:
 - Vợ tể chồng
 - Con tể cha
 - Phụ tế
 - Cầu siêu

*- 11.00 AM đến 12.00 PM: Thăm viếng

* -12.00 PM: Cúng vong – Cầu siêu

*- 1.00 PM: Động quan và hỏa tang tại nghĩa trang:

Irvington Memorial Cemetery
41001 Chapel Way, Gremont, CA 94538

Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Ban Thế Đạo Bắc CA đã có QS Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm BTĐHN & HT Nguyễn Đăng Khích, Phó Tổng Quản Nhiệm BTĐHN kiêm Đại diện Ban Thế Đạo Bắc CA đến tham dự tang lễ.

Mặc dầu dịch bệnh Corona 19 còn hoành hành nhưng số người tham dự rất đông (trên 120 người) trong đó chức việc, ban bộ Nhạc Lễ Đồng Nhi ĐTPM và một số Huynh Đệ Đại Đạo Thanh Niên Hội và đồng đạo từ Nam CA lên khoảng 40 người.

Theo chương trình lúc gần 11.00 AM trước phần đọc kinh cầu siêu, các Đại diện các cơ sở Đạo và phái đoàn đã lên micro phát biểu và phân ưu cùng tiễn thê đạo hữu Trương Văn Hiệp, Thông Sự

Trương Công Lý và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nhận thấy các cơ sở Đạo và phái đoàn như sau:

- 1* - CTS Hồ Văn Gấn, Đại Diện Tộc Đạo Santa Clara CA
- 2* -Thính Thiện Phạm Mỹ Lệ, Đại Diện Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, CA
- 3* - HH Trần Tấn Nghiệp, Phó Chủ sở Phước Thiện, ĐTPM California.
- 4* - CTS Sinh Cẩm Minh Thánh Thất Cao Đài Ashville bang Tennessee,
- 5* - HT Nguyễn Đăng Khích, Đại diện BTĐHN và BTĐ Bắc CA
- 6 - - Trương Trần Trí Dũng, Đại Diện Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại
- 7* - Đại diện Hội Đồng Hương Đại Ngãi.

Sau phần phân ưu là đến phần tụng kinh Cầu siêu và sau đó phần tang lễ buổi sáng chấm dứt để đến phần Thăm viếng.

Sau đây là một số hình ảnh tang lễ:

Hình tại Thánh Thất San Jose CA:









