

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tòa Thánh Tây Ninh



Đức Hộ Pháp Ban Pháp Lệnh

BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông Tin - Phổ Truyền Giáo Lý Đạo Cao Đài



BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

Chúc Mừng Năm Mới Quý Mão



THƯ CHỮC XUÂN
Năm Quý Mão 2023
Của Ban Thế Đạo Hải Ngoại

- Kính bạch Hội Thánh,
- Kính thưa Quý Chức sắc, chức việc lãnh đạo các cơ sở Đạo tại hải ngoại
- Kính thưa Quý Mạnh Thường Quân và các Cơ sở Thương Mại
- Kính thưa Quý đồng Đạo nam nữ & Thân Hữu

Năm Nhâm Dần hầu mãn, Xuân Quý Mão bước sang, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua theo chu kỳ năm tháng. Mọi sự vật đều tùng theo định luật đổi thay, đào thải cái xấu và phát huy điều hay tốt đẹp cho đời ngày càng tận thiện tận mỹ.

Trong vài năm vừa qua, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã trải qua nhiều thăng trầm thử thách: nào bị phân hóa nội bộ, nào bị vụ khống đủ điều...Dù vậy với tinh thần kiên định lập trường, phục vụ Đạo, BTĐHN vẫn duy trì được sự ổn định, vượt qua được những trở ngại và đã hoạt động theo lời dạy của Hội Thánh trong Quy Điều & Nội Luật Ban Thế Đạo là “giúp Đạo trợ Đời” theo khả năng khiêm nhường của mình. Đại khái như Chương trình Giáo Lý Đại Học Cao Đài trên mạng (ĐHCĐO), Tập San Thế Đạo và Bản Tin Thế Đạo, in ấn kinh sách, phổ biến rộng rãi các công trình xây dựng và tin tức sinh hoạt các cơ sở Đạo ở Hải Ngoại theo yêu cầu các cơ sở này . . .

-*Phổ truyền Giáo lý trên Internet:

Ban Thế Đạo Hải ngoại có hai trang Web: www.banthedao.net và www.banthedaohaingoi.org, chỉ phổ biến kinh sách chọn truyền do Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây ninh mà thôi, bao gồm Thánh ngôn, kinh, cơ, luật, luận...và các Thánh lệnh, Đạo Nghị Định, Thuyết Đạo...có từ trước năm 1975.

Đại Học Cao Đài Online Online” nằm trong trang Web: “www.banthedaohaingoi.org” là phương tiện hướng dẫn giáo lý mới online (tuy đã phổ thông trong ngành giáo dục), từ căn bản đến nâng cao nhằm giúp cho những tín đồ và những ai muốn tìm hiểu về tôn giáo Cao Đài mà không biết phải khởi đầu từ đâu và nhân đó có thể tự nghiên cứu thêm về tôn giáo Cao Đài, con đường trở về nguồn cội của chính mình.

Hay nói khác đi, người tìm Đạo có thể hiểu sự liên quan giữa con người với Trời Đất với tâm hồn rộng mở hướng về Đấng Cha chung nhân loại.

-*Chương trình Cầu hiền giúp Đạo:

Trong việc “Cầu Hiền giúp Đạo” nhằm duy trì thể hệ kế thừa thực hiện chủ trương của Hội Thánh

trước đây, chủ trương của Ban Thế Đạo Hải Ngoại là vẫn theo chủ trương của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh trước năm 1975:

“ Đây là một phương sách mở rộng cửa Từ Bi tiếp rước nhân tài có thiện tâm giúp Hội Thánh điếm tô Đại Nghiệp Đạo và cũng là phương tiện điều độ Nguyên nhân nhập trường công quả”¹.

Điều kiện thu nhận như Hội Thánh trước đây, nhưng phần học vị có nâng cao hơn do theo đà tiến hóa của nhân loại (mọi chi tiết xin xem Thông Báo số 16 nơi Mục Thông Báo trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại www.banthedaohaingoai.org,

Kính thưa quý liệt vị,

Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã thực hiện được các công trình nêu trên, chính là nhờ sự phò trợ của các Đấng Thiêng liêng và sự ủng hộ tinh thần lẫn vật chất của quý liệt vị. Chúng tôi thành thật biết ơn tinh thần trợ giúp quý hóa này.

Chúng tôi tự xét mình tài sơ đức thiếu, vẫn chưa thông lý hết nền giáo lý tổng hợp thâm sâu, ẩn tàng bí pháp của nền Cao Đài Đại Đạo. Do đó, chúng tôi tự nhận thấy hãy còn nhiều thiếu sót trong việc thi hành nhiệm vụ của mình, cho nên chúng tôi rất vui lòng và mong được đón nhận những sự góp ý xây dựng của quý liệt vị.

Sau cùng, trước thềm năm mới, Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành tâm kính chúc quý liệt vị:

Một năm mới Quý Mão 2023 An Khang - Thịnh Vượng

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Thành tâm Kính chúc.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

* * *

LIÊN LẠC BẢN TIN THẾ ĐẠO TẬP SAN THẾ ĐẠO

1*- **Bài viết:** Bài nghiên cứu, Bài viết về giáo lý, văn hóa - giáo dục, bài tường thuật sinh hoạt đạo . . . vv . . xin vui lòng gửi về:

Nguyễn Đăng Khích tnndk4@gmail.com

Sam Nguyễn duyvan2011@gmail.com

Hồ Văn Trị trivanho@yahoo.com

2*-**Thơ Họa:** Các bài thi họa, xin vui lòng gửi về:

Võ Ngọc Độ usv_markdovo@yahoo.com

1- VT số 114/QCQ của Ngài Bảo Thế, Qu. Chương Quản Hiệp Thiên Đài ngày 8-3 Ất Ty-1965

TẢN MẠN CHUYỆN MÈO (Lê Tấn Tài)



Con giáp thứ tư trong 12 con giáp, chỉ có Việt Nam là mèo trong khi ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn độ, Thái Lan... lại là thỏ. Mèo và Cọp cùng thuộc bộ ăn thịt, nhưng mèo nhỏ nhắn, dễ thương, hiền lành, nhanh nhẹn, leo trèo giỏi, mắt mèo rất tinh nhanh nhất là trong bóng tối, quần quít với con người. Mèo nhà có trên 30 dòng, có nhiều bộ lông khác nhau: mèo trắng (lông màu trắng), mèo mướp (lông màu xám có vằn đen nhạt), mèo nhị thể (lông hai màu thường là đen trắng hoặc vàng xám hay vàng trắng), mèo tam thể (lông ba màu thường là vàng, trắng, xám...), mèo mun còn gọi là linh miêu (lông đen tuyền)... Ở Thái Lan có dòng mèo Xiêm rất nổi tiếng, được nuôi nhiều trên thế giới vì thông minh, dễ dạy, bắt chuột giỏi.

Mèo vốn thích sạch sẽ, thường thè lưỡi tiết nước bọt vào chân rồi xoa lên mặt và toàn thân để làm sạch chất dơ bám trên bộ râu, bộ lông. Khi đi tiêu, mèo đào lỗ chôn phân, đi tiểu cũng rất kín

đáo. Mèo thích nằm chỗ cao ráo ấm áp. Tánh tình thì đạo mạo, ban ngày mắt cứ lim dim trầm mặc như nhà hiền triết. Vì thế hiện nay mèo được nuôi như là thú cưng chứ không hẳn là để bắt chuột và trở thành con vật quen thuộc của gia đình, nhất là bạn thân của trẻ con và các cô gái.

Mỗi quốc gia có quan niệm khác nhau về mèo. Người La Mã Hi Lạp xưa nuôi mèo để diệt các loài gặm nhấm. Người Ai Cập cổ rất quý mèo, họ tôn thờ vị nữ thần Bastet (hay Pasht) thân người đầu mèo, xem mèo là thần bảo hộ. Ở Trung Hoa mèo mang lại điềm lành. Ở Ấn mèo tượng trưng người khỗ hạnh. Ở Châu Phi mèo tượng trưng cho sự tài giỏi. Ở Bắc Mỹ mèo rất được quý trọng. Ở Đông Phương mèo được ái mộ vì có vẻ đẹp huyền bí. Tuy nhiên cả Đông và Tây phương, mèo còn bị xem là con vật ma quỷ, đem lại điềm xui xẻo. Thời Âu châu Trung Cổ, mèo là hiện thân của phù thủy hay ma quái. Ở Nhật mèo được ví với sự tàn ác của đàn bà. Ở Campuchia mèo là vật tế thần để cầu mưa. Đạo Phật xem mèo là con vật vô cảm. Đạo Hồi mèo được trọng vọng, trừ mèo đen vì có nhiều ma thuật. Ở Việt Nam nhiều người tin rằng nếu để linh miêu nhảy qua xác một người mới chết, người đó sẽ bật dậy, hóa thành quỷ nhập tràng, tiếng mèo gào vào đêm người ta cho rằng chúng là quỷ dữ, báo hiệu điềm xui.

Mèo giống như cọp có biệt tài săn mồi, các động tác của mèo khi vồ con mồi, phóng cao, chạy nhanh, xoay chuyển linh hoạt, trở thành nguồn cảm hứng của võ thuật. Các hệ phái võ Việt Nam nghiên cứu và mô phỏng động tác của một số động vật để tạo thành các thế võ tuyệt chiêu như: võ hổ (hổ quyền), võ khỉ (hầu quyền), võ rắn (xà quyền), võ gà (kê quyền), tất nhiên không thể thiếu võ mèo (miêu quyền) như thế “Linh miêu mai phục, tấn thích ngư” (mèo mai phục rình mồi, tiến công thế đâm trâu), hoặc thế “Linh miêu tróc thủ” (mèo vồ chuột)...

Trong văn hóa hiện đại, hình ảnh những chú mèo ngộ nghĩnh, dễ thương là nguồn cảm hứng vô tận cho tranh ảnh, hoạt hình, truyện tranh, như: Mèo đi hia, Mèo Kitty (con thú cưng của nhiều bạn trẻ), phim hoạt hình “Tom và Jerry” của Mỹ, coi mèo Tom là đàn độn to xác đáng ghét, còn chuột nhất Jerry lí lắc dễ thương, mèo Luna trong bộ tranh Nhật “Thủy thủ Mặt Trăng”, và đặc biệt là hình tượng chú mèo robot Doraemon của Nhật Bản.

Mèo bình thường rất hiền lành, nằm dài ngủ yên, nhưng rất dữ dằn khi giơ móng vuốt chiến đấu với chó hay khi vồ chuột. Dáng đi của mèo uyển chuyển, nhẹ nhàng, mang vẻ đài các từ màu sắc, đến bộ lông óng mượt, nhưng khi giết con mồi thì cắn xé tàn bạo rõ nét kẻ võ biền, bởi thế người Việt cho mèo là hình tượng của sự vờ vĩnh giả dối, hiểm ác, rình rập gieo tai họa cho người khác, dân gian có bài đồng dao chửi xẻo mèo:

*“Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đường xa,
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.”*

Mèo còn là hình tượng xấu, hàm ý không nghiêm túc, tử tế. Nhiều thành ngữ, ca dao, tục ngữ, chuyện kể, tranh... mô tả mèo với hàm ý không tốt. Chẳng hạn “Chó treo mèo đậy” vì cho mèo ưa ăn vụng sạch sạo kiếm đồ ăn. “Như mèo thấy mỡ” chỉ người háo ăn. “Mèo khen mèo dài đuôi” chỉ người tự đề cao mình quá đáng. «Mèo mù vớ cá rán» chỉ người gặp may được điều gì đó ngoài khả năng của mình. “Buộc cổ mèo, treo cổ chó” chỉ người hà tiện, có tính bủn xỉn...

Mèo còn được dùng để chỉ người có nhân tình, bồ nhí: “*Anh ta có mèo*”. Người theo tán tỉnh gái thì gọi là “*O mèo*”. Người nào có máu dê thì gọi là: “*Anh ấy thích mèo chuột*”. Người lãng nhăng sa đọa thì gọi là: “*Mèo mã gà đồng*”. Chuyện tình lãng nhăng của nam nữ thì gọi là “*Mèo mỡ*”. Các cụ xưa còn cho mèo lạ mà đến nhà thì mang đến xui xẻo “*Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang*”. Phụ nữ ăn uống nhỏ nhẹ thì gọi “*Nữ thực như miêu*”. Mèo già là hình ảnh để chỉ người gian xảo, tiểu nhân. Mèo hoang chỉ người sống lang thang, ở nơi dơ bẩn.

Trong kho tàng văn chương Việt Nam có nhiều tác phẩm viết về mèo.

Miêu - Nguyễn Trãi

*“Lọ vẫn sinh lạ mãi phương Tây
Phụng sự Như Lai trộm phép thầy
Hơn chó được ngồi khi mặt bếp
Tiếc hùm chẳng bảo chước leo cây
Đi: nào kẻ cấm buồng the kín
Ăn: đợi ai làm bàn soạn đầy
Khó liễn sang chẳng nữ phụ
Nhân chung giận chuột phải nuôi mày”*

Vịnh Con Mèo - Phan Văn Trị

*“Mấy từng dài các sải chơn leo,
Nhảy lẹ chi cho bằng giống mèo.
Chợt ngảnh mặt hùm nhìn trực thị,
Chi cho lũ chuột dám vang reo.
Lung lãng sẵn có nhiều nanh vuốt,
Vần vện đành không chút bụi meo.
Trăm tuổi hồn dầu về chín suối,
Nhắm lông để lại giúp trò nghèo”*

Con Mèo - Tú Mỡ

*“Mèo là một giống hùm bé tí
Thân hình nhỏ nhen nhưng chí khí chẳng nhỏ nhen
Nó không phũ như giống chó đê hèn
Lại khéo làm bộ giả hiền, vờ quân tử
Ta hãy nhìn: đáng nó đi thông thả
Khinh khỉnh coi đời bằng nửa con người
Nó tìm nơi ấm cúng, cao ráo để nằm ngơi
Bộ phè phỡn như một ngài trưởng giả
Nó khảnh ăn, phong lưu, nhàn nhã
Bữa thường không thịt cá, dửng dưng dung
Trông mặt mà bắt hình dong
Trong gia súc nó xem chừng cao thượng nhất
Phò nhà chủ cơm ăn, chuột bắt*

*Nó chẳng chui luôn, khuấy tất một ai
Ai vuốt ve, nó cũng vuốt ve chơi
Ai trở mặt, nó tức thời trở mặt
Dưới bàn chân nhung, nó liền giơ vuốt sắt
Quào kẻ xấu chơi, rồi nhảy phắt lảng xa ngay.”*

Trong truyện ngắn “O chuột”, Tô Hoài có đoạn miêu tả về con mèo: “Mèo lờ mờ và nghiêm nghị tựa một thầy giáo nhà dòng, trên mình có khoác bộ áo thâm. Hấn có cái cốt cách quý phái và trưởng giả. Lúc nào hấn cũng ra vẻ nghĩ ngợi như sắp mưu toan một việc ghê gớm lắm. Có phải thế chăng, hồi cái gã lừ đừ và nghiêm nghị kia? Gã lại càng làm ra vẻ khó hiểu tợn. Nhưng ngoài cái vỏ ngoài chưa thể đủ để nói rõ được bề trong. Biết đâu, mèo ta không khó chịu như mình tưởng. Mà vốn hấn lại hiền lành cũng nên?”.

Trái với văn học dân gian Việt Nam, các nhà văn nổi tiếng trên thế giới rất ưa thích mèo. Lý do họ yêu mèo có thể do tính cách kỳ bí của chúng, giúp các tác giả gợi mở niềm cảm hứng, cũng như được tận hưởng sự an tĩnh mà chúng đem lại. Có phải nhờ loài mèo mà nhiều tác phẩm nổi tiếng trên giới đã ra đời?

Mark Twain, đại văn hào Mỹ là một người cực kỳ yêu mèo. Ông từng có đến 19 con mèo trong nhà. Trong cuốn sách “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer”, ông thêm một chú mèo mướp tên Peter làm bạn với cậu bé Tom tinh nghịch. Mark Twain có một câu nói nổi tiếng về loài mèo: “*Nếu con người được lai với loài mèo, việc đó sẽ nâng cấp con người nhưng làm giảm giá trị loài mèo*”. Ernest Hemingway, nhà văn Mỹ, có sở thích đặt tên các con mèo theo tên người nổi tiếng: Marilyn Monroe, Tổng thống “Hairy” Truman, Truman Capote, Billie Holiday, Cary Grant... Hiện nay, Bảo tàng Ernest Hemingway đang nuôi khoảng 40 - 50 con mèo, và tất cả đều được sinh ra tại đây. Hemingway từng chia sẻ: “*Mèo tuyệt đối thành thực về cảm xúc. Con người, vì nhiều lẽ, có thể che giấu cảm xúc của mình, chứ mèo thì không*”.

Haruki Murakami, tiểu thuyết gia Nhật, có bài viết đăng trên tờ New Yorker với tựa là “Town of Cats”, một câu chuyện về người đàn ông lạc trong một thị trấn toàn mèo. Những chú mèo xuất hiện ở hầu khắp các tác phẩm của ông. Ông viết: “*Tôi thích đọc sách, nghe nhạc, yêu mèo, chỉ 3 thứ đó. Từ khi chỉ mới là cậu nhóc, tôi đã luôn thấy hạnh phúc, vì tôi biết rõ mình thích gì..*”

Stephen King, nhà văn Mỹ, lấy nguồn cảm hứng từ loài mèo để viết truyện kinh dị như “Cat’s Eye”, “Pet Sematary”, “The Cat from Hell”... Với ông, “*sự phân chia thế giới lớn nhất không phải là giữa đàn ông và đàn bà, mà là giữa những người yêu mèo và những người yêu chó*”.

T.S. Eliot, nhà thơ lớn nước Anh thế kỷ 20, viết về những khía cạnh khác nhau của loài mèo với những cái tên Old Deuteronomy, Rum Tum Tugger và Mr. Mistoffelees. Tập thơ “Old Possum’s Book of Practical Cats” của ông gồm 15 bài thơ, là niềm cảm hứng cho vở nhạc kịch “Cats” nổi tiếng Broadway của Andrew Lloyd Webber. Ông nói: “*Khi một con mèo nhận bạn làm ‘sen’ (kể hầu hạ), bạn sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận điều đó và chờ đến khi gió đổi chiều*”.

Raymond Chandler, người Mỹ gốc Anh, là tác giả của các truyện trinh thám đen, nổi tiếng là một người yêu mèo. Ông viết: “*Có thể tôi đã nói gì đó khiến ngài lầm tưởng rằng tôi ghét mèo*”.

Nhưng thưa ngài, tôi là một trong những kẻ cuồng mèo nhất thế giới. Nếu ngài ghét chúng, tôi có thể sẽ ghét ngài. Nếu chứng dị ứng của ngài ghét chúng, thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình mà dung thứ cho chuyện đó.”

Charles Bukowski nhà văn, nhà thơ, người Mỹ gốc Đức, có lối sống phóng túng. Trong tập thơ “On cats” cho thấy Ông rất yêu mèo. Ông viết: *“Sống cùng một bầy mèo tốt cho chúng ta. Những khi đau buồn chỉ cần nhìn thấy chúng thôi là ta đã khỏe lại, bởi loài mèo giúp ta nhìn vào mọi sự theo đúng bản chất của nó: Không có gì phải bận tâm phần khích, chỉ cần biết sự vật như nó vốn là.”*

Charles Dickens, nhà văn lớn nhất nước Anh thế kỷ 19, ngoài sự nghiệp sáng tác, còn được biết đến là một người yêu mèo hiếm có. Ông có nuôi một con mèo bị điếc tên Bob thường lèo đèo theo Ông. Khi nó chết, Ông than thở: *“Có món quà nào lớn hơn tình yêu của một con mèo”*.

Năm Mão thường mưa thuận gió hòa, khiến nhà nông được mùa. Do đó Mão mang ý nghĩa tươi tốt, cây cỏ xanh tươi. Trong lịch sử, năm Mão cũng là năm mang nhiều thành công, thành trị cho dân tộc Việt.

- Năm Tân Mão (931): Dương Đình Nghệ tập trung lực lượng được 3.000 quân sỹ đánh chiếm Đại La giết chết tướng Nam Hán, tiếp tục sự nghiệp.

- Năm Đinh Mão (967): Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất giang sơn, xưng Vạn Thắng Vương, năm 968 mở nước Đại Cồ Việt, xưng Hoàng Đế (Đinh Tiên Hoàng Đế).

- Năm Ất Mão (1075): Nhà Lý, mở khoa thi đầu tiên Thi tuyển Minh Kinh bác học và Nho học bằng 3 kỳ thi, hơn 10 người trúng tuyển. Lê Văn Thịnh đỗ đầu (Trạng nguyên).

- Năm Ất Mão (1615): Chữ Quốc ngữ hình thành do các giáo sỹ Bồ Đào Nha sáng tạo ra, Alexandre de Rhodes soạn từ điển Việt – Bồ - La tinh.

- Năm Tân Mão (1771): Nguyễn Nhạc cùng hai anh em là Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ quê ở Tây Sơn – Bình Định tập hợp dân nghèo khởi nghĩa.

- Năm Quý Mão (1783): Quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy thắng quân chúa Nguyễn.

Trong 12 con giáp, mèo là con vật dịu dàng nhất bởi thế người sinh năm Mão thụ hưởng một khí chất dịu dàng, không thích gây gổ. Năm nay người tuổi Mão chắc vui vẻ vì hầu hết các lá số tử vi đều cho rằng người tuổi Mão thông minh, ôn hòa. Nói chung, người sinh năm Mão nhờ các đặc tính tốt như kiên nhẫn, thông minh và nhanh nhẹn sống và thích nghi với mọi môi trường nên khả năng thành công cao trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Người tuổi Mão sống chậm rãi và kiên định, không nôn nóng dễ ảnh hưởng đến công việc. Nhờ vậy mà những người tuổi Mão thường không hay chuyển đổi việc làm cũng như có tính gắn bó lâu dài. Trong tình yêu, kết hôn người tuổi Mão thường dùng thái độ trân trọng, nghiêm túc. Đối với công việc họ thường dùng hết tâm huyết cũng như khả năng của mình vào việc được giao. Một vài hạn chế của người tuổi Mão là họ dễ tâm nhiều đến tiểu tiết, hướng tới sự hoàn hảo và cầu toàn. Nếu tính theo tiết khí (khởi vòng Trường sinh) thì Mão ứng với cung Lâm Quan. Người sinh năm này thường khá nhạy cảm. Chúng ta có thể kể một vài nhân vật nổi tiếng sinh năm Mão:

Trần Nhật Duật (Ất Mão 1255 - 1330), Phạm Ngũ Lão (Ất Mão 1255 - 1320), Trần Quốc Toản (Đinh Mão 1267 – 1285), Mạc Đăng Dung (Quý Mão 1483 – 1541), Nguyễn Hữu Dật (Quý Mão 1603 - 1681), Nguyễn Thiếp (Quý Mão 1723 – 1804), Ông Ích Khiêm (Tân Mão 1831 – 1884)
Xem ra tạo hóa ưu đãi giống mèo. Mèo là vật nuôi nhàn nhã nhất, tự do nhất, ít bị hành hạ nhất. Mèo được coi là thú cưng vì đặc tính của chúng giống người, độc lập, tự chủ, hành động theo ý của chúng. Mèo có khả năng xoa dịu tinh thần, là người bạn đồng hành thân thuộc và có thể đem lại tình yêu thương vô điều kiện cho con người. Có mèo ở bên, chúng ta sẽ bớt căng thẳng. Năm Quý Mão đến, chúc các bạn được nhiều mèo quý./

(**Biên soạn: Lê Tấn Tài**)

TRONG SỐ NÀY

- 1*- Thư Chúc Xuân Năm Quý Mão 2023 của BTĐHN 02
- 2*- “Tản Mạn chuyện Mèo” (Lê Tấn Tài). 04
- 3*- “ Đưa Ông Táo về Trời” (Đỗ Chiêu Đức) 10
- 4*- “Nguồn gốc và ý nghĩa Tết Nguyễn Đán” (Báo Mai) 15
- 5*- Vườn Thơ Thế Đạo : Chúc Mừng Năm Mới Quý Mão -
Kính Mừng Đại Lễ Đức Chí Tôn - Đại Lễ Thượng Nguyên . . 25
- 6*- Chương trình Lễ sự trong những ngày Tết Quý Mão 2023
của Thánh Thất San Jose CA, Thánh Thất Nashville TN và
Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Wichita KS 29
- 7* - “Tình Thương và Tu Nhập Thế” (HT Nguyễn Hữu
Nghiep & Nguyễn Dương Sâm) 35
- 8*- “ Có thể Nhẫn, Vạn Sự tât thành” (Đan Thư - Epoch
Times - Tiếng Việt) 39.

ĐỌC - CÔ ĐỘNG - YÊM TRỢ
Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo
www.banthedao.net
www.banthedaohaingoi.org
Liên lạc: tnndk4@gmail.com
hoặc duyvan2011@gmail.com

Tạp Ghi và Phiếm Luận:

Đưa Ông TÁO về Trời (Đỗ Chiêu Đức)



Theo câu nói của Lịch Thực Kỳ 酈食其 trong Sử Ký của Tư Mã Thiên là :”Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên 王者以民為天，而民以食為天”. Có nghĩa : “Kẻ vương gia lấy dân làm trời, còn dân thì lấy cái ăn làm trời”. Ý là : “Vua thì phải lấy dân làm trên hết, vì không có dân thì làm vua với ai đây ? Còn dân thì lấy cái ăn làm nhu cầu trên hết, vì không có cái ăn thì làm sao mà sinh sống cho được !” Về sau của câu nói này thường bị nói trại thành «Dân dĩ thực vi TIÊN 民以食為先». Có nghĩa : “Dân lấy cái ăn làm TRƯỚC NHẤT”.

Vì dân lấy cái ăn làm trên hết, nên ông Táo cũng được thờ cúng trọng nhất trong gia đình. Ông Táo được tôn xưng là “Ngũ Tự Chi Thủ 五祀之首”, là đứng đầu trong năm nơi phải tế tự ở trong nhà là Môn Thần, Hộ Thần, Tinh Thần, Táo Thần và Trung Lưu (Thổ Địa Thần và Trạch Thần) 門神、戶神、井神、灶神、中溜 (土地神和宅神). Nên người Hoa khi rước dâu về đến nhà, sau khi lạy bàn thờ Trời Đất trước cửa thì người trưởng tộc dẫn cô dâu thẳng ra sau bếp lạy Ông Táo trước tiên rồi mới trở ra lạy Thần Tài Thổ Địa và bàn thờ ông bà. Cho ta thấy Ông Táo là ông thần được tôn vinh hàng đầu trong gia đình. Lại theo truyền thuyết dân gian là mỗi cuối ngày ông Táo phải bẩm báo với Ngọc Hoàng Thượng Đế về tất cả những hành vi tốt xấu của các thành viên trong gia đình; Nhưng diễn tiến theo thời gian dần dần thì mỗi năm ông chỉ về chầu trời để bẩm báo có một lần thôi. Đó là vào ngày cuối năm 23 tháng Chạp, sau khi đã dọn dẹp quét tước nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp để chuẩn bị ăn Tết.

Bắt đầu từ đời nhà Chu, hơn một ngàn năm trước Công Nguyên, tục tế Táo đã được đưa vào hoàng cung thành một nghi lễ chính thức. Còn trong dân gian thì theo như câu nói “Quan tam, dân tứ, thuyền gia ngũ 官三民四船家五” Có nghĩa : Quan thì cúng đưa ông Táo ngày 23, còn dân thì 24 và những người dưới ghe thuyền theo đời sống thương hồ thì cúng đưa ông Táo ngày 25. Vì có truyền thuyết là Ông Táo về trời sẽ tiêu trình mọi việc tốt xấu trong nhà, nên thường thì cúng ông

Táo không thể thiếu món ngon món ngọt, để ông Táo ăn cho ngọt mà báo cáo toàn việc “ngọt” việc tốt, lại thêm giấy vàng mã và xếp hình cò bay ngựa chạy để cho ông Táo có đầy đủ phương tiện để về trời. Trong văn học Việt Nam ta còn có thêm con cá chép để cho ông bà Táo cưỡi bay lên trời. Cung phụng đủ điều chỉ cốt lấy lòng để được báo cáo tốt mà thôi, lại còn phải van vái “nài nỉ ông đừng nói đến những chuyện không cần nói” như bài thơ Tống Táo Thi dưới đây :

送 竈 詩	TÓNG TÁO THI
麥芽糖餅餞行，	Mạch nha đường bình tiễn hành tung,
拜祝佯癡且作聾。	Bái chúc dương si thả tác lung.
只有一般應開口，	Chỉ hữu nhất ban ưng khai khẩu,
煩君報我一年窮。	Phiền quân báo ngã nhất niên cùng !

CHÚ THÍCH :

1. Đường Bình : là Kẹo bánh. Đường là Đường, mà cũng có nghĩa là Kẹo nữa, còn Bình là Bánh.
2. Dương : là Giả đồ. Tác : là Làm, ở đây có nghĩa là Làm bộ.
3. Si : là Ngây, là Dại. Lung : là Điếc.
4. Nhất ban : là Mạo từ (Article) chỉ : Một Điều, Một Cái.
5. Nhất niên : là Cả năm, suốt năm, chứ không phải MỘT NĂM.

DỊCH NGHĨA:

Mạch nha, Kẹo, bánh... đưa tiễn bước chân ông đi. Khi bái kiến và chúc tụng Thượng Đế xin ông giả ngây giả điếc dùm cho (đừng nói lung tung những chuyện không tốt của tôi). Chỉ có một điều ông nên mở miệng nói là.... Cảm phiền ông báo với Ngọc Hoàng là sao tôi lại nghèo suốt cả năm vậy ?!

DIỄN NÔM :

THƠ TIỄN ÔNG TÁO
*Mạch nha kẹo bánh tiễn chân ông,
 Lên đó giả ngây giả điếc dùm.
 Chỉ có một điều nên mở miệng,
 Rằng ta nghèo suốt một năm ròng !*



Táo Thần 灶神 còn được gọi là Táo Quân 灶君, Táo Vương 灶王, Táo Vương Gia 灶王爺, Táo Công Táo Mẫu 灶公灶母 (Táo Ông Táo Bà) và Đông Trù Ty Mệnh 東厨司命 là cái Tước được Ngọc Hoàng phong cho, nên ta thường thấy bốn chữ hoành phi viết ngang phía trên bàn thờ ông Táo là TY MỆNH TÁO QUÂN 司命灶君 để chứng tỏ là được Ngọc Hoàng Thượng Đế phong tước hiệu ngài hoàng chớ không phải làm thần “ngang xương “. Về câu đối mà ta thường thấy nhất ở hai bên bàn thờ ông Táo là :

上天奏好事, Thượng thiên tấu hảo sự,
下界保平安. Hạ giới bảo bình an.

Có nghĩa :

- Lên trời thì tấu những việc tốt (việc xấu hãy quên đi!). Còn...
- Xuống dưới hạ giới thì nên phù hộ cho gia chủ được bình an.

Ta thấy, con người bình dân luôn luôn tỏ ra rất thân thiện và thực tế, coi thần thánh như là một thành viên đáng kính có nhiệm vụ phải bảo vệ và phù hộ cho gia đình. Nên bài vị thờ Thần Táo còn được viết là ĐỊNH PHƯỚC TÁO QUÂN 定福灶君. Có nghĩa “Táo Quân là người quyết định cho cái Phúc Lộc của gia đình. Cao hơn một bậc, kẻ sĩ có học thức thì làm ra vẻ trang trọng ngài hoàng hơn, nên đòi hỏi phải có tiêu chuẩn hẳn hoi như câu đối sau đây :

有德能司火, Hữu đức năng ty hỏa,
無私可達天. Vô tư khả đạt thiên.

Có nghĩa :

- Có ĐỨC thì mới có thể trông coi việc củi lửa bếp núc được.
- Phải CHÍ CÔNG VÔ TƯ thì mới được lên châu trời (để trình tấu mọi việc)



Như vậy là cái TIÊU CHUẨN để được làm ông Táo đâu phải dễ dàng gì đâu. Phải có TÀI có ĐỨC và còn phải CHÍ CÔNG VÔ TƯ nữa ! Nên được làm Thần Táo là một việc rất đáng tự hào, như câu đối dưới đây :

天上四時春作首, Thiên thượng tứ thời xuân tác thủ,
人間五祀灶為先. Nhân gian ngũ tự Táo vi tiên !

Có nghĩa :

- Trên trời có bốn mùa thì mùa xuân là mùa đầu tiên, còn...
- Ở dưới nhân gian này có năm điều tế tự thì tế Táo là việc đầu tiên !

Ngày cúng đưa ông Táo, người Hoa gọi là Qúa Tiểu Niên 過小年, (Người Hoa gọi ĂN TẾT là

QUÁ NIÊN, nên QUÁ TIÊU NIÊN không phải là Ăn Tết nhỏ, mà có nghĩa là Ăn Tết Sớm). Vì sau khi đưa ông Táo về trời thì tất cả các bàn thờ trong nhà đều đốt hương khói, chun nhang cũ được đốt đi chỉ chừa lại ba cây coi cho đẹp, đến ngày ba mươi Tết làm lễ Rước Ông Bà về ăn Tết mới tiếp tục hương khói mới. Trong khoảng thời gian ăn Tết sớm và Tết Nguyên Đán gọi là “những ngày vô cảm kị”, có làm gì cũng khỏi phải coi ngày tốt xấu gì cả. Vì thần thánh đã về trời hết rồi, cho nên một số thanh niên nam nữ lợi dụng những ngày luôn luôn tốt và vô cảm kị này để “Kết Hôn”. Ta thường nghe nói là “Tân tuế Tân hôn Tân nương tử 新歲新婚新娘子” Năm mới, đám cưới mới, cô dâu mới. Việt Nam ta nói là “Cưới vợ ăn Tết” chính là lúc này đây. Không nói đến cái háo hức rạo rục của các anh chàng thanh niên, các cô gái cũng bàn luận nhỏ to xôn xao không kém, muốn có chồng trước Tết phức cái cho rồi ! Ta hãy đọc bài thơ tứ tuyệt truyền khẩu trong dân gian sau đây sẽ rõ :

歲晏鄉村嫁娶忙， Tuế yển hương thôn giá thú mang,
 宜春帖子逗春光。 Nghi xuân thiệp tử đậu xuân quang.
 燈前姊妹私相語， Đăng tiền tỉ muội tư tương ngữ,
 守歲今年是洞房！ Thủ tuế kim niên thị động phòng !
 Có nghĩa :

*Cuối năm đám cưới khắp nơi nơi,
 Cánh thiệp mừng xuân đã gửi rồi.
 Tỉ muội trước đèn to nhỏ hẹn,
 Giao thừa ta sẽ động phòng thôi !*



Đó là chuyện vui cuối năm. Bây giờ nhìn lại thân ta...

Tha phương cầu thực, gửi thân nơi xứ lạ quê người, ta cũng không tránh khỏi chạnh lòng khi đến ngày cúng đưa tiễn Táo Quân về trời, vì đó là tín hiệu của năm hết Tết đến. Lòng kẻ tha hương không tránh khỏi bồi hồi xúc động khi trông ngóng về quê xa. Mời cùng đọc bài thơ của nhà thơ yêu nước Văn Thiên Tường 文天祥 đời Tống khi thất cơ bại binh bị giặc bắt ở Yên Kinh. Cuối năm ngày 24 tháng Chạp ông đã cảm khái khi trông về quê cũ và quyết chí hy sinh :

燕朔逢窮臘， Yên sóc phùng cùng lạc,
 江南拜小年。 Giang Nam bái tiểu niên.
 歲時生處樂， Tuế thời sanh xứ lạc,
 身世死為緣。 Thân thế tử vi duyên.
 鴉噪千山雪， Nha táo thiên sơn tuyết,

鴻飛萬里天。 Hồng phi vạn lý thiên.
出門意寥廓， Xuất môn ý liêu quách,
四顧但茫然。 Tứ cố đản mang nhiên !

Có nghĩa :

*Yên bắc năm đà hết,
Giang Nam Tết sớm rồi.
Năm tàn vui cũng dứt,
Thân thế chết thì thôi.
Qua kê ngàn núi tuyết,
Hồng bay vạn dặm khơi.
Ra cửa quê chẳng thấy,
Bốn phương bát ngát trời !*

Đưa Táo Quân về trời, cầu mong cho ông Táo tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế giúp cho thế giới năm châu năm tới QUÝ MÃO 2023 sớm ngày vượt qua cơn dịch lớn và chấm dứt chiến tranh, để cho mọi người mọi nhà đều được KHỎE MẠNH, VUI VẺ và AN KHANG THỊNH VƯỢNG !

Mong lắm thay !

杜紹德

Đỗ Chiêu Đức

THÁNH NGÔN HIỆP TUYÊN

1*- Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đừng thế lực, đừng ganh gổ nghe ! (TNHT 20 Fevrier 1926 – Qu. 1)

2*- Một chơn thân Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong càn khôn thế gian nên chỉ các con là Thầy, Thầy là các con.

(TNHT – Jeudi 22 Juillet 1926- Qu. 1)

3*- Khai Thiên Địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy, Thầy đã nói một chơn thân mà biến càn khôn thế giới và cả nhơn loại.

Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy, các con là chư Phật, chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

(TNHT-Phước Linh Tự 24-October 1926 – Qu.1)

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán



Mỗi năm một lần, vào dịp cuối năm là mọi người từ khắp nơi sẽ quay về quê hương để quay quần với gia đình vào dịp lễ tết.

Đây là dịp lễ lớn nhất trong năm của Việt Nam cũng như các quốc gia khác ở Đông Á như: Trung cộng, Nhật Bản,... Vậy ý nghĩa của Tết Nguyên đán là gì? Cùng Nguyễn Kim tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích qua bài viết này nhé!



Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam được tính vào đầu năm Âm lịch, Tết Nguyên đán thường có nhiều tên gọi khác nhau như: Tết Cả, Tết Âm lịch, Tết ta, Tết cổ truyền,...

Theo phiên âm của chữ Hán - Việt thì “Tết” theo chữ Hán là tiết, “nguyên” theo chữ Hán sẽ là sự khởi đầu và “đán” là buổi sáng sớm. Do đó, cách đọc đúng nhất phiên theo âm chữ Hán Việt là Tết Nguyên đán.

Thời gian của Tết Nguyên đán được tính như thế nào?



Tết Nguyên đán được tính bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm âm lịch, thông thường sẽ muộn hơn Tết Dương lịch từ 1 đến 2 tháng do quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của năm Âm lịch. Vậy nên thời điểm bắt đầu Tết Nguyên đán sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 09 tháng 02.

Tết Nguyên đán diễn ra vào thời điểm nông dân nhàn rỗi, nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp vụ mùa mới. Vì theo truyền thống thì hầu hết mọi người dân Việt Nam đều làm nông do đó những lúc có thời gian rảnh rỗi sẽ có tâm lý phấn khởi, bù đắp những ngày làm việc vất vả.

Nguồn gốc của Tết Nguyên đán là gì?



Nguồn gốc của Tết Nguyên đán hiện nay vẫn có rất nhiều tranh cãi về vấn đề này.

Phần lớn thông tin sẽ cho rằng Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ Trung cộng và du nhập vào Việt Nam vào thời điểm 1000 năm Bắc thuộc. Tuy nhiên theo như truyện cổ tích lịch sử Việt Nam truyện “Bánh chưng bánh dày” thì người Việt Nam đã có dịp lễ này từ đời vua Hùng nghĩa là trước 1000 năm Bắc thuộc.

Theo như Khổng Tử có viết rằng “Ta không biết Tết là gì, nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Man, họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó”, từ đó cũng có thể suy luận rằng Tết Nguyên đán là bắt nguồn từ Việt Nam.

Tuy có nhiều tranh cãi xoay quanh nguồn gốc của Tết Nguyên đán là bắt nguồn từ Việt Nam hay Trung cộng nhưng có thể thấy được Tết Nguyên đán ở mỗi nước đều có những nét đặc trưng riêng và đây là dịp lễ quan trọng của người dân mỗi nước.

Ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền là gì?



Tết Nguyên đán là thời điểm giao thoa giữa trời và đất

Tết Nguyên đán được xem là thời điểm thể hiện cho sự giao thoa giữa trời đất, thần linh với con người. Tết trong Tết Nguyên đán có nghĩa là tiết (ở đây biểu hiện cho thời tiết) sẽ vận hành theo 4 mùa trong năm Xuân - Hạ - Thu - Đông, một chu trình kết thúc và có nghĩa đặc biệt cho nền kinh tế xưa khi còn dựa vào nông nghiệp là chủ yếu.

Tết Nguyên đán là dịp để tỏ lòng thành kính lên ông bà tổ tiên



Có thể nói đây là dịp quan trọng nhất trong năm mà con cháu trong nhà sẽ tập trung lại để chuẩn bị và dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên những mâm cơm, mâm ngũ quả trang trọng nhất.

Theo quan niệm từ xưa, vào dịp lễ này ông bà tổ tiên sẽ về nhà ăn Tết cùng con cháu và phù hộ cho gia đình mình được mạnh khỏe, hòa thuận hơn.

Tết Nguyên đán là ngày may mắn và hy vọng



Năm mới tượng trưng cho mở đầu mới, vì vậy mỗi dịp Tết đến mọi người thường rủ nhau đi chùa để cầu phúc và cầu may mắn cho một năm sắp tới.

Từ xưa đến nay luôn có quan niệm rằng Tết Nguyên đán đến sẽ xua đuổi đi những điều không may của năm cũ và đón nhận những niềm hy vọng tốt đẹp hơn cho năm mới. Vì vậy, đây là thời điểm được nhiều người lựa chọn để mở đầu công việc cho năm và là thời điểm tốt để khởi nghiệp nhờ vào vận khí năm mới.

Tết Nguyên đán là thời gian để gia đình quây quần bên nhau



Không phải gia đình nào cũng được ở gần nhau, vì vậy Tết Nguyên đán chính là thời điểm mà mọi người trong gia đình mong ngóng nhất để được đoàn tụ bên những người yêu thương. Được cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng đêm giao thừa thì đây là điều mà mọi người đều mơ ước.

Ngoài ra, đây là cũng là thời gian để con cháu tỏ tạ ơn cho ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng bằng tình cảm chân thành nhất hay đơn giản bằng những món quà cho ngày Tết.

Tết Nguyên đán là dịp để bày tỏ lòng thành kính tới thần linh



Từ xưa đến nay, người dân Việt Nam rất xem trọng việc thờ cúng ông bà tổ tiên để cầu phúc cho gia đình. Đây cũng là dịp lễ được mọi người chú trọng nhất, theo tín ngưỡng dân gian thì người nông dân sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình đến thần Mưa, thần Đất, thần Mặt trời,... một năm qua đã giúp đỡ họ.

Tết là sinh nhật của mọi người



“Mừng thêm tuổi mới”: Đây là câu cửa miệng quen thuộc của ông bà, ba mẹ, cô chú khi chúc tết nhau để mừng nhau thêm một tuổi.

Vào dịp này mọi người sẽ gửi đến nhau những lời chúc may mắn nhất, hy vọng một năm mới tốt

đẹp hơn. Người lớn sẽ mừng tuổi cho người già và trẻ nhỏ để mong cho các cụ được sống lâu khỏe mạnh, còn các cháu sẽ lớn nhanh, ngoan ngoãn và học giỏi.

Tết Nguyên đán: *Những phong tục tập quán của người Việt*

Cúng ông Công, ông Táo



Trước Tết Nguyên đán, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Vào ngày này thì mỗi nhà sẽ dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, sau đó chuẩn bị một mâm cỗ gồm trái cây, đồ mặn và phóng sinh một con cá chép. Việc này có mục đích là chuẩn bị cho ông Công, ông Táo lên thiên đình để báo cáo những việc xảy ra trong gia đình một năm qua cho triều đình.

Gói bánh chưng, bánh tét



Vào dịp Tết đến Xuân về là các hàng quán ngoài chợ đầy ắp các sạp bán lá dong, lá chuối, ông nứa

để phục vụ cho công việc gói bánh ngày tết. Bởi vì bánh chưng, bánh tét chính là 2 loại bánh truyền thống nằm trong danh sách các món ăn ngày Tết không thể thiếu để dâng lên bàn thờ tổ tiên hoặc làm quà tết cho người hay bạn bè.

Ở một số khu vực hiện nay, người dân vẫn còn duy trì thói quen là vào trước Tết các gia đình trong dòng họ, hàng xóm sẽ tập trung lại với nhau để gói bánh, luộc bánh và trò chuyện xuyên đêm. Thật ý nghĩa khi truyền thống gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết vẫn còn được duy trì và truyền lại cho các thế hệ sau này đến tận bây giờ.

Lau dọn nhà, cửa



Với người dân Việt Nam việc lau dọn nhà cửa mỗi dịp cuối năm mang ý nghĩa là sẽ loại bỏ đi những điều không tốt của năm cũ chuẩn bị đón chào điều may mắn và tài lộc cho năm mới. Vì thế mà đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình được cùng nhau dọn dẹp làm mới cho các vật dụng trong nhà mình.

Ngoài ra, để trang trí nhà cửa đón Tết người Việt còn mua rất nhiều loại hoa chưng Tết với nhiều màu sắc và ý nghĩa khác nhau như: Hoa Thủy Tiên, Hoa Đồng Tiền, Hoa Cúc,...

Bày mâm ngũ quả

Một mâm ngũ quả để dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên là nét đặc trưng không thể thiếu trong dịp lễ Tết Nguyên đán, nó bày tỏ cho sự tôn kính và lòng biết ơn của con cháu trong nhà đến bề trên.

Tại mỗi vùng miền sẽ có những cách bày trí mâm ngũ quả khác nhau cũng như các loại trái cây cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên tất cả đều mang ý nghĩa chung là cầu mong cho năm mới được may mắn và bình an hơn năm cũ.

Tảo mộ



Mâm ngũ quả



Tảo Mộ

Đây là phong tục được diễn ra vào những ngày cận Tết Nguyên đán. Vào ngày này con cháu trong nhà sẽ tập trung tại mộ của ông bà tổ tiên để làm sạch khu mộ cũng như thăm viếng. Phong tục này thể hiện sự kính trọng và đạo hiếu của con cháu đối với ông bà cha mẹ và tổ tiên đã khuất.

Cúng tất niên

Cúng tất niên là nét truyền thống có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam. Đây là nghi lễ quan trọng thường được làm vào ngày 30 Tết để mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình. Đồng thời là cột mốc đánh dấu thời điểm năm cũ qua đi để chuẩn bị đón một năm mới an khang, thịnh vượng hơn.



Xông đất



Sau thời khắc giao thừa đón chào năm mới thì người đầu tiên bước vào nhà sẽ là người xông đất cho gia đình. Theo quan niệm từ xưa đến nay, người xông đất nên là người hợp tuổi với gia chủ để mang lại cho gia đình một năm làm ăn thuận lợi, sức khỏe dồi dào và gia đình hòa thuận.

Chúc tết, mừng tuổi

Năm mới đến tượng trưng cho mỗi người sẽ được thêm một tuổi, do đó mà mọi người sẽ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất để hy vọng một năm mới nhiều thành công hơn. Thông thường, vào ngày mùng một tết con cháu sẽ đến để mừng tuổi cho ông bà, cha mẹ sau đó những người lớn sẽ lì xì lại cho trẻ con những bao lì xì đỏ cho một năm mới may mắn và học giỏi hơn.

Bài viết đã trình bày ý nghĩa của Tết Nguyên đán là gì và những hoạt động ngày Tết phổ biến của người dân Việt Nam. Hy vọng qua đây các bạn sẽ có thêm thông tin về ngày Tết cổ truyền và chúc các bạn có một cái Tết ấm cúng bên gia đình.



Nguồn : Báo Mai

VƯỜN THƠ THẾ ĐẠO



1-*Chúc Mừng Năm Mới Quý Mão 2023

*Quý Mão Xuân về về lạc quan,
Hồi sinh vạn vật toả huy hoàng.
Mai đào khoe sắc mừng xuân mới,
Ong bướm chập chờn đón nhụy vàng.
Xuân chúc đệ huynh vui sống Đạo,
Xuân mừng nam nữ phước Trời ban.
Đồng môn hòa ái đường tu vững,
Đừng tiếc Xuân qua, giấc mộng tràng!*

Hoàn Nguyên

HỌA 1

Đón Xuân năm mới cổ trang hoàng
Phong cảnh đẹp tươi có mỹ quan
Sân trước Mai Đào khoe sắc thắm
Trong nhà hoa quả đỏ xanh vàng
Chúc cho Huynh Tỷ vui nguồn Đạo
Đệ Muội hanh thông giáo lý ban
Quý Mão cầu mong nhiều hạnh phúc
Thương yêu nhơn loại toả lan tràng ...

Yên Hà
26/10/2022

HỌA 2

Mừng Xuân Quý Mão giác hương quan
Thịnh trị thanh bình Thánh địa hoàng
Lạc nghiệp Hoa Kỳ cơ hội mới
Định cư đất khách dịp may vàng
Nhâm Dần, tổng cự, bao nhiêu thưởng
Quý Mão, nghinh tân, biết mấy ban
Chúc thọ an khang dâng quả phẩm
Mừng Xuân đất khách lễ đàn tràng...

Mai Xuân Thanh
26, 10-2022

HỌA 3

Nây lộc rừng Xuân điểm cảnh quan,
Tân niên Quý Mão vẻ huy hoàng.
Phục sinh nhơn vật khoe tươi sáng
Vườn lượn bướm hoa tằm nắng vàng.
Xuân chúc yêu thương hòa thế giới,
Xuân cầu công chánh hiệp Thiên ban.
Xuân mong bốn biển nhìn chung cội,
Chấm dứt chiến tranh, chuyện dã tràng?

Duy Hòa
Sacramento,26-10-22

HỌA 4 : Tổng Cự Nghinh Tân (Nhâm Dần 22-Quý Mão 23)

Nghinh Tân tổng cự hết bi quan
Quý Mão, Nhâm Dần hoán vị hoàng
Nây lộc cảnh Xuân ra trái chín
Đâm chồi nụ búp trở bông vàng
Cọp đi luân chuyển vô thường lại
Mèo đến tuần hoàn Thánh đức ban
Tết nhứt trồng lân ông Địa quật
Nhơn sanh phúc khí kết hoa tràng...

Mai Xuân Thanh
26.10.2022

HỌA 5 : Đạo Tràng Xuân .

Bao năm ấp ủ giác hương quan
Bát ngát trên mây bóng phượng hoàng
Toà Thánh vẫn vưon cao cõi phước
Quê Cha còn rực sáng cờ vàng
Mới hay Xuân tái do Trời độ
Càng hiểu Thời lai tự Phật ban
Tuổi tác tăng thêm cùng thiện hữu
Hồi kinh học Đạo đẹp gia trang ...

Cao Mỹ Nhân
28-10-2022

HỌA 6

Xuân đến, Xuân đi cảnh cũ tàn,
Xuân nông ,Xuân mới khởi Vinh quang.
Xuân Đồi mở rộng tình Nhơn Ái,
Xuân Đạo dịu Đồi vạn phúc an.
Quý Mão Cầu Xin Trời Cứu khô,
Vạn Linh Sanh chúng hết làm than.
Chiến tranh Nạn ách Thiên tai mãi,
Cầu nguyện CHỈ TÔN Giải Nan Tan.

Mỹ Nga,30/10/2022
ÂL,06/10/Nhâm Dần.



Ib*- Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán sắp tới nơi rồi
Xuân đến thời gian gấp rút thôi
Siêu Thị shopping đông mắc cỡ
Người ta mua sắm chật đũa thoi
Thiền môn kinh kệ vui mùi Đạo
Thánh Thất mỡ chuông thú vị Đồi
Ngày Tết ấm no mơ hạnh phúc
Mùa Xuân ấm áp mộng rong chơi...!

Mai Xuân Thanh
13/1/2023.

HỌA 1- Tết Ly Hương

Ly Hương nay đã mười năm rồi
Quý Mão Xuân về phải đón thôi
Chúc Tết mọi người Vui Hạnh Phúc
Hoa Mai, Hoa Cúc, Quả, Mâm xôi
Kính an Tổ Phụ bàn thờ Tổ
Kiến Đức CHỈ TÔN xin phước bồi.

Mừng tuổi Ông Bà trăm tuổi thọ
Chúc mừng Năm mới thật hên thôi.

Mỹ Nga. 14/01/2023
ÂL, 23/12/Nhâm Dần.

HỌA 2

Tết ta Nguyên Đán đến đây rồi
Ai kéo thời gian khó được thôi
Phong hoá Đông Phương lưu dấu lại
Bốn mùa xoay chuyển tựa con thoi
Năm qua tai ách bao phiền não
Quý Mão Minh Niên thuận thảo đời
Chỉ có tình thương gây phước đức
Bình yên rảo bước đón xuân chơi ...

Yên Hà
14/1/2023

Ic.*- Khai Bút Đầu Năm

Khai bút đầu năm chúc mọi nơi
Nhà nhà hạnh phúc khoẻ vui chơi
Minh niên cung kính chư Tiên Phật
Lễ bái Tổ Tiên tâm nguyện mời
Trần thế ngã nghiêng cơ tận diệt
Phổ truyền giáo hoá Đạo Thầy khơi
Chỉ Tôn Đại Xá mau chân bước
Quý Mão may duyên đến kịp thời ...

Yên Hà
2/1/2023

Thần Táo tâu

Thần Táo lạnh tay viết sớ tâu
Hăm Ba tháng Chạp thẳng thiên cung
Mũi kim chuyện nhỏ quan gian lận
Bẩm báo Ngọc Hoàng việc chẳng lâu
Chiếu chỉ lệnh Trên tuân luật Đạo
Bền lòng lửa bếp cháy mà râu
Bên nhau cảm sắc ba duyên nợ
Nóng nực quanh năm vui về châu ...

Yên Hà
14/1/2023

Id.*-Xuân Hội Ngộ

Đoàn viên hội ngộ đón Tân Xuân
Mở tiệc Tất Niên Tết lại gần...
Thưởng thức tết chung, khô bánh tổ
Ăn chơi dưa món thịt nem cân
Thi đàn mặc khách mơ công đức
Bằng hữu tao nhân mộng nghĩa nhân
Tổng cự Nhâm Dần tình cảm trọng
Nghinh tân Quý Mão phước duyên
cần...!

Mai Xuân Thanh
7/1/2023

HỌA **Đón Mừng Xuân**

Vui nào bằng đón lễ mừng xuân
Tuần nữa mon men sắp đến gần
Chuẩn bị trong nhà lo mọi thứ
Bánh chưng riêm mứt bột đường cân
Cuối năm xem thử bao công quả
Tháng mới Minh Niên Tết lễ nhân
Tổng cự xả xui nhiều khôn khó
Nghinh tân thọ lãnh phước ban cân ...

Yên Hà
8/1/2023

II-* Kính Mừng Đại Lễ **Đức Chí Tôn (Mồng 9-1-Quý Mão)**



Mồng chín tháng giêng vía Chí Tôn

Vạn Linh từng xuất đại chơn hồn.
Thương yêu công chánh Thiên nhân
ước,
Dưỡng tánh tu tâm Thánh Đức tồn.
Mở Đạo Tam kỳ quy thế giới,
Độ đời vạn giáo hiệp Thiên môn.
Nhẫn hòa yếu chỉ cơ siêu thoát,
Thức tỉnh nhơn sanh trống giục đồn.

Hoàn Nguyên

HỌA 1: Ngày Vía Đức Chí Tôn

Ngọc Đế Cha Trời Đức Đại Tôn
Chiết Thần nhơn loại có linh hồn
Tình thương vô tận thời Nguơn Hạ
Diệu bút Tiên Gia ý bảo tồn
Đại Đạo Tam Kỳ cơ cứu rỗi
Ngũ Chi Tam Giáo hội đồng môn
Tỏ lòng tôn kính Ngài sâu đậm
Sanh chúng gắng tu trống thúc đồn..

Yên Hà
30/10/2022

HỌA 2 **Nhớ Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn**

Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên
Tôn
Mùng Chín tháng giêng lễ Vía hồn
Tín nữ tu tâm mơ sống thọ
Thiện nam dưỡng tánh ước sinh tồn
Cao Đài phổ độ qui nguyên giáo
Đại Đạo hoàng khai nguyện nhập môn
Thế giới tinh tâm Toà Thánh Thất
Nhơn sanh giác ngộ mở chuông đồn...!

Mai Xuân Thanh
30-10- 2022

HỌA 3 **Sáng Danh Đức Chí Tôn**

Đạo lý Phật Trời chón Thượng Tôn
Nhân gian thế giới sáng linh hồn

Giữ chân, thiện, mỹ cho cao quý
Có đức, tài, tâm mới đại tồn
Cảnh vật muôn loài quanh Thánh Đế
Thiên thu vạn kiếp trước Thần Môn
Tu thân lễ nghĩa bao liêm sỉ
Chiêng trống lừng vang vọng dập
dồn...

Cao My Nhân
Hawthorne 31-10 -2022

HỌA 4

Đại Lễ Mừng nay VÍA CHÍ TÔN.
Tháng Giêng mồng chín độ Chơn Hồn.
CÀN KHÔN CHA Năm quyền cai
quản,
Thượng Phật Công Bình Đức Bảo Tồn.
Ban rãi Hồng Ân toàn Thế Giới,
TAM KỲ PHỔ ĐỘ Hiệp Đồng Môn.
LONG HOA HỘI Tuyển Phong Tiên
Vị,
Mau Kíp TU CHƠN Trống thúc đồn.

Mỹ Nga
Texas 01/11/2022

HỌA 5

Ngày Đại Lễ

Mừng chín Vía Thầy - Đức Chí Tôn,
Trần ai vạn chúng nguyện thần hồn...
Ta bà công chính Cha thương quản,
Thế giới bình an Thượng độ tồn.
Đại Đạo Cao Đài gom tánh Đức,
Dương gian Giáo pháp tựu duyên
Môn.
Nhân hoà Thánh thiện câu kinh niệm,
Tự tỉnh, tu tâm vọng kính đồn.

Song Linh
03-11-2022

III-* Đại Lễ Thượng Nguyên

Thượng Nguyên sử tích thật cao minh

Rằm tháng Giêng, Đại Lễ Thánh
nghinh
Đại Đạo Tam Kỳ chơn diệu pháp
Cửu Huyền Thất Tổ nguyện siêu linh
Chí Tôn đại xá ban ân huệ
Các đẳng chơn hồn giải nghiệp sinh
Chiến sĩ trận vong cầu giải thoát
Hồng ân chan rưới phục hồi vinh ...

Yên Hà
7/11/2022

HỌA 1

Vũ trụ khởi đầu Thái cực minh,
Thượng天尊 tạo hóa lễ cung nghinh.
Chơn hồn, chiến sỹ ban siêu rỗi;
Thất tổ Cửu Huyền xả nghiệp linh.
Lập Đức giúp huờn ngôi phụ mẫu,
Lòng từ mở khóa cõi trường sinh.
Chí Tôn xá tội chư linh đẳng,
Định tĩnh vọng cầu cõi hiển vinh.

Hoàn Nguyên
San Jose, 07-11-2022

HỌA 2

Tháng giêng chánh nguyệt khởi tiền minh
Rằm Thượng Nguyên đàn cúng tiếp nghinh
Đại Đạo hoàng khai đây giáo lý
Tam Kỳ Phổ Độ đó sanh linh
Ông bà thờ phượng cơ siêu thoát
Chiến sĩ trận vong nghiệp tử sinh
Xá tội, Long Hoa, qui cựu vị
Nguyện cầu các đẳng được tôn vinh...!

Mai Xuân Thanh
7/11/ 2022



THÁNH THẮT SAN JOSE CALIFORNIA

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ (Cửu Thập Bát Niên) Tòa Thánh Tây Ninh Thánh Thất San Jose

1479 S. White Road, San Jose, CA 95127 -Điện thoại: (408) 372-4369 EMAIL:thanhthatsanjose@gmail.com

Châu Đạo California
Tộc Đạo Santa Clara

Số: 8-2022 /TĐ/TB

Thông Báo

Kính Gởi : - Chư Chức Sắc.
- Chư Chức Việc , Đồng Đạo và Đạo Tâm

Đề mục : Chương trình lễ sự cuối năm Nhâm Dần và đầu năm Quý Mão – 2023

Thánh Thất San Jose Thuộc Tộc Đạo Santa Clara. Trân trọng thông báo đến quý vị,
Chương trình lễ sự cuối năm Nhâm Dần và đầu năm Quý Mão -2023 như sau :

- 1. Chủ Nhật, ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần (DL, ngày 15 tháng 1 năm 2023)**
10:30 giờ sáng : Cúng Cửu Huyền Thất Tổ.
12:00 giờ trưa : lễ đưa Chư Thánh Triều Thiên.
- 2. Thứ Bảy, ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần (DL, ngày 21 tháng 1 năm 2023)**
4:30 giờ chiều : Cúng Cửu Huyền Thất Tổ.
12:00 giờ đêm: (Giao Thừa) *lễ rước Chư Thánh*
*** Trong 3 ngày Tết Nguyên Đán (Quý Mão -2023), Thánh Thất có Chức Việc túc trực tiếp đón Chư Đồng Đạo cùng Chư Đạo Tâm mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 7 giờ đêm.
- 3. Thứ Hai, mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão (DL, ngày 30 tháng 1 năm 2023)**
6:00 giờ chiều : *Đại lễ vía Đức Chí Tôn.*
- 4. Chủ Nhật, ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão (DL, ngày 5 tháng 2 năm 2023)**
12:00 giờ trưa : *Đại lễ Thượng Nguyên.*

Thánh Thất trân trọng kính mời Chư Đồng Đạo cùng Chư Đạo Tâm đến tham dự các buổi lễ ghi trên, trước đánh lễ Đức Chí Tôn, sau cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng hộ trì cho toàn sanh linh, bá tánh đều được phúc lộc an khang trường thọ.

Thành kính

Thánh Thất San Jose, ngày 5 tháng 12 năm Nhâm Dần
(DL, ngày 27 tháng 12 năm 2022)

TM Tộc Đạo Santa Clara
Quyền Đầy Tộc Đạo

Chánh Trị Sự : Nguyễn Thế Long

- Phổ biến tổng quát.
- Lưu Chiếu



HƯƠNG ĐẠO NASHVILLE TENNESSEE

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO NASHVILLE

THƯ XUÂN TỪ HƯƠNG ĐẠO NASHVILLE VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

Trước thềm năm mới, Xuân Quý Mão 2023, thay mặt **BÀN TRỊ SỰ HƯƠNG ĐẠO CAO ĐÀI NASHVILLE** và toàn thể tín hữu Cao Đài tại Bang Tennessee, kính chúc Quý Chức Sắc Lãnh Đạo Tinh Thần các tôn giáo, Quý Hội Đoàn Người Việt vùng Tennessee và khắp nơi trên thế giới, Quý Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Đồng Đạo và Đồng Hương trong và ngoài nước một năm mới Quý Mão nhiều Bình An và Hạnh Phúc.

Chương Trình Mừng Xuân Quý Mão 2023 tại Thánh Thất Nashville, Tennessee:

- * **23/12/ Nhâm Dần** (Thứ Bảy 14/01/2023):
 - * Lễ Đưa Chư Thánh Triều Thiên: Tý thời (00 giờ khuya).
- * **30 Tết** (Thứ Bảy 21/01/2023):
 - * Lễ Rước Chư Thánh: Tý thời (00 giờ khuya ngày Mừng Một) và Đón Giao Thừa tại Thánh Thất.
- * **Mừng Một Tết** (22/01/2023):
 - * 10 giờ sáng: Họp mặt đồng đạo và thân hữu; Mừng tuổi Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng; Thỉnh Lộc cầu may mắn và bình an trong năm mới.
 - * 12 giờ trưa: Cúng Ngọ thời.
 - * 1 giờ trưa: Tiệc Tân Niên.
- * **Mừng Hai, Mừng Ba Tết** (Thứ Hai và Thứ Ba 23 & 24/01/2023):
 - * Cúng Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật.
 - * Tri tụng Di Lạc Chơn Kinh cầu nguyện cho Quốc thái, Dân an và Cửu Huyền Thất Tổ được siêu thăng tịnh độ.

Quý Đồng Đạo và Thân Hữu bang Tennessee và vùng phụ cận muốn tham dự **Chương Trình Mừng Xuân Quý Mão** Thánh Thất Nashville tại địa chỉ

Thánh Thất Nashville
11263 Old Nashville Hwy
Smyrna, TN 37167

Xin vui lòng liên hệ với:

- Chánh Trị Sự Sinh Cẩm Minh, ĐT: 615-999-7367
- Nữ Phó Trị Sự Huỳnh Ngọc Ánh, ĐT: 615-734-9720
- Nữ Thông Sự Lê Kim Phụng, ĐT: 615-934-7489

Hương Đạo Nashville, ngày 17 tháng 12 năm Nhâm Dần (08/01/2023)



TM. Bàn Trị Sự HĐ Nashville

Chánh Trị Sự **SINH CẨM MINH**

**THÁNH THẮT & ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU
WICHITA KANSAS**

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Bát Niên

TÒA THÁNH TÂY NINH

THÀNH THẮT & ĐTPM CAO ĐÀI WICHITA, KANSAS

Chúc Mừng năm mới



Xuan Quy Mão 2023

5505 N. ARMSTRONG ST.
WICHITA, KS 67204-2011
(316)-516-8564



*Trước thềm Năm Mới:
Xuân Quý Mão
2023*

*Kính Chúc: Quý Chức Sắc, Quý Chức Việc,
Quý Đồng Hương Đạo Tâm,
và Quý Đồng Đạo cùng Bức Quyển
Hạnh hưởng tràn đầy Hồng Ân
của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu,
và các Đấng Thiêng Liêng.*

THÁNH THẮT & ĐIPM CAO ĐÀI WICHITA, KANSAS



Chương Trình Mừng Xuân Quý Mão 2023



Chúa Nhật: 24-12 - Nhâm Dần (DL: 15-01-2023)

- LỄ ĐƯA CHỮ THÁNH TRIỀU THIÊN
(Thiết lễ 4 giờ chiều tại ĐTPM và 5 giờ chiều tại Thánh Thất)

Thứ Bảy: 30-12 - Nhâm Dần (DL: 21-01-2023)

- LỄ RƯỚC CHỮ THÁNH - ĐÓN GIAO THỪA
(Thiết lễ 5 giờ chiều tại ĐTPM và 11 giờ đêm tại Thánh Thất)

Chúa Nhật: Mừng 1 Tết Quý Mão (DL: 22-01-2023)

- LỄ SÓC NHỰT ĐẦU NĂM QUÝ MÃO 2023
(Thiết lễ 12 giờ trưa tại Thánh Thất và 3 giờ chiều tại ĐTPM)
- Đón tiếp Quan Khách và Đồng Đạo đến đánh lễ ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU cùng CỬU HUYỀN THẤT TỬ.
- Phát lộc - Múa Lân - Cờn chay - Karaoke

Thứ Hai & Ba: Mừng 2 & 3 Tết Quý Mão (DL: 23 & 24-01-2023)

- LỄ NGỌ THỜI MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023
(Thiết lễ 12 giờ trưa tại Thánh Thất và 3 giờ chiều tại ĐTPM)
- Đón tiếp Quan Khách và Đồng Đạo đến đánh lễ ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU cùng CỬU HUYỀN THẤT TỬ.

Chúa Nhật: Mừng 8 tháng giêng năm Quý Mão (DL: 29-01-2023)

- ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN
(Thiết lễ 12 giờ trưa tại Thánh Thất và 3 giờ chiều tại ĐTPM)
- LỄ CÙNG SAO HỘI: (Thiết lễ 5:00 chiều)

Chúa Nhật: 15 tháng giêng năm Quý Mão (DL: 05-02-2023)

- ĐẠI LỄ THƯỢNG NGŨƠN
(Thiết lễ 12 giờ trưa tại Thánh Thất và 3 giờ chiều tại ĐTPM)

**Kính mời Quý Chư Vị hoan hỉ về Thánh Thất
và Điện Thờ Phật Mẫu dự các Lễ vía trên.**

Tân Niên Hạnh Phúc Bình An Đến
Xuân Phát Vinh Hoa Thi Quý Lai



Tình thương và tu nhập thế (HT Nguyễn Hữu Nghiệp & Nguyễn Dương Sâm)

Mục đích

Cao Đài có hai cách tu là tu nhập thế hay Nhân Đạo Đại Đồng và tu xuất thế hay Thiên Đạo Giải Thoát. Mục đích của tu nhập thế là có cuộc sống hạnh phúc, hoà ái với mọi người xung quanh, trong một xã hội trật tự, an bình và tiến bộ. Mục đích của tu xuất thế là vượt thoát mọi đau khổ vật chất lẫn tinh thần của thế gian, an nhiên tự tại, và thoát khỏi quá trình luân hồi sinh tử.

Tình thương chân thật là điều kiện căn bản để đạt mục đích tu nhập thế. Bài viết này thảo luận bản chất, ích lợi, và thực hành tình thương chân thật trong cách tu nhập thế.

Ý niệm tình thương trong đạo Cao Đài

Tình thương trong đạo Cao Đài phản ánh trong các bài thuyết giảng của Đức Hộ Pháp, trong Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, và Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Trong cách tu nhập thế, Cao Đài có các qui điều như giữ mười ngày ăn chay, ngũ giới cấm, tứ đại điều qui, tam cương ngũ thường, và tam tông tứ đức. Những qui điều này bảo đảm người tu có cuộc sống an vui hạnh phúc, hoà hợp thân ái với mọi người xung quanh (vợ chồng, anh chị em, cha mẹ, xã hội, và mọi chúng sanh), tạo dựng một xã hội trật tự, an bình và tiến bộ. Nếu có tình thương, những qui điều này có thể dễ dàng tuân theo. Thí dụ, việc tuân theo giới cấm thứ nhất là không sát hại sinh vật sẽ rất tự nhiên, nếu thực sự thương yêu đồng loại và chúng sanh.

Với tứ đại điều qui, bốn qui điều lớn để trau dồi đức hạnh hầu sống hoà ái với người xung quanh, tình thương cũng là điều căn bản. Tương tự, tình thương sẽ giúp giữ được tam cương (giữ đúng bốn phận trong tương quan giữa chỉ huy và thuộc hạ, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái), và ngũ thường (phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Thí dụ, thực hành chữ “nhân” mà không có tình thương có thể là một hình thức cạm cọt giả tạo. Để trau dồi tam tông, tứ đức, người tu phải có tình thương làm động lực. Các qui điều này giống như cấu trúc của các bộ phận cần thiết của một chiếc xe. Dù các bộ phận được lắp ráp đầy đủ, chiếc xe không bảo đảm sẽ vận hành tốt. Phải có nhót, xe chạy mới mát máy. Tình thương giống như nhót xe giúp sự tuân thủ qui điều được dễ dàng.

Do đó, có thể nói tình thương là điều kiện căn bản để thành công trong việc tu nhập thế.

Ngoài ra, khi có tình thương, chúng ta có chìa khoá mầu nhiệm để trở về nguồn trong cách tu xuất thế. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển ghi rõ, “Thầy mong ước các con biết thương yêu nhau trong Thánh Đức của Thầy. Thương yêu là chìa khoá mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh.” Đó là những nơi vong linh phải đi qua để trở về hội nhập với Đại Linh Quang.

Vì tình thương quan trọng như vậy, chúng ta phải tìm hiểu thấu đáo.

Tình thương chân thật

Mẫu số chung của mọi tôn giáo là tình thương. Tình thương này khác với tình thương bình thường và mang lại ích lợi lớn trong cuộc sống. Người có tình thương chân thật sẽ có bình an thực

sự, sống hoà thuận hạnh phúc với mọi người, và gần gũi hơn với đấng Tối Cao. Tình thương chân thật trong mọi tôn giáo có tính bao la và tuyệt đối.

Thế nào là bao la?

Theo tỳ kheo Thích Minh Điền, nếu thương người vì họ cùng một tôn giáo, cùng một tín ngưỡng với mình, thì mình thương tôn giáo mình chứ không phải là thương người. Nếu thương người vì họ cùng một màu da, cùng một sắc tộc với mình, thì mình thương sắc tộc của mình chứ không phải là thương người. Nếu thương người vì họ cùng một chí hướng, cùng một chủ nghĩa với mình thì mình thương ý thức hệ của mình chứ không phải là thương người.

Đặc tính bao la của tình thương cũng thể hiện trong bài thơ của Đức Huỳnh Phú Sổ của Đạo Hoà Hảo:

Ta có tình yêu rất mặn nồng
Yêu đời yêu lẫn cả non sông
Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ
Chẳng phải riêng yêu khách má hồng
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều
Trở về phụng sự cho nhơn loại
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu

Bài thơ này thể hiện đặc tính bao la của tình thương chân thật. Nó vượt phạm vi tình thương gia đình cha mẹ anh em bà con, tình yêu nam nữ. Đó cũng là tình thương bác ái đại đồng trong Cao Đài, Phật Giáo, và Thiên Chúa. Phật giáo chủ trương tình thương bao la chẳng những bao gồm mọi loài (mọi chúng sinh gồm cả gỗ đá, thảo mộc, thú vật, và mọi loài) mà còn bao gồm chúng sinh ở mọi chỗ (Đông, Tây, Nam, Bắc), và ở mọi thời (quá khứ, hiện tại, và vị lai). Linh Mục Giuse Nguyễn Thành Long viết, “bác ái Kitô giáo luôn mang tính phổ quát, không loại trừ ai, không cục bộ bè phái, không phân biệt lương hay giáo, Bắc hay Nam, xứ này xứ kia, vùng này hay vùng nọ.”

Đặc tính thứ hai của tình thương mà tôn giáo chủ trương là tuyệt đối. Thế nào là tuyệt đối?

Tình thương không điều kiện là tình thương tuyệt đối. Thương một em bé vì nó sạch sẽ ngoan ngoãn nghe lời và có cử chỉ lời nói đáng yêu là chuyện bình thường. Nếu thương được một đứa trẻ dù nó bẩn thỉu, ngỗ ngược, vô lễ là có tình thương tuyệt đối. Nếu thương một người dù người đó khó thương đã làm điều gì phương hại cho mình mới là có tình thương tuyệt đối. Nếu thương được kẻ ghét mình, hoặc thương được kẻ thù mới là có tình thương tuyệt đối. Phật có câu, “Lấy ân trả oán thì oán kia mới dứt”. Kito giáo có câu, “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6,27). Đó là những câu biểu lộ tình thương tuyệt đối. Có người sẽ nghĩ đó là tình thương mù quáng và ngu ngốc để cho người lợi dụng làm tổn thương mình. Có vẻ hợp lý nhưng tình thương kèm theo trí tuệ mới là tình thương chân thật. Chúng ta thương người chứ không phải tán đồng, cổ vũ, và thương hành động khó thương của người đó. Khổng Minh trong Tam Quốc bị Mạnh Hoạch phương Nam lợi dụng lòng tốt tới bảy lần nhưng vẫn có cách thu phục và bình Nam được. Khổng Minh đâu phải

là người mù quáng và dễ bị lợi dụng!

Làm sao có tình thương chân thật

Những câu đơn giản sau đây rất hữu hiệu để có tình thương bao la và tuyệt đối: “Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người khác,” câu “Tránh không làm điều ác, và làm những điều thiện”. Ác là hại cho người khác và thiện là làm lợi cho họ. Giữ được năm điều cấm của Phật Giáo cũng như của đạo Cao Đài là sống và xử thế theo các câu nói trên.

Ngoài ra, xin giới thiệu một ý niệm về tâm linh của tác giả cận đại, Thaddeus Golas. Ý niệm này tuy đơn giản như có áp dụng thực tế và hữu hiệu để phát triển tình thương chân thật: ý niệm “khép bớt” (contraction) hoặc “mở rộng” (expansion) tấm lòng đối với người chung quanh.

Thaddeus đã nhận ra giá trị tâm linh chung của mọi tôn giáo là mọi chúng sanh đều bình đẳng và vũ trụ là nơi chúng ta giao tiếp nhau. Một thực thể chung trong vũ trụ tạo ra mỗi người chúng ta, và mỗi chúng ta đang sống và tự quyết định cuộc đời của chính mình. Ngoài ra, ông khẳng định mỗi chúng ta có quyền tự do chọn lựa khép bớt lại để từ chối hoặc mở rộng lòng mình ra để chấp nhận một người (hoặc chúng sanh) khác. Một người mở lòng thì thông thoáng nên có thể cảm thông được những người (hoặc chúng sanh) khác; người khép bớt lòng thì tâm hồn khép kín và không cảm thông được những người (hoặc chúng sanh) khác. Điều này mỗi chúng ta có thể tự thử nghiệm. Thử mở rộng lòng mình hơn trước, cuộc sống của chúng ta cũng như tương quan với mọi người xung quanh sẽ có thay đổi tốt ngay. Tương tự, thử khép bớt lòng mình, bớt cảm thông với mọi người hơn trước, cuộc sống của chúng ta cũng như tương quan với mọi người xung quanh sẽ có thay đổi xấu ngay.

Có nhiều trình độ “khép bớt” hoặc “khai triển” trong cộng đồng. Có người hoàn toàn khép kín và có người hoàn toàn khai triển. Từ mức khép kín hoàn toàn và cứng chắc như đồng đặc tới khai triển tốt cùng có muôn vàn trình độ ở khoảng giữa.

Một chúng sanh khép kín hoàn toàn sẽ trở nên khó khăn, cố chấp, ích kỷ, ganh ghét, thù hận mọi người xung quanh. Một chúng sanh khai triển hoàn toàn sẽ có thể chấp nhận được mọi chúng sanh khác.

Tất cả những người khai triển hoàn toàn sẽ cùng hoà nhập nhau trong một vùng “không gian tâm lý chung”. Vùng không gian tâm lý đó chứa đựng sự ý thức, sự hiểu biết, lòng thông cảm, hoặc bất cứ tên gì ta muốn gọi. Khi đã hoàn toàn khai triển, chúng ta có một cảm giác hiểu biết toàn diện, cái cảm giác hòa nhập thành cùng một thực thể và trọn vẹn với muôn loài. Ở trình độ này, chúng ta không có một chút nào chống kháng lại với sự hội nhập của bất cứ sinh vật nào khác. Đó là một niềm vui vượt thời gian, trong sự ý thức, cảm nhận, và cảm giác không biên giới.

Chính ở trình độ khai triển tốt cùng này, tình thương mới đạt được ý nghĩa tuyệt đối của nó: thương được cái không thể thương. Vì có thể chấp nhận được mọi thứ nên tình thương tuyệt đối này có thể chấp nhận được “cái không thể thương.” Nói cách khác, người có tình thương tuyệt đối có thể thực sự thương được kẻ thù. Làm sao giải thích hợp lý được việc dường như mâu thuẫn này? Lý do là tất cả mọi người, mọi chúng sanh kể cả thú vật, cây cỏ đều là anh chị em với nhau vì cùng một nguồn sinh ra. Sở dĩ chúng ta không chấp nhận được việc làm, lời nói, hay suy nghĩ của người khác

vì hoàn cảnh xung quanh cũng như cơ hội học hỏi của người đó trong quá khứ không giống mình. Nếu mình có cùng quá khứ như họ, mình sẽ nói năng, hành động, hay suy nghĩ như họ. Vậy không có lý do để thù ghét họ, nhất là khi chúng ta cùng “một mẹ sinh ra”. Khi “dừng lại” và tự đặt mình vào đúng hoàn cảnh và quá khứ của họ chúng ta sẽ cảm thông và chấp nhận được họ. Lúc đó chúng ta sẽ có thể thương được người không thể thương. Đó là tình thương của một người mẹ thương con sâu xa dù đứa con hư đốn. Tình thương mà còn phân biệt cái không thể thương hay không nên thương thì chưa phải là tình thương tuyệt đối. Tình thương tuyệt đối bao gồm, chứa đựng được cái “không thương”, tức thương cái khó thương.

Nhìn theo quan điểm của Thaddeus, mỗi người hoàn toàn có tự do chọn lựa khép kín hay phát triển. Ở mức tốt cùng, sự chọn lựa là giữa khép kín lại hoàn toàn hay phát triển tốt cùng. Điều đó có nghĩa ai cũng có khả năng có được tình thương tuyệt đối. Chỉ cần chuyển tâm lý từ khép bớt thành cởi mở khai triển là một người sẽ thấy cuộc sống của mình có chuyển đổi tốt ngay. Điều này có thể xảy ra tức thời, không cần phải theo một bí quyết, một phương thức bí mật gì cả.

Ngoài ra, Giáo lý Phật giáo có một pháp môn “không hai” đưa tới một áp dụng đơn giản nhưng hữu hiệu để có tình thương tuyệt đối. Mọi thứ trong thế gian thể hiện hai mặt đối đãi: có/không, thương/ghét, xấu/tốt, xa/gần, trên/dưới, tới/lui, v.v. Muốn đạt tới sự thật rốt ráo, chúng ta phải vượt khỏi hai phạm trù đối đãi nhau. Sự thật rốt ráo không còn tính chia hai đối đãi nữa.

Cư Sĩ Duy Ma Cật

Trong thế giới có đối đãi thì một vật hoặc có hoặc không nhưng chân lý thì ở chỗ không “có” cũng không “không”. Thí dụ như vì tính vô thường của sự vật, nếu nói vật nào là “có” thì không đúng vì vật đó sẽ hủ hoại và sẽ biến đi. Còn nói vật đó là “không” cũng không đúng vì nó sờ sờ trước mặt kia mà. Một thí dụ nữa là mặc cảm tự tôn và mặc cảm tự ti của một người chỉ là hai khía cạnh của sự thật tâm lý. Vì tự ti nên người này tìm cách chứng tỏ mình hơn người khác nên mới tự tôn. Sự thật không là hai mặt đối đãi “tự tôn” và “tự ti” mà không phải tự tôn và cũng không phải tự ti. Đó là nghĩa sâu xa của pháp môn “không hai”. Phật pháp có câu, “tam độc tức bồ đề” nghĩa là “tam độc” và “bồ đề” chỉ là hai mặt đối đãi của cùng một sự thật. Do đó, ta hiểu được cái “không thương được” cũng là “cái nên thương” vì đó là hai mặt đối đãi của cùng một sự thật. Do đó không có mâu thuẫn và không có gì nghịch lý khi ta “thương” “cái không thể thương” vì cả hai là hai mặt đối đãi của cùng một vật hay một việc.

Khi tình thương đã đạt mức bao la và tuyệt đối thì tự nhiên, “điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người khác,” và “Tránh không làm điều ác, và làm những điều thiện”. “Ác” là gây hại cho người khác. “Thiện” là mang lại lợi ích cho người khác. Khi đó, tất cả những người ta tiếp xúc sẽ được an vui và chính chúng ta cũng có được niềm vui sâu xa. Sẽ có bác ái chân thật, xã hội sẽ sống trong sự an vui hoà thuận, mọi người từ bốn biển đều là anh chị em (“tứ hải giai huynh đệ”).

Đó là tình thương chân thật phải có để đạt mục đích tu nhập thể của Cao Đài.

HT Nguyễn Hữu Nghiệp & Nguyễn Dương Sâm
(Rosenberg, tháng 1, 2023)

**Có thể Nhẫn, mọi sự tất thành
(Đan Thư - Epoch Times Tiếng Việt)**



Tự cổ chí kim, bí quyết của người thành đại sự chính là chữ Nhẫn này
(Ảnh: Tài sản công) [Văn Hóa & Nghệ Thuật](#)

Người xưa nói, nhỏ không nhẫn ắt loạn đại mưu. Tự cổ chí kim, bí quyết của người thành đại sự chính là chữ Nhẫn này.

Vào thời Đường, ở Sơn Đông, Trung Quốc có một ông lão tên Trương Công Nghệ, mọi người gọi ông là Trương Công. Gia đình của ông khi đó đã là cử đại đồng đường, mấy trăm người cùng ở với nhau, nhưng hàng xóm xung quanh lại chưa từng nghe thấy nửa câu cãi nhau nào phát ra từ nhà họ, cả nhà luôn sống rất hòa thuận và đầm ấm.

Chuyện này sau khi đồn tới Trường An, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã ban thưởng cho Trương Công hai quả dưa được cống tiến trước đó, mục đích là muốn xem xem họ sẽ làm gì với hai quả dưa này.

Trương Công sau khi nhận được hai quả dưa đã đặt nó lên nơi trang trọng rồi cùng cả gia đình cúi đầu tạ ân, sau đó đích thân trai giới 3 ngày. Tiếp đó, ông dặn dò cô cháu dâu đời thứ 7 nghiền nát hai quả dưa này ra rồi đổ vào nồi nấu thành cháo, rồi ông đích thân đong cho mỗi người một thìa, vậy là cả nhà từ lớn đến bé ai cũng được ăn.

Đường Thái Tông sau khi biết chuyện đã rất vui mừng, triệu Trương Công vào điện, trực tiếp thỉnh giáo đạo trị gia của Trương Công. Trương Công xin hoàng thượng giấy bút, một hồi sau, ông trình tờ giấy lên cho hoàng thượng.

Đường Thái Tông xem, thấy cả tờ giấy dày đặc duy nhất một chữ “nhẫn”, viết tới 100 lần. Đường Thái Tông chợt hiểu ra thâm ý của Trương Công muốn gửi gắm: Trị gia cần Nhẫn, trị quốc cũng cần Nhẫn.

Nhẫn là phẩm, cũng là đức

“Nhẫn” (忍) theo “Thuyết văn giải tự” nghĩa là năng lực, khả năng. Chữ Nhẫn bao gồm chữ “Tâm” (心 – trái tim) và chữ “Nhật” (刃 – lưỡi dao). Trong những hoàn cảnh thống khổ, thậm chí đến như dao đâm vào tim, mà có thể chịu đựng, đó chính là Nhẫn.

Cổ nhân xem Nhẫn như một loại phẩm đức cao thượng, là con đường đến viên mãn của người tu luyện. Vậy nên Nhẫn là nội hàm trọng yếu trong tất cả các triết lý tôn giáo.

Nho gia đề cao sự khiêm nhường. Khổng Tử nói: “Việc nhỏ không nhẫn, tất loạn việc lớn”. Lại giảng: “Quân tử không tranh giành”. Trong Luận Ngữ ghi lại lời Đức Khổng nhắc nhở một môn đồ của ngài là Tử Lộ rằng: “Nhu nhuyễn nhất định thắng cương ngạnh, nhỏ yếu mà lại chiến thắng cường đại. Ham tranh đấu nhất định sẽ bị tổn thương, một mực khoe dũng nhất định sẽ dẫn tới diệt vong. Thái độ căn bản để làm mọi chuyện là: Nhẫn nhịn là tốt nhất.”

Đạo gia coi trọng sự nhu hòa. Đạo đức kinh viết: “Thiên Đạo không tranh mà Thiên thắng, không nói mà Thiên ứng”. Lão Tử nói: “Thượng Thiên giống như nước, làm lợi cho vạn vật mà không tranh”. Đức hạnh chí cao vô thượng thì cũng giống như nước vậy, lương thiện ban phúc cho vạn vật mà không hề tranh đấu.

Xích Tùng Tử từng nhắc nhở đệ tử: “Có thể nhẫn thì sẽ không bị sỉ nhục”. Tôn chân nhân nói: “Nhẫn nhượng có thể làm việc xấu tự biến mất, tự xem xét bản thân thì tai họa sẽ không rơi lên thân mình”.

Phật gia giảng từ bi. Phật giáo giảng: “Trong sáu phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành, ‘Nhẫn’ là đệ nhất”. Trong kinh Phật viết: “Thái độ đối nhân xử thế đoan chính, nét mặt kiên tịnh tinh khiết, phong thái dung mạo tốt đẹp, đây đều là từ trong ‘Nhẫn’ mà đạt được.”

Dù là Nho hay Đạo hay Phật gia đều mang theo nội hàm về “Nhẫn”. Nhẫn được điều không thể Nhẫn, đây là một loại tu dưỡng và cảnh giới.

Tám gương đại nhẫn của người xưa

Trương Lương là bậc danh thần khai quốc thời nhà Hán. Có câu chuyện kể rằng thời trẻ, khi đang thông dong tân bộ trên cầu Hạ Phi, Trương Lương tình cờ gặp một cụ già đang ở trên cầu.

Lúc ấy, cụ già đánh rơi chiếc giày xuống dưới cầu và nói với Trương Lương rằng:

“Cậu bé, xuống lấy giày cho ta”. Trương Lương rất ngạc nhiên nhưng vẫn xuống dưới cầu nhặt giày

Trương Lương mang giày đến cho cụ già, cụ nói: “Xỏ giày cho ta”. Trương Lương lại quỳ xuống xỏ giày.

Cụ già thấy vậy liền cười ha ha rồi bước đi. Vừa đi được một đoạn thì cụ già quay đầu lại và nói: “Cậu bé này có thể dạy dỗ được. 5 ngày sau lúc bình minh gặp ta ở đây”.

Trương Lương lầy lăm lạp, bèn quỳ xuống đáp: “Xin vâng”

5 ngày sau vào lúc bình minh, Trương Lương đến nơi đã thấy cụ già đang ở trên cầu rồi.

Cụ vừa nhìn thấy Trương Lương thì giận dữ nói: “Có hẹn với người già mà lại đến sau là sao vậy? 5 ngày nữa gặp lại!”. Nói rồi cụ bỏ đi.

5 ngày sau, Trương Lương dậy sớm đến chỗ hẹn từ khi gà gáy.

Nhưng cụ già đã đến trước, cụ lại giận dữ nói: “Lại đến sau là sao vậy?”. Cụ bỏ đi và nói: “5 ngày sau lại đến”.

5 ngày sau, Trương Lương đi từ lúc nửa đêm. Đến nơi được một lúc thì cụ già tới

Cụ vui mừng nói: “Nên như thế”, rồi cụ lấy ra một bộ sách và căn dặn: “Đọc sách này có thể làm thầy đế vương, 10 năm sau sẽ hưng thịnh. 13 năm sau, cậu gặp ta ở Tế Bắc, Hoàng Thạch (đá vàng) dưới chân núi Cốc Thành chính là ta”.

Nói rồi cụ già quay lưng bước đi. Trương Lương nhìn bộ sách, trên đó ghi dòng chữ: “Thái Công binh pháp”.

Từ đó cậu thường xuyên đọc sách này, nhờ đó mà trí tuệ mở mang, trở thành một bậc thầy mưu lược bên cạnh Lưu Bang.

Trương Lương có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, ức chế được sự cương ngạnh của tuổi trẻ, nhờ đó mà đắc được thiên thư, giúp cậu thành tựu đại nghiệp.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng: “Ta lĩnh ngộ được sự tinh túy của ‘không tranh giành’ chính là đệ nhất thiên hạ”. Ngài lại nói: “Trong sáu phương pháp siêu độ và hàng vạn phương pháp tu hành, nhẫn nhịn chính là hàng đầu”.

Tự cố chí kim, bí quyết của người thành đại sự chính là chữ Nhẫn này.

Trọng Nhĩ lưu vong nhẫn khổ chịu nhục, cuối cùng trở thành Vua nhà Tấn. Nhan Uyên sống cuộc sống giản dị, an bản mà lạc Đạo, cuối cùng trở thành đệ tử hiền đức nhất của Khổng Tử. Hàn Tín mang theo kiếm mà chịu nhục chui háng, cuối cùng trở thành đại tướng quân của Lưu Bang. Tô Vũ chăn cừu 19 năm, trung nghĩa giữ gìn tiết tháo, Nhẫn được điều người thường không thể Nhẫn được, sau trở thành tấm gương cho hậu thế.

Đối với cổ nhân mà nói: **Có khả năng “Nhẫn” thì mọi sự tất thành.**

HẾT