



ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh



BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông tin - Phổ truyền giáo lý Đạo Cao Đài

Bản Tin Thế Đạo

Số 83 ngày 1-6-2017

I- Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại tham dự
North American Peace Conference @ Los Angeles on May 1st, 2017
(HT Trịnh Ngọc Túy tường thuật)

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

North American Peace Conference @ Los Angeles on May 1st, 2017

(Commented by HT Trịnh Ngọc Túy)



On the date of May 1st, 2017 representatives of Cao Đài Hải Ngoại, QS Hum Bui, QS Hong Bui, HT Tuy Nguyen participated the Peace Conference organized by HWPL @ Hotel -The Grand Long Beach 4101 E Willow St., Long Beach CA 90815

Chairman of Heavenly Culture - World Peace – Restoration of Lights (HWPL), Man Hee Lee, and Chairwoman of International Women Peace Group (IWPG) from the Far East of The Republic of South Korea came to the event and hosted religious representatives from North America.

More than 40 representatives from different world religions from all over United States, Canada, and South America attended the event. There were more than 1,000 HWPL youths volunteering for the Work of Peace.



Chairman Man Hee Lee showed his graceful gratitude to all participants and vowed that he would not stop working for peace until his last breath as he revealed that God has instructed him to become a peace advocate. He also thanked God for giving him the wings of IWPG – The Women Peace Group and IPYG – The International Peace Youth Group; these two groups have participated in all aspects of HWPL. He expressed the challenge of meeting religious leaders around the world and stated that “Meeting the Presidents of many countries is easier than meeting the religious leaders”. He said the media has been helpful in spreading the message of Peace and expressed the urgent needs that Religions have to be in the front-line to fight for World Peace....He emphasized “It makes no sense for people to kill innocent people under the name of God or the name of religions... The Work of Peace is not a duty of one person but the responsibility of all mankind and all organizations. It is the work of everybody.” He mentioned that he has made a promise to God; he wrote his promise on a piece of paper and pasted it on the wall as a daily reminder...He shall fulfill his promise by trying his best to serve humanity for World Peace.

Chairwoman Nam Hee Kim expressed that we need to progress the Peace Academy and promote Declaration of Peace, which will create a new order for the world. It will help in creating new international laws that will change the historical patterns of fighting within humanity aiming to resolve conflicts between religions. Building Peace needs the right education for building the right mind-set of the leaders in the 21st century... She mentioned many cities have already started Peace Academy in the mainstream education. It is a steady progress!



Representative of Cao Đài Hải Ngoại, QS Hum Bui conveyed the message of Cao Đài by saying *“It is a great honor to be here celebrating together the wonderful work of Oneness and Peace that HWPL has realized and progressed.*

From the Caodai Faith, a Faith of Unity, we mirrored the same goals as HWPL and we see with awe the prophecy of our faith being fulfilled by the work of HWPL for the purpose of unification of religions and world peace by the unstoppable efforts of the World Alliance of Religions.”

QS Hum Bui explained Caodai Scriptures, indeed described the Three Periods of Salvation and Redemption.

The First Period was about 5000 years ago. Dipanka Buddha (Nhiên Đăng Cổ Phật) found Hinduism / Buddhism , Lao-Tse (Thái Thượng Lão Quân) found Taoism, King of Fu-His found Daoism, Abraham and Moses found Abrahamism.

The Second Period was about 2,500 years ago. It was a period of Sakya-muni Buddha (Restoration of Hinduism / Buddhism), Lao-Tzu (Restoration of Taoism), Kong Zi (Confuciusism – restoration of Daoism), Jesus (Christianity), Mohammad (Islam), the Gurus...

The Third Salvation Period is the era of unification of religious traditions of Baha'i, Theosophy, New Thoughts, and Cao Đài, etc.

He commented that *“ the unification of religions have taken on vividly with the World Alliance of Religions Peace (WARP) office, in which, we learned the scriptures of each other’s religion and realized the similarities. Those meetings also promoted Peace Education to become part of the mainstream education.*

“Today’s celebration is the witness of the wonderful success of HWPL throughout the world which brings us to the bright vision of the fulfilment of religious unity and world peace.”

QS Hum Bui gave best wishes to HWPL, IWPG, and IPYG... and to all.



The emotion for peace was running high in the room. The people of different religious backgrounds around the world sat together and shared religious scriptures, world peace, and ideologies.

The discussion topics varied from detailing the plan of bringing Peace Academy to the mainstream education, building Peace Monuments, legislating on the Declaration of Peace, working with the United Nations for enacting the international laws in resolving international conflicts, and becoming a peace messenger or a peace advocate.

HWPL has run a global campaign that has reached many aspects of religious traditions, ideologies, backgrounds, etc. It has established 180 offices around the world in 129 countries. The work is not yet done with still many challenges ahead. There are people against it...and that is one of the most challenging obstacles.

My emotional feelings were liberated...the spirit in the hall was liberated...all of us who are promoting world peace will need to raise our voices against the narratives promoted by hatred, separation, and discrimination. The world is going to change. The youth will soon be taking leadership positions...They will lead with purpose and enthusiasm, with determination and sense of responsibility, with lightning speed of technology and shared knowledge; and with emerging young leaders all over the world. They are the ones who will shape the global family in the future. They need to be prepared for the new order of life, new responsibility, and new purpose.

As Martin Luther King said “Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness”. Destructive religious self-promotion is one aspect of destructive selfishness. We need to light up the darkness of destructive religious self-promotion in humanity.

- I am right, you are wrong! I am good and I am the son of God, and you are evil!
- My religion is the best, the total solution for mankind’s problems!
- My God is the ONLY TRUE GOD!
- I totally understand the scriptures, you are totally wrong!
- I killed or cursed the people (the devils) under the name of God (Religion)!

HWPL has done a great job of bringing the global family into reality and contribute to the effort of lightning up the darkness of destructive self-promotion.

Martin Luther King once said “**Darkness** cannot drive out darkness; only **light** can do that. Hate cannot drive out hate; only **love** can do that!”

All religions teach **LOVE**. All religions claim “**Religion of Peace**”. All religions call for **Unity**.

However, in reality, in human’s perceptions, religion is the cause of many things created:

Religion can liberate human, but it also may imprison you, if you don’t use your own conscience and wisdom, to choose right from wrong!

Religion brings unification, but it is also the cause of human's separation and discrimination, if people do not have the broader view of God's purpose!

Religion can bring peace, but it may be the cause of wars if people are extreme in learning Holy Scriptures and have misinterpretation of God's words or do not understand the scriptures in a great scheme!

Religion enlightens you, but it may also create darkness around you if you are not able to live in compassionation and wonder to the wrong path!

However, the fact is:

Religions do not create wars, violence, separation, and hatred! The question about "Religion of Peace" is not the right question. All religions carry the Purpose of Peace!

Religions do not create wars! It is the people that create wars; **the people with greed and stupidity, with violence and selfishness, with destructive self-promotion and egos, with hate and destructive pride, etc...**, are the ones whom create wars; wars within family, wars within community, wars within religion, etc...

The wars on Earth makes the Earth a testing ground for humanity. Did you pass the test or did you fail?

Eleanor Roosevelt said "it is better to **light** a candle than **curse** the darkness!"

Fellow Caodai worshipers! You may assume some people belong to the darkness, and if you have a tendency to curse them and want them to sink deep down to darkness; PLEASE STOP IT; it is no use; you may not deal with darkness using darkness, instead, it is better to light a candle to shed light into the darkness! When light appears, the darkness will disappear. Let your soul be the candle! Let your heart be the light, and stop letting the darkness control your emotions...take action and lead by example, let light the candle of Love!

Caodai promotes the universal language, the Language of Love!

Caodai declares Love is the master key that opens the doors to Bach Ngoc Kinh (Heaven on Earth)

Caodai announces Love is the safe haven for the entire universe!

We all have signed the Peace Treaty of "Love and Justice" at Tịnh Tâm Đài; it is the Treaty between you and God, and between you and humanity. It is your responsibility to fulfill that promise, The Promise to God, the promise to humanity, and the promise to yourself!

Houston May 15th, 2017

Commented by HT Tuy Nguyen

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Tham Dự Đại Hội Hòa Bình Thế Giới - Bắc Mỹ
(HT Trịnh Ngọc Túy Tường Thuật)

Ngày 1 Tháng 5 Năm 2017, đại diện Cao Đài Hải Ngoại gồm có QS Bùi Đắc Hùng, QS Bùi Cẩm Hồng, HT Trịnh Ngọc Túy tham dự Đại Hội Hòa Bình Thế Giới do HWPL tổ chức tại Los Angeles CA @ Hotel -The Grand Long Beach 4101 E Willow St., Long Beach CA 90815

Chủ Tịch Hội Hình Thành Xã Hội Thiên Đàng - Hòa Bình Thế Giới - Phục Hồi Ánh Sáng (Heavenly Culture - World Peace - Restoration of Lights - HWPL) Ông Man Hee Lee, và Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế Giới (International Women Peace Group - IWPG) đến từ Nam Hàn hân hoan đón chào quan khách.

Quan khách đại biểu gồm có trên 40 đại diện từ nhiều tôn giáo từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, và các nước Nam Mỹ, và có trên 1,000 thiện nguyện viên của HWPL tham gia.

Ông Chủ Tịch Man Hee Lee bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các đại biểu hiện diện, Ông chia sẻ tâm nguyện chính mình; Ông sẽ tranh đấu cho hòa bình cho đến hơi thở cuối cùng, Ông đã chứng nghiệm sự mặc khải của Thiên Liêng, ông phải trở thành người tranh đấu cho hòa bình. Ông cảm ơn Đấng Thiên Liêng đã cho Ông đôi cánh giúp Ông trong mọi vấn đề của HWPL, đó là Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế Giới và Hội Thanh Thiếu Niên Hòa Bình Thế Giới. Ông nói lên sự khó khăn trong việc tiếp xúc với các vị lãnh đạo. Ông nói “Gặp các vị nguyên thủ quốc gia còn dễ hơn các vị lãnh đạo tôn giáo.” Ông nhấn mạnh sự nhiệt tình của các đài truyền thanh, truyền hình đã đem thông điệp hòa bình trải khắp thiên hạ và đồng thời nhấn mạnh sự thiết yếu của các Tôn Giáo trong sứ mạng tiên phong cho công cuộc xây dựng hòa bình...Ông cũng nói lên sự vô lý của những phần tử giết người vô tội dưới chiêu bài của Tôn Giáo hay dưới chiêu bài của Thượng Đế. Đối với ông, công việc thiết lập hòa bình không thể chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân mà là nhiệm vụ của toàn nhân loại. Đó là bổn phận của tất cả mọi người. Chính ông cũng đã tự hứa với Đấng Thượng Đế và ông đã viết lời hứa đó lên giấy dán lên tường, để ngày đêm nhắc nhở bổn phận và lời hứa của ông.

Bà Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế Giới nhấn mạnh sự cần thiết phát triển việc đưa chương trình giáo dục hoà bình vào Hệ Thống Giáo Dục chính quy và phát triển các Điều Ước trong Bản Tuyên Ngôn Hòa Bình trong việc tạo nên một trật tự thế giới mới. Mục đích của Bản Tuyên Ngôn Hòa Bình là đưa ra các Điều Luật Quốc Tế mà nó có thể lập nên một trật tự mới giải quyết các vấn đề mâu thuẫn tôn giáo. Bà phát biểu rằng, muốn xây dựng hòa bình thì cần phải đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai, thế kỷ 21 cần có một hệ thống giáo dục chính quy cho công cuộc xây dựng hòa bình...Bà báo cáo đã có một số thành phố đã bắt đầu hình thành chương trình giáo dục này, và mọi việc đang phát triển dần dần..

Đại diện Cao Đài Hải Ngoại có Quốc Sĩ Hùm Bù là một trong những đại biểu được mời phát biểu, ông nói rằng:

“Tôi vô cùng hân hạnh có mặt hôm nay hân hoan chào mừng sự thành công của HWPL trong công cuộc xây dựng hòa bình và phát động cộng tác giữa các Tôn Giáo.

Tôn Giáo Cao Đài chúng tôi cũng có cùng một mục đích với HWPL và đặc biệt là những tiên đoán trong Cao Đài đã được thể hiện qua thành quả không ngừng của HWPL qua quá trình tiến đến hòa đồng tôn giáo, hòa bình chung sống và liên minh tôn giáo trên thế giới.»

Ông diễn giả về 3 Thời Kỳ Phổ Độ đã được giảng dạy trong Thánh Ngôn Cao Đài

Thời Nhất Kỳ Phổ Độ 5,000 năm trước (Đây là Thời Thượng Nguơn - là Nguơn Tạo Hoá dựng nên càn khôn vũ trụ). Đức Nhiên Đăng Cổ Phật khai mở Phật Giáo, Đức Thái Thượng Lão Quân khai mở Đạo Giáo, Đức Vua Phục Hy khai mở Nho Giáo

Thời Nhị Kỳ Phổ Độ khoảng 2,500 năm trước (Đây là Thời Trung Nguơn - là Nguơn Tiến Hóa - Tranh Đấu và Tự Diệt.) Đây là Thời Kỳ Đức Phật Thích Ca chấn hưng Phật Giáo, Đức Lão Tử chấn hưng Đạo Giáo, Đức Khổng Tử chấn hưng Nho Giáo, Đức Chúa Jesu lập ra Thánh Giáo và các Đạo Giáo chuyên về Thiên Định ở Ấn Độ.

Thời Tam Kỳ Phổ Độ (Đây là Thời Hạ Nguơn - là Nguơn Bảo Tồn và cũng là Nguơn Tái Tạo - tức là Nguơn nhân loại rơi vào thời Hạ Nguơn Mạt Pháp, sắp rơi vào cơn tự diệt nên Đức Chí Tôn giáng trần khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thực hiện cơ cứu thế với chiêu bài Tôn Giáo Qui Nguyên - Ngũ Chi Hiệp Nhất đáp ứng nguơn kỳ Bảo Tồn và Tái Tạo, qui hồi Thượng Nguơn Thánh Đức, mở một kỳ nguyên đại đồng nhân loại). Các Tôn Giáo đã được sanh ra trong thời kỳ này là Tôn Giáo Baha'i, Theosophy, New Thoughts, Cao Đài, vv.

Ông khen ngợi những thành quả của HWPL qua các buổi hội thảo của các WARP office.

“Sự liên minh và hợp tác giữa các Tôn Giáo được thể hiện rất rõ qua các buổi hội thảo tại các văn phòng WARP office. Tại các buổi hội thảo này, có sự hiện diện của nhiều tôn giáo trên thế giới cùng ngồi lại với nhau trao đổi kinh điển, triết lý tôn giáo, và một điều mà mọi người cảm nhận được là, các triết lý từ các tôn giáo khác nhau lại có rất nhiều điều căn bản giống nhau và sự giống nhau có nhiều hơn là sự khác nhau. Các buổi hội thảo này cũng có đưa ra những bàn luận về việc cần phải đưa chương trình hòa bình vào hệ thống giáo dục chính quy và sự cần thiết của nó.”

Ông khen ngợi những thành quả của HWPL qua các buổi hội thảo của các WARP office.

Ông nói thêm rằng ***«Lễ kỷ niệm hôm nay là một minh chứng của sự thành công của HWPL trên toàn thế giới, và sự thành công này sẽ từ từ dẫn đến tương lai sáng lạn hoàn thành sứ mệnh liên minh tôn giáo và hòa bình chung sống.»***

Ông gửi đến lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho HWPL, IWPG, and IPYG!

Những xúc cảm vì mục đích hòa bình tràn ngập sảnh đường. Các đại biểu từ nguồn gốc tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới ngồi lại với nhau chia sẻ thánh kinh, xây dựng hòa bình và các ý thức hệ. Các chủ đề thảo luận rất đa dạng: từ việc cụ thể hóa chương trình Hoà Bình vào Hệ Thống Giáo Dục Chính Quy, đến việc xây dựng các biểu tượng hòa bình khắp nơi, đến việc đưa các điều khoản trong Bảng Tuyên Ngôn Hòa Bình trở thành luật quốc tế, cho đến vấn đề vận động Liên Hiệp Quốc thành lập luật cho vấn đề giải quyết mâu thuẫn quốc tế. Vấn đề tất yếu nhất là mỗi người nên phấn đấu trở thành thông tin viên hòa bình.

HWPL cũng đã thành công trong việc vận động toàn cầu, đã gây được sự chú ý rất nhiều tôn giáo, nhiều ý thức hệ, nhiều xã hội tập quán trên thế giới, vv. Họ đã tạo dựng được 180 văn phòng trong 129 nước trên thế giới. Nhưng công cuộc xây dựng hòa bình vẫn không dừng ở đây và sẽ còn rất nhiều gian nan thử thách. Một trong những thử thách lớn nhất là còn có nhiều lực cản và có rất nhiều người cản trở vấn đề này...

Trong những giờ phút đó, không gian trong sảnh đường như được nâng bổng, cảm xúc của Tôi như được nâng cao... trước những lời kêu gọi tranh đấu cho hòa bình, tất cả chúng ta cần phải lên tiếng vang xa hơn nữa... để lấn át những giọng điệu kích động căm thù, để đẩy lùi những bài viết gây chia rẽ, gây thù ghét, gây phân biệt. Thế giới ngày nay đã và đang thay đổi..., thế giới ngày nay, thế hệ trẻ sẽ đứng lên lãnh đạo..., lãnh đạo với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, với một định hướng rõ ràng và bầu nhiệt huyết, với trình độ khoa học kỹ thuật dồi dào và tinh thần học hỏi trao đổi thông tin. Khắp nơi trên thế giới, các nhà lãnh đạo trẻ nổi bật đang nở rộ. Họ sẽ là những người định hình và quyết định tương lai đại gia đình toàn cầu, và vì vậy, họ cần có một sự giáo dục hữu hiệu để sau này có khả năng tạo nên một trật tự thế giới mới, trong sự định hướng mới.

Martin Luther King từng nói « Mỗi người chúng ta phải chọn lựa hướng đi của mình; anh có thể chọn đường đi trong ánh sáng của lối sống với tinh thần vị tha hay đi trong bóng tối của lối sống với tinh thần ích kỷ phá hoại.»

Sự tiêu cực tự tôn về tôn giáo chính mình là một hình thức của lối sống tự tôn ích kỷ và phá hoại. Đó là bóng tối. Chúng ta hãy đưa ánh sáng vào, để đẩy lùi bóng tối:

Sự tiêu cực tự tôn về tôn giáo:

Tôi đúng anh sai! Tôi là người tốt, Tôi là con ruột của Đức Chí Tôn còn Anh là nga quý!

Chỉ có Tôn giáo của Tôi là Chân Lý thật thụ, là cứu tinh cho loài người!

Chỉ có Đấng Thượng Đế của Tôi là Đấng Thượng Đế duy nhất!

Tôi thấu triệt chân lý kinh điển còn Anh hiểu sai hoàn toàn!

Những người mà Tôi tiêu diệt là nga quý, và Tôi làm theo sự chỉ dẫn của Thiên Liêng và lời dạy trong Tôn Giáo.

HWPL đã thành công trong việc hiện thực hóa khái niệm Gia Đình Toàn Cầu và đã góp phần nỗ lực vào việc đưa ánh sáng đánh tan bóng tối...đẩy lùi bóng tối của sự tự tôn và sự ngã mạn thường

có của những người theo đạo.

Martin Luther King nói «Bóng tối không thể đẩy lùi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới đẩy lùi bóng tối. Sự thù ghét không thể đánh tan lòng thù ghét; chỉ có Tình Yêu Thương mới có thể dẹp tan tính hận thù!»

Tất cả các Tôn Giáo đều dạy Thương Yêu. Tất cả Tôn Giáo đều tuyên bố «Tôn Giáo tạo Hòa Bình». Tất cả Tôn Giáo đều kêu gọi đoàn kết / hợp nhất.

Nhưng trên thực tế:

Tôn giáo có thể tạo sự giải thoát cho người, nhưng cũng có thể giam người vào trong ngục tù tư tưởng nếu người đời không biết tự suy nghĩ và không biết phân biệt đúng sai!

Tôn giáo có thể tạo được sự đồng nhất và đoàn kết, nhưng tôn giáo cũng có thể là nguyên nhân của chia rẽ, phân biệt, nếu người đời không nắm được căn bản hay ý muốn, mục đích của Đấng Cha Trời.

Tôn giáo có thể đem đến sự an lành cho người, nhưng tôn giáo cũng là nguyên nhân của chiến tranh nếu người đời sống không cân bằng, có suy nghĩ cực đoan, không thông hiểu giáo lý, hiểu giáo lý một cách cục bộ và không hiểu được thâm ý của Đấng Thiêng Liêng!

Tôn giáo cũng có thể soi sáng cho người, làm con người giác ngộ..., nhưng tôn giáo cũng có thể đẩy người đời vào bóng tối, nếu con người không biết sống trong sự cảm thông, trong tương ái tương đồng, và chọn làm hướng đi!

Nhưng thật ra:

Tôn giáo không phải là nguyên nhân tạo ra chiến tranh, bạo lực, chia rẽ, hận thù! Câu hỏi đặt ra «Tôn giáo có phải cho Hòa Bình không?» Đây là một câu hỏi không chính đáng! Vì tất cả các tôn giáo trên quả địa cầu đều mang mục đích chung kiến tạo hòa bình!

Tôn giáo không tạo ra chiến tranh, vậy ai gây ra chiến tranh? **Chính con người gây ra chiến tranh!** Con người, bởi sự tham lam và ngu dốt, bởi tính bạo lực và ích kỷ, bởi tính tiêu cực tự tôn và tính cao ngạo, bởi tính hận thù ganh ghét và tính trọng danh dự bản ngã... gây ra chiến tranh..., chiến tranh trong gia đình, chiến tranh trong xã hội, chiến tranh trong tôn giáo, vv...

Tất cả những vấn nạn, mâu thuẫn, chiến tranh trên quả địa cầu là những thử thách cho con người. Anh có thắng nổi những thử thách này không hay thất bại?

Eleanor Roosevelt nói rằng «Điều nên làm là đốt nến hơn là chửi rửa bóng tối!»

Tín Đồ Cao Đài! Nếu Anh nghĩ rằng, có số người nào đó là tà ma, là tượng trưng cho bóng tối, thì thay vì chửi rửa họ thì Anh nên làm một ngọn nến sáng đẩy lùi bóng tối của họ, và chấm dứt những lời chửi rửa vô ích! Khi ánh sáng tràn ra thì bóng tối tự động biến mất. Hãy dùng khối óc làm cây đèn cây! Dùng trái tim làm ánh sáng của ngọn đèn, và đừng để bóng tối bao trùm trái tim Anh...

Đừng chỉ rửa mà hãy hành động, hãy đốt ngọn đèn ánh sáng Thương Yêu!

Cao Đài quảng bá ngôn ngữ địa cầu, đó là Ngôn Ngữ Thương Yêu!

Cao Đài tuyên ngôn Sự Thương Yêu là chiếc chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh (Thiên Đàng tại thế)

Cao Đài thông tri Sự Thương Yêu là giếng bảo sanh của vũ trụ!

Mỗi Tín Đồ Cao Đài đều đã ký Hiệp Ước «Bác Ái và Công Bình» mỗi khi chờ cúng ở Tịnh Tâm Đài, Hiệp Ước này là Hiệp Ước giữa người Tín Đồ Cao Đài và Đấng Thiêng Liêng, và Hiệp Ước giữa người và người. Đây là trách nhiệm và lời hứa của người Cao Đài, Lời Hứa đối với Thiêng Liêng!

Houston Ngày 15 Tháng 5 Năm 2017

HT Trịnh Ngọc Túy Tường Thuật

TRONG SỐ NÀY

- 1***- Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại tham dự North American Peace Conference @ Los Angeles on May 1st, 2017
(HT Trịnh Ngọc Túy tường thuật) (Anh ngữ)Trang 01
- *- Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại tham Dự Đại Hội Hòa Bình Thế Giới - Bắc Mỹ @ Los Angeles ngày 1-5-2017
(HT Trịnh Ngọc Túy Tường Thuật) (Việt ngữ)Trang 07
- 2***- Thảm họa môi trường tại Việt Nam
Nguồn: www.lyhuong.net (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết)Trang 12
- 3***- Speech at the Eight Grade Promotion Ceremony @ Pilgrim Academy Houston ISD (Anh ngữ)
(HT. Trịnh Ngọc Túy)Trang 18
- *- Nói Chuyện Với Các Em Lớp 8 nhân Ngày Lễ Ra Trường Cấp II @ Pilgrim Academy Houston ISD (HT Trịnh Ngọc Túy).Trang 22
- 4***- Thông báo số 04/VP/BTĐHN ngày 1-6-2017 v/v Hiến Tài Dự Phong chuyển sang Hiến Tài Trang 26

II-Thảm họa môi trường tại Việt Nam Arsenic the silent killer in Vietnam

[Nguồn: www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4777-4777](http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4777-4777)

Để giúp cho đồng bào hiểu rõ về sự nguy hại của thảm họa môi trường tại Việt Nam và sự cấp bách trong công cuộc đấu tranh giành lại và bảo vệ nguồn sống và sự sống của người dân trong nước, CĐNVTD Úc Châu đã tổ chức những buổi thuyết trình về đề tài này mà diễn giả chính là Tiến Sĩ (TS) Mai Thanh Tuyết đến từ Hoa Kỳ - một trong những nhà nghiên cứu các độc chất đang dần dần huỷ hoại sự sống của đồng bào ruột thịt tại quê nhà.

Nhận lời mời của CĐNVTD Úc Châu, phái đoàn TS Mai Thanh Tuyết (“Nhóm Nghiên Cứu của Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam”) đã có một buổi nói chuyện đầu tiên ở Melbourne tại Đền Thờ Quốc Tở vào ngày 16/04/2017, và sau đó sẽ lần lượt đến với các thành phố Brisbane, Sydney, Wollongong và Adelaide.

Cô Phượng Vỹ (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC) hân hạnh chào đón phái đoàn TS Mai Thanh Tuyết đồng thời cảm ơn đồng bào đã bỏ ra thì giờ quý báu đến tham dự buổi thuyết trình ngay trong mùa Lễ Phục Sinh. Tuy là một buổi thuyết trình khoa học về vấn đề ô nhiễm môi trường - đất & nước, nhưng đây cũng là một trong những phương cách hỗ trợ cho đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh đòi lại sự sống, tự do, quyền con người và đất nước Việt Nam.

Trước sự tham dự đông đảo của đồng bào, Ông Nguyễn Văn Bon (Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu) ngỏ lời cảm ơn sự quan tâm của mọi người và lên tiếng cảnh báo rằng vấn đề ô nhiễm môi trường tại Việt Nam có nhiều trường hợp lộ liễu, rõ ràng như vụ Formosa, nhưng cũng có vô số những trường hợp bị che dấu, thầm lặng đang ảnh hưởng nguy hại đến sự sống mà nhà cầm quyền cũng như giới trí thức khoa học tại Việt Nam không lên tiếng hay có những biện pháp ngăn ngừa, giúp đỡ người dân đối phó với sự ô nhiễm của thức ăn, nước uống, trên mặt đất và dưới lòng đất.



Cây dương xỉ



Lục bình



Bông súng



Bèo cái

Đúng như vậy, TS Mai Thanh Tuyết đến với CĐNVTD Úc Châu để chia sẻ cùng đồng bào một số

vấn đề ô nhiễm tại Việt Nam, quan trọng nhất là chất độc giết người thầm lặng - Thạch tín (Arsenic). Cùng với TS Truyết trong “Nhóm Nghiên Cứu của Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam” còn có TS Nguyễn Vĩnh Khang, cô Nguyễn Nguyên Thủy và cô Trần Ngọc Yên, đã lần lượt thay phiên nhau trình bày về chất độc arsenic và các vấn đề liên quan.

Qua bạn bè và thân nhân, nhóm của TS Mai Thanh truyết đã lấy được trên 200 mẫu đất từ Bắc chí Nam và đã nêu lên, trong một cuộc họp báo vào năm 2003, cái hiểm họa về sự ô nhiễm của chất arsenic trong các giếng nước ở hai vùng tiền giang và hậu giang. Từ sau cuộc họp báo đó, nhà cầm quyền và những người làm khoa học tại Việt Nam mới bắt đầu lưu ý đến vấn đề này, bắt tay vào việc sưu tra và khoanh vùng các nơi bị ô nhiễm arsenic.

Đi một bước xa hơn, “Nhóm Nghiên Cứu của Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam” tìm hiểu, thử nghiệm những phương pháp thanh lọc chất độc arsenic ở trong nước qua quá trình sinh hóa hấp thu (Bio-Adsorption) và chuyển vị.

Nước là một nguồn sống quan trọng cho sự sống của mọi sinh vật. Sự sống sẽ hoàn toàn biến mất trên trái đất nếu không có nước. Nước bao phủ 71% diện tích của Trái Đất, trong đó gần 97% là nước biển, trong 3% còn lại thì hết 68% là nước đóng băng, 1 - 2% là nước sông và 30% là nước ngầm nằm trong các nguồn có thể khai thác dùng làm nước uống (<https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html>).

Câu hỏi được đặt ra là nước chúng ta uống, dùng hàng ngày có chất độc hay không, có nghĩa là không phải nguồn nước nào cũng an toàn. Trong nước uống chứa nhiều chất “thông thường” như Fluoride, Chlorine, Lead (chì), Mercury (thủy ngân), Dioxins, DDT, ... và Arsenic - nhưng nếu các chất này vượt quá hàm lượng / tỉ lệ qui định (theo tiêu chuẩn quốc tế) thì sẽ trở thành một chất độc có hại cho sức khỏe.

Như đã nêu trên buổi nói chuyện chú trọng đặc biệt đến arsenic là “vua” của các chất độc vì nó không có mùi vị, không nhìn thấy được. Trên toàn thế giới, 1/3 lượng arsenic có nguồn từ núi lửa, phần còn lại (2/3) là từ thuốc trừ sâu, từ khói của các nhà máy công nghiệp (nhiều nhất là nhà máy giấy, nhà máy làm sơn),... theo nước mưa, sông, suối, hồ, biển thấm dần xuống đất do đó mà nước lấy từ các giếng đào đa số đều có chất arsenic.

Mức độ an toàn của chất arsenic trong nước, được quy định tại Hoa Kỳ trước đây là 50µg (microgram)/lít nước, nhưng đến thời TT Bill Clinton thì chỉ còn **dưới 10µg (microgram)/lít nước**. Đối với một người Mỹ (khoảng 220 pounds = 100kg) thì có thể dung nạp được một hàm lượng là 30µg (microgram) trong một ngày, đối với một đứa trẻ (khoảng 50 pounds = 22kg) thì chỉ có thể dung nạp 14µg trong một ngày, và **hàm lượng tối đa mà chúng ta có thể dung nạp trong một ngày là 50µg (microgram)**.

Arsenic không chỉ có trong nước mà còn có trong rau cải, thịt cá và nhiều nhất là gạo. Thời gian sau này sở dĩ gạo có nhiều chất arsenic là vì việc sử dụng quá nhiều phân bón hóa học và các chất diệt trừ sâu rầy để tăng gia sản xuất. Vào tháng Ba 2016, WHO (Tổ Chức Y Tế Thế Giới) đã đưa ra định mức 200µg/kg gạo (Tại sao lại có con số 200µg/kg gạo? Trung bình chúng ta ăn 50g gạo một ngày = 3 chén cơm lớn, 50g = 1/20 của 1kg, lấy 200µg chia 20 = 10µg tức là bằng hàm lượng quy

định 10µg/lít nước).

Tuy nhiên khi chúng ta đi tiêu, đi tiêu hay ra mồ hôi thì phần lớn chất arsenic sẽ bị thải ra ngoài (70%), nhưng không thải hết hoàn toàn cho nên nếu chúng ta hấp thu quá mức quy định thì chất arsenic sẽ tích tụ trong cơ thể của chúng ta và, theo thời gian, có thể gây ra những chứng bệnh hiểm nghèo - tóc rụng, mất trí nhớ, mất khả năng vận động, nhồi máu cơ tim, cao máu, tiểu đường, ung thư thận, ung thư gan, ung thư bọng đái, ung thư da, ung thư phổi, bệnh chân đen (black foot disease) ...

Một khi đã biết được sự nguy hiểm của chất độc arsenic, một số các quốc gia chậm phát triển trên thế giới đã khuyến khích người dân dùng nước giếng ống/đóng/khoan. Hiện tại ở Việt Nam đang có trên 500 000 giếng ống. Nhưng để có nước uống an toàn thì các giếng đào phải cách xa các con sông từ 10 tới 15 cây số và sâu từ 150 thước trở lên (rất tốn kém). Nồng độ chất arsenic trong nước uống càng ngày càng cao. Nước uống ở Hà Nội (con số phân tích do Thủy Sĩ đưa ra) có **từ 240 đến 320µg/lít nước**. Nước đun sôi chỉ giết được các vi khuẩn chứ không làm mất đi chất arsenic. Hiện nay tại Việt Nam, **số người bị nhiễm độc chất arsenic lên đến khoảng 25 triệu người (gần 1 phần tư dân số)**.

Ở các nước tân tiến thì chính phủ có nhiều phương pháp khoa học để thanh lọc chất arsenic trong nguồn nước uống để bảo vệ sức khỏe cho người dân. TS Mai Thanh Truyết cho biết ở Melbourne cũng như ở các thành phố lớn của những nước tân tiến, nước trong máy (rôbinet) chỉ có từ 2 - 4µg/1 lít nước. Nhưng ở Việt Nam, CSVN chỉ biết cướp của, cướp luôn mạng sống của người dân hoặc chỉ biết phí phạm thực hiện những công trình nghìn tỷ để rút ruột, chia chác thì người dân chẳng trông mong gì.

Do đó cách đây hơn 2 năm, TS Mai Thanh Truyết và TS Nguyễn Vĩnh Khang trong một buổi hàn huyên tâm sự đã nghĩ đến cách dùng thảo mộc để hút đi chất arsenic trong nước dựa trên ý tưởng của một bài viết khoa học trong đó nói về một cái hồ ở tiểu bang Michigan đã được trồng bông súng, bông sen để hút đi chất arsenic, nhưng đòi hỏi một thời gian rất lâu. TS Mai Thanh Truyết mới nảy ra sáng kiến là phơi khô các loại cây đó rồi ngâm vào trong nước với hy vọng là chất arsenic sẽ được hấp thu nhanh hơn.

Qua hàng trăm lần thí nghiệm với các loại thảo mộc khác nhau (dương xỉ, lục bình, bông súng, bèo) với nhiều thông số khác nhau (lượng nước, thời gian, nồng độ arsenic, ...) sáng kiến của TS Mai Thanh Truyết đã mang lại một kết quả không ngờ. Sau khi ngâm các loại thảo mộc (phơi/sấy) khô từ 40 phút đến 60 phút vào trong nước có chất arsenic thì với **cây dương xỉ** nồng độ arsenic đã giảm đi trên 96% (từ 89µg/1 lít nước chỉ còn lại **3.1µg/1 lít nước**), **lục bình còn 3.2µg/1 lít nước**, **bông súng còn 3.4µg/1 lít nước**, **bèo còn 3.1µg/1 lít nước**. Hàm lượng của chất arsenic còn lại trong nước, theo phương pháp hấp thu của TS Mai Thanh Truyết, đều **nằm trên mức an toàn qui định của Hòa Kỳ (10µg/1 lít nước)**.

Đây là một sự thành công vượt quá sự mong đợi, một phát minh, một khám phá vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đối với đời sống của người dân Việt mà còn cho cả thế giới, nhất là các nước nghèo, chậm tiến. Đồng bào Melbourne nói riêng và Úc Châu nói chung là những người đầu tiên vinh dự được TS Mai Thanh Truyết và “Nhóm Nghiên Cứu của Hội Bảo vệ Môi trường

Việt Nam” chia sẻ tin mừng về một khám phá khoa học đơn giản nhưng hữu hiệu và đầy tiềm năng. Sở dĩ TS Mai Thanh Truyết sử dụng các loại cây dương xỉ, lục bình, bông súng, bèo trong công trình nghiên cứu và thử nghiệm là vì các loại thảo mộc này sống, mọc tràn lan ở Việt Nam, rất dễ tìm, nuôi, trồng và không tốn kém. Cũng vì thế mà có ý kiến là nên nghiên cứu về đặc tính hấp thu chất arsenic của rơm rạ - là một phó sản dư thừa sau các mùa gặt. Ngoài ra TS Truyết còn có ý nghiên cứu đặc tính này đối với cây rau muống, rau ráng và rế của các loại thảo mộc khác. Tham vọng của TS Truyết là thử nghiệm và ứng dụng sự tối ưu của một số loại thảo mộc sấy khô để có thể bỏ vào ly nước uống như uống trà Lipton. Còn TS Khang thì đang chuẩn bị tài liệu trình lên UNICEF (LHQ) để xin tài trợ cho công trình nghiên cứu.

(Ghi chú: Quá trình thử nghiệm của “Nhóm Nghiên Cứu của Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam” đều được thực hiện với các loại thảo mộc và nguồn nước tại Hoa Kỳ, do đó việc thử nghiệm cần phải được lặp lại với nguồn nước và các loại thảo mộc sống trong môi trường Việt Nam để xác nhận (confirm) cái kết quả có được từ phương pháp của TS Mai Thanh Truyết.)

Tuy các loại thảo mộc này mọc hoang và có rất nhiều tại Việt Nam, nhưng lại có mối lo âu là TC có thể phải những lái buôn (lợi dụng sự nghèo đói, sự yếu kém về kiến thức và ý thức của người dân Việt) đi thu mua để tiếp tục phá hoại môi trường và nguồn sống của người dân Việt như những trường hợp TC thu mua đĩa khô, lá điều khô, rế tiêu, chuối, các cây dược thảo, móng trâu, mèo,...

TS Mai Thanh Truyết kêu gọi mọi người hãy tiếp tay quảng bá rộng rãi phương pháp này đến với đồng bào quốc nội để người dân trong nước có thể tự bảo vệ sức khỏe của mình, gia đình, người thân và bạn bè trước tình trạng ô nhiễm độc hại của môi trường do thiên nhiên và con người gây nên.

Giới trẻ, sinh viên học sinh cũng như giới trí thức làm khoa học trong nước phải nhận thấy có trách nhiệm, bổn phận trong việc bảo vệ nguồn sống và sự sống của người dân bằng cách tham gia tích cực vào công trình nghiên cứu, quảng bá, khuyến khích, hướng dẫn cho người dân cũng như cảnh báo cho họ biết về những mưu mô thâm độc của TC.

Điều đáng nói là việc giúp đỡ người dân trong nước theo cách này cũng là một hình thức làm từ thiện rất thiết thực, rất hữu ích cho cuộc sống của toàn dân (90+ triệu người) chứ không nhắm vào một số người thụ hưởng (beneficiary) rất ít ỏi như những việc làm từ thiện khác (ngoại trừ sự cứu giúp các TPB QLVNCH) mà lại không cần gây quỹ, không tốn kém, không bị lợi dụng, và nhất là không thông qua nhà cầm quyền CSVN có nghĩa là không cần xin phép, không bị kiểm soát, làm khó dễ, ăn chặn.

Có đôi lời tâm tình cùng đồng bào, TS Nguyễn Vĩnh Khang cho biết ông rời Việt Nam trên con tàu HQ502 vào ngày 30/04/1975 và sau đó định cư ở Oklahoma. Mặc dầu chỉ biết chăm lo học hành và làm việc nhưng lúc nào ông cũng nghĩ về đất nước. Theo TS Khang, chúng ta có nhiều cách để giúp người dân trong nước nhưng đây là cách (phương pháp hấp thu chất độc arsenic trong nước) mà ông cảm thấy có khả năng và sẵn lòng làm việc tận lực để giúp đỡ người nghèo, cứu lấy mạng sống của chính họ. TS Khang thiết tha kêu gọi - xin đừng để quá trễ!

Đối với cô Nguyễn Thủy thì trước hết mình cần có một tấm lòng, nghĩ đến quê hương đất nước,

đồng bào thân thương của chúng ta và chỉ cần giúp đỡ theo khả năng. Cô Nguyễn Thủy cùng cô Ngọc Yến đều cho rằng sự giúp đỡ thiết thực và dễ dàng nhất là việc truyền bá và cứu giúp người dân ở các vùng xa xôi, hẻo lánh thiếu hẳn mọi tiện nghi, điều kiện sống trong một môi trường trong sạch. Như thế trong tương lai con số những người bị bệnh hiểm nghèo sẽ giảm thiểu đi rất nhiều.

Buổi nói chuyện được phụ diễn với một màn văn nghệ bỏ túi, em Tommy Phạm độc tấu violin một bản nhạc cổ điển, Thanh Toàn trình bày hai ca khúc - “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Triệu Con Tim Một tiếng Nói” được mọi người hòa theo và tán thưởng bằng những tràng pháo tay vang dội cả hội trường.

TS Mai Thanh Truyết tỏ ra rất xúc động trước sự quan tâm của đồng bào đã có rất nhiều câu hỏi trong phần hỏi đáp, kèm theo những đề nghị, những lời khích lệ và ca ngợi công trình nghiên cứu khoa học có mục đích đầy nhân bản của “Nhóm Nghiên Cứu của Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam”.

Đề cập đến vấn đề Formosa, TS Mai Thanh Truyết cho biết là ông đã có được mẫu nước lấy từ ống xả nước thải của nhà máy và kết quả phân tích cho thấy mẫu nước gồm có những độc chất của một nhà máy sắt thép đang hoạt động. Trong khi đó nhà máy Formosa chưa hoạt động, chưa sản xuất được một mẻ sắt thép nào cả, vậy thì chất thải độc hại đó từ đâu mà có? Câu trả lời hữu lý nhất - từ các nhà máy của TC chở sang. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Bon, không cần biết các chất độc hại đó từ đâu mà có, nhưng nó đã được thải ra từ nhà máy Formosa thì Formosa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thiệt hại lâu dài của môi trường và nguồn sống của người dân Việt. Một lần nữa điều này xác nhận Việt Nam là một bãi rác công nghiệp của TC được thực hiện theo những mưu mô thâm độc của TC với sự đồng lõa của CSVN để đầu độc môi trường và giết hại dân tộc Việt Nam.

Vì tấm lòng đối với dân tộc và đất nước, “Nhóm Nghiên Cứu của Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam” đã lên lút, liều lĩnh đưa vô số những mẫu đất & nước ra khỏi Việt Nam và đã đổ ra biết bao nhiêu công sức, tài chánh vào các công trình nghiên cứu một cách vô vị lợi. Với phương pháp hấp thu chất arsenic trong nước một cách hữu hiệu và không tốn kém, tâm huyết của TS Mai Thanh Truyết nói riêng và “Nhóm Nghiên Cứu của Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam” nói chung xứng đáng nhận được một giải thưởng vô cùng cao quý nhưng có lẽ không có giải thưởng nào cao quý bằng sự sống còn của dân tộc Việt Nam.

Dân tộc còn thì đất nước còn!

Melbourne

16/04/2017

Thạch Tín Arsenic – Vấn nạn ô nhiễm tại Việt Nam –Part1 https://www.youtube.com/watch?v=q1JmhK_coqQ

Thạch Tín Arsenic – Vấn nạn ô nhiễm tại Việt Nam – Part2 <https://www.youtube.com/watch?v=EX8vKmoq1Ys>

Sơ lược tiểu sử Tiến Sĩ Mai Thanh Truyền

- *- Tốt nghiệp Tiến sĩ Hóa Học Đại Học Besancon, Pháp.
- *- Phụ tá phụ trách Thí Nghiệm Hóa Vô Cơ, trường Institut de Chimie, Besancon, Pháp.

Chức vụ ở Việt Nam trước năm 1975:

- *- Giảng sư (Associate-Professor), trưởng ban Hóa Học, Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, Việt Nam.
- *- Giám đốc Học Vụ, Viện Đại Học Cao Đài, Tây Ninh, Việt Nam.

Chức vụ ở Hoa Kỳ:

- *- Nghiên cứu cho chương trình thuộc Viện Y tế Quốc Gia (NIH) của Đại Học Y Khoa Minnesota.
- *- Giảng dạy Hóa Học Đại Cương tại King College, Fresno, CA.
- *- Giám đốc phòng thí nghiệm và giám đốc điều hành chất thải hóa học, Chemical Waste Management, Kettleman City, CA.
- *- Giám đốc nhà máy biến chế nước thải (Leachate Treatment Plant), BKK Corporation, West Covina, CA.
- *- Giám đốc Kiểm Soát An Toàn Và Phẩm Chất (QA/QC), Weck Laboratories Inc., Industry City, CA.
- *- Giám đốc kỹ thuật, Environment Consultant Services, LA.

Công tác hội đoàn:

- *- Chủ tịch hội đồng quản trị Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa kỳ (Vietnamese American Science & Technology Society - VASTS) và Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam (Vietnamese Environmental Protection Society – VEPS)

**ĐỌC VÀ CỔ ĐỘNG
BẢN TIN THẾ ĐẠO**

Web www.banthedao.net

Liên lạc: banthedao@comcast.net

Speech at the Eight Grade Promotion Ceremony @ Pilgrim Academy Houston ISD

Keynote Speaker – Mrs. Tuy Nguyen

Thursday May 25th, 2017

(Vietnamese Translation is attached)

On the day of Thursday May 25th, 2017, I had the honor to be the keynote speaker at the Eight Grade Graduation Promotion Ceremony at Pilgrim Academy HISD. It is a school with the legacy of excellence; it has the essence of a wonderful learning environment nurtured by dedicated teachers and talented, energetic students from Pre-K to 8th Grade.

PILGRIM ACADEMY	
8TH GRADE PROMOTION ~ MAY 25, 2017 ~ 9:00AM	
Welcome & Opening Remarks.....	Ms. Diana Castillo, Principal
Speaker.....	Tuy Nguyen Vice President of the United Nations Houston Chapter Principal Technology Specialist at McDermott International 1 st Vice President of Lay Ministry Caodai Dignitaries International Vice President Caodai Temple Houston Texas
Valedictorian Address	Alina Flores
Salutatorian Address	Aaron Torres
Presentation of Honor Plaques	Ms. G. Taylor, Ms. Ariel Shannon, Mr. T. Davies, Mr. P. Gonzalez, Mr. C. Hua
Presentation of Certificates... ..	Ms. G. Taylor, Ms. Ariel Shannon, Mr. T. Davies, Mr. P. Gonzalez, Mr. C. Hua
Slide Show	
Closing Remarks	Ms. Flores, Assistant Principal

The school auditorium was packed with faculty, staff, students, and their families. Principal Castillo gave proud opening remarks with emotions and tears. She announced that most of 102 students graduated from 8th Grade this year came to this school from Pre-K to 8th Grade. To them, the school was a home, a playground, a gathering place to meet extraordinary friends for life, and a sky for them to becoming shining stars.

As I was introduced to the stage, I was also emotional and feeling grateful for the chance that God has given me. This is the chance I can promote the message to the youth, the essence of living in Happiness, Compassion, and Peace. It is a big deal for me as well as the students. My emotion was running high along with the proud parents, teachers, and students. I went home with a memory of a lifetime. This is a special gift that America has given me that I will never forget!



The excerpt of my speech:

“Good Afternoon! Beautiful, Talented, Energetic People!

Madam Principal Castillo! Ms. Ghaffar! Ms. Taylor! Faculty and Staff!

Thank you for giving me this opportunity! I am so excited; it is my honor to be here!

I saw some tears! This is a day that we will remember it for life!

Boys and Girls! First, I would like to say Congratulations! You’ve made it! You have graduated from Junior High! Your teachers and families must be proud of you! I am so proud of you!

You will soon begin your journey into High School. You’re, officially TEENAGERS. It is going to be beautiful, exciting, challenging..., and one thing you should not forget – TO HAVE FUN...I promise you that life will be more interesting if you take chances wisely, and if you ever fail, fail gloriously...then bounce back up and do things differently next time...whatever you do, stay focused, be patient, and the most important thing is learn to live happy wherever you are... Are you

ready to be in High School?

Today, I would like to send you 3 messages: Live in Happiness, Live with Compassion, and Live in Peace.

Let me tell you a little bit about myself. I was born and raised in Vietnam. It is a small, poor, beautiful country in Asia. I lived in a small town that was in the war-torn zone. I usually saw war-tanks crossing our street and heard the “normal” sound of bombings around town. In school, when the bombings happened, we lined up and went into an underground shelter; then we jammed in the small pit and held hands with each other. Our teacher taught us a new poem or a new song every time we went down there. As kids, we loved those moments as it would serve us an extra recess as we did not have class for the rest of the day!!!

The war seemed not to have any effect on me until one day, I learned that my friend’s house was hit by a bomb while she was in school with us. She was the only survivor in her family when she was only 7 years old. I witnessed her crying to sleep everyday... Since then, I started to pay attention to life and started to appreciate the life I had and thanked God that my 9 siblings and I survived through the war.

My parents were some of the rich people in town! When the war ended, the new government took control of the country, but they also took our cars, lands, gold, and money. From a wealthy family, we fell into poverty. Then, when I was your age, I witnessed both of my parents were taken by the government to the concentration camp for indoctrination. Before my mom left for the camp, she called upon us and told us “Remember this! DO NOT LIVE IN HATRED, LIVE IN HAPPINESS”. Those words helped us to go through life normally against all odds.

Us, growing up without my parents’ supervision, I still lived a happy life. I was the first girl who won the Math competition and was qualified for the national competition. During that time, my 3 older teenage brothers, in an effort to avoid the political unrest from the government; they crossed Pacific Ocean in a small boat along with other adults. In that horrific journey, they encountered pirates on the open sea. The pirates robbed their boat, kidnapped women, and killed many adults; and let their boat floating on the ocean without food and water. The people left on the boat almost died when they were rescued by the U.S marines. My brothers survived the journey and became refugees and later became immigrants to America.

The rest of my family and I came to America through family sponsorship. When I first stepped into this country, “Hello” was the only word I could say with confidence that the Americans would understand me. Growing up in America was quite an adventure. I felt like I was a small fish from a small pond going into the vast ocean. I swam in that ocean of freedom and cultural diversity. I was not only enjoying human rights but also enjoying women’s rights that America has offered.

After 6 years living in America I earned a Bachelor Degree. I currently have a great job, make decent money and have a beautiful family with 2 beautiful children. Having a taste of success, I remembered my dad taught me *that a successful person is not defined by what you have become or how wealthy you are but what you have contributed to life to help others*. I do volunteering as much as I can and I learned that all of us need to live in a world of compassion and peace. After the

WWII, modern humans learned that “Hatred” can destroy each other, can destroy the world, and can destroy the Mother Earth. Respect life and be compassionate is no longer a “SHOULD DO”, but it is a “MUST DO” to survive.

As we are living in the 21st century, we’re in a global family. Scientific works have shown in the National Museum of Natural History of Science in Washington DC that we all share similar DNA... You and banana trees are 60% generically similar. You and the chickens are 75% DNA similar. You and the chimpanzee are 98.8% DNA similar. And all modern humans are 99.9% DNA similar. 99.9% DNA similar. We are only 1/10% difference. From the naked eyes... that 1/10% makes each of us a unique beautiful individual - and the world was created with the vast beauty of diversities and varieties – However, beyond the naked eye ... beyond human perspectives... under the microscope of science, under God, we Are 99.9% the same.

We Are One! We, All Are Connected! We should be more compassionate to each other; together; we can create a compassionate *culture* for the future generation.



In 2014 and 2016, I attended the Peace Summits in the South Korea Olympic Stadium, where there were about 200 thousand young people and 1,200 youths from 139 countries attending the event and volunteering for the Work of Peace. They demanded Peace...; they requested that every leader

in the world MUST work on the effort of building Peace and cessation of War.

Do you know what my wishes are?

I wish none of the children in future generations will ever have to go through war and become a refugee.

I wish my generation and your generation will become the messenger of peace, together, our voices will become clearer, louder, and stronger. We demand Peace and will create a wave of Peace that will reach every corner on Earth...

It's simple... All you have to do is smile, do well in school, and raise your voice whenever possible in your life to promote Peace and end War.

So who is with me? Who would like to be a peace messenger of the 21st century?! Raise your hand and make some noise! You are awesome! Have a great journey in High School!"

Houston May 25th, 2017

Commented by HT Trịnh Ngọc Túy

**Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy Nói Chuyện Với Các Em Lớp VIII
Nhân Ngày Lễ Ra Trường Cấp II @ Pilgrim Academy Houston ISD
Ngày 25 Tháng 5 Năm 2017**

Vào Ngày Ngày 25 Tháng 5 Năm 2017, Tôi được vinh dự mời làm diễn giả cho Lễ Ra Trường của các em Lớp 8 Trường Tiểu Học và Trung Học Pilgrim Academy thuộc hệ thống Houston Independent School District (HISD). Trường này có những thành tích xuất sắc, có những khuôn mẫu giáo dục ưu việt với các thầy cô ưu tú và những học trò rất giỏi, đầy nhiệt huyết và luôn luôn phấn đấu... từ Lớp Mẫu Giáo Mầm Non đến Lớp 8.

Ngày hôm đó sân trường Pilgrim Academy đông nghẹt các thầy cô giáo, học sinh lớp 8, và phụ huynh học sinh. Hiệu Trưởng Castillo mở đầu chương trình với sự xúc động và nước mắt tuôn rơi. Cô cho biết rằng đa số các em ra trường hôm nay đã học trường này từ lớp Mầm Non Mẫu Giáo đến Lớp 8. Các em sống, lớn lên và chơi đùa ở đây, kết bạn thân thiết ở đây, và trở thành những ngôi sao sáng ở đây.

Khi Tôi được giới thiệu lên sân khấu, Tôi có một cảm xúc thật dạt dào, cảm ơn Đức Thầy đã cho Tôi một cơ hội quý giá. Đây là cơ hội mà Tôi hằng mong ước, cơ hội nói chuyện với các em nhỏ về cách sống trong hạnh phúc, trong niềm cảm thông, và trong sự an lành. Đây là một cơ hội quý giá cho chính bản thân Tôi và cũng cho các em.

Cảm xúc thật mạnh của Tôi truyền ra và hoà nhập với cảm xúc của các thầy cô giáo, các bậc Ông

Bà Cha Mẹ đang hãnh diện với các em học sinh. Tôi sẽ không thể nào quên được kỷ niệm này và cảm ơn Hoa Kỳ đã tặng cho Tôi món quà khó quên!

Tôi xin trích lược bài phát biểu ngày hôm đó.

«Chào buổi sáng! Những con người thật đẹp, thật tài hoa, và đầy năng động!

Kính Chào Hiệu Trưởng Castillo, Cô Ghaffar, Cô Taylor, Các Thầy Cô Giáo, và Phụ Tá!

Xin cảm ơn đã cho Tôi cơ hội quý giá! Tôi rất là hãnh diện và vui khi được danh dự này!

Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt vui mừng của quý vị. Ngày hôm nay sẽ là một ngày khó quên cho tất cả chúng ta.

Các em học sinh, Nam / Nữ, Tôi xin nói lời Chúc Mừng! Các em đã thành công! Các em đã ra Trường Trung Học Cấp II! Các thầy cô giáo và các phụ huynh học sinh sẽ rất là hãnh diện vì các em! Chính Tôi cũng vô cùng hãnh diện!

Không bao lâu nữa, các em sẽ bước vào hành trình của Trung Học Cấp III! Các em chính thức trở thành Thanh Thiếu Niên. Hành trình đó sẽ đem đến cho các em đầy kỷ niệm đẹp, đầy niềm vui, nhưng cũng đầy thách thức...nhưng có một điều phải làm... mà các em không nên quên là - SỐNG VUI VẼ HẠNH PHÚC... Tôi cam đoan với các em là cuộc hành trình mới sẽ đầy thú vị nếu các em sử dụng mọi việc với sự thông minh của mình...và nếu các em có làm gì lầm lỗi thì cũng lầm lỗi một cách chính đáng, nếu có ngã xuống thì hãy đứng lên một cách quang minh chính đại, rồi sửa sai cho lần tới...Bất cứ các em làm điều gì cũng nên tập trung tinh thần, nên có tính nhẫn nại, và điều quan trọng nhất là cố gắng sống lạc quan, yêu đời dù các em đang ở vào bất cứ hoàn cảnh nào... Tất cả các em đã sẵn sàng bước chân vào hành trình của Trung Học Cấp III chưa?!

Hôm nay, Tôi muốn gửi đến các em 3 điều nhắn nhủ: Hãy sống trong Hạnh Phúc - Hãy sống với niềm cảm thông - và Hãy sống trong sự an lành.

Tôi xin tâm sự với các em một chút về cuộc đời của Tôi!

Tôi được sinh ra và lớn lên trên Đất Nước Việt Nam. Đó là một Đất Nước thật đẹp, thật nhỏ, thật nghèo ở Á Châu. Tôi sống trong một tỉnh nhỏ nằm trong khu vực chiến tranh. Lúc nhỏ Tôi thường thấy xe tăng thiết giáp chạy ngang nhà, và cũng thường nghe tiếng bom nổ xung quanh tỉnh nhà. Ở trong trường học, khi nghe tiếng bom nổ, tất cả học sinh cùng chạy xếp hàng vào một cái hầm trú ẩn nhỏ, chúng tôi chen chúc trong một cái phòng nhỏ, cùng nắm tay nhau. Cô giáo thường dạy chúng tôi một bài hát mới hay đọc một bài thơ mỗi khi chúng tôi chui vào hầm. Khi còn nhỏ, chúng tôi rất thích những giây phút đó vì chúng tôi được nghỉ học và được chơi dưới hầm nguyên ngày!

Ngày tháng trôi qua, dường như cuộc chiến tranh đang diễn ra có vẻ như không ảnh hưởng gì đến tôi cho đến khi một ngày Tôi biết được là nhà của người bạn thân của Tôi bị trúng bom khi cô ta đang học ở trường. Bạn Tôi là người duy nhất sống sót trong gia đình. Tôi chứng kiến bạn khóc mỗi đêm, ngất lịm vào trong giấc ngủ. Từ đó Tôi có nhận thức vào cuộc sống chung quanh mình và nhận thấy được giá trị quý giá của cuộc đời hiện có và Tôi cảm ơn Đấng Cha Trời đã cho 9 anh, chị

em và Tôi sống sót qua chiến tranh.

Cha mẹ Tôi thuộc vào hàng giàu có ở Tỉnh nhà, nhưng khi chiến tranh chấm dứt, nhà cầm quyền mới nắm chính quyền, họ tịch thu tài sản đất đai xe hơi vòng vàng của gia đình Tôi. Từ một gia đình giàu có, chúng tôi trở thành nghèo nàn. Khi Tôi 14 tuổi, Tôi lại chứng kiến chính quyền bắt cả Ba / Mẹ Tôi vào trại tù cải tạo. Trước khi bị kéo ra xe tải đi tù, mẹ Tôi kêu lớn đến chúng tôi “Hãy nhớ điều này, KHÔNG ĐƯỢC NUÔI HẬN THÙ, HÃY SỐNG TRONG HẠNH PHÚC AN LẠC”. Những lời nói của mẹ Tôi làm kim chỉ nam trong cuộc sống của chúng tôi và giúp chúng tôi sống một cuộc sống bình thường mặc dù phải sống trong gian khổ.

Chúng tôi lớn lên không được sự hướng dẫn của cha/mẹ, nhưng Tôi vẫn tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi thi học sinh giỏi toán và được thăng cấp tỉnh và được đủ điều kiện cho vòng thi toàn quốc. Nhưng trong khi đó, 3 người anh lớn của Tôi, đang tuổi vị thành niên, vì muốn tránh khỏi sự khùng bố của chính quyền, đã cùng với một số người lớn đi ra một chiếc thuyền nhỏ vượt biên trên biển cả, Biển Thái Bình Dương. Trong cuộc hành trình đầy khổ hạnh đó, họ gặp phải cướp biển. Bọn cướp biển cướp thuyền của họ, bắt cóc phụ nữ, và giết hại một số người rồi để thuyền trôi lênh đênh trên biển; họ vét sạch không còn đồ ăn hay nước uống. Những người còn lại trên thuyền đều gần sắp chết thì được cứu bởi tàu hải quân Hoa Kỳ. Ba người anh của Tôi sống sót trong hành trình gian khổ đó, trở thành dân tỵ nạn rồi sau đó di dân sang Mỹ.

Sau đó, cả gia đình còn lại của Tôi được di dân sang Hoa Kỳ diện đoàn tụ gia đình. Khi lần đầu tiên bước vào Nước Mỹ, Tôi chỉ nói được một từ “Hello!” với sự tự tin là Người Mỹ sẽ hiểu Tôi. Đối với tôi, mỗi ngày lớn lên ở xứ Mỹ là mỗi một khám phá mới. Tôi có cảm tưởng, Tôi như là một con cá nhỏ, trong một ao nước nhỏ, đang bơi ra đại dương hùng vĩ. Tôi có cảm tưởng như mình đang bơi trong tự do, trong biển cả mênh mông với cuộc sống mới đầy đa dạng và màu sắc. Ở trong đất nước Hoa Kỳ, Tôi không những tận hưởng cuộc sống có đầy đủ nhân quyền mà còn tận hưởng đặc quyền cho phụ nữ.

Sau 6 năm sống ở Nước Mỹ, Tôi đạt được bằng cấp Đại Học. Hiện tại, Tôi đang có việc làm khá ổn định, lương bổng khá tốt, có gia đình đầm ấm, và hai đứa con dễ thương. Khi cảm nhận được sự thành công trong cuộc sống, Tôi nhớ lời Ba Tôi dạy «Sự thành công không thể định nghĩa bằng sự thành công của bạn trong nghề nghiệp hay đánh giá bằng sự giàu có của bạn mà đánh giá bằng những thành quả và việc làm của bạn trong việc giúp đời và giúp người.» Vì thế Tôi cố gắng làm việc từ thiện càng nhiều càng tốt, trong khả năng của mình. Trong quá trình làm việc từ thiện đó Tôi hiểu được rằng, tất cả con người trên thế gian này đều cần phải sống trong một thế giới với sự cảm thông lẫn nhau và luôn được sự an lành. Sau chiến tranh thế giới thứ II, con người hiện đại đã hiểu rằng “Sự Thù Ghét và thiếu cảm thông” sẽ dẫn đến họa diệt vong, thế giới này sẽ tan rã, trái đất này sẽ bị triệt tiêu. Sự tôn trọng sự sống và sự cảm thông lẫn nhau không còn là điều «NÊN LÀM» mà là điều «BẮT BUỘC PHẢI LÀM» để bảo tồn cho sự sống còn của nhân loại.

Như bạn đã biết, tất cả chúng ta đang sống trong Thế Kỷ Thứ 21, là chúng ta đang sống trong một Đại Gia Đình toàn cầu hóa. Khoa học ngày nay đã đưa ra những chứng minh và triển lãm trong Viện Triển Lãm Lịch Sử Khoa Học Tự Nhiên ở Washington DC, là tất cả chúng ta có DNA giống

nhau... Bạn và Cây Chuối có 60% DNA giống nhau. Bạn và Con Gà có 75% DNA giống nhau. Bạn và Con Vượn có 98.8% DNA giống nhau. Bạn và tất cả con người hiện đại có 99.9% DNA giống nhau. 99.9% DNA giống nhau....Tất cả chúng ta chỉ khác nhau 1%. Dưới tầm nhìn của con mắt thường, 1% đó tạo ra mỗi chúng ta một sự khác nhau tuyệt vời, mỗi người là mỗi một cá tính, mỗi một nét đẹp đặc biệt...và thế giới này được tạo ra trong sự quảng đại rộng lớn với đầy sự khác biệt, với đầy đặc tính khác nhau..., tuyệt đẹp, tuyệt vời...Nhưng ngoài tầm nhìn của con người, ngoài sự nhận thức của con người...dưới ống kính hiển vi của khoa học, dưới tầm nhìn của Đấng Cha Trời, chúng ta có 99.9% giống nhau...

Chúng ta là Một. Tất cả chúng ta đều có sự kết nối với nhau. Vì thế chúng ta nên cảm thông với nhau nhiều hơn và cùng nhau tạo nên một xã hội, một nền văn hóa, một phong tục tập quán của hòa bình chung sống trong tinh thần tương thân tương ái cho thế hệ mai sau.

Trong năm 2014 và 2016, Tôi có dịp dự Đại Hội Hòa Bình Thế Giới ở Olympic Stadium Nam Hàn, Tôi chứng kiến hơn 200,000 thanh niên tham dự đại hội, trong đó 1,200 thiện nguyện viên từ 139 nước trên thế giới cùng tham gia và hoạt động cho Hòa Bình. Các em yêu cầu một thế giới Hoà Bình cho thế hệ tương lai, và các em đòi hỏi tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới phải nỗ lực làm việc trong tinh thần xiển dương hoà bình và chấm dứt chiến tranh.

Các em ơi, các em có biết ước nguyện của Tôi là gì không?

Tôi ước rằng, không có một trẻ em nào trong thế hệ tương lai phải trải qua khổ nạn của chiến tranh và trở thành người tỵ nạn.

Tôi ước rằng thế hệ của Tôi và của các em sẽ trở thành những thông tin viên Hòa Bình, chúng ta cùng nhau lên tiếng bảo vệ hòa bình, và âm thanh của chúng ta sẽ lan rộng, sẽ to hơn, và sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ yêu cầu một thế giới hòa bình, và sẽ tạo nên làn sóng hoà bình... đến khắp hang cùng ngõ hẻm trên quả địa cầu.

Điều đó rất đơn giản...Các em chỉ cần nở nụ cười, sống trong hạnh phúc, học tập giỏi, và khi nào có cơ hội trong cuộc đời thì các em lên tiếng bảo vệ hòa bình và chấm dứt chiến tranh.

Em nào đồng ý với Tôi? Em nào muốn trở thành thông tin viên Hòa Bình của Thế Kỷ 21? Các em hãy giơ tay lên và la àm ã lên?

Tất cả các em thật là tuyệt vời! Chúc tất cả các em một hành trình mỹ mãn ở Trung Học Cấp III!

Houston Ngày 25 Tháng 5 Năm 2017

HT Trịnh Ngọc Túy tường thuật

Ban Thế Đạo Hải Ngoại
3076 Oakbridge Dr
San Jose, CA 95121

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập nhị niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

Số 04/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO

v/v **Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài**

Kính gửi : Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài Dự Phong.

Thưa quý Hiền Huynh Hiền Tỷ,

Tham chiếu quyết định của Đại hội kỳ 8 Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ ngày 4-9-2016 Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng kính mời Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài Dự Phong tiếp tục tham gia hoạt động trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại (Ban Thế Đạo) theo hệ thống Cao Đài Hải Ngoại để phục vụ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trong việc Hoàng Khai Đại Đạo và Phổ Độ chúng sanh xin vui lòng điền vào Mẫu 5 đính kèm và gửi về:

Qua Bru điện: Ban Thế Đạo Hải Ngoại
3076 Oakbridge Dr,
San Jose, CA 95121-1716

Qua email: dutani@comcast.net

Sau ngày 4-9-2017 trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại không còn danh xưng Hiền Tài Dự Phong nữa.

Riêng đối với quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài chính vị, quý vị chỉ cần thông báo về Ban Thế Đạo Hải Ngoại là tham gia vào hoạt động trong hệ thống Cao Đài Hải Ngoại.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại một lần nữa rất tha thiết kính mời quý Hiền Huynh Hiền Tỷ cùng tham gia vào hoạt động trong hệ thống Cao Đài Hải Ngoại

Ban Thế Đạo Hải Ngoại kính thông báo và kính chúc quý Hiền Huynh Hiền Tỷ và quý quyến thân tâm thường an lạc, tu tiến trên Đường Đạo.

Trân trọng kính chào quý Hiền Huynh Hiền Tỷ.

San Jose, ngày 1 tháng 6 năm 2017

TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Quốc sĩ Nguyễn Ngọc Dũ



ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Cửu thập nhị niên)

MẪU 5/HT

TÒA THÁNH TÂY NINH

..***..

PHIẾU GIA NHẬP BAN THẾ ĐẠO

(Phẩm Hiền Tài) (1)



(Căn cứ tinh thần Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8 tổ chức ngày 4-9-2016 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas)

1-Họ và Tên : HTDP Năm sinh Nơi sinh

2-Quốc Tịch :

3-Địa chỉ :

Điện thoại E-Mail Address (nếu có)

Số Fax (nếu có)

Tôi đề nghị Ban Thế Đạo chấp thuận cho tôi được gia nhập vào Ban Thế Đạo (phẩm vị Hiền Tài) để có cơ hội lập công bồi đức trong cửa Đạo.

Tôi cam đoan tuân hành “Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo” áp dụng cho Hải Ngoại và cam kết tuân lệnh của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh khi Hội Thánh tái lập quyền (Theo đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, các Đạo Nghị Định v.v.) quyết định phẩm vị (phẩm trật và chức vụ) của tôi về sau này.

..... ngàytháng năm 2017

(2)

(3)

(1): Xin gửi phiếu này về Ban Thế Đạo Hải Ngoại qua email: dutani@comcast.net hoặc qua mail: Ban Thế Đạo Hải Ngoại, 3076 Oakbridge Dr, San Jose, CA 95121

(2) Ký tên.

(3): Ghi rõ họ tên và chữ lót.